



RÄTTIGHETER

Som framgår av vattenmärkning av bilder och denna försättssida till pdf-dokument så är har Nyeds Hembygdsförening alla rättigheter till materialet i mediadatabasen.

Vi anser att innehållet i databasen är en del av vårt gemensamma kulturarv och har inget emot att materialet används privat.

Om det skall användas i kommersiellt sammanhang, kontakta oss!

Allt arbete med databasen sker på ideell basis men om du tycker att du vill stödja oss finns en minnesfond, som hjälper oss i vårt arbete.

Nyeds Hembygdsförenings fond

Nyeds Hembygdsförening har en egen fond för kondoleanser och hyllningar, donationer och gåvor. Fondens syfte är att ekonomiskt stödja Hembygdsföreningens kulturella verksamheter.

Hyllningsadresser - Kondoleansadresser

Till alla bemärkelsedagar: Dop, Bröllop, Födelsedagar mm.

Ett värdigt sätt att hedra en avlidens minne.

Vill Du utnyttja fonden och samtidigt stödja Nyeds Hembygdsförenings kulturella verksamhet, sätt in en lämplig summa (minst 50:-) på postgiro 620 56 95-7

All kontaktinformation finner du på vår Hemsida <http://www.nyed.se>.

NORDS VERKSTADS AKTIEBOLAG - 80 ÅR - EN KORT HISTORIK
=====

För 80 år sedan (4/11 1904) kom en ung verkmästare - Rudolf Nord - från Arvika Vagnfabrik till Molkom för att starta en egen rörelse. Hans startkapital var 350 kronor.

Nyedsbygden hade då en helt annan sammansättning av yrkesverksamma än nu, de flesta arbetade i jord- och skogsbruk. Därför inriktades verksamheten i vagnssmedjan på tillverkning och reparation av jordbruksredskap. T.o.m. lär tillverkning av nosringar till tjurar ha förekommit.

På 1920-talet hade verkstaden ca 10 anställda och mycket att göra. Orsaken var, berättas det, att en ny lag hade kommit som bestämde att vagnarnas hjul skulle göras bredare och dessutom järnskos för att skydda vägarna. Detta gav upphov till den första "högkonjunkturen" för Nords.

Rörelsen har sedan följt med den stora omvandling som skett i det svenska samhället. Den första svarven, en remdriven Munktell för 3.500 kronor, köptes så tidigt som 1921.

Sedan Rudolf Nord hade etablerat samarbete med Firma Carlsson & Larsson (CALAMO) och Rostfria avdelningen vid Uddeholms AB i början av 30-talet, kom tillverkningen till stor del att bestå av rostfria mejerirördelar, ventiler och rörflänsar. Orsaken till Uddeholms intresse var, att man ville förädla "ändbitar" från renkapningen av rostfri stång i Hagfors. Till historien hör, att det i dag är omvänt, Nords vill ha riktade stänger i exakta längder från Uddeholm och våra "ändbitar" går numera till Degerfors för omsmältning.

"Gamla verkstaden" visade sig snart för liten och otidsenlig och den första delen av nuvarande verkstadanläggning byggdes år 1947.

Årsomsättningen den gången var 100.000 kronor och den nya verkstadslokalen kostade 100.000 kronor att bygga. Lokalen var på ca 290 m² och enligt Rudolf Nord var det nu "byggt för all framtid".

På grund av sjukdom överlät Rudolf Nord företaget till sönerna Sigurd, Erik och Tore år 1948.

Många tillbyggnader har sedan skett under årens lopp. En av de större på ca 1100 m² togs i bruk i maj 1970. I samband med invigningen av de lokalerna hade vi nöjet att se både landshövding Rolf Edberg och bruksdiponent Wilhelm Ekman bland gästerna.

År 1971 köpte Uddeholms AB 45 % av aktierna i Nords Verkstads AB (NVAB) och då beslöts samtidigt om en större utbyggnad av lokaler för den rostfria tillverkningen, samt ytterligare utökning av de 1970 färdigställda lokalerna med ca 1400 m². I början av 70-talet övertog NVAB tillverkningen av flänsar i kolstål från en dansk firma som ville lägga ned sin flänstillverkning.

En liten statistik från senare tid över antal anställda:

1950	30 st
1960	42 "
1970	120 "
1976	205 "
1984	ca 200 "

Den övervägande delen av de anställda är Nyedsbor som på ett mycket skickligt sätt lärt sig sköta komplicerade maskiner och företagets produkter har både i Sverige och i ett stort antal exportländer ett mycket gott anseende för hög kvalitet.

Efter 1976 har antalet anställda varit i stort sett oförändrat (190 - 200) medan produktionsökningen däremot varit enorm. Denna stora ökning beror huvudsakligen på investeringar i svenska, tyska och även japanska numeriskt styrda maskiner. Till och med robotbetjänade maskiner används.

År 1978 var det dags för en ny tillbyggnad. I samband med överflyttning av den rostfria rördelstillverkning som fanns i Storfors behövdes mera verkstadsyta och ca 500 m² tillkom då.

1979 överfördes NVAB till det nybildade Nyby-Uddeholm och efter ytterligare några år, 1984, hamnade Nords hos ännu en ny ägare då Nyby-Uddeholm införlivades med det nybildade specialstålföretaget Avesta AB.

Bland händelser under senare tid kan nämnas att 1983 övertogs tillverkningen av kolstålsfläns från en annan svensk tillverkare. Försäljningen av "svarta" flänsar har dock minskat under senare år p.g.a. varvskrisen, eftersom varven tidigare var stora köpare av flänsar.

1983 fick NVAB kontakter med den s.k. off-shoremarknaden. Detta innebär för oss leveranser av rördelar och flänsar till den norska utbyggnaden för oljeutvinning i Nordsjön. Här ställs oerhörda krav på material, utförande och kontroll.

År 1984 passerar NVAB för första gången en omsättning av 100 miljoner kronor och planerar för ytterligare utbyggnad och maskinköp. Ett markköp på ca 13.000 m² blev klart under året och företaget disponerar nu ca 6 hektar industrimark.

Efter uppnådd pensionsålder har nu samtliga bröder Nord lämnat företaget, men fortfarande är flera barnbarn till grundaren verksamma där. En förhoppning för framtiden:

Må även deras barn och barnbarn få arbeta där, liksom många andras!