



Min trofaste,
älskade Make
Kapten

REINHOLD ALSTERMARK

född på Berga i Brunskog
24/5 1882 avled stilla i dag i
sitt hem, lämnande mig ensam
i stor sorg och saknad.

Karlstad den 13/2 1961.

SONJA

Sv. ps 567.

Om du under ett långt liv
träffar på en människa
bland alla, alla människor,
om du under ett långt liv
träffar en verklig människa,
då kommer denna enda
människa bland alla, alla
att förgylla för dig ett långt
liv.

Tänk på "Föreningen Pensionerade Officiärs änke
och pupillfond", postgävo 2045.

Jordfästningen äger rum i
stillet.

han bl.a. befälhavare för Karlstads
landströmsområde nr 50. Efter honvår-
nets tillkomst var A. hemvärnsofficer
för inaktiveringsområdet. Inom värm-
ländska skyttet nedlade den avlidne ett
uppförande arbete bl.a. i egenskap av
sekr. åren 1918-35. Han var en entu-
siastisk förespråkare för det frivilliga
skyttet och ställde sig alltid till för-
farande som instruktör. 1929 erhöll han
också skytteförbundets förtjänstme-
dalj i guld. Personligen var den bort-
gångne en nobel, försynt och tillmö-
tesgående människa, allmänt äktad.
Han sörges närmast av maka.

NWT 14/2-61.

Forshaga Elektriska AB och dess
drivande kraft. Vidare var han under
en tid chef för Värmlandsbankens
avdelningskontor i Forshaga. Han ha-
de under årens lopp haft en mång-
fald av kommunala uppdrag. Han
hade bl.a. varit municipalsamfundets
ordförande, revisor samt kommunal-
stämman ordförande. Trots sin ål-
der var han en vital och lebartäkt
person. Närmast sörgjande är maka
och barn. (10) NWT



Min älskade Make,
vår käre Far,
Farfar och Morfar

ALARIK AHLSTRAND

* 30 januari 1877

har i dag hastigt lämnat oss.

Forshaga den 8 oktober 1962

ANNA
Barn och Barnbarn

Jordfästningen äger rum i
Forshaga kyrka lördagen den
13 oktober kl. 16.15.



Britta Arnell
f. Wiström

* 7 april 1899

† 3 juni 1963

HAMPUS och ANN-MARI
Vår älskade Farmor

Peter Annika

ROLF och KARIN

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum fre-
dagen den 14 juni kl. 17.00 i
Norra Krematoriet.



I en ålder av 78 år avled på män-
dagen Kapten Reinhold Alster-
mark, Klaragatan 9, Karlstad.

Han var bördig från Brunskogs so-
cken och härstamade från en gammal
värmländsk krigarsläkt. År 1904 blev
han student i Karlstad och två år se-
nare avlade han officersexamen, var-
på han kom till Värmlands regemente,
där han blev löjtnant 1909 och kapten
10 år senare. Under en del år var han
regementsadjutant. Han var också lik-
som sin fader en 8-årsperiod chef för
livkompaniet. År 1927 blev han ridda-
re av svärdsorden och året därpå gick
han på övergångsstat. Sedermera var



I en ålder av 85 år avled på män-
dagen före kammararen Ewald
Alarik Ahlstrand, Torggatan 7,
Forshaga.

Han var född i Ålgustorps socken
i Västergötland. Efter ansättningar i
Göteborg och vid Forsa pappersbruk
kom han 1905 till Fengersfors. 1906
fick han ansättning vid dåvarande
Kammarers AB. Han blev sedermera
kamrer vid AB Mölnbacka Trysik,
där han slutade i samband med upp-
nådd pensionsålder. Ahlstrand var
en välkänd och mycket uppskattad
man i samhället. Han var från bör-
jan med om att organisera från-
valten- och avloppfrågan samt var
med i den kommitté som uppförde
Forshaga kyrka. Under en längre tid
var han verkställande direktör för



Vår käre Far och Farfar
**C. ALB.
ANDERSSON**

* 5/2 1891

har i dag stilla avlidit. Djupt
sörjd och saknad av oss, öv-
riga släktingar och många
vänner.

Karlstad den 6 nov. 1963.

Nils och Hulda
Anita
Carl-Axel och Kerstin
Christina

Jordfästningen äger rum
i stillet.



Bergsprängaren Carl Albert Andersson, Kvarnbergsgatan 14, Karlstad avled på onsdagen i en ålder av 72 år.

Den bortgångne var född i Grava men kom i unga år till Karlstad, där han med åren blev en betrodd man inte endast inom sitt parti utan också i det kommunala livet. Under många år satt han med i Karlstads arbetarkommuns styrelse, liksom i folketshusföreningens styre. Ett värdefullt arbete neklade han som ombudsman i lokalavdelningen för Grov och fabriks, och även kooperativens ägnade A. sitt intresse. Stadsfullmäktig blev han 1934, och bland andra uppdrag som han innehade men på senare år lämnat kan nämnas ledamotskapen i taxeringsnämnden, arbetslöshetskommittén, badhustyrelsen, byggnadsnämnden samt kafébolaget, vars ordf. han blev vid detta bolags tillkomst. Närmast sörjdes den bortgångne av barn och barnbarn.

NWT 7/11—1963.

På tisdagen jordfästes C. Alb. Andersson, Karlstad i Krematoriekapellet. Musikdirektör Bengt Larsson spelade, och jordfästningen, som förvärdades av prosten Herbert Holm, omranades med violinmusik av musiklejare Josef Aldén. En rik och vacker blomstergård hade sänts till bårn från släkt, vänner, grannar samt från Karlstads stad, Karlstads arbetarkommun, Värmlands soc. dem. partidistrikt, Byggnadsarbetarförb. avd. 29, grovarbetarnas yrkesklubb, Karlstads folkpensionärsförening m. fl. Under sorgemusik sänktes kistan för eld-bezängelse. Officianten frambar sorgeshuset tack för visat delagande samt lyste frid över griften.

VF 13/11—63.

C. Alb. Andersson död



En i Karlstads kommunala liv känd person har gått ur tiden, nämligen C. Alb. Andersson, Kvarnbergsgatan 14, som avled den 6 november i en ålder av 72 år sedan han en tid varit sjuk.

C. Albert föddes i Grava, men Karlstad har allt sedan ungdomen varit bostätningssorten och där har han också utfört sin vittomfattande kommunala gärning. Inom arbetarrörelsen har han utfört ett väldigt arbete under sin aktiva tid; i Folkets hus, arbetarkommunen, fackföreningen, som energisk och skicklig valledare m.m. Arbetarnas talan förde han också i stadsfullmäktige, där han invaldes redan 1924 och i en mångfald delegationer, där han hävdade sina uppdragsgivares intressen till full belåtenhet. C. Albert har i allt varit en rejäl kämpe vars bestämda fick motståndarna att lyssna och ta reson. Han kunde nämligen säga ifrån ordentligt om det så behövdes. Annars var den kraftfulla bergsprängaren en godmodig själ, som inte ville någon människas förmår. Hans hälsa tvingade honom att så smått avsäga sig alla sina uppdrag. De sista ordförandeskapet i byggnadsnämnden, i Karlstads kafébolag, i taxeringsnämnden och några uppdrag till. En av arbetarrörelsens starkaste kämpar har med C. Albert Andersson gått ur tiden och hans minne kommer att leva länge bland Karlstads arbetare och likasinnade. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

VF 7/11—63.

F.d. bergsprängaren C. Alb. Andersson, Karlstad, jordfästes på tisdagen i krematoriekapellet, Karlstad. Officiant var prosten Herbert Holm. Kistan sänktes för kremation. En mängd blommor hade sänts till bårn från släkt, vänner, grannar, Karlstads stads Arbetarkommun, Värmlands Socialdemokratiska partidistrikt, Byggnadsarbetareförbundets avd. 29, Grovarbetarnas Yrkesklubb Karlstads Café AB och Karlstads Folkpensionärsförening. Officianten framförde tacket.

NWT 13/11—63.



Vår innerligt älskade

Henning Arntz

* 25 januari 1885

† 6 april 1964

I ljus och tacksamt minne bevarad.

GUNNAR och MONICA

Ingrid Göran Ragnhild

SIGRID och GUNNAR

Agneta Magnus

Jordfästningen äger rum torsdagen den 16 april 1964 kl. 13.00 i Djursholms begravningskapell.

DÖDSFALL

Henning Arntz, F. översten Henning Arntz, Bromma, har avlidit.

Han var född 1885 i Norrköping, blev officer 1905, major 1926, överstelöjtnant 1930 samt utnämndes 1935 till överste och chef förintendenturstaben och från 1942 tillika chef för arméinspektionens intendenturavdelning. Han blev 1935 ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Hans krafter har tagits i anspråk på ett flertal poster inom civil och militär förvaltning. Han stod på sin tid till Folkshältningskommissionens förfogande, var sekreterare i 1925 års Förvaltningskommitté samt medverkade som sakkunnig i 1930 års Försvarskommission. Som lärare vid Krigsskolan, Krigshögskolan, och som chef och lärare vid Intendenturförvaltningskolan har han vunnit uppskattning. Under första världskriget var han kommanderad till österrikiska läro- 1916—1917. Inom Stockholms landstomsförbund har han verkat som instruktör samt var under tio år ordförande i Intendentursällskapet, vars hedersledamot han var sedan 1935. Efter pensionsavgången var han ekonomichef i Svenska Röda Korsets stiftelse, Röda Korsets sjukhus och Röda Korsets sjuksköterskole. Närmast sörjande är sonen, Gunnar, major, Karlskoga, och dottern Sigrid, gift med l:e byråsekreterare Gunnar Christerson, Solna, samt sonhustru och barnbarn.



24. 8/11—64.



Min älskade

DAVID

• 6/5 1886

mltt allt

har lämnat mig i outhäglig sorg och saknad. I sorgen deltaga syskon, övrig släkt och många vänner.

Karlstad den 12 jan. 1965.

EBBA ARONSSON

Jordfästning sker i stillhet.



Överstelöjtnant

Magnus T. Arrhén

• 3 november 1879

† 2 februari 1965

Älskad — Saknad

JENNY

Karin Gunvor

Björn och Maja

Barnbarn Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum torsdagen den 11 febr. 1965 kl. 11.00 i Norra krematoriet.



**SONJA
ALSTERMARK**

• 28/2 1885

vår kära

insomnade lugnt och stilla i dag. Djupt sörjd och saknad av oss, syskonbarn, övrig släkt och vänner.

Karlstad den 18 april 1965.

RURIK och LISA WISTRAND

Jordfästningen äger rum lördagen den 24 april kl. 11.00 i Krematoriekapellet där samling sker.

Tänk på Cancerfonden: Postgiro 90 19 51.

Meddelas endast på detta sätt.



Löjtnant David Aronsson, Kamrerergatan 2, Karlstad har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Blomskogs socken. Aronsson började som ung volontär sin militära bana vid Värmlands regemente år 1904. Han befordrades till sergeant 1917, till fanjunkare 1926 och utnämndes till svärdsman 1929.

Under sin tid vid regementet kom han att tjänstgöra i olika befattningar, bl. a. vid kulsprutekompaniet, en tid som köksföreståndare och de sista tjänstgöringsåren som kompaniadjutant vid dåvarande specialkompaniet. Den bortgångne var medlem av Frimurarlogen. Efter pensioneringen från regementet har A. i en följd av år varit anställd hos Bröderna Martin i Karlstad.

Löjtnant Aronsson var en enkel och flärdfri man som alltid såg de ljusa och goda sidorna i livet.

Närmast sörjande är makon Ebba, född Widstrand, syskon och övrig släkt.

NWT 13/1-65.

DÖDSFALL

Magnus Arrhén, Överstelöjtnant Magnus Arrhén, Bromma, har avlidit vid 85 års ålder.

Han var född i Stockholm, blev student 1898 och avlade officersexamen 1900 samt blev underlöjtnant i Karlsborgs artillerikår samma år, löjtnant i Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1904, kapten i intendenturkåren 1915 och major 1920. Han tjänstgjorde som regementsintendent vid Södra skånska infanteriregementet 1909—1918 och som exp-intendent vid 1:a arméförvaltningen 1918—1932, var stabsintendent vid 8. brigaden 1933 och v. militärbefälhavare på Gotland 1933—1934 samt därefter chef för arméns tvättanstalt i Stockholm. Den bortgångne sörjdes närmast av maka, född Borg, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Dödsfall

Hjalmar Allert, F. disponenten Hjalmar Allert, Stenstorp, har avlidit.

Han var född i Karlstad 1874. Efter anställning vid SJ övergick han till cementvarubranschen och var till cementvarubolag i Skövde. Under ett tjugotal år tjänstgjorde han som mättningsman för byggmästarna i länet. 1951 flyttade han till Stenstorp. Han sörjdes närmast av sönerna Uno, kyrkoherde, Stenstorp, och Gustav, civilekonom, Strömstad, dottern fru Gunnel du Rées, Stockholm, sönsuster, svärson och barnbarn.



F. Majoren m.m.

**Gösta Alvar
Appeltofft**

vår käre make, fader, farfar och morfar född 4 juli 1896 har stilla avlidit.

I tacksamt minne bevarad

Stockholm 20 aug. 1965

GRETA APPELTOFFT
f. Rignell

Lillemor

Solveig och Rune

Carl och Maria

Gösta och Maj-Lis

Catharina

Barnbarnen

Tid för jordfästningen meddelas senare.



Gösta A. Appeltofft. F. majoren Gösta A. Appeltofft avled på fredagen i Stockholm i en ålder av 69 år.

Han var född 1896 i Göteborg. Efter studentexamen i Göteborg studerade han först vid därvarande högskola. Han blev fänrik i Trängens reserv 1918 och övergick till officer på aktiv stat 1921. Efter allt i flera perioder varit regementskvartermästare vid Göta trängkår i Skövde blev han kapten 1934. Såväl vid T 2 som vid T 4 innehade han befattning som regementsstabchef. Sedan 1940 var han major. Efter uppnådd pensionsålder tjänstgjorde han först vid ammunitionsförrådsbyrån i Armejägarförvaltningen och sedan 1952 som chef för personalsektionen vid samma förvaltning. Han efterlämnar som närmast sörjande maken Greta, född Rignell, leg. läkare, Enskede, och sönerna Carl, tekniker, Vendelsö. Gösta representant, Vendelsö, och dottrarna Lillemor, sjuksköterska. Solveig, gift med Rune Hedebjörn, kamrerare vid Möllesbergs kuranstalt, Falköping, samt Catharina, sonhustru och barnbarn. *Sv. 2248-65.*



+

Vår Far
f Riksbanksdirektören
Julius Ahlberg
* 12 maj 1874
† 11 oktober 1965

ANNA EURENIUS
CARL-FREDRIK
och **INGER AHLBERG**
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
måndagen den 18 oktober
kl. 13.00 i S:t Sigfrids ka-
pell på Kvibergskyrkogår-
den i Göteborg.

DÖDSFALL

Julius Ahlberg, F. riksbanksdirektören Julius Ahlberg, Göteborg, har avlidit i en ålder av 91 år.

Han blev e. o. tjänsteman vid riksbanken i hemstaden Göteborg 1896 och ordinarie 1902. 1915 kom han till Härnösandskontoret som t. f. kamrer. Samma år blev han direktör för kontoret. Mellan 1921 och 1939, då han drog sig tillbaka med pension, var han riksbanksdirektör i Karlstad. Efter pensioneringen flyttade han tillbaka till Göteborg. Han beklädde flera kommunala uppdrag under sin Härnösands- och Karlstadstid.



+

RICHARD
ARVEDSON
vår käre
* 6/11 1886
i Kristinehamn,
har lämnat oss.
Filipstad den 27/11 1965.

ANNA
Barnen
Barnbarnen
Barnbarnsbarnen

Jordfästningen äger rum i
Filipstads kyrka lördagen den
4/12 kl. 13.
Meddelas endast på detta sätt.
De som önska närvara samlas
i kyrkan.
Tänk på Filipstads kyrkas
Blomsterfond, postgiro 22760.

Disponent Richard Arvedson, Filipstad, avled på lördagen på Karlstads lasarett i en ålder av 79 år.

Han var född i Kristinehamn. Efter studier hade han under ett par år kontorsanställning. 1902 blev han bokhållare i Kristinehamns Enskilda Bank samt 1908—1911 kamrer och styrelseledamot vid bankens avdelningskontor i Sysseleback. 1918 blev han förordnad för Wermlands Enskilda Banks revirkontor och dessutom andre inspektör 1920—1924. Sistnämnda år tillträdde han befattningen som direktör vid bankens göteborgskontor. 1926 lämnade han bankverksamheten och tillträdde i stället befattningen som disponent och verkställande direktör för Anghryggeriet AB Svea i Filipstad samt som verkställande direktör för Amåls Nya Bryggeri AB och AE Wasabryggeriet i Borlänge. För ett 15-tal år sedan lämnade han sina befattningar vid nämnda bryggerier.

Disponent Arvedson var mycket intresserad också av det kommunala livet i Filipstad och innehade under olika perioder många kommunala uppdrag. 1927 var han stadens revisor och under perioden 1928—32 ledamot av drätselkammaren där han en tid också fungerade som vice ordförande. Han var vidare under många år ordförande i lokalstyrelsen för Wermlands Enskilda Bank samt under några år också huvudman i Filipstads Sparbank. 1951—55 var han verkställande direktör i Storsbrohyttans AB. Disponent Arvedson var allmänt äktad inte bara som företagsledare utan även som kommunalman och människa.

Han sörges närmast av maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. (Åk) *Sv. 3074-65*

+

F. d. Majoren
Magnus R.
Afzelius
* 26 juli 1895
† 16 september 1965

WIVAN
Magnus och Held
Anders och Karin
Christian och Arma-Greta
Barnbarnen
Harriet
Släkt och många vänner

Sv. ps. 400: 11

Jordfästning äger rum
torsd. d. 23/9 kl. 12.30 i
Norra krematoriet, Stock-
holm.

Kvarkantat.



Richard Arvedson. Disponent
Richard Arvedson, Filipstad, har avlidit.

Han var född 1886 i Krivinehamn och ägnade sig ett kvarts sekel åt bankverksamhet, varvid han bl. a. var verkst. direktör för Wermlands enskilda banks Göteborgskontor 1924—1926. Sistnämnda är blev han disponent och verkst. direktör i AB Sveabyggerier i Filipstad och var även styrelseledamot där cirka 25 år. Från 1951 och nägra år framåt var han direktör i Storbryhottans AB. Den bortgångne har varit ledamot av stadsfullmäktige och stråtelkammaren i Filipstad samt stadsrevisor och ledamot av Handelskammaren för Wermland. Närmast sörjande är maka, född Danielson, sonen Olle, bankkamrer, med maka, Karlstad, dottern fr Karin Bolin med make, Norrköping, samt sonhustrun fru Daga Arvedson, änka efter bryggeringenjör Arved Arvedson, Karlstad.



Sud 30/11-63.

Dödsfall

Edvin Agvall, F. regementsläkaren
Edvin Agvall, Karlstad, har avlidit.

Han var född 1898 i Stockholm, där han avlade studentexamen



1917, blev med. lic. 1926. Efter underläkarjänster vid olika sjukinrättningar samt civila och militära förordnanden var han en tid läkare vid Västerorrlands regemente och blev 1929 bataljonsläkare vid Norrlands dragonregemente. 1940 kom han som regementsläkare till Dalregementet i Falun och 1942 fick han samma befattning vid Värmlands regemente, vilken han innehade till 1953. Vid sidan av denna tjänst innehade han privatpraktik. Närmast sörjande är son, sonhustru och barnbarn. *Sud 15/9-66.*



FEMTIO ÅR fyller i morgon, lördag, förvaltare vid FO 52 Torsten Abellson, Vänersgatan 1 B, Karlstad.

Jubilaren, som är från Holmedal, kom i militär tjänst vid I 22 i Karlstad 1 nov. 1895. Efter avslutade underbefälsskolor gjorde han underofficersutbildning 1941-1944, beordrades till sergeant 1944 och fanjunkare 1951. År 1949 utbildades han till tygförvaltare och utnämndes till förvaltare 1956 vid Fo 66/65 i Norrland. Där tjänstgjorde han till 1964 då han erhöll förflyttning till Fo 52 som tygförvaltare. Under sin militära tid har han hunnit med många skiftande uppdrag. Han har sysslat med hundar, varit utbildningsbefäl vid studentkompanier och vid utbildning av reservunderofficerare samt jägare vid JS i Kiruna. Under beredskapstiden var han bl. a. stabsunderofficer vid bataljonstab, chef för pionjärplutonier, sysslat med utbildning av personal i "tung tjänst" och deltagit i inskrivning av blivande rekryter. Han har dessutom deltagit i flera större stabsövningar och kurser i arbetsledning.

Som den kunnige man han är, togs hans tjänster tidigt i anspråk ute i det civila livet. Redan 1951 återfinnes han som ledamot i Polismönden i Karlstad och som suppleant i stadsrevisionen. 1954-1956 ingick han som Karlstad stads rep. i styrelsen för Kaffebolaget och numera är han suppleant i Elverkstyrelsen. Politiskt intresserad blev han 1951 ordf. i FPU i Karlstad och har sedan "avancerat" så att han numera tillhör Folkpartiets valkandidater. Hans fackliga intresse återspeglas i de uppdrag han haft inom sina kårer. Han är troligen ganska ensam om att ha deltagit i tre kongresser inom Underofficersförbundet. Redan som nybeordnad sergeant valdes han till sek. i Underofficersföreningen, efter ett kortare uppehåll under Kiruna-vistelse 1945-1946. Återvaldes han på nytt i samma befattning och behöll den till in på 1950-talet. Under Norrlandstiden fungerade han som ordf. i Kiruna Underofficerssällskap åren '58-60. Han har med stort intresse deltagit i de brännande frågor som varit aktuella inom den egna kåren, och hans mening har ofta blivit den som mötet följt. Frank *NWT 14/10-1966.*



Vår käre

Edvin Agvall

* 12 december 1898

oändligt älskad
oändligt vördad
oändligt saknad.

Karlstad 13 sept. 1966

JAN och MARIANNE

Johan

Björn

Ester Andersson

Jordfästningen öger rum i Dörkyrkan, tisdagen den 20 sept. kl. 14.00, där samling sker. Efter jordfästningsakten sker gravsättning å Väse kyrkogård.

Meddelas end. på detta sätt.

Tänk på Värmländska Provinsiallogens Primusföreläsning, postg. 26 29 13.

Till Eder alla, som deltagit i vår djupa sorg vid vår älskade

Edvin Agvalls

bortgång och som genom blommor samt gåvor till olika blomsterfonder hedrat hans minne bedja vi få framföra vårt innerliga tack.

Karlstad den 27 sept. 1966.

JAN o MARIANNE

AGVALL

NWT 27/9-66



På tisdagen avled i en ålder av 67 år f. regementsläkaren dr. Carl Edvin Agvall, Sommarrosvägen 3, Karlstad. Han var född i Stockholm där han avlade studentexamen 1917, blev med. kand. 1921 och med. lic. 1926. Efter underläkartjänster vid olika sjukinrättningar samt civila och militära förordnanden var han en tid läkare vid Västerorrlands regemente och blev 1929 bataljonsläkare vid Norrlands dragonregemente. 1940 kom dr. Agvall som regementsläkare till Dalregementet i Falun och 1942 fick han samma befattning vid Värmlands regemente, vilken han innehade till 1953. Sedan 1951 var A. fältläkare vid fältläkarkåren. Vid sidan av denna tjänst innehade den bortgångne privatpraktik.

Närmast sörjande är son, sonhustru och barnbarn samt husföreståndarinnor. *NWT 14/9-66.*



A8.

**Nils Allerman**

käraste kära
* 27 oktober 1900
† 26 mars 1967

KARIN

Margaretha och Bo
Katarina och Charles
Elisabeth
Agueta
Barnbarnen

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.

Dödsfall

Nils Allerman. Major Nils Aller-
man, Stockholm, har avlidit vid 66
års ålder.

Efter student-
examen 1922 blev
han officer och
utnämndes till
fanrik vid artille-
riet 1925 och löjtnant 1928. 1936
blev han kapten
vid A 5 och 1944
major. 1944-50
var han tygmä-
stare vid Bodens
tygstation och fick 1950 samma
befattning vid Stockholms tygsta-
tion. Närmast sörjande är maka,
barn och barnbarn.



SvD 6/4-67

Dödsfall

Holger Alteblad. F. kasernförvalta-
ren Holger H-son Alteblad, Skatt-
kärr, har avlidit.

Han var bördig
från Väse. I unga
år kom han i mil-
itär tjänst vid
Värmlands rege-
mente. Efter un-
derofficersutbild-
ning i Karlsborg
blev han beford-
rad till sergeant
år 1931 och till
fanjunkare 1938.

Tio år senare utnämndes han till
förvaltare vid 12. Närmast sörjande
är maka och barn. SvD 10/8-67



F. kasernförvaltaren Holger
H-son Alteblad, Ringvägen 21,
Skattkärr, avled på måndagen.

Han var bördig från Väse. I
unga år kom den bortgånge i
militär tjänst vid Kungl. Värmlands
regemente. Efter genom-
gången underofficersutbildning i
Karlsborg blev Alteblad beford-
rad till sergeant år 1931 och fan-
junkare 1938. Tio år senare ut-
nämndes han till förvaltare vid
I 2. Under åren vid regementet
har Alteblad tjänstgjort som ka-
sernunderofficer och kompaniadju-
dant samt bl. a. tjänstgjort
utanför regementet vid förvaltar-
kurser i Stockholm. Förvaltare
Holger H-son Alteblad var en
aktad man både som privatmän-
niska och militär, och han skilde
sig alltid från sina uppgifter med
neder.

Närmast sörjande är maka och
barn. NWT 9/8-67



f. Länsveterinären
Nils Andersson

* 13 juli 1894

Vår älskade Far
Farfar och Morfar
har lämnat oss i djupaste
sorg och saknad

Karlstad 31 aug. 1967

**LARS
BENGT och MARIANNE
MAJ och OLLE
ULLA och GUNNAR**
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i Karlstads krematoriekap-
pell lördagen 9 sept. 1967
kl. 14.00.



Förre länsveterinären Nils An-
dersson, Nygatan 8, Karlstad, av-
led på torsdagen, 73 år gam-
mal.

Han var bördig från Västerstad
i Malmöhus län. Efter avlagd stu-
dentexamen 1914 vid Lunds stu-
denta elementarskola, tog han 1918
veterinärexamen och drev först
privatpraktik i Röstänga, Malmö-
hus län, 1919-23. Under fem år
innehade han sedan distriktsvete-
rinärförordnande, innan han 1928
blev distriktsveterinär först i
Emmaboda 1928-30 och sedan i
Hemse på Gotland, där han stannade
i tretton år. 1943 utnämndes
han till länsveterinär i Värmland.
Under sin Emmaboda- och hemse-
tid anfördes han ett flertal
kommunala uppdrag och var så-
väl lunda, bl.a. kommunalfullmäktig,
ledamot och ordf. i hälsovårds-
nämnd. Han har varit ordf. i
Värmlands veterinärsällskap och
ledamot och sek. i Svenska
länsveterinärföreningen samt ordf.
i Värmlands allm. djurskydds-
förening. Vidare har han varit
ordf. i Skånska gillet i Visby och
Karlstad och 1950-51 var han
president i Karlstads rotary-
klubb. Nils Andersson har i fak-
press publicerat diverse artiklar
om kreaturstuberkulos m.m.

Närmast sörjande är barn och
barnbarn. NWT 1/9-67.

Nils Andersson. F. länsveterinären
Nils Andersson, Karlstad, avled på
torsdagen, 73 år gammal.

Han var född i
Västerstad, Mal-
möhushus län. Efter
studentexamen
1914 vid Lunds
privata elementar-
skola, tog han
1918 veterinär-
examen och drev
först privatpraktik
i Röstänga, Mal-
möhushus län, 1919

—1923. Under fem år innehade han
sedan distriktsveterinärförordnande,
innan han 1928 blev distriktsvete-
rinär först i Emmaboda 1928—1930
och sedan i Hemse på Gotland, där
han stannade i tretton år. 1943 ut-
nämndes han till länsveterinär i
Värmland. Under sin Emmaboda-
och Hemsetid anfördes han ett
flertal kommunala uppdrag. Han har
 varit ordförande i Värmlands veteri-
närsläskap och ledamot och sekre-
tär i Svenska länsveterinärförening-
en samt ordförande i Värmlands
allmänna djurskyddsförening. Vidare
har han varit ordförande i Skånska
gillet i Visby och Karlstad. Han har
i fakpress publicerat diverse arti-
klar om kreaturstuberkulos m.m.
Närmast sörjande är barn och barnbarn.



SvD 2/9-67



Kapten

Erik A:son Åhrén

* 9 maj 1884

vår käre
har i dag stilla insomnat.
Linköping 23 dec. 1967.
I tacksamt minne bevarad
av oss, övrig släkt och
många trofasta vänner.

**SIF och GUNNAR
CLAES och INGRID
BERTIL och HJÖRDIS
LENNART och BRITTA**

Barnbarnen

Ingeborg och Herman

Jordfästningen sker
i stillhet.

Erik A:son Åhrén. F. d. kapten
Erik Åhrén, Linköping, har avlidit, 83 år gammal.

Han var född i
Källstad, Östergötland. Efter
studentexamen i
Linköping 1904
avlade han officersexamen
vid
Karlsberg 1906.
Underlöjtnant
blev han 1906 vid
Östgöta trängkår
i Landskrona.

löjtnant 1908 i Eksjö, kapten 1921
i Linköping, övergick på övergångs-
stat 31 dec. 1927 och innehade där-
efter intill 31.12 1945 befattningen
som disponent vid Linköpings
Strumpfabrik. Närmast sörjande är
dottern Sif, gift med överläkare Gun-
nar Örn, Linköping, sönerna Claes,
aukt. revisor, Göteborg, Bertil, kap-
ten, Norrköping, samt Lennart, kom-
menderökapten, Danderyd, sonhus-
rur, barnbarn och system Ingeborg,
gift med överste Herman Levin.
Stockholm. *Sif 24/12-67*



Konstnären och tecknaren Arvid
Arwé, Arvika, avled natten till
fredagen på Arvika lasarett i en
ålder av 73 år.

Han var född i Sölje utanför
Arvika, där han också kom att
bli verksam en stor del av sitt
liv. Mest känd var han som in-
tialivtagaren, grundaren och or-
ganisatören av den världsberöm-
da republiken Åsen i Sölje. Efter
republikens tillkomst 1918 var
han verksam som utrikesminis-
ter fram till 1950-talet, då han
vid sin avgång utnämndes till he-
dersminister.

Under unga år studerade han
vid Tekniska högskolan samt vid
Althins målarskola i Stockholm.
Han var senare i många år med-
arbetare och tecknare i Strix till-
sammans med Albert Engström.
Vidare var han också en känd
tecknare i en rad andra tidningar
samt i några norska skämttid-
ningar. Under åren 1923—29 var
han verksam i USA som annons-
tecknare samt var dessutom en
tid anställd i Marshall Field & Co.
Även som författare gjorde han
sig känd.

Efter hemkomsten från Ameri-
ka byggde han 1930 en stuga på
Mörtånäsön i Lersjön, där han fort-
satte med sin konstnärliga verk-
samhet. Arwé var en livsfilosof
vilket också tagit uttryck i hans
konst. Inte minst i framställning-
en av väremländsk natur och skogs
mystik, liksom träsnitten av vand-
ringsmän och original från gamla
Sölje. Som namnkunnigaste Stav-
näs-konstnären är han också re-
presenterad i Stavns-utställning-
en i Klässbol, som invigdes under
fredagskvällen.

Närmast sörjes Arwé av två
systrar samt syskonbarn. (lk)

NWT 24/3-68



Georg Agell

vår älskade

* 12 februari 1887
† 26 april 1968

Stockholm 27 april 1968

ELSA

Birgit

Karin och Torsten

Anders och Marianne

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i Norra krematoriet lördag-
en den 4 maj kl. 11.00.

Georg Agell. F. majoren Georg
Agell, Stockholm, har avlidit.

Han var född 1887 i Hällum, Ska-
rahagens län, blev student i Växjö

1910, genomick
Krighögskolan
1912 — 14 och
blev kapten i ge-
neralstabens 1920.
Han var byråchef
i Järnvägstyrel-
sens militärbyrå
1922—25, över-
gick därefter på
frivillig över-
gångsstat och blev
major i generalstabens reserv
1937. 1926—56 var han verkst di-
rektör i AB Wexjö Bayerska Bryge-
ri. Under samma tid innehade han
förtroendeposter inom stadsfullmäk-
tiga i Växjö och Kronobergs
länslänsting. Han efterlämnar maka
Elsa, född Lindén, samt barnen fru
Birgit Flood, adjunkt, Linköping,
Karin, gift med bankkamrer Tor-
sten Marits, Stockholm, och Anders,
preceptor, Uppsala, barnbarn och
barnbarns barn sju syskon.



207 24/4-68
Wexjö Enghälska



F. Majoren
R. S. O.

Erik Agardt

* 5 augusti 1882
† 16 juni 1968

Ludvika 17 juni 1968

SIGRID

Kerstin och Magnus

Sune och Brita

Barnbarnen

Jordfästningen sker
i stillhet.





Vår käre

ENOC ASPLUND

* 2 november 1881

har lämnat oss i djupaste
sorg och saknad.

Karlstad den 25 juni 1968.

EBBA

Gunilla och Bengt
Grela

Vida, vida min dröm mig
för
Bort mot oändligheten
Jordens oro ej mer mig
stör
All dess strid är förgäten
Bort mot blånande rymder-
nas sfär
Aningens vingpar mig sakta
bär
Närmare evigheten.

Jordfästningen äger rum i
Krematoriekapellet lördagen
den 29/6 kl. 17.00.



Direktör Enoch Asplund, Sand-
bäcksgatan 13, Karlstad, avled på
lördagen. Han var född i Göteborg
år 1881 och kom 1903 till Karls-
tad.

Som kamrer arbetade dir. Asplund
hos Säfås AB fram till ned-
läggelsen och blev därefter di-
rektör och ägare av hovjuvelerare-
firman A. Landsort i Karlstad.

Direktör Asplund var medlem
av Frimurareorden, högsta jubel-
veteran i Odd Fellow och heders-
ledamot i Karlstad köpmäns un-
derstörelskassa.

Desutom var han medlem i
Karlstadsgillet, i Värmlands-Dals
guldsmedsförening och frimärke-
samlare sedan många år tillbaka.
Den bortgångne efterlämnar ett
aktat minne.

Närmast sörjes han av dottern
Ebba Geijer, dotterdotter med make
samt syster. 27/6-68.

Erik Asker

vår älskade make, far,
farfar och morfar

* 16 oktober 1903

† 29 augusti 1968

MÄRTA

Sven och Carolyn

Mikael, Eva

Annamari och Mats

Björn, Jonas, Sven, Anna

Lena

Jordfästningen har gått
runn.

Erik Asker. Sjukvårdsdirektör Erik
Asker, Malmö, vilken som nämnts
avlidit, sörjes närmast av make
Märta, född Arnellius, sonen Sven,
universitetslektor, Lund, dottrarna
Annamari, gift med med. kand. Mats
Larsson, Kristianstad, Lena, lärar-
kandidat, sonhustru, barnbarn och
broder. 27/8-68.

Erik Asker. Sjukvårdsdirektör Erik
Asker, Malmö, har avlidit 64 år
gammal.

Han var född i Ängelholm. Efter
studentexamen i Hälsingborg 1922
gick han igenom krigsskolan, GCI
och krigshögskolan och blev 1944
major i intendenturkåren. Två år se-
nare blev han sjukvårdsdirektör i
Malmö. Han var bl. a. suppleant i
centrala sjukvårdsberedningen och
tillhörde sedan 1948 stadsförbundets
sjukvårdsdelegerade. 27/8-68.



Vår kära Mor
och Farmor

ALMA ALDEN

* 14/71889

+15/10 1970

Djupt sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.

Karlstad den 18/10 1970.

**THOR och MARGARETA
EIVOR**

Barnbarn och
barnbarnsbarn

Vida, vida min dröm mig
för.

bort mot oändlighe-
ten

Jordens oro ej mer mig
stör,
all dess strid är förgäten.
Högt över blånande rym-
ders sfär,
aningens vingpar mig sakta
bär
närmare evigheten.

Jordfästningen äger rum i
stället.



Vår kära Mor

Sigrid Agardt

* 13 juni 1893

† 24 september 1969

Ludvika 25 sept. 1969

SUNE och BRITA

KERSTIN och MAGNUS

Barnbarnen

Syskonen

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
lördagen 4 okt. kl. 15.00
i Ludvika Krematorium.

Meddelas endast på detta sätt



Anketru Alma Aldén. Eneströms-
gatan 1 A, Karlstad, avled på tors-
dagen.

Hon var född i Motala år 1889,
kom till Karlstad 1910 och ingick år
1917 äktenskap med framlidne bank-
kassören Thor Aldén. Hon var en tid
före sitt gifternål avdelningssko-
terska på lasarettet Senare var hon
föreståndarinnan för stiftelsen

Malmgården, ledamot av stadsfull-
mäktige, ordf. i Karlstads husmo-
dersförening, suppl. i elverksstyrel-
sen, ledamot av styrelsen för Karls-
tads högerförening samt ledamot i
barnträdgårdsverksamheten. I stora
updrag och privat gjorde hon sig
varmt uppskattad. Hon sörjes när-
mast av barn, barnbarn och barn-
barnsbarn. NWT 17/10 70



Min älskade Make,
mitt allt

ERNST FILIP AGGE

* 8/3 1904

har idag lämnat mig, sys-
ter, övrig släkt och vänner i
djup sorg och saknad men i
ljust minne bevarad.

Karlstad den 26/3 1971

ANNA

Herre, låt min själ komma
till mognad, innan den skör-
das

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell fre-
dagen den 2/4 kl. 15.00. Ef-
ter akten inbjudes till kaffe
på Stadskällaren.



F. förvaltaren vid Värmlands
regemente Filip Agge, Hagalunds-
vägen 42 C, Karlstad, avled på fre-
dagen, 67 år gammal.

Han var född i Torsås, Kalmar
län, och anställdes 1922 vid Väst-
manlands regemente. År 1927 fick
han transport till Värmlands rege-
ment i Karlstad, blev sergeant 1934
och fanjunkare 1941. Förvaltare
blev han 1948 och föreståndare på
regementsexpeditionen. Han funge-
rade tillika som rättsvårdsunderof-
ficier och var vid sidan om sin mili-
tära tjänst nämndeman vid rådhus-
rätten under flera år. Han avgick
från sin militära tjänst med sjuk-
pension 1962. Den avlidne var fack-
ligt intresserad och var under en del
år ordförande i underofficersskårens
fackliga organisation. Han har även
varit ordförande i Värmlands
Schackförbund. Agge var en glad,
lynt och trivsamt människa, omtyckt
och värderad av alla han kom i kon-
takt med. Närmast sörjande är
maka. *NWT 27/3-71*

Dödsfall



Filip
Agge

F. förvaltaren vid Värmlands
regemente Filip Agge, Karlstad,
avled på fredagen, 67 år gam-
mal. Han var född i Torsås,
Kalmar län, och anställdes 1922
vid Västmanlands regemente.
1927 fick han transport till
Värmlands regemente i Karl-
stad, blev sergeant 1934 och
fanjunkare 1941. Förvaltare
blev han 1948 och föreståndare
på regementsexpeditionen. Han
fungerade tillika som rätts-
vårdsunderofficer och var vid
sidan om sin militära tjänst
nämndeman vid rådhusrätten
under flera år. Han avgick från
sin militära tjänst 1962. Han var
fackligt intresserad och var un-
der en del år ordförande i un-
derofficersskårens fackliga or-
ganisation. Han har även varit
ordförande i Värmlands
schackförbund. Närmast sör-
jande är maka. *NWT 27/3-71*

På fredagen jordfästes i Uppstån-
delsens kapell i Karlstad förvaltare
Filip Agge, Karlstad. Officiant var
kommunist Bengt Edstam. Jord-
fästningen skedde under stor till-
slutning av släkt och vänner som
med sin personliga närvaro ville
hedra den bortgångne. En omfattande
blomstergård smyckade bären.
För de närmaste talade hr Åke
Bergdahl, för Kongl. Värml. rege-
mente och dess olika befälskärer
talade kapten Thorsten Westerlund,
för äldre underofficerare fanjunkare
Cecil Olheden, för Karlstads ar-
betarcommun rektor Malte Eurenus,
för domare och nämndeman
vid tingsrätten i Karlstad rådmän
Gustaf Nordenström och för Värmlands
Folkblad direktör Sune Lund.
Officianten framförde sorgehusets
lack för visat deltagande. *3/4-71*



Vår älskade

ANNA AHLSTRAND

* 5 oktober 1881

Forshaga den 2 maj 1971

BARNEN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum i
stillet

Fru Anna Ahlstrand född Sterner
Parkgatan 27, Forshaga, avled på
söndagen i en ålder av 89 år.

Hon var maka till framlidne kam-
reren vid AB Mölnabacks-Trysil,
Alarik Ahlstrand och född i Göte-
borg. Familjen kom i början av
1900-talet till Forshaga och fru Ahl-
strand har med sitt glädymta och
vänliga sinne lag förvärvat många
vänner. Närmast sörjande är, dot-
tern fru Ann-Margret Otterman,
Skattkärr med familj, dottern fru
Inger Ericsson, Kårebogen med
familj, sonen gatuchef Karl-Erik
Ahlstrand, Karlstad med familj, och
sonhustrun fru Gunilla Ahlstrand,
Göteborg med familj samt en syster
i Göteborg (h) *NWT 4/5-71*

48.



Översten
Sten-Sture
Ankarcrona
vår älskade

* 16 december 1906
† 11 augusti 1971

Gävle 11 augusti 1971

BIRGIT

Gustaf och Margareta
Elisabet o. Bengt-Göran
Louise och Zoltan
Henrik och Inga-Lill
Barnbarnen
Syskonen
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Tänk på Röda Korset
pg 353 68-0 och Gävle-
borgs Läns MS-förening
pg 67 79 52-4.



Sten-Sture
Ankarcrona

Överste Sten-Sture Ankarcrona. Gävle, avled på onsdagen vid 64 års ålder. Han var född i Stockholm. Efter studentexamen i Umeå 1925 blev han 1928 fänrik vid A 8. Han blev löjtnant 1932 och tjänstgjorde som adjutant hos militärbefälhavaren för Övre Norrland. 1939 utnämndes han till kapten, 1946 till major och 1951 till

överstelöjtnant. 1957 utnämndes han till överste och försvarsområdesbefälhavare för Gävle försvarsområde, varifrån han nyligen pensionerades. Under åren 1930-32 genomgick han artilleri- och ingenjörshögskolan och den högre kursen där 1932-34. Närmast sörjande är makan Birgit, född Jungstedt, två söner och två döttrar med familjer samt syskon.



Elsa von Arbin
f. de Frese

* 9 januari 1886
† 19 juli 1972

ÄLSKAD - VÖRDAD
SAKNAD

Nils-Magnus o. Dagmar

Axel och Hjärdis
Henning och Birgitta
Claes och Marie-Louise
Maji och Mascoll

Elsa och Bertil
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Sv. ps. 29

Jordfästningen äger rum
i Kimstad kyrka tisdagen
den 25 juli kl. 14.00.

Elsa von Arbin

Fru Elsa von Arbin, änka efter kommandören Magnus von Arbin, Trädgårdstorp, Kimstad, avled på onsdagen i en ålder av 86 år. Hon var dotter till

lundssekreteraren i Linköping Claes Otto de Frese och hans maka Ileda, född Wästfelt. Hon ingick äktenskap 1909 och makarna innehade 1909 till 1915 Sköttinge i Skärkind i Östergötland. Efter att ha varit bosatta i Djursholm 1918-38 flyttade de till Trädgårdstorp i Kimstad 1945. Under andra världskriget var fru von Arbin verksam inom lottarörslsen och Finlandshjälpen. Efter återkomsten till Östergötland har hon varit aktiv inom Röda korset och var under många år ordförande i Kimstads Rödakors-krets.

Närmast sörjande är barnen, Nils-Magnus, överste, med maka Dagmar, född Bernadotte af Wisborg, Kimstad, Axel, direktör, med maka Hjärdis, född Sjunnesson, Göteborg, Henning, assurancesdirektör, med maka Birgitta, född Wadström, Djursholm, Claes, direktör, med maka Marie-Louise, född Malm, Milano, Anne-Marie, gift med bologsjurist Mascoll Silfverstolpe, Lidingö, och Elsa, gift med civilkononom Bertil Mesterton, Sorunda, barnbarn, barnbarnsbarn samt system Eva de Frese, Linköping.

2017-72



F. Lasarettsläkaren

Gunnar Andrén

Vår ousägligt älskade
* 20 oktober 1895

Karlstad 24 juni 1973

AINA

Ulla-Britta och Curt
Anna Cecilia
Anders Helena
Sten o. Anna Kristina
Björn Carl Johan
Gunnar och Ulla
Harald
Trofasta vänner

Sv. Ps. 460.

Jordfästningen har ägt rum.
Tänk på Ersta Blomsterfond.
p.s. 90 00 85-2.

Gunnar Andrén



F. lasarettsläkaren Gunnar Andrén, Karlstad, har avlidit vid 77 års ålder. Han var född i Chicago, blev student i Stockholm 1914, med. kand. 1917 och med. lic. 1921 i Stockholm. Efter olika läkartjänster vid Ersta sjukhus, i Falköping, vid Serrafilmersarettet och i Söderhamn blev han 1924 underläkare vid Radiumhemmet och 1926 bitr. läkare vid röntgenavdelningen vid Serafimerlasarettet. Efter en tjänst vid Maria sjukhus kom han 1928 till Umeå som lasarettsläkare vid röntgenavdelningen. Samma år blev han överläkare vid röntgenavdelningen i Karlstad, varifrån han pensionerades 1961. Han har varit styrelseledamot i Värmlands musöförening och Värmlands konstförening. Han efterlämnar makan Aina, född Schiller, barnen Ulla-Britta, gift med direktör Curt Ekeborn, Stockholm, och Sten, tandläkare, Göteborg, med maka, samt barnbarn. Sv. 28/6-73.



ERIK AUGUSTSSON

Vår käre
* 16/8 1889
har efter en lång och rik lev-
nad lämnat oss i djup sorg
och saknad.

Mosserud den 16/11 1973

INGRID

Birgit
Nils-Erik och Margot
Mattí och Gudrun
Sune och Barbro
Barnbarnen

Jordfästning sker i stillhet.



Förre ombudsmannen och hem-
mansägaren Erik Augustsson, Mosse-
rud, Skived, avled i fredags vid 84 års
ålder.

Han var född i Sandhult i Älvsborgs
län och kom 1919 till Värmland som
ombudsman för Allmänna Valmans-
förbundet (numera Moderata Sam-
lingspartiet) och kvarstod i denna
tjänst till 1933. Förutom sin ombuds-
mannatjänst var han åren 1922-24
redaktör för Nationell Tidning. Han
ägnade sig också med stort intresse åt
jordbruk och innehade och brukade
Ojerings gård i Alster 1926-43 och kom
sedan till Mosseruds gård i Skived, som
han sedan bebott och brukat. Inom det
kommunala livet tog han intresserat
del och tillhörde bl a kommunalfull-
mäktige, först i Alster och sedan i
Nedre Ullerud. Han var även ord-
förande i Nedre Ulleruds elektriska
andelsförening. Närmast sörjande är
maka, barn och barnbarn. (11-7)



Min outhärligt
älskade Make
vår käre Pappa
Farfar och Morfar

Ragnar Abraham

• 23 januari 1890

har lämnat oss i stor
sorg och saknad. I ljus
och tacksamt minne beva-
rad av oss, släkt och
vänner.

Uppsala 25 aug. 1973

THERÉSE

Elsie och Gunnar
Gunnil
May och Bengt
Wally
Barnbarn

Störst av allt
är kärleken

Jordfästningen äger rum tis-
dagen den 4 sept. kl. 14 i
Sülhetens kapell, Uppsala
kyrkogård.

Ragnar Abraham



Major Ragnar Abraham,
Uppsala, har avlidit i en
ålder av 83 år. Han var
född i Stockholm, blev
student i Strängnäs 1909,
underlöjtnant vid Norr-
bottens regemente i Bö-
den 1911 och kapten där
1926. Tio år senare fick
han transport som kap-
ten vid Uplands regem-
ente och tillträdde
1940 befattningen som
hemvärnsofficer inom
Uppsala-Västerås för-
svarsområde. Han ut-
nämndes till major i ar-
mén 1946. Redan under
sin tid i Boden var han
verksam som land-
stormsinstruktör och i
Uppsala var han under
flera år chefsinstruktör i
Uppsala landstormsför-
bund. Han har också va-
rit aktiv inom frivilliga



Min innerligt
älskade make.
vår käre far och farfar
apotekare

Olof Andrén

• 2 jan. 1902
† 1 juli 1973

har i dag efter lång tids
sjukdom stilla lämnat
oss, syskon, släkt och
vänner i djup sorg och
saknad.

Umeå 1 juli 1973

BRITTA
Margaretha
Lars o. Gertrud
Maria, Lisa
Per

Allt vad Du lidit vi nog ej
förlåtit
men troget Du kämpat och
sluta Du fatt
vi ville så innerligt behålla
Dig kvar
men Ditt livsverk på Jorden
nu fullbordat var
tack lilla Pappa för alla
vackra minnen Du
lämnat kvar.

Jordfästningen sker i stillhet.

Olof Andrén



Apotekare Olof Andrén,
Umeå, har avlidit i en
ålder av 71 år. Han var
född i Gryta socken i
Södermanland, blev stu-
dent i Stockholm och
tjänstgjorde efter apo-
tekarexamen 1934 vid
apoteke i Stockholm,
Huskvarna och Gränna.
1939-1943 var han
apotekare vid Serafi-
merlasaret i Stock-
holm. Han fick därefter
privilegier på apoteket i
Dalby och 1951 på apo-
teket i Kil. 1956 övertog
han apoteket Renen i
Umeå som han lämnade
vid pensioneringen 1969.
Han söries närmast av
sina söner Lars,
Lars och sonerna Lars,
Lars och Per, bosatt i
Umeå, samt dottern
Margareta, apotekstek-
niker i Vindeln. (11-7)



Vår käre Far

CARL AHLZÉN

* 16/5 1873

† 18/6 1963

**GUNNAR och ANNE-MARIE
GUNBORG och GUNNAR
INGRID och OLOV
SIGRID och EJJE**

**TORSTEN och MARIANNE
PER-GÖRAN och MAY**

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum i
Krematorickapellet, Karlstad,
torsdagen den 27 juni 1963 kl.
16.00.

Tänk på Baptistkyrkans blom-
sterfond, postgros 26 34 71.
Meddelas endast på detta sätt.



I en ålder av 90-år har under
vistelse i Sundsvall, f. direktören
Carl Ahlzén, Karlstad, avlidit.

Han var född i Odeshög i Öster-
götaland men kom i unga år till
Stockholm, där han genomgick Be-
telseminariet. Sedan tjänstgjorde han
som pastor i Norrköping under någ-
ra år. År 1907 kom han till K—d efter
att dessföreningen ha drivit kvarn-
reelse i Närke. I värmlandsmetropo-
len startade han A/B Carl Ahlzén
Trävaror och byggnadsmaterial, vil-
ken firma han överlät för ett 20-tal
år sedan. Inom Karlstads baptistför-
samling var han en aktad medlem.
Närmast sörjande är barn, barnbarn
samt barnbarnsbarn.



Min älskade Maka
vår kära lilla Mamma

Stina Aurell

* 23 januari 1879

avled stilla i sitt hem.

Göteborg 13 maj 1967

FOLKE

Inga och Arne

Britta och Carl Gustaf

Olof och Ingeborg

Bengt och Sigrid

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Lina

Jordfästningen äger rum
lördagen den 20 maj kl.
11.00 i Älvsborgs kyrka.
Meddelas end. på detta sätt



Vår underbara Pappa

Vår käre

Olof Folke Aurell

* 6 januari 1882

har lämnat oss

Göteborg den 12 juli 1969

INGA och ARNE

BRITTA

och

CARL GUSTAF

OLLE och TOPPIE

BENGT och SIGRID

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Lina

Jordfästningen äger rum
fredagen den 18 juli 1969
kl. 11.30 i Älvsborgs
kyrka.

Meddelas endast på detta sätt

Folke Aurell. Civilingenjör Folke
Aurell, Göteborg, har avlidit, 87
år gammal. Den bortgångne var

född i Uddevalla 1882 och av-
lade ingenjörsexamen vid då-
varande Chalmers tekniska
institut 1901.
Till 1905 var
han anställd vid
Göteborgs nya
mekaniska verk-
stad, numera



Götaverken. Under följande fem-
årsperiod hade han anställning hos
Otavi Minen- und Eisenbahn Ge-
sellschaft, Berlin, och hos The
South West Africa Co. Ltd., Lon-
don, för deras intressen i dåvaran-
de Tyska Sydvästafrika. Efter åter-
komsten till Sverige avlade han
ekonomisk examen vid Handels-
högskolan i Stockholm och hade
1911—19 anställning hos AGA,
dels som chef för deras fyrravdel-
ning och dels som teknisk chef hos
dess ryska dotterbolag i Petrograd.
1919—36 var han anställd vid
Skandiaverken i Lysekil, de sista
åren som verkställande direktör.
1936 återträdde han i AGAs
tjänst på Lidingsö där han stanna-
de till pensionsåldern 1948. När-
mast sörjande är barn, barnbarn
och barnbarnsbarn. *1970*

Carl Gustaf Bots värföräldran





Harry Almquist

• 3 maj 1891

Vår älskade har
lämnat oss

Ärnäs, Edane
8 april 1975

INGRID

Britta och Gunnar
Arvid och Vivi
Kerstin och Martin
Margareta och Sven
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syster, övrig släkt
och vänner

Jordfästningen äger rum i
Brunskogs kyrka tisdagen
den 15 april kl 15. Samling
i kyrkan.

Harry Almquist



F. hypoteksombudsman
Harry Almquist, Karl-
stad, har avlidit. Han
var född 1891 i Brun-
skog, Värmlands län,
son till majoren Clas
Almquist och hans hus-
tru Maria Rhodin, avla-
de studentexamen i
Karlstad 1909 och blev
jur. kand. i Uppsala.
1915. Efter olika tjänst-
göringar var han om-
budsman i Wermlands
hypoteksförening
1924—61. Han var sekre-
terare i Värmlands läns
landsting 1918—43, ledamot
av stadsfullmäktige i
Karlstad 1931—39 och
var i många år fram till
1961 revisor i Wermlands
enskilda bank och Bille-
ruds AB samt styrelse-
ordförande i Riksbankens
avdelningskontor i
Karlstad och i Wern-
lands stadshypoteksför-
ening. Närmast sörjande
är maken Ingrid, född
Bruhns, barnen Bitta,
assistent, gift med skol-
direktör Gunnar Brodin,
Säfte, Arvid, löjtnant
i flygvapnet med ma-
ka Vivi, Uppsala, Ker-
stin, förskollärare, gift
med direktör Martin
Wahlström, Skanör,
Margareta, förskollä-
rare, gift med ingenjör
Sven Landmark, Karl-
stad, barnbarn och
barnbarnsbarn. *10/4-75*



Vår käre Broder

Erik Adolf Adde

• 1 september 1895

har i dag stilla insomnat.

Stockholm 18 juli 1974

SVEA ADDE
SIGRID WÅNGBY
Övrig släkt och
många vänner

Jordfästningen äger rum i
Räcksta krematorium, Stora
kapellet, fredagen den 2
augusti kl. 13.00.

Erik Adolf Adde



Civilingenjör Erik Adolf
Adde, Stockholm, har
avlidit i en ålder av 78
år. Han var född i Karl-
stad, där han hade sin
första anställning sedan
han gått ut Chalmers
tekniska högskola i Gö-
teborg. Han kom sedan i
tjänst hos L. M. Eriesson
i Buenos Aires där han
blev överingenjör och
verkade till sin pensio-
nering. Han har sedan
dess varit bosatt i Sveri-
ge. Närmast sörjande är
systersonen Svea, Stock-
holm, och Sigrid Wång-
by, Hjässelbystrand.

*Skotkammrat i Kist
Faderns syster
på Klaraberg*





Tage Aurell

* 2 mars 1895
† 20 februari 1976

KATHRINE

Lisa

Mattias och Elisabeth

Hans T. och Birgitta

Barnbarn och syskon

Jordfästningen äger rum i
Mangskogs kyrka lördagen
6 mars kl. 14.00.

Tage Aurell död

Sud 22/2-76

Författaren Tage Aurell har
avlidit, 80 år gammal.

Alltlo är, det låter kanske
mycket, men i Aurells fall
stämmer inga kronologier. Han
var född i Kristiania och växte
upp i Karlstad, han blev jour-
nalist men hans ungdomsår har
förblivit ganska anonyma. Han
var i Berlin vid 20-talets bör-
jan och sedan i Paris. Han blev
kosmopolit men skrev om litte-
ratur och konst i svenska och
norska tidskrifter — och även i
Svenska Dagbladet — och
översatte dessutom Strind-
bergsdramer till franska.

Som diktare debuterade han
sent. Hans tre mest kända verk
— "Tybergs gård", "Till och
från Högåsen" och "Martina"
— kom alla ut på 30-talet.

Men berömda blev dessa ul-
trakorta romaner först på 40-
talet, då de följdes av "Skil-
lingstryck" och ett par samling-
ar med smärre berättelser. Kri-
tiken av hans första böcker var
i grunden inte så oförstående
som han senare gjort gällande,
men det var först i den svenska
modernismens jubeldecennium
Aurell fick den rangplats bland
svenska berättare som tillkom
honon.

Hans stil var resultatet av ett
raffinerat artisteri där det
fanns ett inslag av provinσια-
lism. Men tyngdpunkten i hans
konst var det utsagdas drama-
tik — hos ingen annan svensk
författare spelar pausen och



Tage Aurell

tystnaden en lika överväldigande
roll. Tragiken i mästerver-
ket "Martina" är som ett isberg
— det som är skönjbart är bara
en liten del av allt det utsagda.

Det var en konst som inte
gick att upprepa, och Tage Au-
rell var en man som inte kunde
eller ville imitera sig själv. Han
tystnade alltmera, och när han
så sent som 1969 kom med en
ny bok "Samtal önskas med
sovagnskonduktören" skedde
det i en anda där galghumor
förenades med resignation.

Även rent geografiskt hade
han sedan länge dragit sig till-
baka — till den värländska
obygd, där klimatet enligt hans
egen utsago är åtta månaders
vinter och fyra månaders dåligt
spårkåre. Ändå var hans kon-
takter framför allt med 40-ta-
lets förgrundsfigurer in i det
sista obrutna. Och närhelst han
dök upp bland gamla vänner
var han ständigt medelpunkten.
Hans människointresse var
outsläckt, och hans impuls-
ivitet och personliga utstrål-
ning nästan magisk. Det är en
trollkarl som nu har lämnat
oss.

Åke Janzon

Tage Aurell fick Sixten Hey-
mans pris 1950, De nios stora
pris 1953, Boklotteriets stora
författarbelöning 1959, Frö-
dingpriset 1960, Signe Ekblad-
Eldins författarpris 1962, Ing-
marsstipendiet 1963 och av
Svenska akademien det Dob-
louska priset 1966.

Tage Aurell gifte sig 1919
med Kaja Widegren och 1926
med Kathrine Zimmer.

Tage Aurell död

Sud 22/2-76

Författaren Tage Aurell, Mangskog, har avlidit
på lasarettet i Arvika efter en tids sjukdom. Han
skulle den 2 mars ha fyllt 81 år.

Hans stil var resultatet av ett
raffinerat artisteri, där det
fanns ett inslag av provinσια-
lism, skriver Åke Janzon i en
minnestekning. Men tyngd-
punkten i hans konst var det
utsagdas dramatik — hos in-
gen annan svensk författare
spelar pausen och tystnaden
en lika överväldigande roll. Tra-
giken i mästerverket "Martina"
är som ett isberg — det som är
skönjbart är bara en liten del
av allt det utsagda.

Se sidan 5



Tage Aurell blev nära 81 år
gammal.





Valter Arman

* 3 augusti 1905
† 27 augusti 1980

Älskad och saknad

STINA
Eva och NA
Carl
Inga

Jordfästningen har ägt rum.



Estrid Ancker

* 25 oktober 1900
† 30 juni 1978
Djupt saknad.

SYSKON

Syskonbarn

Övrig släkt och
många vänner

Andrzej Ugla

Jordfästning i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala fredagen den 14 juli 1978 kl. 14.00.



Min älskade Make
vår Pappa, Moffi
och Grandpa

F. Kommendörkapten

Pedro Ahlmark

* 29 januari 1896
† 13 april 1976

ANNA

Pedro och Patsy

Carl-Christian
och Alma

Anne-Catherine
och Erik

Barnbarnen

Syskon, släkt
och vänner

Pedro Ahlmark



Kommendörkapten Pedro Ahlmark, Stockholm har avlidit 80 år gammal. Han var sonson till O. F. Ahlmark, som grundade det ahlmarkska rediet i Karlstad. 1915 antogs han som sjökadett vid flottan. Efter tjänstgöringar ombord och i land blev Ahlmark chef för Marinens filmateljé, som då var under uppställning. Undervisningsfilmen hade blivit en viktig del i utbildningen i både civila och militära skolor och Ahlmarks bidrag verksamt till att ljudfilmen fick stort genomslag inom landets civila och militära skolor. Från 1944 till 1953 tjänstgjorde han som chef för Marinens filmateljé varefter han placerades som sekreterare för den för försvarets gemensamma förordningen Armé, Marine och Flygfilm. Ett stort antal artiklar rörande filmens utnyttjande i försvarets tjänst är till stor del Ahlmarks förtjänst. Sin långa filmbanan avslutade han 1965 som kommendörkapten i marinen. Närmast sörjande är maken Anna, född Cederström, sönens Pedro, meteorolog i USA med maka Patsy, sönens Carl-Christian speditör i London med maka Alma, dottern Anne-Catherine med make Erik Mossesson, le. Jäklare i Strängnäs, samt barnbarn. *Söd 2/11-76*

Jordfästningen äger rum onsdagen den 28 april 1976 kl. 11.00 i Norra krematoriet. Tänk på Sjövärskrären pg 55 35 93-5.

F bankdirektören i Göta banken Nils Allström, S Karlsgrundsgatan, Karlstad, avled natten till onsdagen i en ålder av 83 år. *1/11*

Han var född i Nors socken och efter realexamen kom han in på bankmannabanan. Han började 1911 på Sydsvenska Kredit AB:s kontor i Skånnerud och kom efter anställning på Skånska bankens kontor i Karlstad till Göteborgen 1936. Han tjänstgjorde där fram till 1953 som kamrer och tillträdde då befattningen som chef för banken, som han innehade fram till pensioneringen 1960. Under en följd av år var han ordförande i Svenska bankmannaförbundet.

Alltifrån unga år var han mycket intresserad av Odd Fellow och var medlem i nr 21 Erik-Gustaf Geijer där han fungerade som exövernästare och storiogerepresentant. Han var också fram till sin bortgång ordförande i Odd-Fellows byggnadsbolag och den drivande kraften då det gällde byggandet av Odd Fellow-huset på Rosenbadsgatan.

Närmast sörjande är maka, dottern Märta, gift Hellström, Västerås, med familj, två systrar bosatta i Värmland samt broder i USA. *NWT 2/11-76*

dödsfall

Söd 24/12 80

Knut Arp



F. kaptenen Knut Arp, Örebro, 85 år, föddes i Över-Grans församling, Uppsala län, blev student i Västerås 1914 och efter officersexamen 1918 var han regements-officer till 1946 vid I 3 i Örebro. Han flyttade sedan till Fornbo, Södermanland, återkom 1954 till Örebrotrakten och var till 1972 bosatt på Solhaga, Latorpsbruk. Knut Arp var i sin ungdom en framgångsrik skidlöpare och ledare vid ungdomens vintertävlingar i Norrland. Som skicklig ryttare uppnådde han goda placeringar vid tävlingar. Formminnesforskning var på senare år ett stort intresse. Närmaste anhöriga är maken Anna, dottern Catharina med make Jeffrey, bosatta i Australien, dottern Christian samt syster, bosatt i Skåne.

Estrid Ancker

Journalisten Estrid Ancker, Uppsala, har avlidit i en ålder av 77 år. Hon var född i Falckenberg, dotter till häradshövding Axel Ancker och hans maka Märta, född Ugla. Sedan hon genomgått Hallska flickskolan i Göteborg flyttade hon till Uppsala, där hon tjänstgjorde vid ett par universitetsinstitutioner. Hon medarbetade i olika tidskrifter i Stockholm samt utförde översättningsarbete för Bonniers förlag. 1939 knöts hon till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, där hon hade växlande journalistuppgifter. Hon tjänstgjorde också som sekreterare åt huvuddirektören, professor Torgny Segerstedt. Efter Segerstedts bortgång samlade hon i flera år ett omfattande material till belysning av dennes person och gärning och utgav 1962 på grundval härav arbetet Torgny Segerstedt 1876-1945. Studier i en personlighet; materialet — bl.a. omfattande intervjuer med en mängd ledande politiker, vetenskapsmän och författare i Norden och England — bildar nu ett särskilt arkiv i Göteborgs universitetsbibliotek. Under sin tid i Göteborg verkade hon med intresse inom Zonaklubben och var en tid dess sekreterare. Hon sörjes närmast av syskon och syskonbarn. *Söd 6/7-78*

Förfl. a. this is not
by 100% by Seger
stedt.



N. E. G. Björnlund.



Kaptenen vid Värmlands regemente Nils Erik Gustaf Björnlund avled på söndagsförmiddagen å Arvika sanatorium, där han vårdats sedan en tid.

Han var född den 14 juni 1892 i Husby-Rekarne i Sörmland. Efter skolgång i Arvika avlade han studentexamen 1912, blev officervolontär den 6 juni 1913 och förfärl vid Värmlands regementet den 31 december 1915. Underlöjtnant blev han den 18 januari 1918 och löjtnant den 12 april samma år. Den 25 november 1930 utnämndes han till kapten i regementet och den 1 oktober 1936 till kapten vid regementet. 1936 utnämndes han till riddare av svärdsorden. 1919—1923 tjänstgjorde han som regementsadjutant. Han var biträdande lärare vid pionjärkurs i Rommehed 1930, lärare vid liknande kurs vid Göta ingenjörskår 1936 och chef för pionjärkurs vid Värmlands regemente 1937. Han var chef för andra kompaniet 1932—35, för specialkompaniet 1936—37 och vid sin bortgång var han chef för tredje kompaniet.

Vid sidan av sin ordinarie tjänstgöring ägnade sig kapten Björnlund med brinnande intresse åt landstörmsrörelsen och hans insatser inom denna voro stora och värdefulla. Han var fördragande i landstörmsrörelsen och chefsinstruktör vid Värmlands landstörmsförbund. Han hade vidare varit lärare och instruktör vid en rad landstörmsläger och kurser. För sina insatser hade han belönats med landstörmsföreningarnas centralförbunds silvermedalj och Värmlands landstörmsförbunds guldmedalj. Idrottens och den fysiska fostrans sak ägde för övrigt hans stora intresse. Under en följd av år fram till 1926 var han sekreterare och kassör i Värmlands idrottsförbund och sedan dess har han med korta uppehåll varit medlem av styrelsen. I Värmlands gymnastikförbund var han sekreterare och kassör sedan många år. Han hade belönats med Sveriges militära idrottsförbunds guldmedalj och silvermedalj av Föreningen för skididrottens främjande.

Kjapten Björnlunds sista färd.



Kistan bäres in i kyrkan.

En ovanligt anslående sorgehögtid ägde rum på lördagen då stoffet efter kapten Erik Björnlund, Karlstad, fördes till den sista vilan. Processionen, som företräddes av Värmlands regementets musikkår, regementets fana och ett hederskompani, utgick från kasernområdet. Gatorna utefter sorgetågets väg kantades av stora människoskargar, som under synbar rörelse tog ett sista farväl av den i vida kretsar avhållna officeraren. Under marschen till kyrkan spelade musikkåren Chopins sorgmarsch och Karl XV:s sorgmarsch. Då den i svenska fanan svepta kistan inbärs i kyrkan bildade officerare och underofficerare häck. Under det kistan bars fram och nedsattes i det med blommor och levande ljus smyckade koret utförde musikdirektör Otto Nordlund Chopins sorgmarsch, varefter kapten Fröding sjöng Hannikainens "Det gäller". Församlingen sjöng ps. 309:1, varefter pastor Brot-Larson förrättade jordfästningen och i avslutning härtill höll ett griftetal, utgående från oden i Es. 40:e kap. "Och ynglingar kunna bliva trötta och unga män kunna falla, men de som längta efter Herren, de få ny kraft."

Sedan ps. 51:5—6 sjungits ägde kvansnedläggning rum. En bröder till den bortgångne tolkade syskonens sorg. Överste Evers nedlade kransar från Värmlands regemente och dess officerare. Löjtnant Nordin nedlade en kvans från det kompani den bortgångne sist tillhört. Fanjunkare Lindgren uttalade

underofficerskårens sista farväl, och furir Oskarsson nedlade en kvans från regementets underbefäl. Major Adolf Elgh talade för Värmlands regementets kamratförening. Direktör Alfr. Hanes nedlade kransar från Sveriges landstörmsföreningars centralförbund och från Värmlands landstörmsförbund, och för Värmlands landstörmsförbund talade också major Ivan Folke Hagfors. Länsjägmästare E. Darle nedlade en kvans från Karlstads landstörmsförbund och från Tingvalla-styrelsen. För landstörmsföreningen i Älvdalen talade förstmästare G. Hermansson. Grosshandlare Karlström, Amål, nedlade en kvans från Amåls landstörmsförbund och bilbesiktningssman R. Nordenhammar, Säfle, talade för Säfle landstörmsförbund. Livöverksadjunkt Sven Söderlund, Karlskoga, talade för Svenska gymnastikförbundet, Värmlands idrottsförbund, Värmlands gymnastikförbund och samtliga idrotts- och gymnastikföreningar i distriktet. Kontraktsposten Rune nedlade en kvans från Värmländska Borggården, och fru Ebba Strömberg talade för Karlstads landstörmskvinnor. Sedan musikkåren spelat Aasés död utbars kistan under tonerna av Beethovens sorgmarsch ur Erciasymfonien. Under färdens till Ruds kyrkogård spelade musikkåren Karl XV:s sorgmarsch, och kistan inbärs i krenatoriet under tonerna av Chopins sorgmarsch. Medan kistan nedänktes utfördes Händels Largo, varefter pastor Larsson läste en psalm.

Budet om kapten Björnlunds fränfälle kommer att väcka sorg och saknad i vida kretsar. Han var en alltigenom nobel personlighet, som säkerligen inte ägde någon enda ovin, och han utstrålade i ovanlig grad en manlig charm, som fängade alla, med vilka han kom i beröring.

Kapten Björnlund var en skicklig militär med utpräglade ledaregenskaper. Han hade en sällsynt förmåga att visa sina underlydande humanitet utan att därför behöva göra avkall på disciplinen. De värnpliktiga under hans befäl sågo i honom mera den gode vännen än den höge chefen. Han var energisk och oppfibrande och sparade aldrig på sina krafter när det gällde att bispringa någon god sak, åt vilken han ägnade sitt intresse — en altruist av renaste vatten.

Den bortgångne sörjes närmast av maka, aldrig moder, en son och en dotter.

K. T. månd. 27/2 1939.

Sjuttio år.



Riksdagsman Carl Björling,
Högerud.

Sjuttio år fyller i morgon, torsdag, riksdagsman Carl Björling, Högerud.

Han är född i V. Hungvik, Högerud, där han fortfarande har sin hemvist och brukar sin jord under de tider då han inte är upptagen av riksdagsarbete eller andra uppdrag. Dessa ha varit många och av skiftande slag. I sin hemsocken har han tillhört samtliga styrelser och nämnder inom kommunen, och i landsting och vägstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen m. m. har han likaså under årens lopp haft säte. Han har dessutom haft lid över både för blåbandsföreningar och frikyrkliga sammanslutningar, och hans ideella intressen har följt honom genom åren trots hans många offentliga uppdrag, riksdagsmannabefattning och militärtjänst.

Som politiker och ombudsman för folkpartiet har han blivit känd av alla värmlänningar. Som riksdagsman i 22 riksdagar har han hunnit bli åtskilligt gånad, och i utskott och kommittéer har han alltid vetat att intaga sin egen ståndpunkt. Om han inte varit särskilt talträngd i debatterna, så har han dock freget ställt på sina valmäns sida och inte givit efter för några övertalningsförsök i ena eller andra riktningen. Sin ideal från ungdomen har han varit trogen livet igenom. Därför åtnjuter han stor aktning inte bara inom sitt eget parti utan även bland sina politiska motståndare. 31/10-45. (fb).



Min älskade Make,
vår rara Pappa

A. W. Bergquist

har lämnat oss
* 27/3 1888
† 27/2 1939

I vår djupa sorg deltaga syskon,
övrig släkt och många vänner.

HILDUR BERGQUIST
f. Lindmark

Gunvor och Nils-Olof. Jan.

Jordfästningen äger rum i
Norra Krematoriet måndagen d.
6 s kl. 5 e. m., där ev. blom-
mor emottagas före kl. 4 e. m.

3/2-77 **80 år**

Samuel Bergqvist. 80 år fyller den 4 december hemmansägare Samuel Bergqvist, Mossberg, Ekshärad. Han är född i Loviseberg, N. Råda och kom till Mossberg 1935. På olika platser i Värmland har han arbetat med kraftstationsbyggen, stenarbeten och dammbyggen. V. F.



Lydia Bergqvist



Fru Lydia Bergqvist, Karlstad, maka till direktör Carl Bergqvist, avled på måndagen på Ulricchams sanatorium. 2/17/68

Fru Bergqvist var född på Högsäns gård i Arvika len 2 okt. 1875. Till Karlstad kom hon år 1906 i samband med sitt giftermål. Hon har här hängivet deltagit i det kyrkliga arbetet, bl. a. har hon sålunda varit verksam i församlingssyftöreningen. Även KFUM har hon tillhört och varit livligt intresserad av dess syften och arbete. Det mesta av tid och krafter har hon dock ägnat åt hemmet och familjen.

Den bortgångna sörjes närmast av sin make, tre söner, disponent Ragnar Bergqvist och grosshandlare Erik Bergqvist, Karlstad, samt dr Nils Bergqvist, Östersund, tre döttrar, fru Märta Wadell, Örebro, fröken Kerstin Bergqvist, Karlstad, och fru Gunvor Ellgren, Stockholm, samt barnbarn och syskon.

K.T. 2018-46.



Vår kära Far
Morfar och Farfar

CARL BERGQVIST

• 31/7 1877

insomnade stilla i dag. Djupt
sörjd och saknad. I ljust och
tacksamt minne bevarad av
oss, övrig släkt och många
vänner.

Karlstad den 21 okt. 1962.

Ragnar och Margaretha
Erik och Marianne
Märta och Anders
Nils och Dagmar
Kerstin
Gunvor
Barnbarnen

Sv. ps. 45 v. 8

Jordfästningen äger rum i
Karlstads Domkyrka fredagen
den 26 okt. kl. 14.00, där sam-
ling sker.

Tänk på Diakonissornas
hjälpfond i Karlstad.



Direktör Carl Bergqvist, Karlstad, avled på söndagsmorgonen i en ålder av något över 83 år.

Han var född i Brunsög den 31 juli 1877 och kom till Karlstad 1904, där han grundade N. Bergqvist A.E. vilken firma under hans ledning utvecklades i stor omfattning. Den kyrkliga verksamheten lög honom varmt om hjärtat. Han tillhörde Karlstads kyrkråd och var under flera år kyrkovård. Han var även styrelseledamot i Karlstads stiftsråd och i Dömlé stiftsgård. Han har tillhört styrelsen i Karlstads handelsförening och Karlstads fastighetsågarförening samt varit huvudman i Karlstads sparbank i samband med hans 80-årsdag erinrade biskop Runestam om hans betydelsefulla insatser särskilt på det kyrkliga området och som bl.a. tog sig uttryck i avsevärda donationer. Han var en stillsam, fin och försynt människa. Närmast sörjande är hans barn och barnbarn. NW 22/10 1962.

Äldste prästen död

Sveriges äldste präst f. d. domprosten teol. dr Carl Bromander, Norra Ed, Kila, avled på lördagen.

Han var född i Norra Ed och fylld 98 år förra lördagen. Efter studentexamen i Karlstad fortsatte han studierna vid universitetet i Uppsala, där han först tog fil. kand.-examen innan han övergick till teologiska studier.



Stormarkt i vå
Norden som

GÖRAN TAMM:

C. W. Bromander död



Sveriges äldste präst domprosten teol. dr Carl Bromander, Norra Ed, Kila, avled på lördagen.

Han var född i Norra Ed och fylld 98 år förra lördagen. Efter studentexamen i Karlstad fortsatte han studierna vid universitetet i Uppsala, där han först tog fil. kand.-examen innan han övergick till teologiska studier. Prästvigningen skedde sedan i Karlstad, och första tjänsten fick han i Finnsköga, där han tog livlig del i farnarnas liv och invandring till Sverige. Han författade också en del skrifter i ämnet. Efter ett mellanspel i Karlskoga kom han sedan som pastorsadjunkt till Karlstad, innan han blev kyrkoherde i Ölme. Därifrån flyttade han till Fryksände, innan han slutligen blev domprost i Karlstad. Domprostämberhet fränträdde han 1937 och flyttade då tillbaka till födelsebygdens utanför Säffle.

Han blev teologie hedersdoktor i Uppsala 1927. Han ägnade större delen av sin livstid åt att fullfölja Hammarnins "Herdaminnen", en forskning om prästerna inom Karlstads stift, men han hade dessutom med en hel del annan släktforskning.

Närmast sörjande är system Aunes änka efter poststationensföreståndaren C.R. Olsson, Kila samt syskonbarn.

VF 18/2-63.



Domprosten emeritus
teol. dr. KNO

Carl Wilhelm Bromander

• 9/2 1865
† 16/2 1963

sörjd och saknad av oss,
släktingar och vänner.

Killa och Vilhelmina den 16
febr. 1963.

Agnes Olsson
Eva och Helge Dahlstedt
Syskonbarnen

Jordfästningen äger rum i
Killa kyrka söndagen den 24
febr. kl. 2 em. Efter jordfäst-
ningen inbjudes till minnes-
stund i Församlingshemmet.

C. V. Bromander — en värmländsk kulturgestalt

I en ålder av nyss fyllda nittio-åtta år avled på lördagen förre domprosten i Karlstad, teol. dr. C. V. Bromander, Norra Ed, Kila.

Det är den siste representanten för ett avslutat kulturskede som därmed gått ur tiden. De yttre konturerna av hans liv teckna sig på följande sätt: Dr Bromander var född i Kila. Efter läroverksstudier i Åmål och Karlstad avlade han sina akademiska examina i Uppsala med tanko på att bli kristendoms lärare. Efter prästvigning inför biskop Rundgren i Filipstad 1898 beslöts han sig emellertid för prästskallet. 1901 kom han som pastorsadjunkt till Karlstad och stannade där till 1905, då han blev kyrkoherde i Olme. 1915 tillträdde han liknande befattning i Fryksände och valdes 1922 till domprost i Karlstad. Där verkade han sedan till dess han efter uppnådda sjuttio år avgick som emeritus.

Om vi här har den yttre ramen säger dock detta litet om människan, forstaren och hembygdsvännen. Som människa var han en helgjuten och gedigen karaktär, egenskaper som präglade hans gärning som prästman. Han var alltid mycket uppburen i de församlingar, där han sattes att verka i krävande och framskjutna uppdrag. Den som vann hans vänskap fick behålla densamma ogravverad och han upphörde aldrig att intressera sig för de människor som stött honom nära. Detta även sedan han

dragit sig tillbaka till det stillsamt belägna hemmet i Kila, där han under ålderns lugna och i stor utsträckning lyckliga liv förunnats att i de sista åren av sin levnad fullfölja de forskningsuppgifter som han åtagit sig. Många kulturinstitutioner ha vid budet om dödsfallet anledning att erinra sig dr Bromanders livs gärning. Hembygdsförskningen har i fört löndskap haft förmånen att ges många talangfulla och nitiska företrädare men ingen mera hängiven och ingen mera noggrann än C. V. Bromander. Han vägde varje ord på exakthetens guldväg och kom aldrig med förhastade uppgifter. Det arbete han utfört i hembygdsförskningens tjänst blir av bestående värde för framtiden. Sida vid sida med hans intresse för hembygdsförskningens gick en positiv insats för förskningen och han var en av de drivande krafterna inom Musellföreningen, till vars hedersledamöter han hörde. Kulturhistoriska avdelningen vid museet förestod han under åren 1902-1914 och utförde ett flitigt forskningsarbete även beträffande finnkulturen. De rön han gjorde lät han i stor utsträckning publicera i Karlstads Stifts Julbok och i Värmland Förr och Nu. Tidigt knöts han till staben av kulturmedarbetare i Värmlands-Tidningen och här inleddes ett samarbete som fortsatte långt efter det denna tidningens äldste medbetare fyllt nittio år. Det var alltid lika stimulerande att ta del av hans redigt uppsädda och av förenämlig piktur präglade manuskript. Dr Bromander tillhörde nämligen den stab av äldre forskare som höll pennen i handen och ej tillät skrivmaskinens knattar att störa studentkammarens stilla frid.

En yngre av författarskap som dr Bromander odlade med förkärlek var livs- och karaktärstolkning, där han uppnådde ett mästerskap som få komma att överträffa. Hans ypperliga parentationer vid stiftsmöten bevaras i minnet och det kom på hans lott att redan 1917 ta vid för att komplettera och vidareföra Hammarsins Herdaminnen — en uppgift som under senare år i sin tur övergått till en yngre generation. Vad man särskilt fäste sig vid i dr Bromanders porträttkonst var hans förmåga att tolka skildringar i karaktären utan att sära eller sprida löje över föremålet för författarskapet.

Dr Bromander var även intresserad frimurare och beklädd bland annat posten som ordförandemästare i Johanneslogen St. Carolus, där hans minna lever aktat och ärat.

Enuru 28 år förlutit sedan dr Bromander lämnade Karlstad och den aktiva gärningen har hans namn och hans kulturskrifning ej råkat i glömska. Man fick ett livligt intryck av detta på hans nittiofemårsdag, då representanter för värmländska kulturinstitutioner och personliga vänner hade tillfälle att delta i uppställningen för denne märklige man, som vid sin bortgång var landets äldste präst. Hans vitalitet och spänst var lika imponerande som hans förmåga att komma inför namn och ansikten. När älderdöden är så skottman mister förmodet sin udd.

Närmast sörjande är systern Agnes, änka efter poststationsföresändare C. E. Oleson, Kila, samt syskonbarn. Men i sorgen deltar alla de institutioner i Värmland som föra talan för kultur och tradition.

1917-1875-65. E.B.



Domprosten, teol. dr. C. V. Bromander, Kila.



LINUS BRODIN

* 4/9 1889
† 29/7 1963

Med sorg vi saknar Dig.
Med glädje vi minnas Dig.

SYSKON
Syskonbarn

Jordfästningen har ägt rum.
Minneshögtid med bisättning i
Västra Amterviks kyrka lördagen den 10 aug. kl. 16.00.



HJALMAR BYSTEDT

vår älskade
* 23 februari 1851

har i dag stilla lämnat oss.
Karlstad den 5 februari 1963

KARIN

Gunnar och Inga
Ingenar och Birgitta
Ulla och Olof
Margareta
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



Vår kära Far,
Farfar och Broder

MAGNUS BENZON

* 2/10 1888
lämnade oss i dag i djup
saknad.

Karlstad den 11/9 1963

Elle och Lizzie
Mats
Ulla, Cajsa och Carl
Berta

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Magnus Bengzon. F. sjömanshusombudsman Magnus Bengzon, Karlstad, avled i onsdags 76 år gammal.

Hon föddes i Ostra Fågelvik, studerade vid Karlstads läroverk och blev 1911 hämnbokhållare i Karlstad, 1918 stadsbokhållare, 1921 stadskasör och 1932 hämnkamrer. Under flera år har han varit sjömanshusombudsman. Närmast sörjande är hvar barnbarn och syster.

hvar barnbarn och syster

Linus Brodin död



Skriftställaren Linus Brodin, Hembygdsgården, Västra Åmtervik, avled natten till måndagen på Karlstads lasarett efter en tids sjukdom. Den 1 september skulle han ha fyllt 74 år. Med honom har en i många avseenden märklig man gått ur tiden, känd och välkänd inte bara i Värmland utan framför allt genom radion över hela vårt land.

Linus Brodin var född i Västra Åmtervik, där han hade sin första skolgång och där han höstade in goda betyg i alla ämnen. Efter att ha haft sejourer i bl.a. Norrland och Göteborg kom han tillbaka till sitt kära Värmland och var under en kortare period från 1916 brukslänsteman vid Rottneros bruk. Det var kanske en anställning som kan förefalla föga förenlig med hans säregna kynne, men den kom genom tillfälligheternas spel att bli av stor betydelse för hans senare livsöde. Rottneros blev nämligen inblandat i en vattenrättsprocess, och han fick i uppdrag att forska i bruksarkivet. Då föddes hans stora intresse för arkivforskning, som han sedan kom att bedriva med stor intensitet i praktiskt taget alla delar av Värmland.

1919 började han att skriva på allvar, och Fryksdalspojken blev snart känd och uppskattad signatur i landskapet. Förutom det nyväckta intresset för arkivforskning hade han bakom sig en rik källa av muntliga traditioner. Morfadern, som var kloakare i Västra Åmtervik, hade liksom modern mycket att berätta om gångna tider. Och det fanns under hans ungdom många traditionsbärare

dessa bygder. Linus Brodin tog väl vara på allt stoff som bjöds. Han hade ett utmärkt minne, och han var en flyhänt och underhållande berättare. Under åren författade han ett 30-tal soekenböcker, där bygdeoriginalen föll stort utrymme. Ett 50-tal krönikespel har vidare utgått ur hans hand, av vilka flera blivit uppförda i radio.

Linus Brodin var mångårig och flitig medarbetare i denna tidning, och hans artiklar i olika ämnen men framför allt från värmländska bygder vann livlig ankläng hos läsekretsen. Redan 1921 började han publiciteten i NWT. Det rörde sig då om s.k. vandrarbrev från sinnsöckarna och herrgårdarna. På den tiden var det föga känt om sinnsöckarna i Värmland, och Linus Brodin har härvidlag gjort en betydande insats. Bli begagnade han sig inte av på den tiden. Han älskte sparkstötning på vintrarna och eckel om somrarna med ringar som var ombundna med snören, något som Selma Lagerlöf skall ha haft mycket roligt åt.

Med Selma Lagerlöf fick han mycket att göra. Sedan Mårbacka byggs om åren 1922-23 började den stora invasionen från skilda länder komma dit. Det kom på Brodins lott att ledsaga gästerna till diktargården samt att informera författarinnan om deras önskemål, deras spök och seder. Det var under dessa år som Selma Lagerlöf kommit ut i bokform, bl.a. 'Froken på Mårbacka'. Han ägnade sig också åt forskning om Selma Lagerlöf, som

han framlade i uppsatser i NWT, och hans namn återkommer ofta i kallförteckningar i Lagerlöfs litteraturen. Medarbetarskapet i NWT fortsatte han till sin död, och bara för några dagar sedan var den stora artikeln av honom - under hans livstid - införd i tidningen.

Som historieberättare i skilda sammanhang - vid festligheter, möten och jubileer - var Linus Brodin gärna hörd. Han kunde berätta och han ägde en uppsjö av historier. I radion medarbetade han ända från dess barndom, och även i TV har han framträtt utpräppade gånger. Han hade en naturlig fallenhet för att uppträda otvunget och medryckande.

Linus Brodin var inte bara en samlare av arkivalier och historier, han samlade också föremål, vackra gamla möbler och värdefulla saker av olika slag. Han hade nära nog ett museum omkring sig. När han därför erbjöd sig att överlämna sina samlingar till Västra Åmterviks hembygdsförening mot rätten att få behålla hembygdsgården under sin levnad var detta av stort värde både för föreningen och honom själv. Föreningen berikades, och Linus Brodin fick tillbringa sin ålderdom i lugn, väcker miljö i sin högt skattade hembygd. Där utövade han också ett oförlignligt värdskap.

Linus Brodin hade alltid ett lika sprudlande gott humör och en ovanlig förmåga att glädja sina medmänniskor. Närmast sörjes den bortgångne av synkon. NWT 307-63.



Linus Brodin har avlidit

Skriftställaren Linus Brodin, Via Amtervik, avled natten till måndagen på centralasaretet i Karlstad. Därmed har en färgstark och välkänd värmlänning gott ur tiden och Värmland blivit en hembygdsbildare och berättare fattigare.

Linus Brodin kunde presentera sin hembygd och då alldeles särskilt denna bygds folk på ett helt suveränt sätt. Med den vakne iakttagarens sinne för väsentligheter kan det väl hända att han då och då bättrade på sina gubbar och gummor med en eller annan detalj, för att därigenom göra dem än mer intressanta, än de kanske tedde sig då de gick därhemma i det grå vardagsslitet. Detta var dock bara ett utslag av den skapande fantasi, som är en av förutsättningarna för att en författare skall få det på pränt, som han vill ha sagt.

Linus Brodin kunde den svåra konsten att vare sig han skrev eller berättade på ett lättvindigt (nästan värslöst) sätt presentera bygden, samtidigt som hans berättelser präglades av stark och varm hembygds känsla.

Den 4 september nästa år skulle han ha fyllt 75 år. Han var född i Västra Amtervik, där han f. ö. trivdes bättre än någon annanstans på jorden. Under senare år har han f. ö. bott i hembygdsgården där han funnit sig synnerligen väl tillrätta bland alla antikviteterna.

I ungdomsåren var han i några år banktjänsteman i Göteborg och han nötte kontorssolar även på kontoret i Rottneros i ett par år. Men det var journalistiken och författarskapet som lockade mest och som redan i början av 20-talet började bli Brodins levebröd. Han var en tid journalist vid Kristinehamns-Posten, men även denna tjänst tedde sig allt för rutinmässig och Brodin övergick till att bli "sin egen".

Skriftställare kallade han sig och i denna sin egenskap skrev han flera böcker — De sista kavaljererna, Sola i Kallsta, Fröken på Mårbacka och några till — och han levererade reportage till tidningarna. Dessemellan skrev han krönikor och frågan är om det



inte var just det som han tyckte var allra roligast. Några av dem var Måns i Östanäs, Mäster Svens hamrar, Lomjansguttan. Och många andra. Han nöjde sig inte bara med att skriva. Han var med som skådespelare också. Bara för några veckor sedan deltog han i ett krönikospel i Värmlands Nysäter.

Krafterna hade då börjat avta och han måste lägga sig ner och vila mellan framträdandena, men då han levererade sina repliker var det ingen som märkte något fel på "Fryksdalspojken", som han stundom kallade sig.

Vad det gäller hans amatörska despelari kan bl. a. nämnas att han i Selma Lagerlöfs spelen spelade sig själv i en scen från Mårbacka. Linus Brodin har många gånger gjort radioframträdanden och hembygdsgränd i Västra Amtervik har flera gånger varit "studio" vid olika inspelningar. Frågan är om inte Helena Brodin — den bortgångne brodersdotter — gjorde sitt allra första radioframträdande just i ett sådant program. Linus Brodin har under årens lopp fått röna mycken uppskattning för sitt hembygdsintresse. Efter sina strövtåg i de värmländska finnskogarna tilldelades han bl. a. Finlands vita ros.

Linus Brodin berättade gärna och ofta om "kavaljererna" på Ekeby. Själva var han sannolikt en efterslantare i dessa till synes sorglösa bohemers skara. Linus Brodin sörjes närmast av syskon och syskonbarn.

B. L.-d.

VF 307-63.



F. sjöombudsmannen och hamnkorrerären Magnus Bengzon, Sveagatan 4, Karlstad, avled på onsdagen i en ålder av 76 år.

Han var född i Ö. Fågelvik och genomgick Karlstads läroverk. År 1911 kom han i tjänst hos Karlstads stad som hamnbokhållare varpå han år 1918 blev stadsbokhållare. År 1921 utnämndes han till stadskassör och 1932 fick han förordnande som hamnkamrer. Under åren 1911-33 var han också biträdande sjöombudsman för att sen bli ord. i samma befattning. Vid sidan av sitt dagliga arbete ägnade han sig i sin krafts dagar åt segling och tillhörde styrelsen för Karlstads segelällskap. Närmast sörjes den bortgångne av barn, barnbarn och en syster.

NWT 12/9-63.



Våra älskade

**Märta och Gustaf
Bjurling**

har hastigt lämnat oss i dag.

Älskade — Saknade

Stockholm den 3 oktober 1963

MARIANA och BIRGER

ERIK och ULLA

AGNETA och PER

Barnbarn

Syskon

Jordfästningen äger rum i stillhet.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Gustaf och Märta Bjurling. Major Gustaf Bjurling och hans maka Märta omkom som nämns vid en bilolycka i Vagnhärad på torsdagskvällen.

Major Bjurling var född 1894 i Orsa och efter studentexamen i Västerås blev han officer i Trängtrupperna 1915 och major 1940. Efter andra världskriget var han först hos NTF och 1947 till 1949 trafik säkerhetsexpert hos Motormännens riksförbund. År 1950 kom han till KAK som annonchef på Svensk Motor

Tidning. År 1961 pensionerades han men fortsatte dock att arbeta på KAK:s turistbyrå till sin bortgång. Han var kand ej minst som arrangör av de fyra kungliga klubbarnas årliga stora fest på Royal.

Fru Bjurling, som var 67 år gammal, var född i Sala och dotter till kvarngaren August Lindberg och hans maka. Närmast sörjes de bortgångna av sonen Erik, Stockholm, dottern för Ulricchamns Kurhotel Birger Engström, Agneta, gift med tandläkare Per Wahlman, Stockholm, sonhustru och barnbarn.

Martin Broman. Disponent Martin Broman, Karlstad, har avlidit.

Han var född år 1906 i Tuna, Södermanlands län, var 1924—1934 anställd i järnhandel i Nyköping och kom sedan till Monarkbolaget, först som filialchef i Kristianstad och från 1938 som chef för kontoret i Karlstad. År 1962 blev han Monarkns försäljningschef i Värmland. Närmast sörjes han av maka, barn, barnbarn och syskon. *S.O. 24-64.*



Thyra Brattström

född Rune
vår älskade

• 13 juni 1876

har i dag lämnat oss
i djupaste sorg
och saknad.

Karlstad 2 aug. 1964

HEILD o. IVAR

STIG o. BRITTA

MARGARETA o. SVEN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt o. vänner

Sv. Ps. 424

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



**Torsten
Bönnelyste**

vår käre

• 28 mars 1893

† 26 oktober 1965

Malmö 3 nov. 1965

ASTRID

Syskon

Syskonbarn

Jordfästningen har
ägt rum.

F. d. Generalmajoren

**Anders Th.
Bergquist**

Vår älskade

• 21 september 1887

† 6 juli 1965

ASTRI

f. Trägårdh

Barnen

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Anders Bergquist. Generalmajor Anders Th. Bergquist, Göteborg, har avlidit vid 77 års ålder.

Han var född i Skara, där han blev student 1900, och fick sin officersfullmakt 1908 vid Västgöta regemente. Efter krigshögskola blev han aspirant vid generalstabens befordrades till kapten 1926 och transporterades två år senare till Älvsborgs regemente. Efter trupp-tjänst följde kommandering till rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 1931—33, och sist-nämnda år blev han major vid generalstabens samt placerades som stabschef hos militärbefälhavaren för övre Norrland. Som överstelöjtnant förflyttades han till Stockholm 1935 som stabschef vid infanteri-inspektionen och blev två år där-efter överste i generalstabskåren. 1938 återvände han till Borås och Älvsborgarna som regementets chef. Han blev 1942 ställföreträdande militärbefälhavare inom Västra militärområdet, men övergick 1944 på reservstat och utnämndes då till generalmajor. Han var medlem av krigsvetenskapsakademien. Närmast sörjande är maka, född Trägårdh, barn och barnbarn.



Rolf Bernhardt

Major RSO, RVO

• 29 mars 1883

† 2 mars 1965

BARN

Barnbarn

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.

Torsten Bönnelyste. Kapten Torsten Bönnelyste, Malmö, har avlidit i en ålder av 72 år.

Han var född i Malmö, utexaminerades från Malmö handelsgymnasium 1914, av-lade reservofficersexamen 1916, blev kapten i intendentkårens reserv 1933 och i flygvapnets reserv 1940. Han



har innehått firman T. Bönnelyste & Co och var sedan 1944 verkst. direktör i AB Insulator. Han har varit ledamot i styrelsen för KÅK:s Skåneavdelning och ordförande i Skånes automobilhandlareförening. Närmast sörjande är maka och syskon. *S.O. 5/11-65.*



Greta Bergson

Vår älskade kära

Sophiahemmet
den 4 mars 1966

MARIT och GÖRAN

ANN och DICK

**Cecilia Beatrice Jenny
Jeanette**

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 15 mars
1966 kl. 15.30 i Norra
Krematoriet.





Fru Greta Bergson, Stockholm, tidigare Karlstad, har avlidit i en ålder av 69 år. Hon var född i Karlstad och maka till framlidne grosshandlaren Isac Bergson. Efter genomgång av Dramatens elevskola verkade hon bl. a. vid Lorenborgsteatern i Göteborg under regissör Per Lindberg. Även efter sitt giftermål behöll hon sitt intresse för teatern och gjorde betydande insatser inom Karlstads teaterliv både inom RPO-avdelningen och framförallt genom sina många framträdanden på stadens scener i olika sammanhang. Vid välgörenhetsfester och föreningsammanskomster av olika slag lämnade hon hereditivt sin medverkan och dessutom instruerade hon med energi och skicklighet lokala amatörförmågor. 1946 debuterade med en roman om Jonas Love Almqvist och hon har också skrivit teaterpjäser. Hon arbetade också aktivt inom bl. a. Fredrika Bremer och lottakåren.

Närmast sörjande är två döttrar, Marit gift med operaregissör Göran Gentele, Stockholm, och Ann utövande konstnär i London och gift med en engelsk konstnär. *NWT 11/3-66.*

Greta Bergson. Fru Greta Bergson, Stockholm, har avlidit i en ålder av 69 år.

Hon var född i Karlstad och änka efter grosshandlaren Isac Bergson. Efter genomgång av Dramatens elevskola verkade hon bl. a. vid Lorensbergsteatern i Göteborg under regissör Per Lindberg. Även efter sitt giftermål behöll hon sitt intresse för teatern och gjorde betydande insatser inom Karlstads teaterliv både inom RPO-avdelningen och framförallt genom sina många framträdanden på stadens scener i olika sammanhang. 1964 debuterade hon med en roman om Jonas Love Almqvist och hon har också skrivit teaterpjäser. Hon arbetade också aktivt inom bl. a. Fredrika Bremer och lottakåren. Närmast sörjande är två döttrar, Marit, gift med operaregissör Göran Gentele, Stockholm, och Ann, utövande konstnär i London och gift med en engelsk konstnär. *SW 12/3-66.*



Vår käre

**Lars Gunnar
Brolin**

• 26 april 1890

har i dag stilla insomnat.

Karlstad 1 juli 1966

ELIN

Lars och Marianne
Monica, Claes, Marie
Bengt och Lillevi
Eva

Syskon, släkt och vänner

Jordfästningen äger rum torsdagen den 7 juli kl. 13.00 i Krematoriekapellet i Karlstad, där även samling sker.

Gravsättning i familjegrav i Söderhamn senare. I stället för blommor tänk på Blomsterfonden i Karlstad pg 970 90.

Gunnar Brolin. F. verkställande direktören för Karlstads Mekaniska Verkstad Gunnar Brolin, Karlstad, har avlidit.

Han var född 1890 i Stockholm och tog studentexamen där 1908 samt utexaminerades från Tekniska högskolan 1913. Han hade därefter anställningar som konsulterande ingenjör hos Magnus Hansson, Stockholm, samt vid Grycksbo pappersbruk. 1916-17 ledde han byggandet av en cellulosafabrik i Ryssland. Till KMW kom han 1918, blev överingenjör där 1931, vice verkst. dir. 1935 och direktör 1938. Han kvarstod på denna post till 1957 och var sedan direktör i Johnsonkoncernen i Stockholm till 1963. Under flera år var han ordförande i Värmländska ingenjörföreningen. Han har vidare varit ordförande i KMW:s tjänstemannaklubb, Karlstads gymnastikförening och Karlstads segelsällskap samt tillhörde på sin tid kristidsnämnden i Karlstad, sin tid kristidsnämnden i Karlstad, styrelsen för Värmlands ruschällareförening och Värmlands musei vännar m. m. Närmast sörjande är maka kan Siv, född Källström, barn och barnbarn. *SW 4/7-66*



Direktör Gunnar Brolin, Karlstad, avled den 1 ds.

Han var född i Stockholm 1890, uppväxt i Söderhamn, tog studenten 1908. Han utexaminerades från Tekniska högskolan 1913 och hade därefter anställning som konsulterande ingenjör hos Magnus Hansson, Stockholm, samt vid Grycksbo pappersbruk. 1916-17 ledde han byggandet av en cellulosafabrik i Ryssland. Till KMW kom han 1918, blev överingenjör 1931, vice verkst. direktör 1935 och verkställande direktör 1938. Efter 1957 innehade han teknisk chefsbefattning inom Johnsonkoncernen och har varit ordförande eller ledamot av styrelserna i KMW, Kamy, Böving, Motala Verkstad, Lindholmens var, Hedemora Verkstäder, Exportföreningens rysslandssektion, Verksamhetsföreningen, Fastighets AB, Karlstads Stadshotell m.fl. Under sin karlstadstid innehade dir. Brolin en lång rad förtroendeuppdrag, bl. a. ordf. i Värmländska Ingenjörföreningen, KMW:s tjänstemannaklubb, Karlstads Segelsällskap och Karlstads Gymnastikförening. Den bortgångne efterlämnar närmast maka Elin, född Källström, sönerna Lars, redertjänsteman i Stockholm, och Bengt, redertjänsteman i Karlstad, sonhustru, barnbarn, syskon och övrig släkt. *NWT 4/7-66.*



Vår innerligt älskade Mor
och Farmor

**RAGNHILD
BRÄNHOLM**

har i dag efter ett långt
och tåligt buret lidande lämnat oss.

Ålingsås den 18 9 1967.

Gösta och Doris
Lena. Ante. Per

Jordfästningen äger rum i
stillhet.

Fredrik Bergqvist, F. I.e stations-
skrivaren Fredrik Bergqvist, Angel-
holm, har avlidit 74 år gammal.

Han var född i Alvesta och efter
studentexamen i Örebro kom han in
på officersbanan och 1917 SJS tjänst.
Efter befattningar i Eslöv och Norr-
köping kom han 1920 till Angel-
holm. Han tog 1928 initiativ till
Angelholms roddklubb och var klubb-
bens förste ordförande. Han har varit
ledamot i stadsfullmäktige och var
i många år kyrkofullmäktige. Han
har också tillhört skolstyrelsen och
brandstyrelsen. Närmast sörjes han
av maka, född Marcusson, en son
och två döttrar. *SD 910-67.*

Kuts-
Kamrat



Vår kära Pappa
Min Farfar
Ryttmästare
**Carl-Erik
Berthold**

* 7 mars 1898

har i dag lämnat oss,
syskon, övrig släkt
och vänner.

Karlsborg 28 nov. 1967

Nina

Göran och Solveig

Jörgen

Stor var Din kärlek,
god var Din själ
Ålskade pappa
tack och farväl.

Jordfästningen äger rum
i Mölltorps kyrka torsda-
gen 7 december kl. 13.00.
De som önskar övervara
begravningsakten inbjuds
därefter till en minnestund
å Hotell Gästis, Karlsborg.
Meddelas endast på detta sätt

Fru Anna Björkhagen, Utter-
Åsen, Hammarö, har avlidit i en
Ålder av 83 år.

Den bortgångna, som var maka
till den välkände redaktören och
skalden Wenzel Björkhagen, var
sedan ungdomsåren bosatt på
Hammarön, där hon var livligt
engagerad i Hammarös hembygds-
förnings arbete liksom mång-
årig medlem av Hammarös kyrk-
liga sällförening. Fru Björkhagen
var en gladlynt och trivsamt kvin-
na som genom sina goda egen-
skaper förskaffat sig en stor vän-
krets.

Närmast sörjande är barn,
barnbarn samt syskon. (ks)

NW 1612-67.



Vår kära Mor och Mormor

**ANNA
BJÖRKHAGEN**

* 20/5 1884

har lämnat oss i dag.

Karlstad den 14 dec. 1967.

Ulla och Nils

Eva, Lars

Bengt

Sv. ps. 287 v. 1.
Herre, jag vill bida
Stilla vid din port,
Tills min själ din bild
Fadersblek försport.
Trött på allt mitt eget,
Ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget.
Du som allt förmår.

Jordfästningen äger rum i
Hammarö kyrka onsdagen
den 27 december kl. 12.00.



**Dagmar
Bäcklund**

i. Carlsson

Vår älskade Mor
Mormor och Farmor

* 10 juni 1885

† 20 januari 1968

**ASTRID och ZDENEK
GUNNAR och MARGIT**

Lars

LILLY

Susanne Sören Bissan

DAGMAR och NILS

Annika och Leif

Gunnar Ola

**JOHANNES
och BIRGITTA**

Per Jan Björn

Birgitta och Walter

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum
i S:t Eriks kapell, Berthå-
ga krematorium, Uppsala,
lördagen 27 jan. kl. 14.45.
Abonnerad buss avgår fr.
S:t Eriks torg kl. 14.20.
Meddelas endast på detta sätt



Vår kära gamla Vän

Gerda Börresen

* 2 augusti 1869

somnade stilla
den 2 februari 1968

GERDA KARLSTRÖM
med familj

Fa, men trogna vänner.

Jordfästningen äger rum
onsdagen 14 februari 1968
kl. 12.30 i Norra Kremato-
riet.



Vår kära

Elin Maria Brodin

* 1 maj 1893 i Göteborg

† 21 februari 1968

i Karlstad

LARS och MARIANNE

Monica Claes Marie

BENGT och LILLEVI

Eva

Syskon, släkt och vänner.

Enligt den avlidnas öns-
kan har jordfästning ägt
rum.



Fru Elin Brodin, maka till fram-
lidne KMW.dir. Gunnar Brodin,
Karlstad, har avlidit.

Hon var född i Göteborg 1893
och efter att ha genomgått Rude-
bäckss skola tjänstgjorde hon som
sekr. i Göteborg, London samt
KMW i Karlstad. År 1923 ingick
hon äktenskap med dåvarande
ing. vid KMW Gunnar Brodin och
kon efter giftermålet att helt
ägna sig åt hemmet. Hon var un-
der många år ordf. i KMW:s dam-
klubb. Närmast sörjes den bort-
gångna av sonerna Lars och
Bengt, sonhustrur, barnbarn, aya-
kon, släkt och många vänner.
NW 2912-68.



+

Vår kära Mor
och Farmor

SIGRID BRATT

f. Andersson
* 31 maj 1883
† 9 mars 1968

Djursholm den 11 mars 1968
Lars Ake och Märta
Ernst Jonas och Margareta
Ulf-Christian och Anita
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger run
lördagen den 16 mars 1968
kl 12.00 i kapellet på Djurs-
holms begravningsplats.

Sigrid Bratt. Fru Sigrid Bratt, Djurs-
holm, har avlidit i en ålder av 84 år.
Hon var dotter till godsägare Jo-
nas Andersson, vilken förvärvade
bl. a. Trossnäs gård 1884. Han ef-
terlämnade tio barn. Dottern Sigrid
gifte sig 1904 på Trossnäs med löj-
nanten vid Värmlands fältjägarkår
Ake Gösta Bratt. Som en på sin tid
mycket uppskattad recitatris, främst
av Fröding, Stjerne och Dahlgren,
kallade hon sig alltid Trossnäs-Mor.
Om hennes far Jonas Andersson
har ett av hennes barnbarn, f. hä-
radshövding Erik Fristedt, skrivit en
nyligen publicerad bok, "Jonas An-
dersson på Trossnäs, en värmländsk
odalman". Fru Bratt sörjes närmast
av tre söner, Lars-Ake, affärsman,
Stockholm, Ernst Jonas direktör i
SIAB, Malmö, och Ulf-Christian
vice verkst. direktör i Fosfatbolaget
Djursholm, samt barnbarn. **1911-68.**

+

F. byggnadschefen
Civillingenör

**ERIK
BJÖRKMAN**

* 7 aug. 1881
† 18 april 1968

ELIN
Ellsabeth
Sten och Sally
Barnbarnen

Jordfästning sker i stillhet.

"Trossnäs-Mor" död

Ankefru Sigrid Bratt, Djurs-
holm, avled natten till lördagen i
en ålder av 84 år. Hon var dotter
till godsägare Jonas Andersson,
vilken förvärvade bl. a. Trossnäs
gård 1884. Han efterlämnade tio
barn. Dottern Sigrid gifte sig 1904
på Trossnäs med löjtnanten vid
Värmlands fältjägarkår, Ake Gösta
Bratt.



Et lit ungdomsporträtt av den
bortgångna fru Sigrid Bratt

För fru Bratt var Trossnäs ett
älskat barndomshem som levde i
hennes minne hela livet. Som en
på sin tid mycket uppskattad re-
citatris, främst av Fröding, Stjer-
ne och Dahlgren, kallade hon sig
alltid Trossnäs-Mor. Under sina
två sista levnadsår när hennes
hörseförmåga var hämmad hade
hon en bild av Trossnäs på väg-
gen framför den stol, där hon till-
bringade större delen av sina da-
gar.

händer och slutade 1898 som
Värmlands störste jordägare. I
slutkapitlet till boken betitlat
"Färval till Trossnäs", skildrar
Erik Fristedt ett par egendomli-
ga händelser i samband med Jo-
nas Anderssons jordfästning. Han
talar i sammanhanget om över-
naturliga krafter.

Fru Bratt avled samma natt
som Trossnäs herrgård brann.
Strax efter kl. ett på lördagsnat-
ten slutade hon sina dagar, be-
sparat sorgen att hennes barn-
domshem samtidigt höll på att
läggas i aska.

Fru Bratt sörjes närmast av si-
na tre söner Lars-Ake, affärsman,
Stockholm, Ernst Jonas dir. i
SIAB, Malmö, och Ulf-Christian
vice verkst. dir. i Fosfatbolaget,
Djursholm, samt av barnbarn och
övrig slikt. **NWT 1/3-68.**

Om hennes far Jonas Anders-
son har ett av hennes barnbarn,
f. häradshövding Erik Fristedt,
skrivit en nyligen publicerad bok
"Jonas Andersson på Trossnäs, en
värmländsk odalman". Jonas An-
dersson var en ovanligt framsynt
man som började med två tomta

+

F. byggnadschefen i Karlstad,
f. överstelöjtnanten i Väg- och
Vattenbyggnads kåren, civillingen-
jör Erik Björkman har avlidit.
Född i Göteborg 1881 blev han
student i Kalmar år 1899, utexa-
minerades år 1904 från Tekniska
Högskolan i Stockholm såsom
väg- och vattenbyggare. Han var
därefter Åren 1904-05 bitr.
ingenjör och 1906-07 arbetschef
vid bygandet av ny hamn i
Karlstad. Björkman var anställd
Å AB Vattenbyggnadsbyrån,
Stockholm, Åren 1908-09 och
kallades åter till Karlstad år 1910
såsom chef för vatten- och gas-
verken samt hamningen för ut-
nämndes år 1918 till Karlstads
stads byggnadschef med iibe-
hållande av chefskapet för gas-
verket.

Dessa båda befattningar inne-
hade han tills han gick i pension
år 1947, och har därefter varit
bosatt i Stockholm ända till sin
död.

Under sin karlstads tid togs
han i anspråk för en hel del för-
troendeuppdrag, han var ledamot
i stadens byggnadsnämnd och i
skönhetsrådet, styrelseledamot i
Värmlands Fornminnes- och mu-
sealförening och tog därvid såsom
arbetschef aktiv del i bygandet
av Värmlands museum, styrelse-
ledamot i Svenska kommunaltekniska
föreningen och i Värm-
ländska Ingenjörföreningen (bl.
a. sekreterare från dess stiftande
år 1917 till år 1933), ledamot i
bestyrelsen och generalkommis-
sarie för Värmlandsutställningen
i Karlstad 1929, styrelseledamot
i Karlstads sparbank och i System
AB i Karlstad, m.m.

Närmast sörjande är maka i
andra giften, Elin Dahlstrand-
Björkman samt barnen i första
giften, dottern Ellsabeth och so-
nen, civillingenjör Sten Björkman,
sonhustru **923 barnbarn.**
NWT 2/4-68.

Erik Björkman. F. byggnadschefen i Karlstad, f. överstelöjtnanten i Väg- och Vattenbyggnadskåren, civilingenjör Erik Björkman, Stockholm har avlidit. Han var född i Göteborg 1881, blev student i Kalmar 1899 och utexaminerades 1904 från Tekniska högskolan som väg- och vattenbyggare. Han var därefter 1904—05 bitr. ingenjör och 1906—07 arbetschef vid byggandet av ny hamn i Karlstad, var anställd på AB Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm, åren 1908—09 och kallades åter till Karlstad 1910 som chef för vatten- och gasverken samt hamningingenjör och utnämndes 1918 till Karlstads stads byggnadschef med bibehållande av chefskapet för gasverket. Dessa båda befattningar innehade han tills han gick i pension 1947, och han därefter varit bosatt i Stockholm. Under sin Karlstadstid togs han i anspråk för en hel del förtroendeuppdrag, han var ledamot i stadens byggnadsnämnd och i skönhetsrådet, styrelseledamot i Värmlands forminnes- och museiförening och tog därvid såsom arbetschef aktiv del i byggandet av Karlstads museum, styrelseledamot i Svenska kommunaltekniska föreningen och i Värmländska ingenjörföreningen, bl. a. sekreterare från dess stiftande 1917 till 1931, ledamot i bestyrelsen och generalkommissarie för Värmlandsutställningen i Karlstad 1929, styrelseledamot i Karlstads sparbank och i System AB i Karlstad, m.m. Närmast sörjande är maka i andra giften, Elin Dahlstrand-Björkman, barnen i första giften, dottern Elisabeth och sonen, civilingenjör Sten Björkman, sönhusstru och barnbarn.



24-68

+

Karin Boberg

har efter en lang, arbetsfull gärning i Rom avlidit i Stockholm den 1 maj 1959.

SYSKONEN

Släkt och Vänner

Jordfästningen äger rum måndagen den 11 maj kl. 15.30 i Brönna kyrka, dit ev. blommor kunna sändas före kl. 14.00.

Meddelas endast på detta sätt.

(J. M. S. Bopper)

+

Min älskade Maka,
vår kära Mor och Farmor

ANNIE BODIN

• 5/9 1895

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd och saknad av oss, syster, övrig släkt och vänner.

Forshaga den 28/4 1968.

UNO

Per Uno och Maj Britt

Sven Ake
Marianne
Barnbarnen

Så tag nu mina händer
Och led du mig,
Att salgt hem jag länder,
O Gud, till dig.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 4/5 kl. 14.00 i
Forshaga kyrka, där samling sker. Efter akten inbjuds till Församlingshuset.

Fru Annie Bodin, Parkgatan 36, Forshaga, har avlidit i en ålder av 72 år.

Hon var född i Karlstad. Efter genomgången flickläroverk erhöill hon sjuksköterskeutbildning vid Karlstads lasarett. Hon hade också några år anställning som distriktsköterka i Nedre Ullerud. 1921 ingick hon äktenskap med kassören i AB Mölnbacka-Trysil, Uno Bodin, och flyttade till Forshaga. Där har hon ägnat sig åt hemmet och den egna kretsen som en lugn och försynt maka och mor. Hon ägnade även tid åt den kyrkliga syföreningen. Närmast sörjande är maken, barn och barnbarn. *NWT 24-68*

Karin Boberg †. Föreståndaren för Svenska informationsbyrån i Rom, fröken Karin Boberg, avled den 1 maj i Stockholm.

Hon var född i Amal 1895. Efter studentexamen 1915 i Uppsala ägnade hon sig även 1918—23 åt sångstudier i Stockholm och Rom.

Hon genomgick handelsutbildning i London och blev år 1930 föreståndare för en information-byrå i Rom. Denna övertogs senare av Svenska turisttrafikförbundet. Närmast sörjande är syskon.



Sextio år fyller i morgon, onsdag, turistintendent Carl Magnus Brattström, Tingvallagatan 1 B, Karlstad.

Efter avslutade studier verkade B. som affärsman i olika företag fram till hösten 1946 då han tillträdde uppdraget såsom organiserare och affärsledare för en kodad buss-stationer med kioskföreläggings busslinjer från Göteborg genom Dalaland, och Värmland och Dalarna till Gävle.

Redan tidigt intresserade sig B. för turism och reseliv. Vid årsmöte med Värmlands Turisttrafikförbund 1935 invaldes B. i dess styrelse såsom stamtmästare. Mot slutet av år 1937 fick han även övertaga uppdraget som förbundets sekreterare. Andra fram till år 1956 var dessa båda uppdrag mera en hobbyverksamhet på fritid men med nog så krävande arbetsinsatser. Efter en utredning blev B. anställd på halvtid såsom förbundets turistintendent och detta postgått vid sidan om ordinarie anställning fram till 1960 då en fast tjänst inrättades, med B. som innehavare.

I olika turistiska sammanhang har B. flitigt tagits i anspråk t. ex. i styrelsen för Svenska Turisttrafikförbundet ett dussintal år i två omgångar. Han var även en av initiativtagarna till samarbetsorganet Föreningen Sveriges Turistchefer och var dess sekreterare och kassör från starten 1953 ett tiotal år framåt.

Även på det fackliga planet har B. tagits i anspråk och är t. n. sekreterare i Svenska Turisttrafikermannållförbundet som är anslutet till Svenska Kommunallinjernas mannaförbundet. B:s ideella inriktning har tydligt uttryckt sig genom medlemskap i bl. a. Föreningen AVS i Karlstad, Carlstads-Gillet, Karlstads Rotaryklubben och Frimurarelogen m. m. I sistnämnda är hon verksam som förbetsman från år 1953. *25/5-68*

26/6 -69 (Forsd.)



Sextio år fyller på fredagen
musikdir. Bertil Bergdahl,
Malmorgsgatan 5, Karlstad.
Han är född i Rydaholm i Jönköpings län. Redan som 13-åring började han sin militärmusikalliska bana vid Ålvsborgs regementets musikkår. Efter studier i violinen och musikteori i bl.a. Göteborg vann han inträde vid Musikhögskolan 1930. Fem år senare avlade han militärmusikdirektörsexamen med akademens unika utmärkelse i silver. Under sin studietid på musikhögskolan studerade han också violin för professor Sven Kjellström och Carl Garaguly. 1941 utnämndes han till musikdir. vid I 2.

Det värmländska musiklivet har jubilarer ägnat stort intresse. 1945-56 var han bl.a. dirigent för Karlstads orkesterförening. Han har även dirigerat Munkfors ABE-orkester och sångsällskapet MS. Han fungerade också som lärare i frivilligt instrumentalmusik vid läroverket.

1964 av gick han med pension men trots att han verkat i fru Muscas tjänst i 42 års tid släpper han likväl inte kontakten med henne. Han omges av åtskilliga elever i såväl blås som stråkinstrument och även i musikteori och musikhistoria. Han syster är också alltjämt med kompositören. Hans marscher Värmlands regementets defileringsmarsch och Värmlands henvärn spelas ofta i både svensk och utländsk radio. En relativt ny komposition för stor orkester, Värmlandsrapodi, vilken också framförts i radio, lär stå på de olika Värmlandsorkestrarnas program för höstsången.



Min käre Bror
var käre
Major

Rikard Boström

22 december 1885

27 september 1969

I tacksamt minne bevarad

ANNA WINELL

Syskonbarn

Syskonbarnbarn

Svögern

Jordfästningen äger rum
fredagen den 3 okt. 1969
kl. 12.30 i Norra Krematoriet.

Meddelas endast på detta sätt

Rikard Boström. Major Rikard Boström, Stockholm, har avlidit i en ålder av 83 år. Han var född i Örebro. Efter studentexamen gick han in på militärbanan och utnämndes 1907 till underlöjtnant vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente. 1917 blev han kapten vid intendenturkåren. 1927-1935 innehade han civilbefattning men återgick därefter till tjänst hos Arméförvaltningen. 1940 utnämndes han till major och av gick året därpå ur aktiv tjänst. Närmast sörjande är en syster, fru Anna Winell, Nässjö, syskonbarn samt svögernska.

1/10-69.



Min innerligt älskade Make
min älskade lille Far

Överstelöjtnanten
RVO RSO

E C Barthner

15 april 1895

27 oktober 1969

har lämnat oss.

Öändligt sörjd och saknad.

DAGMAR

Karenina

Syskon, släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
fredagen den 7 november
kl. 11.30 i Engelbrektskyrkan.

Meddelas endast på detta sätt

Elon Barthner. Överstelöjtnant Elon Barthner, Stockholm, har avlidit. Han var född i Fridlevstads församling, Blekinge 1895. Efter värnning vid Karlskrona grenadjärregementet genomgick han Karlberg och blev officer vid Södra Skånska infanteriregementet.



Han gick ut från Krigshögskolan 1936, var t.f. regementsintendent vid Skaraborgs regemente och Norrlands trängkår samt regementsintendent vid Gotlands infanteriregemente 1937-40. Till sin pensionering tjänstgjorde han vid Arméförvaltningen som sektionschef vid utrustningsbyrån och var sedan förvaltningsofficer vid Rikshemvärnsstaben och överledare för utbildningen inom Stockholms intendenturförsämlingsförening. Han var under hela sin militära tjänstetid mycket intresserad av det frivilliga försvarsarbetet och tjänstgjorde som instruktör vid utbildning av landstormsofficerare och vid frivillig befälsutbildning under mer än 25 år. Närmast sörjande är maka Dagmar, född Sandberg, och dottern Kai, anställd vid SAS.

Sörj 3/10-69.

Elon C. Barthner in memoriam

När Elon Clarence Barthner kom till Karlberg, hade han redan en grad och var några år äldre än sina kamrater. Han tillfrågades om han ville betraktas som en av dem eller stå utanför "kamratbehandlingen". Tveklöst svarade han att han ville bli betraktad som en kamrat bland kamrater. Redan då stod det klart att lojalitet och pliktuppfyllelse vore ledstjärnor i hans liv. Hellre slet han ut sig för en uppgift än han sade nej till den. Han var en vänlig och uppskattad medarbetare. Han värdesatte ett litet skämt i vardagens arbete men var annars helt fylld av detta. Han var lojal, hjärtgod och vänsäll. Det är så vi minns den idoge medarbetaren och den aldrig svikande kamraten. Uppoffring var för honom inget svårt ord, det var en del av hans naturliga livsyn.

Sörj 7/11-69. PER KELLIN



Överstinnan

Elsa Bratt

vår älskade

• 27 oktober 1885
† 15 november 1969

Anna och Helmer Bratt
Gunnar Nordlu
Syskonbarnen
Emma och Beda

Jordfästningen äger rum
i Gustaf Adolfskyrkan tisdagen
den 25 november
kl. 14.00.

Elsa Bratt, fru Elsa Bratt, Stockholm, har avlidit 84 år gammal. Hon var dotter till den på sin tid kände grosshandlaren och donatorn i Örebro L. E. Andersson och hans hustru Louise. Hon var sedan 1952 änka efter överste Gösta Bratt. Makarna utövade på alla platser, där de verkade, stor gästfrihet. Närmast sörjande är systern Anna gift med generalmajor Helmer Bratt, svågern byråchef Gunnar Nordin samt syskonbarn. *6.2.70 17/11-69*



F. fanjunkaren Anton Georg Bodin, Fagerstagatan 2, Karlstad, avled på söndagen (1/3). Han var född på Stora Vänsberg, Grava, år 1887 och kom i unga år in i det militära. 1917 befordrades han till sergeant, senare till fanjunkare och gick över till övergångsstat. Han utnämndes år 1933 till svärdsman. Bodin var under flera år anställd som försäljningschef hos Gullstrands möbelfirma i Karlstad. Under krigsåren inkallades han och tjänstgjorde som proviantförvaltare vid gränsen. Han var intresserad frimurare och anställd som logeförvaltare vid Frimurarlogen. Fanjunkare Bodin har varit medlem av Karlstads kyrkofullmäktige. På fritiden ägnade han sig gärna åt friluftsliv. Den bortgångne var en mycket omtyckt person, såväl i det militära som i sin civila verksamhet. Närmast sörjande är barn och barnbarn, övrig släkt och många vänner. *6.2.70 17/11-69*



Ernst Brink

vår käre Make och Far
• 29 mars 1891

har hastigt lämnat oss i
djup sorg och saknad.

Linköping 11 maj 1970

MARGIT

Lennart och Ingrid
Agneta, Solveig

Nu brustit har ditt goda
varme hjärta.
Din kära röst för alltid
tystnat har
Hav tack för allt vad Du
oss skänkte
Och vad för oss Du
varit har
Minst på Dig självdu
tänkte
men för vårt väl Du
omsorg bar.

Jordfästningen äger rum
i stället.

Ernst Brink. Löjtnant Ernst Brink, Linköping, har avlidit. Han var född i Berga 1891. 1909 blev han volontär vid Svea trängkår i Örebro där han blev fanjunkare 1925. Vid sammanslagningen av T 1 i Örebro och T 6 i Linköping flyttade han med kåren till Linköping. När han 1941 ingick i pensionsåldern utnämndes han till löjtnant. Han har senare varit verksam inom Östgötabanken, först som föreståndare för avdelningskontoret i Tannefors, senare på huvudkontorets fastighetsavdelning. Närmast sörjande är maka och son. *13/5-70 6.2.70*



F. överstelöjtnanten
m. m.

Ernst Bredberg

• 15 januari 1877
+ 6 juli 1970

avled lugnt och stilla, djupt
sörjd och saknad.

**RAGNHILD och ERIC
STIG och EVA**

LENNART och KAREN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
i Gustaf Adolfs kyrkan,
tisdagen den 14 juli kl.
11.00. Gravättning kom-
mer att ske å Vallby kyrko-
gård kl. 16.30.

Ernst Bredberg död



Överstelöjtnant Ernst Bredberg, Stockholm, på sin tid kallad den svenska idrottens regeringschef, avled på måndagen vid 93 års ålder. Han blev officer vid Jönköpings regemente 1899 och kom via Bohusläns regemente till intendenturkåren, 1917—19 var han lärare vid krigshögskolan, blev överstelöjtnant 1936 och tog avsked 1947. Från 1920 var han direktörsassistent i Ingeniörsvetenskapsakademien. På 20-talet fick han uppleva och delvis leda den stora framgången inom svensk idrott, blev ledamot av riksidrottsförbundets överstyrelse där han verkade i 30 år till 1950 då han blev hedersledamot. I flera decennier tillhörde han ledningen för olympiska kommittén och Stadionstyrelsen samt var 1935—46 direktör för GCI.

Den bortgångne sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn. *5/7-70*



Vår älskade lilla Mamma
och Mormor

VIVI BERG

f. Sundelius
• 19/4 1889
† 15/7 1970

Oändligt saknad

Karlstad den 16/7 1970

INGA-BRITTA och OVE

LILLEVI och SVEN

MAJA och BENGT

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Systrar samt övrig släkt
och vänner.

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 21/7 kl. 13.00 i
Uppståndelsens kapell.

Dödsfall



Ankefru Vivi Berg, Västra Torggatan 5, Karlstad, avled på onsdagen.

Hon var född 1889. Fru Berg var maka till framtidne stadsveterinär Hugo Berg. Hon har ägnat sig åt lotterarbete och varit en av drivkrafterna i Odd Fellow-fruarnas arbete. Begåvad med god sångröst och med intresse för teater var hon alltid villig att ställa sina krafter till förfogande i välgörenhetens tjänst. Närmast sörjande är barn, barnbarn samt systrar. 7/7-70.



Min älskade
Överstelöjtnant

Erik Beckman

* 2 maj 1897

† 21 september 1970

RUTH

Gunnar och Ingrid

Christina

Signe

Många vänner

Anspråkslös och trofast
Viot allt vad Du höll kärt
Var Dina kännetecken,
min kära.

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.



Bernhard Bergström

Engenjör Bernhard Bergström, Filipstad, har avlidit i en ålder av 81 år. Han var född i Munkeberg i Filipstad och utexaminerades från Tekniska skolan i Örebro 1908. Efter ett par års anställning vid Finshyttans bruk i Filipstad reste han till USA, där han verkade som ritkontorschef vid tekniska firmor i Chicago och Milwaukee. Han återvände till Sverige 1916 och var först under fyra år verkstadsingenjör i Finshyttan, varefter han övergick till affärsbanan bl.a. som representant för Bolinder-Munktells i Värmland, Dalarna och Dalsland. Vid sidan därav drev han en egen firma med artiklar för vintersport som specialitet. Han var mycket verksam inom skidsporten, speciellt slalom, och var initiativtagare till slalombacken i Filipstad. Som ordförande i stadens slalomklubb var han ordförande i organisationskommittén samt tävlingsledare vid SM i slalom i Filipstad 1944. Han har även varit ordförande i stadens tennisklubb och tillhörde ledningen för Skidfrämjandets Filipstadskommitté. Närmast sörjande är maken Essie, sonen Carl-Henrik och dottern Kajsa med familjer samt syskon. 19/4-71.



**STIG
BÖRJESON**

Vår älskade Bror
* 24.1.1898
† 15.5.1971

ANNA, MARGIT

Gräsmark den 21.5.1971

Jordfästningen har ägt
rum.



Erik Beckman

Överstelöjtnant Erik Beckman, Ingmarsö har avlidit i en ålder av 73 år. Han var född i Stockholm, son till Järoverksadjunkt Edvard Beckman och hans maka Sophie Louise, född de Verdier, blev fänrik vid Vaxholms grenadjärregemente 1918 och löjtnant där 1923. 1928 fick han transport till Hålsinge regemente och tillträdde delningschef vid Arméns underofficersskola, som han upprätthöll till 1932. Han utnämndes till kapten 1933, penomgick Krigshögskolan 1933—35 och var 1938—40 förste adjutant vid II arméfördelningens stab. 1940 blev han major vid Svea livgarde, 1944 överstelöjtnant och efter en kortare tids tjänstgöring vid Jönköpings-Kalmar regemente infanteribefälhavare vid Stockholms kustartilleriförsvär 1945. Han kvarstod i denna befattning till sin pensionering 1952 men har fram till 1959 tidvis fullgjort frivillig tjänstgöring. Närmast sörjande är maken Ruth, född Malmström. 30/9-70.

Kurskaurat.



Engenjör Bernhard Bergström, Bildbacka, Filipstad, avled på lördagen i en ålder av 81 år.

Han var infödd filipstadsbo och tillbringade uppväxten på Finshyttans Bruk. Efter studier vid hemstadens läroverk utexaminerades han som ingenjör vid Örebro Tekniska Läroverk 1908. Efter några års anställning som ritare i Munkfors samt sex år i Amerika, senaste tiden där som ritkontorschef och konstruktör i Chicago och Milwaukee, anställdes han vid Finshyttan, där han tjänstgjorde i fyra år. 1925 blev han Bolinder Munktells-representant för Värmland-Dal och sedermera Dalarna och etablerade några år senare egen agentur med försäljning av skogs-sågverks och vägmaskiner.

Hans speciella hobbies var älgjakt - 176 nedlagda djur under årens lopp - fiske samt idrott i alla former, men allra helst skidsport och skridsko. Han var en av förkämparna till utforskningsens introduktion i distriktet samt anläggandet av slalombacken i Damsjöden, som blev den första söder om Östersund.

Han sörjes närmast av maken, Essie, sonen Carl-Henrik och dottern Kajsa med familjer, övrig släkt samt många vänner. 19/4-71.

Baltzar Bäckström. F. Musikdirektör
Baltzar Bäckström. Gävle, avled på
tisdagen.

Han var född
år 1898 i Stock-
holm och började
1912 som musik-
elev vid Göta Liv-
garde under mu-
sikdirektör Otto
Trobäck. Den
bortgångne avlade
musikdirektörs-
examen vid Kungl
musikkonservato-
riet 1921 och passerade därefter de
militära graderna vid fortifikatio-
nen. År 1927 blev han musikdirek-
tör vid I 18 på Gotland under vilken
tid han var mycket aktiv även som
kompositör. Som musikdirektör för
"Götlänningarna", som musikkåren
kallades, spelade han även på Berns
i Stockholm under tio sommarsäsong-
er. 1945 tillträdde han musikdirek-
törsfjänsten vid Hälssinge regemente i
Gävle, där han var verksam till pen-
sioneringen 1955. Vid sidan av sitt
arbete var han även en tid ledare
för ABF:s musikskola. Närmast sör-
jande är en son, folkskollärare Rune
Bäckström, Valbo, med familj.



528 172-62.



Alf Braunerhielm

vår käre
* 25 oktober 1906
har i dag lämnat oss,
broder och svägerska
övrig släkt och vänner
i sorg och saknad

Karlstad 15 sept. 1971
GULLIE
Erik och Brita
Robert och Elisabeth
Tomas Linda

Jordfästningen äger rum
i stillhet. Tänk på blom-
sterfonden för kroniskt
sjuka i Karlstad pg.
56 16 32-1.



Min älskade Make
Postmästaren
Harald Birath

* 4 april 1901
har i dag lämnat mig.
I min djupa sorg
deltager släkt
och många vänner

Helsingborg 5 nov. 1971
ELLEN
Sv. ps. 287.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 13 novem-
ber kl. 12 i Helsingborgs
krematorium.
Meddelas end. på detta sätt



Vår kära Mamma
och Farmor
Greta Blomqvist

f. Falk.
* 27/5 1888
har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,
syster, övrig släkt och
vänner.

Örebro 2 mars 1968.
ANNA-GRETA
GUNNAR o. KRISTINA
Ulla Johan
GÖSTA och KARIN
Anders
Carin Lundberg
Familjen Norén

Vad rätt Du tänkt, vad Du
i kärlek vill,
Vad skönt Du drömt, kan
ej av tiden härjas,
Det är en skörd, som
undan honom bärgas,
Ty den hör evighetens
rike till.

Jordfästningen äger rum
fredagen den 8 mars kl.
12.00 i Örebro Kremato-
rium där samling sker för
dem som önskar närvara.



Direktör Alf Braunerhielm, Karl-
stad, avled på onsdagen under via-
telse i Norge.

Direktör Braunerhielm var född i
Härnösand år 1906 men kom redan i
tvåårsåldern till Karlstad, där han
tog studentexamen 1928. Efter re-
servofficersexamen i Stockholm
1930 och kansliexamen i Uppsala
1932 gick han ut från handelshög-
skolan i Stockholm 1935 och fick sin
första anställning hos försäkrings-
bolaget Skandia i Stockholm. År
1937 återvände han till Karlstad där
han anställdes av Karlstads spar-
bank. År 1946 blev B kamrer vid
Värmlands Hypoteksförening, vars
verkställande direktör han blev
1949. Han hade också allmänna för-
troendeuppdrag, bl.a. i pensionssty-
relsen och i Blomsterfonden i Karl-
stad till förmån för kroniskt sjuka.
Att Braunerhielms stora intresse
för trädgårdsodling. Den bortgång-
ne har gjort sig respekterad och
omtyckt i vida kretsar. Närmast
sörjande är maka, barn, barnbarn
samt broder.

Nov 17/1971



**Harald
Birath**

F. postmästaren Harald Birath,
Helsingborg, har avlidit i en ål-
der av 70 år. Han var född i
Grava utanför Karlstad och
kom efter studier vid Kristine-
hamns läroverk i postverkets
tjänst 1918. Efter tjänstgöring
som postassistent blev han 1944
förste postassistent vid post-
kontoret i Karlskoga. Därefter
tjänstgjorde han som postmä-
stare vid olika oostkontor, senast
i Tierp. Närmast sörjande är
maka, född Swanberg.

9/11-71

Greta Blomqvist. Fru Greta Blom-
qvist, född Falk, änka efter kapten
Sam Blomqvist, Örebro, har avlidit
79 år gammal. 5-2-71-68
Hon föddes i Göteborg och blev
ärbroare för många år sedan. När-
mast sörjande är dottern Anna-Gre-
ta, likarsekretare, Örebro, sonen
Gunnar, komminister i Brandstorp,
sonen Gösta, bankkamrer, Stock-
holm, sonhustrur och barnbarn samt
en syster, fru Carin Lundberg, Tidö.



Min älskade Make
vår käre Far och Morfar

**Gothard
Berglund**

* 30 juni 1892

har i dag lämnat oss,
övrig släkt och vänner
i djupaste sorg och
saknad.

Mellansel 21 aug. 1972

ESTHER

Una och Leenart
Bo, Margareta, Eva
Rolf

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

*Son för svärd
Berglund i Karl
Karlens "Göta"*



Min käre make

**ERIK JOEL
BÄCKLIN**

* 9/2 1896

har i dag lämnat mig,
syskon, svägerskor, syskon-
barn, övrig släkt och vänner
i djupaste sorg och saknad.
Vi bevara hans ljusa, vackra
minne i tacksamhet och
vördnad.

Karlstad den 19/1 1972

HILDA

Natten har kommit, dagen
är slut,
Stilla är klappande hjärtat
Skönt är att vila efter dagens
slut,
Vila från allt som smärtat.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 29/1 kl. 12.00 i
Korsets kapell. Efter aktens
slut inbjudes samtliga till
Vårds huset Alstern. I stället
för blommor tänk på Astma-
och Allergisjukas Blomster-
fond, Älvdalsgatan 6 B, Karl-
stad, postgiro 64 87 59-9.



Ombudsmannen Erik Bäcklin,
Södra Klaragatan 6, Karlstad, avled
på fredagen.

Han var född år 1896 i Älvkarleby
och var ett 15-tal år anställd som
montör vid Vattenfallsstyrelsen. År
1927 kom han från Lilla Edet till Karl-
stad där han under många år arbetade
hos Lupperts. År 1950 utsågs han till
ombudsman i Värmlands elektriker-
förbund och var även en tid ordföran-
de i Fackliga central, förutom andra
fackliga engagemang. Han var även
politiskt och ideellt intresserad, var
bl.a. med i Sveriges astma- och aller-
gisjukas förening. Han sörjes när-
mast av maken Hilda, syskon, sväger-
ska och övrig släkt.



Yngve Bülow

* 27 september 1884

† 23 november 1971

har ställa lämnat oss,
syskon, släkt och vänner

Borås 29 nov. 1971

BIRGIT

Ulf

Jan och Vera

Jeanette, Jean

Tom

Jordfästningen äger
rum i stillhet.

Kurskamrat.



Yngve
Bülow

Kapten Yngve Bülow, Borås,
har avlidit i en ålder av 77 år.
Han var född i Eksjö, blev stu-
dent i Linköping 1913 och efter
reservofficersexamen 1917 fän-
rik i Älvsborgs regementets re-
serv. Han övergick året därpå
på stat, blev löjtnant 1920 och
kapten 1932. Han avgick från
aktiv stat med pension 1944 och
har därefter bl. a. under många
år varit Svenska Dagbladets
prenumerationsombud i Borås
och tidningens försäljningsin-
spektör för västra Sverige. När-
mast sörjande är maken Birgit,
född Norén, sönerna Ulf, civil-
ingenjör, Stockholm, Jan, civil-
ingenjör, Helsingborg, med
maka Vera, och Tom, tjänste-
man, Göteborg, barnbarn samt
fyra sysstrar. *svd 30/11-71*



F. generallöjtnant
Nils Hjörk
Fötn. 75 år 2/12-8

Kurskamrat.

Gunnar Berggren
död



F. generalmajoren Gunnar Berggren, Stockholm, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var född i Åsela, Västerbottens län, son till jägmästare Henrik Berggren och hans maka Hil-dur, född Bexellius, blev student i Umeå 1912 och underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregementet 1915. Efter genomgång av Krigshögskolan 1921—23 blev han kapten vid Generalstabens 1928 och var lärare i krigskonst vid AIHS högre kurs 1928—33. Han blev major 1935, var lärare vid Krigshögskolan 1935—37 och utnämndes 1938 till överstelöjtnant vid generalstabskåren. Åren 1937—39 var han chef för arméstabens organisationsavdelning. Efter tjänstgöring som överstelöjtnant vid Värnlands regemente från 1939 blev han 1941 överste där och 1942 chef för Gotlands infanteriregemente. Han utnämndes till inspektör för pansartropperna 1945 och följande år till inspektör för infanteriet och kavalleriet. År 1947 lämnade han den aktiva tjänsten som generalmajor på arméns reservstat.

Han var en av de verksamaste medarbetarna i den 1930 utgivna skriften "Antingen — eller", redigerade Ny militär tidskrift 1930—33, författade 1948 programskriften "Rakt på sak — i försvarsfrågan" samt var 1956 huvudredaktör för samlingsverket "Hur vi försvarar vårt land". Han var sakkunnig i 1930 års försvarskommission 1931—35 och i riksdagens särskilda utskott 1936 samt expert i 1949 års försvarsutredning.

Änkeman sedan 1969 sörjes han närmast av dottern Margot, änka efter konstnären Stig Åsberg, Nacka, sonen Gustav-Adolf, ingenjör vid Försvarets materielverk, Stockholm, barnbarn, barnbarnsbarn samt sy-skonen Thorsten, överste, Sundsvall, Henrik, Granliden, och Anna, f. d. ämneslärarinna, Stockholm. *29/12 72.*



Gymnastik-direktören

ASTRID BURE

vår kära moster
• 20/7 1896
har lämnat oss i djup sorg och saknad.
Karlstad den 13/9 1972

Lena och Gudmar
Anna, Fredrik
Leif och Irina
Nina, Anna Maria

Jordfästningen äger rum i Korsets kapell lördagen den 23/9 kl. 14.00. Efter akten middag på Vårdshuset Alstern



Anna Bratt

• 22 augusti 1890
† 10 september 1972

**ANITA och STEN
NICKE och NANCY**
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum tisdagen den 19 september kl. 14.00 i Gustaf Adolfskyrkan.

Anna Bratt

Fru Anna Bratt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 82 år. Hon var född i Örebro, dotter till grosshandlare Lars Erik Andersson och hans maka Louise, och var sedan 1971 änka efter generalmajor Helmer Bratt. Hon har bl. a. varit mycket verksam inom lottarörelsen och Röda Korset. Närmast sörjande är dottern Anita, byråassistent vid SIDA, gift med 1:e byråsekreterare Sten Nordström, Stockholm, sonen Nils, civilingenjör, Göteborg, med maka Nancy, barnbarn och barnbarnsbarn. *11/9-72.*

DÖDSFALL



Gymnastikdirektör Astrid Bure, Sandbäcksgatan 5, Karlstad, avled på onsdagen, 76 år gammal.

Hon var född i Lammal. Hon var född i Lammal men kom redan vid fem års ålder till Karlstad tillsammans med sina föräldrar, lektor Nils Bure och hans maka, född Christensson. Hon avlade examen vid flickskolan 1913 och utexaminerades från Sydsvenska gymnastikinstitutet i Lund 1916. Samma år anställdes hon som gymnastiklärare vid Karlstads folkskolor och kvarstod i denna tjänst till sin pensionering 1960, alltså i 44 år. Samtidigt hade hon arbetat som sjukgymnast vid lasaretet i 38 år.

Den bortgångna tillhörde Vrkeskvinnors klubbns karlstadsavdelning från starten och var avdelningens ordförande från 1951 till 1971. Hon nedlade ett initialverkt och fruktibärande arbete för klubben och blev vid sin avgång från ordförandeposten avdelningens första hedersordförande. Närmast sörjande är syskonbarn, fru Lena Wallner, Bergvik, och Leif Björnberg, Ystad. *16/9-72.*

Jordfästningar:

— På måndagen jordfästes i Norra krematoriet stoffet efter konторsskrivare A. W. Bergquist.

Akten inleddes med Mendelssohns sorgmarsch, varefter operasångare Sigurd Björling sjöng Beethovens Lovsång. Kyrkoherde Uggla förrättade jordfästningen. För personalen vid Stockholms tygstation talade kapten Nils Borg, för Försvarets civila tjänstemannaförbund ingenjör D. V. Östlund, för Arméns civila tjänstemannaförening ingenjör Sten Berger, för Arméns civila tjänstemannaförenings stockholmssektion tjänsteman A. Nilsson samt för Svenska frimärkesbytesföreningen knävrer Ragnar Östblom. När kistan sedan sänktes till eldbgängelse, spelades på orgeln Legend i e-moll av Emil Sjögren och som utgångsmusik följde Nenia av Emil Sjögren. I den rika blomstergård, som ägnats den bortgångnes minne, märktes kransar från personalen vid Stockholms tygstation, Arméns civila tjänstemannaförening, Försvarets civila tjänstemannaförbund, A. C. T. F:s stockholmssektion, Arméns civila tjänstemän i Eskilstuna, Sveriges filatelistförening i Stockholm, S. F. B:s styrelsen, Westra-Göteborgsörlogrenen s. b. samt förbundet Frihetsbröderna.

3 v. 2.

1938(?)



Femtio år fyller i morgon, lördag, verkst. dir. i Karlstads Bostads AB Olov Bylock, Viksholmsgatan 2, Karlstad.

Han är född i Molkom och efter byggnadsingenjörsexamen i Stockholm 1945 var han under åren 1950-56 anställd som kommunalingenjör i Nors kommun. Han flyttade sedan till Hagfors, där han blev chef för Hagfors fastighetskontor. Åren 1961-62 tjänstgjorde han som teknisk ledare för Karlstads Bostads AB och sistnämnda är utnämndes han till verkst. direktör i bolaget.

Han tillhör bl a styrelserna för Vermlands brandstodsbolag, Vermlands stadshypoteksförening, Karlstads Rotaryklubb och Karlstads reservofficerssällskap (år kapten i kungl. fortifikationskåren) samt är vice ordf i SV allmännyttiga bostadsföretags tekniska råd. Han är vice skattmästare i Primurörlogen.

NWT 41-74



Musikdirektören

BERTIL BERGDAHL

• 27/6 1909
† 22/9 1972

Karlstad den 25/9 1972

SONJA

Margareta

Syskon

Övrig släkt och vänner

Sv. Ps. 424:1

Jordfästningen äger rum i Uppståndelsens kapell lördagen den 30/9 kl. 11.00

Dödsfall

Bertil Bergdahl



Musikdirektör Bertil Bergdahl, Karlstad, har avlidit i en ålder av 63 år. Han var född i Rydaholm, som till stationsinspektör J.E. Bergdahl och hans maka Hanna, född Rydén, blev musikelev vid Älvsborgs regemente 1922 och musiksergeant där 1940. Han avlade musikdirektörsexamen efter studier vid Musikaliska akademien 1931-35. Sedan han verkat som dirigent i Borås orkesterförening utnämndes han 1941 till musikdirektör vid Vermlands regemente. Vid sidan av sin tjänstgöring där var han fram till 1958 dirigent i Karlstads orkesterförening. Närmast sörjande är maken Sonja, född Malm, samt dottern Margareta, med. stud.



Igår avled härstades före detta musikdirektören Bertil Bergdahl.

Han var född i Rydaholm den 27 juni 1909 som son till stationsinspektören John Edvard Bergdahl och hans hustru Hanna Rydén. Bergdahl blev musikelev vid Älvsborgs regemente 1922 och musiksergeant därstädes 1940. Han studerade vid Musikaliska Akademien åren 1931 till 1935 då han avlade musikdirektörsexamen. Bergdahl verkade så som dirigent i Borås Orkesterförening tiden innan han år 1941 utnämndes till musikdirektör vid Vermlands regemente. Efter denna sin utnämning var han dirigent i Karlstads Orkesterförening allt från hösten 1941 till hösten 1958, varför många äro de som minnas honom från estraden i gamla aulan framför sin orkester. Bergdahl var en mycket kunnig musiker vilken som utmärkelseteck fick Musikaliska Akademins silverfjantjong samt orkesterföreningarnas förtjänstmedalj. Hans intelligenta och livliga intellekt, hans fina musikaliska omdöme samt hans hjärtgoda personlighet skall i varmt och uppskattande minne bevaras, alldeles särskilt av alla dem som med honom samarbetade och med honom verkade inom musiklivet i Karlstad.

Han sörjes närmast av sin maka Sonja född Malm samt dottern Margareta med studerande.

H.L.

Om den bortgångne skriver nuvarande chefen för militären i Karlstad Allan Weiberg följande:

En värmländsk musikprofil har gått ur tiden.

Musikdirektör Bertil Bergdahl var en förgrundsgurur i många avseenden. Bland annat var han den förste musikdirektören inom försvaret som genomförde en fullständig musikeoretisk utbildning för den yngre musikpersonalen. Lektionsverksamheten på de olika instrumenten kom att genomföras på ett noggrannare sätt. Under många år var han också chef för militärmusikens stråkbildning som då var förlagt till Karlstad. Som dirigent och instrumentator var han väl känd över hela landet. Under hans chefstid gjordes också bland annat gramofoninspelningar och många turnéer genomfördes med stora intresse var framför allt utbildningen av de unga musikerna inom musikkåren. Många av vi som togs samt fått ta del av hans pedegna kunskaper. Vår tankar gör idag till Bertil Bergdahls familj och vi deltaga i deras stora sorg och saknad men skall ändå minnas de ljusa musikaliska högtidsstunder och den fina vanskap han skänkt oss. Dina koméer inom musiklivet önskar alla i frid NWT 41-74





Vår älskade mor,
mormor och syster

Ellen Baudin

f. Nordblom
5.5 1894

har lämnat oss i djup
sorg och oändlig saknad.

Geneve 21 okt. 1973

Ulla och Cathérine
Ebba och Viktor
Övrig släkt

Jordfästningen har ägt rum.

Ellen Baudin

Fru Ellen Baudin, född Nordblom, har avlidit i Geneve, 79 år gammal. Hon var född i Boden och änka sedan 1942 efter bagarmästare Gustav Baudin. Närmast sörjande är en dotter i Geneve, barnbarn och syster. *Sönd 28/10-73*

*Vår med i värld
gång? Lilla o. syster
kände mig i skole-
fästningen. Täfte mig med
den sista gången
"Guckan" Baudin.*



**GRETA
BUSCK**

vår Kära
* 25/2 1899

lämnade oss i dag.

Karlstad den 29/8 1973

RUDOLF

Hans och Britt-Marie
Christer och Britt-Marie
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
1/9 kl 16.00.

Fru Greta Busck, maka till överste-
löjtnant Rudolf Busck, Östra Torgga-
tan 1, Karlstad, avled på onsdagen i
en ålder av 74 år.

Den bortgångna var född i Stock-
holm där hon utbildade sig till förskol-
lärare. Som närmast sörjande står,
förutom maken, sönerna Hans, stads-
byggnadschef, Kungälv, och Christer,
intendent, Göteborg, med familjer.

Nv 2/10-73



Vår käre Far och Farfar

**KARL JOHAN
BERGQVIST**

* 7/11 1881

Insomnade stilla idag, läm-
nande oss, syster, övrig
släkt och vänner i djupaste
sorg och saknad.

Karlstad den 28/3 1966.

PER och DAGNY
Sten-Ake och Marianne
Susanne

Fridsam och god har Du
varit i livet,
Stilla och tygt ifrån oss Du
går,
Tack käre Far, för allt vad
Du givit
Under så många strävsamma
år,
När Du nu bort ifrån oss
måst fara
För att i graven vila från
allt
Vackert och ljusst skall vi
tacksamt bevara
Minnet ut Din kära ges-
tant.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 2/4 kl. 11.00 i
Krematoriekapellet där
samlung sker.

Efter akten inbjudes till
K.F.U.M.

Meddelas endast på detta
sätt.

Erland Booge.



Kapten Erland Booge,
Stockholm, har avlidit.
Han var född i Västra
Ryd 1897; blev student i
Kalmar 1916, officer vid
Kalmar regemente 1918,
löjtnant på övergångs-
stat 1926, kapten i ar-
mén 1933 och i flygvap-
nets reserv 1945. Från
1926 var han distrikts-
chef i försäkringsbola-
get Thule och senare
ombud i Skandiakoncer-
nen. Närmast sörjande
är maken Birgit Ren-
saa-Lexell, dottern Brita
Klinch, fil. kand. och so-
nen Hans, direktör, New
York, med maka Doreen,
samt barnbarn och barn-
barns barn. *20/11-73*



Erland Booge

* 21 febr. 1897
† 30 okt. 1973

Djupt älskad

**BIRGIT
BARNEN**

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon

Övrig släkt och vänner

Störst av allt är kärleken

Jordfästning har ägt rum i
stillhet



I en ålder av 84 år avled på
måndagen f. stenuggarmästaren,
Carl Bergqvist, Nygatan 7, Karl-
stad.

Han var född i Karlstad där
han längt in på Alders höst drev
den stenuggerrörelse, som
grundades redan 1815. 1909 över-
tog han rörelsen av sin far, som
i sin tur trädde till efter sin känd
Den bortgångne stämde sig känd
som en mycket stämde sig känd
man. Han sörjes närmast av barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.

Nv 2/10-66

Kruskaminst.



Vår älskade
Anders Berg
 * 26 oktober 1897

har i dag efter kort tids sjukdom stilla insomnat och lämnat oss, syster och många vänner i djupaste sorg och stor saknad.

Djursholm 26 juni 1974

KARIN
 ANNE MARIE o.
 LARS
 Tomas Jan Ingmar
 JOHAN och ANN
 Henrik Caroline

Jordfästningen äger rum i kapellet å Djursholms begravningsplats torsdagen den 4 juli kl. 15.00.

Anders Berg



Direktören, kapten Anders Berg, Djursholm, har avlidit. Han var född i Stockholm 1897, son till fabriksör Erik Berg och hans maka Astrid, avlade studentexamen vid Nya Elementarläroverket 1916 och officersexamen vid Vendes artilleriregemente 1918. Han genomgick Artilleri- och ingenjörsskolans högre kurs och specialkurs i kemi vid Tekniska högskolan 1922-25. Åren 1924-26 tjänstgjorde han som arbetsofficer vid Åkers krutbruk och gick på övergångsstat 1927. Från 1927 och fram till mitten av 1960-talet drev han den av farfadern grundade firman Fr. J. Bergs Matematiska Instrumentfabrik AB. Närmast sörjande är makan Karin, född Norström, dottern Anne-Marie, gift med civilingenjör Lars Gullström, sonen Johan, civilingenjör, med maka Ann, född Bolling, barnbarn samt systern Margit Josephson. *S. 8/11-73*

Kruskavert RS



Min ousägligt älskade
 Make och livskamrat
 vår käre Pappa
 och Farfar

**John A.
 Bergquist**

har lämnat oss.

* 2 januari 1896
 † 2 november 1973

MARTHA
 Per-Marcus och Kerstin
 Göran o. Anne-Katrine
 Barnbarnen
 Övrig släkt
 och vänner

*Vad rätt Du tänkt
 vad Du i kärlek vill
 vad skönt Du drömt
 kan ej av låden härjas
 det är en skörd, som undan
 honom bärgas
 ty den här evighets rike
 till.*

Jordfästningen äger rum
 i stillhet.
 Tänk på Cancerfonden.

John A. Bergquist



Civilingenjör John A. Bergquist, Lidingö, har avlidit vid 77 års ålder. Han var född i Hallen, Jämtlands län, blev student i Örebro 1916 och utexaminerades från Tekniska högskolan 1922. Sedan 1917 har han varit anställd vid AGA, där han blev ofertingenjör 1924 och avdelningschef 1934, i vilken befattning han kvarstod till sin pensionering i början av 1960-talet. Han har haft ett flertal kommunala och andra uppdrag i Lidingö och har bl. a. varit ordförande i studienämnden, vice ordförande i hälsövernämnden, tillhört kyrkofullmäktige och taxeringsnämnden samt varit verkställande ledamot av Lidingö hemvärns garantiförening. Han innehade patent på ett flertal signaltekniska uppfinningar, huvudsakligen för AGA, och

var medlem av Svenska uppfinnareföreningen liksom av Svenska belysningsällskapet och The Illuminating society. Närmast sörjande är makan Martha, född Selin, sönern Per-Marcus, ingenjör, Stockholm, med maka Kerstin och Göran, arkitekt SAR, Stockholm, med maka Anne-Katrine, samt barnbarn. *Svt 8/11-73.*

*Exerciskamrat på
 Studentkomp. J 2 1916.
 Vi hade många in-
 till varandra 6/67
 (6/67/68?) o. samma
 sängpår (över o. in-
 delvis sluff). Träffades
 flera gånger under
 denna distans.*



UNO BODIN

* 19/7 1888

† 18/8 1974

Vid jordfästningen i Forshaga kyrka
lördagen den 24/8 1974



Vår käre Far
och Farfar

UNO BODIN

* 19/7 1888

har i dag lugnt och stilla
insomnat. Djupt sörjd
och saknad av oss,
syskon, övrig släkt och
vänner.

Forshaga den 18/8 1974

Per Uno och Maj Britt

Anne, Inger

Sven Åke

Marianne

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O Gud till Dig
Ditt barn i nåd ledsaga
Min väg är svår
Jag vill ett steg ej taga
Där Du ej går .

Jordfästningen äger rum
lördagen den 24/8 kl. 14.00 i
Forshaga kyrka. Därefter
inbjudes till minnesstund i
Forsamlingshemmet



F. kassören Uno Bodin. Forshaga,
har avlidit i en ålder av 86 år.

Han var född i Tvärred i Västergöt-
land. 1914 kom han till Forshaga och
började då arbeta vid AB Mölnbacka-
Trysil. 1915 blev han ordförande i
Forshaga föreläsningssällskap. Han
var mycket verksam inom det kommu-
nala. 1921-1941 var han ordförande
i Forshaga municipalsamfund.
1928-1943 var Bodin ledamot och vice
ordförande i Forshaga municipalfull-
mäktige. 1921-1941 vice ordf. i hälso-
vårdsnämnden. 1921-1944 revisor av
Forshaga pastorats räkenskaper.
 Dessutom var den bortgångne sedan
1952 ledamot av kyrkorådet samt
kyrkvård. Som sådan avgick han vid
årsskiftet 1973-1974. Uno Bodin var
även frimurare och filatelist. Nar-
mast sörjes han av barn, syskon och
syskonbarn.

NWT 2018 74.



Min livskamrat
min älskade

Valborg Björn

* 1 dec. 1891
† 29 juni 1975

har lämnat mig, släkt
och
många vänner

*Det finns något som inte
kan gömmas i jord,
något strålände stort,
som står heligt kvar,
Ej det rymmes i vanliga
fattiga ord,
men det viskar om allt,
om allt det som var.*

Tack älskade Lill-Lill!

FRITZ

Sv. Psalmboken 357.

Kom ihåg Lutherhjälpen
och Rädda Barnen!

Jordfästningen sker
i stillhet.

Valborg Björn

Fru Valborg Björn, maka till folkskollärare Fritz Björn, Arvika, har avlidit i en ålder av 83 år. Hon var född i Segerstad och uppväxt i Kärre. Hon visade ett varmt intresse för socialt arbete och har bl. a. varit ledamot av socialnämnden och biblioteksstyrelsen. Förutom maken sörjes hon närmast av brorsbarnen Gerd Kärre-Wasmouth, anställd vid Sveriges Radio, Stockholm, Gunn Ahman, adjunkt, Saltsjöbaden och Bo Kärre, Informationschef på SIDA, Saltsjö-Duvnäs.

SvD 4/7-75



Min käre Make
vår Far och Farfar

**GÖSTA
BERGENDAL**

*21/10 1901
† 7/1 1975

Karlstad den 7 jan. 1975.

GUNBORG

Yngve och Margareta

Roland och Berit

Barnbarnen

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen sker i stillhet



F. bankkamreraren i Riksbanken E. Gösta H. Bergendal, N. Klarag. 7, Karlstad har avlidit i en ålder av 73 år.

Han var född i Kalmar och anställdes vid Riksbankens huvudkontor i Stockholm 1927. Efter tjänstgöring vid olika avdelningskontor i landsorten blev han 1929 ordinarie kammar skrivare vid Riksbankens avdelningskontor i Halmstad. 1937 tillträdde han en tjänst som registrator vid avdelningskontoret i Mariestad. Han tjänstgjorde vidare som kassör för att 1948 tillträda tjänsten som kamrer. 1952 placerades han vid Riksbankens avdelningskontor i Karlstad där han tjänstgjorde fram till sin pensionering 1967. Närmast sörjande är maken Gunborg, f. Hallengren, sönerna Yngve och Roland med familjer, broder och övrig släkt. SvD 7/1-75



Stuttlofem år fyller i morgon, tilldag, förvaltare Fredrik Bergström, Ringatan 57 B, Karlstad. Han är född i Kalix. Sin militära bana började han vid Bodens artilleriregemente 1921. Han befordrades till sergeant 1930 och efter förvaltareutbildning utnämndes han till förvaltare vid intendentkåren 1941 och placerades som intendenturförvaltare vid sitt hemortstregemente. 1944 fick han sårarna befattning vid 12. Här fick han i uppgift att reorganisera förräden efter beredskapsåren. Han visade härvid stor organisationsförmåga. Efter pensioneringen 1960 påbörjade han en arvodestjänst vid statsrevisionen i Karlstad. Det arbetet innehade han till 1969. NVT 1971-74

Waldemar Broman



Major Waldemar Broman, Östersund, har avlidit 78 år gammal. Han var född i Sävar, Västerbottens län, blev student i Umeå 1916, fänrik vid Jämtlands fältjägarregemente 1918, kapten 1934, major 1940 och övergick på reservstat 1932. År 1925 utexaminerades han från GCI. Han var sekreterare och skattemästare i Jämtland-Härjedalens gymnastikförbund 1932-43, vice ordförande 1943-44, biträdande ledare i gymnastik vid Berlinolympiaden 1936 samt vid Lingliden i Stockholm 1939. Hans övriga specialiteter var skidloppning, simning och skytte. Han var också den som tog initiativet till den första svenska slalomtävlingen i Östersund 1934. Efter sin övergång på reservstat har han tjänstgjort som gymnastiklärare i Solna, Jönköping och Östersund. Närmast sörjande är maken Moja, född Olafsson, barnen Helene, musikdirektör, gift med överläkare Rolf Leandersson, Bromma, och Göran, köpman, Östersund samt barnbarnen. SvD 7/1-75

Kurs
Kam
h
KSE



ERIK BERGSTRÖM

vår älskade
dog i dag.

Karlstad den 27 aug. 1975

LISBETH
Torgny

Marja och Roland
Ninni och Ingemar
Syskon, övrig släkt
och vänner

Jordfästningen sker i still-
het.

Esse Berglind



F. överstelöjtnant
Esse Berglind, Stock-
holm, har avlidit i en
ålder av 78 år. Han var
född i Västerås, blev
student där 1915, fänrik
vid Västmanlands regem-
ente 1917 och gymnasi-
stikdirektör vid GCI
1926. Efter intendentut-
bildning blev han löjtn-
ant vid Intendenturkå-
ren 1928 och tjänstgjorde
som regementsintenden-
tent vid A 8 i Boden
1930-34. Han utnämndes
till major 1940 och
till överstelöjtnant 1943.
Åren 1942-47 var han
stabsintendent vid 1.
milo i Kristianstad och
1947-52 chef för
arméns Intendenturför-
råd i Stockholm. Efter
sin pensionering tjänst-
gjorde han som kamrer
vid Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm.
Närmast sörjande är
makan Margit, dottrarna
Margret, fil. mag., gift
med civilingenjör Mag-
nus de Laval, Göteborg,
och Susanne, speciallä-
rare, gift med producen-
ten vid Sveriges Radio,
ingenjör Jan R. Ohman,
Stocksund, samt barn-
barn. *svd 11/12-75.*

Esse Berglind

* 3 september 1897

insomnade stilla
8 december 1975

MARGIT

Margret och Magnus
Georg Madeleine
Carl
Susanne och Jan
Pontus Anna

Välsignat vare Ditt minne

Jordfästningen äger rum fre-
dagen den 12 dec. kl. 13 i
Petruskyrkan, Stocksund.
Tänk på I.M. pg. 900706-3.

Esse Berglind

F. överstelöjtnant
Esse Berglind, Stock-
holm, har avlidit i en
ålder av 78 år. Han var
född i Västerås, blev
student där 1915, fänrik
vid Västmanlands regem-
ente 1917 och gymnasi-
stikdirektör vid GCI
1926. Efter intendentut-
bildning blev han löjtn-
ant vid Intendenturkå-
ren 1928 och tjänstgjorde
som regementsintenden-
tent vid A 8 i Boden
1930-34. Han utnämndes
till major 1940 och
till överstelöjtnant 1943.
Åren 1942-47 var han
stabsintendent vid 1.
milo i Kristianstad och
1947-52 chef för
arméns Intendenturför-
råd i Stockholm. Efter
sin pensionering tjänst-

Erik Bergström död



Han bekläddes med många politiska
uppdrag i rikets och kommunens
tjänst. Han var ledamot av riksdagens
första kammare, han var ledamot av
stadsfullmäktige i Karlstad, stadsre-
visor, kyrkofullmäktige och innehade
även andra uppdrag, bl.a. en tid ordf. i
Värmlands journalistförening samt
ledamot av Wermlands-Tidningens
styrelse. I sin dagliga gärning hade
han redigerat NWT:s jubileumseditio-
ner, skrivit minneskrifter åt olika
sammanslutningar och utgivit böcker
om sina minnen från arbetsaren i
Värmland.

Natten till torsdagen avled Wermlands-Tidningens förre redaktionschef Erik Bergström, Karlstad i en ålder av 74 år.

Han var född i Upperud, Dalsland, men flyttade i unga år med familjen till Lönnerstorsfors, där han växte upp. Efter studentexamen vid Karlstads h a läroverk anställdes han hos Wermlands-Tidningen den 1 oktober 1922 och var verksam där till sin pensionering med utgången av december månad 1966.

Inom dessa korta data rymmes en intensiv och begåvad insats i det fria ordets tjänst. Inom journalistiken prövade han på alla sidor av den redaktionella praktiken så som förhållandena var på den tiden när Erik Bergström började i yrket. Han gjorde reportage, mötesreferat och bevakade rättegångar och nyhetsförmedlingen hos myndigheterna. Och inom tidningen ägnade han sig åt olika sidor av den redaktionella verksamheten. Erik Bergström skrev lätt och flyhant men också med skarp udd mot föreltelser och förhållanden som han inte gillade. Han blev snart nog en känd och uppskattad kåsör och begagnade sig i början av två signaturer Single och Flanoren. Han fick känna av både bevis och ris från läsarkretsen som ett bevis på att vad han skrev gick hem hos läsarna antingen de gillade det eller var motsatt uppfattning.

Tidigt engagerades han inom högerpolitiken och blev även ledarskribent. Han var en tid ordf. i Karlstads högerförening och ledamot av styrelsen för Värmlands högerförbund, där han med sin formuleringsskicklighet och tränade iakttagelseförmåga spelade en inflytelserik roll.

gjorde han som kamrer
vid Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm.
Närmast sörjande är
makan Margit, dottrarna
Margret, fil. mag., gift
med civilingenjör Mag-
nus de Laval, Göteborg,
och Susanne, speciallä-
rare, gift med producen-
ten vid Sveriges Radio,
ingenjör Jan R. Ohman,
Stocksund, samt barn-
barn. *svd 11/12-75.*

Allt detta lämnade han med årens
rätt, när han blev äldre, men hans
person respekterades och hans infly-
tande gjorde sig gällande alltför ge-
nom åren och sigle minst genom de
artiklar och inlägg som han kontinuer-
ligt bidrog med i sin gamla tidning.
Även om kroppen drabbades av svag-
het bevarade han sin andliga spanst
frisk och obruten. Betecknande är att
samma dag som redaktionen nåddes
av budet om hans bortgång fanns en
litteraturrecension av hans penna in-
förd på sidan 2. Och på redaktionsbor-
det ligger ytterligare en recension av
Erik Bergström, som han sände oss
med senaste posten med en hälsning
och en förhoppning om återseende
efter sommarvistelsen i det kara
Östra Amtervik.

Det var naturligt att en person med
Erik Bergströms skaparllyne fick
både vänner och motståndare. Han
sökte inte striden för dess egen skull
men när det gällde tyvekade han inte
att säga sin mening klart och tydligt.
en hållning som tillvann honom bety-
dande uppskattning och aktning.

Ett annat drag hos Erik Bergström
var hans trohet i vänskapen och vi
hans kolleger munns hans stravan att i
noggrann pliktuppfyllelse ge var man
hans rätt.

För Wermlands-Tidningen hade
hans insats stort värde. Under de mer
än 50 år som han medarbetade i tid-
ningen var det alltid tidningens bästa
han hade för ögonen.

Sture Stålfors

Närmast sörjes den bortgångne av
makan Lisbeth, född Eriksson, sonen
Torgny, civiljagmästare, verksam i
Hargesa. Somal, dottrarna Marja,
journalist i Söderköping, Ninni, lä-
rare, gift med skådespelare Ingemar
Karlstedt, Göteborg samt syskon.
NWT 20/12-75.



Ellen Bergqvist

* 8 oktober 1893
† 4 november 1979

Syskonbarn
Svågerska

Jordfästningen äger rum i
stillhet den 21 november
1979 kl. 11.00 i Kungsholms
kyrka.



Min älskade Make
vår käre Far
Morfar och Farfar
Överstelöjtnant

Gustaf Bursie

* 31 december 1895
† 28 mars 1977

INGEBORG

Marianne och Bo
Helena

Bengt och Solveig
Birgitta Christina

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i
stillhet. Tänk på Föreningen
Pensionerade Regements-
officiärer's understödsfond,
pg 2045-3.

Kvartskamrat K5.



Vår kära

ANNA
BERG

* 9/3 1884

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Karlstad den 15/6 1977

BARN

Barnbarn

Jordens oro viker
För den frid som varar.

Jordfästningen har ägt rum.

*Familjen gamle goda
vänner! Här sörjde hel-
dar ut NF3 när han
var liten*

Gustaf Bursie



Överstelöjtnant Gustaf
Bursie, Djurholm, har
avlidit i en ålder av 81
år. Han var född i dåva-
rade Kristiania, Norge,
son till överste Herman
Bursie och hans maka
Kristine, född Heftye,
blev student i Skara
1916 och fanrik vid For-
tifikationen 1918. Han
utnämndes till kapten
där 1933 och till kapten
vid Fortifikationskåren
1937 och major 1940.
Han har i stor utsträck-
ning tagits i anspråk för
lärarverksamhet, såhunda
var han under flera
år kompaniofficer och
lärare vid Ingenjörtrup-
pernas studentkompani,
receptör vid Artilleri-
och Ingenjörhögskolan
1928—1930, lärare vid
krigsskolan, Karlberg
1933—36 och vid sjö-
krigsskolan 1937—40.
Han var under åren
1930—33 arbetschef i
Bodens fästning, 1937—
39 t.f. chef för fortifi-
kationsstyrelsens be-
fästningsbyrå, 1940—41
fortifikationsofficer vid
I arméfördelningens
stab i Kristianstad,
1941—42 fortifikations-
befälhavare vid Älvs-
borgs fästning och
1942—1951 fortifi-
kationsbefälhavare vid
Göteborgs kustartilleri-
försvar. 1948 blev han
överstelöjtnant vid for-
tifikationskåren. Han
har företagit studieresor
till Frankrike 1921—22
och Schweiz 1938. Efter
sin pensionering har
han ägnat sig åt fastlig-
hetsförvaltning och
även släktforskning.
Närmast sörjande är
makan Ingeborg, född
Neumüller, textilkonst-
närinna, dottern Ma-
rianne, textilkonstnärin-
na, inredningsarkitekt
SIR, gift med byrådi-
rektör Bo Wahlman, Li-
dingö, sonen Bengt, ci-
vilingenjör, gift med
Solveig, född Roos, re-
ceptarie, Stockholm,
barnbarn, systern, svåg-
rar, svågterskor och sys-
konbarn med familjer.
31/3-77



Vår innerligt avhållne

FRITZ
BJÖRN

* 21/5 1890
† 9/6 1976

har lämnat oss

Arvika den 9/6 1976

SYSKONBARN

Övriga släktingar
och många vänner

En gång blir allting stilla
En gång får allting ro
Ej något skall förvilla
Min själ i himlens bo

Du gått i förväg blott min
Valborg
Slut är ensamhet och jordisk
sorg

Jordfästningen sker i still-
het.
Tänk på Lutherhjälpen och
Rädda Barnen.

Kvartskamrat - skoltjejen,



Min älskade Maka
och Livskamrat

INGRID
BERGSTRÖM

* 18/10 1895

har idag lämnat mig, övrig
släkt och vänner i djup sorg
och saknad.

Karlstad den 20/8 1976.

WALDEMAR

Jordfästningen sker i still-
het.

Fru Ingrid Bergström, Ringgatan
88, Karlstad, har avlidit
Hon var född 1895. Närmast sör-
jande är maken bankdirektör Walde-
mar Bergström. NNT 24/8-76



*Levskamrat i Karun
gåtan 28. Hon var född
i Vänersborg. De bodde sedan
i Vänersborg 4. Senare
i äldre sörjde sörjande
mig kung.*

ERIC
BORGSTRÖM

vår käre
* 20/7 1898

har idag lämnat oss.
Karlstad den 7 juli 1980

KARIN

Marianne och Flin
Birgitta och Willy
Anders och Lena
Barnbarnen

Vad rätt Du tänkt, vad Du i kärlek vill,
Vad skönt Du drömt kan ej av tiden härjas.
Det är en skörd som undan Honom bärgas,
Ty den hör evighetens rike till.

Jordfästningen äger rum i Korsells kapell onsd den 18/7 kl 16.00.

Urmedsättning kommer senare att äga rum i Värmskog.

I stället för blommor, stöd gärna Götas ungdomsverk- samhet i bandy och friidrott pg. 47 37 91-2. Märk talongen "Pampen".

* Spånga, Gustaf med maka Gun-Britt, född Lund- qvist, Nyköping, Anders med Malena Larsson, Lund, Pontus med maka Madeleine, född Carl- son, Göteborg, Lars, Uppsala, Märta Berg- mark, född Lindman, Uppsala, och barnbarn.

Recap. Reflex.

Matts Bergmark

Vår käre
* 26 januari 1912
† 13 januari 1980

MARGARETA
Jan och Görel
Gustaf o. GunBritt
Anders o. Malena
Pontus o. Madeleine
Lars
Märta
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Matts Bergmark



Civilingenjören med dr Matts Bergmark, Saltsjö- baden, var nära 68 år och föddes i Uppsala, son till professor Gustaf Berg- mark och hans maka Mary, född Stenström. Han utexaminerades

1936 från Tekniska hög- skolan, var textilkemist 1937-42 och blev 1943 byråingenjör vid kon- trollstyrelsen. Påföljan- de år blev han driftsin- genjör vid Apoteksvaru- centralen Vitrum och 1950 utsågs han till driftsledare och informa- tionschef vid AB Recip. Sedan 1968 var han dess- utom redaktör och an- svarig utgivare för Recip Reflex. År 1976 promote- rades han till medicine hedersdoktor i Lund. Matts Bergmark har ut- givit flera böcker av me- dicin-historisk karaktär. 1956 utgav han Lust och lidande. Året efter Från pest till polio samt Bad och bot (1959). Dessutom utgav han Vallört och vitlöke 1961, samma år utkom Farligt att förtära och två år senare Trästron och trånjon. Medicinsk magi utkom 1966. Bad och bot gavs ut i en omarbetad och utökad upplaga, där bl.a. vätskebalanslärens allt mer ökade betydelse behand- lades. Hans närmaste an-höriga är hustrun Marga- reta, född Lindberg, bar- nen Jan med maka Gö- rel, född Nilsson,

Magnus Boberg

* 5 oktober 1896
† 25 maj 1979

INGRID
Barnen med familjer

Jordfästningen har ägt rum.



Forre fältläkaren, med. lic. Magnus Boberg, Karlstad, har avlidit i en ålder av 82 år.

Han var född i Amål och kom till Karlstad 1942, efter tjänstgöring bl a i Sundsvall. Han drev under en lång följd av år privatpraktik i Karlstad som öron-, näs- och halsspecialist samt var fältläkare vid V militärbe- fälstaben. Han tjänstgjorde även som förtagsläkare vid Zakrisdals ammu- nitionsfabrik. Många vänner deltar i de anhörigas sorg.

NVT 8/6-79

Magnus Boberg



F. fältläkaren med. lic. Magnus Boberg, 82 år, Karlstad, var född i Amål. Efter studentex- amen i Örebro 1915 och medicinska studier i Uppsala och Stockholm blev han med. lic. 1925. Han gick specialutbil- ning inom öron-, näs- och halsjukdomar 1929-31. Efter läkartjänster bland annat i Sundsvall, Sköv- de och Uppsala flyttade han till Karlstad, där han drev privat praktik som öron-, näs- och halsspe- cialist. 1942-63. Vid V militärbefälstaben tjänstgjorde han som fältläkare 1942-57 och som förtagsläkare vid Zakrisdalsverken, Karl- stad 1942-70. Under Uppsalatiden var han ordförande i läkarfören- ingen och innehade un- der några år samma post i Värmlands läkarföre- ing. Jvd 9/6-79

Rudolf Busk

Vår Käre
* 29 december 1894
† 31 maj 1979

Kungälv
HANS och
BRITT-MARIE
BRITT-MARIE
Barnbarnen
Bibbi
Övriga släktingar

Jordfästningen äger rum i stillhet. Lika välkommet som blommor är enligt den avlidnes önskan en gåva till Sv. scoutförbundet, Scout- vänners Fond Pg 82 32 55-5.

Rudolf Busk

Överstelöjtnant Rudolf Busk, Kungälv, 84 år, föddes i Trätteleanda, Kville, och blev efter studentexamen i Väners- borg officer vid Bohus- läns regemente 1916. Ef- ter övergång till In- denturkåren 1924 följde tjänstgöring som re- gementsintendent vid Karlsborgs artillerikar, vid I 19 i Boden, vid I 7 i Ystad och därefter som chef för Int I i Stockholm 1938-1942. Sistnämnda år utnämndes han till stabintendent vid Ve- milo i Karlstad. Denna befattning innehade han till dess han i samband med pensioneringen 1950 tillträdde tjänsten som personalchef vid KMV i Karlstad. Han var under en lång period utgivare av tidskriften Intenden- tur. Under sin Ystad-tid var han ledamot av stadsfullmäktige. Han nådde i idrottsksamman- hang stora framgångar dels i yngre dagar i pris- hopning och falltävling till hast och dels under Karlstads-tiden i orie- ntering. Närmast anhöriga är sonen Hans, överlant- matare, Kungälv med maka Brit-Marie, och svardöttern Brit-Marie, Göteborg, änka efter or- logskapten Christer Busk, samt barnbarn och system. Birgit Busk, Halmstad. Jvd 7/6-79



Torsten Blom. Förr NWT-medarbetaren Torsten Blom, Stockholm, avled på måndagen efter en längre tids sjukdom. Han var född 1890 i Borgå, Nyland, Finland.

Torsten Blom tog studentexamen vid Borgå Lyceum 1918 och började sin journalistiska bana vid Borgåbladet som reporter och filmkritiker samma år. På Borgåbladet stannade han till 1951. Under åren 1951 till 1955 arbetade han som andreredaktör vid Östra Nyland/Kotka Nyheter och blev därefter lokalredaktör för Hufvudstadsbladet. Två år senare var han tillbakka till Östra Nyland/Kotka Nyheter, men nu som chefredaktör. 1960-67 var han chefredaktör på tidningen Appell.

1967 fick han anställning vid Nya Wermlands-Tidningens centralredaktion i Karlstad. På NWT stannade han till juli 1974. Efter ett par års freelanceverksamhet kom han till tidningen Byggmästaren och Byggnadsindustrin i Stockholm, där han verkade fram till sin bortgång.

På Nya Wermlands-Tidningen blev Torsten Blom känd som en mycket seriös journalist och en stilist av stora mått. Han var mångsidig och sysslade med såväl reportage, ledarskrivande som kommunbevakning. 1973 belönades han med landstingets journaliststipendium.

Närmast sörjande är dottern Yvonne med familj, Borgå, Finland, och brodern, Erik, Helsingfors. *NWT 14/12-80.*

*Kennedys kyrkkyrkans
lokaler i NWT på ett litet
märke står!*

Axel Bråland



F. chefredaktören för Värmlands Folkblad. Axel Bråland, Karlstad, 88 år, började i journalistyrket vid Ny Tid i Göteborg. 1920-24 var han andreredaktör i Sydöstra Sveriges Dagblad i Karlskrona och efter sju år vid Skånska Socialdemokraten, Helsingborg, kom han 1931 till Smålands Folkblad i Jönköping som huvudredaktör, var 1935-36 redaktionschef på tidningen Arbetet i Malmö och var sedan under 20 år verksam på Värmlands Folkblad. Axel Bråland var känd som en stridbar ledarskribent, en god stilist och en spirituell historieberättare. I Karlskrona tillhörde han stadsfullmäktige en tid, var ledamot av drätselkammaren i Helsingborg och Jönköping samt var engagerad i kyrkliga frågor som ledamot i kyrkfullmäktige. Som närmaste anhöriga efterlämnar han dotter, svärsön och två barnbarn.

500 29/2-80



Axel Bråland. F. chefredaktören för Värmlands Folkblad Axel Bråland, Karlstad, avled på måndagen i en ålder av 88 år. Han var född i Frändefors, Dalsland. Efter handels- och folkhögskola och några år som affärsanställd blev han 1916 journalist på Ny Tid i Göteborg. Under åren 1920-24 var han andreredaktör i Sydöstra Sveriges Dagblad i Karlskrona. Efter sju år vid Skånska Socialdemokraten kom han 1931 till Smålands Folkblad i Jönköping som huvudredaktör, var sedan åren 1935-36 redaktionschef på Arbetet i Malmö. Därefter kom han 1938 till Värmlands Folkblad i Karlstad för en 20-årig arbetsdag och efter pensioneringen medverkade han bl a som kulturskribent i tidningen ända till för kort tid sedan. Axel Bråland gjorde sig känd som en aktiv journalist och kunnig ledarskribent. Han var en god stilist och hans fina humor kom till sin rätt även i spirituella tal. I det allmänna tjänst togs hans krafter i anspråk bl a i Karlskrona stadsfullmäktige, i drätselkammaren i Helsingborg och i Jönköping. I Karlstad tillhörde Axel Bråland under en tid kyrkfullmäktige och representerade stiftet vid ett kyrkomöte. Han var hederledamot i tidningsutgivarens krets. Som närmast sörjande står dotter med familj. *20/2-80.*

✠

Axel Bråland

Vår käre
• 2 juli 1891

Har idag lämnat oss.

Karlstad 18 februari 1980

MARIANNE och PÅR
Dag, Ann
Släkt och vänner

Det är något bortom bergen
bortom blommorna och
sången...
(Dan Andersson)

Jag vill tacka livet
Som gett mig så mycket
Det har gett mig ljudet
Och hela alfabetet
Så att jag fick orden
För tankarna jag tänker.
(Violeta Parra)





Vår käre

**GUSTAF
BYSTRÖM**

• 1/4 1892

har idag stilla lämnat oss,
övrig släkt och vänner i sorg
och saknad.

Karlstad den 11/6 1982

SVÄGERSKA
Syskonbarn

Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

Jordfästningen äger rum i
stillhet.





Vår älskade gamla

Fru

Emilie Sophia Chöler

född Timberg

* i Borgunda 4 juni 1861
† i Stockholm 20 augusti 1962

har slutat sin långa jordevandring, i kärleksfullt minne bevarad av oss, barnbarn, barnbarns barn, svägerska, bröder, brorsbarn, övrig släkt och många vänner.

CARL GUSTAF och KERSTIN

ELLEN

Ej mer med blicken skum och svag

Jag leta skall Guds anletsdrag
i världens dunkla spegel,
Men Herrens klarhet ohöjld se.
Bland dem som äro tecknade
Med Herrens Guds insegel.
Salig, salig, skall jag röna
Allt det sköna, sanna, höga
som här doides för mitt öga.

Jordfästningen äger fru Matteus kyrka fredagen 26 augusti kl. 12.00 och gravningen i Östra Emterviks kyrka söndagen den 26 augusti kl. 13.00. Barn och flyktingar lägo den bortgångna varmt om hjärtat.

Emilie Chöler. Fru Emilie Chöler, född Timberg, avled i måndags i Stockholm.

Den bortgångna, som den 4 juni i år fyllde 101 år, har varit bosatt i Mariestad. Hon var den enda kvarlevande ungdomsvännen till Selma Lagerlöf och deras bekantskap inleddes då hon 1886 gifte sig med brukspatron Ernst Chöler på Gårdsjö egendom i Västra Amtervik. Självt var hon från Borgunda i Skaraborgs län, där fadern vid hennes födelse var komminister; han blev sedan kontraktsprost i Forshem på Kinnekulle. Sin 100-årsdag firade hon hos sonen, länsjögmästare Carl Gustaf Chöler i Mariestad och där var hennes bröder, f. d. överjägmästare Carl Georg Timberg, Leksand (98 år) och dr Richard Timberg, Stockholm (91 år), närvarande. Syskontrion hade då kommit upp till 289 år. Närvarande var även fru Chölers kusin, disponent Sigurd Timberg, Lund (91 år). Hon efterlämnar nu barn, barnbarn, barnbarns barn, svägerska, bror och brorsbarn.



Min käre Far

Löjtnanten

C. R. Carlsson

* 28/11 1883

har i dag hastigt avlidit och lämnat mig, släkt och vänner i djupaste sorg och saknad.

Karlstad den 22 april 1963.

BENGT

Jordfästningen äger rum fredagen den 3 maj kl. 15.00 i Krematoriekapellet.

Löjtnanten Rickard (Reinhold) Carlsson, Karlstad, jordfästes på fredagen under stor tillströmning i krematoriekapellet, där komm. O. Eltholm officierade. Vackra blommor hade sünits till bären från släkt, vänner, grannar o. Västerstrands fastighetsägareförening. För Väml. regemente talade kapten Heijbel och för äldre uofft tanj. Olle Ohlsson, vilka också nedlade kransar. Sorgeshusets tack toldades av officianten.

NWY 4/5-63

Min biträde p^o J. J.



Vår käre Far
Farfar och Morfar

John Carlertz

* 18 oktober 1887

lämnade oss i dag.

Ålskad — Saknad

Karlstad den 7 december 1963

MARIANNE och BERTIL
Åke Eva

SVEN-ERIK och GUNNEL
Maria

Vänligt över jorden glänser
Strålen av ett himmelskt hopp
Stilla inom tidens gränser
Evhighetens sol går opp.

Jordfästningen äger rum lördagen den 14 december kl. 16.00 i Krematoriekapellet, Karlstad, där samling sker.

Föreningen för Värmländska provinсталlogets Frimurarehem postgiro 26 29 13 lög den bortgångne varmt om hjärtat.

Meddelas endast på detta sätt.



Vår käre Far,
Morfar och Farfar

kassören

GUSTAF

CALAIS

* 26/2 1888

† 13/8 1963

Karlstad 13 juni 1963.

Mariaanne och Erik
Lars-Erik. Ulf
Beril och Birgitta
Peter. Yvonne

Jordfästningen sker i stillhet.



SJUTTIO ÅR fyller i morgon, torsdag, f. d. länssassessor Eric Carlsson, Bjurbäcksgatan 20 B, Karlstad. Han är född i Halland och efter studentexamen blev han jur. kand. i Lund år 1923. Han tjänstgjorde därefter vid Jösse domsaga och kom 1926 till länstyrelsen i Karlstad. Där blev han länssassessor 1948 och förste länssassessor vid länstyrelsens stora omorganisation 1953. Han avgick med pension 1960. Jubilaren har under årens lopp innehaft en rad fortroendeuppdrag, vilka han dock nu har av sagt sig. Det enda undantaget är avsett som sekreterare och ombudsman i Värmländska läns företagsförening, ett uppdrag som han innehaft ända sedan föreningen bildades 1940.

NWY 18/8-64





Mtn

ERIK

* 15/10 1900

har i dag lämnat mig, broder, övrig släkt och vänner i namnlös sorg och saknad.

Karlstad den 2/12 1965.

CISSI CARLSON

Jordens oro vilker
För den frid som varar.

Jordfästning äger rum
i stiltitet.



På torsdagen avled i en ålder av 65 år kamrer Erik Carlsson, Pihlgrens-gatan 4, Karlstad. Carlsson var född i Karlstad och efter studier vid HAL och handelsstudier började han inom affärsbranschen. Allra först hos Hjalmar Petersson & Co sedan vid Alfr. Hanes under en tid av 12 år. År 1922 övergick kamrer Carlsson till oljebranschen. Sedan 1946 såsom kamrer vid Svenska BP Oljeaktiebolag i Karlstad. Under kriget var den bortgångne drivmedels-assistent vid försvarsområdesstaben. Personligen var kamrer Sven Carlsson en stilla och försynt människa. Närmast sörjande är maka.

NWT 4/12-65.



Bergslagensjö
Oscar Corp
Virum, Danmark.
75 år 23/8-68.



FEMTIO ÅR fyller på måndag, major Bertil Celais, Attkants-gatan 12, Karlstad. Sin högtidsdag tillbringar jubilaren i Jerusalem, där han för närvarande tjänstgör som FN-observatör. Han är född i Karlstad och tog sin studentexamen 1937. Han valde sedan militärens yrke och blev fänrik vid I 18 i Visby 1940, löjtnant vid Värmlands regemente 1942 och tjänstgjorde då som bataljonsadjutant, signalofficer och kompanichef. 1948 utnämndes han till kapten. Sin första utlandskommandering fick han 1954 som FN-observatör i Korea, där han tjänstgjorde ett halvs års tid. Åren därefter har han haft en rad olika befattningar, bl. a. har han varit bitr. mob. officer och militärrass. vid Milo E 1958 blev han Riddare av Svärdsorden. Den 11 aug. ifjol åkte han till Israel i FN-uppdrag och kvarstannar där ungefär ett års tid. När han återkommer hem till Karlstad går han som officer i pension.

NWT 5/4-67.



I:re Länsassessor

ERIC CARLSSON

min älskade Make,
vår Pappa,
Svårar och Farfar
• 20.8 1894

lämnade oss i dag.
Karlstad den 11/2 1969.

SIGRID

Håkan och Barbro
Maria

Sverker och Stina
Ann-Sofie, Fredrik, Ulrika

Magnus och Ingegärd
Harald, Astrid

Jordfästningen äger rum i
Ko sets kapell lördagen den
15.2 kl. 16.00. Tänk på
Blomsterfonden för Kro-
niskt sjuka.



F. d. förste länsassessor Eric Carlsson, Karlstad, avled på tisdagen i en ålder av nära 75 år. Den bortgångne var född i Halland. Han blev jur. kand. i Lund 1923, tjänstgjorde sedan vid Jösse domsaga och kom till länsstyrelsen i Karlstad 1923. Där blev han länsassessor 1948 och förste länsassessor vid länsstyrelsens stora omorganisation 1953. Han pensionerades 1950.

Carlsson hade bl. a. varit ombudsman hos hushållnings-sällskapet, sekreterare i jordbruks-kommissionen, ordförande i barnavårdsnämnden, sekreterare i fattigvårdsstyrelsen, sekr. och ombudsman i Värmlands läns företagareförening, sekreterare i landstingets undervisningsutskott, allmänt ombud i Lysvik-Ransäter-V. Amterviks sparbanker samt revisor i flottningsföreningar. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. 142-69 NWT

Eric Carlsson, F. förste länsassessor Eric Carlsson, Karlstad, avled på tisdagen i en ålder av nära 75 år. Han var född i Halland. Han blev jur. kand. i Lund 1923, tjänstgjorde sedan vid Jösse domsaga och kom till länsstyrelsen i Karlstad 1926. Där blev han länsassessor 1948 och förste länsassessor vid länsstyrelsens stora omorganisation 1953. Han pensionerades 1960. Han har bl. a. varit ombudsman hos hushållnings-sällskapet, sekreterare i jordbrukskommissionen, ordförande i barnavårdsnämnden, sekreterare i fattigvårdsstyrelsen, sekr. och ombudsman i Värmlands läns företagareförening, sekreterare i landstingets undervisningsutskott, allmänt ombud i Lysvik-Ransäter-V. Amterviks sparbanker samt revisor i flottningsföreningar. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. 1872-69.

F. länsassessor Eric Carlsson, Karlstad, jordfästes på lördagen i Korssets kapell, Prostén J. Finnson var officiant. Vackra blommor nedlades från bl. a. länsstyrelsen, Värml. läns företagareförening, Fruntimmersföreningen och Karlstads Rotary. En son talade för de närmaste och frambrar också sorgehusets tack för deltagandet. NWT 7/2-69.



Vår älskade
**Gustaf
Clemedtson**

* 20 juli 1890
† 8 mars 1969

OLA och **INGRID**
Peter, Jenny, Bengt
Margareta Ericsson
Släkt och vänner

Befall Herranom din väg,
Och hoppas uppå Honom

Jordfästningen äger rum
i Hällaryds kyrka torsdagen
18 mars 1969 kl. 15.30.
Efter jordfästningen in-
bjudes till minnesstund på
Kopprarp.

Gustaf Clemedtson. Kapten Gustaf Clemedtson, Hällaryd, har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Hällaryd. Han genomgick Alnarps lantbruksinstitut, där han 1912 avlade agronomexamen. 1915 till 1918 var han förvallare på olika gods i Tyskland och efter sin återkomst till Sverige, antogs han som reservofficersaspirant och genomgick krigsskolan på Karlberg. Därefter blev han underlöjtnant vid Skånska trängkåren där han sedermera avancerade till kapten. Vid faderns frånfalle övertog han födermegården som han allt sedan dess brukat. Han var många år kommunalnämndens ordförande i Hällaryd där han också tillhörde kommunalfullmäktige. Han innehade därjämte många andra kommunala uppdrag. Hans närmaste är sonen Ola, civilekonom, Stockholm, sonstru och barnbarn. *S. 28 12/3-69.*



**SIGRID
CARLSSON**

född Olsson-Melcher
vår älskade Mamma
och Farmor
* 21/12 1898

lämnade oss i dag.
Karlstad den 13/12 1970

HÅKAN och **BARBRO**
Maria

SVERKER och **STINA**
Ann-Sofie, Fredrik,
Ulrika

MAGNUS och **INGEGÄRD**

Harald, Astrid,

Ragnar, Sigrid

Syskon, övrig släkt och
vänner.

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen
den 19/12 kl. 16.00.

Tänk på Blomsterfonden
för Kroniskt sjuka.

Fru Sigrid Carlsson, f. Olsson-Melcher, Bjurbäcksgatan 20 B. Karlstad, avled på söndagen i en ålder av 72 år.

Hon var änka efter framlidne 1:e länsassessor Eric Carlsson. Hon sörjes närmast av sönerna, direktör Carl-Håkan Hymell, Stockholm, stadsombudsman Sverker Hymell, Åmål, och civilingenjör Magnus Hymell, Hagfors, jämte sonstrur barnbarn och syskon *15/12-6.*



**Gustaf
Clemensson**

F. landsarkivarien i Göteborg, fil. dr Gustaf Clemensson har avlidit. Han var född i Kropp, Malmöhus län 1884, blev student i Helsingborg 1904, fil. lic. i Lund 1917 och fil. dr 1939. Han var landsarkivarie i Göteborg

1920-1950. Han har utgivit flera skrifter om papperets och pappersbrukens historia i Sverige och var på senare år redaktör och huvudförfattare för Högansbolagets skriftserie Stenkol och lera. Hans doktorsavhandling behandlade Flottans förläggning i Karlskrona. Närmast sörjande är hustrun Aina, född Mattsson, två söner, sonstrur och barnbarn. *7/4-76.*



Grevinnan
Sonja Creutz
f. Hagman

* 15 augusti 1895
† 18 april 1971
Innerligt saknad

Stockholm 24 april 1971

BARNBARNEN
Släkt och vänner
i Finland och Sverige

Jordfästningen äger rum
i Norra krematoriet
torsdagen den 29 april
kl. 14.



**Sonja
Creutz.**

Grevinnan Sonja Creutz, Stockholm, har avlidit i en ålder av 75 år. Hon var född i Stockholm, dotter till major Hjalmar Hagman och hans maka Ellen född de Brun, och sedan 1852 änka efter majoren, greve Ernst Creutz. Närmast sörjande äro fyra dottersöner i Helsingfors. *25/4-71.*



F. Generalsekretären
i KFUM:s Riksförbund

Hugo Cedergren

* 26 juli 1891

† 10 juli 1971

Älskad

ELSA

Stina Räf
f. Cedergren

Ivar och Walborg
Cedergren

Ellen Cedergren

Syskonbarn, övrig släkt
samt vänner i Sverige
och många andra länder.

Jordfästningen äger rum
måndagen den 26 juli
kl. 15 i Heliga Korsets
Kapell, Skogstrematoriet.

KFUM:s internationella
arbete jag Hugo Cedergren
varmt om hjärtat. Pg.nr 60 18 56-7.

Hugo Cedergren död



F. generalsekretären i
KFUM:s världsförbund, fil.
mag. Hugo Cedergren, Stock-
holm, har avlidit. Han skulle
den 26 juli ha fyllt 80 år. Han
var född i Gävle, blev student i
Helsingborg och tog sin fil.
kand. och fil. mag. i Lund. Efter
olika sekreterareposter inom
KFUM blev han 1921 1:e sekre-
terare och 1924 generalsekrete-
rare i KFUM:s riksförbund.
1952 blev han dess ordförande,
åren 1946-53 var han vice ge-
neralsekretärare i organisatio-
nens världsförbund samt dess
vice ordförande 1953-60. Han
var vice scoutchef för KFUM:s
scoutförbund 1919-34, scout-
chef 1934-45, ordförande i
Stockholms KFUM-kör 1940-
48 och i dess sångarförbund se-
dan 1950.

Hans närmaste är hustrun
Elsa, dotter till prins Oscar
Bernadotte och hans hustru
Ebba Munck af Fulkila, systern
fru Stina Räf, änka efter rytt-
mästare Gustaf Räf, Bankeryd,
brodern disponent Ivar Ceder-
gren, Malmö, med hustru Wal-
borg, svigerskan fru Ellen Ce-
dergren, änka efter lektor Nils
Cedergren, Lund, samt syskon-
barn. *500 472-71*



INGRID
CARLDEN

vår älskade

* 28/1 1916

har lämnat oss.

Karlstad den 1/11 1971

CARLERIK

Hans och Annika

Lars

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell fredagen
den 5/11 kl. 10.

Fru Ingrid Carlén, Karlstad,
avled på måndagen efter långvarig
sjukdom. Hon var född 1916. När-
mast sörjande är make och barn.

Oscar Corp



Bergsingenjör Oscar
Corp. Djurholm, har
avlidit i en ålder av 79
år. Han var född i Lu-
leå, blev student där och
avlade bergsingenjör-
examen vid Tekniska
högskolan i Stockholm.
Han tjänstgjorde sedan
några år vid LKAB i
Kiruna, kom 1922 till
Ivigtut på Grönland som
ingenjör vid det danska
bolaget Kryolitska-
bets brytningar och var
verksam där till 1951.
Därefter han under cirka
10 år var inspektör inom
det danska bolaget. Där-
efter var han bosatt i
Vitrum i Danmark till
1970, då han återvände
till Sverige. Han tillhö-
rde bl. a. Polarklubben.
Närmast sörjande är
makän Hanna, barnen
Lars, bergsingenjör med
makän Brita, gymnast-
iktdirektor, Åsersund,
Ulla, sjukgymnast och
major Jörgen Roel-
ter, Haderslev, Dan-
mark, och Inga, arkitekt,
gift med arkitekt Bo
Norstedt, Djurholm.
Barnbarn, samt syskon
500 712-73.



Bergsingenjör

Oscar Corp

Vår käre

* 23 aug. 1893

Djurholm 1 febr. 1973

HANNA

Lars och Brita

Ulla och Jörgen

Inga och Bosse

Barnbarnen

Syskonen

Jordfästningen har ägt rum
i stället.

*Hanna skolans
Luleå Stenut 14. vi
var inte riktigt lycko. i
gymnastiken. Bore.*



Vår innerligt
älskade Måka,
Moder och Farmoder

Elsa Callmer

avled stilla i Stockholm
13 mars 1974, sörjd av
oss, övrig släkt och
många vänner.

GÖSTA

Bo och Sonja
Mikaela och Stefan

*Tack för allt lyckosamt och
gott,
som blivit mig beskårat!
Tack för det kors jag
lära fått,
kanske långt mera värt!*
Sv. ps. 471.

Jordfästningen äger rum i
Gustaf Adolfskyrkan onsdagen
den 27 mars kl. 14.00.
Lutherhjälpen har postgiro
90 02 56-9.
Gravsättning sker i Malmö.

Elsa Callmer



Fru Elsa Callmer, maka
till överste Gösta Call-
mer, Stockholm, avled
den 13 mars. Hon var
född i Uddevalla 1903,
dotter till grosshandla-
re C. A. Jönsson och
hans maka därstädes. I
samband med äktenska-
pet med dåvarande ljt-
nanten vid Bohusläns
regemente Gösta Call-
mer var hon först bosatt
i Gävle och därefter i
Boden och Linköping
samt i olika repriser i
Stockholm. Hon har va-
rit verksam inom Röda
korset och lottarörelsen.
Närmast sörjande är
make, barn och barn-
barn. 14/3-74.



Vår älskade
Bertil Carlson

* 19 september 1897
† 11 februari 1974

har lämnat oss i
outsäglig sorg och
saknad.

**MARGARETA
MARGIT och BEN**

David Tina
Carin
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Bertil Carlson



F. majoren Bertil Carl-
son, Stockholm, har av-
lidit vid 76 års ålder.
Han var född i Stock-
holm och efter student-
examen i Göteborg av-
lade han officersexamen
1918. Han blev fänrik
vid Kungl. Bohusläns
regemente, genomgick
1926-27 Gymnastiska
Centralinstitutet, ut-
nämndes 1942 till major
i armén och 1949 vid ar-
méstaben. I mitten på
1930-talet började han
studera militär instruk-
tionsfilm och tjänstgjor-
de som chef för Armé-,
Marin- och Flygfilm
och Arméns filmdetali.
Under kriget organis-
erade och ledde han Fält-
teatern och Fältbiogra-
ferna. Efter pensione-
ringen 1952 övergick
han till civil filmpro-
duktion och var direktör
för Sandrew-Ateljéerna
fram till 1968. Närmast
sörjande är maken Mar-
gareta, född Enquist och
dottern i ett tidigare äk-
tenskap, Margit, gift
med Ben Bennett, Los
Angeles, barnbarn och
syskonbarn. 17/2-74.

Kurupjeanrik S



Vår älskade
Elisabet Carlberg

f. Hugoson
* 7 april 1878

har idag lämnat oss

Stockholm 20 nov. 1973

**ELISABETH o. HUGO
IVAR o. ANN-MARI**

Hans o. Diana
Jan o. Inga-Lill
Björn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum tis-
dagen den 4 dec. 1973 kl.
12.30 i Stora kapellet, Räck-
sta krematorium.

Elisabet Carlberg



Fru Elisabet Carlberg,
född Hugoson, Stock-
holm, änka efter över-
stelejt看ant Nils-Gustaf
Carlberg, har avlidit i
en ålder av 95 år. När-
mast sörjande är dottern
Elisabeth, gift med civil-
ingenjör Hugo Ahl-
strand, Hilversum, sonen
öveste Nils-Ivar Carl-
berg med maka Ann-
Mari, Stockholm, samt
barnbarn och barn-
barnsbarn. 29/11-73

Henrik Croneborg

Kapten Henrik Croneborg, Sundborn, har avlidit, 79 år gammal. Han var född i Malmberget. Efter studentexamen i Karlstad kom han till Krigsskolan på Karlberg. Han var officer vid A4 i Östersund, A5 i Boden och A1 i Stockholm. Efter pensioneringen hade han en arvodesbefattning vid 113, Falun. Han bidrog verksamt vid organisationen av skid-VM i Falun 1954. Närmast sörjande är maken Marika, född Kierkegaard, döttrarna Carin, hushållslärare, gift med departementssekreterare Ulf Werner, Lidköping, Anne, mellanstadslärare, gift med byggnadsingenjör Bror Norgren, Sundborn, och Gunilla, sjuksköterska, gift med tecknaren Ake Eriksson, Sollentuna, samt barnbarn och syskon. *12/1-77.*

Kyrskamrat.



Vår käre

Gösta Crispin

• 5 november 1895

har i dag
stilla avlidit.

Söndrum 18 mars 1975

ASTRID

Anne-Marie Thorsten

Katarina

Carl-Gustaf

Jordfästningen äger rum i S:t Katarina kapell, Halmstad, måndagen den 24 mars kl. 14.

Gösta Crispin



Direktör Gösta Crispin. Söndrum, Halmstad, har avlidit vid 79 års ålder. Han var född i Karlstad där fadern var stadsingenjör. Efter studentexamen där 1914 utexaminerades han 1917 från

Händelshögskolan i Stockholm. Samma år blev han kamrer vid AB Kreditbanken i Stockholm. Efter ett par år som egen företagare anställdes han 1939 som chef för oljeavdelningen vid statens reservförvaltningsnämnd. 1947 blev han direktör vid Svenska Gulf i Göteborg, och från 1949 till sin pensionering 1962 var han direktör vid Smörjöljeförbundet i Stockholm. Närmast sörjande är maken Astrid, textillärare, född Nordström, barnen i tidigare äktenskap Anne-Marie, gift med Thorsten Hultqvist, Solna, och Carl-Gustaf, Falkenberg, samt barnbarn.

Söd. 2/3-75.



Lars Carell

• 10 januari 1893

† 19 januari 1975

GUN

Lars-Rustan o. Ingrid

Barnbarnen

Jordfästning har ägt rum.

fr. Kapten T. S.



Lars R. Cramér

vår käre

• 5 juli 1897

† 2 juni 1975

MARIANNE

Ulla

Monica, Dag,

Camilla

Christina

Malin

Jordfästningen har ägt rum

Lars R. Cramér



Bankdirektör Lars Reinhold Cramér, Göteborg, har avlidit, 77 år. Han var född i Rone på Gotland, blev student 1916 och officer vid I 18 två år senare. Han gick på övergångsstat 1926 och blev kapten vid Bohusläns regemente 1934. År 1936 blev han verkst. direktör för Göteborgs och Bohusläns bostadskreditförening där han kvarstod till sin pensionering. Han har haft kommunala uppdrag och beklätt olika styrelseposter. *Söd. 9/6-75.*

Kyrskamrat K. S.





Vår kära Syster
och Svägeraka

**CISSI
CARLSON**

* 26 sept. 1904

har i dag lämnat oss.

Karlstad den 30 jan. 1981.

GOLD

SVEN och SONJA

Syskonbarnen

Övrig släkt och vänner

Det finns något bortom ber-
gen

Bortom blommorna och
sängen

Det finns något bortom
stjärnor

Bakom heta hjärtat mitt.

Hören, någon går och ropar
Går och kallar oss och be-
der:

Kom till mig, ty denna värld
den

Är ej rätta hemmet Ditt.

Jordfästningen äger rum i
stilla.



Min älskade livskamrat
och vår käre Far

**FREDRIK
CAPPELEN**

* 12 mars 1891

Karlstad den 18 juni 1979

DIKKEN

Jan och Marlon

Hans och Jane

Hjalmar och Ellen

Barnbarn



På måndagen avled direktör Fredrik Cappelen, Herrgårdsgatan 5, Karlstad.

Den bortgångne var född 1891 i Norge och blev år 1914 diplomingenjör vid Trondheims tekniska högskola. Till Värmland kom han år 1920, då han tog anställning som ingenjör i Forshaga, efter fabrikspraktik i Tyskland och studier i Frankrike och USA. Efter forshagatiden var han anställd vid Borregaardsverken i Norge men flyttade 1925 tillbaka till Värmland och blev då disponent vid Edsvalva bruk. År 1929 utsågs Fredrik Cappelen till direktör för Mölnbacka-Trysil, där han var verksam fram till sin pensionering. Familjen bosatte sig sedan i Karlstad. Under sin aktiva tid hade den bortgångne många olika uppdrag i olika facksammanslutningar. Som närmast sörjande står maka, barn och barnbarn. *DWT 20/6-79.*

DÖDSFALL

Cissi Carlsson. På fredagen avled fru Cissi Carlsson, Pülgrens-gatan 4, Karlstad. Hon var född 1904 och var maka till framlidne kamrer Eric Carlsson. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn. *NWT 31/1-81.*



+

Gunnar Dyhlén

* 27 juni 1888
† 26 april 1964

ASTRID
Barbro och Curt
Lars Eva

Enligt den avlidnes önskan har
jordfästningen ägt rum i stillhet.

+

Härmed har vi den smärtsamma
plikten meddela att vår
avhällne chef

Major
Gunnar Dyhlén
har avlidit den 26 april 1964.

AB KINEMATOGRAFISKA
ANSTALTEN
AKA-FILM
Personalen

Gunnar Dyhlén död

Major Gunnar Dyhlén, Stockholm, har avlidit i en ålder av 75 år.

Han var född i Söderhamn och blev officer vid Jämtlands fältjägarregemente år 1912, genomgick krigshögskolan år 1921, blev kapten vid intendenturkåren 1920 och major på övergångsstat 1939.

Närmast sorjes den bortgångne av maka, född Källström, och dottern Barbro, fil. kand., gift med leg. läkaren Curt Westman, Stockholm, samt barnbarn.

När budet när väkretsen att Gunnar Dyhlén gått bort, känner vi alla, framst de närmast stående vännerna och medarbetarna, att något ofattbart hänt. Med sina 75 år levde han bland oss, fylld av verksamhetslust och ekaparkraft, utskamsmerande sin omgivning med en sällsynt livslust och framåtanda. Fjärnan låg tanken, att den dag var nära, då han ej längre skulle vara mitt ibland oss med sitt livgivande väsen.

Sina första år som aktiv officer — efter att 1911 på tätplassen inom sin kurs ha lämnat Karlberg — ägnade han åt trupplivet på Fältjägarregementet i Östersund, där han



Civ. Ing. dir.
Bengt G.
Dahlgren
Lidingö, 90 år.

no. 502 24/1-1964
Född 27/11

som skicklig skidlopare och sportman med sin fysiska spänst var en oskattbar tillgång i allt vad tillvinterutbildningen hörde vid ett norrländskt förband, ej minst när det gällde att lära soldaterna att övermatta på fjället i snö och storm o. s. v. — men filmen grep snart Gunnar Dyhlén, och redan 1920 startade han Armé- och marinfilm (sedan flyget tillkommit: Armé, Marin- och flygfilm), vars entusiastiske och framgångsrike ledare han förblev till i början av 1940-talet, då han övergick att leda AKA-film, som han tidigare startat och som nu helt krävde hans insats. Det är hans förtjänst att man i bildens form i dag kan återuppleva minnesrika tilldragelser inom vårt militära liv; jag tänker härvid exempelvis högtidligheterna vid regementsindragningarna på 1920-talet. — Som filmens främsta uppgift ansåg han emellertid dess medverkan i utbildningen såväl inom det militära området som i industriens tjänst. Skolfilmen blev hans skötebarn. Här var han pionjären, som förmådde en-

tusiasmera och för sina ideer vinna sina medarbetare, vilka nu ha en fast och god grund att bygga vidare på.

Gunnar Dyhlén hade en gästfri och generös natur och beredde sin omgivning många glada och minnesrika stunder. Med vilken glädje brukade han inte själv samla sina vänner av både äldre och yngre årgångar på AKA:s mäs! Som regel började det med visning av någon av hans senaste instruktionsfilmer eller av någon vacker naturfilm. Så följde ett glatt samkväm, varunder han skickligt och väl avvägt utvecklade sina synpunkter på AKA:s fortsatta verksamhet, olika filmproblem m. m. Man kunde helt enkelt ej lämna en sådan afton utan att ha fått något med på vägen.

Vi tackar Gunnar för vad han givit oss. Hans oförgämliga minne är en kostbar skatt att bevara.

Sjöd. 515-64 IVAR GEWERT



Skogschefen
R. V. O.

Elle Dahlman

* 27 augusti 1886
Min älskade Make
vår käre Far, Farfar
och Morfar

har i dag i stillhet lämnat
oss i sorg och saknad.

Hammarö 22 aug. 1965

EDITH
Brita och Ludvig
Willy och Yngve
Märta och Helge
Astrid och Henry
Nils och Eva
Barnbarn
Släkt och vänner

Lär mig, du skog, att
visna glad
En gång som höstens gula
blad:
En bättre vår snart
blommar,
Då härligt grönt mitt träd
skall stå Och sina djupa
rötter slä
I evighetens sommar.

Jordfästningen äger rum
i Hammarö kyrka lördagen
28 aug. kl. 14.30.
Meddelas end. på deuth.sätt.

Elle Dahlman, F. skogschefen Elle Dahlman, Lövnäs, Hammarön, har avlidit 79 år gammal.

Han var född i Hassle, Skaraborgs län. 1906 avlade han studentexamen i Karlstad och 1912 utexaminerades han från Skogsinstituttet.

1913 fick han anställning vid Aktiebolaget Mölnbacka-Trysil, närmare bestämt på förvaltningen i Höljes, 1919 flyttade han till Mölnbacka skogsförvaltning, 1934 avancerade han till skogschef inom fototaget och efter 41 års tjänst avled han med pension 1954. Han sorjes närmast av maka, född Palmqvist, samt fem barn, av vilka fyra döttrar är gifta i Tyskland, Västerås, Falun och Stockholm samt en son, Nils, ingenjör, Karlstad. Sjöd. 24/1-1965





På söndagen avled i en ålder av 79 år f. skogschefen Elle Dahlmann, Lövnäs, Hammarön.

Han var född i Hassle, Skaraborgs län, föräldrar var rektor Axel Dahlman, föräldrar var rektorsparet Axel och Altrida Dahlman, f. Wiedersheim-Paul. År 1906 av lada han studentexamen i Karlstad och 1912 utexaminerades han från skogsinstitutet. År 1913 fick han anställning vid Akteholaget Mölnbacka-Trysil, närmare bestämt på förvaltningen i Höljes. 1919 flyttade Dahlman till Mölnbacka skogsförvaltning. 1934 avancerade D. till skogschef inom företaget och efter 41 års tjänst avgick han med pension 1954. Vid Mölnbacka-Trysil 75-årsjubileum erhöill D. patriotiska sällskapets guldmedalj för lång och trogen tjänst. Vidare tilldelades han Vasaorden. Under sin anställningstid vid MT var han ledamot av styrelser och sammanslutningar i anslutning till sin befattning. Den bortgångne var mycket intresserad av jakt och fiske och var även en ivrig jakt- och fiskevårdare. Såsom pensionär utövade han sin kära hobby samt skötte själv sin trädgård vid villan på Hammarön. Han sörjes närmast av maka, född Palmqvist, samt 5 barn, av vilka fyra döttrar är gifta i Tyskland, Västerås, Falun och Stockholm samt sonen Nils, ingenjör vid Billman Regulator AB i Karlstad. (40)

MT 21/8-65

Eric Json Dahlheim, kapten, Uppsala, har avlidit i en ålder av 70 år. Han var född i Stockholm och blev student i hemstaden. Där efter utbildade han sig till reservofficer vid Karlberg och bedrev senare studier i Tyskland, Frankrike och Belgien. När han återvände till Sverige ledade han affärsverksamhet. Han

var också chef för en ridskola i Stockholm. 1919 återträdde han i militärtjänst och stannade där till 1955. Han bosatte sig i Uppsala för nio år sedan där han var bibliotekarie vid en naturvetenskaplig institution. Närmast sörjande är maka Margit, född Ericsson, samt en son i ett tidigare äktenskap, Baltzar, studerande, Stockholm och brodern, advokat Carl-Ivar Dahlheim, Lidings, samt svågern. S.D 1972-64.



SJUTTIOFEM ÅR fyller i dag, torsdag, överstelöjtnant Fritz Gustav Dahlberg, V. Torggatan 19, Karlstad. Fritz Dahlberg är född och uppvuxen i Karlstad, där han även utfört sin lövsgränning. Efter studentexamen 1910 inledde han sin militära bana i Värmlands regemente, då förlagt till Trossenäs, och avlade officersexamen 1912. Han befordrades till löjtnant 1917 och till kapten 1927. Som major blev han år 1937 bataljonschef vid Älvsborgs regemente, där han var till 1941, då han återvände till Karlstad och Värmlands regemente. Efter det han tagit avsked från det militära som överstelöjtnant har han innehaft olika civila befattningar, bl. a. vid Wennbergs mekaniska verkstad och vid Nya Wermlands-Tidningen, där han är siffrorgranskare.

I sin ungdom var Fritz Dahlberg en ivrig idrottsman, fotbollsspelare i IFK och skridskoåkare. På äldre dagar har han gjort en hemärkt insats som älderman i Carlstads-Gillet, som han var med om att starta 1944 och allt sedan dess lett med stor entusiasm.

4 2072-67.

Översteporträtt



Vid en högtidlighet i Fredrikstovs slott i Stockholm avtäcktes härmed en porträtt av överste Folke Dürlin, som vid månadsskiftet lämnar sin tjänst som chef för försvarets intendenturkår. Överste Dürlin har innehaft denna befattning sedan 1 okt. 1966, då den för försvaret gemensamma intendenturkåren bildades. Dessförinnan var han chef för materielbyrån i försvarets intendenturverk tillika chef för arméns intendenturkår sedan 1 juli 1963.

I fredagens konselj utnämndes F. E. Dürlin till generalmajor inom försvarets intendenturkårs reserv. Porträttet har utförts av konstnären major Mats Björlin, Stockholm.

3028 3079 * 65.



Min älskade Make
min kära Far

RAGNAR DEGEN-ORDELL

* 27/5 1896

har i dag hastigt lämnat oss, broder, svågern, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Karlstad den 6/1 1968.

ELSA
Gunmar

Du styrde Du ställde Du ville så väl
Du älskade oss alla av hela
Din själ
Ett vackert minne utav
Dig
hos oss förblir evinnerlig.
Jordfästningen äger rum i
stillhet.

Stockholm



Vår älskade gode
Kapten

Eric Ison Dahlheim

* 4 augusti 1898
* 6 februari 1969

Oändligt älskad och saknad

MARGIT

Baltzar
Barbro och Björn
Marianne och Lars
Carl-Ivar och Vivi
Aldrig Svärnor
Alla vännerna

"Nagonstans inom oss är vi
alltid tillsammans."

Jordfästningen äger rum
i Ansågarapellet, uppsala
Domkyrka fredagen den
21 febr. kl. 16.00. Tank på
Cancerfonden pg. 90 1951.



F. Rektorn
Elisabet Dillner
 * 28 augusti 1895
 † 3 augusti 1971

Uppsala 5 augusti 1971

**MARIA DILLNER
 RUT och FOLKE
 WESTRUP
 MADELEINE och
 JOHANNES DILLNER**

"Jag kan icke räkna
 dem alla
 de prov på Guds godhet
 jag rönt."

Jordfästningen äger rum
 fredagen den 13 augusti
 1971 kl. 14 i Uppsala
 domkyrka. Efter jord-
 fästningen samlas de
 som så önskar i Uppsala
 sjuksköterskehemets sjuksköterskeskola, Döbelns-
 gatan 2 (buss finnes till-
 gänglig för färd till sko-
 lan).

Såsom alternativ till
 blommor tänk på det
 medicinhistoriska museet
 vid sjuksköterskeskolan
 i och för museets
 fortsatta utveckling (pg.
 713 182-6, I. Öj Dahl,
 Uppsala) eller på Svens-
 ka kyrkans missions
 sjukvårdande verksamhet
 (pg. 907 438-6, Upp-
 sala).



Elisabet
 Dillner

F. rektorn vid Uppsala sjuksköterskehemets sjuksköterskeskola, med. neder-doktor Elisabet Dillner har avlidit. Hon var född 1895, dotter till överste Herman Dillner och hans maka, född Odelberg. Efter studentexamen och utbildning vid Röda korsets sjuksköterskeskola utövade hon efter examen

1921 sitt yrke inom olika grenar av sjukvården. I två år var hon avdelningsköterska samt instruktionsköterska vid Sabbatsbergs sjukhus och var i åtta år till 1934 lärare vid stiftelsen Röda Korshemmet. Efter kortare vikariat som föreståndarinna vid bl. a. Sahlgrenska sjukhuset och som lärare i Örebro blev hon föreståndarinna för Uppsala sjuksköterskehemets sjuksköterskeskola. Som rektor för skolan verkstod hon till 1954.

Hon var sakkunnig i 1946 års kommitté angående sjuksköterskeutbildningen. Hon innehade Florence Nightingale-medaljen som hon tilldelades

av Internationella Röda Korset 1949. Hon tillhörde centralstyrelsen för Svensk sjuksköterskeförening under ett tiotal år och hade även politiska, borgerliga och kyrkliga intressen. Bl. a. var hon kyrkvård i Uppsala domkyrkoförsamling. Närmast sörjande är brodern, f. regeringsrådet Johannes Dillner, Bromma, med maka Madeleine, två svestrar, Maria Dillner, Stockholm, och fru Ruth Westrup, maka till kyrkoherde Folke Westrup, Osby. 6/8-71

DÖDSFALL



Wernlands-Tidningens styrelseordf., bankdirektör Erik Dahlberg, Karlstad, avled på lördagen i en ålder av nära 83 år.

Den bortgångne var född i Karlstad och anställdes efter studentexamen i Wernlandsbanken 1908. Han avancerade där till kamrer 1928 och till direktör 1940. Han avgick med pension år 1954. D. var av handelskamraren godkänd granskningsman och innehade under årens lopp många revisionsuppdrag. Bl. a. var han vice ordf. i stadsrevisionen i Karlstad. I sin ungdom var han en av Värmlands bästa fotbollsspelare och han var med och tog initiativet till bildandet av Idrottsföreningen Kamraterna. Han var också en intresserad seglare och tillhörde styrelsen i Karlstads segelsällskap. Hans intressen omfattade även sång och musik och han var en av stiftarna av sångsällskapet MS. År 1946 invaldes Erik Dahlberg i Wernlands-Tidningens styrelse. Under den expansion på tidningsområdet som ägt rum under 60-talet var Erik Dahlberg den alltid lika intresserade styrelseordf., som gav sitt stöd och sina kloka råd i företagets utveckling. Wernlands-Tidningen stannar i stor tacksamhets-skuld till den bortgångne för hans värdefulla insatser genom åren. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn samt broder. (167) 2/7-71



Greve
 Oscar Douglas
 Vretakloster
 75 år 28/12-71

Kurskamrat.



Kammacherre
 f. d. överste
 Erik Drakenberg
 75 år 2/7-71

D:o d:o.



**RIK
 BERG**

· Käre
 /10 1888
 tnat oss i sorg

21/8 1971

**TRUD
 k och Birgit**

Erik
 och Orvar
 och Lasse

blommor tänk
 ska provinsial-
 primurarehem.
 13.

n äger rum i



**GERTRUD
 DAHLBERG**

vår kära
 * 31/3 1894

har lämnat oss i sorg och
 saknad.

Karlstad den 7/4 1976

KARL-ERIK och BIRGIT

Erik
INGEGERD och ORVAR

Annika och Lasse
 Jonas

Jordfästningen äger rum i
 stillhet.



SEXTIO ÅR fyller i morgon, söndag, fanjunkare Per Edvin Dahlborg, FO 52, Rudsvägen 5B Karlstad. Jubilaren är född i Dalby socken och började som volontär vid gamla I 22 1926. Efter genomgångna stamskolor befordrades han till serg. 1938 och beviljades avsked i samband med övergång till arvodstjänst på V. milo 1951. Sedan 1963 tjänstgör han som hemvärnsunderofficer vid Fo 52. Jubilarens stora lidelse under sin långa tjänstetid har varit den frivilliga utbildningen. Först inom skytterrelse och senare inom FBV och hemvärn. Hans gedigna kunskaper har alltid väl tillvaratagits. Redan 1928-1929 blev han beordrad till I 19 för utbildning av vpl i skildpäratjänst. Från 1933 till 1940 tjänstgjorde han som utbildningsbefäl för studenter och stamskolelever. 1943 blev han instruktör vid Karlstads fo och i denna funktion verkade han till 1947. Efter denna tid tjänstgjorde han på I 2 och V. milo som expuffot, stabsunderofficer och kompaniadjutant, tills han slutligen valde att ägna hemvärnets sina tjänster.

Vid sidan om sin militära tjänst och det frivilliga skyttet har han beklätt bl.a. ordförandeposten i Underofficerskåren på I 2. Där gjorde han under två mandatperioder åren 1957-1961 en stark insats till kårens bästa. Fritid, i den mån han får någon över efter helgernas hemvärnsarbete, ägnar han och hustrun Astrid åt hennes förlärohem i Stömnö.

NWT 24-66

80 ÅR



Attio år fyller i dag, torsdag, överstelöjtnant Fritz Dahlberg, Västra Torggatan 19, Karlstad. Han är född i Karlstad, där han tog studentexamen och sedan blev officer vid Värmlands regemente. Åren 1937-41 var han bataljonschef vid Älvsborgs regemente men återvände sedan till militärtjänsten i Karlstad och var vid sin avgång 1947 överstelöjtnant. Därefter hade han en befattning vid Wennbergs mekaniska verkstad. Jubilaren har nedlagt ett värdefullt arbete inom Karlstads Gillet, vars förste älderman han varit, och därvid har han bidragit till allt åt kommande generationer rädda mycket av minnena från det Karlstad som gått.

2073

Eva Dahlstedt

f. Mörner

• 15 maj 1893

† 23 februari 1972

LARS och **ULLA**
STELLAN och **MAJA**
SVEN och **INGE-BRIT**
FYR och **GRETA**
KARL-HAMPUS o. **ELI**

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Oändlig var din omtanke.
I evighet skall du vila.

Eva Dahlstedt

Med. kand. fru Eva Dahlstedt, Vilhelmina, har avlidit i en ålder av 83 år. Hon var född i Mölnbacka, Ulleruds församling, Värmland, dotter till kaptenen, greve Adolf Stellan Mörner och hans maka Anna, född Rundgren, och ingick 1908 äktenskap med sedermera överläkaren vid Österåsens sanatorium, med. dr Helge Dahlstedt, som avled 1963. Närmast sörjande är sönerna Lars, förvaltare, Björkåbruk, Stellan, civilingenjör, Lidingsö, Sven, leg. läkare, Skoghall, Fyr, överingenjör, Lidingsö, och Karl-Hampus, professor, Umeå, med familjer.

26/2-72



Einar Diurson

Vår älskade

• 10 november 1895

Viken 25 maj 1973

ELSA

Bengt och Karin

Ingrid

Ann och Bengt

Margareta och Bo

Gunilla och Robert

Övrig släkt

Begravningen äger rum
i stillhet.

17 JUNI

1973



Prof., med. dr
f. överläkare
Marcus Diamant
Halmstad, 75 år

Studentkamrat.

Dödsfall

Einar Diurson

Kapten Einar Diurson, Viken, har avlidit 77 år

gammal. Han var född i Gamleby, blev student i Uddevalla 1916 och officer 1918 vid Älvsborgs regemente där han blev kvarstod i tjänst till 1945. Åren 1929-1934 drev han Apotekarnes vattenfabrik i Borås. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

73

Kioskamrat.



Min Livskamrat
vår mycket älskade

Göran de Maré

• 4 december 1904
• 23 september 1974

INGA MAJ

Jan Magnus och Irma

Stefan och Ingela

Madeleine och Jon

Christian och Elisabeth
Barnbarnen

Jeanne

Ernst och Majt

Släkt och många vänner

Jordfästningen sker
i sällhet.

Göran de Maré



Med. dr överläkaren Göran de Maré, Göteborg har avlidit. Han var född i Göteborg 1904, som till advokaten Sam de Maré och hans maka, avlade studentexamen i hemstaden 1923, blev med. kand. i Uppsala 1926, med. lic. där 1931 och med. dr 1939. Efter tjänstgöring som amanuens vid fysiologiska Institutionen i Uppsala 1926 var han assistentläkare vid kirurgiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset 1928—32. Efter läkartjänst i Mora kom han till Akademiska sjukhuset i Lund med olika tjänstgöringar tills han blev underläkare och tf överläkare där 1936—38. Under åren 1936—38 var han periodvis vikarie-
rande lasarettsläkare på örönkliniken i Sundsvall och Örebro och där-
efter underläkare på örönkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset 38—41, extra lasarettsläkare på örönvdelningen i Nyköping 41—45. Han blev överläkare på örön-
näs- och halsklinik vid Karlstads lasarett 1945 och chefsläkare där 1963. Han var ordförande i Värmlands läkarförening 1962—66



Överstelöjtnant Fritz Dahlberg. Västra Torggatan 19, avled på tisdagen.

Han var född år 1892 i Karlstad, där han avlade studentexamen och sedan blev officer vid Värmlands regemente. Åren 1937-41 var Fritz Dahlberg bataljonschef vid Älvsborgs regemente men återvände sedan till militärtjänsten i Karlstad där han stannade fram till sin avgång år 1947. Den bortgångne nedlade ett värdefullt arbete inom Karlstads-Gillet, vars förste älderman han var.

Som gammal karlstadsbo värnade överstelöjtnant Dahlberg om stadens gamla minnen och han hade förmågan att på ett fängslande sätt föra fram till yngre generationer vad som passerat under hans egen tid i staden.

Dahlberg var även medlem av Frimurarelogen. Som närmast sörjande står maka och släktingar.

För visad hägkomst vid
min make

Fritz Dahlbergs

bortgång, för vackra blommor, gåvor till olika minnesfonder samt övrig hedersbevisning vid hans här, framför jag till alla, som hedrat hans minne, mitt varma tack.

Karlstad 13 juli 1973

ELLA DAHLBERG

och har utgivit skrifter om hörselundersökningar och örönsjukdomar. Efter pensioneringen 1970 flyttade han till Göteborg, där han bedrev egen praktik. Närmast sörjande är maka Inga-Maj, född Forsheim, barnen Jan-Magnus, leg. läkare, Göteborg, Stefan, civilekonom, Bryssel, dottern fru Madeleine Ousen, Köpenhamn, Christian, ingenjör, Stockholm, 3 familjer, systern Jeanne Sichel, London och brodern Ernst, bankdirektör, Göteborg med familjer samt svarmodern fru Magdalena Forsheim, Stockholm.



R. S. O.
Överstelöjtnant

Fritz Dahlberg

Vår käre
• 20 juli 1892

lämnade oss i dag.

Karlstad 3 juli 1973

ELLA

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i Uppståndelsens kapell, Karlstad, lördagen den 7/7 kl. 17.00. I stället för blommor tänk på Föreningen Värmländska provinsiallogens frimurarehem, pg. 26 29 13-7.

Fritz Dahlberg



Överstelöjtnant Fritz Dahlberg, Karlstad, har avlidit i en ålder av nära 81 år. Han var född i Karlstad där han blev student 1910. Med undantag för åren 1937—41, då han var bataljonschef vid Älvsborgs regemente, har den bortgångne varit verksam som officer i sin hemstad. Vid sin avgång fick han överstelöjtnants rang. Efter pensioneringen tjänstgjorde han vid Wernbergs mekaniska verkstad. Den bortgångne var aktiv inom Karlstads-Gillet och blev dess förste älderman.



födelsedagar 25 december



Grove
Oscar Douglas
Vreta klostet,
Källskan



Ella Dahlberg

* 28 november 1903
har idag lämnat oss
i sorg och saknad.

Karlstad den 8 juli 1977

BRODER och
SVÄGERSKA

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell, Karl-
stad, fredagen den 15 juli kl.
11.00.

Harald Dufva

* 23 januari 1896
† 28 september 1978

SIE

Ame och Britta
Marianne och
Nils-Olof
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt

Jordfästningen har ägt rum.

*Källskans k:s
"Dufva Bock".*

Harald Dufva ^{31/1078}

Kapten Harald Dufva,
Stockholm, har avlidit.
Han var född 1896 i
Stockholm, son till hov-
juvelerare A. G. Dufva
och hans hustru Anna,
född Starckenberg. Han

avlade studentexamen
vid Östra Real, officers-
examen 1918 och blev
underlöjtnant vid Forti-
fikationen 1921. Efter
några år lämnade han
den militära banan och
övergick till egen verk-
samhet. Han startade en
fabrik för framställning
av plastemballage och
var verksam där till sin
bortgång. Han var vida-
re bl. a. sammanhållan-
de kraft i föreningen
1914 års studenter vid
Östra Real. Närmast
sörjande är hans hustru
Sie, född Hellqvist, so-
nen Ame, direktör, med
maka Britta, Stockholm,
och dottern Marianne
Lindström med make
Nils-Olof, tjänsteman,
Stockholm, samt barn-
barn och barnbarnsbarn.



Vår innerligt älskade
f.d. Kommendörkaptenen
RNO RVO

Gustaf Dalmark

* 24 augusti 1888
har idag stilla insomnat.
Djupt sörjd och saknad.

Karlskrona 25 juli 1975

NINON

Wanja och Olle

Jesper

Ninon och Hans

Ulla

Barnbarn

Barnbarnsbarn

*Sist, min Gud, jag dig nu
beder:*

*Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder
Förer till ditt fröjdeland
Varest ändas all besvär;
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande
sänder,*

Tag då den i dina händer.

Jordfästningen äger
rum i stillhet.

Ca M.C.B.

Gustaf Dalmark



Kommendörkaptenen av
första graden Gustaf
Dalmark, Karlskrona,
har avlidit, 86 år gam-
mal. Han var född i
Karlskrona och började
sin bana vid marinin-
tendentturkåren 1912.
Marinintendent av and-
ra graden blev han 1917
och av första graden
1922. I samband med
omorganisationen blev
han 1937 kommendör-
kapten av andra graden,
och 1942 befordrades
han till kommendörkap-
ten av första graden.
Han var bl. a. fartygsin-
tendent på pansarskep-
pet Tapperheten och på
pansarkryssaren Flygla,
tygintendent i Karlskro-
na fästning och stabsin-
tendent i HBK:s stab.
Senare var han i åtta år
verkstadsintendent vid
Marinens centrala be-
klädnadsverkstad till
1937, då han blev stabs-
intendent i marindis-
triktsstaben vid Syd-
kustens marindistrikt.
1941 blev han chef för
beklädnadsverkstaden.
På denna post kvarstod
han till sin pension 1948,
varefter han under ett
flertal år tjänstgjorde
som kontrollant åt För-
svarets Fabriksverk.
Närmast sörjande är
makan Ninon, född Möl-
ler, dottern Wanja, gift
med folkskollärare Olle
Magnusson, Visby, Ni-
non, gift med överste-
löjtnant Hans Bostorp,
Osaby, Växjö, och Ulla
Olby, bosatt i Spanien,
barnbarn, barnbarns-
barn och två bröder med
familjer. *807-317-75.*



Min käre Bror
vår Kusin
Kamrer

GUSTAV DAHLGREN

* 11 april 1904
har lämnat oss.

Karlstad den 30 juli 1975

BARBRO JORDAN

Släktingarna

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell tors-
dagen den 7/8 kl 15.00.

Kamrer Gustav Dahlgren, Hagaga-
tan 14, Karlstad, har avlidit i en ålder
av 71 år.

Närmast sörjande är syster samt
släktingar. *1767 375-75.*





Vår älskade lilla Pappa,
Farfar, Morfar och Svärfar

ARVID DANIELSSON

* 3/9 1891

har i dag lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i sorg
och saknad.

Forshaga den 6/12 1981

**SVEA och MARTIN
INGA**

**ÅKE och ANNA-LENA
MÄRTA och HELGE
NANNA och LARS
MAJKEN och BERNTH**

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Du gick så stilla din väg i li-
vet
Och tyst och troget Ditt
verk Du gjort

Du oss nu lämnat, vi kan ej
tro det

Ty stunden kom ju alltid
fort

Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
På den andra stranden
Har Ni mötits igen
Tack för allt

Jordfästningen äger rum i
Forshaga kyrka lördagen
den 19 december kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minneslund i Församlings-
hemmet.

Jordfästningen sker i stillhet

Arvid Danielson

F. bankkamrer Arvid Danielson, Karlstad, har avlidit. Han var född i Lima i Dalarna 1893. Han kom redan i unga år till Värmland och avlade studentexamen i Karlstad 1916. Under hela sitt yrkesverksamma liv var han knuten till Wernlandsbanken och verksam vid dess kontor i Syssebyck, Hagfors och stället i Forshaga. Under åren i Forshaga var han också hemvärnsschef. Han sör-

jes närmast av maken Ewa, syskon och syskonbarn. *Söd 313-77.*



rik Drakenberg

* 27 maj 1898
† 25 juni 1976

NICK

Sten och Karin
John och Ulla
Gunnar och Inger
Gustaf och Helle
Börje och Britta
Barnbarnen

Istningen äger rum
igen den 8 juli kl.
i Danderyds kyrka. I
för blommor tänk på
ingen för Fäktkons-
främjande pg. 30776-9.



vid Danielson

n innerligt älskade

7 september 1893

Istad i mars 1977

EWA

Syskon
Syskonbarn

Erik Drakenberg



F. kammarherren och översten Erik Drakenberg, Djursholm, har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Stockholm, son till civilingenjör Jean Drakenberg och hans maka Mabel, född Ferguson, blev student vid Nya Elementar i Stockholm 1916 och fänrik vid Svea Livgarde 1918. Han utnämndes till kapten där 1933, till major vid I 19 i Boden 1940 och till överstelöjtnant där 1942. Han återkom som överstelöjtnant till I 1 1943, blev överste och fobefälhavare i Malmö 1948 och var från 1951 till sin pensionering 1958 chef för Dalregementet i Falun. Han tjänstgjorde bl.a. som kadettofficer vid Krigsskolan 1933-73 och som chef för Infanteriets kadettskola 1944-64 var han tjänstgörande kammarherre hos prinsessan Sibylla. I yngre år var han framgångsrik inom modern femkamp och fäktning och han har senare tillhört styrelserna för Svenska fäktförbundet och Sveriges militära idrottsförbund (SMI) samt var ledare för Sveriges lag i modern femkamp 1932-37.

Närmast sörjande är maken Anna (Nick), född Hamilton, sönerna Sten, civilingenjör SMR, med maka Karin, född Olsson, fil. mag., Lidingsö, Gunnar, överstelöjtnant vid Ingenjör-

trupperna, med maka Inger, Täby, Gustaf, ingenjör med maka Helle, forskollärare, Stockholm, och Börje, fil. mag., med maka Britta, fil. mag., Saltjö-Boo, barnbarn, brodern Hans, civilingenjör, Malmö, med maka Anna, samt svägerskor och syskonbarn.

Söd 25/6-76.

Erik Drakenberg blev officer vid Svea Livgarde 1918. Under den närmaste tiden efter första världskriget var det många som lämnade den militära tjänsten i missnöjet om framtiden. Ej så Drakenberg som i stället med stor energi och kraft ägnade sig åt trupptjänsten. Han blev här ett föredöme och nådde betydande resultat. Han genomgick emellertid också Krigshögskolan med de högsta betyg och föreslogs till generalstabaspirant. Han föredrog dock att helt ägna sig åt trupptjänsten. Han gjorde här en betydelsefull insats bl.a. som chef för infanteriets kadettskola och Dalregementet. Såväl under sin aktiva tid som efter pensioneringen deltog han med framgång i militär idrott. Han var ledare för Sveriges lag i modern femkamp samt styrelseledamot i Svenska Fäktförbundet och Sveriges Militära Idrottsförbund.

Men den energi och entusiasm som kännetecknade honom räckte för intressen och kunskaper på de mest skilda områden. Efter sin pensionering blev han chef för prinsessan Sibyllas hovstat och var även här mycket uppskattad för sin takt och alltid rakryggade hållning. Sina gamla Sveagardeskamrater stod han hela livet nära och dessa satte honom mycket högt. Han förkroppsligade det bästa av officersegenskaper och de gamla kamraternas uppskattade i hög grad hans utomordentliga karaktär och vänskap. En officer av hög resning, en förnämlig människa och en trofast vän har gått bort, men hans minne skall med tacksamhet bevaras.

Erik Drakenberg

F. kammarherren och översten Erik Drakenberg, Djursholm, har som meddelats i tidningens SvD avlidit vid 78 års ålder. Närmast sörjande är maken Anna (Nick), född Hamilton, sönerna Sten, civilingenjör SMR, med maka Karin, född Olsson, fil. mag., Lidingsö, John, överstelöjtnant i I 1, med maka Ulla, född Lindbeck, rödakorssyster, Stocksund, Gunnar, överstelöjtnant i ingenjörstrupperna, med maka Inger, född Johansson, Täby, Gustaf, ingenjör, med maka Helle, född Rosenqvist, forskollärare, Stockholm, och Börje, fil. mag., med maka Britta, född Liljelund, fil. mag., Saltjö-Boo, barnbarn, brodern Hans, civilingenjör, med maka Anna, född Rammel, Malmö, samt svägerskor och syskonbarn. De i anslutning till dödsfallnotisen i dagens tidning införda minnesorden var författade av generalmajor Nils Rosenblad. Genom ett tekniskt missöde hade författarens namn fallit bort, vilket är beklagligt. *Söd 30/6-76.*



60 år.



Sextio år fyller den 12 juli översten och chefen för Kungl. Värmlands regemente *Thord R. Evers*.

Han är född i Otterstad, Skaraborgs län, och avlade år 1898 mogenhetsexamen. Samma år började han sin militära bana som volontär vid Bohusläns regemente. 1900 avlade han officersexamen och utnämndes till underlöjtnant vid samma regemente. 1904 utnämndes han till löjtnant. År 1911 till 1913 tjänstgjorde han som aspirant vid generalstaben och blev generalstabsadjunkt och kapten 1915. Under tiden 1916—1918 tjänstgjorde han som adjutant i försvarsdepartementet, varefter han åter inträdde i Bohusläns regemente som kapten. Under världskriget deltog överste Evers i en militär studieresa till Tyskland och besökte därunder ostfronten. 1921 utnämndes han till överadjutant och major i generalstaben, där han med sin aretsförmåga och klara taktiska blick gjort en betydelsefull insats. Överstelöjtnant i generalstaben och armén blev han 1926 och tjänstgjorde därefter vid livregementets grenadjärer i Örebro till 1930 då han blev överste i armén och senare chef för Västernorrlands regemente. Sedan den 8 juni 1935 har han varit överste och chef för Värmlands regemente, som han i höst lämnar efter uppnådd pensionsålder. 1926 blev han riddare av Svärdsorden 1:sta klassen och 1936 kommendör av samma ordens första klass.

Överste Evers har också sedan 1931 varit fullmäktig i arméns pensionskassa. *K.T. 11/7 1939.*



Min älskade Make.
Vår käre Far och Farfar

ADOLF ELGH

* 25/3 1838
† 26/10 1961

Älskad — Saknad
Karlstad den 27 oktober 1961

LISA

Carl-Göran och Monica
Fredrik Torkel
Syskon och övrig släkt
—
Ske Guds vilja

Jordfästningen äger rum
onsdagen den 1/11 kl. 13.00 i
Krematoriekapellet.
Meddelas endast på detta sätt.



Vår käre Far och Farfar
Löjtnant

**OTTO F.
ENGSTRÖM**

* 25/4 1853

har i dag stilla lämnat oss,
övrigt läkt och många vänner.

Skoghäll den 23/5 1963.

Ake o. Karin
Magnus, Annika

Jordfästningen äger rum i
Krematoriekapellet onsdagen
den 29/5 kl. 15.00.



På torsdagen avled överstelöjtnant *Adolf Elgh*, Karlstad, i en ålder av 73 år.

Den bortgångne var född i Karlstad och blev officersaspirant vid Värmlands regemente 1910. Han blev löjtnant 1914 och kapten 1915. Efter avsked från stat blev han 1933 major i armén och 1948 överstelöjtnant. Han hade studerat vid GCI och avlagt gymnastikdirektörsexamen 1919, varefter han tjänstgjorde som extra gymnastiklärare vid läroverket i Karlstad. Han har även varit medlem i idrotten som sekr. i Värmlands idrottsförbund o. hade tillhört Värmlands skytteförbund. I värmländska Sördesällskapet var han sekr. ett antal år. Närmast sörjes den bortgångne av maka, en son samt barnbarn.

Otto Engström död



Löjtnant *Otto Fritolf Engström*, Gunnarskärvägen 21, Skoghäll, avled på torsdagen på centrallasarettet efter en längre tids sjukdom i en ålder av 75 år. Den bortgångne var född i Eda och anställdes i unga år vid Värmlands regemente i Karlstad, dit han var knuten i närmare 50 år. Han var efter sin pensionering vid regementet anställd som tjänsteman vid KMW. Till Skoghäll kom han 1952. Han var under en lång följd av år nästare i logen *Esaias Tegner* av tempelriddarorden. Musikern var en av hans större fridsintressen och han tillhörde bl. a. Bellmansförbundet. Den bortgångne var en kunnig och rättskaffens man, som alltid fullgjorde sina plikter med omsorg. Han efterlämnar ett äktat minne och sörjes närmast av en son, rektor *Ake Engström*, Svea, barnbarn samt syskon, *V.F. 245-63.*





Vår käre Broder
F. d. Fanjunkaren

**ANDERS
HELMER
EMILSSON**

• 26/12 1889

har i dag stilla och fridfullt
insomnat på Karlstads lasarett
Djupt sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Karlstad och Väse den 11
nov. 1964.

Syskon, Syskonbarn
Svåger

Så tag nu mins händer
Och led du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår;
Jag vill ett steg ej taga,
Där du ej går.

De som önska följa Helmer
till hans sista vilorum samlas
vid Väse kyrka lördagen den
21 nov. kl. 13.00. Efter be-
gravningsakten inbjudes sam-
liga till Hembygdsgården.



På onsdagen avled f. fanjunkaren
Anders Helmer Emilsson, Sandbäcksga-
tan 5, Karlstad.

Fanjunkare Emilsson var född år
1889 i Väse och kom i tjänst vid
Värmlands regemente 1908. Han bör-
jade då som volontär och genom-
gick de militära skolorna i veder-
börlig ordning. Underofficersexamen
avlade han 1911 och blev 1921 ser-
gant. Denna grad innehade han till
1928 då han utnämndes till fanjun-
kare. Emilsson kom att tjänstgöra
såsom expeditionsofficer vid fortli-
tationsavdelningen på Femte mili-
tärbatalstaben. Den hursångne ef-
terlämnade minnet av en synnerlig-
gen plikttrögen och duglig militär
med ljus och glad livsyn.

Närmast sörjande är släktingar.
NWT 12/11 - 64.



Vår käre Far
och Farfar

**GUSTAV L.
ERICSSON**

• 27/2 1887

har i dag stilla insomnat.
Ålskad — saknad.

Karlstad den 9 febr. 1965.

Birgit och Thore
Ulla Britt

Du bäddas i hembygdens soliga
famn

Där inga bekymmer skall
trycka.

Vid barndomens kyrka Du
hunnit i hamn

Där Dina kära Din kulle skall
zmycka

Det är barndomens klockor
som ringa

Och frid är den hälsning de
bringa.

De som önska övervara jord-
fästningen samlas i Kremato-
riekapellet lördagen den 13
febr. kl. 13.00. Efter akten in-
bjudes till Hushållsskolan.
O. S. A.

Meddelas endast på detta sätt.



F.d. kopmannen Gustav L. Ericsson,
Karlstad avled stilla i sitt hem
onsdagen den 9 februari i en ålder
av nära 78 år.

E. var född i Mariefred, men kom
i unga år till Trossnäs, där fadern
drev affärsrörelse. Efter genomgång-
en handelsskola flyttade han 1913
till Karlstad, där han öppnade spe-
ceriaffär på Kvarnbergsgatan. Denna
affär innehade han till 1928, då han
startade en agentur- och partiaffär.
I nära 30 år skötte han denna affärs-
rörelse, varefter han drog sig till-
baka. Genom sin ärliga vandel och glä-
da sätt har han skaffat sig många
vänner. Närmast sörjande är son,
sonhustru och barnbarn samt broder
och svagern.

NWT 11/2 - 65.



Rektor Sven Engvall, Kvarnbergsga-
tan 45 A, Karlstad avled på lördagen
i en ålder av 70 år. (2/2/65)

Han var född i Örebro. Unga år
ägnade han sig åt arbete i bokhand-
elsbranschen för att sedan utbildas
till lärare. Rektor Engvall ut-
examinerades år 1928. Han hade sedan
läraertjänster i Visnams-Kil, Häl-
singtuna och Bergsjö till 1930, då han
blev lärare i Lids skola, Sunnemo.
Från 1933 innehade han befattningen
som överlärare och sedermera rek-
tor för storkommunen N. Råde. Han
avglek med pension 1961. Efter pen-
sioneringen vikarierade E. bl.a. i
Hagfors och var en tid rektor för
den kommunala realskolan där. Vid
olika tillfällen har han tjänstgjort
som t.f. folkakolinspektör i Värmlands
läns östra inspektionsområde och
tjänstgjort som tillfäres vid länets
verksladdskola i Älvsbacka. Vidare
har han varit repr. och skolsekrete-
rare i Sunnemo, ledamot av taxa-
ringsnämnden i Sunnemo, ledamot
och tidvis ordf. i kommunalfullmäk-
tande där, ordf. i barnavårdsnämnden
i Sunnemo och N. Råde, ordf. i pen-
sionsnämnden i Sunnemo ledamot av
taxeringsnämnden n.f.l. kommunala
uppdrag. Han var sek. och medar-
betare i hembygdsboken Sunnemo
socken, vilken utkom i samband med
kyrkans 300-årsjubileum 1953. De se-
naste åren har rektor Engvall varit
bosatt i Karlstad där han varit an-
ställd på länskolnämnden åren 1961-
1964. Närmast sörjande är barn.

NWT 2/2 - 65.

JORDFÄSTNINGAR

Rektor Sven Engvall, Karlstad,
jordfästes på tisdagen under stor
tillslutning i krematoriekapellet.
Officiant var kyrkoherde F.
Holmgren, Lungsund. Vid bären
talade sonen, hr. Sven Gunnar
Engvall, för de närmaste, hr.
Evert Uhlin för skolstyrelsen i N.
Råde, lärare Arvid Eriksson för
kollegor, hr. K. Knöler för väner
i Lid och Nore, hr. Herman Nor-
ling för Vasalogen i Herland, hr.
Lennart Hultcrantz och F. Holm-
gren för vänner. Vidare talade
kapten Karl Lundgren, fru Ida
Engvall och prosten K. Lagerlöf.
I den stora blomstergårdan mär-
kes en krans från klasskamrater.
Sorghusetus tack toldades av
officianten. (NWT 2/2 1965)

Deltag i en stämma -
kurs i Nereb - skolan
höst 64.



F. d. Majoren
Erik Elfgrén

• 29 mars 1875
† 12 april 1965

MÄRTA

Bengt och Viveka
Carl, Axel, Martina
Karl-Erik och Eva
Katarina, Hans

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 20 april Kl.
17.00 i Norra Kremato-
riet.



Thord Evers

vår älskade

• 12 juli 1879
† 13 augusti 1965

Solna 13 augusti 1965

KERSTIN

Lars och Agneta
Hans och Birgitta
Barnbarnen

Välsignat lever hans minne

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



F. d. Majoren
och Kontorschefen
RSO

GEORG EKBLOM

• 13/2 1894

har i dag lämnat oss.

Storfors den 14 nov. 1965.

INEZ

Sten och Karin
Annika
Matts och Birgitta
Gabriella Johan
Fru Martha George

Den kommer så stilla Din
vidlodag
Med frid och med helig ro.
Ditt krav är så stort,
Och min kraft är så svag,
Så lär mig, o Herre, att tro.

Jordfästningen kommer att
äga rum i stillhet.

**Erik Elfgrén. F. majoren Erik Elf-
grén. Lidingsö, avled på måndagen,
90 år gammal.**

Sin militära ba-
na började han
som officer vid
vid Södra skånska
infanteriregementet
men övergick efter
några års tjänstgör-
ring där till Väst-
manlands träng-
kår. Därifrån över-
gick han 1913 som
officer vid Inten-
denturkåren. Han har i denna egen-
skap under flera år varit regements-
intendent vid Livgardet till häst och
tjänstgjorde i armeförvaltningens in-
tendentsdepartement.

Vid sidan av sin militära tjänst-
göring tog han verksam och fram-
gångsrik del i svensk musikverksam-
het, både i in- och utlandet. Han stu-
derade först hos den bekanta sång-
pedagogen fru Hofer i Stockholm
och senare för prof. von Dulong i
Berlin och hovkapellmästare Hagen
i Dresden. Livligast har erkännandet
som oratoriesångare kommit honom
till del — hans utförande vid Kon-
sertföreningens stora konserter i
Stockholm och Oslo av det krävande
baspartiet i Beethovens nionde symfo-
ni fick mycket beröm. Till känne-
domen om och erkännandet av svensk
musik i utlandet har han verksam
bidragit genom sitt deltagande i Tor-
Pulns konserter i Dortmund och
Halle. Närmast sörjande är maka,
född Rhodin, sönerna Bengt, tings-
notarie, Stockholm, och Karl-Erik,
fäbrik, Stockholm, sonhustrur samt
barnbarn. *sv. b. 1914-65.*



**Thord Evers. F. översten Thord
Evers. Solna, har avlidit i en ålder
av 86 år.**

Han var född i
Österstad i Väster-
götaland och blev
underlöjtnant vid
Bohusläns rege-
mente 1900, kap-
ten 1915 samt
stabsadjutant och
kapten vid gene-
ralstabens 1920.
Året därpå blev
han överadjutant
och major i generalstabens och tjänst-
gjorde 1921—1926 som stabschef vid
västra arméfördelningen. Överstelöj-
tnant vid livregementets grenadjärer
blev han 1926 samt 1930 överste och
chef för Västerorrlands regemente.
1935 transporterades han till Värmlands
regemente och var dess chef
till 1939. Åren 1943—1949 var han
militär ledamot av krigshovrätten.
Den bortgångne efterlämnar när-
mast maka, två sönar och sonhus-
strur samt barnbarn. *sv. b. 17/9-65.*



F. översten Thord Evers, Solna,
har avlidit i en ålder av 86 år.
Han var född i Österstad i Väster-
götaland och blev underlöjtnant vid
Bohusläns regemente 1900, kapten
1915 samt stabsadjutant och kapten
vid generalstabens 1920. Året därpå
blev han överadjutant och major i
generalstabens och tjänstgjorde

1921—1926 som stabschef vid västra
arméfördelningen. Överstelöjtnant
vid livregementets grenadjärer blev
han 1926 samt 1930 överste och chef
för Västerorrlands regemente. 1935
transporterades han till Värmlands
regemente och var dess chef till 1939.
Åren 1943—1949 var han militär led-
amot av krigshovrätten. Den
bortgångne efterlämnar närmast ma-
ka, två söner och sonhustrur samt
barnbarn. *NWT 1914-65.*

**Georg Eklom. F. d. majoren och
kontorschefen Gustaf Georg Eklom,
Storfors, har avlidit.**

Han var född 1894
i Svennevad, Öre-
bro län, och avlade
examen i As-
kersund 1910,
genomgick Schar-
taus handelsinsti-
tut med examen
1913 samt avlade
reservofficersexa-
men 1917. Han
blev kapten vid in-
tendenturkåren 1942, var regements-
intendent vid Bergslagens artilleri-
regemente 1943—1949 och blev sist-
nämnda år major i artmen. Efter nå-
gra år vid Skyllbergs bruk var han
i 23 år anställd vid Uddelohs
Storforsrevir och 1949—1951
förschef vid Uddelohs AB.
Hälska skogskontor. Efter sin pe-
ring har han kött sin e-
Sandsjötorp i Bjuntjärn. De
gångne efterlämnar närmast
född Lovwander, sönerna Sten
tjänsteman, i Kristinehamn,
Mats, jägmästare, Sunderby
sonhustrur och barnbarn. *1924*





Överste

Axel Engdahl

* 15 december 1874

avled stilla 2 mars 1965
i Stockholm.

SYSTEM SVÄGERSKA

Syskonbarnen samt
trogen vårdarlana

Sv. Ps. 336

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Axel Engdahl, Överste Axel Engdahl, Stockholm, har avlidit.

Han var född år 1874 i Stockholm, avlade studentexamen vid Beskowska skolan 1894, blev underlöjtnant vid dåvarande Andra livgrenadjärgementet 1897. Efter provtjänstgöring vid Göta trängbataljon på Karlsborg fick han transport till Svea trängbataljon på Marieberg 1898, blev löjtnant 1900 och vid Andra Svea trängkår, sedermera Västmanlands trängkår i Sala, 1904, tjänstgjorde vid Livregementets dragoner 1909, blev kapten 1911 och var vid Svea trängkår i Örebro 1917, blev major och chef för Östgöta trängkår 1919, överstelöjtnant och chef för Svea trängkår i Linköping 1928, och av gick som överste i armén 1929. Han har varit verksam som styrelsemedlem, sekreterare och ordförande vid flera fälttrikklubbar och travsällskap samt styrelsemedlem i Blå stjärnan. Efter avgången ur aktiv tjänst medarbetade han i Armémuseum vid utgivandet av "Svenskt lantförsvär" 1930—1934, redigerade "Biografiska uppgifter" i arbetet "De svenska trängtrupperna 1885—1935", var ordförande i föreningen Trängkamraterna 1929—1940, ledamot i överstyrelsen för Brandkontoret i Stockholm 1929—1957 och i A.B. Sven Engdahl och i Engdahliska fastigheterna i Stockholm från 1929. Han sörjdes närmast av syster, svägerska och syskonbarn.

sv. Ps. 473-62.

Sven Ekstrand, Major Sven Ekstrand, Göteborg, avled i lördags vid 74 års ålder.

Han var född i Göteborg och blev student vid Högere latinläroverket 1910. Ordförande i Latinläroverkets IF var han åren 1908—1910. Han genomgick Göteborgs handelsinstitut samt handelskola i Hamburg men övergick till den militära banan, avlade officersexamen 1914 och intendensexamen 1923 samt blev major i armén 1940 och på reservstat 1941. Den bortgångne har tjänstgjort vid T 2 i Skövde och vid T 3 i Sollefteå 1923—1945, var tygofficer vid fo-staben i Härnösand 1945—1947 samt 1947—1954 vid Göteborg—Halmstads försvarsområdestab. Han var ordförande i T 3 IF 1924—1942 och i Sollefteå brottarklubb från starten 1933 till 1942.



Vidare var han styrelsemedlem och ordförande i Ångermanlands Motorklubbs tävlingskommitté 1930—1940 samt i Sollefteå teaterklubb 1933—1944, därav ordförande 1940—1944. Han var initiativtagare till Riksteaterns publikorganisations Sollefteåavdelning och styrelsemedlem i centralstyrelsen. I Göteborg var han sekr. i Idrottsällskapet L. S. Närmast sörjdes den bortgångne av två döttrar, sjuksköterskan Marie-Louise Westling, gift med verkställare Nils Westling, Vivstavarv, och Kerstin, sjuksköterskelev, Göteborg, samt

broder, journalist Gustav Ekstrand, Göteborg. 1965 2/5



Vår älskade Syster,
min goda vän Rektorn
och Kirkvärden

**RANGEL
EKBLOM**

* 30/6 1911

har i dag stilla insomnat
i tron på Jesus Kristus.

Norrköping den 18 sept.
1967.

Sven

Ola och Lilly
Göran och Inga
Inger och John
Birgit Nordlinder

Jordfästningen äger rum
lörd. den 23 sept. 1967, kl.
15.00 i S:t Olaf kyrka Norrköping. I stället för blom-
mor tänk på Svenska
Kyrkans Mission. Postgiro
7433 Uppsala eller IM:s
hjälpverksamhet postgiro
90 07 06 Lund.

Rangel Ekblom, Rektor Rangel Ekblom, Norrköping, har avlidit i en ålder av 56 år.

Han var född i Arvika, Uppsala studier i Uppsala med fil. mag. examen blev hon resekreterare i Sveriges kristliga gymnastiströrelse. 1937—40 var hon lärare vid Appelvikens elementarskola



för flickor (senare Bromma kommunala flickskola), 1940 blev hon sekreterare vid KFUK i Göteborg och ett år senare ungdomssekreterare inom Karlstads stift. 1946 utnämndes hon till rektor för Norrköpings kommunala flickskola, numera Djäkneparkskolan. Hon var sedan 1962 ledamot i styrelsen för Statens sjuksköterskeskola i Norrköping, i Rektörernas riksförbund sedan 1963 och kyrkvård i S:t Olaf församling sedan 1960. Hon tillhörde 1962—63 fackskoleutredningen. Hon sörjdes närmast av syskonen Sven, hovrättsråd, Göteborg, Ola, färghandlare, Arvika, Göran, nämndeman, Ekshärad och Inger, gift med konsult John Robertsson, Karlstad.

sv. Ps. 279-62



Vår kära
Färghandlaren

Axel Ekblom

* 8 februari 1878

† 1 september 1967

SVEN

OLA och LILLY

RANGEL

GÖRAN och INGA

INGER och JOHN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Syster

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Axel Ekblom, F. färghandlaren Axel Ekblom, Arvika, har avlidit i en ålder av 89 år.

Han var i fyra decennier aktiv kommunalman i Arvika, där han var ledamot av stadsfullmäktige och skolstyrelsen och ordförande i hälsö-
vårdnämnden. I 20 år var han Arvika högerförenings ordförande och utsågs på äldre dagar till hedersledamot i Värmlands högerförbund. Han var med och bildade Värmlands-Dals färghandlareförening, där han i 30 år var ordförande. Ett tiotal år var han också ledamot av riksförbundet styrelse. Närmast sörjande är barnbarn och barnbarnsbarn.

sv. Ps. 279-62



Vår kära

LYDIA EDMAN

- 10/9 1877

har lämnat oss.

Karlstad den 17/9 1967.

GÖSTA o BRITA

Anders, Thomas

övrig släkt och vänner.

Enligt den avlidnas önskan har jordfästning ägt rum i stillhet.



Fanjunk Alf Ericson, Malm-torgsgatan 11, Karlstad, avled på fredagen 11 en ålder av 64 år.

Han var född i Jönköping och kom till Karlstad och I 2 år 1922. Till sergeant beforderades han 1935 och till fanjunkare år 1942. Sju år senare tog han avsked från aktiv tjänst för att bli arvodesanställd expeditiönsunderofficer vid I 2. På frittid tjänstgjorde han som instruktör och erhöll bl.a. Värmlands landstormsförbunds förtjänstmedalj i silver. Den bortgångne, som närmast sörjes av maka och släktingar, hade ett flertal intressen, bl.a. litteratur, bridge och han var även funktionär på sin tid vid Färjestads travbana.

NWT 14/10-67.

Alf Ericson. Fanjunkare Alf Ericson, Karlstad, avled på fredagen i en ålder av 64 år.

Han var född i Jönköping och kom till Karlstad och I 2 år 1922. Till sergeant beforderades han 1935 och till fanjunkare år 1942. Sju år senare tog han avsked från aktiv tjänst för att bli arvodesanställd expeditiönsunderofficer vid I 2. Den bortgångne sörjes närmast av maka.



Sjuttio år fyller i morgon, lördag, före läroverksadjunkten ÅF-vid Edestam, Herrgådgatan 5, Karlstad. Hr Edestam är född i Dals Ed och tog studentexamen som privatist i Göteborg. Efter studier vid universitetet i Lund avlade han 1925 fil. mag. Sin första fasta anställning som lärare fick Edestam i Gävle där han stannade åren 1931-32. Efter 14 år i Umeå kom jubilaren så till Karlstad. Efter att nu ha dragit sig tillbaka från läraryrket sysslar Edestam med forskning i de dalsländska brukens ekonomiska historia. Han har redan hunnit med att behandla ämnet i flera tidningsartiklar. För Karlstads stifts räkning skriver han nu också Nya herdaninnet. Två band är redan färdiga. NWT 3/15-68.



Vår älskade

HARALD ERNEVI

• 16/4 1906

har lämnat oss, bröder, övrig släkt och vänner i djup sorg.

Amål den 31 maj 1968.

GERTRUD

Bengt

Göran och Gunilla

Margareta

Saliga de som ifrån världens öden
Somna i Jesu Kristi tro i
dödens
Herren skall föra deras själ
ur nöden
Hem till sin glädje.

Jordfästningen äger rum i Amåls kyrka fredagen den 7 juni kl. 15.00. De som önskar övervara jordfästningen inbjudes till församlingshemmet kl. 13.00. O.s.a. telefon 109 23. Klädsel kavaj.
Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommar tänk på Svenska kyrkans mission. Förmedlas genom pastorexpeditionen i Amål.



Kyrkoherde Harald Ernevi, Amål, avled på fredagen 62 år gammal.

Han var född i Tranemo i Alvsborgs län, blev student 1927 i Borås, fil. kand. 1929, teol. kand. 1933 och avlade praktiskt teol. kand.-examen samma år i Lund. Han prästvigdes i Karlstad 1933 och första tjänsten var som pastorsadjunkt i Kristinehamns och Värnams pastorat 1933-34, där han var vice komminister 1934-35. Han blev stiftsadjunkt i Karlstads stift 1935-43, komminister i Amåls stads- och landsförsamlingars pastorat 1943-55 och kyrkoherde i Amål 1 april 1955. Han var militärpastor vid Värmlands regemente 1935-43 och regementspastor där 1940-46. Han var ordf. i Karlstads stiftskrets för Lutherhjälpen sedan 1962, v. ordf. i Norra Dals kontraktssamfundet sedan 1964, ordf. i Amåls landsförsamlingars kyrkostämma 1955-62 och i Amåls kyrkoråd från 1951, var inspektör för Amåls högre allmänna läroverk och Amåls stads skolor för yrkesundervisning 1955-58 och v. ordf. i Amåls stads barnavårdsnämnd 1953-68. Han var också ordf. i Stiftelsen Örnsgården och nedlade som ordf. i församlingshemskommittén ett omfattande arbete, där han ju också fick uppleva glädjen att se det nya församlingshemmet förverkligat.

Komminister Tor Nyren, hans närmaste medarbetare, tecknade församlingens djupa förståelse i dessa ord: Amåls församling har mistat en varmhärtad människa, en ivrig arbetare i Guds vingård, en älskande kristen. "Giv honom, o Herre, den eviga friden och låt Ditt ansiktas ljus lysa över honom". NWT 16-68

Kyrkoherde Ernevi sörjes närmast av maka, barn och syskon.



Min gode älskade Make
vår underbara Far

Ivar Ekstrand

* 16 oktober 1890

† 22 september 1968

bar i dag ställa lämnat oss.

Enköping 22 sept. 1968

ANNA
Gunnar och Leslie
Björn och Karl
Margita och Ulf
Annika
Göran
Barnbarnen

Vad rött du tänkt
vad du i kärlek vill
vad skönt du drömt
av tiden härjas
det är en skörd
som undan honom bärgas
ty det hör evigtens
rike till.

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Kamrat
i F.A.K.



ERIC RAGNAR
ERICSON

* 1/6 1891

vår älskade

har i dag lämnat oss.

Karlstad den 12/11 1968.

ANN-MARIE

Nils-Olof och Ingalena
Marian, Asa, Staffan

Det är något bortom
bergen,
Bortom blomorna och
sången,
Det är något bakom
stjärnor,
Bakom heta hjärtat mitt.

Jordfästning äger rum i
stillhet.



Vår Käre Far

Georg Eneroth

* 23 november 1905

har i dag slutat sin kamp.

Karlstad 8 juli 1968

GÖRAN, ANNIKA

O, ljuvliga land,
Där gråten ej rinner som
timglasets sand,
Där rosen ej vissnar,
Där fågeln ej dör,
Där lyckan är klar som
kristall, men ej skör,
Där intet skall fattas,
blott sorgen, som lär
Och plågar oss här.

Jordfästningen äger rum
i Krematoriekapellet,
Karlstad, lördagen 13 juli
kl. 12.00.

Ivar Ekstrand, F. bankkamreraren
Ivar Ekstrand, Enköping, har avlidit.

Han var född
1890 i Alfshög,
Hallands län, och
anställd 1912—
1918 i AB Privat-
banken i Stock-
holm, under på-
följande är ban-
kens avdelningsfö-
reståndare i Hapa-
randa, varefter
han övergick till
AB Köpmannabanken i Haparanda.
1921 knöts han till Svenska handels-
banken, och 1925 utnämndes han
till kamrer och kontorsföreståndare
vid SHB i Kiruna. 1943 blev han
kamrer för Enköpings Café AB.
Närmast sörjande är makan Anni,
född Baudin, samt barn och barn-
barn. *SvB 26/9-68.*



NWT 13/11 1968.



Bankrevisorn Eric Ericson,
Lignellsgatan 9 A, Karlstad, av-
led på tisdagen i en ålder av 77
år. *(1968)*

E. var införd karlstadsbo, där
han också avlade studentexamen
och sedan började sin bankman-
nabana. Här kom han i huvudsak
att vara knuten till Wermlands-
banken och tjänstgjorde åren
1920—50 vid dess inkassoavdel-
ning. Under de sista tjänsteåren
var han verksam som revisor.
Körsången var Ericsons stora fritids-
intresse och han var med om att
bilda MS-kören. Sedermera
var han också aktiv i frimurar-
koren under en lång följd av år.

Närmast sörjes den bortgångne
av maka, barn och barnbarn.



Intendent Georg Eneroth, Karl-
stad, har avlidit i en ålder av
62 år.

Han var född i Luleå men flyt-
tade till Karlstad i unga år och
avlade här sin studentexamen
1925. Efter handelsutbildning i
Göteborg anställdes han som
kamrer vid Karlstads Mek. Verk-
stad men då KAMYR stiftades
flyttade han över dit och blev in-
tendent vid företaget. Närmast
sörjande är barnen, dottern Anni-
ka, sjuksköterska i Göteborg, och
sonen Göran studerande i Stock-
holm, samt av bröder reklamchef
Thure Eneroth, Sigtuna, med
familj. *NWT 10/7-68.*

Eric Ericsson, F. bankrevisorn Eric
Ericsson, Karlstad, har avlidit, 77
år gammal.

Han var född i
Karlstad, där han
också avlade stu-
dentexamen och
sedan började sin
bankmannabana.
Här kom han i
huvudsak att vara
knuten till Wermlandsbanken och
tjänstgjorde 1920
—50 vid dess in-
kassoavdelning. Under de sista tjän-
steåren var han verksam som revi-
sor. Körsången var hans stora fritids-
intresse och han var med om att
bilda MS-kören. Närmast sörjes han
av maka, barn och barnbarn.
SvB 14/11-68.



+

**ADOLF
EDENHOLM**

vår älskade
* 28/1 1883
† 26/12 1968

Karlstad den 30/12 1968.

HJELMA

Karin och Bertil
Lena, Hans, Olle

Begravningen äger rum i
stället.

Tänk på Frimurarehemmet
i Karlstad, postgiro 26 29 13.



På annandagen avled direktör Adolf E. Edenholt, V. Torggatan 9, Karlstad.

Han var född år 1883 i Övre Ulleruds socken. Redan som ung kom Adolf Edenholt till Karlstad där han tog anställning vid AB Wih. Bäckmans färghandel. År 1919 inträdde han som delägare i företaget. Efter direktör Bäckmans fränfalle blev direktör Edenholt chef för företaget, vilket han utvecklade till ett av Värmlands större inom branschen. Den bortgångne var förutom en kunnig affärsman också engagerad i skilda förtroendeuppdrag. Sålunda var han några år Sveriges färghandlares riksbundsman för Värmland och Dal, suppleant i riksförbundets styrelse, styrelseledamot i Värmlands färghandlareförbund samt i Karlstads handelsförening n.f.t. uppdrag. Med Adolf Edenholt har en aktad man i staden gått ur tiden. Närmast sörjande är maka, dotter, måg och barnbarn. 28/12-68

+

Min älskade Make,
vår käre Far och Farfar

**OLLE
EDESTRAND**

* den 6 juni 1898

har lämnat oss, innerligt
sörjd och saknad.

Karlstad den 14 januari
1969.

GRETA

Walter och Bertil
Susanna
Lennart

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 21 januari
1969 kl. 13.00 i Korsets Kapell, Karlstad.



F. d. banktjänsteman Olle Edestrand, Karlstad, har avlidit.

Den bortgångne var född i Ystad år 1898, uppväxt i Kristianstad och kom tidigt till Karlstad, där han tjänstgjorde vid Wermlands Enskilda Bank fram till sin pensionering 1958. Han var under många år huvudombud i Karlstad för Städernas Försäkringsbolag och representerade även Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd. Närmast sörjande är maka Greta, född Dahlgren, sönerna Walter, Uddeholm, Lennart, Akers stöckebruk, sonhustru, barnbarn, samt brodern f. trafikinspektören Ludvig Edestrand, Lund. (dx) NWT 17/1-69.

Olle Edestrand, F. banktjänsteman Olle Edestrand, Karlstad, har avlidit. Han var född i Ystad 1898, uppväxt i Kristianstad och kom tidigt till Karlstad där han tjänstgjorde vid Wermlands Enskilda Bank fram till sin pensionering 1958. Han var under många år huvudombud i



Karlstad för Städernas försäkringsbolag och representerade även Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd. Närmast sörjande är maka Greta, född Dahlgren, sönerna Walter, Uddeholm, Lennart, Akers stöckebruk, sonhustru, barnbarn samt brodern, f. trafikinspektören, Ludvig Edestrand, Lund. 20/1 17/1-69.



Vår mycket avhällne
Bror

Major

Knut Engström

* 1 mars 1891
† 26 november 1969

Signe Aina

Syskonbarn, övrig släkt
och vänner.

Stockholm 8 dec. 1969

Begravningen har skett
i stället.

Dödsfall

Knut Engström. Major Knut Engström, Stockholm, har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född på Ribbingelunds

kungsgård i Sörmland. Efter studentexamen 1911 i Uppala och krigsskola 1913 blev han underlöjtnant vid Boden- Karlsborgs artilleriregemente, 1928 kapten vid Bodens artilleriregemente och senare regementskvartermästare därstädes samt 1934 tygförfier vid Smålands artilleriregemente. 1939 kom han till försvarsstaben i Stockholm och tjänstgjorde där till pensioneringen vid 65 års ålder. Närmast sörjande är, två sysstrar. 20/1 9/12-69



Kamrat på A 8.



Min älskade Make
vår käre Far
och Morfar

Thor Elmstedt

* 7 juli 1892
† 21 november 1970

Lidingö 21 nov. 1970

OLGA

Astrid och Nils
Carin och Kaj
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
torsdagen den 3 decem-
ber kl. 13.15 i Skogskre-
matoriet, Hoppets kapell



Min älskade Make
Min älskade Far
Vårt allt på jorden
Vår käre Son, Bror
och Svåger
Intendenten vid
Svea Livgarde

Kapten

Nils-Olof Ekström

* 4 september 1925
† 30 november 1970

MÄRTA Lennart Mor

Agneta och Harry
Carl-Eric och Gunborg
Övrig släkt och vänner

Tack för allt vad Du
betytt för oss.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 5 dec. kl.
14.30 i Västra Ryds
kyrka.



Intet liv utan död —
— Ingen död utan liv.

Einar Edström

* 19 februari 1887
† 3 september 1971

Älskad — Ärad
— Vördad

Hägesta Gärd, Sollefteå
den 3 september 1971

GULLAN och TORD
VERA och SIGFRID

EBBA och GUNNAR

NILS och INGA-BERIT

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum
i Sollefteå kyrka freda-
gen den 10/8 kl. 14.00.
I stället för blommor —
Frimurarlogen i Sollefteå
nödhjälpsfond, p.g.
37 25 10.

Meddelas end. på detta sätt



F. överstelöjtnanten Thor Nata-
nael Elmstedt, Lidingö, har av-
lidit. Han var född 1892 i Ron-
neby. Efter studentexamen i
Karlskrona 1911 ägnade han sig
först åt farmaceutiska studier
men övergick till den militära
banan. Han blev fänrik 1916
vid Boden-Karlsborgs artille-
reregemente och löjtnant där
omgick Artilleri-
högskolans all-
18—1919 och dess
kurs 1922—1924.
han kapten vid
ftvärnsregemente
vid luftvärnet
i Karlsborg
Linköping. Efter
1947 har han
d arméförvalt-
stabsens FN-av-
soms timlärare i
fysisk vid Li-
bromma läroverk
n sörjes närmast
ga, född Söder-
Astrid, gift med
rare, Solna, och
ned civilekonom
in, Stockholm,
och syskon.



Regementsintendenten vid Svea
livgarde kapten Nils-Olof Ek-
ström, Kungsängen, har avlidit
i en ålder av 45 år. Han var
född i Malmö, son till fram-
lidne köpmannen Ragnar Ek-
ström och hans efterlevande
maka Valborg, blev fänrik vid
dåvarande Södra skånska in-
fanteriregementet, I 7 i Ystad,
1919 och kapten vid Södra
skånska regementet, P 7, 1962.
Efter genomgången intenden-
turofficerskurs 1964—66 blev
han sistnämnda är kapten vid
Försvarets intendenturkår med
placering vid A 7 i Visby. Han
utnämndes till regementsinten-
dent vid I 1 1968. Under en
halvsperiod 1967—68 full-
gjorde han FN-tjänst på Cy-
pern. Närmast sörjande är
makan Märta, född Clarus,
sonen Lennart, stud., modern
fru Valborg Ekström, systern
Agneta, gift med kyrkoherde
Harry Arvidson, Bromma, samt
brodern Carl-Eric, kapten,
Landskrona, med maka Gun-
borg. *Svea 4/12-70.*



Överstelöjtnant Einar Edström,
Sollefteå, avled på fredagen vid
81 års ålder. Han var född i
Norrköping, blev student 1905
och underlöjtnant vid K 6 1907,
övergick till trängen 1912, blev
kapten 1922, major 1934 och
överstelöjtnant 1945. Åren 1929
—35 var han ledare för försök
med militära och polisära
tjänstehundar och blev därefter
chef för arméns hundväsens
och skapare av arméns
hundscola i Sollefteå. Han in-
nehade Hägesta gård. Han har
haft uppdrag inom Svenska jä-
garförbundet och har gjort sig
känd för sitt forlåtarskap,
främst om hundar, jakt och
hästsport. Närmast sörjande är
barnen Gullan, gift med major
Tord Lindén, Sollefteå, Vera,
gift med kamrer Sigfrid
Künrström, Sollefteå, Ebba, gift
med stadsarkare Gunnar Falk,
Solna, och Nils, advokat, med
maka, Malmö, barnbarn och
barnbarnsbarn. *Svea 4/9-70*



Min kära Mamma
vår Mormor och Svärmor

Olga Elmstedt

* 24 januari 1894
har i dag ställa insonnat.

Lidingö 24 juni 1977

CARIN och KAJ

Ann, Eva, Pia

NILS

Bo

Sten och Gumilla

Åsa

Jordfästningen äger rum
i stället.





Min käre Make,
vår gode Far

TORBIÖRN EKESTUBBE

* 13 december 1884
† 16 augusti 1971

I vår sorg deltagar släkt
och vänner.

Karlstad den 18 augusti
1971

MAJ

Margareta

Ingrid och Paolo

Vida, vida min dröm mig
för
Bort mot oändligheten.
Jordens oro mig mer ej
stör.
All dess strid är förgäten.
Upp mot blånande rymders
sfär,
Aningsen vingpar mig sak-
ta bär,
Hän mot evigheten.

Jordfästningen äger rum i
stilla.



GEORG ERDMANN

* 21/2 1904
† 12/12 1971

Ulvby den 17/12 1971

BIRGIT

Karin och Evert

Elgill och Ann-Christin

Barnbarn

Syskon

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen har ägt rum
i stillhet.



Före stadskamrersassistent
Torbiörn Ekestubbe, Växnäsparken,
Karlstad, avled på måndagen i en
ålder av 86 år.

Han var född i Finntorp i Nora
bergsförsamling. Efter studier vid
Karolinska läroverket och Örebro
Tekniska Elementarskola utexa-
minerades han från dess kemiska
ingenjörslinje 1905. Han hade därefter
anställningar inom järnhan-
teringen vid Sjämnfors-Ställdalen,
Bredsjö bruk och Fagersta bruk
men övergick sedan till trämassesin-
dustrin. År 1911 började han vid
Uddeholmsbolagets gamla sulfittfab-
rik Arås i Norra Råda och deltog i
de flesta arbeten för att sedan an-
ställas som statistiker och rä-
kenskapsförare. Efter branden 1914
var E. ansvarig för brukets rivande
och flyttade sedan till den nya fabri-
ken i Skoghäll, där han utnämndes
till kamrer och 1919 dessutom till
kontorschef tillika inköpschef och
chef för förrådet vid Skoghallsver-
ken.

Ekestubbe flyttade 1922 till Karl-
stad och arbetade på drätselkontre-
ret som 1:e stadsbokhållare,
stadskassör och stadskamrer samt
från 1941 till pensioneringen 1952
som stadskamrersassistent.

E. var i unga år aktiv skytt och
skytteinstruktör. Som stor naturvän
tillhörde han Naturhistoriska för-
eningen. Trots sin höga ålder besök-
te han som revisor harnkolonin Sol-
laren varje år. *NWT 196-71*

Närmast sörjande är makän Maj,
född Jansson, dottrarna Margareta,
hushållslärare i Stockholm, Ingrid,
forskollärare, gift, med posttjänste-
man Paolo Pettinari.

JORDEFÄSTNING

På tisdagen jordfästes i Korsets
kapell i Karlstad tjänstemannen
Torbiörn Ekestubbe. Karlstad. Offi-
ciant var kyrkodjunkt Ingvar Nils-
son. Blommor från nära anhöriga,
övrig släkt och vänner samt Karl-
stads kommun hedrade den bort-
gångnes minne. Officianten fram-
förde de anhörigas tack för visat
deltagande. *NWT 27/8-71*



Köpmän

Hans Ericson

* 21 oktober 1893

Älskad — Saknad

Stuvsta 27 okt. 1971

AINA

Eric och Berit

Olle och Gun

Ingvar och Kristina

Barnbarnen

Eric och Brita

Gunnar och Kerstin

Jan

I vår sorg deltaga övrig
släkt och många vänner

Jordfästningen äger rum
onsdagen den 3 nov. kl.
11.30 i St Botvids stora
kapell, Huddinge. De
som önskar hedra den
bortgångnes minne tänk
på Eric P. Ericsons min-
nesfond i Sällskapet Jul-
tomtarne pg. 80 07 34.

Meddela end. på detta sätt



Hans
Ericson

Köpmän Hans Ericson, Stuvsta,
har avlidit. Han var född 1893 i

Stockholm. Han inträdde tidigt
i den av fadern grundade fir-
man Eric P. Ericson i konfek-
tybranschen som han tillsam-
mans med en broder övertog
1930 och drev till sin död. I
många år tillhörde han Sällska-
pet Jultomtarne och blev seder-
mera hedersledamot. Vidare
tillhörde han Sveriges Filatelisk-
förening och var klubbmästare
i Sveriges frimärksbytarför-
ening. Närmast sörjande är
maka, tre söner, sonhustru och
barnbarn. *Int. 20/10-71*

*Theodora Kaurvat i
Svenska Frimärksbytar-
föreningen. på 30-talet.*





Vår älskade
Alfred Eklund
 * 20 juli 1892
 har i dag lämnat oss.

Göteborg 7 nov. 1971

MARGARETHA
 och **SEVED**

Mats

Jordfästningen äger
 rum i stillhet.



Alfred Eklund

Överstelöjtnant Alfred Eklund, Göteborg, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var född i Gärdstunga, Malmhus län, blev student i Lund 1911 och underlöjtnant vid Fortifikationen 1913. Han blev kapten där 1924, major vid ingenjörtrupperna 1937 och överstelöjtnant 1943. Åren 1927-30 var han lärare vid Arméns underofficersskola, han tjänstgjorde vid arméförvaltningens fortifikationsdepartement 1933-38, blev chef för Ing 2 detachment i Karlstad 1941 och tjänstgjorde från 1943 vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, från 1946 som byråchef vid försvarsbyrån där. Efter sin avgång från aktiv tjänst tjänstgjorde han vid Bränslekommissionen och åren 1950-57 var han avdelningschef vid Munkedals AB. Han sörjes närmast av dottern Margaretha, textillärare, gift med kaptenen direktör Seved Paulsson, Göteborg, samt dotterson. *sv 3/11-71.*



Vår käre
Per Egersten

* 19 februari 1883
 † 4 november 1971

GRETA
 Bengt

Stig och Birgitta
 Per Eva Lars

Jordfästningen äger rum
 i stillhet.



Per Egersten

F. majoren Per Egersten, Stockholm, har avlidit i en ålder av 88 år. Han var född i Norra Solberga, Jönköpings län, blev student i Linköping, gick därefter igenom krigsskolan på Karlberg och blev underlöjtnant vid Kalmar regemente 1909. Han övergick till intendenturkåren och tjänstgjorde därefter som regementsintendent först vid Norrlands och sedan vid Smålands artilleriregemente. Efter att gått på övergångsstat 1928 blev han intendent vid Eira sjukhus i Stockholm. 1941 blev han befordrad till major i armén. Hans närmaste är hustrun Greta, född Tham, sönerna Bengt, civilingenjör, och Stig, hovrättsråd, båda i Stockholm, sonhustru samt barnbarn. *7/11 71*

Greta Egersten

Fru Greta Egersten, Stockholm, har avlidit. Hon var född 1893, dotter till överstelöjtnant Gerhard Tham och hans maka Eva von Hall. Anka sedan 1971 efter major Per Egersten sörjes hon närmast av sönerna Bengt, civilingenjör, Stockholm, och Stig, hovrättsråd, med maka, Spånga, samt barnbarn och brodern agronom Henrik Tham med maka, Rönninge. *2/16-72*



Georg Elinder
 ny kyrkoherde
 i Norrstrand



Kyrkoherde Georg Elinder.

Till kyrkoherde i Norrstrands församling i Karlstad har utnämnts komministern Georg Elinder samt till kyrkoherde i Gällberga och Kila församlingar komministern i Kristine pastorat i Falun, Sigfrid Dahlkvist. Kyrkoherde Georg Elinder är född i Karlstad 1915, där han också tog studentexamen och prästvigdes 1942. Större delen av sin prästgöring har kyrkoherde Elinder varit verksam i Karlstad. 1964 blev han vice komminister och 1961 komminister i Norrstrands församling för att nu ha utnämnts till kyrkoherde där.

1964 var han under ett år sjömanspräst i Rouen i Frankrike.



Vår kära
 Mor och Farmor
 Min syster
Greta Egersten

f. Tham
 * 5 januari 1893
 † 16 juni 1972

BENGT
STIG och **BIRGITTA**
 Per Eva Lars
Henrik och Ragnard

Jordfästningen har
 ägt rum.



Min älskade Make
vår käre Far,
Morfar och Farfar

Major
**CARL-GUSTAF
ELGH**

* 12 dec. 1890
har i dag stilla insomnat.
Uppsala den 7 aug 1972

ANNA

Ingrid

Lennart och Elisabeth
Margaretha och Gunnar
Barnbarnen

I vår sorg deltagar släkt och
vänner

Din blick var ljus och öm
Ditt hjärta visste intet skv

Jordfästningen har enl. den
avlidnes önskan ägt rum i
stillhet.



Min käre Make
vår Far
Morfar och Bröder
Major

Gunnar Ede

* 18 januari 1896
† 27 september 1962

Karlskrona den 27 sept. 1962

MÄRTA EDE

Carin och Ulf
Anne Hans

Syskonen

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Gunnar Ede, Major Gunnar Ede,
Karlskrona, har avlidit i en ålder
av 66 år.

Han var född i Karlskrona, där
han blev student 1916. Han blev of-
ficier 1918 vid dåvarande Karlskrona
grenadjärregemente och överfördes
sedermåra från Kronobergs regemen-
te indragna detachment i Karlskro-
na till Hallands regemente. 1941 blev
han expeditionsofficer vid Blekinge
Kustartilleriförsvär i Karlskrona. 1951
utnämndes han till major i arméns
reserv. Han sörjdes närmast av ma-
ka, född Wahrolén, samt en dotter,
maka till fil. lic. Ulf Jakobsson,
Lund, barnbarn samt syskon.

Kurskamrat.



Vår älskade

**GILLIS
EHRENROTH**

* 2/9 1906
har lämnat oss.

Karlstad den 28/3 1972

BRITA

Agneta och John

Ingrid

Björn och Birgitta

Ragnar

Elisabeth och Jan

Ulrik

Gunnar

Jordfästningen sker i still-
het.



Polismästare Gillis Ehrenroth,
Segerstedtsplan 4, Karlstad, avled
natten till torsdagen efter en tids sjuk-
dom.

Han uppnådde i september förra
året pensionsåldern, 65 år, men kvar-
stod i svaktan på sin efterträdare
och skulle i morgon, torsdag ha avta-
caks för sin tjänst i Karlstad, som
sträckte sig tillbaka till 1947.

Ehrenroth var född i Karlsborg,
Skaraborgs län, blev student i Skara
1928 och jur. kand. i Uppsala 1934. Han
hade därefter tjänstgöring vid
landskansliet i Uppsala län under ett
år. Tjänstgöring vid Fryksdals
domsaga 1935-38, var landsfogdeas-
sistent i Älvsborgs län samt därefter
t.f. landsfogde i Västerorrlands län
1939-41. Efter polis chefskurs i Stock-
holm 1941-42 knöts han till statspoli-
sen i Stockholm som bevakningsin-
spektor och statspolisintendent
1942-44. Sistnämnda år blev han
sudsålsfiskal i Kristinehamn och krigs-
fiskal vid Bergslagens regemente och
1947 polis chef i Karlstad. Vid sidan
av detta hade han varit verksam som
näringslivet. Det är många av de
En av de mest omtyckta personer
Höjden av degeneration och omro-



Med. Hedersdoktor

Elof Edlund

min älskade

Lund 7 december 1972

NANNY

Barn och Barnbarn

Jordfästningen äger rum
i Stora Råby kyrka fre-
dagen 15 december kl.
14.00.

Elof Edlund



Medicine hedersdoktor,
f. provinsialläkaren Elof
Edlund, Lund, har avli-
dit, 81 år gammal. Han
var född i Amotsfors,
Gävleborgs län, blev
student i Gävle 1909,
med. kand. i Uppsala
1913 och med. lic. i
Stockholm 1918. Han
kreerades till med. he-
dersdoktor i Stockholm
1931. Efter läkartjänster
i Luleå var han 1925-33
förste provinsialläkare i
Jämtlands län, därefter
till 1956 i Värmlands
län. Han tillhörde Reda
korsets distriktsstyrelse
1933-62, de sista åren
som ordförande. 1935
var han initiativtagare
till Värmlands hälso-
vårdsförbund, och han
har varit ordförande i
näringslivet vatten-
vårdsnämnd. Vidare var
han sekreterare i Jämt-
lands läns läkarefören-
ing och förste provins-
ialläkareförening samt
ordförande i Värmlands
läkareförening. Närmast
sörjande är maken Nann-
ny, född Eriksson, barn
och barnbarn.

28/10/1972



Min älskade Maka

ANNA-LISA ENGVALL

*7/11907

har idag efter ett långt men tålmodigt lidande och i tron på sin Frälsare lämnat mig, syskon, övrig släkt och vänner i djupaste sorg och saknad.

Österviks kapell, Kristinehamn den 29/8/1973

JOHN

Svenska psalmboken nr 538

Jordfästningen äger rum i Österviks kapell, där samling sker måndagen den 10 sept. kl. 11.00. Därefter gravsättning på Gustavsviks kyrkogård, där sorgehögtiden upplöses.

De som vill hedra hennes minne kan enligt hennes önskan göra detta genom en gåva till Österviks kapells minnesfond, pg. 79 02 87-7.



Fru Anna-Lisa Engvall, Österviks kapell, Kristinehamn, avled på onsdagen i en ålder av 66 år.

Hon var född i Örebro, där hon avlade studentexamen 1928 och fortsatte studierna vid Uppsala universitet och avlade där kansliexamen 1931. År 1933 ingick hon äktenskap med komminister John Engvall. Tillsammans med maken var hon aktivt verksam i kyrkligt arbete i flera församlingar, bl. a. i Värmskog under 20 år. Tidvis tjänstgjorde hon också som kyrkomusiker i Värmskog och var föreståndare för STF:s vandrarhem i Värmskog 1948-68.

Österviks kapell blev dock hennes stora intresse, för vilket hon gjort betydande insatser både i ekonomiskt avseende och genom frivilligt arbete som kyrkomusiker och väktmästare. Hon tillhörde styrelsen för Österviks kapellstiftelse. Inom Bro pensionärsförening i Kristinehamn har hon också gjort en värdetull insats.

Hon intresserade sig även för hembygdsvården och var 1950-68 sekreterare i Värmskogs fornminnes- och hembygdsförening och värdinna för Landsronningens forngård i Värmskog. Hon har erhållit förtjänstmedaljer från Svenska Turistföreningen, Värmlands Turisttrafikförbund och Värmlands Hembygdförbund.

Närmast sörjande är maken och två bröder, kontraktsprosten Bertil Ericsson, Edsberg, och kyrkoherden Hans Ericsson, Fröjerud, samt brorsbarn och svägerskor. 305-73



NWT 3075-73
Sjutbofem är fyller på fredag fil. dr. Anders Edestam, Herrgårdsgatan 5, Karlstad. Han är (odd i Dals Ed) Efter studentexamen i Göteborg fortsatte han sina studier i Lund, där han 1928 blev fil. mag. Därefter innehade han lärartjänster vid Sunderbys folkhögskola, Melleruds kommunala mellanskola, var vikarierande lektor vid Folkskoleseminariet i Göteborg, adjunkt vid högre allmänna läroverken i Gävle 1931-32, Umeå 1932-36 och i Karlstad 1946-61. Jubilaren är fil. hedersdoktor vid universitetet i Göteborg, hedersledamot i Dalssländs fornminnes- och hembygdsförbund och i Värmlands nation i Uppsala. Edestam har som forskare vunnit ett aktat namn. Han har främst ägnat sig åt personhistoria, ekonomisk historia och befolkningens utveckling. Av hans hand har utgivits Karlstads stifts herdaminnen, varav fyra delar är färdiga, ett omfattande verk om dalsländska järnbruk och hundratalet uppsatser i olika publikationer.



Vår älskade
leg. läkaren

ALFHILD ROMELL- EKMAN

*6/5 1898

har i dag lämnat oss för alltid.

Karlstad den 21/4 1974.

GUNNAR

Olof

Elisabeth och Rolf
Barnbarnen

Saliga äro de renhjärtade ty
de skola se Gud.

Ske Guds vilja

Jordfästningen har ägt rum i
stillhet.

Leg. läkaren Alfhild Romell-Ekman, Karlstad, har avlidit.

Hon var född i Mofalla, Skaraborgs län 1898, dotter till lantbrukaren Alfred Romell och hans maka. Hon avlade studentexamen i Göteborg 1916, blev med. kand. i Uppsala 1920 och med. lic. i Stockholm 1925. Hon var extra läkare vid Östersunds hospital 1925-26, assistentläkare och t.f. underläkare vid Löwenströmska lasarettet samma år, eo hospitalläkare vid Vädstena hospital och asyl 1926-28, vid Kristinehamns hospital 1928-29, 2:e läkare vid Mariebergs sjukhus 1929-32, biträdande läkare vid Beckomberga sjukhus 1932-33 och läkare vid Värmlands läns sinnesslöanstalt Ulleberg 1936-49. Närmast sörjande är maken överläkare Gunnar Ekman, Karlstad, sonen Olof, Stockholm och dottern Elisabeth, gift Klappe, Umeå samt barnbarn. NWT 3074-74



Generalen, greve
Carl August
Ehrensvärd

* 3 augusti 1892
† 24 april 1974

ELISABETH

Louise och Axel
Jörgen och Gunilla
Hans

Elisabeth och Bengt
Johan och Maj

Bengt och Bodil
Barnbarnen

Jordfästningen sker
i stillhet.

Kristinehamn den
Arthur.

90 ÅR



Nittio år fyller i morgon, onsdag, f. bruksdisponenten Gustaf Erne, Svennebogatan 14, Karlstad.

Till börden är han stockholmare och tillträdde efter slutad skolgång och kompletteringsstudier samt förberedande platser, befattningen som chef för Arvika Vagnfabriks upprättade filial i Stockholm 1912. År 1927 blev han disponent och verkst. direktör för AB Arvika Vagnfabrik i Arvika. 1932 blev han verkst. direktör i Fönsterglasbrukens försäljnings AB och året därpå dessutom disponent och verkst. direktör i AB Glafva Glasbruk samt i AB Glafva Skeggar.

I Järnvarv AB i Karlstad inträdde han som verkst. direktör år 1938 och kvarstod på denna post till 1946, då han blev verkst. direktör i Byggnaterial i Karlstad AB, som under hans tid utvecklades till ett av de ledande i branschen. Han avgick 1962 i pension, då företaget överläts i andra händer.

Disponent Erne har anlitats på många håll och gjort betydande insatser på olika områden. Inom branschorganisationer har han anlitats för olika uppgifter. Under kriget var han starkt engagerad i fadderbarns- och fadderortsrörelsen. Fadderortsrörelsen har han ägnat speciellt intresse och lyckades 1963 få Pernio (Bjarnå) kommun i södra Finland till fadderort åt Karlstad. För sina mångåriga insatser tilldelades han Mannerheim-medaljen och blev 1973 utnämnd till hedersledamot i Svensk-Finska Föreningen i Karlstad.

Rotaryrörelsen har han omfattat med varmt intresse och är bl.a. en av stiftarna till Arvika Rotaryklubb. Sedan många år tillhör han Wermäländska Provinsallögen samt Odd Fellow Inom Civilforsvaret har han flitigt anlitats för olika befattningar och har tillhört Karlstadsortens Civilforsvarsområdes och dess foregångares styrelse ända till 1973, då han av åldersskäl undanbåg sig återval. För några år sedan tilldelades han Civilforsvarsstyrelsens förtjänstecken i guld.

NWT 147-74



MANFRED EDSTRÖM

*27/11 1900

Vår Manne har lämnat oss.
Vi älskar Dig för alltid.

Karlstad den 24/6 1974.

LISA
Anders
Mona och Walter
Lasse
Siri, Margaretha

Jordfästningen äger rum i
stillehet.

F. kamrer Manfred Edström, Vibe-
ligatan 20, Karlstad, avled på månda-
gen.

Den bortgångne var född år 1900 i
Luleå men kom i barndomen till
Värmland. Efter handelsutbildning i
Göteborg anställdes han hos Alfred
Hanes i Karlstad och kom därefter till
Svensk-engliska oljeaktiebolaget.
Sedan 1936 och fram till pensionering-
en var han kamrer hos Pripps i Kar-
lstad. Som närmast sörjande står
makän Lisa, sönerna Anders, leg lä-
kare, Lars, fil. kand och dottern Mo-
na, ekonom, gift med grafikern Wal-
ter Kolb, samt en syster.

NWT 246-74



SVEN G EKMAN

*22/8 1903

älskad Make och Far
avled stilla 21/9 1973
RIGMOR

Kerstin och Jan-Anders
Axel och Annika
Bengt och Margareta
Magdalena och Bengt-Ivar
Olof och Marianne
Barnbarnen
Syskonen Blakstad

Gunnarsby gård den 21/9
1973

Lär mig, Du skog, att vissna
glad
En gång som höstens gula
blad.
En bättre vår snart blom-
mar
Då härligt grönt mitt träd
skall stå
Och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar.

Jordfästningen äger rum i
stillehet.
Tänk på Lutherhjälpen och
I.M.

*För alla varma tankar, klädda i blom-
mor och ord, som vi fått mottaga vid
vår älskade Mannes bortgång, tackar
vi hjärtligt och innerligt.*

*Lisa Edström
Anders, Mona, Lars*





Min ousägligt älskade
Make och livskamrat
vår underbara Far
och Farfar

Gustaf Erne

• 17 juli 1884

har hastigt lämnat oss.

Karlstad 23 april 1977

ELVIRA

Kurt och Birgit

Gösta

Bengt och Marianne

I vår stora sorg deltagar
släkt och många, många
vänner.

*I ödmjuk tacksamhet
inför Ditt solljusa minne.*

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell, Karlstad
onsdagen den 4 maj kl.
14.00.

Gustaf Erne



F. bruksdisponent Gus-
taf Erne, Karlstad, har
avlidit i en ålder av
nära 93 år. Han var en
person med många akti-
viteter och intressen och
verksam långt upp i hög
ålder. Timmarna före
sin bortgång deltog han
tillsammans med sin
hustru i ett föreningsar-
rangemang i Karlstad,
där han också höll tal.
Han var född i Stock-
holm och tillträdde efter
avslutade studier som
chef för Arvika Vagn-
fabriks filial i Stock-
holm. 1927 blev han dis-
ponent och VD för sam-

ma företag i Arvika.
1932 tillträdde han som
VD i Fönsterglasbru-
kens försäljnings AB.
Året därpå blev han
disponent och VD för
Clafva glasbruk och AB
Clafva skogar. 1938 till-
trädde han som VD i
Järnvarv AB i Karlstad
och kvarstod i denna
befattning till 1946, då
han blev VD i Byggma-
terial i Karlstad AB,
vilket företag under
hans ledning blev ett av
de ledande i branschen.
Han avgick med pension
1962. Han har också
gjort betydande insatser
på andra områden. Un-
der kriget var han så-
lunda varmt engagerad i
fadderbarns- och
fadderortsrörelsen. Så-
sent som för någon må-
nad sedan reste Fin-
lands ambassadör Jorma
Vanamo till Karlstad
för att tacka honom.
Inom civilförsvaret har
han haft många olika
befattningar. Vidare var
han bl. a. en av stiftarna
av Arvika Rotaryklubb.
Han sörjes närmast av
makän Elvira, född
Eriksson, sonen Kurt,
professor, med familj,
Stockholm, och sonen
Bengt, direktör och chef
för Riksbankens valuta-
avdelning, med familj,
Stockholm. 27/4-77.



Vår kära lilla Pappa
Morfar och Gammelmorfar
i seminarieläroren

BROR ENHOLM

• 21/10 1880

har i dag lämnat oss, övrig
släkt och vänner. Innerligt
sörjd och saknad.

Karlstad den 3/9 1974

BIRGIT och ALLAN

Anita och Kouadio

Ulla och Royné

Erik, Rolf

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell lörda-
gen den 7/9 kl 11.00
Meddelas endast på detta
sätt.

DÖDSFALL



F. seminarieläroren Bror Enholm;
Filaregatan 3 B, Karlstad, avled på
tisdagen i en ålder av 94 år.

Den bortgångne var en välgång
karlstadsbo. Som närmast sörjande
står dotter, svarson, barnbarn och
barnbarnsbarn. 27/4-77.

*En av mina första
läsare i Seminarierid.*





Vår syster
Lärarinnan

Tekla Eklundh

avled stilla efter ett flerårigt svårt med stort tålamod buret
lidande den 5 September 1925, lämnande
oss i djup sorg.

Emma. Oscar. Judith. Gustaf.

Se. Psalmboken 487, v. 3.

Jordfästningen äger rum å Uästermo kyrkogård Lördagen den 12 Sept.
1925 kl. 3 em.





ERIC GUSTAF ERICSSON

* 24/2 1894

har ingått i Guds sabbats-
vila. I ljust och vackert
minne bevarad.

Karlstad den 31/7 1978

Släktingarna
Vännerna

Han gav mig av sin rikedom
mitt hem, mitt kall i tiden
Min arbetshög, min egen-
dom

mitt mod i levnadsstriden
Från år till år, från dag till
dag

Hans omsorg jag fått röna
Jag älska lärt hans rikes lag
Hans tempelgårdar sköna
Hans sannings ord
Hans verk i himmel och på
jord

Sv. ps. 329:2

Begravningsakten äger rum
i Korsets kapell torsdagen
den 10/8 kl. 14.00. Efter
akten inbjudes till minnes-
stund på Rosenborg.



Förre grosshandlaren E G Ericsson, Rosenbadsgatan 2, Karlstad, avled på måndagen.

Han var född 1894 och var mångårig medlem av Karlstads missionsförsamling, tillhörde Karlstads blåbandsförening och Tempelriddorden Esaias Tegnérs. Han var styrelseledamot i Värmlands Grossistförening och har tillhört Karlstads kyrkofullmäktige och borgerliga kommunens olika nämnder. Han sörlas närmast av släktingar.

318-18.



Min älskade Maka
vår kära Mamma
Mormor
och Mormorsmor

Lili Edwards

f. von Segebaden

* 8 maj 1890

† 27 december 1975

har lämnat oss,
Saknad i djupaste sorg
och i ljusaste minne be-
varad.

AXEL

YVONNE

Charlotte och Thorolf

Barnbarnsbarn

*Maken Kapten
vid 71.*

Lily Edwards

Fru Lily Edwards, Skövde, maka till kapten Axel Edwards, har avlidit i en ålder av 85 år. Hon var född i Ystad,

dotter till ryttmästaren vid Kungliga Skånska Dragonregementet Gustav von Segebaden och hans maka. 1915 ingick hon äktenskap med dåvarande löjtnanten vid Kungliga Vendes trängkår i Hässelholm Axel Edwards. Makarna var senare bosatta i Stockholm, Örebro och Ystad. 1942 kom makarna till Skövde, där kapten Edwards blivit statens justerare. Fru Edwards var aktiv inom lottarörelsen. Närmast sörjande utom maken är dottern fru Yvonne Gyllenstedt, inspektör vid arbetsförmedlingen i Skövde,

dottern Charlotte, fil. mag., gift med bergsingenjör Thorolf Hedborg, Falun, samt barnbarnsbarn. *1975/1-76*

70 ÅR



Stuttio ar fyller i morgon, tisdag, överstelöjtnant Kjell Engstrom, Ö Torggatan 10, Karlstad. Han ar född i Eksjö, Ären 1929-1936 var han officer vid Kungl. Jönköpings-Kalmars regemente och därefter officer vid intendenturkåren 1936, 1937-1938 expeditionintendent vid arméns intendenturförband i Karlsberg, Chef för 2:a intendenturkompaniet 1938-1941, regementsintendent vid Kungl. Livgrenadjärsregementet i Linköping 1941-1949, sektionschef vid Kungl. arméförvaltningens intendenturavdelning i Stockholm 1949-1952 och stabintendent vid 5:e militärområdesstaben i Karlstad 1952-1960.

NWT 49-75



"Radiomajoren" död

19/11-76



Överste Arvid Eriksson, Täby, den från andra världskriget berömda "Radiomajoren", har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Vaxholm, som till kamrer Arvid Eriksson och hans maka Brita, född Andersson.

Arvid Eriksson var mångsidigt verksam, först och främst som officer men också som författare och redaktör. Han kallades allmänt "Radiomajoren" efter sina många framträdanden i radio under beredskapstiden som halvofficiell militär talesman.

Han blev fänrik vid Upplands artilleriregemente 1918, löjtnant 1921 och kapten vid A 3 1933. Efter tjänstgöring vid generalstaben, där han några år under 1930-talet var chef för pressdetaljen, blev han 1939 major vid Svea artilleriregemente och samtidigt lärare vid Krigshögskolan. Till överstelöjtnant utnämndes han 1941 och till överste vid försvarsstaben 1945. Han var militärfattaché i Washington 1945-47. Efter återkomsten från USA utsågs han till chef för Gotlands artillerikår. Han var också chef för skånska pansarregementet i Hässelholm, innan han flyttade till Jämtland, där han från 1952 var ställföreträdande militärbefälhavare.

Efter pensioneringen 1958 var han bl.a. verksam som generalsekretärer i Svenska militära idrottsförbundet, chefredaktör för Effektivt försvar och ordf. i Försvarsfrämjandet.

en nation skall frälsa sin frihet och sitt oberoende."

Författaren var Arvid Eriksson — "Radiomajoren". Boken var en beredskapsbok, en bok som skulle bidra att stärka försvarsandan, visa att också en liten nation skall försvara sig och kan försvara sig om viljan och modet finns.

Boken ingick i en serie med de belysande titlarna Spioner, sabotörer och panikmakare. Vi kan försvara oss. Sjätte kolonnen. Svensk försvarsvilja. I dessa böcker, alla utkomna 1940, hade Arvid Eriksson fört vidare de tankar som han i en lång serie radioföredrag utvecklat. Det var nog inga andra radioprogram som blev så uppmärksammade som "Radiomajorens". Med sammanbiten kraft och med en glödande optimism i rösten framförde han sitt budskap. Och det var förvisso inte bara en maning till oss svenskar att inte tappa modet, det låg mycket annat bakom.

Arvid Eriksson var en av de mest övertygade anti-nazister jag träffat. Den intelligenta ähöraren kunde inte undgå att förstå detta. Arvid Eriksson ville med sina skildringar visa att man aldrig skall misströta, att stora initialsegrar och hänsynslösa överfall inte behöver betyda slutseger. Han blev sålunda inte någon person gräta i landet i söder och ibland tyckte kanske också vissa svenska myndighetspersoner att han var litet besvärlig.

(*)

Under andra världskriget utgav han en rad skrifter, bl.a. Spioner, sabotörer och panikmakare. Vi kan försvara oss. Sjätte kolonnen och Segrar och nederlag på Europas slagfält. Från 1939 till 1942 var han redaktör för Ny militär tidskrift.

Närmast sörjande är maken Märta, född Lindberger, sonen Bo, överste, med maka Marianne, redaktör, Lidding, sonen Ake, överste, med maka Margaretha, Linköping, dottern Birgit med make Bengt Karlson, direktör, Göteborg, och barnbarn.

"Segrar och nederlag på Europas slagfält" / hette en märklig bok som utkom 1940 just då den tyska krigslyckan var som störst. Just då Sveriges situation var som svårast. I förordet skrev författaren: "I fältslag efter fältslag alltifrån den blodiga striden till den våldsamma kampen i luften rummet ovanför storstaden London har det varit de enskilda soldaternas moral och disciplin, ledningens handlingskraft och skicklighet som ytterst avgjort seger och nederlag."

Genom selderna fram till våra dagar står den sanningen skriven på historiens kopparväg att det fordras vilja, mod och handling när

9

under den förskrädda svenska neutralitetens första år.

För oss som hade förmodnen att i Radiomajorn samarbete med honom betydde han ofantligt mycket. Hans aldrig svikande optimism smittade. Även när det såg som mörkast ut sade han: "Tro mig, det kan bara bli ett slut. Den rätta sidan skall segra, det blir bärt, det blir långt men det går." Hans optimism beandade sig.

Arvid Eriksson gjorde en lysande bana som officer. Han var militärfattaché, regementschef, militärområdesbefälhavare. Men antingen var befordrades till överstelöjtnant eller överste så fick han heta "Radiomajoren". Det var en hederstitel som hela svenska folket hade zivit honom, det folk för vilket han blev den nationella enigheten, den fasta försvarsviljans, den okuvliga frihetslängens vältalige fökunnare.

Arvid Eriksson förenade många egenskaper: skicklig officer, boksynt humanist, samvetsgrann forskare. Han var hård men rättvis. Men bakom den stränga ytan fanns ett varmt hjärta öppet för vänskap. Vi, som fick bli föremål för denna hans vänskap, glömmar inte vad den gav oss. Tacksamt minns vi hans fasta handslag.

SVEN WILSON

(*)

Kurstskanvett

(*)

9



CARL-MARTIN ENGERSTRÖM

Min älskade Make
vår käre Pappa
Morfar och Farfar
* 10/12 1907

har lämnat oss.
Karlstad den 26/9 1978.

KARIN

Birgitta och Christer
Johanna, Victor
Kerstin och Per-Olof
Peter, Stefan
Mattias, Urban
Claes-Anders och Marianne
Ulrick

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
7/10 kl. 12.00. Tänk på Hjärt-
och Lungsjukas minnesfond
pg. 900347-6.



Vår käre Adoptivfar
och Morfar

ANDERS EDESTAM

* 1/6 1898

har idag lämnat oss, syskon,
övrig släkt och många
vänner i djup sorg och
saknad men i tacksamt
minne bevarad.

Ed den 12/12 1977.

INGER o. HELMER
Annika, Håkan, Robert
EIVOR o. BERTIL
Ingela, Tord

Ditt hjärta som klappat så
varmt för de Dina
Och ögat som vakat och strå-
lat så omt...

Har stannat och slocknat till
sorg för de Dina
Men vad Du har gjort skall
aldrig bli glömt.

Jordfästningen äger rum i
Grinstads kyrka onsd. d.
21/12 kl. 11.00, där samling
sker. Efter aktens slut inbju-
des samtliga till en minnes-
stund i Församlingshem-
met. Svar om deltagande
önskas till Eds begravnings-
byrå, tel. 0534-113 35 el. 113
34 senast månd. 19/12. I stäl-
let för blommor tänk på
Svenska Kyrkans mission
och blomsterfonder.
Inbjudes och meddelas
endast på detta sätt.



Fil. dr. Anders Edestam. Dals Ed
har avlidit.

Han var född år 1898 i Dals Ed.
Efter studentexamen i Göteborg fort-
sätte han sina studier i Lund, där han
1928 blev fil. mag. Därefter innehade
han lärartjänster vid Sunderbyns
folkhögskola, Melleruds kommunala
mellanskola, var vikarierande rektor
vid Folkskoleseminariet i Göteborg,
adjunkt vid högre allmänna lärover-
ket i Gävle 1931-34, Umeå 1935-36 och
i Karlstad 1946-61. Den bortgångne
var fil. licentiat och universitetet
i Göteborg, hedersledamot i Dals-
lands fornminnes- och hemoysvårdsför-
bund och i Värmlands nation i Upp-
sala. Edestam har som forskare
vunnit ett aktat namn. Han har
främst ägnat sig åt personhistoria,
ekonomisk historia och befolkningsut-
veckling. Av hans hand har utgivits
Karlstads slifts herdaminnen, ett om-
fattande verk om dalsländska järn-
bruk och handratalet uppsatser i olika
publikationer.

Den gångna sommaren utgav dr
Edestam två volymer utdrag ur dom-
böcker för Vedbo och Nordals här-
ader avseende tiden 1613-1732. Färdiga
för tryckning föreligger också dom-
boksutdragen för Valbo, Sundals och
Tosbo härader. Dessa publikationer
representerar ett omfattande forsk-

ningsarbete som påbörjades redan
1946. Så sent som dagarna innan dr
Edestams bortgång utkom hans sista
bok "Dalbor". Den bortgångnes omfat-
tande bibliotek, som har en mycket
stor vetenskaplig bredd skänktes in-
nevarande år till Ämås stadsbiblio-
tek. I höst fick Anders Edestam mot-
taga medaljen Illius Quorum, femte
storleken, för sina "fortjänstfulla in-
satser på det kulturhistoriska områ-
det".

Närmast sörjande är två döttrar
med familjer, syskon, övrig släkt och
många vänner. *NWT 19/12-77*

DÖDSFALL



Doktor Carl-Martin Enger-
ström, Tullhusgatan 28, Karlstad,
avled på tisdagen. *(20/9)*

Den bortgångne var född 1907 i
Långsele. Efter studentexamen i
Örebro och tjänstgöring på olika
ställen kom han till Karlstad 1944
som underläkare vid centralläsa-
rettet. Han var provinsialläkare i
Likenäs åren 1949-1956 och i Stor-
fors till 1964, då han tillträdde
tjänsten som länsläkare i Örebro.
Därefter var han järnvägsöverlä-
kare fram till sin pensionering
1973. Han flyttade då till Karlstad
och tjänstgjorde senast som skol-
läkare. Han tillhörde Värm-
ländska provinsiallogen. Som när-
mast sörjande står maka, barn
och barnbarn. *NWT 20/9-78*





f. Överläkaren

Gunnar Ekman

Vår älskade
* 10 juli 1895

har lämnat oss för alltid.

Karlstad 15 september
1979

OLOF
ELISABETH och ROLF
Eva, Ulf

*Själén har sett sitt mål,
all oro dunstar gödan som
tucken,
och hjärtat lägger sig mjukt
i till ro
likt kvallsugnt, spegelblankt
hav,
silverljus, blandande stilla.*
Bertil Ekman

Jordfästningen äger rum i
stillehet.
Tänk på Ersta Blomster-
fond, pg 900085-2.

dödsfall

Gunnar Ekman



F. överläkaren Gunnar Ekman, Karlstad, 84 år, var överläkare vid Värmlands läns epidemisjukhus i Karlstad 1933-60. Han var samtidigt praktiserande läkare i Karlstad och järnvägläkare samt har varit verksläkare vid telegrafverket. Som gammal Karlstadsbo var han verksam i Karlstads-Gillet. Gunnar Ekman föddes i Stockholm, blev student i Djursholm 1914 och med. lic. 1926. Efter olika läkarförordnanden blev han underläkare vid Örebro läns tb-sjukhus 1927, underläkare vid medicinska avdelningen på Karlstads lasarett 1928, och kom 1932 till Epidemisjukhuset i Stockholm samt tjänstgjorde där även som överläkare tills han slutgiltigt flyttade till Karlstad. Hans närmaste ar dottern Elisabeth Klippe med familj, Kristinehamn, och sonen Olof, försämringsingenjör, Solna. *208 12/9-79.*



F.d. Kyrkoherden i
Kristinehamns pastorat
Kontraktspresten i
Visnums prosteri

**HARALD
ENGSTRÖM**

* 28 juli 1894
† 8 mars 1979

ALVIA
Alf och Stina
Lars och Anne Marie
Barnbarnen
Släkt och Vänner

Sv.ps. 66.

Jordfästning fredag den 16
mars kl. 12.00 i Karlstads
domkyrka. Minnesstund i
Församlingshemmet. Där-
efter gravsättning i Kristi-
nehamn Gamla kyrkogår-
den ca kl. 16.00.
Tänk på Sv. Kyrkans Mission
pg. 907438-6.

DÖDSFALL



Prosten Harald Engström, Karl-
stad, avled på torsdagsmorgonen.

Han var född 1894 i Minnesota, USA,
men kom i unga år till Sverige, då för-
äldrarna återvände hem. Han fick sin
teologiska utbildning både i Uppsala

och Lund. Sin prästerliga tjänstgöring
fick Engström både i väster- och öster-
landet. Han var bl a sjömanspräst i
Antwerpen men även kontraktsprest i
Eslands svenska kontrakt. I Karl-
stads stift kom han att tjänstgöra
både på Dal och i Värmland. Han av-
slutade sin gärning som kyrkoherde i
Kristinehamn och prest över Visnums
kontrakt. Som pensionär bodde han i
Karlstad.

Den bortgångne prästmannen efter-
lämnar ett aktat minne och hade alltid
vänliga och upprättande ord till sina
medmänniskor.

Han sörsjes närmast av hustrun
Alvia, sönerna Alf, arkitekt SAR, Li-
dingo, och Lars, distriktsläkare i
Söderköping samt deras familjer.



Min käre Make

**ERIK
ERIKSSON**

* 21/10 1890

har i dag stilla insomnat.

Karlstad den 17/10 1978

**KARIN
Släktingar**

Klockorna klämta saktatill
ro
Erik har funnit ett sällare
bo
Aftonens stjärna strålar så
bild
Älskade Erik, vila i frid

Jordfästningen sker i still-
het.

I en ålder av 87 år har f köp-
mannen Erik Eriksson, Malm-
torpgsgatan 10, Karlstad, avlidit.
Maka står som närmast sör-
jande jämte släkt och vänner.
(bn) *NWT 19/10-78.*

*En av "De tre äng-
rarna" på Trosnäs
i Sökiets början. De
två andra: Arthur o.
Folke (Bjt)*

28/10
I Uppståndelsens kapell jord-
fästas på onsdagen f. köpmannen
Erik Eriksson, Malmtorpgsgatan
10, Karlstad. Jordfästningen för-
rättades av kyrkoadjunkt Gustav
Öhrnk och en rik och vacker
blomstergård prydde baren, från
släkt och vänner. Förutom den
rika blomstergården hade en rad
kondoleanser inkommit till he-
drande av den bortgångne minne
och blomsterfönder. De föredrogs av
kyrkoadjunkt Gustav Öhrnk som
också frambar de sörjandes tack.
NWT 21/10-78

1910/10/3-5
Gillis Ehrenroth 50 år



Polismästaren i Karlstad, Gillis Ehrenroth, fyller den 2 september 50 år. Han är född i Karlsborg, avlade studentexamen i Skara 1920 och blev jur. kand. i Uppsala 1931. Efter tjänstgöring vid polisverket i Uppsala och landskansliet i Uppsala län 1934-35 fick han tjänstgöring i Fryksdals domsaga åren 1935-1938. Året därpå hade han förordnanden som stadsfiskal i Karlstad samt landsfogdassistent i Älvsborgs och Västernorrlands län. I sistnämnda län uppehöll han en befattning som t. f. landsförde fram till 1941, då han genomgick en polischfskurs vid Statens polisskola i Stockholm. Därefter blev han biträdande bevakningsinspektör vid statspolisen i Stockholm med förordnanden som bevakningsinspektör och statspolisintendent 1942-44. Inom han utnämndes till polismästare i Karlstad från den första juli 1947 var han stadsfiskal i Kristinehamn och kretsiskal vid Bergslagens artilleriregemente.

I Karlstad är det en mängd uppdrag utom det ordinarie arbetet som fallit på hans lott. Sälunda är han genom särskilda förordnanden av länsstyrelsen civilförsvarschef i Karlstads civilförsvarsområde, kretschef i Karlstads civilförsvarskrets, ledamot i stadens hemvärnskretsstyrelse och ordförande i taxeringsnämndens tredje distrikt. Dessutom är han ledamot av Karlstads hälsövårdsnämnd, ordförande i stadens civilförsvarsförenings verkställande utskott, vice ordförande i Värmlands läns polistekniska förening, ordförande i Västgöta gille, samt vice ordförande i Karlstads orkesterförening, där han också är verksam som förste violinist.

Privat är Gille Ehrenroth en human och trevlig man som gjort sig allmänt omtyckt.



SVEN ELOVSSON

vår älskade
* 12/5 1899

har i dag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad men i tacksamt minne bevarad.

Karlstad den 12/6 1981

BRITA och RUNE

LARS och RUT

BRITTA, KARIN

Barnbarnen

HARALD, KARIN

Ett verksamt liv har slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut

Och i Guds hand Du somnat
Din kära slämma tystnat

Men vackert står Ditt minne kvar.

Tänk på Karlstads Arbetsnämnd för synskadade pg. 140510-9. Sven Elovssons fond eller Herrhagskyrkan pg. 293398-4.

Jordfästningen sker i stillhet.



Sven Elovsson. På fredagen avled förre bankkamrer Sven Elovsson, Smedjegatan 2, Karlstad. Han var född 1899 i Karlstad och tillhörde De Synskadades Förening i Karlstad och Karlstad-Gillet, samt verkade även inom Herrhagskyrkan bla som kyrkvård. Sven Elovsson var intresserad av litteratur och flitig Frödingtolkare. Under ett 50-tal år fram till sin pensionering var han anställd vid Wermlandsbanken. Närmast sörjande är, barn, barnbarn samt syskon. *NWT 166-31*





Konstnätinnan

MAJA FJÆSTAD

* 30/5 1873

† 15/11 1061

MONICA och ARNE

AGNETA

BO och AMY

Barnbarn Barnbarns barn
Släkt och vänner

Den blomstertid nu kommer
Med lust och fågning stor.

Jordfästning äger rum i
Arvika västra kyrka tisdagen
den 21 november kl. 14.00.

Meddelas endast på detta sätt.



Min älskade Make
mitt allt

f. d. Översten

Gösta Frössén

* 14 november 1879

† 15 augusti 1962

Djupt sörjd och saknad och i
tacksamt minne bevarad av mig,
syskon, släkt och många vänner.

Linköping den 15 augusti 1962

ULLA FRÖSSÉN

f. Aspelin

Frukta ej vad människor kalla
död, förgångelse och grav
Vet att människan i döden
blott en klädnad lägger av.

Det är ej han, som lägges ned
i graven
blott en klädnad, som han nu
lagt av
Han är en förklarad ände
vorden,
som har övervunnit död och
grav.

Jordfästningen äger rum i
stillehet.

Tänk på Svenska Röda korset
postgiro 182224.

DÖDSFALL

Gösta Frössén, f. översten Gösta
Frössén, Linköping avlid på onsdagen.

Han var född
1879 i Eskilstuna
och efter student-
examen i Sträng-
näs blev han offi-
cer 1901 och avla-
de gymnastikdi-
rektörsexamen
1905. Krigshög-
skolan gick han
genom 1911—13.

Han var adjutant

hos inspektören för trängren 1917—
19 och hade kommandering i frans-
ska armén 1920, 1924—29 var han
chef för Norrlands trängkår och
1929—34 för Svea trängkår i Lin-
köping. 1937—44 var han försvars-
assistent hos länsstyrelsen. I Röda
korsets distriktsstyrelse har han va-
rit sekreterare 1936—46 och kassa-
revallare 1936—57. Vidare var han
befälshuvud för Östergötlands luft-
föddförbund 1943—51. Närmast
sörjes han av maka, född Aspelin.



Kapten Ragnar Fröding,
Karlstad, avled på söndagen i en ål-
der av 77 år.

Han var född i Örebro, där han
blev student 1904. Officersexamen
avlade han 1906 och tjänstgjorde där-
efter vid Varmlands regemente. Han
övergick till reservstat 1919 och be-
villjades avsked 1933. Han avlade
sjukgymnastexamen vid GCI 1913
och var gymnastiklärare vid Karls-
tads folkskoleseminarium 1913—49
samt sjukgymnast vid centrallasaret-
tet i Karlstad 1914—50. Åren 1919—
39 var han även sjukgymnast vid
Pörla brunn. Han studerade vid Fin-
seninstitutet i Köpenhamn och var
en av stiftarna av Svenska gymna-
stikdirektörsförbundet, vars ord-
förande han var till 1944. Som fram-
stående sångare framträdde han of-
ta för valgörande ändamål. Andra
till för något år sedan var han verk-
sam som sjukgymnast i Karlstad.
Närmast sörjanda är barn och barn-
barn.

NWT 16/10 1962.



RAGNAR FRÖDING

* 5/5 1885

† 14/10 1962

Innerligt sörjd och saknad av
oss, syster, övrig släkt och
många vänner.

Karlstad den 15/10 1962.

Lennart o. Béatrice

Véronique

Einar o. Ingrid

Monica

Jordfästning äger rum i still-
het.



Vår kära

Gerda Franzon

f. Lundgren

* 6 november 1887

† 5 december 1966

Karlstad 11 dec. 1966

CARL och ELISABETH

ULF

Måna, Birgitta, Gerda

Vida, vida, min dröm
mig för
hän mot öändligheten.
Jordens oro ej mer mig
stör,
all dess strid är förgäven.
Hän mot de blånande
rymdernas sfär
aningens vingpar mig
sakta här
närmare evigheten.

Jordfästningen har ägt
rum i stillehet.



Vår kära Syster

Ingrid Frössén

* 10 december 1874

insomnade lugnt och stilla
på Rosöga sjukhus i
Strängnäs den 4 dec. 1964

EBBA, GERDA

Kusin Lisa





Vår älskade
**Axel Ivar
Forsselius**

* 9 juni 1898
† 1 december 1964

Karlstad 2 dec. 1964

DAGMAR

Ulla och Curt
Lars Birgitta Åsa
Karin

Saliga åra de renhjärtade,
ty de skola se Gud.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 5 dec. 1964
kl. 14.30 i Huskvarna
kyrka.

Meddelas end. på detta sätt.



På tisdagen avled riksbanksdirektör Axel Ivar Forsselius, Ölme-gatan 3 B, Karlstad. Bankdirektör Forsselius var född år 1898 i Norra Sandsjö, Jönköpings län och avlade studentexamen i Jönköping 1917. Han fick anställning i riksbanken i Stockholm 1920, blev ord. kammarskrivare 1924, revisor 1940, kamrerare 1944 och direktör 1946. Sin tjänstgöring har han haft förlagd till Jönköping, Kalmar, Gävle, Göteborg, Nyköping, Karlskrona, Norrköping, Uppsala och Umeå innan han 1952 kom till Karlstad. Han har haft ett flertal revisoruppdrag och under en period på tre år i början av 1910-talet var han jourhavande föreståndare på valutakontorets kontrollavdelning.

Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

NWT 3/12-64.

Ivar Forsselius, Bankdirektör Ivar Forsselius, Karlstad, har avlidit vid 66 års ålder.

Född i Norra Sandsjö, Jönköpings län, blev han student i Jönköping 1918 och inträdde två år senare i riksbankens tjänst. 1924 blev han kammarskrivare vid Nyköpingskontoret och 1940 revisor vid huvudkontoret. Han var från 1946 direktör vid avdelningskontoren i Uppsala, Umeå och Karlstad. Under sin tjänstgöring vid huvudkontoret var han med om att organisera Valutakontoret, där han hade en framskjuten ställning. Han efterlämnar närmast maka och två döttrar, svårson samt barnbarn.



Vår innerligt
älskade Make och Far

Nils Falk

* 1 maj 1898
† 2 december 1964

Gullmarsberg 2 dec. 1964

MAJA

Birgitta och Hans
Klaus, Gunilla
Annamaria

Gunilla och Göran
Charlotta, Annika
Ella

Sv. Ps 332

Jordfästningen äger rum
i Skredsviks kyrka lör-
dagen den 12 dec. kl. 14.
Samling å Gullmarsbergs
säteri kl. 12.

Kvskamrat.

80 ÅR *Kung 18/11/76*



Attio år fyller i morgon, söndag, civilingenjör Erik Frisell, Älvgatan 43, Karlstad.

Skolkamrat



Sjuttiofem år fyller i morgon, söndag, civilingenjör Erik Frisell, Älvgatan 43, Karlstad. Han är född i Ämås landsförsamling, blev student i Karlstad 1916 och utexaminerades från kungl. tekniska högskolan 1923. Från sistnämnda är fram till 1929 var han verksam i USA. Åren 1929-32 var han verkstadsingenjör och planeringschef vid KMV i Karlstad. Därefter, tiden 1932-63 var ingenjör Frisell först personalchef i 14 år och sedan rationaliserings- och organisationschef vid Ahlén & Holm-koncernen i Stockholm samt disponent i företaget. Under sin stockholms tid var jubilaren åren 1958-69 ordförande i "Föreningen Karlstadspojkar". Som pensionär är jubilaren bosatt dels i Karlstad, dels på släktgården Övre Kohlsäter i Värml. Nysäter.

NWT 1813-71



Min älskade Make,
vår käre Far och Farfar

IWAR FRÖDIN

* 25/3 1894

† 7/9 1972

Karlstad den 8/9 1972

MAJA
Katarina, Ulif
Gösta och Britta
Ann-Sofie
Nisse och Mannie
Sven och Gunnel
Ola

Herren är min Herde
mig skall intet fattas

Jordfästning sker i stillhet

*Kvskamrat.
Bekant den Magdalena
Gardén till Gården.
Drausen solen*



Kapten
**Erik Hjalmar
Frissell**

Vår älskade
f. 27 augusti 1880
d. 27 maj 1967

Stockholm 30 maj 1967

MARIANNE
Bertel och Helen
Gunnel och Erik
Ingela och Magnus
Helena Eilika
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
torsdagen 8 juni 1967 kl.
15.30 i Johannes kyrka.

Erik Hjalmar Frissell, Kapten Erik Hjalmar Frissell, Stockholm, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han föddes på Stömsne bruk i Värmland och blev student 1899 i Norra real, Stockholm. Sin militära bana genomförde han med officers-examen på Karlberg 1902, Artilleri- och ingenjörhögskolan 1905 och Krigshögskolan 1912. Efter fyra års utlandsvistelse för teknisk-militära studier tog han avsked för civilt verksamhet. 1920-28 tillbringade han i Kenya, först på storbiltjakt men senare huvudsakligen som överste i brittisk tjänst vid engelska statens järnvägsundersökningar. Efter hemkomsten har han ägnat sig åt författarskap och uppfinnarverksamhet. Närmast sörjande är makan Marianne, född Nygren, dottrarna Ingela, gift med leg. läkaren Magnus Lind, Stockholm, Helena och Ellica samt barnen i tidigare gifte, Bertel, ingenjör, direktör, London och Gunnel, målariinna, gift med konstnären Erik Hallström, Stockholm, sonhustru och barnbarn.



508 545-1469

Alfred Gripenstedt, F. kaptenen vid Bodens artilleriregemente Alfred Gripenstedt, Nynäs, Tysberga, har avlidit. Han var född 1895. Närmast sörjande är brodern, hovjägmästaren, friherre Carl Gripenstedt och hans maka Anna, född Nordenfalk, Bystads fideikommiss, Kilsmo. 17/5-64.



Margit Froste
f. Melander

* 15 maj 1892

har lämnat oss i dag.
Ålskad. Saknad.

Stockholm 1 sept. 1968

BIRGER och BRITTA
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 10 sept. kl.
15.00 i Heliga Korsets kapell,
Skogskrematoriet.
Meddelas endast på detta sätt

Margit Froste. Fru Margit Froste född Melander, Stockholm, änka efter överstelöjtnant Henning Froste, har avlidit, 76 år gammal.

Hon var född i Kalmar och tillhörde den kända släkten Jeansson där. Politiskt, socialt och kulturellt intresserad tillhörde hon under 1940-talet stadsfullmäktige i Stockholm och var aktivt verksam i Engelbrekts församlingstyrelse och Konstnärsgillet. Hon startade och ledde som ordförande under många år Kulturella klubben i Stockholm. Närmast sörjande är sonen Birger, civilekonom, sonhustru, barnbarn, barnbarns barn och syskon.



F. Gripenstedt
Alfred Gripenstedt
Nordenfalk, 75 år
67-2714

Stockholms
Luleå

Margit Froste
in memoriam

Långt efter det en människa lämnat oss kan man minnas en detalj som liksom ger kvintessensen av hennes väsen. Ett varmt, levande skratt är ett sådant signum.

Margit Froste, spirituell, mångsidigt begåvad och utrustad med hustruens sällsynta gåva, hade förmågan att få andra med sig i en genömt glädje. Det goda skrattet, som tycks rinna upp i en inre källader, är ofta en avslöjare av djupare skikt, där dominansen är ett personligt medkännande med färdkamraterna på livsvägen och delaktighet i deras lidanden och sorger. Så blev Margit Froste sina vänner vän inre minn i deras bekymmer. Hon skänkte trost och visste oflast råd i brydsamma situationer. Men hon kunde också delvis hjärtat dela glädjen med de glada och skapa festivitets i livets benäddiga stunder.

Hennes aktivitet och kunnskap togs under många år i anspråk för ett flertal samhällsliga uppgifter. Hon var orädd och slägfärdig och kunde också gå mot strömmen när det gällde. Med rötterna i en rik kulturmiljö fick Margit Froste i fadder-gåva en medfödd kärlek till böcker, konst och musik. Detta lämnade hennes intress och inlevelse i vad som händer i livet, inte minst ur politiska aspekter, blev grunden till Kulturella klubben, som hon tog initiativet till för över 20 år sedan och där hon som ledare och inspirerande kraft klärde den svärmeistrade uppgiften att sammanföra intellektuellt orienterade kvinnor ur olika läser och med olika politiska schatteringar till diskussioner och berikande samvaro. Hon skapade en i sitt slag ganska märklig "kulturell salong" i modern stil, alltid med aktuella program. Utan tvekan var hennes egna politiska krönikor, där hon obligatoriskt gav en kortfattad översikt av världshändelserna en höjdpunkt. Sirax farg jul, vid samvaro i hennes eget vacker hem på Erikshergatan, höll hon alltid sin högt skattade bokvärd, då hölsens alla hemärta böcker, svenska som utländska, passerade revy. Hon hade ett osvikligt minne, och hennes beläsenhet var stor, inte minst när det gällde svensk och utländsk press.

När de mörka skuggorna började falla över hennes väg och hon inte längre kunde göra någonting för andra önskade hon bara att livet skulle vara barnhäftigt och snart återförda sitt län.

Kring hennes eget minne står det sol. 508 545-1469
ANNA FALKVIE





Kapten

Erik Hjalmar Frisell

Vår älskade

f. 27 augusti 1880
d. 27 maj 1967

Stockholm 30 maj 1967

MARIANNE

Bertel och Helen

Gunnel och Erik

Ingela och Magnus

Helena Ellika

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
torsdagen 8 juni 1967 kl.
15.30 i Johannes kyrka.

Erik Hjalmar Frisell, Kapten Erik Hjalmar Frisell, Stockholm, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han föddes på Stömme bruk i Värmland och blev student 1899 i Norra real, Stockholm. Sin militära bana genomförde han med officers-examen på Karlberg 1902, Artilleri- och ingenjörhögskolan 1905



och Krigshögskolan 1912. Efter fyra års utlandsvistelse för teknisk-militära studier tog han avsked för civilt verksamhet. 1920—28 tillbringade han i Kenya huvudsakligen som överste i brittisk tjänst vid engelska statens järnvägundersökningar. Efter hemkomsten har han ägnat sig åt författarskap och uppfinnarverksamhet. Närmast sörjande är makan Marianne, född Nygren, dottrarna Ingela, gift med leg. läkaren Magnus Lind, Stockholm, Helena och Ellika samt barnen i tidigare gifte, Bertel, ingenjör, direktör, London och Gunnel, målarinna, gift med konstnären Erik Hallström, Stockholm, sonhustru och barnbarn.

Alfred Gripenstedt, F. kaptenen vid Bodens artilleriregemente Alfred Gripenstedt, Nynäs, Tystberga, har avlidit. Han var född 1895. Närmast sörjande är brodern, hovjägmästaren, friherre Carl Gripenstedt och hans maka Anna, född Nordenfalk, Bystads fideikommiss, Kilsno. 7/5-64.



Margit Froste

f. Melander

• 15 maj 1892

har lämnat oss i dag.

Älskad. Saknad.

Stockholm 1 sept. 1968

BIRGER och BRITTA

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum
tisdagen den 10 sept. kl.
15.00 i Heliga Korsets kapell,
Skogskrematoriet.

Meddelas endast på detta sätt

Margit Froste. Fru Margit Froste född Melander, Stockholm, änka efter överstelöjtnant Henning Froste, har avlidit, 76 år gammal.

Hon var född i Kalmar och tillhörde den kända släkten Jeansson där. Politiskt, socialt och kulturellt intresserad tillhörde hon under 1940-talet stadfullmäktige i Stockholm och var aktivt verksam i Engelbrekts församlingsstyrelse och Konstnärsgillet. Hon startade och ledde som ordförande under många år Kulturella klubben i Stockholm. Närmast sörjande är sonen Birger, civilekonom, sonhustru, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.



F. majoren
Höle Fellinus
Nornåle, 75 år
6/7-29/14

Skolkamrat i
Luleå

Margit Froste in memoriam

Långt efter det en människa lämnat oss kan man minnas en detalj, som liksom ger kvinnansens av hennes väsen. Ett varmt, levande skratt är ett sådant signum.

Margit Froste, spirituell, mångsidigt begåvad och utrustad med halmorns skillynta gåva, hade förmågan att få andra med sig i en genömlig glädje. Det goda skrattet, som tycks rinna upp i en inre källare, är ofta en avslöjare av djupare skikt, där känslans är ett personligt medkännande med färdkamraterna på livsvägen och delaktighet i deras lidanden och sorger. Så blev Margit Froste sina vänner var inte minst i deras bekymmer. Hon skänkte trost och visste oflast råd i brydsamma situationer. Men hon kunde också drömska lika svåra konstnär att helhjärtat dela glädjen med de glada och skapa festivitäs i livets benådade stunder.

Hennes aktivitet och kunnande togs under många år i anspråk för ett flertal samhällliga uppgifter. Hon var orädd och slagfärdig och kunde också gå mot strömmen, när det gällde. Med rötterna i en rik kulturmiljö fick Margit Froste i fadder-gåva en medfödd kärlek till böcker, konst och musik. Detta lämnade henne intresse och inlevelse i vad som hände i nuet, inte minst ur politiska aspekter. blev grunden till Kulturella klubben, som hon tog initiativ till för över 20 år sedan och där hon som ledare och inspiörande kraft klarade den svårbemästrade uppgiften att sammanföra intellektuellt orienterade kvinnor ur olika läger och med olika politiska schatteringar till diskussioner och berikande samvaro. Hon skapade en i sitt slag på sin märklig "kulturell salong" i modern stil, alltid med aktuella program. Utan tvekan var hennes egna politiska krönikor, där hon obligatoriskt gav en kortfattad översikt av världshändelserna en höjtpunkt. Strax följ jul, vid samvaro i hennes eget vackra hem på Eriksbergsgatan, höll hon alltid sin högt skattade boköversikt, då höstens alla bemärkta böcker, svenska som utländska, passerade revy. Hon hade ett osvikligt minne, och hennes beläsenhet var stor, inte minst när det gällde svensk och utländsk press.

När de mörka skuggorna började falla över hennes väg och hon inte längre kunde göra någonting för andra önskade hon bara att livet skulle vara barmhärtigt och snart återfordra sitt län.

Kring hennes eget minne står det sol. 5/9-68
ANNA FALKVIE





Min innerligt älskade Make

Komminister em.

Gustaf Frykberg

född den 11 januari 1890

har i dag lämnat mig i
djupaste sorg och saknad.

I sorgen deltar broder,
svägar samt syskonbarn.

Karlstad 17 dec. 1969

SIGRID

Jag vet på vem jag tror
när livets glädje rymmer
Och hjärtat brista vill
bland oro och bekymmer.
Jag minns vad Jesus led:
min själ och måste så
Igenom svara prov in i
Guds rike gå.

Jag vet på vem jag tror
när dödens timme nalkas
Och dagens heta kval
i aftonskuggan svalkas,
Min Jesus i sin död
har döden bragt på fall:
Hon lever, och min själ
med honom leva skall.

Jordfästningen äger rum
i Uppståndelsens kapell tisdagen
den 23 dec. kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
K. F. U. M.

Gravsättning samma dag
på Stavnäs kyrkogård kl. 16.00.

Lutherhjälpen och Sv.
kyrkans Mission läg den
avlidne varmt om hjärtat.



Bertil Frösell

Vår älskade

* 7 maj 1904

† 15 mars 1970

KARIN

Lillemor och Jan Fredrik

Niklas Helena

Gun

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Bertil
Frösell



Major Bertil Frösell, Täby, har
avlidit vid 65 års ålder. Han var
född i Säfte, blev student i Karl-
stad 1925 och genomgick därefter
officersutbildning. Han blev fän-
rik vid Värmlands regemente
1928 och löjtnant där 1931. Efter
genomgång av MEK 1932-34
gick han över till intendenturkär-
ren, där han blev kapten 1937
och major 1948. Han övergick till
reservat 1955, då han blev an-
ställd som ombudsman och skatte-
mästare vid Svenska officersför-
bundet. Han har bl. a. varit ledamot
av Statens lönenämnd, För-
svarets centrala företagsnämnd,
Statsjämstämningens riksförbund
samt i Försvarspersonalens be-
stadskommitté, där han var ord-
förande 1962-65. Närmast sör-
jande är maken Karin, född
Brunzell, döttrarna Lillemor, yr-
kespsykolog, gift med jur. kand.
Jan Borell, Nacka, och Gun, mo-
dedirektis, Paris, samt barnbarn.

Ulla Frössén

Fru Ulla Frössén, Linköping,
änka efter överste Gösta Frös-
sén, har avlidit i en ålder av
nåra 88 år. Hon var född i
Eskilstuna, dotter till disponent
Oscar Aspelin och hans maka
Clara, född Holmberg. Hon var
mycket socialt intresserad och
hjälpste många sjuka, speciellt
de blinda. Närmast sörjande är
system Hildegard Indebetou.



Överste 24/6
Engelbrekt
Flodström 11
Stockholm, 75 år

Kurskontrat.



Ulla Frössén

f. Aspelin

* 2 januari 1863

† 5 december 1970

Djupt sörjd och saknad
och i tacksamt minne
bevarad av mig,
släkt och många vänner.

Linköping 5 dec. 1970

HILDEGARD

INDEBETOU

f. Aspelin

Vänligt över jorden
glänser
Strålen av ett himmelskt
hopp,
Stilla inom tidens
gränser
Ewighetens sol går opp,
Ack, så stilla, att mitt
öga
Hennes sken fördraga
må
Och Guds dolda råd
förstå.

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

De som vilja hedra hen-
nes minne ombedes tän-
ka på De Blindas Val i
Östergötland, pg 73325-3



Vår Käre

IVAR
FRANSSON

* 20/12 1892

har i dag lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i sorg
och saknad.

Karlstad den 2/10 1972

ASTRID

Inge och Gullan

Britt och Rune

Barnbarn

Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljusst och stort

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell lörda-
gen den 7/10 kl 15.00
Efter akten inbjudes till
Rosenborg.



Min älskade Make
vår käre Far
och Morfar

Gunnar Flodin
* 19 januari 1886

har idag lämnat oss,
släkt och vänner i djupas-
te sorg och saknad.

Örebro 19 jan. 1973

LINNEÅ

Brita

Pernilla Staffan

Stig

Sv. Ps. nr 331:1

Enligt den avlidnes öns-
kan sker jordfästningen i
stillhet.

Gunnar Flodin



F. postmästaren Gunnar Flodin. Örebro, har avlidit på sin 87-årsdag. Han var värmänning till bördén, född i By församling. Efter mogenhetsexamen i Karlstad 1905 anställdes han vid postverket, blev postexpeditör 1906 och hade förordnanden i Ludvika och Hedemora. Ordinarie postexpeditör i Hedemora blev han 1912. I denna befattning tjänstgjorde han i Örebro med början 1916. Han blev assistent 1925

och förste postassistent i Helsingborg 1931. Senare blev han postkontrollör i Landskrona för att 1944 bli postmästare i Strömstad. Ett par år därefter flyttade han till Sala som postmästare. Han blev reservofficer 1907 och sedermera kapten i Värmlands regementes reserv. Närmast sörjande är maken Linnea, född Olsson, dottern Brita, läroverksadjunkt, maka till nyligen bortgångne stadsläkaren Per-Erik Ståhl, Kalmar, samt barnbarn. Sv 241-73.



Vår älskade Broder

**OSKAR
FRÖDING**

* 9/3 1900

har slutat sitt långa lidande.
Sörjd och saknad av oss,
svägrar, svägerskor, övrig
släkt och vänner.

Karlstad den 8/4 1966.

Syskonen

Du var den fjärde i syskon-
ringen.
Slöt Ditt öga, lyfte vingen,
Du stilla gick på livets stig
I sorg och glädje skall vi
minnas Dig.

Jordfästningen äger rum i
stillhet.



Ake Forsberg

* 11 augusti 1893
† 6 mars 1974

Näsby Park
19 mars 1974

INGEBORG

Barn

Barnbarn

Jordfästningen har ägt
rum.

Ake Forsberg



Major Ake Forsberg, Tåby, har avlidit i en ålder av 80 år. Han var född i Stockholm, blev student vid Norra Real 1913 och efter officersexamen på Karlberg fänrik vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1915. Efter transport som löjtnant till Smålands artilleriregemente blev han kapten där 1930, vid Karlsborgs artilleriregemente 1932, vid Smålands arméfylleriregemente i Jönköping 1936 och vid Luftvärmsartilleriet 1941. Efter sin avgång från aktiv stat hade han en arvodesbefattning som skjutplats- och kasernofficer vid Lv 2 i Linköping och utnämndes sedermera till major i armén. I yngre år var han framgångsrik skidlöpare och frildrottsman. Närmast sörjande är maken Ingeborg, barn, och barnbarn. Sv 243-74.

Kanrat på A 8.



**RAGNAR
FORSBY**

* 23/3 1896
† 30/5 1975

Utsägligt älskad. Gränslöst
saknad.

Torshälla den 5 juni 1975.

DORIS

Anita och Ragnar

Cecilia, Rikard

Jan-Erik

Ann. Per

Syskonen

Jordfästningen har ägt rum

Klasskamrat i Karlstad.



+

**THYRA
FREDING**

* 10/4 1879
† 4/1 1975

Arvid Örne
Bengt och Hannie Örne
Barnen
Släkt och många vänner

Vida, vida min dröm mig för
Bort mot oändligheten
Jordens oro ej mer mig stör
All dess strid är förgåten
Upp mot blånade rynder-
nas sfär
Aningens vingar mig has-
tigt bär
Närmare evigheten

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell Karlstad fred-
dagen den 17/1 kl. 14.00. Ef-
ter akten inbjöds till min-
nesstund på Rosenberg



Thyra Freding avled på lördagen på centralsjukhusets långvårdsklinik i Karlstad. Hon skulle ha fyllt 96 år i april månad.

Med Thyra Freding har ännu en värmländsk "legend" gått i graven. Hennes namn är för evigt förknippat med Märbacka och Selma Lagerlöf, med kärleken till och värdnaden av hembygden och med hennes hängivna arbete för nordismen.

Hon utbildade sig till småskollärare och endast 18 år gammal fick hon sin första tjänst - i Gunnarskog och fyra år i Botilsäter. Men hon återvände till sin födelsestad Karlstad och när Herrgasskolan togs i bruk 1907 började hon där som lärare och kvarstod fram till pensioneringen. Då hade hon en 43-årig lärargärning bakom sig.

Vid sidan om sitt lärararbete tjänstgjorde hon under ett tiotal somrar som lek- och folkdansinstruktör på Näaseminariet.

Hon verkade också som föreläsare i genren och reste runt såväl här hemma som i grannländerna och föreläste.

Under sina många resor i Norge, som hon älskade minst lika mycket som Varmland, talade hon om de värmländska diktarna.

Tidigt lärde hon känna Selma Lagerlöf och då Märbacka öppnades för allmänheten 1942 fick Thyra ta hand om världinneskapet.

Thyra Freding var också den som tog initiativet till att statym av Selma, kom på plats i teaterparken i Karlstad.

Hon ägnade sig också åt en omfattande skriftställarverksamhet. Hon publicerade artiklar i tidningar och övriga publikationer både här hemma och utomlands, och som uppläsare i radio och TV blev hon föremål för en landsamfattande stor uppskattning.

Nu har denna personlighet gått ur tiden, och tomrummet efter henne upplevs av alla hennes många vänner som stort.

Närmast sörjande är hennes båda systemsöner teckningslärare Arvid Örne och ing. Bengt Örne med familj Stockholm. *1975-76*



Min älskade Make
vår käre

**Engelbrekt
Flodström**

* 24 december 1896
† 10 maj 1974

Stockholm 10 maj 1974

DAGNY

Margit

Ruth och Axel

Släkt och vänner

Tänk på Dalregementets
kamratförening, pg. 98 393.

**Engelbrekt *led*
Flodström *1915-74***



Överste Engelbrekt Flodström, Stockholm, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var född i Falun, blev student där 1918 och fänrik vid Dalregementet 1918. Efter flygsparanutbildning 1921-22 och gymnasitk-läroexamen 1925 genomgick han Krigshögskolan 1925-27 och var 1931-32 bitr. militärat-taché vid beskickningarna i Riga och Tallinn. Han utnämndes till kapten vid Dalregementet 1933 och vid generalstaben 1934 samt var 1936-37 lärare i häror-dningslära vid KHS. Efter utnämning till major i Dalregementet 1939 var han till 1942 militärat-taché vid den svenska beskickningen i Moskva. Vid återkom-sten till Sverige tjänst-gjorde han som överste-ljtnant vid 12 i Karlstad och 13 i Örebro, han blev fober i Kiruna fo 1944 och chef för arméns jägarskola 1945 samt utnämndes till överste 1946. Åren 1949-52 var han sek-undchef för 13 i Öre-bro (från 1947) och från 1952 till sin pensionering 1957 var han åter mili-tärat-taché i Moskva och 1955-57 även i Warsza-wa och Prag. Närmast sörjande är makan Dag-ny, född Johansson.

Sven Flodén



F. majoren vid Jämtlands fältjägerregem-ente Sven Flodén har avli-dit i Stockholm i en äl-der av 80 år. Han var född i Brunflo, Jämt-lands län, blev student i Östersund 1916 och fän-rik vid Jämtlands fält-jägerregemente 1918. Efter att bl. a. ha ge-nomgått militärförval-tningskurs 1929-31 blev han kapten i armén 1933 och vid regementet 1937. Han utnämndes till ma-jor i armén 1942 och tjänstgjorde från samma år vid II militärbefäl-sstaben i Östersund. Närmast sörjande är makan Ebba. *4/6-75*



F. Majoren vid
Kungl. Jämtlands
Fältjägerregemente

**R. S. O.
Sven David
Flodén**

född 11 augusti 1894

avled stilla på Ersta sjuk-
hus
den 23 maj 1975,
omsluten av kärleksfull
vård.

Oändligt älskad.

EBBA

Sv. psalmen 297:3

Jordfästningen har ägt rum
i sällhet. Tänk på Ersta
Blomsterfond, postgiro
90 00 85-2, 116 36 Stock-
holm.

Kurskamrat KS





Min älskade Make
vår käre Far

Ivan Folke

* 1 september 1879

har i dag stilla insomnat.

Danderyd 30 juli 1975

ANNA

Gunnel och Gunnar

Iran och Stig

Harald o. Sheelagh

Ingemar och Gerd

Gunnar och Mailis

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Syster

*O Gud, all sannings källa.
Jag tror ditt löstes ord.
Vad du har sagt skall gälla
I himmel och på jord:
"Ikallta mig i nöden,
Så får du hjälpa mig."
Ja, Herre, in till döden
Vill jag äkalla dig.*

Jordfästningen äger rum fre-
dagen den 15 augusti kl.
15.30 i Danderyds kyrka.
Tänk på IM, postgira
900 706-3.

Ivan Folke



F. majoren Ivan Folke.
Danderyd, har avlidit 95
år gammal. Han var
född i Grums, Värmlands
län. Efter student-
examen 1896 avbröt han
officersexamen 1898 och
blev samtidigt under-
löjtnant vid Värmlands
regemente. Han ut-
nämndes till kapten 1911

Forts. på nästa sida

Forts. från föreg. sida

och till major 1929. Efter
språkstudier i Frankrike
genomgick han Infanteri-
riskjutskolan och Krigs-
högskolan 1904—1906.
Därefter följde två års
intendentutbildning,
senare kommandering
som kadettofficer vid
Krigsskolan. Under åren
1911—1915 ställdes han
av svenska regeringen
tillsammans med andra
svenska officerare till
persiska regeringens
förfogande för upprät-
tande av ett gendarmeri
som skulle svara för
ordningen på Persiens
huvudvägar. Han var
bl. a. chef för gendarme-
riets underofficers- och
officersskolor och blev
1913 chef för det nyuppsat-
tade Ispahanregementet
samt utnämndes till
överste i persiska arme-
n. Den aktiva tjänsten
lämnade han 1919
och övergick till reserv-
stat för att träda i Ud-
deholmsbolagets tjänst
som kontorschef vid
Hägfors järnverk under
åren 1919—1914.
1929—1940 var han be-
fähhavare för Sunne
landstormsområde. Han
ägnade stort intresse åt
idrott och skytte och var
ordförande i Värmlands
idrottsförbund
1916—1925 samt Kungl.
Maj:ts ombud i Värm-
lands skytteförbund
några år. Dessutom var
han engagerad i Röda
Korset som sekreterare i
Uddeholmskretsen
1919—1942 och vice ord-
förande 1928—1942.
1925—1936 var han ord-
förande i Älvdals land-
stormsförening. Närmast
sörjande är makan An-
na, född Forsberg, samt
barnen Gunnel med make
organisationsdirektör
Gunnar Hävermark,
Stockholm, Iran med
make direktör Stig
Ljunggren, Guldsmeds-
hyttan, Harald, överste
med make Shoelagh
född Paterson, Sit Me-
smin, Frankrike, Inge-
mar, överstelöjtnant.

med make Gerd född
Melin, Stockholm, och
Gunnar, direktör, med
make Mailis född Zel-
terberg, Sandviken. *207*
9/8-75.

*Folke var som
gymnasist i näck-
arvårad hos minna
föräldrar i Strättar-
gatan 13 (nu. Hibel
de Ners). Jag har
fått ett föremål
heller honom*



Min älskade Make
vår käre Pappa

Erik Fristedt

* 1 juli 1899

Falun 10 febr 1975

MAY

Birgitta och Dan

Nils-Erik

Annika

Jordfästningen äger rum i
sülhet.

Erik Fristedt



F. häradshövdingen Erik
Fristedt, Falun, har av-
lidit vid 75 års ålder.
Han var född i Karlstad,
son till lektor Conrad
Fristedt och hans maka
Ida. Efter studentexa-
men i Karlstad 1917 blev
han jur. kand. i Stock-
holm 1922 och gjorde sin
tingstjänst i Mjälby,
1926—29 tjänstgjorde
han i Svea hovrätt, och
efter kortare tjänster
som t. f. häradshövding
och domare i Norrland
återkom han 1932 till
Svea hovrätt som asses-
sor. 1936—48 var han
häradshövding i Torneå,
och 1949—61 var han
fastighetsboksupplägga-
re i Falun. Han har även
varit verksam inom
hemvärdet. Närmast
sörjande är makan May,
född Bergström, barnen
Birgitta, byrådirektör,
gift med byrådirektör
Dan Lundgren, Stock-
holm, och Nils-Erik, in-
genjör. Vasterås, samt
barnbarn.



Min älskade Make
Vår käre Far
Börje Furtenbach
* 28 april 1901
† 17 juni 1976

ANNA
Carl-Fredrik och Eva
Erik och Leona
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i
Trons Kapell den 9 juli kl.
13.15.

Börje Furtenbach



F. överste Börje Furtenbach, Stockholm, har avlidit. Han var född i Stockholm 1901 men växte upp i Piteå, där fadern var tullförvaltare. Studentexamen avlade han i Luleå 1921 och blev officer vid Norrbottens regemente 1923, senare av generalstabens 1937, major vid 12 i Karlstad 1942, vid generalstabens 1944 och utnämndes 1945 till överstelöjtnant och stabschef vid V. milie i Karlstad. I Värmland gjorde han sig känd för sina historiska forskningar och utnämndes 1950 till chef för krigshistoriska avdelningen vid försvarsstaben. Han blev 1961 överste och var 1964-66 chef för den militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan. Sedan 1957 var han ordförande i Genealogiska föreningen, var ledamot av 58 års militärhistoriska utredning samt delegat för militärhistoriska forskningsrådet. Född den 28 april 1901 i Piteå. Fader: Carl-Fredrik Furtenbach, moder: Sofia Maria Furtenbach. Gift med Ingegerd Furtenbach. Barn: Erik och Leona. Barnbarn: Carl-Fredrik och Eva Erik och Leona. Jordfästningen äger rum i Trons Kapell den 9 juli kl. 13.15.

85 ÅR



Attiofem år fyller i morgon, fredag, dir. K. G. Fridman, Malmorgsgatan 12, Karlstad. Han är född i Karlstad och studerade bl.a. vid Lunds privata elementarläroverk och Pählmans handelsinstitut. Han bedrev också språkstudier och skaffade sig handelspraktik i Tyskland, Holland och Schweiz. 1920 övertog han faderns handelsfirma, numera AB C. A. Fridman, och utvecklade den till en riksomfattande grossistföretag för maskiner, redskap och föremål för slakterier och charkuterier. 1926 startade han agenturfirman K. G. Fridman med huvudsakligen svenska generalagentur för ledande schweizisk metall- och finmekanisk industri. Han är mångårig medlem av bl.a. Carlstads-Gillet, Värmlandska provinsallionen, Värmlands-Dalslands engrossistförening, Karlstads köpmans understöds-kassa, Schweiziska ekonomiska rådet i Sverige, Föreningen Sverige-Schweiz samt Vänerskog. *NWT 2/18-76*



KARL GUNNAR FRIDMAN

* 22 augusti 1890
† 28 april 1976

Karlstad den 7 maj 1976

ELSA CHRISTINA

Magnus och Birgitta

Bengt och Anita

Elsa och Boudewijn

RUTH

Barnbarn och syskonbarn

Jordfästningen har ägt rum



Prosten

RUDOLF FENSBY

* 4/10 1890

har i dag lämnat oss i sorg och saknad.

Karlstad den 26/8 1975.

VALBORG

Sixten och Ingegerd

Ingrid och Carl-Olof

Hans och Pamela

Barnbarnen

Sara och Bo

Jordfästningen äger rum i
stillhet.

DÖDSFALL



Prosten Rudolf Fensby, O. a. Kyrkogatan 6, Karlstad, avled på tisdagen i en ålder av 84 år.

Han var född i Holms socken i Älvsborgs län. 1910 avlade han studentexamen i Vänersborg och ett år senare teol. fil. i Uppsala. Teol. kand. blev han 1915 och prästvigdes samma år. Efter förordnande i Gilberga och Kristinehamn blev han komminister i Munkfors 1918 och kyrkoherde i Fors-haga 1926. 1939 förordnades han till kyrkoherde i Fryksände. Han blev kontraktsprost i Fryksdals kontrakt 1944. Vid sidan av sitt yrke hade han en rad förtroendeuppdrag. Bl.a. kan nämnas ordförandeskap i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och folkskolestyrelsen. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn. *NWT 2/18-76*

Direktor Karl Gunnar Fridman, Karlstad, jordfästes på fredagen i Korsets kapell. Off. var prosten Franz Holmgren. Bland blommorna märktes från personalen K. G. Fridman, Wermlands-Banken m. m. Director Fridman avled i sitt 86:e levnadsår. Han var införd Karlstadsbo och efterlämnar som närmast sörjande maka, barn, barnbarn och syskonbarn. *8/15-76*



EBBA FINNSON

f. Annell
vår kära
* 25/7 1901

lämnade oss idag.

Karlstad den 23/5 1979

JOHN

Mats

Gunnar och Margita

Kerstin

Ingvar

Barnbarn

Syskon

Övrig släkt och vänner

Sv. Ps. 447

Jordfästningen äger rum i Korsets kapell fredagen den 1/6 kl 14.00. Efter akten inbjudes till minnesstund på Rosenborg.

I stället för blommor tänk på IM pg. 90 07 06-3 och Svenska Kyrkans Mission pg. 90 74 38-6.

På onsdagen avled Ebba Finnson, f. Annell, Karlstad, i en ålder av 77 år.

Efter examen som lantushögskollärarinna i Rönfors 1925 tjänstgjorde hon vid Nygårds lantushögskola i Eks-harad fram till giftermålet 1927. Hon verkade sedan som prästfru i Eks-harad, Hagfors och Norra Ny och efter makens pensionering 1974 hade hon aktivt deltagit i donkyrkoforsamlingens mödrakrets och missionsarbetskrets. Hon var också mycket intresserad av Individuell Mänuskö-hjälps arbete. Hon fick genom sin positiva kristna livsyn ofta vara jourhavande medmänniska för många i nød. Hon sörjes närmast av maken kontraktsprost emeritus John, barnen Mats, praktiserande läkare i Uppsala, bibliotekarie i Karlstad, mågen Ingvar, ingenjör, Katrineholm, samt barnbarn och syskon. 26/5-79



Gunnar Finnström

vår älskade

* 28 mars 1898
† 21 april 1979

BIRGIT

Margareta och Lennart

Orvar och Kerstin

Barnbarnen

Barbro

Jordfästningen har ägt rum i stillhet

dödsfall

Gunnar Finnström



F. kaptenen vid Kungl. Uplands regemente Gunnar Finnström, 81 år, Uppsala, föddes i Stockholm. Efter studentexamen i Uppsala och officersexamen blev han 1918 fänrik och gick 1928 på övergångsstat. Han tjänstgjorde åren 1928-31 som idrottsofficer vid flygvapnet i Ljungbyhed. Därefter genomgick han Schartaus handelsinstitut och inträdde som avdelningschef vid assursvårförman E. Rydbeck AB. Sedan han vid andra världskrigets utbrott blivit beordrad till tjänstgöring övergick han 1941 på aktiv stat och tjänstgjorde under beredskapsåren vid olika förband. Efter sin pensionering 1948 var han expeditiions-officer och mobiliseringsofficer vid FO. De närmaste är hans hustru Birgit, dottern Margareta, adjunkt, gift med rektor Lennart Sunnerholm, Östhammar, sonen Orvar, docent, med maka Kerstin, leg. läkare, Linköping, barnbarn och system Barbro Gebhard, Borgå, Finland. 21/5 79

Kyrskauvat 25.



Vår kära

DAGMAR FORSSELLIUS

* 31/5 1900
† 13/4 1977

Bureå den 14 april 1977

ULLA och CURT

Lars, Birgitta, Åsa

Karin

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Tribörse Klubb



Vår

ANNA FIELDING

* 28/10 1893

har lämnat oss, övrig släkt och vänner.

Brättne den 5/1 1980.

SYSKON

Svågerson

Syskonbarn

Vad rätt Du tänkt
Vad Du i kärlek vill
Vad skönt Du drömt
Kan ej av tiden härjas
Det är en skörd som undan
honorn bärgas
Ty den hör evighetens rike
till.

Jordfästningen äger rum i stillhet.





Min ousägligt älskade Make,
vår käre Far

CLAES GUSTAFSON

* 30/6 1878

har i dag hastigt avlidit i tron
på sin Frälsare, Innerligt sörjd
av oss, släktingar och många
godä vänner.

Karlstad den 18 okt. 1915.

OLAVA GUSTAFSON,

Torsten och Ingrid.

Christina.

Sv. Miss.-förb. sångbok 402: 2.

Jordfästningen äger rum i
kapellkrematoriet onsd. den
24 okt. kl. 13,45 em. De, som
önska följa den bortgångne till
hans sista vilorum, inbjudas till
K. F. U. M. kl. 12,15.

Meddelas endast på detta sätt.



Handl. Claes Gustafsson,
Karlstad.

På torsdagen avled handl. *Claes Gustafsson*, Karlstad.

Han var född 1878 i skarvtrakten och kom tidigt till Karlstad, där han först konditionerade hos firma Wallerstedt, innan han för cirka 35 år sedan öppnade egen affär, vilken han till sin död bedrev. Inom köpmannakretsar har han gjort sig ett aktat namn. Rätträdig och kunnig samt en utomordentlig personlighet vann han allas förtroende. Han blev också högt aktad och värderad inom de olika köpmannaorganisationerna, där hans krafter tidigt togs i anspråk. Sälunda var han från början med i styrelsen för Karlstads handelsförening och dess specieravdelning samt Värmlands-Dala köpmannaförbund S & LF. Deshutom var han styrelseledamot i Jordbrukarbanken. Stort intresse ägnade han också åt Karlstads missionsförsamling samt KFUM, vars föreningsarbete han livligt understödde.

Närmast sörjande äro maka och en
son.

NVT 19/10 45.





f. d. Försäkringsdirektören

GOTTFRID GRANHULT

* 10 dec. 1895
† 13 aug. 1963

Innerligt saknad av tro-
tjänarinna, släkt och
vänner.

Jordfästningen äger rum i
Norra Krematoriet, Stockholm,
onsdagen den 21 augusti kl.
12.30.

Meddelas endast på detta sätt.

Klass-
Kamrat
i
Karl-
stad.

Gottfrid Granhult, F. försäkrings-
direktören **Gottfrid Granhult**, Stock-
holm, avled på tisdagen. (1963)

Han var född
1895 i N. Finn-
skoga församling,
Värmland och av-
lade studentexa-
men i Karlstad
1915 samt civil-
ekonomexamen i
Stockholm 1918.
Han innehade för-
säkringsbolaget
Hj. Granhult ab.,
Stockholm i 35 år. Närmast sörjan-
de är syskonbarn och trojänarinna.
S. 2. 1978-63.



OTTOFREM AR fyller i morgon,
söndag, f. stadsbibliotekarien i Karl-
stad **G.A. Gustafson**. Han är född i
Karlstad. Efter att ha genomgått
övningskolan vid seminarlet blev
han elev vid Karlstads mekaniska
verkstad 1936 och vistades ett par år
vid Stockholms Vapenfabrik. År 1938
fotogs han som elev vid Karlstads
folkskoleseminarium och avlade folk-
ekollärorexamen 1942. Efter att ha
varit o. o. lärare i Karlstad blev han
ordinarie folkskollärore 1965. År 1910
föredrogs han som tillsynslärore
vid Herrhagskolan och blev 1923
överlärore vid samma skola. Efter att
ha gjort en uppskattad insats vid
stadens folkskolor övergick han 1929

till bibliotekstjänst. Han hade redan
1914 startat Karlstads stadsbibliotek.
År 1930 blev Karlstads stadsbibliotek
centralbibliotek för Värmlands län. Hr
Gustafson utnämndes i samband där-
med till centralbibliotekarie, en be-
fattning som han innehade till 1945,
då han avgick med pension. Hr
Gustafson som under ett långt liv
varit verksam i sin hemstad, har på
skolans och biblioteksverksamhetens
områden utfört en gedigen och be-
tydelsefull insats. Han har gjort sig
förtjänt av den ökning och stora
uppskattning, som kommit honom till
del. Han följer alltfjämt med livligt
intresse utvecklingen, särskilt när
det gäller stadsbiblioteket som han
varit med att grunda och under
många år leda. Som centralbibliote-
karie betydde han också mycket för
folkbiblioteken ute i Värmland. Efter
sin pensionering ägnade han sig bla.
åt att katalogisera Selma Lagerlöfs
boksamling på Märbacka. 85-årsdagen
tillbringas G. på annan ort.
NWT 2/172-63



Byggnästaren **Oscar Fridolf
Gustafsson**, Herrhagsgatan 62,
Karlstad, avled på tisdagen i en
ålder av 79 år.

Den bortgångne var född i Ed-
men flyttade till Karlstad 1907,
där han var verksam som bygg-
mästare ända upp i 70-årsåldern.
G var med om att uppföra ett
flertal större byggnader i Karl-
stad. Han tillhörde på sin tid hy-
resnämnden och byggnadsnäm-
nden. Religiöst intresserad hade
han i många år varit med i Karl-
stads missionsförsamling, samt
även engagerad i RT Esajas Teg-
ner. Närmast sörjes han av maka
och barn. NWT 8/4-64.



Min älskade Make,
vår käre Pappa och Farfar
Byggnästaren

OSCAR GUSTAFSSON

* 29/10 1884
† 7/4 1964

Karlstad den 9/4 1964

MARTA

Erik och Silna

Bent Elisabeth Hans-Erik
Runa och Jan-Christer

Det är gott att bida,
Herre, vid Din port.
Himlar öppnas vida,
Här är helig ort.
Här min själ förnimmer
Glädjens nya ton,
Och jag ser ett skimmer
Från en snövit tron.

I stället för blommor Länk
på Betlehems kyrkans blom-
sterfond, postgäta 20 72 43.

Jordfästning äger rum
i stillhet.

Erik Gelin, Löjtnant Erik Gelin,
Sjögestad, Linköping, har avlidit.

Han var född 1886
i Lunda Söder-
manland och blev
1904 volontär vid
Svea trängkår, som
då var förlagd till
Marieberg i Stock-
holm. Han följde
sedan kåren först
till Örebro 1907
och till Linköping
1927. Han blev
fanjunkare 1922 och löjtnant 1936.
Han var sedan knuten först till CVM
på Malmslätt och därefter vid Fo-
staben i Linköping. Han var på sin tid
ordförande i underofficerskåren både
i Örebro och i Linköping. Närmast
sörjande är maka, barn, barnbarn och
syskon. S. 2. 3/17-64.



Dödsfall

Marta Grönvall, Fru **Marta Grön-
vall**, Angelholm, har avlidit i en ål-
der av 67 år.

Hon var född i Angelholm och
änka efter direktör **Sture Grönvall**.
Närmast sörjande är sonen **Wilhelm**
samt dottern **Ingrid**, gift med leg.
läkaren **Nils Wavst**, Solna, barn-
barn och bröder. S. 2. 28/3-66





Vår käre Far
Farfar och Morfar
i Översten

Reinhold Geijer

* 3 oktober 1872
† 23 november 1965

BERTIL och SONJA
MARGARETA
REINHOLD och
MARGARETA
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i Karlstads domkyrka torsdagen den 2 december kl. 15.00. Tänk på Värmländska Provinsiallogens Frimurarehem, som låg den bortgångne varmt om hjärtat; pg. 26 29 13, Karlstad.

Reinhold Geijer, Överste Reinhold Geijer, Karlstad, avled på tisdagen vid 93 års ålder.

Han var född i Bosjö bruk i Värmland och inträdde 1892 vid Värmlands regemente, som han tillhörde till 1915, då han blev major vid Upplands regemente. Där blev han överstelöjtnant 1921, fick följande år transport till Västmanlands regemente och förordnades 1923 till chef för Gotlands infanteriregemente. Vid detta stannade han till 1926, då utnämning följde till överste och chef för Hallands regemente. Därifrån av gick han 1932 vid uppnådd pensionsålder och återflyttade till Värmland. Han har bl. a. tjänstgjort som adjutant vid V. arméfördelningens stab. Som militär lärare har han blivit anlitad vid bl. a. krigsskolan. Under senaste kriget var han FO-befälhavare först för Malmö med sydvästra Skåne, sedan för Värmland. Närmast sörjande är barnen Bertil, Le, länsassessor, Karlstad, Margareta, änka efter provinsialläkare Ö. Hagström, Uppsala, och Reinhold, aukt. revisor, Sundsvall, sonhustru och barnbarn.



Erik Geijer. Förstmästare Erik Geijer, Karlstad, har som tidigare meddelats, avlidit vid 88 års ålder.

Närmast sörjande är sex barn, Elisabeth, gift med civilingenjör Nils Träcklind, Katrineholm, Nina, gift med kammar skrivare Lennart Gillman, Uppsala, Axel, förstmästare, Filipstad, Anna Lisa, gift med arkitekt Ole Carstens, Håslöholm, Ulla, Karlstad, och Nils, ingenjör, Stockholm, samt barnbarn. 26 65

Överste Reinhold Geijer död

NWT 25/11-65.



Överste Reinhold Geijer, Malm-torgsgatan 5, Karlstad avled på tisdagskvällen i en Ålder av 93 år. Han var född på Bosjö bruk och blev officer vid Värmlands regemente 1894, major vid Upplands regemente 1916, överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1922 och chef för Gotlands infanteriregemente 1923. Åren 1925-1932 var han chef för Hallands regemente. Enuru icke längre krigstjänstgöringskyldig ingick han vid andra världskrigets utbrott åter i aktiv tjänst och kvarstod där till uppnådd 70 år. Han var försvarsområdesbefälhavare för Malmö Fo 1939-1940 och för Karlstads Fo 1940-1942. Åren 1913-1926 var han adjutant hos konung Gustav och utnämndes sistnämnda år till överadjutant. 1906-1914 var han lärare i krigskonst vid krigsskolan. Han har varit i utländsk militärtjänst som stipendiat i Tyskland 1911 och i Frankrike 1919-1920 och bedrev krigsstudier 1918 dels vid de bulgariska arméerna i Macedonien, dels i Turkiet och dels vid tyska västfronten. 1928 var han ledare för svenska arméns deputation till Stralsund vid stadens 300-årsjubileum av dess befrielse från Wallenstein's belägring. Han har varit verksam inom frivilliga skytte- och landstormsrörelsen och var ledamot av krigsvetenskapsakademien. Han var även hedersledamot av Värmlands nation i Uppsala.

Överste Geijer hade under Årens lopp innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag. Han var taxeringsordf. i Karlstad 1933-1939, ledamot av styrelsen för Värmlands Högerförbund 1935-1960 och därefter hedersledamot. Han har varit ledamot av styrelsen för Gellerska sällskapet från dess bildande 1912, dess ordf. 1930-1947 samt ledamot av styrelsen för Gellersamfundet 1948-1962. Han har haft ett stort antal revisorsuppdrag, bl. a. i Uddeholms AB i 42 år och i

Wermlandsbanken i 14 år. Han innehadde huvudagencuren i Värmland för Försäkrings AB Mälaren 1934-1950. Han har författat och utgivit militära läroböcker och skrivit artiklar i krigsvetenskapsakademiens m. fl. militära tidskrifter samt i dagpressen. Vidare har han författat Karlstads hamns historia 1933, Wermlands Stadsbyråförenings 1943 och Värmlands-Dalslands Engrosistförening 1943. Inom Frimurareorden har han varit provinsialmästare för Värmlands Provinsialloge och en av ordens högsta ämbetsmän och tilldelades en över honom präglad medalj. Som militär gjorde sig överste Geijer känd som framstående taktiker och skicklig pedagog.

Överste Geijer hade många vänner såväl bland den äldre generationen som bland de yngre. Hans utomordentliga kroppsliga och andliga vitalitet imponerade — hans vänsallhet och nobla framträdande har gjort honom till en centralgestalt som intog en särställning i det samhälle, där han efter den aktiva officers-tjänsten slog ned sina boplatser. Närmast sörjande är barn och barnbarn.



Förstmästaren Erik Geijer

född i Ovanåsjö 9 juni 1880

Vår käre Pappa, Svärfar, Morfar och Farfar avled stilla i dag i sitt hem i ljusaste minne bevarad.

Karlstad 21 juni 1968
ELISABETH och NILS
NINA och LENNART
AXEL och GRETA
ANNALISA och OLE
ULLA
NILS och ANNIKA
Barnbarnen

Övrig släkt och många vänner.

Jordfästningen äger rum i stället. Värml. län's jakt-vårdsförbund, viltvårdsfonden bringas i åtanke på 72 299.

Erik Geijer, Förstmästare Erik Geijer, Karlstad, har avlidit vid 88 års ålder.

Han var född i Ovanåsjö, Gävleborgs län. I sin ungdom tjänstgjorde han som skogspraktikant i norra Klarälvdalen hos Uddeholmsbolaget. Efter att ha genomgått skogsinstitutet vistades han en tid i Hjärjedalen. 1907 återvände han till Uddeholm och Värmland och tjänstgjorde först inom Norra Reviret i tio år samt sedan fram till pensioneringen 1945 vid Brattfors revir. Han har i bokform utgivit tre uppsättade skildringar av värmländska seder och bruk. Närmast sörjande är barn och barnbarn. 26 16 - 65.





På midsommarafon avled
forstmästare Erik Geijer, Karl-
stad, i en ålder av nysst fyllda
88 år.

Den bortgångne var född i
Quansjö. Efter skolestuder i Vä-
nersborg och Karlstad samt vid
Örebro tekn. läroverk genomgick
han skogsmästarett och avlade ex-
amen där 1905. Åren 1904—04
var G. anställd vid Uddeholms
AB och vid Källskära AB 1905—
07. Han blev revirförvaltare i
UHE:s norra revir 1907 och be-
satt på Tonnet, Ekshärad. Från
1917—45 tjänstgjorde han i
Brattfors revir och var då bosatt
på den gamla geijersgården Lind-
fors. Efter pensioneringen slog
han sig ner på villa Jägersro nära
Lindfors, men flyttade 1955 till
Karlstad.

På 50-talet utgav G. en serie
böcker, som blev mycket lästa och
uppskattade. 1950 utgav han
"Katt-Erik berättar". 1953 "Att
leva på Värmländska". 1955 "Pa-
radis för flera" och 1960 "Odyg-
dens år".

Närmast sörjande är sex barn:
Elisabeth, gift med civilingenjör
Nils Täckelind, Katrineholm. Nina,
gift med kammarlivare Len-
nart Ullman, Uppsala. Axel,
forstmästare, Filipstad. Anna Li-
sa, gift med arkitekt Gie Car-
stens, Hassleholm. UEA, Karlstad,
och Nils, ingenjör, Stockholm,
samt barnbarn.

Om den bortgångne skriver dis-
ponent Nils Danielsen:

En gammal skogsmän har gått
ur tiden. En ättling av släkten
Geijer, en släkt, som har gjort
så djupgående insatser i Värml-
lands och enkanerligen Udde-
holms historia, har samlats till
sina fäder.

Erik Geijer ägnade så gott som
hela sitt liv åt att tjäna det stol-
ta bolaget. Tidigt blev han skogs-
förvaltare å Norra Reviret under
Skogschefen Gösta Wesslén. 1945
frånträdde båda sina befattning-
ar. Geijer hade då under många
år bott å Tonnet och förvaltat ett

mycket stort område i mellersta
och norra Värmland. Han avslu-
tade sin gärning som chef å
Brattfors Revir. Då fördrades
starka fysiska krafter den tiden,
så inga bilar funnos, och inspek-
tionsresorna måste göras till fots,
i vagn eller i släde med vagn-
skinnspisar mot kälmar. Geijer
rörde sig i skogen med betänk-
samhet och i måttliga takt.
Men han såg och iaktog. Mången
tjäder och orre trängdes upp
och full för hans säkra skott.

Om Geijer som skogsmän kan
sägas, att han hade öga för, vad
var Herre menade, att marken
skulle bära. Hans kulturer hade
framgång. Folket hade han med
sig, och med all egenintighet
var han en ekonom. En patalig
originalitet i ord och gärning

gjorde, att lysnare saknade han
aldrig, när han gav belägg för å-
gärder och paschaser.

I yngre dagar tillade han kan-
ske litet hårt på levande vilt.
Som jägare och fiskare blev han
en mästare. Den som kunnat följa
å honom genom åren, kan ej
undgå att finna, att hans intresso
mer och mer samlade sig kring
naturvårdsfrågor, till vilka nu en
allmän opinion så småningom
vaknat.

Jag nämnde ordet paschaser.
Geijer hade det talade och skriva-
na ordet i sin makt. Han har
givit ut ett antal böcker, en med
titeln Katt-Erik berättar. Kravet
utan en dold självkritik.

Hans många medarbetare från
revirförvaltareiden ha väl, de
flesta, gått in i evigheten. De,
som leva, bevara den gamle ätt-
lingen av geijersstammen i akt-
tat och ärat minne. Förvisso var
han en folkets man och ett kraf-
tigt skott på sin ätt.

Frid över hans minne och tack
för en god och redligt utförd livs-
gärning i Uddeholmsbolagets
tjänst. NWT 2576—65;



Trävaruhandlare Axel Gröndahl,
Munkforsgatan 10, Karlstad, av-
led på måndagen.

Han var född i Karlstad År 1899
och hade varit verksam inom trä-
varubranschen. Politiskt och ide-
ellt intresserad var han aktivt
verksam inom såväl Karlstadsav-
delningen som Värmlands val-
kretsförbund av folkpartiet. Han
var medlem av Tempelridaror-
den, Godtemplarorden och Vasa-
orden av Amerika. Hr Gröndahl
har även haft en del kommunala
förtroendepoppar, bl. a. inom so-
cialvården, tillhört pensions- och
taxeringsnämnder, humanstyrelse,
m.m. Under en period var han
även nämndeman. Han gjorde sig
känd som initiativtagare till den
fotgängareförening som bildats i
Karlstad.

Närmast sörjande är syster,
svägerska, sväger och sysonbarn.
NWT 1617—65.



Vår älskade

Chr. Aug. Geijer

° 30 augusti 1880

avlidit stilla i dag, otvåglig-
t saknad av oss, släk-
tingar och många vänner.

Karlstad 17 sept. 1968

EBBE och NORA
Christian, Madeleine, Eva
MARY

ULLA och HANS

Olof, Anders, Ann Sofi

CARL-GUSTAV

MARIANNE

Agneta, Karl-Henrik,

Elisabeth

CHRISTIAN och ESSAN

Maria, Magnus, Sten

STEN och ELSA

Carl-Gustav, Per

MARTA

Välsignad är det hem för
visst
som har sitt allt i Jesus
Krist
Där han ej är, är världen
tom
Där han ej bor är fattig-
dom.

Jordfästningen äger rum
i Korsets Kapell, Ruds-
kyrkogård, Karlstad, lör-
dagen den 28 sept. kl.
16.00. Tänk på Föreningen
Värmländska provinsial-
lovens frimurarehem nr
26 29 13.



Vår käre

AXEL
GRÖNDAHL

° 14/7 1890

har i dag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad.

Karlstad den 15 juli 1968.

HANNA

Elsa och Bertil

Sysonbarn, släkt och
många vänner

Jordens oro viker
För den frid som varar
Graven allt förlikar
Himlen allt förklarar.

Jordfästning äger rum i
stulhet.



En känd och aktad värmblänning, överingenjören Christian Aug. Geijer, Malmörögsgatan 12, Karlstad, avled på tisdagen i en ålder av 88 år.

Den bortgångne var född i Brattfors och kom efter fullbordade examina till Uddeholmsbolagets gamla sulfittfabrik i Arås, dit han efter en del utlandsstudier återvände som driftingenjör år 1907. Ett år senare blev han chef för denna industri, som sedermera på hans förslag ombyggs helt. År 1911 fick han i uppdrag att planera för bolagets hela cellulosaproduktion i Skoghäll och blev sedan chef för sulfittfabriken där. Denna befattning innehadde hans tills pensioneringen år 1946. Även efter sin avgång var han i tjänst hos bolaget. Nämnas kan, att G. på sin tid var suppleant i UHB-styrelsen. Inom Geijerska släktföreningen var han aktivt verksam och medverkade bl. a. till Geijerskolans tillkomst. G. var en skicklig industriman och en gedigen människa med stor organisatorisk talang. I det bondetåg som för 34 år sedan drog upp till Stockholm för att kräva en bättring i försvarsfågan, deltog den nu bortgångne, som f. ö. svarade för organiseringandet av det värmbländiska deltagandet. G. hade många intressen och var också kommunalt och kyrkligt engagerad i Hammarö. Sin andliga och kroppsliga spänt behöll han till slut.

Den avlidne sörjes närmast av sonen, byrådire. Ebbe Geijer, Stockholm, dottern Mary, sjukvårdsföreståndare, Stockholm, dottern Ulla Lidén, talpedagog, gift med advokat Hans Lidén, Oskarshamn, sonen, försäljningsdir. C. G. Geijer, Sölvesborg, sonen, ombudsman Christian Geijer, Uddeholm, sonen överste Sten Geijer, Djursholm, samt sonhustrur och barnbarn.

Christian A. Geijer, F. överingenjören Christian Aug. Geijer, Karlstad, har avlidit i en ålder av 88 år.

Han var född i Brattfors och kom efter fullbordade examina till Uddeholmsbolagets gamla sulfittfabrik i Arås, dit han efter en del utlandsstudier återvände som driftingenjör 1907. Ett år senare



blev han chef för denna industri, som sedermera på hans förslag ombyggs helt. 1911 fick han i uppdrag att planera för bolagets hela cellulosaproduktion i Skoghäll och blev sedan chef för sulfittfabriken där. Denna befattning innehadde han tills pensioneringen 1946. Även efter sin avgång var han i tjänst hos bolaget. Inom Geijerska släktföreningen var han aktivt verksam och medverkade bl. a. till Geijerskolans tillkomst. I det bondetåg som för 34 år sedan drog upp till Stockholm för att kräva en bättring i försvarsfågan, deltog den nu bortgångne, som f. ö. svarade för organiserandet. Han hade många intressen och var också kommunalt och kyrkligt engagerad i Hammarö. Han sörjes närmast av sönerna Ebbe, byrådirektör, Stockholm, Carl Gustav, försäljningsdirektör, Sölvesborg, Christian, ombudsman, Uddeholm, och Sten, överste, Djursholm, dottrarna Mary, sjukvårdsföreståndare, Stockholm och Ulla, talpedagog, gift med advokat Hans Lidén, Oskarshamn, sonhustrur och barnbarn. 28-29-68



Ivar Gewert

vår älskade

* 4 augusti 1881

† 25 februari 1971

Stockholm 26 febr. 1971

LISA

Russ och Johan
Suzanne

Peder och Ninni

Fredrik

Barnbarnsbarn

Tack för all kärlek, värme och omtänksamhet om oss alla.

Jordfästningen äger rum lördagen den 6 mars kl. 13.00 i Oscars kyrka. Tänk på Föreningen pensionerade officerare, postgiron nr 2045-3, Stockholm.

Ivar Gewert död



F. generalintendenten, generallöjtnant Ivar Gewert, Stockholm, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var född i Hällefors, Örebro län, son till bruksförvaltare Gustaf Alfred Gewert och hans maka, född Abenius, blev student i Västerås 1909, underlöjtnant vid Värmbländs regemente 1911, kapten vid Intendenturkåren 1920 och generalmajor 1945. Efter att ha beklätt olika befattningar inom intendenturen och tjänstgjort som lärare bl. a. vid krigshögskolan var han inspektör för underhållstrupperna 1942-1948. Sistnämnda år blev han generalintendent och chef för dåvarande armeförvaltningens intendenturavdelning, från vilken befattning han pensionerades 1957, då han blev generallöjtnant. Bland viktigare uppdrag kan nämnas att han under flera år var ledamot av dåvarande Rikensämnden för ekonomisk försvarsberedskap, 1957-1959 styresman för



Vår älskade

MAGNHILD
CIDEON

* 23/2 1890

har idag stilla insomnat.
Lund den 24 januari 1970.

CARL

Brita — Nils Erik

Ulla — Tage

Bengt — Lena

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Ebba och Oscar Carlström

Sv. ps. 287: 4.

Jordfästningen äger rum i
S:t Olofs kapell i Lund måndag 2 februari kl. 14.00.

Krigsvetenskapsakademien samt under åren 1926—1941 redaktör för Svensk Intendenturtidskrift. Han har även varit ledamot av styrelsen för Röda Korsets sjuksköterskeskola och sjukhem, ordförande i Föreningen pensionerade officerare samt var tillsammans med major Gunnar Dylén med om att bilda dåvarande Armé- och Marinfilm liksom AB Kinematografiska anstalten (AKA). Närmast sörjande är maken Lisa, född Nilsson, samt döttrarna Russ, gift med kommandörkapten Johan Gottlieb, och Suzanne, barnbarn och barnbarnsbarn. *NWT 277-71.*

+

Vår käre
Evald Gabrielson
* 30 oktober 1896
† 13 september 1971

ESTHER
Per-Olof och Birgitta
Ake och Inger
Barnbarn
Syskon

Jordfästningen äger rum lördagen den 25 september kl. 15.15 i Lilla kapellet, Räcksta Krematorium.

Meddelas end. på detta sätt



Evald Gabrielsson

Ingenjör Evald Gabrielsson, Spånga, har avlidit i en ålder av 74 år. Han var född i Chicago men kom som 5-åring till Boden med föräldrarna. Han tog studenten i Luleå 1915, praktiserade vid SJ och studerade vid Tekniska högskolan innan han började i byggnadsbranschen och fastlighetsförvaltning. Sedermera var han anställd vid Bodens stads byggnadskontor till pensioneringen. 1969 flyttade han till Spånga. Han tillhörde Bodens stadsfullmäktige. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn. *1971-71.*

Skolkamrat i Luleå.

+

Min älskade Make,
vår käre Far och Farfar

**SVEN
ARTHUR
GIDRUP**

* 12/10 1909
har idag lämnat oss, släkt
och vänner i stor sorg och
saknad.

Karlstad den 14/5 1971

AINA
Margareta och Jan
Claes-Göran och Elisabeth
Anders
Gumilla
Moster Alma

Troget har Du alltid strävat
Tills Du inte kunde mer.
Ro vi unna nu Ditt hjärta
Frid som inte världen ger.

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell fre-
dagen den 21/5 kl. 13.00.

Fanjunkare Sven-Artur Gidrup, Hagagatan 14, Karlstad har avlidit 62 år gammal.

Vid sin bortgång tjänstgjorde han som förrådsunderofficer på Fo 52. "SA", som var hans namn i vän- och kamratkretsen, blev sitt bydergemente trogen, ty med undantag för några år vid Fot i Gävle har han tjänstgjort hela sin militära tid vid I 2 och Fo 52. Han var en av de mera färgstarka krigarna på I 2, och otaliga är de soldater som har honom att tacka för mycket. Vid sidan om sin tjänst hade han ett speciellt intresse, Värmlands och erkännerligen väst-Värmlands äldre historia. Han var en mycket god föreläsare i just detta ämne och sina kunskaper om Värmlands historia berikade han ytterligare i sin tjänst som bibliotekarie vid I 2. Dödsbudet kom hastigt och oväntat och utöver maka och barn sörjes han av stor vän- och kamratkrets. *NWT 195-71 (P)*

+

**ERNST
GRÖNBERG**

* 11/2 1909
† 24/9 1971

Karlstad den 11/10 1971

KARIN

Jordfästningen har ägt rum i stället.

JORDFÄSTNING

På torsdagen jordfästes i Korsets kapell i Karlstad fanjunkare Ernst Grönberg, Karlstad. Officiant var prosten Helmer Nilsson. Blommor från nära anhöriga, övrig släkt och vänner personalen vid FO-staben, kontors- och förrådspersonalen, u-offföreningen vid 12. Logen 129 Klarälven m.fl. hedrade den bortgångnes minne. Officianten tackade för visat deltagande. *2/10-71.*



Femtio år fyller i morgon, tisdag, överläkaren fru Gerd Grumstedt, Älvgatan 81, Karlstad. Hon är född i Eksjö i Småland, blev student i Ystad 1940, med kand. i Lund 1942 och med. lic. 1949. Hon hade läkartjänster bl.a. vid Broby sanatorium och vid Svenshögens sanatorium. Innan hon 1947 anställdes vid Karlstads epidemisjukhus och därefter vid Karlstads sjukhem. Dr. Grumstedt var knuten till thoraxkirurgiska kliniken i Lund 1949, till kir. avd. vid Bodens garnisonsjukhus 1952 och vid anestesiasivd vid Lunds lasarett 1954. Sedan 1956 är Gerd Grumstedt överläkare vid anestesiasivdelningen på centrallasarettet i Karlstad. *(26/10) NWT 23/10-71.*





Vår Käre
**GUNNAR
GÖTHNER**

* 28/6 1885
lämnade oss i dag. I tack-
samt minne bevarad.

Karlstad 21.10.1971

NAIMA

Thure Brita

Eva

Erik Britta

Karl-Henrik Miriam

Thorsten Siv

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i
stillehet. Tänk på Karlstads
Läroverks Kamratförening
p.g. 385251-4. "Gunnar
Göthners minne".



Min älskade Make
vår käre Far
Morfar och Farfar
K. Gottfrid Grahn

* 16 maj 1901
har idag stilla insomnat
och lämnat oss
i djupaste sorg.

Säffle 12 juli 1972

EILEEN

Monika och Gerhard

Göran och Ylva

Ulrika

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
onsdagen den 19 juli kl.
13.00 i By kyrka, Säffle.
Tänk på Cancerfonden
postg. 90 19 51 - 4.



Ernst Gröndal

Min älskade man,
vår Kära Far,
Farfar och Bror
* i Kil 16 januari 1890
† i Stockholm 30 okt.
1972

MARGARETA →

Lars och Anne-Marie
Staffan Johan

Bertil och Birgitta

Magnus Cecilia

Susanne

Anna-Lisa Halden

Jordfästningen äger rum
i stillhet. Tänk på Stock-
holms Stadsmissionens
verksamhet, pg 900351-8.

*Student-
kamrat
Tän
Maggie.*

DÖDSFALL



Bankdir. Gunnar Göthner, Brätt-
negatan 3, Karlstad avled på torsda-
gen i en ålder av 86 år.

Den bortgångne var född på
Hammarö. Efter studentexamen i
Karlstad 1905 ägnade han sig åt bank-
mannabanan. Han tjänstgjorde vid
Värmlandsbanken, bl.a. som re-
visor, och blev sedermera bankdi-
rektör vid dåvarande Jordbruksban-
kens kontor i Karlstad. Efter pen-
sioneringen anlätades han för div.
uppdrag. Sällunda organiserade han
Värmlands slakteriförening och var
under många år revisor hos Hakon-
bolaget. Jaktintresserad tillhörde
han i yngre år Värmlands jaktvårds-
förenings styrelse och han hade ock-
så fått mottaga Svenska jägarför-
bundets hederstecken i guld.

Närmast sörjande är makan
Naima, dottern Eva, g. Dahlbeck,
Lundberg, sönerna Erik, civiljäg-
mästare i Ockelbo, Torsten, civil-
jägmäst i Svärdsjö, Thure, övering.
Billingsfors och Karl-Henrik,
stadsing i Angelholm, samt barn-
barn och övrigt släkt.

23110-91. T



Min älskade
Min gode Far
Felix Grönfeldt

* 12 oktober 1899
har efter svårt lidande
fått ro
8 juli 1972

POLLY

Felix jr

Systrarna

Begravningen har ägt
rum i Via S. Lucia 24,
07028 S. Teresa Gall S. S.,
Serdegna, Italien.

Resoff AB.



F. bankdirektören Ernst
Gröndal, Stockholm, har
avlidit i en ålder av 82
år. Han var född i Kil,
Värmlands län, son till
stationsinspektör Carl
Gröndal och hans maka
Mia, född Olin, blev stu-
dent i Uppsala 1909 och
anställdes året därpå i
Svenska Handelsban-
ken. Efter anställning
bl.a. i Basel och vid
Deutsche Bank i Ham-
burg 1912-14 blev han
kamrer i Svenska Han-
delsbanken 1923 och di-
rektörsassistent 1927.
Han utnämndes till
verkställande direktör
och styrelseledamot vid
bankens kontor i Göte-
borg och var 1945-48
direktör och ledamot av
direktionen i Stockholm.
Han har bl.a. varit le-
damot av styrelsen för
lysk-svenska handels-
kammaren. Närmast
sörjande är makon Mar-
gareta, född Markström,
fil. kand., sönerna Lars,
pol. mag., Stockholm,
med maka Anne-Marie,
och Bertil, jur. kand.,
Lidingö, med maka Bir-
gitta, barnbarn samt
system fru Anna-Lisa
Halden, Stockholm.

*Student-
kamrat
Tän
Maggie.*

11-72



HANS MAJESTÄT

KONUNG GUSTAF VI ADOLF

SVERIGES GÖTES OCH VENDES KONUNG

her den 15 september 1973 kl. 20.35 i en ålder av 90 år och i

sitt 22:a regeringsår lugnt och stilla avlidit

i Helsingborg

Enståfönde i det levande och verksamma intresse, som Konungen ägnade både emdarningsarbetet inom vårt samhälle och den andliga odlingen på alla dess fält efterlämnar han en allomfattande och djup sorg, en sorg likväl fylld av varm tacksamhet för vad landsledern under sin outtröttliga kungagärning skänkt Sverige.



Vår kära

Naima Göthner

• 22 maj 1887

Lämnad oss idag. Med stor tacksamhet skall hennes minne bevaras.

Karlstad 21 juli 1973

THURE o. BRITA
EVA

ERIK o. BRITTA
KARL-HENRIK o.
MIRJAM

THORSTEN o. SIV
Barnbarnen
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i Glava kyrka. Tänk på de Handikappades Blomsterfond pg 206600-9.



Georg Gärdin

Älskad och saknad
Make, Far, Farfar
och Morfar

* 10 okt. 1891
† 14 dec. 1973

GRETA

Gösta och Margit
Elisabeth, Margaret,
Ceclia
Ann och Christer
Caroline

*Du sträcker ut Din
skymningshand
och pågsad själ får vila
Du släcker hjärtats tunga
brand
och följer genom ofantland
den trötte till hans vila*

Jordfästningen äger rum i Karlbergs Slottskapellet fredagen den 21 dec. kl. 14.00.

Georg Gärdin död

En av pionjärerna i det svenska flygväsnen, överste Georg Gärdin, Stockholm, avled på fredagen i en ålder av 82 år. Han var född i Hallen, Jämtlands län, blev underlöjtnant vid Västerbottens regemente i Umeå 1913 och inträdde i flygtjänst 1919. Han utnämndes till kapten i flygväsnen 1926 och till överste 1940. Efter tjänstgöring som avdelningschef vid flygstaben 1932-34 var han chef för F 4 i Östersund 1934-37 och för F 8 i Barkarby 1938-41. Han var flygattaché i Berlin 1941-45 och chef för Östra flygbasområdet 1945-52, då han inträdde i reserven. Från 1932 var han adjutant och från 1940 överadjutant hos Konungen. I yngre år var han en av landets främsta militära skidåkare och deltog bl.a. i 5-milsloppet i Holmenkollen 1918. Han var även framgångsrik i skytte, budkavle och modern femkamp.

Närmast sörjande är maken Greta, född Arlander, sonen Gösta, överste, Jönköping, med maka Margit, född Engman, dottern Ann, gift med löjtnant Christer



Segersten, Linköping, barnbarn samt systern fru Greta Waldinger, Jönköping, och brodern Oscar Gärdin. Ibiza. 1972



Min älskade lilla
Mamma

Ebba Geijer

• 22 oktober 1897

har idag lämnat mig,
släkt och vänner i sorg
och saknad.

Karlstad 16 sept. 1973

GUNILLA

Eva Wallberg
Syskonbarn

*Du gick så stilla din väg i
livet
Så tyst och broget din plikt
Du glori
Hav tack för allt Du i
kärlek gjort
Ditt minne lever, det går ej
bort*

Jordfästning äger rum i stBket



Emil Gottlieb

* 26 januari 1884
† 5 januari 1978

Älskad Vördad Saknad

BIBS
JOHAN och RUSS
CHRISTOFFER och
ANITA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Jordfästningen har ägt rum.

Emil Gottlieb



F. överstelöjtnant Emil Gottlieb, Stockholm, har avlidit. Han var född i Krigsberg, Östergötlands län 1884, son till godsägare Johan Gottlieb och hans maka Elisabeth född Bergstedt, avlade studentexamen vid Nya Elementar i Stockholm 1902 och blev underlöjtnant vid Smålands artilleriregement 1904. Han utnämndes 1928 till major vid Bodens artilleriregement, fick tre år senare transport till Göta artilleriregement samt blev överstelöjtnant 1933 vid Smålands arméartilleriregemente. Efter avsked 1939 var han anställd vid Flygförvaltningen till 1954 och var samtidigt taxeringsordförande i Stockholm. Närmast sörjande är dottern fru Bibs Gottlieb, Stockholm, sönerna Johan med maka Marianne född Gewert, Lidingsö, och Christoffer, konsli- råd, med maka Anita född Rudberg, Lidingsö, barnbarn och barnbarnsbarn. *108 191-78.*

Kamrat på A8.



HELMER GEIJER

vår käre
* 15 februari 1896
† 2 maj 1974

Carl Gustav och Helny
Christian och Eivor
Ann-Charlotte och Lars
Anja och John Erik
Nina

Margit Frida
Övrig släkt och
många vänner

Jordfästning äger rum i Uppståndelsens kapell, Karlstad, lördagen den 11 maj kl 15.00.

Tänk på Stiftelsen Värml. Provinsiallogens Frimurar- hem. Postgiro 262913-7.



Godsägare Helmer Geijer, Herrhagsgatan 2, Karlstad, avled på torsdagen i en ålder av 78 år.

Den bortgångne var född i Rosenberg, Nedre Ullerud, och kom efter slutad skolgång som skogspraktikant och skogstjänsteman till övre Norrland och Dalarna varefter han övergick till lantbruk och hade befattningar som bokhållare och förvaltare. År 1924 övertog han arrendet av Ölsboda gods i Närke som han drev till 1935 då han flyttade till Molkomberg, vilken egendom han först arrenderade och sedan övertog. År 1950 köpte han en fastighet i Karlstad, där han sedan varit bosatt. Han hade innehaft en rad förtroendeuppdrag på olika platser, bl.a. i kyrkoråd, hälsovårdsnämnd, skolstyrelser. Som närmast sörjande efterlämnar han svägerska och syskonbarn. *NWS 4/5-74.*

Skolkamrat i Karlstad.

85 ÅR



Ättiofem år fyller i morön, lördag, kantor, Carl G. Gideon, Skarpskytte- vägen 8 D, Lund. Han är född i Ögge- torps församling, Jönköpings län och avlade organistexamen i Kalmar 1904. Därefter fortsatte han sina studier och avlade folkskolläro- och kyrko- sängarexamen i Växjö 1911. Efter sin utbildning har han haft anställning i Mörrum, Hagshult och Askeby samt senast i Forshaga 1921-1955. År 1923 bildade han Forshaga kyrkokör, vars ledare han var tills han avgick med pension 1955. *NWS 4/5-74*



KARIN GULLBERG

* 19/9 1878
† 2/9 1974

har lämnat oss.

Karlstad den 13/9 1974.

SLÄKT och VÄNNER

Jordfästningen har ägt rum.

F. konsli- biträdet fru- ken Karin Gull- berg, Rudshemmet, Karlstad, avled på måndagen i en ålder av 96 år. Hon var född i Karlstad och började som konsli- biträde hos rådmän R. Rhodin 1896 och var sedan anställd hos tre olika borgmästare i Karlstad. 1943 lämnade hon sin tjänst efter 47 år. Pliktrohet och ordningsinne var utmärkande drag hos den bortgångna. *108 191-78.*





Överste

Carl Axel Grewell

Min käre Broder

† 6 febr. 1977

BERTIL

Jordfästningen äger rum torsdagen den 3/3 kl. 12.30 i Norra Krematoriet, Stockholm. Gravsättning av urnan sker onsdagen den 16/3 kl. 14.00 i Linköpings gamla kyrkogård.

Tänk på de Handikappade Postg. 65 75 30-2.

Carl Axel Grewell



Överste Carl Axel Grewell, Stockholm, har avlidit. Han var född i Linköping 1897, som till kapten Axel Grewell och hans maka grevinnan Anna född Mörner, blev fänrik vid Första livgrenadjärregementet 1919, kapten vid Livgrenadjärregementet 1934 och major 1940 vid Värmlands regemente 12. Han utnämndes till överstelöjtnant vid arméinspektionen 1944, var chef för Arméns underofficersskola AUS 1948-50, blev överste vid 12 1949 samt var överste och chef för dåvarande Upplands regemente 18 1950-57. Åren 1934-47 var han adjutant hos Hertigen av Västerbotten.

Carl Axel Grewells minne tecknas här av majoren och tidigare regementskamraten vid dåvarande Första livgrenadjärregementet 14 i Linköping Bengt Hultin.

När jag för någon tid sedan skildes från min gamle vän, Carl Axel Grewell, efter att ha gjort honom en sista tjänst i deklarationstider, var vi medvetna om att det nog var sista gången vi sågs. Han

hade då under större delen av förra året varit allvarligt sjuk, en sjukdom som medförde avtagande kroppskrafter. Carl Axel Grewell var som ung inställd på officersyrket och tog, trots den allmänna krigstråtheten i landet efter första världskriget, militäryrket som ett kall, vilken uppfattning han behöllt livet igenom. Sedan våra vägar skilts i ett tidigt skede efter det jag övergått i civil verksamhet, blev han efter passage i Karlstad och Stockholm regementschef vid Upplands regemente i Uppsala, en befattning, som han innehade under regementets tio sista år. Han är omvittnad som en mycket duglig regementschef och höll fänan högt under regementets sista år. Han fyllde också på ett tjänstfullt sätt den svårare uppgiften att anpassa de militära intressena till de civila i den gamla lärdomstaden. Hans stora bekantskapskrets hade uppkommit genom hans intresse för människor, vilket tillgodosetts bl. a. genom hans militära verksamhet och icke minst genom hans uppgifter i egenskap av adjutant hos framtidne prins Gustaf Adolf, ett uppdrag som han satte mycket högt. De sista tjugo levnadsåren tillbringade han i Stockholm. Pensionärens vanligen mindre betydelsefulla roll och inverkan på händelseutvecklingen i tillvaron passade honom mindre väl. Som god vän har jag dock många gånger erfarit att bakom en till synes dominerande attityd fanns en stor anspråkslöshet. Plikttröhet, rättrådighet och minnesgodhet var egenskaper han ägde. Den som vunnit hans vänskap har blivit ihågkommen i alla livets skiften. Må han vila i frid och hans minne bevaras av dem som tillhörde hans stora vänskrets.

BENGT HULTIN



Vår käre Far

Verner Göth

* 15 april 1898

† 27 februari 1976

ARNE o. JUDY

Leslie, Emma

CATHARINA och

ROBERT

Max

Syskon.

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i Uppståndelsens kapell. Lund, fredagen den 5 mars kl. 13.00. Gravsnittning i Eksjö, tidpunkt meddelas senare.

Tänk på Cancerfonden

Verner Göth



Överste Verner Göth, Lund, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var född i Karlshamn, avlade studentexamen i Lund 1916 och blev fänrik vid Kalmar regemente 1918. Han blev kapten vid 12 i Eksjö, kom året därefter till generalstaben. Han blev major 1933 och överstelöjtnant 1941 vid 12, utnämndes till överste i regementet 1944 och var chef för regementet 1945-49. Efter avgång ur tjänsten var han till 1963 verkställande direktör i Allmänna änk- och pupplikassan. Närmost sörjande är dottern Catharina med make Robert, Lund, sonen Arne med maka Judy, Sigtuna, syskonen Kerstin Holm, Näsby-park, Jan-Erik, direktör, Malmö, och Ellis, civilingenjör, Uppsala, samt barnbarn.

Överste Verner Göth har efter ett långt lidande fått sluta sina dagar. Efter tjänst som generalstabsofficer blev han strax efter kriget chef för Kalmar regemente. Det var vid regementets gamla övningsplats Ränneslätt som de s.k. baltflyktlingarna

hade samlat och Verner Göth var en av de två regementscheferna på orten som utan raddhåga genom telegram till regeringen klargjorde sin uppfattning att det vore krigsmakten övverdigt om den beordrades att medverka vid flyktlingarnas bortförande. Det var en insats som för resten renderade honom arrester, förvisso en "hedersarrest" i ordets egentliga bemärkelse. Verner Göth och jag voro klasskamrater och kurskamrater. Vi komperade ihop vid åtskilliga kommanderingar. Jag lärde känna honom som en plikttrögen officer och en god människa - jag saknar honom som min äldsta vän.

AXEL LJUNGDAHL

3/3-76

Kurshaurater





DAN GUNNER

vår käre

* 9/3 1890

insomnade stilla idag.

Karlstad den 29 sept 1980

ELISABETH och BENGT

Göran

Anders och Maud

Anna

Jordfästningen äger rum i stillhet.



Dan Gunner. Hovfotograf Dan Gunner, Tingvallagatan 7, Karlstad, avled på måndagen i en ålder av 90 år. Han var född i Gunnar skog, praktiserade på olika platser och var anställd som fotograf bl a i Linköping och på NK i Stockholm. Redan i ungdomen kom han till Karlstad och blev delägare i der firma som han övertog helt efter några år, och blev kort tid därefter hovfotograf. Han var medlem i Värmländska provinsiallogen och frimurare av 10:e graden. Dan Gunner var aktiv inom Karlstads fabriks- och hantverksförening, där han varit vice ordförande och ordförande i hantverksföreningens pensionskassa. Måning var en kär hobby och med stor förtjusning ägnade han sig åt trädgårdsskötsel vid sitt sommarställe på Hammarö. Närmast sörjande är dotter, svårson och barnbarn.

NWT 30/9-80



Sigurd Gustavson

Vår älskade

* 20 november 1894

har lämnat oss i dag.

Karlstad 7 juli 1979

MARGIT

Gunnel och Lars

Erik och Elinor

Birgitta

Barnbarnen

Men jag ej klagar flyende

dagen,

Ej mig förfärr stundande

natten:

Ty av den kärlek, som går

genom världen,

Föll och en strimma in i min

sjal.

Jordfästningen sker i stillhet. Emigrantregistret i Karlstad lög honom varmt om hjärtat pg 299304-6.



Knut Feldt. Förr seminarie-läraren Knut Feldt, Ölmevegatan 3 C, Karlstad, avled på söndagen. Han var född 1901 i Malmö, tog studentexamen i Norrköping och folkskollärarexamen i Strängnäs 1923. Åren 1924-47 var han lärare i Östra Vingåker och Norrköping och 1947-66 vid folkskoleseminariet i Karlstad. På somrarna var han ledare för lärlarkurser Knut Feldt hade varit utgivare för barnbladet "Skolkamraten" samt handböcker och handledningar. Han hade medverkat i NWT, bl a med recensioner. Den stora hobbyn var fotoferering. Närmast sörjande är maken Signe, barn, barnbarn samt broder.

NWT 22/6-82



Fil. dr. Sigurd Gustavson, Karlstad, har avlidit i en ålder av 84 år.

Med Sigurd Gustavson gick en stor kulturpersonlighet ur tiden. Han bildade hembygdsfästningen i Karlstad, han blev det samlade namnet för Värmlands folkdansare. Under en tid var han redaktör för Svenska ungdomsringens tidskrift och han uppmånade den svenska ungdomen, att ständigt söka sina livsvärden i livet och traditionen.

Han var sekreterare i Värmlands hembygdsförbund och blev en förgrundsgestalt i värmländsk och svensk hembygdsvärd. En konferens om landskapsvård arrangerade han redan 1892. Långt före dagens miljövärdsvårdare.

Hembygdsvärdaren var något som lag Sigurd Gustavson varmt om hjärtat. Han, sig, vak, om byggnadsminnen och han värde strid, om det behovets. Östra bron och kvarteret Almen i Karlstad kan se en räddare i Sigurd Gustavson. Han var med och bildade Karlstads Gillet, en förening med yttle att bevara det gamla och genuina.

Han tillhörde styrelsen för Folkhga musikskolan i Inggesund. Han var med och bildade Geijersamfundet.

På senare år fick han också se en annan stor dröm gå i uppfyllelse, Emigrantregistret, Vasalogerna runt om i ånet var Emigrantregistrets stöttepelare.

För sin livsgärning hedrades han i sorjan av 70-talet av Uppsala universitet med att utnåmnas till filosofie hedersdoktor.

Närmast sörjande är hustrun Margit, barnen Gunnel med make Lars, Erik med make Elinor, Birgitta samt barnbarn.





Min älskade Maka
och Livskamrat,
vår kära lilla Mamma,
Farmor och Mormor

Vera Herin

f. Karström

* 8 juni 1886

† 6 juni 1963

Älskad Saknad

EVALD

Folke och Ann-Margret

Peter Jan

Eyvor och Börje
Wilhelm och Inger
Birgitta och William
Ann-Mari

Märia

Ingrid och Sune
Vera Camilla

Mia

Jordfästningen äger rum i
Heliga Korsets kapell, Skogs-
krematorium, fredagen den 14
juni kl. 12.45 e. m.

Tänk på Inomneuropeisk Mis-
sion, postgäro 90 07 06.

Meddelas endast på detta sätt.



f. Överstelöjtnanten
RSO. RNO. RVO.

Torsten Holm

Vår älskade

* 7 april 1887

† 18 september 1963

HANNI

Olov och Görel

Nils och Elisabet

Britta och Alf

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum onsdagen den 25 sept. 1963 kl. 14.00 i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala, där samling sker.

Andaktsstund i Krematoriet Å Stockholms Norra kyrkogård samma dag kl. 17.00.

Meddelas endast på detta sätt.



Ryttmästaren

Björn Hedenlund

vår käre

* 14 maj 1896

† 2 juli 1964

Karlstad 3 juli 1964

KARIN

Monica och Carl-Göran
Fredrik, Torkel, Ida

Birgitta

Syskonen

Jordfästningen äger rum torsdagen den 9 juli kl. 15.00 i Krematoriets kapellet.

Tänk på Cancerfonden, postgäro 901951.

Meddelas end. på detta sätt.



Vår käre Far och Farfar

f. Fanjunkaren

**GUSTAF
HULTGREN**

* 8/8 1885

har i dag stilla insomnat.

Djupt sörjd och saknad, i tack-
samt minne bevarad.

Karlstad den 15 aug. 1963

Gösta och Walborg

Aina

Arne och Gertrud

Barnbarnen

Jordfästningen sker i stillhet

Torsten Holm, F. överstelöjtnan-
ten Torsten Holm, Uppsala, avled
på onsdagen i en ålder av 76 år.

Född i Västerås blev han 1907 underlöjtnant vid Västmanlands regemente, vars historia han skrivit i tre volymer. Han blev kapten vid Värmlands regemente 1928, major 1933 och överstelöjtnant 1939.

Som lärare vid krigshögskolan under ett decennium gjorde han sig tidigt känd som krigshistorisk forskare och författare. Under det senaste världskriget lämnade han de speciella militära frågeställningarna och framträdde i några arbeten, som rönt allmänt erkännande för sin djuplodande analys av krigets natur. Han var realistisk försvarsvän men också klar pacifist. I sin bok om "Andra världskriget och andra världsfreden" har han fastskänkt utifrån skilda håll uppskattad studie av Förenta nationerna. Han var starkt engagerad i strävandena att på basis av västerländsk kultur bygga upp ett internationellt säkerhetssystem som tryggar folkens livsmöjligheter. Han har tillhört stadsfullmäktige och drätselkammaren i Uppsala. Närmast sörjes han av maka, född Hagelin, två söner, en dotter, sonhustru, svärsön och barnbarn.
Sv. D. 1963-63.



Ryttmästare Björn Hedenlund,
Nygatan 4, Karlstad, avled på
torsdagen i en ålder av 68 år.

Efter att ha tjänstgjort bl. a. vid Norrlands dragoner kom han till Värmland under världskriget och trädde i tjänst vid FO-staben. Han blev sedan militärassistent på försvarsresen och var under många år sekreterare i Värmlands läns civilförsvarsförbund och ägnade stort intresse åt utbildningsverksamheten. Han har vidare deltagit i planläggningen av verksamheten inom industrin och tjänstgjort som taxeringsordförande i två distrikt i Västvärmland. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.
NWT 317-64

Andaktsstund i Uppsala-
kyrkans, Lunds församling, på
onsdagen på Mora församling 70 år
gamml.

18 SEPTEMBER



Percy Hamilton
Broarna 20 22





Min älskade Make
Harald Herin

* 8 augusti 1881
† 6 februari 1965

har hastigt lämnat mig ensam.

Karlstad 8 febr. 1965

KITTY

Syskon

Många vänner

Jordfästningen äger rum fredagen den 12 februari kl. 15.00 i Krematoriekapellet, Karlstad.



I en ålder av 83 år har kapten Harald Herin, Karlstad, avlidit på Jorden (6/2)

Han var införd karlstadsbo, tog studentexamen 1901 och kom sedan in på den militära banan, där han 1903 blev underlöjtnant och fyra år senare löjtnant. Han var regementsadjutant åren 1914—16 och befordrades till kapten 1918. Efter avsked 1931 var han under några år befälhavare för Säfte landstomsområde och sedan fram till 1941 för Arvika rullförsningsområde. I samband med kriget tjänstgjorde han som expeditionsofficer i Umeå för att senare bli chef för inkallelse detaljen vid I 2. Den bortgångne tillhörde Carlstads-Gillet och var frimurare. Närmast sörjande är maka, en syster, fru Elsa Fries, Edane, en broder, major Ewald Herin, Stockholm, samt syster- och brorsbarn. NWT 8/2-65

Harald Herin. Kapten Harald Herin, Karlstad, har avlidit 83 år gammal.

Han var införd Karlstadsbo, avlade studentexamen 1901 och kom sedan in på den militära banan, där han 1903 blev underlöjtnant och fyra år senare löjtnant. Han var regementsadjutant 1914—16 och befordrades till kapten 1918. Efter avsked 1931 var han under några år befälhavare för Säfte landstomsområde och sedan fram till 1941 för Arvika rullförsningsområde. I samband med kriget tjänstgjorde han som expeditionsofficer i Umeå för att senare bli chef för inkallelse detaljen vid I 2. Närmast sörjande är maka, en syster, fru Elsa Fries, Edane, en broder, major Ewald Herin, Stockholm, samt syster- och brorsbarn.



**GUSTAF
HEMMINGSON**

* 19 mars 1891
Ålskad — Saknad

Karlstad den 13 februari 1965

ESTER

Lennart och Ingegerd
Torsten och Ingrid
Barbro och Nils
Barnbarnen
Syster Broder

Jordfästningen äger rum i Norrstrands kyrka, torsdagen den 18 februari kl. 15.00. I stället för blommor, tänk på Föreningen för Värmländska provinsallogens frimurarehem, postgiro 26 29 13.



Vår käre Broder
f. Brulätjänstemannen
FRITZ HAGBERG

* 1/1 1892

har i dag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad. I ljus och tacksamt minne bevarad.

Degerfors och Karlstad den 28 febr. 1965.

Signe Zelma Helge

Jordfästningen äger rum i stillhet.



Direktör Gustaf Hemmingson, Eft-dallusgatan 1, Karlstad, avled på Jorden i en ålder av 74 år 13/2. Han var född i Karlstad och anställdes 1906 i firman Ahlmark & Co Eft. Under åren 1913-14 var han placerad i England och efter återkomsten till Sverige blev han chef för firmans kolavdelning. År 1920 blev han tillsammans med direktör Bror Petersson meddirektör i den 1917 till aktiebolag omvandrade firmen. Under denna regi utveckledes bolaget till ett bli ett av landets mest kända i bronschen. Han kvarstod till för några år sedan som verkställande direktör i bolaget och bidrog med stor framsynhet och energi till företagets framgångar. Under en lång följd av år var han ledamot i hanterstyrelsen och var även ordf. i Riksbankens styrelse i Karlstad. Han gjorde sig känd som en sällskig och rakryggad affärsman och var högt avhöllnen som chef. Närmast sörjande är maka, barn, barnbarn och systerbroder. NWT 1/2-65



Kapten
Åke Herenius
Åskim. 70 år 7/31

*Min systerbroder
som regis 72.*





Min Make
vår Pappa
och Broder

Nils Hector
El Neco

* 10 april 1900

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Malmö 20 maj 1965

EBBA

Jan och Lena

Clarence

Stefan och Astrid

Ragnhild och Hugo

Jordfästningen äger rum i
St Knuts kapell, lördagen
29 maj kl. 13.

Meddelas end. på detta sätt.

Nils Hector, illusionisten Nils Hector med artistnamnet Hector El Neco, Malmö, har avlidit i en ålder av 65 år.

Han var född i Malmö, där han blev student 1919. Ursprungligen läckte han studera juridik i Lund. Av fadern, som var lektor i fysik och en intresserad amatörrillusionist, fick han emellertid smak för att uppträda som magiker och ägnade sig helt åt trollerikonsten. Han gick nära nog vetenskapligt in för sin uppgift, som han sedermera också intresserade sin hustru för. Han var författare till flera populära handböcker i konsten att trolia och arbeta själv ständigt på att förkovra sig. Gärna kallade han sig Kungl. Hovtrollare sedan han flera gånger kallats av gamle kung Gustaf att visa sitt berömda cigarrettrick, som kungen mycket uppskattade. Även andra av kungahusets medlemmar kallade honom till sig vid särskapliga sammankomster. Hans framträdande präglades av elegans och torrhumor, och många av hans slagnummer anammades av mindre kunniga konkurrenter. El Neco gästspelade gärna i Köpenhamn och hade engagemang i Norge, Finland och före kriget också i Östersjöstaterna. Vidare har han flera gånger ställt upp vid internationella trollerikongresser. Hans närmaste är maken Ebba, född Fener, sönerna Jan och Clarence, civilingenjörer, brodern Stefan, tandläkare, Stockholm, och dennes maka, samt system Ragnhild, gift med tekniker fil. dr Hugo Olsson, Stockholm.



Vår käre

**CARL
HASSELGREN**

* 27/11 1886

† 4/12 1965

ANNA-LISA och SÖREN
Mats Håkan

Jordfästningen äger rum i
Stockholm torsdagen den 16/12
1965 kl. 13.00 i Hoppets kapell
Skogskrematoriet.
Meddelas endast på detta sätt.



Före medarbetaren i Wernlands-Tidningen, redaktör Carl Hasselgren, Stockholm, har avlidit i en ålder av något över sjuttio-åtta år.

Han var född i Säffle, där han började sin journalistbana år 1910 vid tidningen Västra Värmland. Efter en kort tid kom han till Karlstad som medarbetare i Värmlands länstidning och knöts, 1911 till Wernlands-Tidningens redaktionsstab. Här var han verksam till 1918. Efter ett kort gästspel hos Göteborgs-Posten började han 1920 vid Karlstads-Tidningen, där han arbetade fram till pensionsåldern. Carl Hasselgren var hustru till följande med ett register som spände över vida fält. Man bör särskilt erinra om hans kulturella intressen, hans föreläsning för teater och musik och hans betydande vittna begåvning. Han har utgivit flera skrifter och även framträtt som skald. Den bortgångne som till sin personliga läggning var glad och trivsamt var en av stiftarna till Värmlands Journalistförening, där han sedan 1951 var hederledamot. Sedan några år har han varit bosatt i Stockholm. Närmast sörjande är dotter. NWT 1112-65.



Vår Innerligt älskade

**BROR
HÅKANSSON**

* 20/8 1890

lämnade oss i dag.

Karlstad den 2/12 1966.

MIA

Stig och Rose

Elisabeth

Bengt och Ginny

Karin och Jens

Britta

Barnbarn o. Barnbarnsbarn
Syskonen

Jordfästningen äger rum i
Krematoriekapellet, Karlstad
torsdagen den 8/12
kl. 16.00.

I stället för blommor: Tänk
på Föreningen för Värml.
Provinsialloggens Frimurare-
hem. Postgiron 26 29 13.



Direktör Bror Håkansson, Norra Klaragatan 14, Karlstad, avled på fredagen i en ålder av 76 år. Efter examen vid Tekniska skolan i Stockholm 1913 och anställningar hos arkitekt- och konstruktionskontor samt flera industriföretag kom han 1918 som arbetschef till Byggnadsfirman A. Huse. År 1922 ombyldes företaget till aktieföretag och övertogs vid Ing. A. Huses bortgång 1929 av Håkansson. År 1941 inköpte dir. Håkansson AB Järn & Trä i Amäl som omorganiserades och under sitt namn AB Håkansson's Industrier blivit ett välkänt företag inom elspis- och kylbranschen. Dir. Håkansson har under sin kraftiga dagar deltagit i såväl arbetslivs- och arbetslöshetsnärings- som inom affärsbranschen.

Bror Håkansson efterlämnar minnet av en rakryggad och hederlig människa som var aktad av alla.

Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

NWT 312-66



Vår kära

Kitty Herin

f. Jensen

* 26 juni 1881

† 8 april 1967

sörjd och saknad av oss
och vänner.

Karlstad 12 april 1967

YSKONBARN

Svåger och Svågerson



Harald Hallén

* 29 augusti 1884

† 1 september 1967

BARNEN

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i Arvika östra kyrka lör-
dagen den 9 september
1967 kl. 14.00.

Samling efter jordfäst-
ningen i församlingshem-
met. I stället för blommor
kan bidrag insamlas till
Svenska Kyrkans Sjömans-
värd (pg 3 50 25, Stock-
holm K).

Harald Hallén död

Prosten och f. riksdagsmannen Ha-
rald Hallén i Arvika avled på fre-
dagen 83 år gammal.

Han var född i Klara församling i Stockholm och prästvigdes 1909. Det var under prästtiden i Dalsland som Hallén på allvar började intressera sig för politiken. 1912 invaldes han i riksdagen endast 27 år gammal. Där satt han kvar t. o. m. 1960 och han blev ålderspresident i andra kammaren. I riksdagsarbetet utnyttjades Halléns kunskaper på många områden. Han var t. ex. Konstitutionsutskottets ordförande samt ledamot i ett stort antal utredningar, bland dem författningsutredningen.

Harald Hallén var verksam som präst i Arvika i 31 år fram till 1957, först som kyrkoherde och senare som prost Harald Halléns sätt att förkunna blev snart känt över hela Sverige. Hans sonora stämma har fångat tusentals människor i vårt land. Kanske vi mest minns hans radierade tal på Allhelgonadagen, en tradition som svenska folket lärde sig uppskatta och älska.

Trots riksdagsarbetet och sin prästmannagärning hann Harald Hallén också med kommunala uppdrag, främst inom barnavårds- och nykterhetsnämnden. Harald Hallén var en man med djupt allvar och en gnistrande humor. Han kunde mer än många andra fångas sin publik i föreläsningar och debatter.

Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn. *504 49-67*



Ivar Hultkrantz. Direktör Ivar Hultkrantz, Filipstad, har avlidit, i en ålder av 68 år.

Under närmare 20 år var han knuten till Wasabröd AB, där han under åren 1945 fram till pensioneringen 1954 var vice verkställande direktör. Förutom tjänsten i nämnda företag var han kommunalt enga-



gerad, tillhörde tidigare Filipstads stadsfullmäktige och var vid sin bortgång ordförande i drätselkammaren. Vidare var han under många år en av förgrundsfigurerna inom Filipstads skyttegille. Den bortgångne var född i Örebro. Efter studentexamen och ytterligare studier hade han flera tjänster innan han 1936 kom till AB Wasa i Filipstad. 1941 blev han disponent och 1945 vice verkställande direktör. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. *505 577-67*



Direktör Ivar Hultkrantz, Filipstad, har avlidit, i en ålder av 68 år.

Under närmare 20 år var H. knuten till Wasabröd AB, där han under åren 1945 fram till pensioneringen 1954 var vice verkställande direktör. Förutom tjänsten i nämnda företag var han kommunalt engagerad, tillhörde tidigare Filipstads stadsfullmäktige och var vid sin bortgång ordförande i drätselkammaren. Vidare var han under många år en av förgrundsfigurerna inom Filipstads skyttegille. Den bortgångne var född i Örebro. Efter studentexamen och ytterligare studier hade han flera tjänster innan han 1936 kom till AB Wasa i Filipstad. 1941 blev han disponent och 1945 vice verkställande direktör.

Den bortgångne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. (st) *505 577 1947*



Ivar Hultkrantz

* 1 april 1899

† 30 juni 1967

Filipstad 11 juli 1967

LISA HULTKRANTZ

Stina och Sören

Gunnel Märta

Barnbarnen

Jordfästningen har
ägt rum.





Vår kära Mor

GERDA HÄGG

• 23/12 1887

har i dag stilla insomnat lämnande oss, släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Karlstad den 13/9 1967.

Göran och Ulla

Ett hjärta av godhet har slutat att slå
Den eviga vilan har kommit
Oändlig är saknaden, bitter och stor
Dock finnes en tröst
Du sover i ro.

Jordfästningen äger rum i Krematoriekapellet lördagen den 16/9 kl. 12.00.



S. Ulfsson är gift med mor-
ger, sunne major Georg Helle-
berg, Tingvågsgatan 5 A, Karl-
stad. Jubileum är född i Boden.
Efter studentexamen och gym-
nasieexamen tillägs examen övergick
han till det militära. Han blev of-
ficier vid Värmlands regemente
1916 och avancerade sedan i gra-
derna och blev major 1947. Från
1942 tjänstgjorde han vid dåva-
rande femte flytt i Karlstad.

NWT 11/7-67



Min trofasta Livskamrat,
vår älskade Mor,
Svärmor och Farmor

Hilma Teresia Hanes

f. Anderberg

• 9 mars 1878

† 23 februari 1968

har ingått i den eviga vilan.
Hennes ljusa livsyn och
kärleksfulla väsen bevaras
med tacksamhet i vårt
minne.

Karlstad 23 februari 1968

ALFRED

Sten och Silna

Eric och Blsse

Berfil och Margareta

Mats och Birgit

Hans och Gunilla

Barnbarn o. barnbarnsbarn

Signe Svensson

Störst av allt är Kärleken

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



Vår kära Mor,
Mormor och Farmor

FRIDA HULTSTRÖM

• 24/4 1897

insomnade stilla i dag läm-
nande oss, övrig släkt och
vänner i djupaste sorg och
saknad.

Karlstad den 28/2 1968.

Erik o. Elvy

Olle o. Karin

Ruth o. Bror

Barnbarn o. Barnbarnsbarn

Karl Karlsson

Slutna gott, Du kära
Hav tack för allt Du gjort.
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne rikt och stort.

Jordfästningen äger rum i
stillhet.



MARTIN HEDBERG

• på Mo bruk 9 dec. 1850
† i Stockholm 6 aug. 1968
Älskad Vördad Saknad

Gunvor

Carin Barbro

Astrid

Gunmar

Mac

Marie-Louise

Jag vet på vem jag tror,
Men Honom rätt jag prisar.
När jag mitt hjärtas tro
Med verk och gärning visar.
Ej ropar Herre blott,
Men Herrens vilja gör.
Blott så i Kristi tro, jag
lever och jag dör.

Jordfästningen har ägt rum
i stillhet.

De som önska hedra den av-
lidnes minne kunna göra
detta med en gåva till Riksstäm-
moförbundet för Utvecklings-
störda barn, F U B, Stock-
holm, postgiron 90 08 03.



F. direktören Martin Hedberg,
Stockholm, har avlidit.

Han var född på Mo bruk i Ang-
ermanland den 9 december 1850.
Efter avslutad skolgång vid Norra
Real i Stockholm 1866, handels-
språkstudier i Tyskland, franska
Schweiz och England 1901—1903,
innehade han anställningar i Her-
nösands Enskilda Bank och var aren
1921—1947 skattmästare hos
Värmlands Läns hushållningsstäm-
skap och dess egnebarnsämnd. H.
var sifferrevisor, revisör och ord-
förande i revisionen i Karlstads
Sparbank 1928—1945.

Närmast sörjande är dottrarna
Gunvor och Astrid, sonen Gunnar
samt barnbarn. NWT 2/8-68.

Martin Hedberg. F. direktören Martin Hedberg, Stockholm, har avlidit.

Han var född på Mo bruk i Ånsermanland 1880. Efter avslutad skolgång vid Norra Reals i Stockholm 1896, handels- och bankutbildning, språktudier i Tyskland, franska Schweiz och England 1901—1903, innehade han anställningar i Hernösands Enskilda Bank, Wermlands Enskilda Bank och var 1921—1947 skattmästare hos Värmlands läns hus-hållningssällskap och dess egenahemsnämnd, samt sifferrevisor, revisor och ordförande i revisionen i Karlstads sparbank 1928—1948. Närmast sörjande är dottrarna Gunvor och Astrid, sonen Gunnar, samt barnbarn. *SÖR 21/3-68*



Axel Hjelm. F. stationsinspektören Axel Hjelm, Göteborg, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han var född i Amål och kom tidigt i Bergslagsbanans tjänst. 1899—1929 var han stationerad i Edsvalda, där han även bl. a. var pastorate, kyrko- och skolkassör i Nora socken och ledamot av pastorats-, kyrko- och skolråd, taxeringsnämnd m. m. 1929 blev han stationsmästare och sedermera stationsinspektör vid Älvängens station. Närmast sörjande är sonen Valter, direktör, Högfors, dottern Anna-Meit gift med banktjänsteman Albert Ingblad, Göteborg, sonen Sixten, bankdirektör, Örebro, sonhustru, svårson och barnbarn. *SÖR 22/3-68*



Hotelldirektör Ellis Hollender, Töcksfors, har avlidit. Han var född år 1909. Direktör Hollender var bördig från Hälanda i Älvsborgs län. Under många år innehade han Ånebergs gård i Böttilsåter. Hollender var en välkänd och aktiv man inom Värmlands Jaktvårdsförbund, Turisttrafikförbundet samt inom olika jordbruksorganisationer. Travsporten var också ett intresse som fängslade den bortgångne. Ofta tävlade han på de större tävlingsbanorna i landet. Ellis Hollender äftetjänar minnet av en rakryggad person, som vann aktning bland alla. Närmast sörjande är maka. *NAT 29/10 68*



Vår innerligt älskade Far och Farfar
f. d. Stationsinspektören

AXEL HJELM

* 29/8 1881

har idag stilla insomnat, ousigtligt sörjd och saknad av oss, syskon, övrig släkt och många vänner.

Göteborg den 18 mars 1969.

VALTER och AINA

Cecilia och Hagen
Viveka

**ANNA-MEIT och ALBERT
SIXTEN och EBON**

Störst är kärleken!

Jordfästningen äger rum i Kapellet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fredagen d. 29 mars kl. 12.00, där samling sker, och ditt eventuella blommor kunna sändas före kl. 10.00. Efter rikten inbjudes till lunch på Margaretaskolan. Kläddes mörk kostym. Svar om deltagande senast under onsdagen den 27/3, tel. 141829. Inbjudes och meddelas endast på detta sätt.



Mitt allt på jorden
Min älskade

Ellis Hollender

* 30 mars 1909

har i dag lämnat mig.

Töcksfors 22 okt. 1968

BRITA HOLLENDER

I sorgen deltagar syskon, släkt och många vänner.

Vad rätt Du tänkt
Vad Du i kärlek vill
Vad skönt Du drömt
kan ej av tiden härjas
Det är en skörd som
undan honom bärgas
Ty den hör evighetens rike
till.

Jordfästningen äger rum i Töcksfors kyrka onsd. 30 okt. 1968 kl. 16.00. De som önskar följa vår käre till hans sista vilorum ombedes samlas i kyrkan kl. 15.50. Inbjudes endast på detta sätt.

Ellis Hollender. Hotelldirektör Ellis Hollender, Töcksfors, har avlidit.

Han var född 1909 i Hälanda, Älvsborgs län. Under många år innehade han Ånebergs gård i Böttilsåter. Han var aktiv inom Värmlands jaktvårdsförbund, Turisttrafikförbundet samt inom olika jordbruksorganisationer. Travsporten var också hans intresse. Ofta tävlade han på de större tävlingsbanorna i landet. Närmast sörjande är maka. *SÖR 29/10-68*



Vår älskade
Georg Haage

I oförglömligt minne
bevarad

DAGNY

BARNEN

BARNBARNEN

Jordfästningen har ägt
rum i all stillhet.

Ex-kamrat i Umeå
Georg Haage. Civilingenjören, f. kaptenen i Frångens reserv Georg Haage, Stockholm, har avlidit i en ålder av 70 år.

Han var född i Stockholm, avlade studentexamen i Nya Elementar 1917 och gick ut från Tekniska högskolan 1927. Närmast sörjes hen av maken Dagny, född Amigren, barnbarnen och systern. *SÖR 29/10 68*





Elias Hård af Segerstad

* 5 april 1880

† 9 januari 1969

Ditt kors skall skina
för min blick
När sist jag somnar in,
o Herre Jesu Krist

EBBA och ROLF
LENNART och ULLA
Elin och Hedvig

Jordfästningen sker i
Skövde kyrka 17 januari
1969 kl. 15.00.

Meddelas endast på detta sätt

Elias Hård af Segerstad. Överste-
löjtnant Elias Hård af Segerstad,
Uppsala, har avlidit vid 88 års al-
der. Han var född i Gräna.
Student i Skara 1898 blev han
1901 underlöjtnant vid Bohus-
läns regemente, där han fem år
senare befordrades till löjtnant.
Sedan övergick han till inten-
dentkyrkan och tjänstgjorde som
regementsintendent bl. a. vid Ska-
raborgs regemente. 1928 blev han
stabsintendent vid Gotlands trup-
per. Han blev sedermera intendent
i Boden, och efter sin pensionering
var han under andra världskriget
intendent vid flygstaben i Stock-
holm till 1945. Närmast sörjande
är barnen Ebba, gift med sysse-
lman Rolf Eriksson, Mariebarna,
och Lennart, skulptör, Uppsala,
sönhustru och barnbarn samt syst-
rar. *2008 2/1-69*



Vår häre

NATHAN HEDIN

född i Svanevartorp 19 3 1880
i Sunne 15 1 1969

Han kallades LIVET
Han kallade döden SIN
VAN ty han trodde på upp-
ståndelsen.

ANNA HEDIN

f. Palm

Karin

Greta och Rune

Mai

Per och Ella

Gunnar och Signe

Ann-Mari och Beril

Ingrid

Sven-Fredrik och Britten

Barnbarnen

Ej mer med blicken skina
och svag
Jag leta skall Guds anlets-
drag
I världens dunkla spegel
Men Herrens klarhet öhölyd
se
Bland dem som äro teck-
nade
Med Herren Guds insegel.

Jordfästningen äger rum i
Sunne kyrka lörd. den 20
jan. kl. 14.30. Samling vid
kyrkan.

Efter jordfästningen inbju-
des till Församlingssam-
met.

Nathan Hedin död

Köpmann Nathan Hedin, Sunne,
har avlidit. Han var född 1880 i
Norra Rida, Värmlands län och
efter genomgång av prakt-
iskt läroverk och Bröderna
Pählmans handelsinstitut drev
han egen firma
i Rottneros
1910—25 och i
Sunne sedan
1925. Han har
varit pensions-
styrelsens ombud samt ledamot
och ordförande i kommunalfull-
mäktige 1920—44. Han var på sin
tid också ombud för riksantik-
varieämbetet och ledamot av sty-
relsen för Värmlands museum och
Värmlands hembygdsförbund. När-
mast sörjande är maken Anna,
dottrarna Karin, överskötterska,
Stockholm, Greta, gift med dr



Rune Ståhl, Linköping, Ann-Mari,
gift med köpmann Beril Bern-
hardsson Uecklum, Ingrid, änka ef-
ter herr Bruno Kay, Stockholm,
sönerna Per, köpmann, Sunne,
Gunnar, köpmann, Karlstad, Sven,
ambassadör i Tanzania, och sön-
hustrun Maj, änka efter arrenda-
tor Bror Hedin, Sunne.

"Nathan i Sunne", lanthandla-
ren som blev ett levande lexikon
för alla som ville veta något om
Värmland, är borta, saknad av
alla som kände honom och alla
han har hjälpt. Han har utfått
mycket under ett långt verkamt
liv: i kyrka och kommun och i
många olika fackliga sammanlun-
ingar. Men vad han har hunnit
uträtta vid sidan av allt detta och
med mycket små ekonomiska resur-
ser är imponerande. Han intressa-
rade sig för alla sidor av värmlän-
dskt liv, nutida eller förgångel,
av de flesta var han en verklig
kännare. I en mängd böcker och
uppsatser delade han med sig av
sina kunskaper om religiösa för-
hållanden både inom statskyrka
och frikyrka, om arbetslivet, t. ex.
om lanthandeln och de värmlän-
dska urmakarna, om människor
och släkter i bygden, präster, herr-
gårdsfolk, bönder, om Selma Lager-
löf och förebilderna för hennes
personer. För sina anteckningar
om forntimmen, som han själv
minutöst nota ritade av, valdes
han till korresponderande ledamot
av Vitterhetsakademien. Han var
känd långt utanför det landskap
som han ägnade sina forskningar
och hedrades med utmärkelser av
en mängd andra samfund och stil-
telser.

Nathan Hedin var autodidakt,
men han hade inte bara kunskaper
utan också exakt och kritiskt
sinne. Hans noggrannhet var
ovanlig. Han gav sig aldrig för-
sin han hade kontrollerat en munt-
lig uppgift. När samtalet en gång
kom in på ett spökeri, så kunde
han inte bara återge vad folk hade
haft att berätta. Han kunde också
ur egna gömmor plocka fram de
stenar som skulle ha kastats vid
det tillfället.

Nathan Hedins hem Köpmans-
gården var ett litet museum, där
det under årens lopp hade samlats
intressanta ting från enkla bonde-
hem eller herrgårdar, många av
dem berättade personers tillhörig-
heter. Hans anteckningar kommer
en gång att visa sig vara en ovär-
derlig källa för alla som sysslar
med Värmland och inte minst Selma
Lagerlöf. Det var också han
som tog initiativet till bildandet
av det alljämt livskraftiga Selma
Lagerlöf-sällskapet.

För den som i över 40 år har
känt honom är det särskilt tomt
efter en genomgod människa.

2008 2/1-69 NILS AFZELIUS



NATHAN HEDIN DÖD

I sitt 88:e levnadsår avled på onsdagsekvällen f. köpman Nathan Hedin, Leran, Sunne. Med H. bortgick en verklig hedersman och en veteran inom den värmländska köpmannakåren, därtill en högt kulturintresserad person som kom att bli engagerad inom många verksamhetsgrenar.

Han var född i Stjärufors, där fadern vid sidan av sitt yrke som skomakare drev en lanthandel. Även Nathan Hedin började från tidiga ungdomen att ägna sig åt affärsyrket, först som biträde i en affär i Munkfors, senare som föreståndare för en konsumbutik i Råda. Efter studier vid Brodererna Pålman's handelsinstitut i Stockholm innehade H. anställning på kontor och var senare under några år resande för en manufakturfirma. Som egen företagare började han år 1910 då han öppnade affär i Skarpen, Rottneros, och drev denna ett 15-tal år, tills han byggde egen fastighet på Leran i Sunne, Köpmangården, dit han sedan överflyttade affärsverksamheten som sedermera övertogs av en son.

Hedins verksamhetslust kom att sprida sig på ett stort fält. Under ett 25-tal år var han ledamot av Sunne landskommuns kommunalfullmäktige och dess ordf. 1920-24. Vidare var han pensionsstyrelsens representant i drygt 30 år och hade härvid som sitt distrikt Fryksdalen och västra Värmland. Eland hans många uppdrag kom vidare nämnas: Ledamot av v. ordf. i direktionen för Sunne sjukstuga, ledamot av styrelsen för Värmlands hembygdsförbund, Värmlands hembygd, Värmlands förmåns- o. museiförning, Värmlands KFUM, ordf. i Sunne KFUM, styrelseled. av föreningens Nordens värmländskard, handelskammarans i Karlstad opinionsämnd samt korresponderande ledamot av Kungliga vitt. hist. o. antikvitetsakademien. Hedin kom även att bli verksam på den litterära banan och bland böcker som han utgivit i tryck är Fryksdalsprofiler. En värmlänning berättar samt Från vägar och viddernas Värmland. Vidare medarbetade han i en rad



tidningar och tidskrifter och publicerade egna studier angående allmogeskulskolan i Värmland, kung gamla julsöder samt i flera sammanhang pröfande den gamla tidens lanthandel. För sitt intresserade arbete inom många områden erhöi H. en rad utmärkelser: år 1930 Sv. Köpmannaförbundets förtjänsttecken i guld, 1937 riddartecknet av Vasorden, 1941 Patriotiska sällskapets stora guldmedalj, 1945 Sv. köpmannaförb. högsta utmärkelse, guldmedalj, 1946 Värmlands-sällskapets sk. Hörtigmedalj, 1950 Vasamedaljen, 1954 Riddartecknet av Finlands Lejons orden, 1951 Värmlands hembygdsförbunds förtjänstmedalj samt 1959 Lias Quorum.

Närmast efterlade är makern Anna, född Palm, dottern Karin översköterska, Stockholm, dottern Greta, gift med dr. Rina Ståhl, Linköping, dottern Arndt Mari, gift med köpman Bertil Bernhardsen, Umeå, dottern Ingrid, efterlevande make till hr. Bruno Kay, Stockholm, sonhusdottern Mai, änka efter framl. arkitekt Bror Hedin, hustru Per, köpman, Sunne, Gunmar, köpman, Karlstad, samt Svan Fredrik, ambassadör i Dar Es Salaam, Tanzania samt barnbarn. (hm) NWT 174-67.

10 — NWT Lördag den 25 jan. 1969



Sjutlofem år fyller i morgon, söndag, profsten Herbert Holm, Långenslign i Karlstad.

Jubilaren är född i Bro socken och avlade sin studentexamen i Karlstad, varefter han tog fil. kand. och teol. kand. examen i Uppsala. 1922 prästvigdes han i Karlstads domkyrka och hade sedan förordnande som o. o. prästman i Sunne. 1923 kom han till Karlstad som domkyrkoadjunkt och året därpå blev han kommunalråd. Här ägnade han sig särskilt åt ungdomsarbete, bl. a. var han initiativtagare till den kyrkliga pojklubbens Göranspojkar.

Profsten Holm var under många år också sek. i Karlstads stiftsråd. Han fungerade även som försättspredikant.

1964 avglek han med pension. Några år dessförinnan hade han av biskopen utnämnts till prost. Förutom sin prästerliga gärning har profsten Holm varit och är alltjämt en flitig medarbetare i denna tidning och gjort sig uppskattad både som poet och artikelförfattare.



SIGNE HAGBERG

vår kära
• 3.11 1881

har i dag stilla insomnat.
I ljus och tacksamt minne
bevarad.

Karlstad den 12.5 1969.

HELGE

Syskonbarnen

Jordfastningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
17.5 kl. 10.00.



Sixten
von Hofsten

* 16 december 1883
† 29 maj 1969

KARIN
Gerhard och Anna
Ingrid och Claude
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Tänk på Svenska Röda
Korset, postgiro 900800.

Sixten von Hofsten. F. majoren
Sixten von Hofsten, Stora Skön-
dal, har avlidit i en ålder av 85
år. Han var



född i Stock-
holm och blev
student 1902 i
Uppsala. 1904
blev han officer
vid Första liv-
grenadjärrege-
mentet i Linkö-
ping. Efter
språkstudier i
Ryssland och
Frankrike genomgick han 1910—
12 Krigshögskolan. 1915 övergick
han till Intendenturkåren. 1916—
18 var han regementsintendent vid
Västernorrlands regemente i Sol-
lefteå och efter stabstjänstgöring i
Stockholm till 1923 vid Kronprin-
sens Husarregemente i Malmö till
1928. Därefter tjänstgjorde han i
olika arvodesbefattningar i Stock-
holm, senast vid Kavalleriinspek-
tionen. Under finska vinterkriget
1939—40 deltog han i arbetet för
Svenska frivilligkåren och under
andra världskrigets senare del i
Röda korsets hjälparbete för Bel-
gien och Frankrike. Han var där-
jämte under många år revisor vid
Riddarhuset och vid Boxholm AB.
Livligt intresserad av idrott blev
han i början av 1930-talet ordför-
ande i Stockholms bågskytte-
klubb, vars mångåriga tävlingsle-
dare han var, och senare även
president i Internationella båg-
skyttefederationen. Närmast sör-
jande äro maka Karin, född San-
tesson, sinen Gerhard, bergsingen-
jör, med maka Anna, Viken, dot-
tern Ingrid, gift med Claude Mer-
cier, dr. jur., Lausanne, Schweiz,
barnbarn samt brodern Sven,
överingenjör, med maka. *Svd*

576-69.



Min käre Far
vår Morfar

Kristian Hanson

* 22 september 1884
† 5 augusti 1969

Stockholm 5 aug. 1969

BIRGITTA och GÖSTA
Christian och Britt-Marie

Magnus
Hugo

Jordfästningen äger rum
torsdagen den 14 aug. kl.
17.00 i Norra Kremato-
riet.

Kristian Hanson. Major Emil
Kristian Hanson har avlidit i
Stockholm. Han var född 1884



och blev stu-
dent vid Södra
latin 1904 och
fick sin offi-
cersfullmakt
1907 då han in-
trädde vid Svea
trängkår, där
han blev kapten
1922. Major i
armén blev han
1934. Han hade
genomgått Gymnastiska central-
institutet, skjutskola och vapenof-
ficierskurs samt tjänstgjort som re-
gementskvartermästare vid träng-
kåren och hade arvodesbefattning
vid flygstaben 1938—1951. När-
mast sörjande är dottern Birgitta,
gift med kapten Gösta Tamm,
Stockholm, barnbarn samt barn-
barns barn. *5/9-69.*



F. d. Majoren
vid
Kungl. Värmlands
Regemente

Evald Herin

* 4 februari 1876

har i dag stilla insomnat.
I ljusst och tacksamt minne
bevarad.

Stockholm 25 okt. 1969

FOLKE och
ANN-MARGRET
Peter och Margareta
Pontus

Jan och Christina

EYVOR

Wilhelm och Inger

Göran, Anders

Birgitta och Willam

Johan, Richard

Ann-Mari

MARTA och EJVEND

Ingrid och Sune

Maria

Vera

Camilla

Niclas

Elsa Fries

Jordfästningen äger rum
i Heliga Korsets kapell
fredagen den 7 november
kl. 12.30. Tänk på Före-
ningen Pensionerade Offi-
ciers, postgiro 2045.
Meddels endast på detta sätt

Evald Herin. F. majoren vid
Värmlands regemente Evald He-
rin, Stockholm, har avlidit. Han
var född 1876.



Tag studenten i
Karlstad som
sjuttonåring och
blev officer vid
dåvarande I 22
två år senare.
Han genomgick
Gymnastiska
centralinstitutet,
militärhögskola,
hade flerårig
kommandering till Ryssland,
tjänstgjorde ett år som utbildnings-
kompanichef vid ett österrikiskt-
ungerskt infanteriregemente och
var senare lärare vid Infanteri-
skjutskolan och Krigshögskolan
samt slutligen chef för generalsta-
bens ryska avdelning. Han över-
gick på reservstat 1927 och knöts
till Skattebetalarnas förening, där
han var verksam till efter fyllda
80 år. Han sörjes närmast av barn-
en Folke, kommandörkapten,
Saltsjö-Duvnäs, Eyvor, Marta,
svärdotter, svärsöner, barnbarn,
barnbarns barn samt system fru
Elsa Fries. *25/10-69*





F. majoren vid Värmlands regemente Ewald Herin, Stockholm, har avlidit.

Han var född 1876, tog studenten i Karlstad som sjuttonåring och blev officer vid dåvarande I 22 två år senare. Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet, militärhögskola, hade flerårig kommandering till Ryssland, tjänstgjorde ett år som utbildningskompani-
chef vid ett österrikiskt-ungerskt infanteriregemente och var senare lärare vid Infanteriskjutaskolan och Krigshögskolan samt slutligen chef för generalstabens ryska avdelning. Han övergick på reservat 1927 och knöts till Skattebetalarnas förening, där han var verksam till efter fyllda 80 år. Han sörjes närmast av barnen Folke, kommandörkapten, Saltjö-Dumväs, Eyvor, Märta, svärdotter, svärsöner, barnbarn, barnbarnsbarn samt systern fru Elsa Fries.

NWT 29/10-69

Brita Hollender. Hotellägare fru Brita Hollender, Töckstors, har avlidit i en ålder av 45 år. Hon var född i Amal och änka efter nyligen bortgångne hotelldirektören Elis Hollender. Makarna hade under några år innehaft Hotell Turisten i Töckstors. *28/11-67*



Advokaten
R.V.O.

Fritz Helmer

* 30 juli 1904
* 24 november 1969

Oändligt älskad make,
far, bröder och vän.

EIVOR

Gunilla och Lars-Erik

Katarina, Bengt

Syskon, övrig släkt och en
stor-vänkreis.

Jordfästningen äger rum
i Korssets kapell, Karlstad,
lördagen den 29 nov.
kl. 17.00.

Fritz Helmer, Advokat Fritz Helmer, Karlstad, har avlidit i en ålder av 65 år. Han var född i Karlstad, blev student i hemstaden 1923 och jur. kana. i Stockholm 1930, 1931—33 tjänstgjorde han vid tingen i Jösse o. Frykdals domingar. 1933 anställdes han som biträdande jurist i Enar Lundströms advokatbyrå för att 1937 bli delägare i advokatfirman Blomberg och Grankvist, som 1961 bytte namn till Helmer & Cederlöf. 1935 blev han medlem i Sveriges advokatsamfund, där han innehade styrelsefunktioner inom samfundets mesterska avdelning. Han var vid sitt framfalle stadsfullmäktiges i tjänsten sista ledamot, i stadsfullmäktige fungerade han som ordförande i folkpartiets fullmäktige-grupp. Han var bl. a. ordförande i Leffbergs Lila AB, ledamot i styrelsen för BARA restaurang AB samt rådgivare hos AB Karlstadsplattan i Vålberg. Närmast sörjande är maka Eivor, född Sirandberg, döttrarna Gunilla, fil. stud., gift med pol. mag. Lars Erik Harwig, samt Katarina fil. stud. och sonen Bengt, jur. stud. *27/11-67*



Min älskade Make
vår kära Far och Morfar

Carl Hadorph

* 11 november 1897

har i dag lämnat oss,
syster, släktingar och
vänner i stor sorg.

Stockholm 11 dec. 1969

LILLIE

Catharina och Håkan

Fredrik, Carl

Louise

Birgitta och Max

Jordfästningen äger rum
i Solna kyrka fredagen
den 19 december kl. 15.00.

Carl Hadorph, Direktören f. major Carl Hadorph, Stockholm, har avlidit 72 år gammal. Han var född i Tierp i Uppland, och blev 1937 kapten vid Smålands artilleriregemente.

1938 övergick han på reservat och befordrades 1943 till major. 1935—37 var han kommande-
rad som biträdande militärattaché i Riga och Koumas, 1938 anställdes han hos Vovo i Göteborg och hade hand om försäljningen av företagets produkter till försvarsmakten under hela berednings tiden. 1946—1951 innehade han Hadorphs Motor AB i Falun med Volvogenitur. 1952 blev han verkställande direktör för Nyköping automobillfabriks stockholmskontor AB. Senare ägnade han sig åt restaurangbranschen. Närmast sörjande är maken Lillie, född Jacobsson, döttrarna Catharina, gift med konslikssekreteraren i UD jur. kand. Håkan Wilkens, Stockholm, och Louise, stud. Geneve, samt i tidigare äktenskap Birgitta, gift med konstnären Max Bildt, Stockholm, barnbarn och systern fru Ebba Hadorph, Stockholm. *16/12-69.*



Vår kära

BRITA HOLLENDER

* 19/11 1924

har idag stilla insomnat.
Hennes minne bevaras i
tacksamhet.

Töckstors och Tösse den 25
november 1968.

Släktingarna

Det är något bortom
bergen
Bortom blommorna och
sången

Det är något bortom
stjärnor

Bakom heta hjärtat mitt.

Invjudes endast på detta
sitt.

Jordfästningen äger rum
i Töckstors kyrka fredagen
den 5 december 1969
kl. 14.00. De som önskar
följa vår kära till hennes
sista vilorum, ombedes sam-
las vid kyrkan kl. 13.50.



+

Vår käre Far
Svårfar och Farfar

**ALFRED
HANES**

RVO
* 22/10 1879
† 16/8 1970

Karlstad den 16/8 1970

Sten och Stina
Eric och Bisse
Bertil och Margareta
Mats och Birgit
Hans och Gunilla
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Signe Svensson

Jordfästningen äger rum i
stället.

*Kvinnor
på M.F.C.*

+

Översten Friherre
David Hermelin

* 22 juli 1897
† 26 februari 1971
Älskad — Saknad

MÄRTHA

David och Ingrid
Johan och Anna
Vördad Moder
Barnbarn
Syskon
Släkt och vänner

—
Ditt ljusa minne lever

Jordfästningen äger rum
i Uppståndelsens kapell,
Linköping torsdagen den
11 mars kl. 13.30.

Tänk på Föreningen
pensionerade officerare
d. 2045.



**David
Hermelin**

F. översten, friherre David Hermelin, Värnäs, Linköping, har avlidit i en ålder av 72 år. Han var född i Stockholm, son till framtidens översten Sven David Alfred Hermelin och hans efterlevande maka Anna, född Ohlsson, blev student vid Ostra Real 1915 och fänrik vid Livregementets dragoner 1917. I samband med regementsindragningen 1927 överfördes han som löjtnant till Livregementet till häst, blev ryttmästare där 1932, major vid Norrlands dragonregemente 1940, överstelöjtnant vid Skaraborgs pansarregemente 1942, överste och chef för Norrlands dragonregemente i Umeå 1947 och sekundchef vid Livregementets husarer i Skövde 1951. Från 1954 till sin pensionering 1957 var han befälhavare för Malmö försvarsområde. Han genomgick KHS 1927—29, var generalstabsaspirant 1930—33, tjänstgjorde vid besiktnings i Bryssel 1920—21, var bitr. militärattaché i Paris 1933—34 och tjänstgjorde i samband därmed vid kavalleriförband i franska armén och vid kvaletterskolan i Saumur. Han har bl.a. varit sekreterare i Stockholms fälttriklubb och ordförande i Hermelinska släktföreningen. Närmast sörjande är maken Märtha, född Schenström, sönerna David och Johan med familjer, modern och syskon. *S. 86/3-71*



F. DK-ordföranden Johan Hagberg, Fryksdalsvägen 34, Arvika, avied hastigt under torsdagen i en ålder av 87 år.

Han var född i Arvika och en av arbetarrörelsens förkämpar. För sina insatser belönades han också med sällsynta Brantingsmedaljen. Hans kunnetig och mångsidighet var dock omnämnt i alla läger.

Redan som 17 åring när arbetarkommunen i Arvika bildades vid sekelskiftet blev han medlem. 1919 valdes han till ledamot av stadsfullmäktige ett förtroendeuppdrag som han innehade i 35 år. 1931 blev han också ledamot och vice ordförande i drätselkammaren. Fem år senare utsågs han till DK-ordförande en tjänst som vid den tidpunkten var deltid. Vid sidan om hade han fortfarande jobbet som kontrollör vid systembolaget. Som DK-ordförande och en stridbar sådan stannade han till mitten på 1950-talet.

Vid sidan om dessa förtroendeuppdrag var han också initiativtagare till bildandet av Arvika bostadsbolag och var dess ordförande under många år. Han satt också med i styrelsen för Arvika el-bolag. Vidare var han landstingsman och ordförande i sjukhusdirektionen vid Arvika lasarett. Närmast sörjande är barn och barnbarn. *lv 147
710-71.*



**Stig Ison
Hultman**

Armédirektör Stig Ison Hultman, Kristianstad, har avlidit i en ålder av 61 år. Han var född i Stockholm, blev student där 1928 och tog civilingenjörsexamen 1936 vid tekniska högskolan. Samma år anställdes han som försäljningsingenjör i Robert Bosch AB där han stannade till 1940. 1941 anställdes han i dåvarande arméförvaltningen, blev stabschefsenior vid militärbefälstaben i Karlstad 1949 och verkstadsdirektör samt chef för Södra militärområdes (tyg-)verkstadsförvaltning 1956. Samma år blev han placerad i överstes tjänsteklass. Hans närmaste är hustrun Li (Elin), född Nilsson, samt fosterdottern Annika, studerande, Kristianstad. *lv 147
5.0*

+

Armédirektören

RNO
**Stig Ison
Hultman**

Vår älskade

* 1 mars 1910
† 11 juli 1971

Kristianstad 11 juli 1971

**ELIN (Li)
Annika**

Jordfästningen äger rum
i Heliga Korssets Kapell
i Kristianstad fredagen
den 23 juli 1971 kl. 15.00.



— Armédirektören i graden Stg
fron Hultman, Kristianstad, avled
på söndagskvällen i en ålder av 61 år.
Han var född i Kungsholms försam-
ling, Stockholm, och avlade student-
examen 1928 vid Sofi Almqvists sam-
skola. Landstormsofficersexamen av-
lade han 1934 och blev civilingenjör
1936. Därefter var han försämlings-
ingenjör hos Robert Bosch AB till
1940. Efter beredskapstjänst i Övre
Norrland anställdes han som ingen-
jör vid dåvarande arméförvaltningen
1941, sedermera omplacerad till ar-
méstaben. År 1949 blev han stabsva-
peningenjör vid militärbefälstaben i
Karlstad, 1962, verkstadsdirektör vid
militärbefälstaben i Kristianstad, och
1966 verkstadsdirektör och chef för
Södra militärområdets (tyg-) verk-
stadsförvaltning. Fäbark blev han 1940,
fläk kaptens tjänsteställning 1943,
blev armédirektör med majors tjän-
steklås 1948, överstelöjtnants tjän-
steklås 1952 samt överstes tjänsteklås
1966. Hans närmaste är hakan Li och
festerdottern Annika, studerande i
Kristianstad. *Gunnar Hainer*
3/7-71



Vår älskade
Gunnar Hainer

* 27 juni 1888
† 31 augusti 1971

har lämnat oss,
släkt och många
vänner i stor sorg
och saknad.

Karlskrona 31 aug. 1971

EDIT

Gunnel och Uno

Robln, Martin

Brita

Sv. ps. 124

Jordfästningen äger rum
i stillhet. I stället för
blommor tänk på Fri-
murarnas Minnesfond,
pg. 32 48 84-4.



Gunnar
Hainer

Överstelöjtnant Gunnar Hainer,
Karlskrona, har avlidit 83 år
gammal. Han var född i Håst-
veda, men uppväxt i Lister-
Mjällby, där hans far var kyr-
koherde. År 1907 avlade han
studentexamen vid läroverket i
Kristianstad och blev 1910 un-
derlöjtnant vid dåvarande
Karlskrona grenadjärrege-
mente. Till löjtnant befördrades
han 1914 och 1919 erhöi han
förflyttning till infanteriturkä-
ren. Året därpå blev han kap-
ten. 1936 major och 1947 över-
stelöjtnant. Sedan Karlskrona
grenadjärregementet indragits
blev han regementsintendent
vid Kronobergs regementes de-
tachment i Karlskrona. Under
andra världskriget tjänstgjorde
han vid krigsarméfördelningar
och 1943 blev han förvaltnings-
officer vid infanteribefälhava-
rens stab i Karlskrona, en post
som han innehade till sin pen-
sionering. Han har bl. a. tillhört
Karlskrona stadsfullmäktige,
drätselkammaren och folksko-
lestyrelsen, har varit sekre-
terare i Blekinge läns turisttra-
fikförening och ordförande i
föreningen Nordens Karlskro-
naavdelning. Han har även va-
rit föreståndare för ett par blo-
gräfer i Karlskrona. Närmast
sörjande är hakan Edit, dott-
rarna Gunnel och Brita, svär-
son och barnbarn. *3/9-71*



Vår innerligt älskade
Bill Holm

* 13 maj 1898
har i dag insomnat

Åh 6 september 1971

EVELYN

Johan och Siv

Carina

Carl och Margaretha

Michael, Petra

Christina och Bo

Stephan

Davidä Berglund

Sune och Mimmi

Mona

Jordfästningen äger rum
i Åh kyrka fredagen den
10 september kl. 15.00.
Samling på Åh Stifts-
gård kl. 13.00.

Meddelas end. på detta sätt
I stället för blommor
tänk på Lutherhjälpen.
Pg. 90 02 56-9.



CARL
HEMMINGSON

* 15/2 1894
† 27/2 1973

Karlstad den 28/2 1973

ALMA

Ester

Syskonbarn

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell lördag-
den den 3/3 kl. 15.00. Tänk på
Värmländska provinsiallo-
gens frimurarehem postgöra
26 29 13-7.



Bill
Holm

Major Bill Holm, Åh, Udde-
valla, avled på måndagen vid
73 års ålder. Han var född i
Uddevalla, blev student där
1916 och fänrik vid Bohusläns
regemente 1918, löjtnant 1921,
kapten 1933 och major 1948.
Närmast sörjande är hakan
Evelin, född Stiernsten, och
barn. *Siv 7/9-71.*

Karlskrona & KKS.



Majoren
**Carl Henrik
Hedenblad**

* 28 december 1869
† 2 september 1971

Älskad — Saknad

Linköping 9 sept. 1971

**DAGMAR och KARL
ANGSTRÖM
SIGRID HEDENBLAD
INGEBORG ZANDER**
Övrig släkt och vänner

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.

Kamrat på A 8.

**Carl Henrik
Hedenblad**



F. majoren Carl Henrik Hedenblad, Linköping, har avlidit i en ålder av 71 år. Han var född i Stockholm, son till byrådirektör Per Henrik Hedenblad och hans maka Anna, född Gripenberg, blev student vid Nya Elementarskolan i Stockholm 1919 och fänrik vid Bodens artilleriregemente 1923. Han utnämndes till kapten 1936, transporterades till Östgöta luftvärnsregemente 1939 och blev major där 1946. Efter sin pensionering 1953 tjänstgjorde han vid SAAB i Linköping till 1964. Han sörjes närmast av systersöskterna Dagmar, gift med generalmajor Karl Angström, Flon, och fru Sigrid Hedenblad, Stockholm. *sd 1971-71*



Bibliotekarien

**BERTA
HELK**

min innerligt älskade
Syster

har den 9 okt. 1971 hastigt
lämnat mig och många
vänner i djupaste sorg och
saknad.

ALICE

Evad jag lever eller dö,
jag är

Ulav en mäktig gudoms vil-
ja buren.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 16 okt. kl.
11.00 i Upptändelsens
kapell, Karlstad.



På lördagen avled hastigt chefen
för stifts- och läroverksbiblioteket i
Karlstad, fil. mag. Berta Helk.

Bibliotekarie Helk var född i
Narva, Estland, och hon blev fil.
mag. vid universitetet i Dorpat, där
hon bl.a. hade professor Helge
Kjellin som lärare.

1941 kom hon, mera av en slump,
att följa sin syster och sväger till
Sverige, och så emigranternas hanna-
de hon i Karlstad där hennes forne
lärare — professor Kjellin — var
chef för Värmlands museum. Efter
en tid på museet, flyttade hon dock
över till Stiftsbiblioteket, där hon
blev chef 1947.

Alla elever vid Karlstads gymna-
ster, läroverkskola och nu senast
universitetsfilialen har haft stor
nytta av bibliotekarie Helks hjälp-
samhet och gedigna kunskaper. För
sina insatser fick hon för något år
sedan motta Kungl. patriotiska
sällskapets medalj.

Berta Helk sörjes närmast av en
syster i Stockholm, samt många
vänner.

v F 11/10 71

R.L.

DÖDSFALL *11/10*

Bibliotekarien fil. mag. Berta
Helk, Karlstad, avled på lördagen *X*
Hon var värdare av det symfoni-
gen värdefulla bokbestånd,
handskrifter och brev som tillsam-
mans bildar det s.k. Stifts- och läro-
verksbiblioteket i f.d. gymnassiehu-
set mitt emot domkyrkan. Hon var
född i Narva och blev fil. mag. vid
Dorpat universitet, där hon bl.a.
hade professor Helge Kjellin som
lärare. När Estland liksom de övriga
baltiska staterna annekterades
av Sovjetunionen följde hon 1941 en
syster och sväger, den senare kand.
politiker, på deras flykt till Sverige.
Hon kom till Karlstad, där hennes
forne lärare nu var chef för Värm-
lands museum och han hjälpte henne
att få arbete. Fore flytningen till
Sverige hade hon varit verksam vid
Riksarkivet i Reval, Nu kom hon
snart till Stiftsbiblioteket i Karl-
stad, som hon sedan förblev trogen,
från 1 juli i föl som bibliotekarie i
kommunens tjänst.

Länsbibliotekarie Ragnar Ljung
erinnrar om att alla som under årens
lopp nyttjat detta bibliotek, det må
vara elever vid de olika gymnasier-
na, Läroverkskolan och nu senast
vid universitetsfilialen eller unga
och äldre forskare, har haft ovärd-
ligt nytta av bibliotekarie Helks
hjälpssamhet och kunnsighet och
kommer säkert att sakna henne.
För sina insatser fick hon för något
år sedan ur landshövding Edbergs
hand motta patriotiska sällskapets
medalj, en utmärkelse som glädde
hennes mycket. Bibliotekarie Helk
såg med ett visst vemod fram mot
den dag då bibliotekets samlingar
skulle skingras; det nya kulturhuset
skulle förvara en stor del av bok-
skatterna, främst Värmlandsam-
lingen, erinrar länsbibliotekarie
Ljung. Nu behövde hon inte uppleva
den dagen.

Den avlidna sörjes närmast av en
i Stockholm bosatt syster och
många vänner. *NWT 11/10 71*

På lördagen jordfästes i Upptän-
delsens kapell i Karlstad biblioteka-
re Berta Helk, Karlstad. Officiant
var komminister Georg Elinder.
För vänner vid biblioteket i Karl-
stad talade länsbibliotekarie Ragn-
nar Ljung, vilken också framförde
en sista hälsning från professor
Helge Kjellin och medlade en blomma
från denne. Vidare talade kom-
minister Charles Piltz, major N. E.
Bergqvist m.fl. Blomströms bebrödde i
övrigt den bortgångnas minne. Offi-
cianten tackade för visat deltagan-
de. *NWT 11/10 71*

Fuel



Dödsfall

Abdon Hamrin



En av apotekskårens mera framträdande medlemmar, apotekare Abdon Hamrin, Stockholm, avled på onsdagen. Han var född i Mönsterås 1876.

Abdon Hamrin gjorde sig under sin tid i Arvika och som chef för apoteket Ornen i Karlstad synnerligen avhållen och värderad i de vidaste kretsar inom länet; som framstående apotekschef och genom sin intresserade verksamhet i en rad organisationer i denna stad och detta län knöt han vidsträckt kontakter. Han var under många år ordförande i folkpartiets lokalavdelning och knuten till partilata verksamhet i länet. Äsom medlem av arbetsutskottet, han var aktiv i Rotaryklubben under många år liksom av Odd Fellow och Frimurareorden. Även inom sitt fack hade han många och hödrande förtroenduppdrag. Han sörjdes närmast av dottern, fru Carla Hedlund, Stockholm, och sonen Folke Hamrin, Postano, Italien, samt av barnbarn. *K.T.*

(J Mis papper)



Min älskade Make,
vår käre Far
Svärfar och Farfar

TAGE HAGBERG

född i Ekshärad den 14/5 1889
har idag lämnat oss efter
kort tids sjukdom.
Karlstad den 26/7 1972

KARIN

Lennart och Julie
Annika

Varmt älskad och i tacksamt
minne bevarad.

Jordfästningen sker i still-
het.



Sven Hedengren

vår älskade

* 1 april 1897

† 13 februari 1972

BJÖRN och MARITA

OLOF och HELENA

DAG och

ANN-MARGRET

CARL

Barnbarnen

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
måndagen 21 februari kl.
15.30 i Norra Kremato-
riet. Tänk på Förening-
ens Pensionerade Office-
rare pg 2045-3.

Kurskamrat.



Sven
Hedengren

Major Sven Hedengren i Val-
lentuna har avlidit i en ålder
av 74 år. Han var född i Ore-
bro och började sin militära
bana efter studentexamen i
Härnösand. Efter befordran till
kapten vid I 18 i Visby 1933
och tjänstgöring vid en rad re-
gementen och förband gick han
som frivillig in i finska armén
1941. Där deltog han i över ett
år i striderna, först på Karelska
nåset, därefter på ästfronten
och på Annusfronten och be-
fordrades till major och batal-
jonschef. 1943 förordnades han
till kapten vid arméinspektio-
nen och tjänstgjorde därefter
på referensdetaljen vid armé-
stabens bibliotek fram till 65 års
ålder. Närmast sörjande är
sönerna Björn, Olof, Dag och
Carl med hustrur och barnbarn
samt systern Lisa af Ugglas.

Ola Herliert *16/2 - 72.*



F. Överstebl. U.
Gösta Hagelin
Fälsterby, 73 42

Kurskamrat.



Erik Einar
Hellbom

vår käre

* 20 april 1897

† 15 januari 1972

Älskad — Saknad

Bispgården och
Stockholm 24 jan. 1972

BARNEN

Släkt och vänner

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.

Kurskamrat.

Erik Einar Hellbom

Kaptanen och f. försäljnings-
chefen E. Einar Hellbom,
Stockholm, har avlidit vid 74
års ålder. Han var född i Fors i
Jämtland, blev student i Upp-
sala 1916 och officer 1918. 1923
avlade han forstmästarexamen
och anställdes samma år som
skogsassistent vid Sunds AB.

1926 blev han skogsförvaltare
hos Svenska Cellulosablaget,
och efter militärtjänst under
kriget anställdes han 1946 hos
Svenska Traktor AB i Öster-
sund och blev 1952 försälj-
ningschef vid samma företag i
Stockholm. Han pensionerades
1962. Närmast sörjande är barn.
27/1 - 72.

Tage Hagberg



F. trafikchefen Tage
Hagberg, Karlstad, av-
led på onsdagen vid 83
års ålder. Han var född
i Ekshärad. Efter ingen-
jörsexamen vid Örebro
tekniska elementarsko-
la 1909 anställdes han
vid Nordmark-Klaril-
wens järnvägs AB, där
han 1927 blev trafikins-
pektör och 1935 trafik-
chef. Han pensionerades
1954. Han var även sty-
relseledamot i förela-
get liksom i flera värml-
ländska trafikföretag
och i Värmlands turist-
trafikförening. Tidigare
tillhörde han Hagfors
municipalfullmäktige.
Närmast sörjande är
makarna Karin, född Fors-
berg, barn och barn-
barn. *27/1 - 72.*



På söndagen avled i en ålder av 82 år direktör David Haglund, Drottninggatan 37 B, Karlstad. Direktör Haglund var född i Östra Ämtervik och han tillbringade också sin skoltid där.

Efter en tid i Stockholm vid signaltrupperna flyttade han till Sunne och drev där under några år Sunne Nya Konditori. Han var delägare i Haglund och Larssons bussaktiebolag vilket senare såldes till GDG. H. har varit ordförande i Värmland/Dals Omnibussägareförening från dess start och fram till år 1964. Han var också direktör i GDG sedan många år tillbaka, samt ombudsman för Norska Amerikalinien.

Frkänslingsarmén i Karlstad hade i David Haglund en trogen medlem sedan många år tillbaka.

Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
NWT 2243 1966.

David Haglund. Direktör David Haglund, Karlstad, har avlidit vid 82 års ålder.

Han var född i Östra Ämtervik. Efter en tid i Stockholm vid signaltrupperna flyttade han till Sunne och drev där under några år konditori. Han var delägare i Haglund och Larssons bussaktiebolag och har varit ordförande i Värmland/Dals omnibussägareförening från dess start till 1964. Han var också direktör i GDG sedan många år. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



200 2871-66.



Bror Holm

vår älskade

• 1 april 1891
† 2 mars 1973

MARIKA
HERMAN
Gunilla o. Gian-Giacomo

Gian-Luigi

Anne

MARIKA och GÖRAN:
Carl

Jordfästningen äger rum i Hedvig Eleonora kyrka torsdagen den 6 mars kl. 14.00.



Carl Wilhelm
Hjortzberg

vår käre

• 5 februari 1894
† 20 oktober 1972

Luleå 21 oktober 1972

TORBERG
HJORTZBERG

Inga

Jordfästningen äger rum i Luleå krematorium torsdagen den 28 oktober 1972 kl. 14.30.

C. W. Hjortzberg

F. bankkamreren Carl Wilhelm Hjortzberg, Luleå, har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Luleå och son till tandläkare Gustaf

Hjortzberg. Efter studier vid läroverket i hemstaden var han banktjänsteman och blev senare kamrer i Svenska Handelsbanken, en tjänst som han hade kvar fram till pensioneringen. Han var en skicklig violinist och var aktiv inom Luleå orkesterförening samt i Luleå kammarmusikförening. Närmast sörjande är maka och dotter. *200 291072*

Konst i Luleå.



Sven

Hallenborg

Vår älskade

• 8 juni 1898
† 2 april 1966

ALICE

Johan och Ebba

Sven

Magnus och Helen

Brorsbarnen

Jordfästningen äger rum i Gustav Adolfkyrkan torsdagen den 7 april kl. 14.20.

Tänk på Cancerfonden.

Dödsfall

Sven Hallenborg. Överste Sven Hallenborg, Stockholm, har avlidit 67 år gammal.

Han var född 1898 i Stockholm och blev student vid Östra realläroverket 1916, fänrik vid Livgardet till häst 1918, löjtnant 1922, ryttmästare 1933 samt kapten vid generalstaben 1936.

Han blev major vid Livregementet till häst 1940 och vid generalstabskåren 1941 och överstelöjtnant där 1943. Under åren 1945-1949 var han inskrivningschef vid Bohuslans regemente. Sitt nämnda år tog han avsked ur aktiv tjänst och blev då chef för arméstabens personalavdelning, sedermera sektion III, i vilken befattning han kvarstod till 1961. Närmast sörjande är maka Alice, född Bildt, sönerna Johan, tjänsteman, Göteborg, och Sven, fil. stud., Stockholm, brodern, generalkonsul Magnus Hallenborg med maka Asbyand, samt syster, svagrar och svärsöskningar.



Konst i Luleå.





Överstelöjtnant
Erik Holmquist

• 18 maj 1883
† 28 december 1973

I ljusst och tacksamt
minne bevarad

HUGO och MARION

Louise och Léon
Clæus och Fredric
ELISABETH och ELLEN

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum torsdagen den 10 januari 1974 kl. 13.30 i Solna kyrka. Blommor avböjes tacksamt.

Erik Holmquist



Överstelöjtnant Erik Holmquist, Stockholm, har avlidit. Han var född 1883 i Malmö, son till generallöjtnant Fredrik Holmquist och friherrinnan Cecilia Raab. Efter studentexamen vid Nya elementar i Stockholm 1904 blev han officer 1906 vid Svea trängkår. 1912—17 var han regementsintendent vid Dalregementet och 1931 blev han fördelningintendent vid Norra armefördelningen. 1937—50 var han chef för Svenska lantbrukarnas olycksfalls försäkrings AB. Närmast sörjande är sonen Hugo, direktör, med familj. 7-77.

Städerska "lämnar in"



Ända sedan krigsutbrottet 1939 har fru Helga Hedlund varit städerska vid VL militärbefälsstaben och dess föregångare Övre Norrlands truppers stab iBoden. Hon har på ett förtjänstfullt sätt skött sina älggande och bidragt till att den prydliga staben är det även på det område som varit fru Hedlunds domäner.

Efter nu närmare trettio års tjänst "lämnar hon in" och i samband därmed avtackades hon av

militärbefälhavaren general Arne Mohlin, som överlämnade militärbefälsstabens vackra plaketet och stabscapten överste Bertil Jansson, som överlämnade blommor.

Helt lämnar dock fru Hedlund inte "in". Hon fortsätter i sitt yrke, bl. a. vid Bodens stadsbibliotek.

På bilden avtackas fru Hedlund av general Arne Mohlin som också överlämnade militärbefälsstabens plaketet. (Boden N-K)

Nov. - Nov. 9/7 1965



Femtio år fyller i morgon söndag föreståndare Bertil Hultbäck, Soldat-hemmet, Karlstad.



Vår älskade
och avhållne

Erik von Heland

• 3 maj 1894
† 8 september 1973

GERDA

Karl-Erik och Ingrid
Margareta och Ottomar

Klas och Barbro

Birgitta

Björn

Barnbarn

Barnbarns barn

Syskon

Frieda Håkansson

Jordfästningen äger rum i Essinge kyrka, Stockholm, torsdagen den 20 september kl. 12.00.



Lantbrukets orgr



Min älskade Maka,
vår kära Mor,
Farmor och Syster

ELIN HEDMAN

* 24/12 1911

har i dag efter en svår sjukdomstid lämnat oss, dyrtida släktingar och många vänner i djup sorg och saknad men i ljusaste och vackraste minne bevarad.

Gejersfors den 13/8 1987.

WERNER

Bengt och Gunilla

Staffan, Magnus

Mats

Syskonen

Du kämpat här en kamp så

hård
Med sjukdom svår att
bära.

Vi sökte och Du fick den
vård

Som mänskligt sett man
kan begära.

Med möda fick Du från oss
gå

Till evig ro och vila

Där ingen sjukdom kan
Dig nå

Och dit våra tankar lila.

Jordfästningen äger rum i
Gustav Adolfs kyrka lördagen
den 19 aug. kl. 14.00,
där samling sker. Efter alt-
en inbjudas samtliga till
Värmlandsgården.

Tänk på Cancerfonden,
postgiro 901951, Stockholm.

Meddelas endast på detta
sätt.

Gunillas Svärmor



DAGMAR HOLMBERG

* 24/3 1889

† 15/6 1979

Karlstad den 15 juni 1979

BARNEN

Jordfästningen äger rum i
stillhet.

Godvår till Maggie



Vår käre

Ernst Höjjer

* 8 december 1884

insomnade stilla i
Strängnäs söndagen
24 mars 1974

BRITTA och
LENNART

GUN

BENGT o. BRITT

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen har ägt rum.
Ev. minnesgåva kan insändas
till Odd Fellows Humanitära
fond postgiro
65 43 68-0 eller till L. M.
ps. 90 07 06-3.

Ernst Höjjer *1884-1974*

F. överdirektör Ernst Höjjer, Strängnäs, har avlidit. Han var född i Gamla Uppsala 1884, som till kontraktspresten Johan Höjjer och hans maka. Han blev fil. dr i Uppsala 1919, kom till Statistiska centralbyrån 1906 och var överdirektör och chef där 1941-49. Han var Sveriges ombud vid Internationella lantbruksinstitutets i Rom generalförsamling 1928 och 1936 och vid en rad kongresser i Europa och USA och var sakkunnig i statliga kommittéer och utredningar. Han har utgett skrifter om svenskt jordbruk och jordbruksproduktion samt om Sveriges befolkningsutveckling genom tiderna. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Kusin till Maggie

Helge Helgesson



F. gymnastikläraren Helge Helgesson, Göteborg, har avlidit 78 år gammal. Han var född i Karlskrona och kom i unga år till Kvidings, där fadern var kyrkoherde. Efter gymnastikdirektörs- och officersexamen vistades han 1820 i Polen som idrottsinstränare för Olympiaden i Antwerpen. Han har tjänstgjort som gymnastiklärare i Ängelholm, Lund, Skövde och från 1839 i Göteborg. Sedan 1835 var han kapten i I 20:s reserv. Umå. Under åren 1926-1943 var han chef för den manliga sjukgymnastikavdelningen vid Ramlösa Hälsoverrunn. Närmast sörjande är maka och sonen Göran, adjunkt, med familj. *20/1-74.*

*Konstnär i
Umeå 1916.*



24/6
Karl-Olof Hedin. På fredagen avled apotekaren Karl-Olof Hedin. Trollhättan. Han var född 1918 i Grava församling, och apotekarexamen avlade han 1948. Karl-Olof Hedin tjänstgjorde sedan vid apoteken Örnen och Bäckasinen i Karlstad. Vid sidan av tjänsten hade han innehaft uppdrag inom farmaceutfacket och apotekaresocietén. Han hade även tillhört Rotary. Sedan 1971 var han bosatt i Trollhättan där han var apotekare på apoteket Svanen. Närmast sörjande är maka, barn, barnbarn och broder.

AVT 28/7-82



Min älskade Make
Överste

Sven Holmberg

* 17 januari 1906
har i dag lämnat mig i
namnlös sorg
och saknad.

Eksjö 12 sept. 1974

SVEA

Släkt och vänner

*Vida, vida min dröm mig
för*

*Hän mot oändligheten
Jordens oro ej mer mig stör.
All dess strid är förgäven.
Högt över blånande rymders
sfär*

*Aningens vingar mig sakta
bär
Bort mot oändligheten.*

Jordfästningen äger rum lördagen den 21 sept. kl. 13.00 i St. Lars kapell, Eksjö.



Överste

**Magnus
Hedenlund**

* 23 juli 1891
+ 27 juli 1974

BARBRO och
HUBERT

SUZANNE och
GÖRAN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum torsdagen den 8 aug. 1974 kl. 12.00 i Gustaf Adolfskyrkan.

Sven Holmberg



Överste Sven Holmberg, Eksjö, har avlidit i en ålder av 68 år. Han var född i Amål, son till bryggmästaren Otto Holmberg och hans maka Maria, född Kjelleström, och blev efter studentexamen i Eksjö 1924 fänrik vid Värmlands regemente 1926. Han genomgick AIHS 1928-30 och KHS 1933-35, blev kapten vid generalstabskåren 1938, major 1944 och tjänstgjorde från 1945 som militärsassistent vid civilförsvarsstyrelsen. Han utnämndes 1949 till överstelöjtnant vid generalstabskåren med placering som stabschef vid till. militärbefälstaben i Skövde och tjänstgjorde från 1951 som överstelöjtnant vid I 7 i Ystad. Efter utnämning till överste 1953 var han åren 1953-61 chef för Värmlands regemente i Karlstad och tjänstgjorde därefter till sin pensionering 1965 vid hemvärnsstaben. Han har bl.a. varit sakkunnig i 1945 års hemvärnskommitté och expert i kommittén för frivilligt

försvarsarbete. Sedan 1965 har han varit bosatt i sin skolstad Eksjö. Närmast sörjande är maken Svea, född Lindström, samt breder i Stockholm. 3. 21/9-74

Magnus Hedenlund



F. översten Magnus Hedenlund, Stockholm, har avlidit i en ålder av 83 år. Han var född i Råmen, Värmlands län, son till stationsinspektör Ivar Hedenlund och hans maka Alfhild, född Tomtlund, blev student i Örebro 1910 och underlöjtnant vid Värmlands regemente 1912. Han ägnade sig tidigt åt skjututbildning och var kommanderad som lärare vid infanteriskjutskolan på Rosersberg från 1928 till 1936, då han blev major vid infanteriinspektionen. Efter tjänstgöring som överstelöjtnant vid I 18 i Visby från 1939 utnämndes han två år senare till överste och chef för infanteriskjutskolan och 1942 till chef för Väster-norrlands regemente i Sollefteå. Från 1947 till sin pensionering 1951 var han sedan chef för I 16 i Halmstad. Han har i olika perioder tjänstgjort i tyska, engelska och finska arméerna och var åren 1938-42 redaktör för Militärteknisk tidskrift. Från 1956 till slutet av 1960-talet har han drivit firma Alin & Hedenlunds Fastighetförvaltning AB i Stockholm. Närmast sörjande är dottrarna Barbro med maken direktör Hubert Daniels-son, Stockholm, och Suzanne med maken arkitekt SAR Göran Sidenbladh, Stockholm, samt barnbarn och barnbarnsbarn. S. 21/9-74

FÖDELSEDAGAR JULDAGEN



F. verkst. dir.
Sverre Smith
Eksjö, 80 år



Tandlakare
Eira
Hallander-Widing
Stockholm, 75 år





Hovjägmästaren m. m.

Greve

Ebbe Hamilton

* 4 oktober 1895
† 30 maj 1975

AXEL och EBBA

JANETA

ANNA

CLAUD och

CATHERINE

Syskon

Barnbarn

R. I. P.

Jordfästningen äger rum i Färlevs kyrka lördagen den 7 juni 1975 kl. 10.00. Mottagning på Wrangelsberg eller jordfästningen. Tänk på den Katolska Hjälpsamhällets Caritas på 25 36 24 1.

Kurskavraf KS.

Ebbe Hamilton



Hovjägmästaren, greve Ebbe Hamilton, Wrangelsberg, Färilöv, avled på fredagen i en ålder av 70 år. Han var född på Ovesholm, Träne, Kristianstads län, son till godsägaren, greve Raoul Hamilton och hans maka Louise, född Beck-Friis, blev student 1916 och fänrik vid Kronprinsens husarregemente 1918. Han övergick som löjtnant till reserven 1922 och utnämndes till ryttmästare i kavalleriets reserv 1940. Sedan 1948 var han hovjägmästare och från mitten av 1920-talet har han varit ägare av och

bosatt på Wrangelsberg. Han engagerades tidigt i lantbrukarnas för-
eningsverksamhet, bidrog verksamt till att Nordöstra Skånes mejeriförbund och Kristianstadsortens mejeriförening kom till stånd och var ordförande där 1952-65. Han har även varit ordförande i Färlevs kommunalfullmäktige. Södra Sveriges centralkassa för jordbrukskredit, där han senare blev hedersordförande, Svenska mejeriernas förvaltningsråd samt Svenska spannmålsföreningens samarbetsorganisation. Han har även tillhört styrelsen för bl. a. Sveriges jordbrukskassaförbund och Livsmedelsbranschens arbetsgivareförbund. Hans maka, grevinnan Margareta Hamilton, född Kennedy, avled i februari i år och han sörjes närmast av sonen Axel, lantmästare, med maka Ebba, född von Essen, Färilöv, dottern Janeta Ribbing, socionom, Stockholm, änka efter kaptenen Gustaf Ribbing, dottern Anna Palmstierna, Ingherna, Stockholm, sonen Claud, direktör, med maka Catherine, född Eholén, Färilöv, barnbarn samt syskon med familjer.



Thorsten Hanze

* 26 november 1897
† 27 maj 1975

GERDA

BARBRO o.

LARS GUNNAR

STIG o. DAGNY

Barnbarnen

Jordfästningen äger rum måndagen den 9 juni kl. 12.00 i Skogskapellet, Falun. Efter akten samling på Fri-murarlogen, Tänk på Dabegementets Kamratförening Pg. 37 22 22-0 eller Brödregåvan GW, Falun Pg. 39 08 88-7.

Thorsten Hanze

Överstelöjtnant Thorsten Hanze, Falun, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var född i Falun, där han blev student 1915. Sin militära bana började han vid Dalregementet och kom 1940 som major till Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping. Samma år blev han inskrivningschef vid I 12, Eksjö. Efter pensioneringen 1952 var han verksam inom civilförsvaret i Falun. Hans närmaste är hustrun Gerda, född Lundquist, barnen Barbro, leg. sjukgymnast, gift med apotekare Lars Gunnar Jonsson, Forsbaga, Stig, apotekare, med maka Dagny, Hallstavik, samt barnbarn.

Kurskavraf KS.



Vår älskade
Syster
Svägerska och Moster

Ingrid Hulin

* 14 april 1895
† 22 juni 1975

EMMY

LILLY
och KARL-HERMAN

BERTIL

GERTRUD

Göran och Margit

Lars och Britt

Övrig släkt
och vänner

Jordfästningen äger rum i Nora Stads kyrka fredagen den 27 juni kl. 10.00.

Ingrid Hulin

Fröken Ingrid Hulin, Västerвик, har avlidit i en ålder av 80 år. Hon var född i Nora, dotter till ingenjör Eric Hulin och hans maka Louise, född Hansson. År 1939 kom hon till Västerвик och anställdes där som karitativska vid lantmäterikontoret fram till sin pensionering. Närmast sörjande är syskonen Emmy, änka efter distriktslantmätaren Georg Sundblad, Västerвик, Lilly, maka till f.d. bankdirektören Karl-Herman Sundström, Stockholm, Bertil, f.d. distriktslantmätare, Täby, svägerskan Gertrud, tandläkare, änka efter ingenjör Rudolf Hulin, Nora, samt syskonbarn. *25/6-75.*





Prosten
**HERBERT
HOLM**

* 26/1 1894

Min älskade Make, vår kära
Far, Farfar och Morfar har
stilla och fridfullt lämnat
oss.

Karlstad den 28/7 1975

GERDA
Göran och Britta
Marja och Björn
Jan och Sonja
Barnbarnen
Systrar
Övrig släkt och vänner

Pris vare Gud!
Allena han
Fullkomligt gäva skänker
Han giva vill och giva kan
Mer än jag ber och tänker
Han dagens ljus från fästets
höjd
Allt levande förunnar
Han bjuder livets sanna
fröjd
Ur nådens rika brunnar
Allena han
Den rätta glädjen giva kan

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
2/8 kl 14.00.
Tänk på Sv Kyrkans mission
och Lutherhjälpen.



Prosten Herbert Holm, Karlstad, avled på måndagen i en ålder av 81 år. Han var född i Bro socken i Värmland och avlade studentexamen i Karlstad 1913, varefter han bedrev studier vid Uppsala universitet, där han tog fil.kand och teol.kand-examn. 1922 prästvigdes han i Karlstads domkyrka och hade sedan förordnande som o.o. prästman i Sunne. 1923 kom han till Karlstad som domkyrkoadjunkt. Året därpå blev han komminister och 1958 utnämndes han som prost i domkyrkoförsamlingen. 1964 avgick han från sin tjänst med pension efter en prästerlig tjänst som sträckt sig över 40 års tid.

Han gjorde sig redan i tidiga år mycket uppskattad inom stiftet. Särskild stor omsorg ägnade han åt ungdomsarbetet och var bl.a. initiativtagare till den kyrkliga pojklklubben Göranspojarna. Han var också ledamot av Karlstads stifts ungdomsförbunds arbetsutskott, och ledare för Herrhagens församlingshus- och kyrkofond. Tack vare hans initiativ och inspiration kan herrbagsborna idag glädjas åt kyrkan i denna stadsdel.

Prosten Holm var också under en lång följd av år sekreterare i Karlstads stiftsråd, där han utförde ett betydelsefullt arbete för det frivilliga kyrkliga arbetet inom stiftet. Han verkade också som sjukhuspräst vid centralsjukhuset och även i den uppgett var han outtröttlig.

Han tjänstgjorde i över 20 år som lärare i etik och andlig vård vid sjukskoterskolan. Han engagerade sig också kommunalpolitiskt och var åren 1955-63 ledamot av barnvårdsnämnden i Karlstad.

Vid sidan om sin kyrkliga gärning var han en flitig skriftställare. 1926 publicerade han en lärobok för konfirmander och åren 1928-37 skrev han Karlstads stifts årsberättelse. Han lämnade också en historik över Karlstads stiftsråd 40 år. 1954 reste han till Island som demkyrkans Gudmundstipendiat och resultatet av den resan blev ett flertal skrifter, bl.a. boken "En kyrklig folkfest på Island". I en annan skrift skildrade han sina minnen från Karlstads läroverk.

Prosten Holm var också en flitig och mycket omtyckt och uppskattad skribent i NWT. Han skrev en rad artiklar i skilda ämnen. Han anmälde böcker och han bjöd läsekretsen på finstämd religiös lyrik.

Han sorjes närmast av makan Gerda, dottern fil.kand Marja, gift med med dr. Björn Palmer, Malmö, och sönerna med. dr Göran, gift med fil.mag Britta, f. Tholurus, Upplands Väsby, och leg. läk. Jan, gift med leg. läk. Sonja, f. Nilsson, Umeå, samt barnbarn.



**ERIK
HIDÉN**

vår älskade
* 17/10 1894

har lämnat oss.

Väse den 3/7 1975.

CARIN

Hans och Kjerstin
Anna, Maria
Margareta och Lennart
Stefan
GERTRUD

Jordfästningen äger rum i
Väse kyrka fredagen den
11/7 kl 14.00. Efter akten in-
bjudes till minnesstund i
Hembygdsgården.
Tänk på Karlstads Röda-
korskrets, postgiro 18 42 82 -
2.



I en ålder av 80 år avled på torsda-
gen f. stadslakaren i Karlstad, Erik
Hidén, Väse.

Den bortgångne var född i Väse,
blev student i Karlstad 1913 och med.
lic. i Uppsala 1923. Efter tjänst som
underläkare på bröstkliniken, Akade-
miska sjukhuset i Uppsala blev han
1929 underläkare i medicin på lasarettet
i Örebro och kom 1934 till Karlstad
som praktiserande läkare. Två år
senare förordnades han som andre
stadsläkare och 1940 som förste stads-
läkare. I vilken tjänst han kvarstod
till 1960. Han hade vidare varit bitra-
dande förste provinsialläkare,
dispensarläkare och skolläkare samt
ledamot av hälsovårdsnämnden och
nykterhetsnämnden. Under sin oppsa-
låtids var han under ett år förste kura-
tor i Värmlands nation. Sedan tio år
tillbaka var han bosatt i Väse. Som
närmast sorgjande står maka, barn,
barnbarn samt syster 577-75.

NWT 30/7-75

+

ANDERS HAMMARSJÖ

* 27/11 1905
† 14/2 1976

Ålskad Saknad

MARGARETA

Claes
Eva

Björn och Gunilla
Lars och Katarina
Bengt och Anne-Marie
Mattias
Syskon

Jordfästningen äger rum i Frykerbds kyrka lördagen den 28/2 kl. 14.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i Sockenstugan.
Tänk på cancerfonden!

+

GEORG HÖGSTRÖM

* 4/11 1895
† 9/4 1976

Vi tacka Gud för den tid vi fått ha honom som Make, Far, Farfar och Morfar

OLGA

Bengt och Bettan
Gunnar och Lise-Lotte
Åke och Gunilla
Eine och Eric
Barnbarnen

Du som var till döden trofast
Föstra oss att bliva trogna
Ingen är på jorden bofäst
Vi för himlen måste mogna
Lar oss här i timligheten
Kämpa utan all förfäran
Tills vi se i härligheten
Dig som makten har och
ärän

Sv ps 418:4

Jordfästningen äger rum i stillhet

Anders Hammarsjö



Överste Anders Hammarsjö, Frykerud, har avlidit i en ålder av 70 år. Han var född i Karlstad, blev student i Göteborg 1925 och efter of-

ficersexamen 1927 fänrik vid Älvsborgs regemente i Borås. Han genomgick Krigshögskolan 1934-38 och blev efter aspiranttjänstgöring kapten vid generalslabbkåren 1938 och vid I 19 i Boden 1944. Han blev major 1946 och tjänstgjorde som stabschef vid IL mlöstabten i Östersund till 1949. Som överstelöjtnant i tjänstgjorde han från 1950 vid Försvarets kommandoexpedition och från 1952 vid I 14 i Gävle. Han utnämndes till överste 1955, då han tillträdde befattningen som försvarsområdesbefälhavare i Karlstad. Där stod han i spetsen för länets frivilliga försvarsgrenar fram till 1968 då han gick i pension. I början av 60-talet inköptes Lene gård dit familjen flyttade 1967 och där överste Hammarsjö under senare år ägnat sig åt bl.a. fårskötsel. Tidigare ägnade han sig åt idrott och var framgångsrik inom de militära grenarna. Närmast sörjande är maken Margareta, född Ahlin, tre söner med familjer samt syskon. *sd 18/2-76*



F bankdirektören Georg Högström, 1:a Villagatan 7, Karlstad, avled på fredagen.

Han var född i USA 1895. Dir. Högström var anställd vid Sydsvenska Kreditbanken i Karlstad, Svenska Handelsbanken i Falun, Wernlands Enskilda Bank i Karlstad samt vid dess avdelningskontor i Sunne och Ämål. Han var chef och direktör för kontoret i Ämål från 1957 fram till pensioneringen 1963. Den bortgångne

DÖDSFALL

1976
17/2 76



I en ålder av 70 år avled på lördagen överste Anders Hammarsjö. Lene gård, Frykerud.

Han var karlstadsbo till börden och kom som ung in på den militära banan som han började vid Älvsborgs regemente i Borås och var sedan som officer verksam vid olika regementen i Boden, Stockholm, Östersund och Gävle. 1955 utnämndes överste Hammarsjö till försvarsområdesbefälhavare med placering på FO i Karlstad och där var han sedan verksam fram till sin pensionering 1966. Genom sin post som chef för alla frivilliga försvarsgrenarna i Värmland blev överste Hammarsjö en väldig personlighet i hela länet och för sin stora förmåga att engagera alla sina underordnade gjorde han sig avhällen i alla läger. Han var också som militär framgångsrik inom idrotten i de grenar som hängde samman med tjänsten. I början av 1960-talet förvärvades Lene gård i Frykerud, dit familjen också flyttade efter pensioneringen. Där har hans stora friluftsinnesse förverkligats helt. Det var framst skogen och jakten som var den bästa avkopplingen. Han drev också en lår-farm och har för övrigt helt smält in i sin nya hembygd. Inom Frykeruds hembygdsförening var han mycket intresserad medlem och skänkte vid dess första årsmöte ett vackert bokverk om gamla Värmland till hembygdsföreningen. Överste Hammarsjö sörjes närmast av maken Margareta, tre söner med familjer samt syskon och syskonbarn. (bn)

en tidigare engagerad i föreningsverksamhet. Söndra var han scoutdistriktschef i Dalsland en lång följd av år. Han var även medlem i kyrkobrodrakören. I många år var han dessutom ledamot av stadsfullmäktige i Ämål, civilförvarshel i Ämål under krigsåren m.m. I unga år var direktör Högström en av Värmlands främsta fridrottare och tre gånger svensk mästare i höjd- och stavhopp, engelsk mästare och deltog även i olympiska i Awtwerpen 1920. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn. *10/4-76*



Min älskade Make
Vår kära Pappa

Gustaf Huberth

* 29 juli 1896
har idag lämnat oss
i namnlös sorg.

Stockholm 10 april 1977.

IRMA

Sven o. Gunilla

Systrar

övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
torsdagen den 21 april 1977
kl. 12.30 i Stora kapellet,
Räcksta krematorium.

Gustaf Huberth



Överste Gustaf Elis Huberth, Stockholm, har avlidit i en ålder av 80 år. Han var född i Ringarums församling, Östergötlands län, blev student i Norrköping 1916, officersaspirant vid I.3 1917, fänrik vid I.18 1919 och löjtnant 1928. Vid den stora regementsdöden (1925 års härordning) blev han förflyttad till Väster-norrlands regemente. Han genomgick G. C. I. 1925—28 och var repli-tör vid Infanteriskjut-skolan 1928—32. Efter genomgången militär-förvaltningskurs 1930—

32 blev han kapten vid Intendenturkåren, major 1942, överstelöjtnant 1947 och överste 1951. Vid Intendenturkåren tjänstgjorde han bl. a. vid Norrlands dragonre-gemente 1933—37, vid dåvarande Intendentur-departementet i olika befattningar 1937—42, lärare vid Militärför-valtningskursen 1939—45 och vid Arméns Underhållsskola 1947 och 1948, stabintendent vid 3. Mililärområdet 1945—49 och chef för Inten-denturförvaltningens drivmedelsbyrå 1949—51. Efter avsked med pension tjänstgjorde

han vid Räddnings-kårens. Under åren 1964—67 tjänstgjorde han vid Storstockholms sjukvårdsberedning och Stockholms läns landsting och biträdde vid utredning av ambu-lansverksamhetens or-ganisallion inom Stock-holms län. Närmast sör-jande är maken Irma, född Nordlander, barnen Sven, ingenjör, Sunds-vall och Gunilla, sym-nastikdirektör, Norrkö-ping. *SvD 13/4-77.*



F. Översten

Gösta Hollström

Vår älskade
* 24 maj 1884

har i dag stilla
gått ur tiden

Strängnäs 9 juni 1976

ULLA och HELGE

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästning i stillhet



Vår älskade

Margareta Hellman

* 7 juli 1912

† 5 augusti 1977

har efter ett långt men tå-ligt buret lidande i dag lämnat mig, mamma, broder, släkt och vänner.

Djupt sörjd och saknad
Stockholm 5 augusti 1977

TAGE

Elna

Erik och Anna-Lisa

Tack för allt Du givit oss

Jordfästningen äger rum i stillhet. Tänk på Cancerfon-den, pg. 90 19 51-4.

Gösta Hollström



Överste Gösta Holl-ström, Strängnäs, har avlidit. Han var född i Mörsil 1834, tog stu-dentexamen i Uppsala 1903, blev officersvolon-tär vid Kungl. Skar-borgs regemente 1903 och underlöjtnant där 1905. Han utnämndes till major vid Kungl. Norr-bottens regemente 1931, till överstelöjtnant vid Kungl. Västerbottens regemente 1934, samt till överste och chef för Kungl. Väster-norrlands regemente 1937. År 1942 förordnades han som sektionschef i hemots-ektionen vid andra mi-litärbefälstaben. Frivill-iga försvaret och skyt-terörelsen låg honom varmt om hjärtat. När-mast sörjande är dot-tern Ulla, gift med ma-jor Helge Fagerberg, Strängnäs, med barn och barnbarn. *SvD 1/6 76*

Kusin till Maggie.



Vår älskade

STIG HENNIG

* 17/1 1904
† 11/12 1979

Karlstad den 14 dec 1979

GÅRD

**Lell och Marianne
Mats och Rosie
Barnbarn**

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O Gud till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga
Min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga
Där Du ej går.

Jordfästningen sker i
stillhet.



Min kära Livskamrat
vår ömna Moder
och omtänksamma
Farmor

Maud Hjelmstedt

f. Jobson
* 30 april 1907

insomnade stilla i dag.
I ljuvsäte minne bevarad
av oss alla

Malmö 22 aug. 1979

GUNNAR

Jan och Gudrun
Richard o. Amelie
Carl och Gun
Bengt och Eva
Barnbarn

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i
S:ta Gertruds kapell, Östra
kyrkogården, Malmö, freda-
gen den 31 aug. kl. 15.00.



Min älskade Man
vår älskade Pappa och
Morfar

SVEN A. HAGSTRÖM

* 22/5 1907
† 9/12 1978

Karlstad den 9/12 1978.

LILLEVI

**Margareta och Viveka
Carola och Björn
Lina, Lotta
Släktingarna**

Svenska psalmen 564.

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
16/12 kl. 16.00.

DÖDSFALL



Leg. optiker Stig Hennig, Göt-
gatan 3, Karlstad, avled på tisdagen.

Han var född i Charlottenberg
1904 och blev student i Karlstad
1923, avlade diplomoptikerexamen i
Jena, Tyskland, 1930. Några år
senare öppnade han firma Hennig
Optik, på Kungsgatan i Karlstad.
Han var under flera år ordförande
i Svenska Optikers Riksförbund
samt under många år ordförande i
Karlstads filatelistsförening. Stig
Hennig tillhörde Värmländska Pro-
vinssällagen. Närmast sörjande är
maka samt söner med familjer.

NWT 13/12-79

Maud Hjelmstedt

Fru Maud Hjelmstedt,
Malmö, 72 år, föddes i
Varberg. Efter student-
examen i Lund utbildade
hon sig till kartritare och
var ett antal år anställd
på lantmateristyrelsen i
Stockholm. 1931 gifte
hon sig med dåvarande
löjtnanten Gunnar
Hjelmstedt. Makarna
flyttade två år senare till
Karlsborg och därefter
till Malmö, där hon var
anställd i Falkkloas an-
tikvitetshandel. Hon har
varit aktiv i lottorörelsen
och Röda korset. När-
maste anhöriga är ma-
ken Gunnar, f. överste-
löjtnant, sönerna Jan,
överstelejt看nt med ma-
ka Gudrun, forskollära-
re, Richard, arkitekt SAR
med maka Amelie, hus-
hållslärare, Carl, lärare
på seenskola för fria tea-
tergrupper med sam-
manboende Gun, journa-
list, och Bengt, civileko-
nom med maka Eva,
sjuksköterska, samt
barnbarn. NWT 30/8-79



Major Sven Hagström, 2:a Villaga-
tan 7, Karlstad, avled på lördagen 7/12.
Han var född 1907 och avlade 1924
studentexamen i Karlstad varefter
han genomgick officersaspirantskola
vid gamla Karlsberg, var sedan an-
ställd vid dåvarande 19 men övergick
som officer i reserven. År 1932 avlade
han juridisk ämbetsexamen i Lund,
genomgick handelsgymnasium i
Malmö och blev notarie hos hovrätts-
notarien A Ringius, Göteborg, för att
1940 återinträda i militärtjänst. Med
avbrott för tjänstgöring vid utbild-
ningsförband verkade han under be-
redskapsåren huvudsakligen som fält-
förbandschef. Hans förmåga att föra
trupp fick högsta erkännande. 1943-47
var Hagström expeditionsofficer vid
militärbefälslaben i Boden, 1948-55
hemvärnsbefälhavare i Boden-Lidå och
Falå-Måsa försvarsområden, från
1956 till 1962, då han avsked med pen-
sion, bitr. mobiliseringsofficer vid
Karlstads försvarsområdesstab. Efter
pensioneringen innehade han tjänst
vid civilförsvarets organisationsav-
delning och lärarebefattning vid sam-
redsskolan i Malmö. Tjänstgörande
sedan 1966 vid 12 personalavdelning. I
yngre dagar var Sven Hagström en all-
round idrottsman och var redan som
junior med och hemförde skolnede-
mens lagmesterskap i fridrott 31
Karlstads läroverk, var eurytymast,
svärdsbarett i Göta och var framst-
ende i fotboll. Närmast sörjande är
maka, barn och barnbarn.

NWT 12/12-79

Hjelmstedt fanns
på Ar. Maud Job-
son o han brief
företag den då var
var fanns en tid
han i exp. Östra
man. 1948/1949?





Professor

Einar Hollström

• 20 maj 1909
† 15 januari 1979

Södertälje 15 jan. 1979

ELSA

Marianne och Sven-Eric

Karolin Alexandra

Carin

Charlotte Catharina

Cecilia

Philip

Jan-Philip Pernilla

Gunnel och Gunnar

*Syssling till
Lennart, NÅ G.*



Stina Hjortberg-Blomberg. Sjuttiofem år fyller i morgon, fredag, direktis Stina Hjortberg-Blomberg, Brunsbergs herrgård, Edane. Hon är född i Norrköping men flyttade tidigt till Söderköping där hon växte upp. Redan tidigt väcktes hennes intresse för sömnad och broderi genom impulser från hemmet där praktiskt taget alla på spinsidan ägnade sig åt dylikt. Sina konstnärliga anlag har hon säkerligen ärvt från konstnären Olle Hjortberg som var nära släkting. Efter utbildning hos Handarbetets Vänner i Stockholm etablerade hon sig år 1935 med atelié och försäljningsställe i K...
.....
.....
.....

LDEN

hann jag ej notera till namnet
men instrumentet måste av
slitas. Ess-kornett, B-kornett

Einar Hollström



Professor em. Einar Hollström, 69 år. Södertälje var född i Nätra, Västernorrlands län, son till 1:e provinsialläkaren Karl-Filip Hollström och hans hustru Helga, född Anderson. Han blev medl. lic. i Uppsala 1939, med. dr 1943 och var docent i hygien och bakteriologi i Uppsala 1943-47. Han var docent i dermatologi och venerologi vid Karolinska institutet 1947-59, olika läkarförordnanden 1939-47, bitr. överläkare vid dermatologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset 1947-54 och 1957-59, regementsläkare och överläkare vid venerologiska garni-

sonsavdelningen vid Karolinska sjukhuset 1954-57, professor i dermato-venerologi i Umeå samt överläkare vid dermatologiska-venerologiska kliniken vid Umeå lasarett från 1959 till 1970, då han avgick med pension. De närmaste är hans hustru Elsa, född Kollen, dottern Marianne med make Sven-Eric Jansson, flygkapten, Zürich, dottern fru Carin Carlstedt, läkarskretärer, Stockholm, sonen Philip, PR-reklamchef, Stockholm, barnbarn och systern fru Gunnel Hæger med make Gunnar, f. bruksdisponent, Lilla Edet. *Svd 18/1-79*



Vår kära

HELGA HEDLUND

• 26/8 1904 † 12/10 1980

har efter en lång tids sjukdom stilla insomnat djupt sördj och saknad av oss barn, barnbarn och barnbarnsbarn, syskon och vänner.

Boden den 12/10 1980

Marianne

Carl-Wilhelm och Karin

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Ett strävsamt liv har socknat ut

*En flitig hand har domnat
Din långa arbetsdag är slut
Ditt trötta huvud somnat
Sov gott Helga*

Jordfästning äger rum i stillhet.



Apolekare

KARL-OLOF HEDIN

Vår älskade
* 16 nov 1918
† 24 sept 1982

EVA
Mats
Gunnilla och Magnus
Erik, Anders
Agneta

Jordfästningen äger rum i
Hoppets kapell, Trollhättan,
fredagen den 8 okt. 1982 kl.
13.15. Efter akten inbjödes till
minnesstund på Odd Fellow-
gården, Strandgatan 20. O.s.a.
till Trollhättans Begravnings-
byrå 0520-100 34. 102 42.



Min Älskade
Vår Pappa
Farfar och Morbror
Fritz von Hofsten

* 23 maj 1895

Örebro 6 dec. 1980

ELSA
Erland och Eva
Jan, Anders, Katarina
Hans och Anne
Alarik, Henrik, Louise
Bengt och Birgitta
Erik, Elisabeth
Gustaf och Charlotte
Maria, Gunnar
Marianne, Vilhelm och
Hugo
med familjer

*Han gav mig av sin rikedom
Mitt hem, mitt kall i tiden,
Min arbetsfåg, min
egendom,
Mitt mod i levnadsstriden.
Från år till år, från dag till
dag
Hans omsorg jag fått röna.
Jag älska läri hans rikes lag,
Hans tempelgårdar sköna,
Hans sannings ord,
Hans verk i himmel och på
jord.*

Jordfästningen äger rum i
Glanshammars kyrka lördag
13 december kl. 13.00. Efter
akten samling på Regemen-
teis möss. Tänk på Fören-
ingen Pensionerade Office-
rare pg 2045.3 eller Röda
Korsets Örebrokrets pg
183423-3.
Buss avgår kl. 12.15 från
fontänen, Stortorget, Öre-
bro.

Fritz von Hofsten

Major Fritz von Hofsten,
Örebro, 85 år, föddes i
Almby socken, Örebro
län. Han tog studenten
vid Karolinska lärover-
ket i Örebro 1915, blev
fänrik vid Livregemen-
tets grenadjärer 1918 och
kapten vid regementet
1933. Han ägnade under
åren stort intresse åt
frivilliga skyttet och var
själv en god skytt liksom
han var en skicklig rytta-
re under sin aktiva offi-
cerstid. Inom länets
skytterörelse var han en

föregångsman. Närmaste
anhöriga är maken Elsa
född Wachtmeister, söner-
na Erland, sjökapt. Göte-
borg, Hans, kom-
mandörkapten, Stock-
sund, Bengt, personal-
chef, Oskarström och
Gustaf, marinintendent,
Taby, alla med familjer.

27/12 80

Lewis Kammrat KS



Georg Helleberg. I en ålder av
89 år har förre majoren Georg
Helleberg, Tingvallagatan 5 A,
Karlstad, avlidit. Han var född i
Boden, son till överstelöjtnant
Theodor Helleberg och hans
maka Anna, född Waldenström.
Han tog studentexamen i Karl-
stad 1913 och officersexamen vid
Karlberg 1916. Samma år blev
Georg Helleberg fänrik vid Värmlands
regemente, kapten blev han
1931 och major 1947. Från 1942
tjänstgjorde han vid dåvarande
femte milo i Karlstad. Närmast
anhöriga är maken Ejan, född
Heuner, dottern Barbro med ma-
ken Hubert Burman, major, Askim,
sonen Gunnar, ingenjör
med maken Birgitta, Stockholm,
samt barnbarn. 27/12 -82



DÖDSFALL



Iwan Hjerdt. Förra kontraktspresten Iwan Hjerdt, Karlstad, avled på måndagen efter en kort tids sjukdom. Han var född i By församling 1899 men växte upp på Herrhagen i Karlstad. Efter studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Karlstad 1920 avlade han folkskolläraryxamen i Uppsala två år senare och tjänstgjorde därefter som lärare vid Karlstads folkskolor och vid kyrkskolan i Grava till 1930 års utgång. Från hösten 1927 hade han bedrivit teologiska studier i såväl Uppsala som Lund, där han avlade teol kand-examen i januari 1931. Praktiska teologiska prov i juni samma år följdes omedelbart av prästvigning för tjänst i Karlstads stift. Han missiverades till extra-ordinarie tjänster i Eda, Torp, Segerstad och Älvsbacka, där han 1933 blev innehavare av den ordinarie komministaturen.

Två år senare blev han komminister i Åmål. Mellan åren 1943 och 1967 var han kyrkoherde i Väse.

Från 1959 till pensioneringen 1967 var han ock kontraktsprest i Nyeds kontrakt. I Väse anlades han som ordförande i barnavårdsnämnden, skolstyrelsen, kyrko fullmäktige, församlingsdelegerade samt i församlings- och pastoratskyrkoråden. Under hans tid i församlingen restaurerades Väse kyrka på ett mycket förnämligt sätt, varjämte kyrkogården förskönades och utvidgades.

Likaså upprustades den fina och orörda Söderling-orgeln från 1858. Iwan Hjerdt har också fungerat som sekreterare i nämnden för förvaltning av Karlstads stiftsfond och som kassör i Karlstads stifts pastoratsförbund. Vid pensioneringen bosatte han sig i Karlstad. Han har kunnat glädja sig åt en god hälsa. På pensionerade präster har i samma utsträckning som han orkat fullgöra prästerlig tjänst och kunnat göra det in i det sista. I domkyrkoförsamlingen, där han växt upp och kände människor och förhållanden sedan långt tillbaka i tiden, hade han så gott som ständig tjänstgöring. I Väse har han under femton års tid varit kyrkoherdens vikarie och ämbetsbiträde vid semestrar och andra ledigheter. I nära 40 års tid har han alltså stått församlingen

och dess människor till tjänst i såväl sorg som glädje och gjort det villigt och engagerat. Han älskade sitt Väse, där han och familjen helt naturligt hade sin sommarbostad. Församlingen var också med hållfasta band bunden vid sin avhållne gamle prost och församlingsborna kommer att djupt sakna honom. Han sörjes närmast av maka, Tullia f Bengtsson; dottern Ulla Wahlo, lärare i Stockholm; barnbarnen Erik och Anna Wahlo samt syskon och syskonbarn.

VNT 5/10-82. Gösta Rudéras



+

Tore Jagrelius

f. den 27/11 1888
d. den 6/11 1936
outsägligt Biskad och saknad.

GUNHILD.
BO. LILLEMOR.



Disp. Sven Jansson, Strands herrgård, Karlstad avled på lördagsmorgonen i en ålder av 57 år. Han vad född i Filipstad och kom tidigt i tjänst hos den av disponent Nils Arwedson ledda bryggerikongcernen, där han stannade kvar hela sitt liv och under årens lopp bekläddes med allt mer och mer krävande befattningar. Sedan han flyttat till Karlstad blev han så småningom chef för de sammanslagna Karlstads- och Färjestadsbryggerierna. Fusionssträvandena inom bryggerirörelsen fortsatte och ledde småningom fram till att Värmlandsbryggeriernas rörelser inlemrades i AB Pripp & Lyckholm. Vid sin bortgång var disponent Jansson chef för hela rörelsen i Värmland och Dalsland. Den så hastigt bortgångne var känd som en försynt och stillsam man i mycket hög grad uppskattad av en vänkrets, som med djup smärta mottagit sorgebudskepet. Trots att han helst önskade leva som yrkesman och privatman hade han innehaft en del uppdrag och sålunda varit med i taxeringsarbetet i Karlstad samt några år verkat som nämnderman. Han hade även varit ledamot av Wermlands-Tidningens styrelse och var medlem av styrelsen för Wermlandsbanken, Pripp & Lyckholm samt Munksjö AB. Inom yrkesorganisationen var han styrelseledamot av Bryggeriföreningen. Närmast sörjes han av maka och tre söner. *NWT utdel 27/11-36*



Sven Jansson död

Disponent Sven Jansson i Karlstads Bryggeri AB avled på lördagen, 57 år gammal.

Disponent Jansson föddes i Filipstad 1901. Han avlade examen vid Göteborgs handelsinstitut och började sin verksamhet inom bryggeriindustrin 1923 vid Angöbryggeriet Sven. Han blev revisor i Sveabryggerier i Filipstad, och var under åren 1934-39 disponent i Färjestads bryggeri. Disponent i Karlstads Bryggeri AB blev han 1930, vilken post han innehade till sin död.

Disponent Jansson har bl. a. varit rådmän i Karlstad och ledamot av stadsrevisjonen. Han var bl. a. styrelseledamot i Pripp & Lyckholm, Bryggeriföreningen, Munksjö AB och Wermlandsbanken.

Disponent Sven Jansson sörjes närmast av maka 27/11-36

DÖDSFALL

Tore Jagrelius. Som förut i korthet omtalats avled på fredagen i Örebro regementsintendenten vid Livregementets grenadjärer, kapten Tore Wilhelm Jagrelius.

Den bortgångne var född i Jönköping 1888, blev student i Skara 1907 och inträdde tre år senare som underlöjtnant vid Jönköpings regemente. Han befordrades till löjtnant i Karlskrona grenadjärregemente 1915 och övergick 1919 till intendenturkåren, där han blev kapten 1920. Från 1923 har han varit regementsintendent vid Livregementets grenadjärer i Örebro. Närmast sörjande äro maka, född Hedlund, en son och en dotter.

Tore Jagrelius †, Regementsintendenten vid Livregementets grenadjärer kapten Tore Wilhelm Jagrelius avled på fredagen på Örebro lasarett.

Den bortgångne var född i Jönköping 1888, blev student i Skara 1907, underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1910, löjtnant i Karlskrona grenadjärregemente 1915, övergick till intendenturkåren 1919 och blev där kapten 1920. Från 1923 har han varit regementsintendent vid Livregementets grenadjärer i Örebro. Närmast sörjande äro maka, född Hedlund, en son och en dotter.





Sven Gustaf Jansson

Jordfästning

torsdagen den 28/9 1961



K



Vår älskade lilla Pappa
och Morfar
f. d. Överstn

Adolf Johansson
* 23 juli 1880

har i dag efter långt, tåligt buret
lidande stilla insomnat.

Djupt sörjd och saknad.

Stockholm den 1 november 1963

**INGA och EDVIN
LINDERSOON**
Margaretha

Bröder, svägerskor, syskonbarn,
övrig släkt och vänner.

Vad Du lidit
ingen känner
Ty Du själv
din börda bar.

Jordfästningen äger rum mänd-
agen den 11 nov. 1963 kl. 14.00
i Norra Krematoriet.
Meddelas endast på detta sätt.

Adolf Johansson. Överste Adolf
Johansson, Stockholm, har svlidit i
en ålder av 83 år.
Han var född i
Broby i Kristian-
stads län och blev
student vid Kri-
stianstads läroverk
år 1900. Officers-
examen avlade han
år 1902. Han till-
hörde då Jämt-
lands fältjägarre-
gemente men tog
äret därpå trans-
port till dåvarande Wendes trängkår i



Landskrona. Åren 1904-1907 ge-
nomgick han Gymnastiska central-
institutet. År 1925 blev han chef för
Skånska trängkåren i Hälsöholm
och återbördades sålunda till sitt
gamla truppförband. Efter första
världskriget var han under år 1930
beordrad följa utbildningen vid ett
motoriserat regemente inom tyska
riksvärdet och blev 1933 stabschef
vid tränginspektionen, i vilken be-
fattnng han kvarstod till sitt utträ-
den ur aktiv tjänst 1935. Allt sedan
1929 hade han tjänstgjort som in-
spektor för Svenska röda korsets
manliga sjukvårdstrupper och ome-
delbart efter avslutad militär tjänst-
göring blev han sekreterare och sty-
relseledamot vid Stockholmsdistrik-
tet, i vilken senare befattning han
kvarstod i många år. 1937 blev han
kallad till föreståndare för Gymnas-
tiska centralinstitutet. Här fick han
till huvuduppgift att planera och or-
ganisera upplörandet av ett nytt in-
stitut i stället för det gamla vid
Hammagatan, som i brist på anslag
allmerta fått förfalla. Det var en
svår uppgift, då så många stridiga
viljor ville göra sig gällande, men i
september 1944 hade han tillfreds-
ställelsen att inviga det nya insti-
tutet på Stadionhöjden. Äret därpå
lämnade han GCI efter fulländad
varv. Han sörjes närmast av dottern
Inga, gift med lantbrukare Edvin
Lindersson, Lsa Benhamra gård,
Kårsta, dotterdottern Margaretha
samt bröder och svägerskor.
S. J. 1/11-63.



Vår innerligt avhållna
Mamma och Mormor

Grete Jarl
f. Freidenfelt

* 16 augusti 1890
† 16 augusti 1964

**ULLA
ANDERS
Barnbarnen**
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum
lördagen den 22 augusti
1964 kl. 14.00 i Eksjd
kyrka.

Grete Jarl, Fru Grete Jarl, född
Freidenfelt, Stock-
holm, avled i sönd-
dags på sin 74-
årsdag.

Den bortgång-
na var dotter till
övrste John Freid-
enfelt och hans
maka, f. Björck.
Sedan 1949 var
hon änka efter
övrste Ivar Jarl
och sörjes närmast av barn samt
barnbarn. S. J. 20/8-64.



S. J. 20/8-64.



KARL JANSSON

* 30/11 1894

har i dag insomnat.

Karlstad den 15/2 1965.

Släktningarna.



Vår katta

Elsa Jepsson

* 27 december 1902
har i dag lämnat oss.

Karlstad 24 nov. 1966.

**STINA
OLLE och MARGIT**
Björn, Lena, Mariamne

Jordfästningen äger rum
i stället.



Gymnastikdirektör Elsa Jeps-
son, f. Helligren, Strandvägen 20,
Karlstad, avled på torsdagen ef-
ter en kortare tids sjukdom. Hon
var nära 64 år gammal.

Dödsbudet slår ner tungt i en
mycket vid vänkrets. Kring Elsa
Helligren-Jepsson var det livlust
och glädje, och hennes ungdomliga
sinne lag var en medfödd gåva
som omgivningen inte kunde und-
gå att bli smittad av. Fysisk
fostran var samtidigt något av
hennes livsideal och sedan hon
1922 avlagt gymnastikdirektors-
examen blev hon också en apostel
i den frivilliga gymnastikens
tjänst. Hennes insatser inom
Värmlands gymnastikförbund och
även på riksnivå är för alltid in-
ristade i annalerna. Parallellt med
denna verksamhet kom hon också
att ägna sig åt sjukgymnastik,
och även här kom hon med sin
förmåga att entusiasmera andra
att betyda mycket. På äldre dar
kom spastiker vården att bli en
hjärteängägenhet för henne. Det
var generositet som strålade ut
från Elsa Helligren-Jepsson, hälsa
och en aldrig sinande iderikedom
när det gällde gymnastik och
idrott och följaktligen var hennes
hem en naturlig träffpunkt för en
stor vänkrets.

Elsa Helligren-Jepsson var född
i Karlstad 1902 och under hela
sin tid hemstaden trogen med un-
dantag för några år, då hon var
gift i Skåne. Närmast sörjande
är systern Stina, som bor i Pa-
ris, och brodern direktör Olle
Helligren och hans familj. (tl)

NWT 2544-66



Aukt. revisor 16/1
Oscar Jell
Bromma 75 år 92

Skolkamrat i
Luleå.





22316
 Under deltagande i jordfästningsakt i Hanumårö kyrka avled på lördagen reparatören Ernst Josephson, Clevevägen 8 a, Skoghäll.

Den bortgångne som nyss var fyllda 63 år var bördig från Stjärnsfors och var sedan en lång följd av år anställd vid Skoghällsverkens kemiska fabriker. Hans stora intresse var sång och musik och han var också en mångårig medlem i Hammarö kyrkokör och hade även tilldelats dess guldmedalj. Han var mycket kyrkligt intresserad och var en sällsynt personlighet som genom sina egenskaper efterlämnar ett stort tomrum efter sig. Närmast sörjande är maka, barn, barnbarn, broder samt övrig släkt. (K 2319-67)



Direktör Thure Johansson, Röhrs Gärd, Väse avled på lördagen i en ålder av nära 75 år.

Dr. Johansson var född i Filipstad. Från unga år ägnade han sig åt bilbranschen och innehade på sin tid en av Värmlands första trafikbilar. Som tävlingsbilist har han gjort sig ett vida känt namn. 1920 startade han AB Bergslagens motorverkstad vilken han sedermera överlät. Dr. Johansson flyttade år 1925 till Karlstad där han blev försäljningschef i AB Ekströms bilaffär, vilken rörelse han sedermera övertog och drev till sommaren 1954. Den bortgångne har också under många år varit verksam inom oljebolaget Caltex. Direktör Thure Johansson har gjort sig känd som en sleeklig yrkesman och en älskvärd och aktad person.

Närmast sörjande är maka. 164-67.

Gerda Jansson, F. föreståndarinnan för Värmlands hemslöjd, fröken Gerda Jansson, Karlstad, har avlidit i en ålder av nära 83 år.

Den bortgångna var född i Bångbro, Örebro län. Hon genomgick hushållsskola, Pålmaras handelsinstitut och Handarbetets vänner. Några år var hon slöjdarinna vid hemslöjden i Sundsvall. 1920 kom hon som kursledarinna till Värmlands hemslöjd och ledde sedan som föreståndarinnan hemslöjdens utveckling tills hon pensionerades 1954. Hon sörjes närmast av en bror, svägerskor samt syskonbarn. S 241-65



F. d. föreståndarinnan för Värmlands Hemslöjd, fröken Gerda Jansson, Karlstad, har avlidit i en ålder av nära 83 år.

Den bortgångna var född i Bångbro, Örebro län. Hon utbildade sig i ungdomen i hushållsskolan, Pålmaras handelsinstitut och Handarbetets vänner. Därefter hade hon praktik på olika platser i landet. Några år var hon slöjdlärarinna vid hemslöjden i Sundsvall. 1920. kom hon som kursledarinna till Värmlands Hemslöjd och ledde sedan som föreståndarinnan hemslöjdens utveckling tills hon pensionerades den 1 jan. 1954. Hennes gärning på detta område skildras i en artikel av S Gustavsson på sid 2 i dagens tidning. Hon sörjes närmast av en bror, svägerskor samt syskonbarn. NW 241-65.

+

**THURE
JOHANSSON**

min älskade
 * 28 april 1892
 † 14 januari 1967
 Sörjd — saknad

Röhrs gård, Väse 15 januari 1967.

KARIN
 Släkt och vänner

Jordfästning i Väse kyrka torsdagen den 19 januari kl. 11.30.
 Eldbegångelse i Karlstad kl. 12.45.
 Tänk på Cancerfonden, postgiro 901951.

+

Gerda Jansson
 vår kära
 * 27 maj 1885
 har i dag lämnat oss i djup sorg och saknad.

Karlstad 24 jan. 1968
ASTOR och ELSIE
GRETA
KARL-GÖSTA o. STINA
 Syskonbarnen
 Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum lörd. 3 febr. kl. 15.00 i Krematoriekapellet, Karlstad, där samling sker.
 Efter akten inbjuds till **KFUM**.



Gerda Jansson — en värmländsk kulturbärare

Nr. 4/1968

Dokumenten från Hushållningshillskapets hundraårsutställning i Karlstad 1903 förmåler att hemsjöldsavdelningen företedde en betydlig anblök. Värmlänningens gamla fina känsla för form, färg och material var som bortblåst. Det var såsom Wenzel Björkhamen skrev, att "den stora hemsjölskon" dragit fram över den värmländska hemsjölds märker. I reaktion härenot bildades hösten 1906 Föreningen Värmländska Hemsjöld. Den nybildade hemsjölds-föreningen gick med ungdomlig kraft in för sin verksamhet och 1914 var man redo att delta i Baltiska utställningen i Malmö. Ur rikssynpunkt framstod dock Värmland ännu som en vit fläck på den svenska hemsjölds-rörelsens karta.

År 1920 anställde föreningen en ny vävvarfarna, som från första stund skulle blöja djupa och fruktbarande färger i verksamheten. Hennes namn var Gerda Jansson. Redan följande år inköptes en bred mattvävstol och en begagnad damstävstol. Gerda Jansson satte upp den första damstävsten, en löpare i vindruvmonster, och därmed gavs begynnelsen i en utvecklingslinje som skulle lyfta värmländskt hemsjöldande till ännu större vidd. Värmländska Hemsjölds damstäv blev med tiden berömd utöver vårt lands gränser och där växte fram en stah av goda damstävsvävskor.

Efter ett par år — 1922 — Åstadkom Värmländska Hemsjöld ett av sina största krafttag genom tiderna. Det blev en grundlig inventering av gammal och ny värmländsk hemsjöld med utställning i länssidensets andra våningsplan av 2.000 hopbragta föremål. Den vita fläcken på den svenska hemsjölds-karta blev med ens till must och färg och fick ett lockande och levande innehåll. Pionjären Gerda Melin stod ännu kvar i ledningen och detta år knöts till verksamheten Anna Wettergren-Behm, en av den svenska textilkonstens yppersta krafter. Under halvannat decennium skulle hon komma att berika inte blot Värmland utan äfven till svensk hemsjölds-rörelse i sin helhet med utsökta konstkapelser.

I dessa år av sjundade utveckling ryckte Gerda Jansson snabbt fram i ledningen, 1923 som meddirektör och från 1925 som ensam chef för verksamheten. Årsberättelsernas siffror vittnar om en begynnande märklig omläggning av verksamheten. Av årsomsättningen 1920 utgjorde blot 10 proc. utbetalda löner. Man handlade till största delen med kommissionsvaror. Men redan 1926 hade lönekontot stigit till 30 proc. Man hade gått in för egen produktion med beställningar och inköp från slöjdarna jämte tillverkning i egen ateljé. 1928

Värmländska Hemsjölds firma föreståndarinnan, fru Gerda Jansson, har avlidit. Sigurd Gustavson har i sitt minnesporträtt av henne tecknat en bild av den värmländska hemsjölds-rörelsens utveckling under den tid Gerda Jansson stod i ledningen.

talet betecknar en värbrytningens tid för Värmländska Hemsjöld, ett sökande efter egna på värmländsk tradition grundade utvecklingslinjer i syfte att denna en ny värmländsk hemsjölds-karaktär.

Det var i det sökandet och i denna spandade utveckling Gerda Jansson satte in sin personlighet. Hon ville att den handskickelighet och den fina begåvning för form och känsla för färg och material som lagt sig uttryck i gångna tiders hemsjöldande åter skulle få komma till heders och få utrymme i Värmländska Hemsjölds produktion. Hemsjölden som folk-rörelse, menade hon, skulle vara självmotveten och inte smyga fram som en biprodukt till in-dustrin. Ideal och praktiskt ekonomiska värden skulle här sammanfalla. Det verkligt fina med hemsjölden är, menade hon, att envar som har handlagt kan bidra till det egna hemmets berikande ur såväl nytto- som

skönhetssynpunkt. Härtill och i individualiseringen efter hgens traditioner enligt egna och kundernas smak och önskingar ligger hemsjöldens särart. Hemsjöld, fortsatte Gerda Jansson, är egentligen inte någon viss stil, det är ett tillverknings sätt och dess lekraft har alltid varit förbunden med kvaliteten, som skall vara den högsta tänkbara men också kunna smidigt anpassa sig efter smakens växlingar.

Vid Hushållningshillskapets stora värmländsutställning 1929 framstod klart varthän Värmländska Hemsjöld under Gerda Janssons ledning ville i sin strävan. Dess exposition gav en strålände bild av förmånlig slöjd. Skulle man redan nu ha velat tala om en begynnande värmländsk hemsjöldskaraktär, hade det utan tvekan blivit den färdigade smaken och det omuttliga äktthetsdraget som kommit att ge de främsta karaktärstecknen.

Kanske blev det ändä vid lanbruksmötet på Rommeled 1929, då man kunde se tillbaka på ytterligare tio års utveckling, som Värmländska Hemsjöld på allvar fastlåg sin plats i främsta ledet av svensk hemsjölds-rörelse. Därmed kom också namnet Gerda Jansson att över allt i Sveriges land frunsta som ett av rörelsens bärande och ledande namn. På Romme-

led fröncvände Värmländska Hemsjöld i en utöskt avdelning materialet som utrundades i tillverknungen. Men vad som främst tilldrog sig uppmärksamhet var dess Adalagda vilja att med traditionen som ledstäng anpassa tillverknigen efter samtledens krav och därmed inte endast fört fram levande praktiska utan även enkla och vackra nyttoing till vardagens behov och trivsel.

Skulle vi ställa fram utteydzare en milstolpe i utvecklingen, så bör det bli Värmländska Hemsjölds kyrkliga utställning i Karlstad 1919. Alltsedan 1923 hade man ganska ohemärkt arbetat för de värmländska kyrkornas lyftande ur påtaglig förtrohet fråga om utsmekning. Här visades för en levande position av allhandla kyrkliga ting, mest textilier som hemsjölden levererat till förtroet värmländska kyrkor och som nu sammanförts. Utställningens förmåliga lödighet väckte förvåning och uppmärksamhet inte endast i Sverige utan även i Norge.

Professor Gerda Boethius, redaktör för tidskriften Hemsjöld, skrev i anslutning till utställningen "Värmland visar utan tvekan vägen på detta område. Det gäller inte bara kyrklig konst utan konstantverk med stil. Verksamheten visar att en konstnär och organistör kan verka inspirerande och leda till en verklig blomstring och insats som har och för stora verkningar. Men vilkorei är att det finns medarbetare och efterföljare, både då det gäller organisation och konstnärlig vilja." I Gerda Jansson fick Värmland denna kraft och det är hennes högn som landskapets kyrkliga konst blommar och alla slöjdarter utvecklas.

Gerda Jansson var en sällsynt rik personlighet. Hennes medarbetare- och vänrörelse sträckte sig över hela Värmland och hon växte till att bli en av den svenska hemsjölds-rörelsens ledande gestalter. Eliten av Värmländs konstantverkare och hemsjöldare var förbundna med hennes verksamhet och hon sökte fram nya medarbetare i stugorna och fostrade och inspirerade unga krafter som kom att gå till hemsjöldsarbete i skilda delar av vårt land.

Wenzel Björkhamen skrev i för hemsjöldsutställningen 1922: "I varje stuga finns en liten människa, en nerv, en vilja, en flämände åga, en längtan och en dröm strickt mot framtiden". Detta visste väl Gerda Jansson. Och det var den visdom som gav värdet och vördnheten att hennes livsverk som Värmländska Hemsjölds ledare under tre decennier. Detta innebar en försörjning av stora mått. Hon gjorde dypit i det värmländska kulturlivets liv. Odolien Gerda Jansson gått fram väser det yngst och på stödar inte endast för ned utan lång i framtid.

SIGURD GUSTAVSON

K



**Nils Einar
Jönnick**

* 26 september 1891
Vår älskade
har i dag hastigt och till
outsäglig sorg lämnat oss.

Stockholm 3 maj 1969

MARTHA
UH
Syster

Störst av allt är kärleken

Jordfästningen äger rum
torsdagen 13 maj kl. 15 i
Solna kyrka.



**ARVID
JOHANSSON**

vår käre
* 22/3 1887
har idag lämnat oss, släkt
och vänner i sorg och sak-
nad.

Karlstad den 29/3 1972
Barn o. Barnbarn
Svågerna

Jordfästningen äger rum i
stillhet.



**Överste
Gösta Jörlin**

* 2 juli 1893
† 28 november 1971
Vår innerligt älskade

EDIT

Gösta och Elsie
Gunilla, Per, Cecilia
Bertil och Hervor
Mikael, Birgitta,
Elisabet, Bertil, Kjas,
Fredrik
Greta

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen sker i
stillhet. I stället för
blommor länk på Före-
ningen Pensionerade
Officerare pg 2045-3.

Kyrskamrat.

Einar Jönnick. Överste Einar Jön-
nick, Stockholm, har avlidit vid
77 års ålder. Han var född i
Karlsborg i
Skaraborgs län,
blev underlöjtnant vid 116
år 1911 och
överste i inten-
denturkåren
1944. 1926-28
tjänstgjorde han
i finska för-
svarsministeriet,
och 1942-51
var han chef för arméförvaltningens
intendenturavdelnings kasern-
utredningsbyrå. Närmast sörjande
är maken Martin, född Litwenberg,
och sonen Ulf, planeringschef,
Stockholm, samt systerar.
7/5-69



F. överförmyndaren Arvid Jo-
hansson, Björkhagsvagen 5, Karl-
stad avled på onsdagen i en ålder av
nyss fyllda 85 år.

Den bortgångne som var född i
Ostra Korsberga i Småland, kom
redan i unga år till Karlstad där han
anställdes som möbelsnickare vid
Broderna Larsson och även var
fackföreningens ordförande. Senare
innehade han en tjänst som förman
vid Renhållningsverket. Under åren
har Arvid Johansson tillhört hälso-
vårdsnämnden, barnavårdsnäm-
nden samt under 31 år varit stadsfull-
mäktiges ordförande. Närmast sör-
jande är barn, barnbarn och barn-
barnsbarn. NW 7/14-72.

Gösta
Jörlin



Överste Gösta Jörlin, Djurs-
holm, har avlidit i en ålder av
73 år. Han var född i Stock-
holm, blev fänrik i Göta artillerie-
regemente i Göteborg 1918,
kapten vid generalstabskåren
1933, major där 1941 med placering
som stabchef vid III. mil-
itärområdet i Skövde och
överstelöjtnant vid A 3 i Kristi-
anstad 1943. Han utnämndes
1948 till överste och chef för A 5
i Boden, i vilken befattning han
nämndes till 1951. Från sist-
nämnda är till sin pensionering
1958 tjänstgjorde han på ar-
meetabern. Han har bl.a. varit
lärare vid Krigshögskolan
1925-28, var chef för arméstabs-
ens bibliotek 1951-60 och har
medarbetat med ett flertal arti-
klar i facktidsskrifter. Han
blev ledamot av Krigsveten-
skapsakademien 1958. Närmast
sörjande är maken Edit, född
Andersson, sönerna Gösta,
Kamrer, med maka Elsie, leg.
sjukvårdsassistent, och Bertil, läro-
verksamhetschef, med maka Her-
vor, barnbarn samt en syster.
8/5 712-71

Vår kära Mor
och Farmor

**ESTER
JOHANSSON**

* 31/5 1903
har i dag lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i sorg
och saknad.

Karlstad den 19/7 1973.

Börje och Barbro
Torbjörn, Leif
Göran och Kerstin
Marie

O djupa flod
Mitt hem är på andra sidan
vad jag levat

O Herre
Jag langtar att slå lager i
min enhet

Jordfästningen äger rum i
stillhet

Ankefru Ester Emelia Johansson,
Björkhagsvagen 7, Karlstad avled på
torsdagen 7/7 år gammal.
Närmast sörjande är barn, barn-
barn samt syskon. 2/12-73





GERDA JANSSON

vår kära
* 25/1 1886

har i dag lämnat oss, övrig
släkt och vänner samt Fila-
deliaförsamlingen i sorg
och saknad.

Karlstad den 26/3 1974.

Svägerska
Syskonbarn

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O, Gud, till Dig

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell onsdagen den
3/4 kl 14.00. Efter akten in-
bjudes till minnesstund på
Rosenborg.

Ans. på Seldathemsvet.



Fertio år fyller på måndag, frisör-
mäst. Rolf "Skruven" Johansson,
Våxnäsgatan 1, Karlstad. Han är född
i Klara i Karlstad och kom som 15-
åring in i frisöryrket. Efter lärlingså-
ren och anställning som frisörbiträde
blev han 1946 sin egen, övertog den
frisörsalong - Skruven i Klara - som
han alljämt innehar. Frisörmästare,
SHIO, är han sedan 1961. Han har till-
delats Svenska frisörföreningens ve-
teranärke för 25-årigt medlemskap.
Sedan ungdomsåren är han aktiv
gymnast och deltar fortfarande i
KGF:s verksamhet. Han är också
smalfilmsintresserad och har i mer
än tio år tillhört styrelsen för smal-
filmklubben Parallax som dess sekre-
terare och materialförvaltare.

18.07.16.11.74



SIGRID JACKMAN

vår kära
* 8/3 1882

har idag stilla lämnat oss i
djup sorg och saknad.

Karlstad den 26/2 1974

LARS HUGO och ASTRID
ANN-MARIE och IVAN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i
stillet.



Fru Sigrid Jackman, Rosenbadsga-
tan 2, Karlstad, avled på tisdagen i en
ålder av 91 år.

Den bortgångna var bördig från
Östergötland, kom år 1916 till Värml-
land och var några år verksam som
skolkökslärarinnor i Storfors. Hon var
kyrkligt intresserad och aktiv inom
kyrkliga syföreningen, liksom inom
husmodersföreningen och bögerns
kvinnoförbund. Som närmast sörjan-
de står barn, barnbarn och barnbarns-
barn.

NWT 2392-74

*Beil vän till Maggie B.
Svågerska till Ole Rindqvist.*

Försvunnen hittad död

Den sedan tisdagsmiddagen för-
svunne skoghallsbon 38-åringe ingenjö-
ren Lars Gustav Torbjörn Josephson
har återfunnits död på Vidån, Ham-
marö. *NWT lörd. 19/6-73.*



Min älskade

LARS

vår kära lilla Pappa
* 27/7 1935

har lämnat oss, mor, broder,
övrig släkt och vänner i
namnlös sorg och saknad.

Skoghall den 15/6 1973

KERSTIN JOSEPHSON

Maria, Thomas

Tänk när en gång vart varför
blir besvarat
Var gåta löst som här jag
grubblat på

Jordfästningen äger rum i
Hammarö kyrka onsdagen
den 20/6 kl. 14.00. Efter ak-
ten inbjudes samtliga till
Skoghalls församlingshem.

*Son till fru Guy Jo-
sephson på K.K.A.B.*





David Jonason

min älskade make
vår käre far,
farfar, morfar
och broder

• 16 augusti 1894
+ 6 februari 1975

ASTRID

Anders och Kerstin

Bengt

Barbro och Sove

Lars och Elisabeth

Barnbarnen

Gustav Nils

Jordfästningen äger rum
torsdagen den 20 febr. kl.
13.00 i Norra krematoriet.
I stället för blommor, full-
följ David's idrottsintresse
genom bidrag till fonden för
skolornas kronprinstävling i
fotboll, under adress Svens-
ka Fotbollförbundet,
171 23 Solna 1.



Min älskade

BERTIL

• 16/1 1901

har idag stilla insomnat,
lämnande mig, syster, övrig
släkt och många vänner i
djup sorg och saknad

Karlstad den 12/8 1974

ANNA JOHANSON

Ljvt är att vila
När krafterna domna
Skönt i den eviga vilan få
somna
Sv. Ps. 572:1

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell lördagen den
17/8 kl 12.00. Efter akten in-
bjudes till minnesstund på
Rosenborg.



Köpmän Bertil Johansson, Smedje-
gatan 5, Karlstad, avled på måndagen
i en ålder av 73 år. Han var född i
Karlstad och började efter skolan vid
Olaes Gustavssons firma i Karlstad.
Redan efter något år blev han expedient.
Han blev också i e man och förestån-
dare innan han köpte firman 1946.

Som idrottare i yngre år var hr Jo-
hansson kassör i IF Göta och Karl-
stads skytteförening. Han var också
aktiv nykterhetskampe i logen Ting-
valla-arbetaren, mångårig medlem i
sångkören Manhem och ledamot av
Karlstads Handelsförening. Under
många år var han ordförande i Karl-
stads Specceri och livsmedelshandlare-
förening.

Han sorjes närmast av maka, sys-
ter, sväger och svägerskor samt
syskonbarn.

INT 198-74





Min älskade Make
vår Far, Morfar och Farfar
min käre Bror

NATHAN JOHNSON

* 27/7 1897

har efter lång sjukdom i dag
lämnat oss, övrig släkt och
vänner i sorg och saknad.

Karlstad den 4 mars 1975

HANNA

Britt och Bengt
Staffan och Madeleine
Ola och Margareta
Jan och Sonja

Lasse och Maud
Ruth
Barnbarnen

Milt är ditt äga och djupt
dess sken,
Famnar i kärlek världen,
Trött är min själ, i din famn
så len
Lyft den, o Gud, och bär den.
Lyft den till dig och söv den
sen
Stilla till ro på färdens
Söv den i sömn på den färd
som går
Fram genom dödsrikets da-
lar

Där det isande mörkret rår,
Du som vart kvalhugsvalar,
Väck den sedan till livligt
vär

I dina ljusa salar.
Sv. Psalm 45:2-3

Jordfästningen äger rum
lördagen den 15 mars kl.
15.00 i Upptändelsens
kapell, Karlstad.

Nathan Johnson död

På tisdagsmorgonen gick en värmländsk kulturpersonlighet ur tiden. Då avled efter en flerårig sjukdomstid f. folkskolläraren, NWT-kritikern och skriftställaren Nathan Johnson, Karlstad, i en ålder av 77 år.

I mer än 30 års tid svarade han för konst- och musikkritikerverksamheten i NWT, och det var med verkligt stor insikt och kärlek till konsten i alla dess uttryck han skötte den uppgiften. Tack vare honom vidgades värmlänningarnas konstintresse och -insikter. Men även som litteraturmännare gjorde han betydelsefulla insatser.

Även inom Värmlands konstförening, som han var med om att starta 1919, togs hans kunskande och intresse i anspråk. Han satt med i dess styrelse under ett flertal decennier och var också föreningens arbetsutskotts ordförande under många år.

Åren 1946-1961 var han huvudredaktör för Svensk Skoltidning. Han skrev ledare och artiklar i olika pedagogiska ämnen.

Han producerade sig också i minneskrifter och tidskrifter, där han bl.a. presenterade de värmländska konstnärerna, och i samband med Värmlands konstförenings 20-årsjubileum skrev han föreningens historia.

Tillsammans med Erik Hjalmar Linder sammansällde han och gav ut Svensk Lasebok och tillsammans med Sten Selander utgav han antologin Svensk poesi.

Han var även ordförande i biblioteksstyrelsen ett 20-tal år.



All denna kulturella verksamhet utförde han vid sidan om sitt skolarbete, och hur han hann med är svårt att fatta.

Han var född i Norra Råda. Han avlade sin folkskollärarexamen vid seminariet i Karlstad 1919. Hela sin lärargärning utförde han i Karlstad, bl.a. vid Herrhagsskolan.

1968 hedrades han med NWT:s kulturpris.

Nu är alltså Nathan Johnson borta, och NWT kommer att minnas honom med värdnad, tacksamhet och saknad.

Närmast sörjande är maken Hanna, dottern Britt, socionom, gift Gröön, Stockholm, sönerna Staffan, journalist, Stockholm, Ola, lärare, Karlstad, och Jan, fil. mag., Enköping, med familjer, brodern konstnären Lasse Johnson med maka, Stockholm, och svägerskan frk. Ruth Taylor, Karlstad. *M. 513-75.*

DÖDSFALL ^{17/11-76}



F. landstingsdirektören i Värmlands län Jansson, Petrus Jansson, N. Klaragatan 7, Karlstad, avled på måndagen 75 år gammal. *16/11/76*

Han var född i Kristinehamn. Som 13-åring fick han anställning vid KMW och utbildade sig till svarvare. Redan tidigt engagerade han sig i det fackliga och politiska arbetet. 1933 erbjöds han valbar plats i kommunal- och landstingsvalet, men avböjde. Fyra år senare ansåg han sig dock mogen för en politisk klättring och valdes i både landstinget och Kristi-

neharns fullmäktige. Åren 1950-56 tjänstgjorde han som drätselkammarens ordförande och 1955-56 satt han som ordförande i landstingets förvaltningsutskott. Den 1 januari 1967 tillträdde han posten som landstingsdirektör. Den tjänsten innehade han till pensioneringen 1968. Som pensionär satt han under ett antal år som ordf. i Värmlands pensionsarsdförk. Med Petrus Jansson har en färgstark värmländsk personlighet gått ur tiden. Närmast sörjande är maka, barn, barnbarn och sysstrar.



Min käre Make
f. köpmannen

HELMER JAKOBSSON

* 18/7 1889

har i dag hastigt avlidit,
lärmnande mig, övrig släkt
och vänner i stor sorg och
säcknad.

Karlstad den 23/7 1978

HEDVIG

Sv. ps. 355

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell onsdagen den
2/8 kl. 14.00.

F. köpman Helmer Jacobsson,
Ekallén 9, Karlstad, avled på sönda-
gen i en ålder av nyss fyllda 89 år.

Han var född i Närke och kom till
Karlstad 1937, där han drev speci-
erhandel både på Sommarro och Haga-
borg. Han tillhörde Frimurarlogen
och kyrkobroderna. Närmast sör-
jande är maka och övrig släkt.

Änkefru Ruth Brunzell, Karlstad,
avled på lördagen.

Hon var född 1893. Som närmast
sörjande står barn, barnbarn och
barnbarnsbarn.



Min älskade Make
vår käre Far
Svarfar och Farfar

BROR JOHANSSON

* 13/3 1893

har i dag lämnat oss, broder,
övrig släkt och vänner i dju-
paste sorg och säcknad.

Karlstad den 8/11 1975

SIGRID

Erling och Greta

Ingrid, Lennart

Arnold och Ulla-Beth

Hans, Karin

Gråt ej vid min lugna grav
Jag faller inga tårar mer
Men vill så gärna torka av
De jag på Edra kinder ser
Mitt lidande har nått sitt slut
Gläds att jag nu får vila ut

Jordfästningen äger rum i
Uppståndelsens kapell lördag-
en den 15/11 kl 15.00.
Efter akten inbjudes till
Vårdshuset Alstern.

Byggnadsnickaren Bror Johans-
son, Eriksborgsgatan 11, Karlstad,
avled på lördagen.

Han var född 1893 i Grava men blev
karlstadsbo redan 1913. Under en lång
följd av år var han anställd hos AB
Bröderna Wastlund och gjorde sig
uppskattad såväl i yrket som utanför.
Hans kunskande och intresse togs i
anspråk i det allmännas tjänst och
han var bl.a. ledamot av skolstyrel-
sen, arbetslöshetsnämnden, löne-
nämnden. Fackligt intresserad till-
hörde han under flera decennier sty-
relsen för karlstadsavdelningen av
Svenska byggnadsarbetareförbun-
det. Han tillhörde även styrelsen för
Norstrands fastighetsägareförening.
Som närmast sörjande står, maka,
barn, barnbarn samt broder.

Erling Johanssons far



Revisor
Oscar Jell
Bromma, 80 år
16/1-77



Min egen Moster Via
vår kära Faster

SOPHIA JAKOBSSON

* 17/12 1878

har i dag lugnt och stilla
lämnat oss, kusiner, sväger-
ska, övrig släkt och många
vänner.

Stockholm Allhelgona-af-
tonen den 31/10 1975.

MAJ

MARY ANNE och GUSTAF

OTTOMAR o MARGARETA

INGEMAR

HARRIET

BERIT och ARNE

IRMA och GERHARD

Jordfästningen äger rum i
Gustaf Adolfskyrkan, Stock-
holm tredagen den 14/11 kl.
14.00, varefter eldbegångelse
sker. Gravsättning å Karl-
stads Västra kyrkogård lördag-
en den 22/11 kl. 12.00.
I M:s arbete för flyktingar i
Österrike lag den bortgångna
varrmot om hjärtat, postgi-
ro 90 07 06-3.

Sophia Jakobsson

Fröken Sophia Jakobs-
son, Stockholm, har av-
lidit i en ålder av 96 år.
Hon var dotter till dom-
prosten Gustaf Jakobs-
son, Karlstad, och hans
maka Adèle, född Pe-
ters. Hon tjänstgjorde
som lärare vid Karlstads
folkskolor, Herrhags-
skolan samt vid Karl-
Johansskolan i Göteborg
till sin pensionering
1939. Efter sin pensione-
ring flyttade hon till
Stockholm och ägnade
sig då helt åt hjälparbe-
te bland flyktingar såväl
i Sverige som Österrike
och Tyskland. Närmast
sörjande är syskonbarn-
en Maj Zeding, 1:ste
ekonomiföreståndare,
Mary Anne, 1:ste skol-
kurator, gift med Gustaf
Petren, regeringsråd,
Ottomar Jakobsson di-
rektör med maka Mar-
gareta, Ingemar Jakobs-
son, direktör, Harriet
Jakobsson, Lektor, Be-
rit, ekonomiföreståndare,
gift med Arne
Brandting, kanslichef,
Irma, Sophiasyster, gift
med Gerhard Dyrsen,
kapten med familj.

202 2/11-75



Landskapsarkitekt

**EDVARD
JAKOBSON**

* 6/3 1897

† 7/4 1976

Älskad - Saknad

Karlstad den 9/4 1976

ETHEL

Marianne, Bibbi

Barnbarn

Syskon med familjer

Släkt och vänner

Minnet lever, det kan ej
jordas

Det kan ej gömmas bland
stoff och grus

Nej, det skall leva i fågel-
sängen

I blomdot och i vindens sus

Jordfästningen äger rum i
stillhet.

Tänk på IM, postgiro 900706-
3, vilken verksamhet låg
honom varmt om hjärtat.



Trädgårdsarkitekten Edvard Ja-
cobsson, Karlstad, har avlidit 79 år
gammal.

Edvard Jacobsson var i sin krafts
dagar en föregångsman och nydanare
på trädgårds- och landskapsvårdsom-
rådet, erkänd också i internationella
sammanhang. Han var född på Li-
dingo och kom efter skolgång i Stock-
holm till trädgårdsskolan på
Adelsnäs. Sedan studerade han några
år vid trädgårdshögskolan i Berlin-
Dahlem. Till trädgårdsarkitekt ut-
bildade han sig i Elmshov, Tyskland
samt i Italien. Efter lärartjänst bl.a.
vid Norrlands trädgårdsskola i Här-
nösand kom han till Hushållnings-
sällskapet i Värmland som
trädgårdskonsulent. Det var 1928. I
den tjänsten kvarstod han fram till
pensioneringen. Det var som träd-
gårdskonsulent han blev ett stort
namn i Värmland. Han organiserade
fruktodlarna i Värmlands fruktodla-
reförbund där han bl.a. var ordf. Som
trädgårdsarkitekt gjorde han stora in-
satser och hans arbete var faktiskt
grundläggande för det stora trädgård-
sintresse som Värmland är beromt
för. Men även inom landskapsvården
var han en nydanare som satt djupa
spår efter sig. Edvard Jacobssons in-
ternationella engagemang blev med
åren många och meriterande. En rad
priser och utmärkelser från arkitekt-
föreningar i ett stort antal länder vitt-
nar om hans skicklighet och
skaparformåga. Här hemma var han
under många år styrelseledamot i
Sveriges pomologiska förening, Riks-
förbundet Svensk frukt och Sveriges
trädgårdssodlares riksförbund, Riks-
förbundet Svensk Trädgård m.m. i
Karlstad tillhörde han bl.a. skönhets-
rådet och kyrkogårdsnämnden. Han
var också ordf. i prisnämnden för 4.
H:s lanstävling och var som trädgårds-
odlingens främste mäsman flitigt
anlitad som föreläsare. Han har även
utgivit flera skrifter på trädgårdso-
dlingens område. Närmast sorjes han
av maka och två dottrar. 1014-76



Inlyudes

ett öfvervårn

Begravningsakten

efter min älskade son

Henning Kjörne

i Frykeruds kyrka

söndagen den 30 nov. 1924 kl. 1 e. m.

Maria Persson.

Samlingen sker vid kyrkan.



Känd värmlandsprost död Gjorde sin församling rik

TORSBY (VF) En av Värmlands mest välkända personligheter, kontraktsprosten emeritus **LVO Ludvig Krook**, Sörmark, Östmark, har avlidit på Torsby lasarett efter en tids sjukdom, 72 år gammal. Han var född i Sörmark och flyttade för drygt två år sedan, efter att ha avgått med penson från kyrkoherde och prästjänsten i Ekshärad, tillbaka till födernehäden. Den ojämförligt största delen av sitt livsverk har han utfört i Ekshärad.

Efter studier i Uppsala, där han tog studenten 1914, samt teol. kand. och praktisk teol. examen 1918, prästvigdes han i Karlstads stift i december samma år.

Sin första tjänst hade han som kapellpredikant i Leksvaltnet. Han blev komminister i Ekshärad år 1920 och valdes med stor majoritet till kyrkoherde i Ekshärad år 1923. Kontraktsprost för Älvdals kontrakt blev han 1933.

I Ekshärads kyrkliga historia kommer prosten Krook att för framtiden framstå som en av de stora prästmännen. Det var en fattig kyrka och församling han som ung prästman första gången tjänade. När han lämnade sin tjänst var församlingen rik. Det är till största delen denne stridbare prästmans förtjänst.

PROCESS GAV PENGAR

Genom processen om Knappskogarna på 20-talet tillfördes Ekshärads församling betydande belopp. Energistikt har han många år också kämpat för att Laggässkogarna i Gustaf Adolf på fem tusen tunnland produktiv skogsmark skulle tillföras församlingarna i Ekshärad och Nora Ny. Denna process är ännu inte slutförd.

Den på 20-talet neslita kyrkan i Ekshärad restaurerades grundligt 1927 på Ludvig Krooks initiativ. Under sina sista ekshäradsår tog han också initiativet till byggande av församlingshus och han tidigare genomfört stora kyrkogårdssommarplaner och genomdrivit uppförande av gravkapell. Detta har kunnat ske utan extra utdebiteringar genom avkastningen från Knappskogarna.

Församlingen i Ekshärad kunde till och med något år helt avstå från utdebitering till kyrkan.

Under sina dryga 40 år i församlingen har prosten Krook också varit något av allt i alla för befolkningen i Ekshärad. Han odlade ett intimt samarbete med den horderliga kommunen i en rad frågor och är bl. a. initiativtagaren till brobygget över Klarälven mellan Byn och Kyrkheden. Han hade många uppsatningar för länsstyrelsen, vägmundigheter och regering i den främmande.

MANGSYSSLARE

I invallningsföretaget till skydd mot Klarälvens översvämningar var han under 20-talet är den drivande kraften, som Arbetsstyrelsens initiativrike ordförande. I barnavårdsnämnd och skolstyrelse har han varit ordförande i 40-talet år, i ecklesiastiska hofstallsnämndens andra distrikt under många år och vice ordförande i Uddeholms lantushälskolas styrelse under ett flertal år. Utbildningsfrågorna lög honom särskilt varmt om hjärtat, och för ung-



domen stod alltid hans famn öppen. Han var en framsynt prästman, som visste att det måste satsas på ungdomen och de olika idrottsorganisationerna inom Ekshärads kommun hade i prosten Krook ett säkert stöd.

Prosten Krook var en man som alltid måste ha något för händerna. Han stod alltid mitt uppe i aktivt arbete. Han var en vidsynt och tolerant man, som älskade sin församling och den honom.

Det bevisades bland annat vid uppbrottet från Ekshärad, då det gjordes en insamling till en minnesgåva åt det populära prostparet. Vid den insamlingen slöt ekshäradsborna upp hundraprocentigt.

Ludvig Krook har gått ur tiden men i Ekshärads församling kommer hans minne alltid att bevaras. Det är hans insatser i församlingen en borg för. Närmast sörjande är maka och barn med familjer.

V.F. 1916-63.

Sven Karlberg, F. d. översten Sven Karlberg, Skövde, har avlidit.

Han var född 1878 i Göteborg, där han 1897 avlade studentexamen vid Högre reallärarverket.

Två år därefter utnämndes han till underlöjtnant vid Västgöta regemente. Snart övergick han till Intendenturkåren och hade vid 48 års ålder nått översteegraden. Han har deltagit i en mängd utredningsarbeten och varit chef för intendenturdepartementets utredningsbyrå. Närmast sörjande är två dottrar och syster. S.V. 2. 712-66.



Kontraktsprosten emeritus
LVO

Ludvig Krook

var älskade

• 20 mars 1921

† 14 juni 1963

ELSA KROOK

Margareta och Per Olaf

Birgitta och Carl-Magnus

Ebba och Erkki

Lennart och Nancy

Sigvard och Anna-Lisa

Mårta och Olla

Gunnar och Gunilla

Barnbarnen

O, giv oss herre va den tro som sörgera betvingar.

Jordfästningen äger rum i Ekshärads kyrka söndagen den 23 juni 1963 kl. 16.00.

Tänk på Svenska Kyrkans Mission, postgiro 7438, Uppsala.



Vår älskade Far
Överste

Sven Karlberg

född i Göteborg 9 jan.

1878

död i sitt hem i Skövde

3 febr. 1966

I ljus och facksamt minne bevarad.

ULLA och HAKAN

ELSA

icke död fast livet flytt.
Anden endast boning
byt.

Jordfästningen äger rum i S:t Birgittas kapell, Skövde, lördagen den 15 febr. kl. 13.30.



Min älskade Make
mitt allt

f. Stationsinspektoren

Einar Kjellenberg

* 17 maj 1892

lämnade mig i dag ensam
i djupaste sorg och
saknad.

Karlstad 27 juli 1964

ANNA-LISA

I sorgen deltaga med mig
svägerskor, svägrar, övrig
släkt och många vänner.

Einars uttalade önskan:
Tänk på föreningen för
Värmländska provinsial-
logens frimurarehem,
postgiro 262913, eller
Värmlands läns M. S.
förening, postgiro 2191.

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



E. KJELLENBERG. M. S. LÄHLE

Kjellenberg, Karlstad, avled på
måndagen efter en tids sjukdom.

Han var född i Stockholm 1892.
Efter tjänstgöring på härads-
skrivarkontor började han vid SJ
1915 och blev stationskrivare i
Karlstad 1917. Förste stations-
skrivare blev han i Falkenberg
1914, stationsinspektör i Stens-
torp 1949 och i Arvika 1954, där
han stannade till pensionsåldern
1958, då han flyttade till Karl-
stad. För turlämen i Värmland
har han nedlagt ett betydelsefullt
arbete. Han var ordförande och
verkställande ledamot i multi-
pelsteraföreningen i Värmland.
Även i föreningen Norden och
Riksföreningen för svenskhetens
bevarande i utlandet har han haft
förtroendeuppdrag. Han har stift-
at filatelistföreningarna i Karl-
stad och Falkenberg och var in-
tresserad frimurare. Närmast sör-
jande är maka, född Wickstedt.
NWT 2917-64.

Einar Kjellenberg, f. stationsin-
spektoren Einar Kjellenberg, Karl-
stad, avled i måndags i en ålder av
72 år.

Han var född i
Stockholm, kom
1915 till SJ, blev
förste stations-
skrivare i Falken-
berg 1914, stati-
onsinspektör i
Stensorp 1949
och sedan i Karl-
stad. Han har va-
rit energiskt verk-
sam i Värmlands
turisttrafikförening, som sekreterare
1928—1940 och ordförande i arbets-
utskottet 1941—1944. Åren 1935—
1943 var han ordförande i SJs be-
fallsförbunds Värmlandsektion. Vi-
dare har han varit ordförande i Fal-
kenbergs filatelistförening. Närmast
sörjes han av maka. SvD 2917-64.



Einar Kjellenberg, f. stationsin-
spektoren Einar Kjellenberg, Karl-
stad, har avlidit.

Han var född i
Stockholm 1892.
Efter tjänstgöring
på häradskrivar-
kontor började
han vid SJ 1915
och blev stations-
skrivare i Karl-
stad 1917, förste
stationskrivare i
Falkenberg 1914,
stationsinspektör



i Stensorp 1949 och i Arvika 1954,
där han stannade till pensionsåldern
1958, då han flyttade till Karlstad.
För turismen i Värmland har han
nedlagt ett betydelsefullt arbete. Han
var ordförande och verkställande le-
damot i multipelsteroföreningen i
Värmland. Även i föreningen Norden
och Riksföreningen för svenskhetens
bevarande i utlandet har han haft
förtroendeuppdrag. Han har stift-
at filatelistföreningarna i Karlstad
och Falkenberg. Närmast sörjande
är maka, född Wickstedt. SvD 2917-64.

Rudolf Karlsson, Förfvare Rudolf
Karlsson, Värmlands regemen-
te, avled på tisdagen.

Den bortgån-
ne var född 1906
i Beatebergs sock-
en i Skaraborgs
län. Den militära
hanan började
den avlidne vid
regementet 1924,
blev efter genom-
gångna skolor,
sergeant 1936 och
fanjunkare 1942.
Sedan 1948 var han tygförfvare
och uppbördsman för regementets
tygmateriel. Vid sidan av det mili-
tära var han under många år fast
knuten till Färjestads travbana. När-
mast sörjande är maka, dotter och
son med familjer. SvD 104 1964.



Min älskade Make,
vår kära Far,
Morfar och Farfar

**RUDOLF
KARLSSON**

* 11/12 1906

har i dag lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i
djupaste sorg och saknad.

Karlstad den 7/8 1965.

GERDA

Birgit o. Sune
Lars-Owe Anne-Louise
Jan o. Gunhild
Torbjörn

Nu brutist har Ditt trogna
varma hjärta

Din kära röst för alltid tystnat
har

Du lämnat oss i gränslös sorg
och smärta

Men ljus och vackert står Ditt
minne kvar.

Jordfästningen äger rum i
Krematoriekapellet lördagen d.
11/9 kl. 15.00.

De som önska övervara be-
gravningssakten inbjudes till
Hushållsskolan kl. 13.30.

Meddelas endast på detta sätt.



Förfvare Rudolf Karlsson, Värmlands
regemente avled på tisdagen.
Den bortgångne var född den 11
dec. 1906 i Beatebergs socken i Skar-
aborgs län. Den militära banan bör-
jade vid regementet 1924, och blev
efter genomgångna skolor, sergeant
1936 och fanjunkare 1942. Han har
tjänstgjort i de flesta underofficers-
befattningar och bl.a. på 30-talet vid
ett av regementets kulsprutekompan-
ier och fick då sitt smeknamn
"Kul-Kalle". Sedan 1948 var han
tygförfvare och var uppbördsman
för regementets tygmateriel. Vid si-
dan av det militära var han under
många år fast knuten till Färjestads
travbana. Förstämningen inom kam-
rotären är stor. Under den många
gångar besöka ytan, fanns ett god-
hjärtat och humoristiskt sinnelag.
Han sörjes närmast av maka, dotter
och son med familjer. SvD 104 1964.





NITTIO ÅR fyller i morgon, onsdag, generalmajor Axel Klingenstierna, Drottninggatan 42, Karlstad. Han är född i Kila socken i Södermanland och avlade studentexamen i Uppsala 1894. Efter officersexamen 1896 blev han underlöjtnant vid Södermanlands regemente, löjtnant 1900 och tjänstgjorde sedan vid generalstaben, där han 1908 blev kapten. Sex år senare kom han till Svea livgarde, blev 1916 major i generalstaben, överstelöjtnant 1920 och kom följande år till Vaxholms grenadjärregemente. 1923 utnämndes han till överste och chef för Västmanlands regemente. 1935 lämnade han den aktiva tjänsten. Han har flitigt ägnat sig åt militärt författarskap och skrivit arbeten i organisations- och utbildningsfrågor samt en rad uppmärksammade artiklar i tidskriften "Effektivt försvar". Han har varit ordf. i scoutfrämjandet i Värmland och livligt intresserad för dess verksamhet liksom också rotaryklubben. *NWT 97-83.*

†
F. Generalmajoren
**Claës Axel
Klingenstierna**

• 7 juli 1875
avled stilla i dag.

Karlstad 21 dec. 1966

HEDVIG

Märtha
Hedvig och Carl-Jan
Carl och Margareta
Ulla och Erland
Gustaf och Ulla
Barnbarn och
Barnbarnsbarn

Ätkad — Saknad

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Axel Klingenstierna. F. generalmajoren Axel Klingenstierna. Karlstad, har avlidit i en ålder av 91 år.

Han var född i Kila socken, Södermanland och avlade studentexamen i Uppsala 1894. Efter officersexamen 1896 blev han underlöjtnant vid Södermanlands regemente, löjtnant 1900 och tjänstgjorde sedan vid generalstaben, där han 1908 blev kapten. Sex år senare kom han till Svea livgarde, blev



1916 major i generalstaben, överstelöjtnant 1920 och kom följande år till Vaxholms grenadjärregemente. 1923 utnämndes han till överste och blev chef för Västmanlands regemente och 1928 blev han chef för Värmlands regemente. 1935 lämnade han den aktiva tjänsten. Han ägnade sig sedan flitigt åt militärt författarskap och skrev arbeten i organisations- och utbildningsfrågor samt en rad uppmärksammade artiklar i tidskriften "Effektivt försvar". Han var också en tid ordförande i scoutfrämjandet i Värmland. Närmast sörjande är maken Hedvig, född Holm, och barnen Märta, arka efter disponenten vid Alsters bruk Bror Halén, Hedvig, gift med godsägare Carl-Jan Kuylenstierna, Arlösa, Halmstad, Carl, överadjutant, överste och stf. militärbefälhavare för fjärde militärbefälvsområdet, Strängnäs, Ulla, gift med överingenjören vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg Erland Bratt, och Gustaf, civilekonom vid Svenska oljeslageraktiebolaget, Mälardal, snöbustrur, barnbarn och barnbarnsbarn. *32 D. 2412-66.*



Generalmajor Axel Klingenstierna, Drottninggatan 42, Karlstad, har avlidit i en ålder av 91 år.

Han var född i Kila socken i Södermanland och avlade studentexamen i Uppsala 1894. Efter officersexamen 1896 blev han underlöjtnant vid Södermanlands regemente, löjtnant 1900 och tjänstgjorde sedan vid generalstaben, där han 1908 blev kapten. Sex år senare kom han till Svea livgarde, blev 1916 major i generalstaben, överstelöjtnant 1920 och kom följande år till Vaxholms grenadjärregemente. 1923 utnämndes han till överste och chef för Västmanlands regemente och 1928 blev han chef för Värmlands regemente. 1935 lämnade han den aktiva tjänsten. Han ägnade sig sedan åt flitigt militärt författarskap och skrev arbeten i organisations- och utbildningsfrågor samt en rad uppmärksammade artiklar i tidskriften "Effektivt försvar". Han var också en tid ordförande i scoutfrämjandet i Värmland och bildade 1933 rotaryklubben i Karlstad.

Närmast sörjande är maken Hedvig, född Holm, och feni barn: Märta, gift med framlinde disp. vid Alsters bruk Bror Halén, Hedvig, gift med godsägare Carl-Jan Kuylenstierna, Arlösa, Halmstad, Carl stf. militärbefälhavare för fjärde militärbefälvsområdet, Strängnäs, Ulla, gift med övering. vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg Erland Bratt, och Gustaf, civilek. vid Svenska oljeslageraktiebolaget, Mälardal samt av barnbarn och barnbarnsbarn.

Om den bortgångna skriver landvärdsinspektör Ake Klinte följande:

Med Axel Klingenstierna har en ädling gått ur tiden. Ej blott en person sin hörd var han en ädling, även om han gärna talade om sina förfränder, utan fastmer genom sin egen personlighet. Hans yrke blev militärens. Han insåg att "vill du ha fred, rusta dig till strid". Men han kämpade för freden och för ungdomen, därom kan man läsa i hans efterlämnade skrifter. Han grundade rotaryklubben i Karlstad 1933 och var i flera omgångar dess president. Klubben arbetar ju för förtäelse mellan folk. Även scoutfrämjandet omhändertogs han. Han var en vidsynt, tolerant och god människa. Han var en ovanligt berest man, som ung seglade han som sjökadett vida omkring. Senare tjänstgjorde han som militärrättshä i flera länder, bl. a. Frankrike och Ryssland. Han studerade krigskonsten under första världskriget vid fronten mot Italien. Han lärde sig att "det svard biter svärpat vars klinga är böjligast". Hans vidsynhet var stor och hans älskandeföring allsyttn djup. Requiescat in pace. *NWT 2112-66*



Vår kära Mamma
och Farmor
Teris Kaudern
• 31 januari 1878

har i dag stilla lämnat oss, systrar, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Göteborg 13 mars 1966

WALTER

Hans och Anita
Katarina

SVEN och INGA
Margareta, Gunnar

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.





Min innerligt älskade
Make och livkamrat
Major

Sixten Karlsson

• 13 november 1895
† 4 januari 1967

I ljusst och tacksamt
minne bevarad.

CARIN

Vad rätt Du tänkt
Vad Du i kärlek vill
Vad skönt Du drömt
Kan ej av tiden härjas
Det är en skörd som
undan honom bärgas
Ty den hör evighetens
rike till.

Enligt den avlidnes önskan äger jordfästningen rum i stillhet.

30/1-67



Vår Käre

Nils Hilmer Kihlstrand

• 11 oktober 1892
† 4 februari 1967

AGNES

Barbro och Per
Malin

Släkt och vänner

Sv. Psalm 355

Jordfästningen äger rum
i stillhet.



Vår älskade Mamma

HEDVIG KLINGEN- STIERNA

f. Holm
• 4.12 1861

har stilla Insomnt.
Innerligt sorgd och saknad.

Karlstad den 31/8 1967.

Märtha

Hedvig och Carl-Jan

Carl och Margareta

Ulla och Erland

Gustaf och Ulla

Barnbarn o. Barnbarnsbarn

Gerda Olofsson

Jordfästningen äger rum i
stillhet.



Nils Kettner

• 6 januari 1898
† 15 april 1967

GUNHILD

Richard och Svanbild

Ingjerd och Axel

Hans och Catharina

Jordfästningen äger rum
fredagen 21 april 1967 kl.
14.30 i Nacka kyrka, dit
ev. blommor kunna sän-
das före kl. 13.30. Sam-
ling a. test. Lido, Finn-
torpsvägen 3, Nacka, kl.
13.00.



Fru Hedvig Klingenstierna, ma-
ka till framlidne generalmajoren
C.A. Klingenstierna, Karlstad, av-
led på torsdagen ^{19/11/67} i Uppsala.

Hon var född i Uppsala 4 de-
cember 1861, dotter till härads-
hövding Fredrik Holm och hans
maka, född Fleming. Närmast
sörjande är tre döttrar och två
söner: Märtha, gift med framlid-
ne disp. vid Alsters bruk Bror
Halén, Hedvig, gift med godsäg-
are Carl-Jan Kuylenstierna, Arlö-
sa, överste Carl Klingenstierna,
Stockholm, Ulla, gift med över-
ing. vid Svenska kullagerfabriken
i Golebore, Erland Bratt och Gus-
taf, civiltjänst vid Svenska öls-
slageriaktiebolaget, Molndal, samt
av barnbarn och barnbarnsbarn.

NWT 49-67

Slaten Karlsson, Major Sixten Karl-
sson, Stockholm, har avlidit.

Han var född
1895 i Linköping
och blev student
där 1916. Han
blev fänrik vid
Värmlands rege-
mente 1919, löjtnant
1921 och
kapten 1934. Ef-
ter utbildning som
flygspanare 1922
tog han internatio-
nellt flygercertifikat 1925 och blev
fäldflygare 1926. Under åren 1932—
34 genomgick han Krigshögskolan,
tjänstgjorde vid generalstabens ut-
bildningsavdelning 1934—35 och var
militärassistent vid järnvägstyrelsen
1935—40. Från 1940 tjänstgjorde
han vid dåvarande lönköpings-Kal-
mar regemente och blev major på
reservstat 1944. Han var därefter och
till sin bortgång kontorschef vid AB
Lundell & Zetterberg i Stockholm.
Närmast sörjande är makan Carin,
född Zetterberg, *10/1-67*



Nils Kettner, Kapten Nils Kettner,
Stockholm, har avlidit vid 69 års
ålder.

Han var född i Österlövsta i Uppland
och blev student i Uppsala.
1918 avlade han officersexamen vid
Upplands artilleriregemente. Senare
tjänstgjorde han även vid A 4 i Ös-
tersund och i Karlsborg. Han hade
därefter en arvodesbefattning vid
mobiliseringsdetaljen i Stockholm.
Han var på sin tid en välkänd täv-
lingsryttare och även domare. När-
mast sörjande är makan Gunhild,
född Hultberg, brodern Richard,
rådman, Stockholm, systern Ingjerd,
maka till kyrkoherde Axel Bergen-
falk, Västerås, och makans son i ett
föregående äktenskap, lektor Hans
Dinger, Borås. *30/1-67*

Kurskamrat KS



Hedvig Klingenstierna. Fru Hedvig Klingenstierna, änka efter generalmajoren C. A. Klingenstierna, Karlstad, avled på torsdagen.

Hon var född i Uppsala 1881, dotter till häradshövding Fredrik Holm och hans maka, född Fleming. Närmast sörjande är tre döttrar och två söner; Märtha, änka efter disponenten vid Alsters bruk Bror Halén, Hedvig, gift med godsägare Carl-Jan Kuylenstierna, Arlösa, överste Carl Klingenstierna, Stockholm, Ulla, gift med övering. vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg Erland Braitt och Gustaf, civilekonom vid Svenska oljeslageriaktiebolaget, Mülndal, samt av barnbarn och barnbarns barn. *S. 279-67*

Fritz Karlström död



Överläkare Fritz Karlström, Karlstad, avled på fredagsaftmiddagen på centrallasarettet. Han hade några dagar tidigare drabbats av hjärtinfarkt.

Dr Karlström var välkänd och aktad långt utanför sitt hemlän. Senast han blev mycket uppmärksammod var vid årets Vasa-lopp, där han deltog som tävlande för elfte gången, nu 65 år gammal. Han var också livligt intresserad av all idrott, var god tennis-spelare och gymnast.

Han var född i Amål och tog studentexamen i Karlstad 1924. Med lic-examen avlade han i Stockholm 1930. Efter underläkarsjämsgöring i bl a Umeå, kom han 1936 till Kronprinsessan Lovisas vårdhem i Stockholm, där han tjänstgjorde till 1941. Han flyttade då till Karlstad, där han året därpå blev överläkare vid centrallasarettets barnavdelning, en tjänst som han fortfarande innehade vid sin bortgång.

Hösten 1941 var dr Karlström chefsläkare vid svenska sjukhuset i Warszawa. På senare år har han även haft uppdrag som läkare i Röda korset, bl a i Jugoslavien, Italien och Grekland.

Sina kollegers förtroende hade han i högsta grad och har bl a varit ordförande i Värmlands läkarförening, liksom i Röda korsets värmlandsdistrikt. Från i år tillhörde han även Svenska Röda korsets överstyrelse.

Den bortgångne sörjes närmast av maken Lizzie, jur kand, född Bendtsson, samt dotterna Marie Louise, sjukgymnast, gift med jur kand John Johansson, Sundsvall, Birgitta, attaché, gift med tandläkare med kand Bill Dorph, Stockholm och Marianne, gift med folkskollirare Bob Peetz, Stockholm, samt sonen Göran, studerande, Karlstad. *273-68*

NWT

Fritz Karlström. F. överläkaren Fritz Karlström, Karlstad, avled på fredagen i en ålder av 75 år.

Han var född i Amål, blev medic. lic. 1930, hade därefter olika läkarförordnanden innan han 1935 blev amanuens och underläkare vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus i Stockholm.



1941-1942 var han underläkare vid Karlstads lasarett och sedan sistnämnda år överläkare vid pediatrisk kliniken där. Han var ordförande i Värmlands läkarförening 1951-1962 och chefsläkare vid de svenska sjukhusen i Polen 1946 och Korea (1956). Sedan hösten 1967 tillhörde

han Röda korsets överstyrelse. Han var vice ordförande i Värmlands Röda korsdistrikt och hade för Röda korsets räkning företagit flera resor i Jugoslavien, Italien och Grekland. Han var idrottsman och spånspropagandist, deltog i årets Vasalopp för elfte gången sedan 1954. Närmast sörjande är maken Lizzie, född Bendtsson, dottern Marie-Louise, sjukgymnast, gift med jur. kand. John Johansson, Sundsvall, Birgitta, attaché, gift med tandläkaren med kand. Bill Dorph, Stockholm, och Marianne, gift med folkskollirare Bob Peetz, Stockholm, samt sonen Göran, studerande, Karlstad.



Vår älskade Maka,
Mor och Farmor

Vivianne Knöppel
f. Wahlén

* 19 februari 1895
† 20 februari 1968

Innerligt sörjd.

ARVID

Curt Bengt

Sonhustrur och barnbarn
Släkt och många vänner

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.



Vår kära Faster
Ellen Koltthoff

* 23 augusti 1875
insomnade stilla i dag
Karlstad 28 febr. 1968

Familjerna
Herman, Gunnar Bertil
och Hjalmar Koltthoff
Emma Larsson

Jordfästning äger rum
i Norra Röda kyrka fredagen 8 mars kl. 13.00.
Meddelas endast på detta sätt



**N. OLOF
KARELL**

* 15 oktober 1804

Ålskad Make
och Pappa
har lämnat oss.

Öndligt sknad.

Karlstad den 4 september
1968.

INGRID

Per Olof, Åsa

Barnbarn

Bröder och övrigt släkt

Jordfästningen äger rum i
Norra Röda kyrka torsdagen den 12 september
klockan 15.00.





På onsdagen avled rådmän N. Olof Karell, Karlstad, i sin ålder av nära 64 år.

Den bortgångne var född i Uppsala. Efter hovrättstjänstgöring blev han stadsnotarie i Karlstad 1938 och rådmän 1942. Han tjänstgjorde även som auditor vid S. E. Milo, Karlstads F. o. M. Värmlands regemente. Den bortgångne hade innehått en mängd uppdrag bl. a. som ordf. i hälsovårdsnämnden, styrelseledamot i stadshypoteksföreningen och Värmlands hushållskreditförening, ordf. i Medborgarskolan, Barnens dagförening och Karlstads ungdomsberedskap samt chef för Karlstads scoutkår. *NWT*

Närmast sörjes den bortgångne av maka och barn. *3/1-65*

Olof Karell, Rådmän Olof Karell, Karlstad, har avlidit.

Han var född 1904 i Uppsala, där han avlade jur. kand.-examen

1930 och tingsmeriterade sig i Uppsala läns södra domsaga och Västmanlands läns östra domsaga 1930-33. 1934 blev han extra fiskal i Svea hovrätt och 1938 stadsnotarie vid rådhusrätten och magistraten i Karlstad. 1942 blev han rådmän. 1942-48 var han v. auditor

för vid regementskrigsrätten vid 1 2 och var 1945 fältkrigsdomare i V militärområdet. Han var v. auditor hos befälhavaren för V militärområdet, chefen för 1 2 och befälhavaren för Karlstads försvarsområde. Han var också v. ordförande i styrelsen för 1 2:s kamratförening. För ungdomsberedskapen såväl i Värmland som i Karlstad har han nedlagt ett intresserat arbete och var styrelseledamot i distriktsorganisationen samt v. ordförande i styrelsen för Karlstads ungdomsberedskap från 1948 till 1950, då denna kristidsinstitution upphörde. Han var chef för stadens scoutkår och v. ordförande i styrelsen för Barnens dag i Karlstad. 1952-53 tjänstgjorde han som lärare vid Karlstads handelsgymnasium och undervisade i handelsrätt. Han var ordförande i distriktsstyrelserädet för Medborgarskolan samt i dess lokalavdelning i Karlstad. Han sörjes närmast av maka Ingrid, född Söderberg, sönerna Per Olof, jur. stud. Uppsala, och Jan, ingenjör, Karlstad, samt söndotter.



Stina Kjellin, Fru Stina Kjellin, född Wennstrom, maka till professor Helge Kjellin, Gävle, har avlidit i en ålder av 77 år.

Hon var född i Filipstad och bodde med maken i Lund, Darpst, Karlstad och nu senast i Gävle. Fru Kjellin studerade först konst hos Carl Wilhelmson och genomgick därefter konservatorsutbildning vid statens museum i Köpenhamn. Hon har utfört konservatorsarbeten för ett tjugotal kyrkor, tavelsamlingar m. m., bland annat för Värmlands konservatorsanstalt. Närmast sörjande förutom maken är dottrarna Alva, leg. läkare, Gävle, Marja, gift med civilingenjör Bengt Schönmeijer, Sageria, gift med kamrer Bengt Thoren, Stockholm, och sonen Alf, regissör och skådespelare, Los Angeles, sonhustru samt barnbarn. *S. 2/11-64*



BERTIL

vår älskade
har lämnat oss.

Karlstad den 10/12 1969.

BOJAN KÖHLER
Broder
Syskonbarn

Jordfästningen har ägt rum.



Min kära Make
vår Far och Farfar

**WILHELM
KÖRDEL**

* 19 aug. 1887
† 1 jan. 1971

Karlstad den 1 jan. 1971

GRETA

Sten och Ingrid
Brita och Tor
Ulla och Hans
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i
stillhet

Ellen Niemelä för



Vår kära Far.
Morfar och Farfar

**AXEL
KARLSSON**

- 4/9 1881

har i dag lämnat oss, skäligt
och vännar i sorg och saknad.

Sörby och Knutserud den
23/3 1970.

Ellen *Niemelä*

Ester och Olle

Brita

Svea och Erik

Sven och Elly

Barnbarnen

Tack kära Far för omsorg
öfver
Allt från vår späda barn-
domsdröm.
Och genom hela livet.

Jordfästningen äger rum i
St. Killa kyrka Påskafstnan
den 28/3 kl. 12.00.

Efter aktens slut inbjudes
till Församlingshemmet.

Meddelas endast på detta
sätt.



**Wilhelm
Kördel**

F. kassören i Wermölands Enskilda bank Wilhelm Kördel har avlidit. Han var född 1887 i Filipstad och hade efter avslutade skolstudier först anställning på affärs- och härads-skrivarekontor. 1910 inträdde han som tjänsteman i Wermölands Enskilda bank, där han blev kassör 1927. Under årens lopp har han anförtroats åtskilliga revisionsuppdrag och bl. a. av Karlstads stadsrevision utsetts till sifferrevisor. En tid var han även kassaförvaltare för Karlstads Barnens dag.

Närmast sörjande är maka Ingrid, en son, två döttrar, sonhustru, mäggar och barnbarn.

S. 3/1-71

DÖDSFALL



Förrre bankassör Wilhelm Körde, Brokatan 11, Karlstad, avled den 1 januari.

Han var född i Filipstad 1887. Han anställdes vid Wernlandsbankens huvudkontor i Karlstad 1910, blev kassör 1927. Efter pensioneringen 1962 var han föreståndare för bankens avc. kontor vid Vasagatan på Herrhagen fram till 1968. Den bortgångne sörjes närmast av makan Greta, född Reloff, sonen Sien, apotekare i Uppsala, dottern Brita, gift med ingenjör Tor von Ceger, felt, Stockholm, dottern Ulla, gift med byråingenjör Hans Ringvall, Linköping, sonhustru, svårsoner och barnbarn.

NWT 41-71



Min älskade Make
vår käre Far
f. Kaptenen

**Staffan O. A.
Klingspor**

* 16 januari 1898
† 20 juli 1971

Älskad. Saknad.

Uppsala 22 juli 1971

ANNA
Staffan och Heléne
Margaretha och Erik
Birgitta och Samy
Ewa och Bengt
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Märtha

"Var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv."
Joh. 3:16

Jordfästningen ligger rum i Holga Trefaldighetskyrkan i daggen den 27 juli 1971 kl. 15.00. I stället för blommor tänk på Lutherhjälpen. Meddelas end. på detta sätt

**Staffan O A
Klingspor**



F.d. kapten Staffan O. A. Klingspor, Uppsala, har avlidit i en ålder av 85 år. Han var född i Multrå församling, blev student i Umeå 1905 och kom som officer till Västerbottens regemente 1907. 1915 övergick han till intendenturkåren och 1916 blev han kapten. 1924 gick han över på reservstat och var åren 1925-42 i civil tjänst, bl. a. hos Odelberg & Olsson AB, Stockholm, som avdelningschef. Åren 1943-52 var han mobiliseringsofficer och chef för personaldetaljen vid ingenjörkåren i Boden. Sistnämnda är gick han i pension och har sedan dess varit bosatt i Uppsala. Han var initiativtagare till Ing. S:s kamratsammanslutning, Polarplanierna. Hans närmaste är hustrun Anna, född Ewaldson, sonen Staffan, överstelöjtnant, Uppsala, dottrarna Margaretha, gift med tandläkare Erik Heiner, Stockholm, Birgitta, receptarie, gift med Samy Tordjman, Uppsala, Ewa, biträdande psykolog, gift med pol. mag. Bengt Jacobowsky, Uppsala, sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

3-2-247-71



Generallöjtnant

Hilding Kring

Vår innerligt älskade

* 24 april 1899

† 22 september 1971

ANNA

Britta och Per-Gösta

Syskonen

Jordfästningen har gott rum i stillet enligt den avlidnes önskan.

Hilding Kring död



F. generalintendenten, generallöjtnant Hilding Kring, Täby, har avlidit i en ålder av 72 år. Han var född i Färila, Gävleborgs län, och blev förrik vid dåvarande Upplands artilleriregemente, blev kapten vid generalstabskåren 1935 och överstelöjtnant 1912. Som generalstabs-officer var han bl. a. under krigsåren chef för försvarsstabens kommunikationsavdelning. Han utnämndes till överste 1945 och var 1946-49 chef för Krigshögskolan. Sistnämnda är blev han chef för Smålands artilleriregemente och 1951 kommandant i Bodens fästning samt ställföreträdande militärbefälhavare i sjätte militärområdet. Efter tjänstgöring som signalinspektör 1954-55 utnämndes han till generalmajor och militärbefälhavare i sjunde militärområdet på Gotland. Två år senare blev han generalintendent och souschef vid arméintendenturförvaltningen och förordnades 1963 till chef för det nya Försvarets intendenturverk, där han kvarstod till sin pensionering 1964. Han utnämndes samma år till generallöjtnant. Vid sidan om sina ordinarie befattningar har han bl. a. varit ledamot av statens trafikkommission, av Krigsskyddsstyrelsen för kraftanläggningar, av 1942 års flygutredning och av Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap. Han har även varit förordnad som censor vid studentexamen. Närmast sörjande är makan Anna, född Wetterling, dottern Britta med make samt syskon. 4/10-71.

Dödsfall

Sofia Karolina Kvamström. I en ålder av nära 85 år avled på sjukhusen efter en säll sjukdom fru Sofia Karolina Kvamström, maka till förrre kuskvärdens Oskar Kvamström, Dalen, Högfors. Hon var berättigad från Nora, Kålla, men flyttade i unga år till Högfors, där hon för 61 år sedan ingick äktenskap med Oskar Kvamström. Hon var en beaktans värd, som i sin kraftiga dagar använde till sin tid och kraft till familjens och hemmets skötsel. Närmast sörjande är hennes syskon. Närmast sörjande är fru Anna med familjen, barnbarnsbarn och syskon. 20/7-71

+

**AXEL
KARLSSON**

vår käre Far
Morfar och Gammelmorfar
* 19/10 1887
har lämnat oss.
Karlstad den 2/7 1972

**Karis och Halvar
Anna-Greta och Gunnar**

Barnbarnen
Barnbarnsbarnen
Broder och svägerskor

Jordfästningen äger rum i
stillhet



På söndagen avled efter en tids sjukdom i drätselkammerordföranden och hanförmannen Axel Karlsson, Gårdesgatan 5, Karlstad.

Han var född 1887 i Alsters församling. År 1911 tog han anställning hos NKLJ i Forshaga och kom 1915 till Växsnäs och var kommunalt engagerad i Karlstads landskommun ända fram till inkorporeringen i mitten av 30-talet, då han kom in i stadsfullmäktige. Från mitten av 40-talet var han ordförande i drätselkammaren ända tills han avsåg sig de kommunala uppdragen när han fyllde 70 år. I Karlstads bostadsaktiebolag var han verkställande direktör under en längre tid och tillhörde landstinget under en lång följd av år. Axel Karlsson tillhörde Konsument Karlstads styrelse ända sedan 1925 och var dess ordförande sedan 1946 fram till utgången av 1962. Även Karlstads sparbanks styrelse har herr Karlsson tillhört och har varit taxeringsnämnsordförande under många år. I övrigt intresserad tillhörde han Guldtempororden ända sedan ungdomen och var medlem av Tempelridorden i Karlstad. Den bortgångne sörjes närmast av två dottrar med familjer. *NNT 4/7 72*

+

**BIRGER
KJELLÉN**

vår älskade
* 15 aug. 1900
har i dag lämnat oss, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Karlstad den 6 april 1972.

**Ingemar och Erika
Marika**

**Thorbjörn och Birgitta
Mikael, Christina
Lisbeth och Beagt**

Ulf

Ditt hjärtas oro finns ej
mer

Jordfästningen äger rum i
stillhet

DÖDSFALL



På torsdagen avled folkskoll. Birger Kjellén, Karlstad, i en ålder av 71 år.

Den bortgångne var född i Karlstad, där han avlade folkskolläroexamen 1921. Samma år fick han anställning i Väse, där han blev ordinarie 1922. Fr.o.m. 1940 var han anställd vid Forshaga skolor och gick i pension 1966. En period var han rektor för yrkesskolorna i Forshaga.

I församlingenslivet i Forshaga tog han livlig del bl.a. som ledamot av kyrkofullmäktige. Han var kyrkvård och innehade verna, vilket tillförde honom uppdrag ända in i det sista.

Konstnärligt intresserad ägnade han sig åt sång och uppläsningar. Han var med och bildade Värmlandskvartetten i Väse. Som uppläsare fick han många uppdrag och hans organisatoriska talang togs också i bruk.

Wermlands-Tidningen minns honom som en god medarbetare och en hjärtlig vän, som alltid sprid munterhet och tryvel omkring sig.

Närmast sörjes den bortgångne av barn, barnbarn och syskon.



75 ÅR



Sjuttiofem år fyller på måndag, fru Greta Kördel, född Roloff, Brogatan 11, Karlstad, änka efter bankkassör Wilhelm Kördel. Hon är född i Slockholm och var efter avslutad skolgång anställd vid kungl. kommerskollegium. Hon flyttade till Karlstad 1923 i samband med äktenskap. Fru Kördel har deltagit i stadens föreningsliv, tidigare som lotta och medlem av Blindnämnden, senare i Fredrika Bremer-förbundet, Rädda Barnen, Röda Korset och som v. ordf. i Trotjänarinföreningen samt ett par kyrkliga styrelser. *NNT 2/1 72*

+

Min älskade Make
vår käre lille Pappa
och Farfar

**EDVIN
KJELLBERG**

* 20/5 1908

har idag hastigt lämnat oss,
släkt och vänner i utsäglig
sorg och saknad.

Karlstad den 10/10 1972

**AINA
Uno och Ulla
Tinne, Urban
Lennart och Karin
Ewa**

Svärt är att fatta
Vad hastigt har skett
Men vi vill Dig tacka
För allt Du oss gett
Troget Du alltid har strävat
Tills Du inte kunde mer
Ro vi unna nu Ditt hjärta
Frid som inte världen ger

Varför?

Jordfästningen äger rum
fredagen den 20 okt. kl. 15.00
i Uppståndelsens kapell.

*Förhögstssköfata 20
L. A. P. 20*

För alla bevis på vänskap, deltagande och omtanke i vår stora sorg och saknad vid min käre Makes och vår Pappas

Edvin Kjellberg

hastiga bortgång, för blommor till hemmet, de vackra blommorna vid hans bår, gåvor till minnesfonder, för tal och sång samt övrig hedersbevisning vid hans bår, vill vi till släkt och vänner, nuvarande och forna grannar samt kommissarier Bengt Edstam framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till Värmlands Åkeriförening, AB Nya Åkeriet, Karlstads Lastbilscentral, Karlstad kommun och arbetskamrater vid Fastighetskontoret.

AINA ^{25/10-72}
Uno, Lennart, Ewa

DÖDSFALL

F. laboratorieföreståndaren vid KMW Karl Reinhold Karlsson. Färjestadsvägen 69 c, Karlstad har avlidit.

Han var född år 1893. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

W 13/11-72



Karl Reinhold Karlsson. F. laboratorieföreståndaren vid KMW Karl Reinhold Karlsson, Färjestadsvägen 69 C, Karlstad, har avlidit.

Den bortgångne var född i Viken i Karlstad. I mer än 50 år arbetade han vid KMW och avgick därifrån med pension 1962. Hans stora hobby var musik och som musikanter deltog han bl.a. i Fackliga centrals musikkår under en lång följd av år.

V E 15/11-72



I en ålder av 80 år avled på torsdagen förre lantbrukaren och redaktören Viktor Karlsson, Gamsbyn, Värmskog. Han hade från sin oavsedda belåna stuga gått från till bygden för att hämta posten, varvid han drabbades av hjärtslag och avled under färden mot lasaretet. Han var en man med säregen lägnings, som trots sitt avskilda liv höll en djup och ingående kontakt med kulturströmningarna inom speciellt vårt andliga liv. Han var varm religiös och en av dessa lekmannekafter, som utöar en sådan tillgång för den kyrkliga verksamheten. Speciellt intresserad var han Evangeliska Fosterländstiftelsens arbete o. verksamhet. Han var ett äktat namn inom det andliga kulturarbetet i stiftet och hans gärning skall alltid minnas med aktning.

Viktor Karlssons intelligens och belåsenhet samt hans levnadsintresse för det som rörde sig i tiden medförde att han ägnade sig åt ett författarskap, som spände över vida fält. Han var Wernlands-Tidningens till levnadsåren äldste medarbetare och började med arbete i tidningen omkring 1912. Sedan dess har han trugit och trofast medverkat med inlägg av varierande art. I det allvarliga meningssutbytet tog han gärna till orda för att försvara de värden som hängde samman med religiöst, sedligt och kulturellt utliv. Men han odlade även det lättare författarskapet och framträdde ofta på NWT:s dagfordagsida med kåserier under signaturnamnet Justus, en signatur, som under årens lopp blivit uppskattad bland läsekretsen. Sitt sista kåseri ökräv han dagen innan sin död och det är publicerat i dagens nummer, som en sista erinran om en skild, kunnig och trofast medarbetare. Wernlands-Tidningen säger tack till sin gamle medarbetare och förar för gott stöd under en månadslid.

Den bortgångne sörjdes närmast av brorsbarn. *NWT 15/11 1962.*



Vår käre Far
Farfar och Morfar

KARL KARLSSON

* 1/5 1893

har i dag lämnat oss,yster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad men i ljusaste minne bevarad.

Karlstad den 10/11 1972

SVEN och ELSA
INGRID och OLLE
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Hur skönt att i ålderns och levnadens höst
Få lägga sitt huvud till vila
Och njuta den sömn som ger ro och tröst
Och bort från smärtorna ila

Jordfästningen äger rum i Korssets kapell torsdagen den 16/11 kl 16.00. Efter akten inbjudes till Rosenborg.



Redaktören

EMIL VIKTOR KARLSSON

född 29-9-1852

har i dag fått hembud, djupt sörjd och saknad men i tack-samt minne bevarad.

Värmskog den 15/9 1962

Brorsbarn
Grannar
Vänner

Jordfästningen äger rum i Värmskogs kyrka söndagen den 23 sept. kl. 10 där samling sker. Efter gudstjänstens slut inbjudes samtliga till minnestund i Sockenstugan. Buss avgår från Björnebol - Gångsbyn kl. 9.15.





Överstelöjtnant
**Lennart von
Krusenstjerna**

* 10 maj 1881
† 2 juni 1973

ISABELLA
Eva och Bengt
Henrik och Åsa
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum tisdagen den 12 juni 1973 kl. 15.45 i Norra krematoriet. Enligt den avlidnes önskan undanbedes tal och blommor. Tänk i stället på Svenska Adelsförbundets Blomster- o. hyllningsfond pg 4755-57 och Föreningen Pensionerade officerare pg 2045-3.

Lennart
von Krusenstjerna



Överstelöjtnant Lennart von Krusenstjerna, Stockholm, har avlidit vid 92 års ålder. Han var född i Stockholm, son till generalpostdirektor Julius Edvard von Krusenstjerna och hans maka Rosa Fredrika Vult von Steijern, blev student vid Norra latin 1899, avlade officersexamen vid Svea artilleriregemente 1902,

blev löjtnant 1906 och kapten 1913 och utnämndes till major vid Bodens artilleriregemente 1926 samt vid Svea artilleriregemente 1929. Han tog avsked 1936 och utnämndes då till överstelöjtnant i armén. 1937 lämnstgjorde han vid lantförsvarets kommandoexpedition och 1937-46 vid arméförvaltningens tygavdelning. Han var sekreterare i Adelsförbundet 1946-53 och medlem samt vissa år sekreterare i Stockholms faltrittklubb från 1903. Närmast sörjande är maken Isabella, född Evers, dottern Eva, med maken med. lic. Bengt Olenius, Lidingsö, sonen Henrik, bankdirektor, med maken Åsa, Stockholm, barnbarn och barnbarnsbarn.

Beckmannstr. 48.

Art. Koljubiléeer

1913 ÅRS OFFICERSKURS på Karlberg, den berömda s. k. generalkursen (sex blev generaler) har firat 60-årsjubileum: Bankdir. H. Brink, Örebro, major G. Mörner, Stockholm, överstelöjtn. Erik Kugelberg, Linköping, kapten Klas Särner, Stockholm, direktör F. Arnell, Stockholm, överstelöjtn. E. Sundler Borås, godsäg. B. Lihöök, Långås, överstelöjtn. B. Nordenskjöld, Stockholm, överstelöjtn. B. Fogelklou, Malmö, överstelöjtn. T. Fries, Stockholm, hovjägmäst. C. Gripstedt, Kilsmo, major A. Winge, Stockholm, kapten H. Sjöring, Stockholm, överste G. Gärdin, Stockholm, överste J. Hällgren, Vallentuna, major J. Pålman, Stockholm, major E. von Braun, Stockholm, kapten E. Förberg, Drottningholm, ryttmäst. A. Thelning, Särö, ryttmäst. S. G:son Nordenskjöld, Stockholm, kammarherre C. Löwenhjelm, Stockholm, överstelöjtn. H. Kalmborg, Nyköping, överste G. Bergenstråhle, Stockholm, major R. Örn, Lund, överste H. Lagercrantz, Mölnbo. 16-73.

Arthura Kurs.

Lennart von Krusenstjerna var ett välkänt namn inom Stockholms-garnisonen. Väntfasthet var ett utmärkande drag i hans väsen. Denna egenskap, hans humor och enastående berättartalang skaffade honom många vänner. Många anekdoter berättade av liksom även om "Krusk" är legendariska.

När kapitlet "Ur kamrattslivets kronika" skulle skrivas i Minneskriften "Från Tre Kronor till Rissne" var det självklart att mycket stoff hämtades ur de "Minnesbilder från min subalternitet vid A I under de första decennierna av 1900-talet", som nedtecknats av Lennart von Krusenstjerna. Han deltog med iver i föreningslivet. Han var en av grundarna av "Sveaartilleriföreningen" och ända till sin bortgång en av förgrundsgestalterna inom denna stora kamrattskrets. Han var under många år uppskattad skaltmästare och ledamot av styrelsen i "Föreningen Pensionerade Officerare".

De många vinnerna känner i dag stor sorg och saknad vid Lennart von Krusenstjernas bortgång. Med tacksamhet skall vi minnas hans pliktrohet, hans värma och goda hjärta och hans trofasthet.

CARL REUTERSWÄRD
16-73.



Min Älskade Make,
vår käre Far,
Farfar och Morfar

**REINHOLD
KARLSSON**

* 21/11 1898

har i dag lämnat oss, Äldrig fader, syskon, övrig släkt och många vänner.

Karlstad den 13 dec. 1961.

EDIT

Gunnar och Gösta
Berthl och Elvor
Gunnar och Gunvor
Ruth och Folke
Ingegerd och Johnny
Anita och Leif
Berit och Gunnar
Barnbarnen.

Så hastigt Du rycktes ifrån oss bort

Från livet till döden är stegat så kort

Du styrde, Du ställde, Du ville så väl

Du älskade oss alla av hela Din själ.

Jordfästningen äger rum i Krematoriekapellet tisdagen den 19 dec. kl. 13.45. Da som önska övervara begravningakten inbjudes till Hushållsskolan kl. 12.45.

Meddelas endast på detta sätt.

*Tackfullhetsskrivare på
dina påv. Mycket
älskligt.*

NWT 71-75.



Harald Karlsson med maka Gerd, f. Källming, båda Karlstad. (Foto Falks, Eksjö). *Dj. Källmings*

Syster Gerd.



VALLE KÄSSEL

Vår käre
*12/9 1900

har lämnat oss, släkt och
vänner i sorg och saknad.

Kristinehamn den 18/7 1976
MÄRTA och GUSTEN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Händer knäppta ögon slutna
livets sista krafter brutna
tår som runnit
nu försvunnit
uti evig stilla frid.

Jordfästningen äger rum i
stilla frid.

F. källarmästare Valle Kassel,
Sandtorpsvägen 6, Kristinehamn,
avled på söndagen i en ålder av 75 år.
Han sorjes närmast av barn, barn-
barn och barnbarnsbarn.

NWT 217-76.

Från Thorsnäs.



Mitt älskade Make
Vår käre
Far och Farfar

Alf Klum

* 2 september 1890
† 28 mars 1974

Stockholm I april 1974

ELLA
Lars-Åke o. Maja
Hans o. Inga
Barnbarn
Släkt och Vänner

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Alf E. Klum



F. kaptenen Alf E. Klum, Stockholm, har
avlidit i en ålder av 83
år. Han var född i
Stockholm och efter stu-
dentexamen vid Palm-
grenska läroverket ge-
nomgick han officersut-
bildning vid artilleriet
och fick även utbildning
vid Strömschols ridsko-
la. Han tjänstgjorde vid
A 8 i Boden fram till
1934, därefter vid A 2 i
Göteborg. Efter sin pen-
sionering upprätthöll
han en arvodesbefatt-
ning vid Ammunitions-
förrådsbyrån i Stock-
holm. Närmast sörjande
är maka Ella, född
Sandwall, samt sönerna
Lars-Åke och Hans med
familjer. S. 214-74

*Regementeförkvarat
på A 8*



Erik Kihlblom

* 12 april 1901
† 7 september 1973
Mycket älskad

BRITA
Dag och Ulla
Ulf och Gunilla
Margaretha och Tom
Barnbarn

Klok, god och rättträdig

Jordfästningen äger rum
i stillhet.

Tänk på Cancerfonden
Pg 90 19 51-4.

*Generalmajor,
artillerist, in-
märkeskanblare.*



YNGVE KNÖÖS

vår innerligt älskade
* 30/12 1903

har stilla insomnat. I vår sorg deltaga broder, övrig släkt och vänner.

Karlstad den 9 mars 1981

GÖREL och STURE

Magnus Martin

GÖRAN

Peter

Så tag nu mina händer
Och led du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud till dig.

Jordfästningen äger rum i Korsets kapell onsd den 25/3 kl 16.00. I stället för blommar länk på Lutherhjälpen, pg 50 02 56-8.



Överstelöjtnant

C. Birger
Kjellström

* 28 januari 1887
† 6 januari 1977

Sörjd och saknad

BIBI o. BROR

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Jordfästningen sker i stillhet. Den avlidnes minne hedras genom bidrag till Korbanäkning 7-11 år Svenska Skridskoförbundet pg. 253065-7.



Yngve Knöös. På måndagen avled förre stiftssekreterare Yngve Knöös, Karlstad. Han var född 1903 i Lund, där han blev student 1921. Jurkand blev han 1926 och efter tingsljanssegring kom han som amanuens först till domkapitlet i Härnösand, sedan till domkapitlet i Västerås och till domkapitlet i Göteborg. År 1932 kom han som stiftsnotarie till Karlstad och från 1940 fram till han 1971 då han inträdde i pensionsåldern var han stiftssekreterare. Yngve Knöös tog från sin centrala ställning i domkapitlet aktiv del i stiftets administrativa liv, ägde stor personkännedom ute i stiftets församlingar och skapade en god samarbetsanda. Han tog del i grundandet och driften av Dömie stiftsgård, liksom i grundandet och ledningen av Domkyrkobrinken i Karlstad. Änkling sedan 1959 efterlämnar han som närmast sörjande dottern Barbro, farmaceut i Göteborg, gift med filmg. Sture Lindgren, och sonen Göran, hemretdare i Malmö. *NWT 11/1-57*

Birger Kjellström

1871-77



Överstelöjtnant Carl Birger Kjellström, Stockholm, har avlidit. Han var född i Stockholm 1887, avlade studentexamen vid Södermalms läroverk 1906, blev underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1908 och kapten i regementet 1923 samt gick

på övergångstat 1928. Han blev 1932 sjukvårdsintendent i arneförvaltningen, utnämndes 1937 till major i 1. 18 reserv och blev sjukvårdsintendent i försvarets sjukvårdsförvaltning 1944 samt tjänstgjorde där till sin pensionering 1952.

Birger Kjellström gjorde sig känd som stor idrottsentusiast och idrottsledare. Han var ordförande i skridsko-sektionerna i Västerås kamraterna och senare i IF Linné, var ett 20-tal år ordförande i Västmanlands idrottsförbund, var styrelseledamot i Skidförbundet och har tillhört riksidrottsförbundets överstyrelse. Sedan 1910 var han i olika perioder verksam i Svenska skridskoförbundets styrelse, blev ordförande där 1946 och ledde förbundet under uppgångsåren för den svenska hastighetsåknigen. Han verkade för satsning på banor och instruktörer för att nå bredd på denna sport. Birger Kjellström sörjdes närmast av dottern Birgit, gift med f. länsveterinär Bror Andersson, Visby, barnbarn och barnbarnsbarn.

*Plau gamla SIS
Bodde hos dem
i Västerås som
mårn 1925.*



Vår älskade

Gösta Klettner

* 13 juli 1898

har stilla insomnat
4 augusti 1976

VERA

Lars och Inger

Margareta och Wolfgang

Barnbarnen

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i stillhet.

I stället för blommar stöd Föreningen Pensionerade Officärer pg 2045-3.

Gösta Klettner



Major Gösta Klettner, Solna, har avlidit. Han var född i Jönköping 1898, avlade studentexamen 1920 och utnämndes efter officersexamen till fänrik vid Kungl. Sörmlands regemente. Han genomgick militärförvaltningskurs 1926-28 och tjänstgjorde ett tiotal år som instruktör inom landstormen i Sörmlands län. Han förordnades till kapten vid Kungl. Älvsborgs regemente 1938. Senare var han adjutant vid infanteriskjutskolan på Rosersberg. År 1945 begärde han avsked med förtidspension för att tillträda en arvodesbefattning vid nämnda skola. Till major utnämndes han 1948. Han tjänstgjorde som expeditionsofficer vid flygväpnet åren 1950-65 samt avvecklade pansartruppernas reserv 1968. Närmast sörjande är maken Vera, född Flodman, sonen Lars med maka Inger, Solna och dottern Margareta med make Wolfgang Batschkowski Solna samt barnbarn och broder med familj.

Sot 7/8-76





ROLF KAJJSER

vår käre

* 31 december 1903
† 15 mars 1980

**INGRID
GÖRAN och ULLA
Mats, Malin, Anna
HANS och CARIN**

Lars, Magnus
**BIRGITTA
GUNILLA
Björn, Åsa, Jens
PER**

Släkt och Vänner

Oroas ej. Råds ej i upp-
brottsstimman.
En vänlig hand lugnt ordnar
båtens segei
som för dig bort från kväl-
lens land till dagens.
Gå utan ångslan ner i stran-
dens lysterad,
den mjuka stigen genom
skymningsgräset.
Pär Lagerkvist

Jordfästningen äger rum i
Korsets kapell, Karlstad,
torsdagen den 27 mars kl.
14.00. Efter åkten inbjudes
till minnesstund på Rosen-
borg.
Tank på Värmlands läns-
förening av Riksförbundet
mot Reumatism. pg.
77976-9, i stället för blom-
mor.

DÖDSFALL



Rolf Kaijser. F överläkaren och riksdagsmannen Rolf G S Kaijser, RNO, FFrK4 kims, FFrK3 kl mrk. FMM, SvRKGm, Amerikansk Medalj of Freedom, FN-medalj, Karlstad, avled på tisdagen i en ålder av 76 år. Han var född i Härnösand, son till med.dr. Fritz Kaijser och hans maka Anna, med lic. född Lovén. Efter studentexamen 1921 blev han med.kand i Uppsala 1924, med.lic. 1928 och med.dr. 1946. Åren 1928-46 tjänstgjorde han vid sjukhus i Stockholm, Kristianstad, Skellefteå, Falun, Gävle och Uppsala. 1946 utnämndes han till lasarettläkare i Sollefteå och 1950 till överläkare vid kirurgiska kliniken vid sjukhuset i Karlstad, där han tjänstgjorde till 1968. Han var där även styresman åren 1951-62. Han var bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv sedan 1929. Hans finska påbrå motiverade han deltagande i finska vinterkriget 1939-40 och fortsättningskriget 1942. Han var också chef vid Sv. Röda korsets sjukhus i Korea 1951. Som representant för dåvarande högerpartiet invaldes han i Värmlands landsting 1955 och var ledamot i dess förvaltningsutskott 1955-70. Åren 1958-70 var han ledamot av riksdagens första kammare. Efter pensioneringen fann han stort nöje i SHT och historiska studier. Han blev fil.kand. 1971 och påbörjade doktorandstudier i historia, vilka dock på grund av hälsoskäl aldrig kunde fullbordas. Närmast anhöriga är makan Ingrid, född Kjellin, fil.kand., barnen Göran, civilingenjör, med maka Ulla, Hans, leg tandläkare, med maka Carin, leg sjuksköterska, Birgitta, fil.kand., Gunilla, hälsovårdsinspektör, Per, docent, barnbarn, samt bröder och svägerskor med familjer. *1980*



Vår innerligt älskade,
uppförande

Margit Kinnman

f. Chöler

* 31 mars 1891

har tagits ifrån oss, innerligt
sörjd, i ljusaste minne bevarad
av make, äldrig moder, barn,
barnbarn, släkt och vänner.

Min jordafärd

Jag vill, att en ensam fiol
skall spela
En mild och spröd melodi
Den dag då mitt liv är förbi
Inga berömmande ord
Bara tre tysta skovlar jord
Den vänlighet, jag inte fått förut
Behöver jag ej, när allting är slut
Det onda, som hämt mig är glömt
Det goda, djupt och heligt gömt.

Det får inte vara någon ståt
Och alls ingen gråt
Försök bara höra mitt stumma
förslåt
Jag var ej som jag ville och borde
Det blev så ofta orätt det, som
jag gjorde
Jag säger inte: glöm mig ej!
Men jag beder: döm mig ej!

M. Ch. K.

Stockholm den 21 december 1956

GUNNO KINNMAN

Jordfästningen äger rum tors-
dagen den 3 jan. 1957 kl. 14.00 i
Norra krematoriet.

Tänk på hjälpfonden i Östra
Emtervik (postgiro 28 11 52).

