

1981 - 1983.

I går, måndag, öppnades apoteket i Molkom i sina nya lokaler under samma tak som vårdcentralen. Apoteket i Molkom öppnade första gången 1883 och har fram till i dag blivit kvar i de gamla lokalerna vid Stationsgatan.

— Visst är det en gammal epok som går i graven och visst känns det lite vemodigt att flytta, säger Solveig Floryd, som är

— Det är skönt att vara under samma tak som distriktsköterska och distriktsläkare, så att patienten kan få sin medicin med sig hem på direkten, säger Solveig Floryd vidare. Genom det korta avståndet till läkarna hoppas vi få igång ett ännu bättre samarbete med den övriga medicinska personalen, för allra viktigast är informationen till kunden, för att medicinerna ska användas på rätt sätt. Det är ju många som är nervösa när de kommer till doktorn och då är det bra om vi kan påminna dem om användandet när de sedan kommer till oss på apoteket.

Också när det gäller egenvården spelar apotekspersonalen en stor roll. Genom ett nära samarbete med läkarna kan man bli säkrare på vad man ska rekommendera kunden, menar Solveig Floryd.

Just egenvården har ökat i betydelsen, doktor Mats Bergström jobbar hårt med den, och detta har gjort att starka mediciner används allt mindre. Lagren med sprit- och narkotikapreparat har minskat markant på senaste tiden. Och det lilla som finns i lager ligger under lås.

— Ja, trenden visar ju att mindre och mindre starka mediciner används, och det är ju verkligen ett steg i rätt riktning, säger Solveig.

Nytt i de nya apotekslokalerna är också en hylla utanför disken i bästa snabbköpsmodell som ska göra det lättare för kunden att se och välja bland de olika sårvårdspreparaten, hårschampo, och så vidare.

I tre veckors tid har man hållit på att flytta, men det var först under lördagen och söndagen som de stora flyttlassen gick.

— Först har vi ställt ut en förpackning av varje sort så att det bara har varit att fylla på hyllorna under den stora flytthelgen. Allt ska stå i alfabetisk ordning, med receptbelagda preparat på ena si-



De nya apotekslokalerna i den nya vårdcentralen är som vårdcentralen i övrigt helt handikappvänligt byggd utan trottoarer, med automatiska dörröppnare och utan trösklar.

dan och icke receptbelagda på den andra sidan.

I går öppnade man alltså i de nya lokalerna och man kommer att hålla öppet måndag till fredag mellan klockan 9 och 13 samt mellan klockan 14 och 18. På lördagar kommer apoteket att vara öppet mellan klockan 9 och 12. Men under sommaren kommer man att ha stängt på lördagarna.

— Vi har försökt lägga vårt öppethållande då vårdcentralen har den högsta belastningen samt snett mot andra människors lunch. På det viset hoppas vi att det nya apoteket ska komma att bli lättillgängligt för molkomborna, avslutar Solveig Floryd.

Petra



Ann-Britt Lundquist, Gerd Larsson, Eva Wennerström, Gunnel Lander, Inger Jansson och Solveig Floryd kunde i går, måndag öppna i sina nya apotekslokaler. 1-2-81

Karisängloppet för tionde gången

Efter att tidigare i vinter ha flyttats fram, avgjordes det traditionella Karisängloppet på skidor under helgen. På fin snö, i fina spår och med en sol strålände från en klarblå himmel kom 109 personer till start i de olika klasserna. Allt var som det skulle inför loppet, bästa tänkbara förutsättningar alltså. 1-2-81



Stina Johansson, oldgirl. •Mamma till SK Örnens• bland andra, färdig för start i sitt tionde Karisänglopp.

Optimism i Blombacks Metall

Den förkrossande känsla som slog ner och grep allt i Blombacks omkring sig den 18 november, då Nyby-Uddeholm meddelade att Blombacks gamla arrika bruk skulle läggas ner, den svartyn som då uppstod, har förbytts i en optimism. Två nya köpare har trätt till och tar över bruket. Optimismen som följde i och med löst framträdde när Metall i Blombacks samlades till årsmöte i lördags eftermiddag i Lindfors skola.

Metalls Sektion i Blombacks höll årsmöte i lördags eftermiddag i Lindfors Folkets hus. Mötet inleddes med presentation över sex avlidna medlemmar och till deras minne hölls en tyst minut. Lars Deland valdes att leda förhandlingarna och efter genomgång av dagordningen informerade han om det nya läget för Blombacks Bruk som råder från den 26 mars. Arvid Friak satt vid protokollet detta historiska årsmöte. Lars berättade om de olika faserna beträffande nedläggningshotet, om den kamp facket fört tillsammans med tjänstemannsorganisationerna för att bruket skulle få leva och slutligen det positiva med att två nya ägare tar över den 1 maj. 3-1-81

Många molkomsåkare deltar i Vasaloppet

1-3-81.

I årets Vasalopp på söndag åker 21 löpare för Molkoms Skidklubb. Men redan i tisdags i det öppna Vasaloppet deltog åtta åkare från Molkom. Debut var det för makarna Anita och Lennart Segerberg, Anita dessutom första dam från Molkom som åkt sträckan. De övriga var Jan-Erik Jonsson, Anders och Peter Borg (far och son), Roland Gustafsson och Ola Griberg.

Bland de tjugoen som åker ordinarie loppet på söndag märks först och främst Leif Svensson, som åker bland eliten. Han gör sitt tredje lopp liksom Lars-Olof Edholm, som också är en bra löpare. Han har startnummer 5595.

Jan-Erik Larsson, startnummer 5599, åker sitt 18:e lopp. För tionde gången åker med startnummer 5597 Karl-Erik Sund-

ström, 5598 Håkan Ekman, 5603 Ulrik Eriksson och 5611 Karl-Herman Larsson. Sjunde loppet avverkar 5596 Karl-Henrik Nilsson, 5607 Bengt Olsson, 5609 Hans Kaijser och 5610 Åke Finnpers.

Fjärde loppet gör 5600 Rolf Borgström, tredje 5601 Tord Andersson, som också är en styv åkare, 5605 Jan-Erik Borgsten, 5606 Bengt Carlstedt och 5608 Freddy Larsson. 5613 Klas-Göran Hell åker andra gången och som debutanter 5602 Mats Ivarsson, duktig åkare, 5604 Robert Braunerhielm, 5612 Sune Persson och 5614 Göran Eriksson.

M.A.

Nyede SMU anordnade i lördags en tillämningsdag för alla äldre i Sutterhöjden. Man höll till utanför Missionshuset. Det blev en snöig förmiddag, varför många troligen tvekat att ge sig ut. Ett trettiotal barn och vuxna kom och deltog, och man hade flera aktiviteter att välja på. Man kunde åka pulka och naturligtvis skidor. Det enda bekymret var att de uppfordrade spårarna var nästan igenomåda. 7-5-81.

Tillsammans körde man upp en slinga på cirka en kilometer. I den tävlande ungdomarna. Yngste tävlande var Jenny Classon, snart fyra år. Snabbast runt banan var Anders Hvitfelt, Molkom. För dem som inte åkte skidor hade det lagts upp en tiperunda med både svåra och lätta frågor. Familjen Ivarsson, Sutterhöjden, lyckades bäst med tio rätt av tolv möjliga. Börje Larsson, Angebäck, hade gjort upp en stor, fin eld, på vilken man kunde grilla korv, vilket var uppskattat särskilt bland ungdomarna. I Missionshuset kunde man gå in och värma sig med en kopp kaffe eller choklad, till vilka det serverades smörgåsar.

Dagen avslutades med prisutdelning till ungdomarna som kämpat så bra i skidspåret, och till segrarna i tipsrundan, som man skildes åt efter en trivedag tillsammans i snön.

109 startande var samlade på gården i Bäckelid i väntan på startskottet för de olika klasserna i årets Karisänglopp. Det var tionde gången SK Örnens anordnade denna fina tävling, som även i år gick helt programligt, fina spår, lagom kallt med strålände sol och utan några missöden.

Klockan 11.00 sköt Gerhard Thörn startskott för första klassen herrar 20 km, fem minuter senare var det dags för nästa grupp, herrar 10 km och oldboys, och så till sist alla övriga.

Av de 109 startande var det fyra deltagare som åkt alla tio gångerna, Stina och Åke Johansson, Ove Karlsson och Sören Johansson. De fick var sin plakett. Tretton stycken har åkt Karisängloppet fem gånger och fick diplom. 22-2-81



Jösses vad folk det var här då? Ålgen »Ida» blev nyfiken och kom på besök för att kika på korvgrillningen och allt vad som stod på i Åltsbackabygden. 22-2-81

Nyeds lokalavdelning av MHF höll årsmöte i fredags kväll på Folkhögskolan i Molkom med ett omfattande program. Efter årsmötesförhandlingarna, som leddes av Erik Andersson, följde ett högtidligt avsnitt då veteranmärket i guld utdelades till två av föreningens medlemmar för 25-årigt medlemskap i MHF. Gunnar Larsson och Bertil Larsson var de två, som på mötet mottog utmärkelsen. Olle Hedberg, har också varit medlem i 25 år men han var inte med på mötet utan får sin nål senare.



Erik Andersson fäster veteranmärket på Gunnar Larssons rockslag. 10-4-81



Lars Wahlsten och Aste Flodman säljer bingoletter till Ann-Britt Lundkvist.



Lennart och Magnus Karlsson, med stora steg på väg mot den första kontrollen.



Ända från Molkom hade Gerd och Kjell Larsson åkt för att gå SK Örnens skogsbingo.

Skogsbingon i Bäckelid gick i söndags för sista gången denna säsong. 78 personer gick denna gång rondan och det gällde nu att få så många överkryssade nummer som möjligt på sin kupong.

Alla femton numren lyckades Vera Svensson ensam få. Anna Eriksson fick 13, Inger Eriksson och Linda Abrahamsson 12, Lena Andersson, Per Flodman, Gunni Hjalmarsson och Sven Svensson fick 11 och Barbro Johansson, Roger Svensson och Ing-Britt Näsmyr 10 nummer. Det lottades även ut choklad och den gick till Ingrid Larsson, Eva Johansson, Rune Karlsson, Lena Huldén och Aldor Eriksson.

SK Örnens, som anordnade skogsbingon, bjöd även på saft, kaffe och pepparkakor.

Det var alltså sista skogsbingon för våren, men söndagen den 3 maj går Karisänglunken och till den hälsar SK Örnens alla välkomna!

Text: Margit
Foto: Charra



Från Bränningarna kom Märta Karlsson och Barbra Johansson, båda hade vanan inne att gå skogsbingo. - Jag har bara missat en enda gång, berättade Märta.



några av dem man kunde hitta vid Örnens skogsbingo på söndagseftermiddagen. KJELL, GUNVI

SK Örnens i Bäckelid åkte sitt klubbmästerskap på skidor i söndags. Vädret var inte det bästa, 3 plusgrader och nysnö, och det gjorde tydligen att en del som brukar åka drog sig ur denna dag. Fjorton ställde dock upp och åkte loppet. Samling skedde vid Fritidsgården, Bäckelid. 8-5-81.

- Resultaten blev följande:
- D 7-8 år 1 km:
 - 1) Helena Blom 14.31.
 - D 11-12 år 2 km:
 - 1) Eva Johansson 17.41.
 - H 9-10 år 1 km:
 - 1) Robert Johansson 9.12, 2) Lars Johansson 10.40.
 - H 13-14 år 2 km:
 - 1) Bengt-Olof Jansson 14.22, 2) Magnus Johansson 14.40.
 - H 21 7 km:
 - 1) Rune Jansson 35.48.
 - H 35 7 km:
 - 1) Sören Johansson 31.20, 2) Carlingvar Blom 32.15, 3) Ove Karlsson 33.09, 4) Gunnar Karlsson 37.16.
 - H 50 4.5 km:
 - 1) Vincent Jansson 24.15, 2) Lennart Carlsson 27.17, 3) Henry Nilsson 32.05.

I Vasaloppet var sju SK Örnar anmälda och samtliga fullföljde loppet och fick följande tider: Placeringsnummer 1971 Lars Jansson 6:27.54 (Han kom på medaljplats), 4551 Carlingvar Blom 7:32.04, 5140 Rune Jansson 7:45.21, 5231 Vincent Jansson 7:47.22, 5591 Gunnar Karlsson 8:01.23, 8523 Hans-Erik Klein 9:12.37 och 9524 Ulf Petersson 9:51.04.



Våren hälsades traditionellt i Bruksparken, Molkom, på valborgsmässokvällen med vårsånger av Nyeds kyrkokör, brass, vartal och fyrverkeri. Lagom till firandet klarnade det upp efter dagens anöfall och kvällen blev ljus fast något kylslagen.

1981. Nyeds kyrkokör under Anders Göranzons ledning sjöng gamla och nya vårsånger.



Gruppen av de ättlingar av Gabrielsläkten som deltog i släktmötet.

Gabrielsläkten från Fageråshöjd i Nyed höll i lördags allmänt släktmöte i Molkom. Samling skedde först på Graninge vårdshus där ordföranden Harry Gustavsson, Trollhättan, kunde hälsa ett 60-tal ättlingar till Gabriel Andersson välkomna. Efter välkomstkaffe följde årsmöte och senare lunch och några timmars samvaro. 12-5-81.

Släktföreningen bildades den 13 juni 1971 och har nu alltså verkat i tio år. Föreningens ändamål är att verka för sammanhållning inom släkten, föra ett fullständigt och korrekt släkteregister samt att utföra forskning i släktens historia. Stamfadern Gabriel Andersson var född år 1777 och hans maka Elsa Ersdotter år 1780 och det är deras ättlingar med familjer som är medlemmar i föreningen.

Filipstads Tennisklubb har hållit årsmöte och Sten-Ake Einarsson valdes till ny ordförande efter Birger Johansson som efter några års ordförandeskap önskade avgå. Årsmötet visade på god aktivitet på tävlingsidan. Medlemmar har deltagit i SM- och DM-tävlingar, serier och inbjudningstävlingar både inom och utom distriktet. 7-5-81



Filipstads Tennisklubb värdade runt banorna på lördagen. Det är snart dags för en ny utomhusmatch för Filipstads Tennisspelare och värdstämman som lade månen spelare.

Karisänglunk

Alla sätt är bra utom de tråkiga, och tråkigt kan det väl inte ha varit att åka Karisänglunken i härra. Hans-Ake Thuresson Sutterhöjden heter »dragaren».



Under flera år har i olika omgångar nedskräpning och vandalerier pågått i Molkoms centrum. Först har det varit trappan upp till apoteket och planen vid järnvägsstationen, som varit tillhåll. På senare tiden har området utanför gamla kommunalhuset blivit samlingsplatsen. Nu tycker de boende i området att måttet är rågat. Första lördagsnatten slogs en stor ruta ut i entrédörren till kommunalhuset. Nu på fredagsnatten körde en motorcyklist på en av lyktstolparna vid gatan där, så att lampglaset föll ner och stolpen skadades. Självligger han på lasarettet för skador han ådrog sig. 12-5-81.

Natt till söndag har en otrolig nedskräpning skett på den satta planen utanför kommunalhuset. Inte nog med att papper, ölburkar, spritflaskor m.m. sprits på området utan man har även satt eld på skräpet och även eldat i en papperskorg bredvid. En avskärning från gatan gjord av stora stenblock har också plockats isär. Oroselementen utgörs av motorburen ungdom i 15-20-årsåldern. På gatan, där f.ö. stopp-förbud råder, och på planen utanför kommunalhuset parkerar om nätterna ett stort antal bilar.

Intill kommunalhuset ligger pensionärshem och pensionärerna där är givetvis oroad över det som sker och säger sig snart inte tordas gå ut, absolut inte efter klockan åtta om kvällarna.

Polisanmälan har gjorts om det inträffade och polisen har lovat vidta åtgärder. Men var finns föräldrarna, vet de vad deras ungdomar har för sig om nätterna? Ungdomar har väl i alla tider haft fullens för sig men respekt för äldre och andras ägodelar har de haft.

Välklingande sång och musik bjöds det verkligen på i Molkom, när Röda Korset arrangerade sin operettafton för andra året i rad. Mats Bergström, ordförande i Röda Korset, hälsade samtliga hjärtligt välkomna.

— Jag hoppas att vi skall få en trivsamt kväll tillsammans i operettens värld, vi kommer även att bjuda på några små överraskningar. Kvällens intäkter, som både ni och vi bidrar till kommer oavkortat att gå till Röda Korsets katastroffond. avslutade Mats sin välkomsthälsning.



Som final sjöng Mats, Sven, Siv E. och Siv G. melodier ur »Vita Hästen». 16-5-81.



Kommunalingenjör Gunnar Sundell beskådar eländet efter nedskräpningen natten till söndag.

Ett hundra säckar kläder blev resultatet vid klädinsamlingen, som Röda Korset i Molkom genomförde i tisdags och onsdags. Det betyder cirka 2,5 ton kläder, som Röda Korsets damer tog emot i Hemvärdgården i Uppered, sorterade och synade. Ett drygt arbete, men det var fint organiserat. Runt väggarna i stora salen stod säckar och över dem fanns anslag som visade vad som skulle hamna i säckarna. Och mitt på golvet ett stort bord, där sorteringen skedde. 17-5-81.



Mats Bergström och Kajsa Enander, ordförande respektive vice ordförande i Röda Korsets Molkoms-krets, synar innehållet i en säck.



Jan-Erik Edholm tillhör brandförsvaret i Molkom. Här släcker han med vattenkannans hjälp en brinnande stängeselstolpe utmed banvallen mellan Blombacka och Lindfors. 12-5-81.

Tjyvbroms på tåg orsakade bränder milslång sträcka

Flera byggnader var i allvarlig fara när delar av kringliggande fält utmed järnvägsvallen mellan Fageråsen och Molkom ödhärjades på torsdagsaftnaden. Även själva banvallen tog eld och det brann friskt på många håll, både i slyllar samt omgivande stängeselstolpar. Brandsaken var av allt att döma gnistbildning från en s.k. tjyvbroms på ett västergående godståg, eftersom branden uppkom i samband med att tåget passerade.

Elden började sprida sig i norra delarna av Fageråsenhöjd och fortsatte under större delen av sträckan till Blombacka.

Bertil Johansson, som bor på den nordigaste gården i Fagerås var ute på ett

fält bredvid järnvägen och satte plantor när han upptäckte brandfaran:

—Jag såg tåget passera och sedan såg jag att det brann efter tåget. Det fanns en massa torrt fjolårgräs

(Forts. på sidan 10)

Torsby (NWT)
Snö-ligan fredagen den 12 juni:
Ormhöjden 30 cm!
Hovfjället 15 cm.
Långsjöhöjden 17 cm.
Mattilla 10 cm.
Det är en vecka kvar till midsommaraftonen. Och full vinter i Nordvärmland.

1981.



Bertil Johansson upptäckte branden när han var ute på ett fält och satte plantor. Tack vare det hann han rädda sin gård. Elden är släckt, men det pyr fortfarande i slipers och staketstolpar.

som brann som fnöske och jag sprang för att släcka.
—Jag hann aldrig ringa brandkåren, elden tog fart i riktning mot ladan och huset så det gällde att släcka snabbt. Bertil Johansson hann rädda sin gård, gräset är svartbränt halvvägs fram till ladan, men hade han inte varit ute och sett början till branden så vet man inte hur det hela kunde ha gått.

—Det gick otroligt fort, säger han. Nog hade man hört hur såna här bränder sprider sig, men att det gick så fort kunde jag inte tro.

Molköms brandkår larmades dels via brandflyget och satte in ett tiotal man i släckningsarbetet. Många frivilliga deltog också. Med hjälp av granruskor, krattor, vattenkannor, hinkar och annat bekämpades elden.

I närheten av Blombacka bruk eldhärjades en vall. Men där hade brandkåren tur, det rinner en bäck alldeles intill.

—Då var det värre längre ner efter banan, i ett sommarstugeområde. Där är det inte lika lättframkomligt som här. På ett ställe hann vi hejda branden just innan den nådde fram till trappan, berättar en brandman.

Trots den hårda vinden gick släckningsarbetet bra och skadorna inskränkta sig till avbrända banvallar, delar av fält och sommarstugotomter.



● Trots jobbig dag så var humöret på topp hos både Tage och Aina.

På sin 80-årsdag i lördags återvände Tage Erlander till Värmland. Till sin födelseort i Ransäter, den plats där alltsammans startade: 1901.



● Landshövding Bengt Norling spelade en vals för födelsedagsbarnet 13-6-81.

Fältvandring i Fageråsen — sådden har kommit bra



20-talet lantbrukare deltog i fältvandringen på Fagerås gårds ägor. Här beser man havresådden. 11-6-81.

För fjärde året i rad slogs portarna till Lindfors Folkets park på söndagen upp till en familjefestmiddag under parollen »Folkfest» och »Öppen Park».

Det är meningen att denna dag ska vara till för alla, i alla åldrar. Parken skall göras tillgänglig för hela familjen och inte som det är på helgerna, att det bara är ungdomar som kommer till parken. Fast, även om man riktar sig till alla åldrar kanske man vänder sig till barnen först och främst, med ponnyridning, clowner och en »hoppborg». Hoppborgen är en stor uppblåsbar »kudde» med form av en borg, som är till för att studsa och hoppa omkring i. Hoppborgen är folkparksdistriktets egen och är mycket uppskattad av de yngre.

Programmet startade egentligen redan klockan 15.00 med underhållning av Bertil Engh och Christer Magnusson som



14-6-81. Ponnyridningen var ett uppskattat inslag. Här är det Annelie Malmqvist som hjälper Malin Nilsson under en ridtur.

»Ack Värmland du sköna Farväl till Zarah»

FAKTA
Zarah Leander föddes 15 mars 1907 i Karlstad. Hon var dotter till köpman Anders Hedberg och Mathilda f Wikström.

Första scenframträdande gjorde hon 1927 på Karlstadsutställningens teater. Debuterade hos Ernst Rolf 1929. Stora genombrott fick hon 1931 som Hanna Glavari i Glada Ankan. Motspelaren hette Gösta Ekman. 1932 engagerades hon av Karl Gerhard. Efter en hel del filmer här hemma fick hon kontrakt med UFA i Berlin, där hon stannade till 1942, då hon föll i onåd hos Goebbels. 1949 gjorde hon stor comeback hos Karl Gerhard.

I söndags var det en stor dag för Nyeds församling. Då var man framme vid invigningen av den nya delen av kyrkogården, som redan åren 1976-77 började planeras.

Högmässa firades först i Nyeds kyrka. Där predikade kyrkoherde Alvar Frykstam över dagens text på första söndagen efter Trefaldighetsdagen med temat »Att följa Jesus». Frykstam utförde även altartjänsten och Nyeds kyrkokör medverkade under Anders Göranzons ledning. Kören sjöng »Höjen jubel till Herren alla länder» av Egil Hovland. »För solglans över hav och sjö» av Lars Eek och som postludium »Över land och sjö» folkmelodi från Älvsdalsåsen tonsatt av O. Lindberg. De psalmer som sjöngs under gudstjänsten var nummer 205, 257, 122 och 900. z z



Invigningsceremonin. Kontraktsposten Lars-Erik Ohlson, som invigde det nya kyrkogårdsområdet, flankerad till höger av kyrkoherde Alvar Frykstam, kyrkvårdarna Gustav Rignér och Ingrid Ericson, kyrkvaktmästaren i Älvsdals församling Börje Nord och kyrkvaktmästaren i Nyed församling Enar Bergman, kyrkvaktmästaren i Nyed församling Roy Bergung samt Göran Eriksson, medarbetare på kyrkogården. 21-6-81.

Nyede hembygdaförening har fått mottaga många fina gåvor under våren och sommaren. Bl.a. ett piano av Hilding Oltorp, Molkom, vilket invigdes vid en kammarmusik-konsert i Hembygdsgården för några veckor sedan.

Ivar Johansson, Molkom, har skänkt en mycket vacker gammal soffa till föreningen. Den gamla soffan har en lång och intressant historia. Vi låter Ivar själv berätta:

— När min farfar övertog gästgiveriet (Hembygdsgården) ingick i köpet även en del möbler, bl.a. denna soffa.

— När min farfar sedan gick bort, ropade min far in soffan på auktionen och sedan har den kommit i min ägo, fortsätter Ivar.

— För något år sedan skulle jag klä om soffan och anlidade då en tapetserare från Väse. När han skulle börja med att klä om soffan, upptäckte han att det stod "G. Vadman gjord i Molkom 1854".

Hembygdaföreningens ordförande Per Eriksson fortsätter:

— Gustav Vadman var son till Jonas Vadman som var snickarmästare i Molkom. Sonen Gustav gick då hos fadern som snickarlärling och runt året 1854 hade Jonas Vadman sin snickarverkstad i Hembygdsgården på övre våningen. Så med största sannolikhet kommer soffan från detta hus och har nu efter 127 år kommit tillbaka.



Ivar Johansson och Per Eriksson har här slagit sig ner i den gamla soffa som år 1854 tillverkats i snickeriverkstaden 21-7-81.

Småbrukare bytte namn

FAGERÅS (NWT)

Småbrukarföreningen i Värmland hade på söndagen sin årsstämma i Församlingshemmet i Fagerås under Gösta Magnussons i Arvika ordförandeskap, och beslöt då om namnbyte. Man följer riksplanet och heter i fortsättningen Familjejordbrukarna i Värmland. Åke Johansson i Sundstorp, Molkom blev ny ordförande.

— Torvmossarna ur minerallagen, krävde Familjejordbrukarna i Värmland i ett uttalande. Det var under energikrisen 1974 som torvmossen kom in i minerallagen, för att samhället skulle få dem under kontroll och för att ev vinning ej skulle kunna nås för privata intresse.

Som det nu är så kan ett större företag erhålla koncession på torvbrytning för eldningsändamål utan att äga mossen. Farhågor uttalades också i Fagerås för att ev subventioner på massavedspriset, om det

kommer till, stannar hos industrin och ej når till skogägarna.

Åke Johansson i Molkom hade också motionerat till landsmötet i Harplinge i Halland, där man krävde att lantbruksnämndens strukturavdelningar bantas ner.

Allt för många unga jordbrukare är i dag offer för lantbruksnämndernas orealistiska skrivbordsprodukter och klarar sig ej utan rän-testöd hette det bl a och motionen fick Värmlänningarnas fulla stöd.

Till ny styrelse för Familjejordbrukarna i Värmland valdes Åke Johansson Molkom, Boo Ekström Kil, Anna-Greta Ekström Kil, Erik Eriksson Värmskog och Gösta Magnusson Arvika. Konstitueringen fick anstå till nästa sammanträde. (bn)

16-6-81.



Nya produktionschefen vid Blombacka Bruk, Nils Axelström, diskuterar en detalj med Ebbe Gladh i trädtrageriet. En av de 50 kvarvarande vid bruket.

— Vi har tacklat många problem och har många kvar som kräver sin lösning!
— Orderingången under första månaden efter vårt övertagande blev något sämre än väntat, men det svängde desbättre åt rätt håll redan den andra månaden, vilket betyder att vi sammanlagt ligger över budget.

Det säger de nya ägarna till Blombacka bruk, Nils Axelström och Ragnar Björling, som den första maj i år tog över det forna Uddeholmsbruket, vars framtida existens till för bara något halvår sedan hängde på en skör tråd. Nedläggningsshotat som det då var. 30-7-81.

Om det inte vore för 14-åriga Annelis skull, funnes det med all sannolikhet inga hästar på Lennart och Viveka Malmqvists lantgård i Fageråsen i dag. Men när det så att hästar, hoppning och i viss mån även dressyr, är dottern Annelis stora och inbitna intresse. Därmed är gården heller inte hästlös, som flertalet andra lantgårdar vanligen är numera.

Vid sidan om en kreatursbesättning på 25-talet mjölkkor och ett antal ungdjur, traktorer, skördare samt diverse andra maskiner, finns vid den Malmqvistska släktgården också Silver Dutches och Tickan, två ponnie-hästar, ute i hagen. Därtill en tredje häst, Zackris, som för närvarande är uthyrd på annat håll under några sommarveckor. För motionens skull.



Hästintresserade Anneli Malmqvist (14 år) i Fageråsen tillsammans med pappa Lennart och mamma Viveka samt de båda hemmavarande hästarna Silver Dutches och Tickan. 16-7-81.

Det här med dottern Annelis hästintresse tog fart redan när hon var sex år. Närmsta grannen hade en nordsvensk kuse och den blev Anneli förstas förälskad i. Intresset hennes bara ökade och det bar sig inte bättre än att pappa och mamma tvingades hyra en shetlandsponnie.

— Hon grät sig till den, så enkelt var det, säger mamma Viveka. Vi hade den ett år.

— Sedan hyrde vi ett russ under två år. Den började jag träningsrida på, fyller Anneli i med. Jag var 8-9 år då och kom med i Filipstads ridklubb.

Historien kring hur Anneli lyckats övertyga sina föräldrar att skaffa häst till henne och gården är flera, men den bästa berättar hon själv och gärna.

— Det var så att en av kalvarna blev dålig. Den var ganska nyfödd och pappa trodde inte att den skulle klara sig. Sköter du om den så att den överlever, så får du den, lovade han mej.

— Så jag pysslade om den allt vad jag kunde. Satt hos den jämt när jag var hemma. Kalven repade sig och började växa. Då sålde jag den tillbaka till farsan för 3.000 kronor. För de pengarna köpte jag mej den första egna hästen...

— Man kan gott säga att det var Anneli som räddade livet på kalven och var väl värd pengarna, tycker pappa Lennart.

14-åriga Mats hyllad segrare —sen fick han lämna medaljen!

NORA. Han trodde knappt att det var sant. Folk hyllade honom till skyarna. Han hade som 14-åring blivit nordisk mästare i båtacing, klass OSB.

En timme senare byttes de glada scenerna till ren tragedi. En efterkontroll av maskinerna visade att hans motor var en halv kubik för liten. En detalj som inte har något att göra med effekter och sant. Men reglerna finns i regelboken.

Mats Johansson fick lämna medaljen ifrån sig. 3-8-81.

Många åhörare vid kvartett- debuten vid musikandakten i Älvsbacka

Musikandakten i Älvsbacka kyrka på lördag kväll samlade många deltagare, som fick vara med om kvartetten A-Capellas debutkonsert, en ny kvartett bestående av Barbro Skoog, sopran, Annika Finnila-Eker, alt, Staffan Eker, tenor, och Mats Bergström bas. Det program som bjöds var varierande och upptog verk av bl.a. Rannin, Hassler, Salonen, Thomson m.fl. samt arrangemang av Jehlander, Luboff, James, Bond, Aberg och Svedlund.

Kyrkoherde Alvar Frykstam höll altonbön som omramades av församlingssång. Psalm 445 och 317. Organist var kantor Anders Göransson.

Kvartetten avslutade andakten med tre variationer över psalm 442. "Nu vilar hela jorden".

Kvartetten var en intressant bekantskap att göra och nu väntar man på en fortsättning. 16-7-81. M.A.

Nu är Nyeds hembygdsförening riktigt på alerten; I torsdags prövades nämligen en ny aktivitet i Hembygdsgården, Upperud. I den mycket över hundra år gamla bakugnen, bakades det tunnbröd för glatta livet.

Som expert fanns Maj Bekman, Sunnemo, på plats. Hon har bakat tunnbröd i Sunnemo sedan 60-talet, först i Väby och senare i Sunnemos hembygdsgård Gubbkroken. Det brödet har haft en strykande åtgång.

I Upperud assisterade Inga-Maj Oltorp, Stockholm, bördig från Svenserud i Nyed, Ingeborg Andersson, Inger Oltorp och Hanna Lettenström. Det framhölls att baket var ett provbak och att besökarna på Hembygdsgården i morgon, söndag, ska få provsmaka. Om det faller väl ut kanske det blir en fortsättning.

HARLIGT GOTT

Undertecknad kan intyga, att det smakade härligt gott. På söndag hoppas man dessutom kunna servera nykärnat smör(t) till brödet, som är bakat på sammalet rågmjöl, vatten, salt och jäst. Degen sättes och får första jäsa cirka en timme, knådas om och får ytterligare jäsa varefter ämnen bakas, som också ska jäsa

en tid. De bakas sedan ut till tunna kakor direkt, kavlas först med slät kavel och sedan med kruskavel. Gräddningen är också en liten konst. Det gäller att passa brödet noga.

GRÄDDNING EN KONST

Ugnen eldas upp i god tid för att få ugnsbotten nog varm och värmen hålles sedan med »lysved». Förr bakades mycket bröd på detta sätt och säkert har ugnen i Hembygdsgården också använts till åtskilliga brödbak.

I morgon kommer även Anna-Karin Magnusson att visa hur drejning går till och konstnären Algot Gäwerth ställer ut alster av sin konst.

SAMLINGARNA MARKS UPP

Märkning och konservering av sakerna i Hembygdsgården har pågått sedan början av juni. Det är ett styvt arbete. Över 3.000 saker har hittills märkts med nummer och uppförts i en förteckning. Järnsaker har befriats från rost genom syrabehandling och sedan behandlats för att stå emot rost, kopparsaker har putsats och rengjorts.

Arbetet utförs av studeranden vid Göteborgs universitet, Arne Mjörnstad, som har detta till praktikjobb för sitt framtida yrke. Han studerar etnologi. Hembygdsföreningens kassör Folke Nilsson har hela tiden deltagit i arbetet. Text och bilder: Margit Andersson

En sökande på kyrkoherdetjänsten i Nyed

På förslag till kyrkoherdetjänsten i Nyeds pastorat har domkapitlet uppfört ende sökanden kyrkoherden för döva Anne Wikner, Härnösand. Provdag är 1 november. Frågodag hålls 8 november. Kyrkoherdetjänsten i Kroppa pastorat sökes av komministern Inger Grytberg, Filipstad. Kyrkoherdetjänsten i Amåls pastorat sökes av kyrkoherden Lars Axelsson, Tun, komministern Rune Freiholtz, Amål, kyrkoherden Curt Palmcrantz, Oja, och kyrkoherden Per Torell, Vallkärra. 28-7-81.



Maj Beckman, Sunnemo, och Inga-Maj Oltorp, Stockholm, bakade ut de tunna kakorna. 25-7-81.



Molkensemblen med fr. v. Siv Einarsson, Siv Kjellgren-Göranzon, Mats Bergström, Anders Göranzon, flöjt, Sandy Wallgren, bas, och Bengt Göranzon, piano.

I onsdags inbjöd Fritidskyrkan till kvällsmusik på Saxån med en Molkensemble bestående av Mats Bergström, Siv Einarsson och Siv Kjellgren-Göranzon, sång, Anders Göranzon, piano och flöjt, Sandy Wallgren, bas, samt Bengt Göranzon, piano. En stund före konserten upphörde regnet, en svag kvällsolbröt fram och de som ville kunde ta den vackra parkvägen in till herrgårdssalongen, snart fylld så att sista reservatolen gick åt och diakonen Hägg hamnade i vestibulen. 1-7-81.



■ Fruntimmer inkopplade

Under de senaste veckorna har vi satt fruntimmern till att läsa annonserna i NWT:s lågprismarknad. Det kan ju tänkas att tjuvarna försöker sälja stöldgodset den vägen. Än har vi dock inte sett någon annons som har med våra stulna redskap att göra. Om det här kommer i tidningen kan du ju uppmana läsarna att vara observanta...

Oron och ilskan i Fageråsens by är stor, och de som tänker ge sig dit i stöldavsikt skall veta att nu är hagelbössorna laddade. Bildlikt talat.

—Vem i helse är det som far omkring här i bygden och stjälar våra grejor, utbrister Roland Karlsson i Fageråsens by utanför Lindfors.

—Och tar inte polisen hand om tjuven... ja, han är inte ensam, det måste vara flera stycken, för det är inga småsaker som stjäls och som kan stoppas i en säck och hävas in i en bil, så vete tusan vad vi tar oss till...

—Då är det bara hagelbössan som hjälper, säger svärsonen till Rolands granne, Arvid Johansson, som blivit av med ett hjul till sin timmerkärra.

—För mig har dom stulit ett slätteraggregat som jag hade stående över natten på en åker, fortsätter Roland Karlsson. Den kostar mig 4.000 kr.

Och hos Gunde Paulsson tog dom en stor och tung gödselspridare. Den kostar också så där en 4.000.

På Lindfors herrgård, som arrenderas av Ingemar Bjurbäck, försökte dom stjäla en hövåndare. Men den gick dom bet på. Den var för stor. Dom monterade i alla fall av kraftöverföringsaxeln och för

åstad med den och den torde kosta 3.000 kr.

Hos en annan bonde har på trakten stals 30 säckar konstgödsel, som stod på en pall på en åker utefter stora Filipstadsvägen, och hos en annan granne stals 1.000 kg utsäde, som körts ut på ett gårde, också det beläget utefter stora vägen.

—De här stölderna är ren förlust för oss. Inga försäkringar täcker. Föremål som förvaras utomhus eller i olästa lador befattar sig försäkringsbolagen inte med.

■ Misstankar?

—Har du några misstankar?
—Nej, men vi funderar givetvis på vilka tjuvarna kan vara. Jag tror inte det kan vara några knarkare från stan, för vad har såna för nytta av gödselspridare och konstgödsel. Dom kan ju inte heller åka ut och sälja 30 säckar konstgödsel hos någon lantbrukare. Han skulle bli misstänksam direkt.

—Nej, det enda vi kan tänka oss är någon eller några personer som sysslar med jordbruk, någon nyelablerad bonde med ett mindre jordbruk.

Jag inbillar mig också att det kan tänkas vara några på trakten, eftersom stölderna är koncentrerade just hit. Men vem? Vi känner ju alla här och vi kan inte tro att någon i byn skulle bli tjuv för ett slätteraggregats skull.

Det var ett sådant här slätteraggregat som stals för mig, säger Roland Karlsson i Fageråsens.



För mig tog dom ett hjul, demonstrerar Arvid Johansson. Och det kostar en tusenlapp att köpa ett sådant! 7-8-81.

■ Skyddslösa

—Vi kan inte heller skydda oss för eventuella nya stöldraider. Vi måste kunna köra ut redskap och gödning på gårdarna, och ladorna kan vi inte låsa... Det har vi aldrig behovet göra. Vi läser ju inte ens våra boningshus under natten.

—Stölderna med undantag för gödseln och utsädet skedde omkring den 30 juli. Då verkade det som om tjuvarna var ute på turné. Konstigt är att ingen i byn har sett några främringar. De måste ha åkt antingen i lastbil eller i personbil med släpkärra.

För både slätteraggregatet och gödselspridaren är skrymmande grejor och tunga dessutom. De väger vardera så där en 300 kg. Och inte går det att stoppa in 30 säckar konstgödsel i en vanlig bil... Nej, det hela är mycket mystiskt.

Vi har annu stölderna för polisen i Karlstad, men hittills har vi inte hört någonting från dem. Och lär knappast göra det heller. Polisen har ju, kan man tänka, annu att syssla med.

Den traditionella drive in-gudstjänsten på Norum hölls i söndags eftermiddag med ett 80-tal deltagare. Denna ekumeniska gudstjänst har lång tradition och hölls i många år på Bratt-forsmeden. Vård för mötet är växelvis de tre församlingarna i Nyed, kyrkan, missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. I år var det kyrkans tur.

Från Nyeds missionsförsamling inledde Helmer Melberg med att läsa ur Lukas 19: 1-10 om Jesus besök hos tulltjänstemannen

Sackeus. Melberg höll en kort be-traktelse över ämnet och avslutade med bön. Huvudtalare för dagen var

diakon O.W. Hågg, Filipstad, som utgick från dagens text i Matteus 9: 9-13 som handlar om Jesus besök i Kapernaum och hur



Nyeds kyrkokör under Anders Göranzons ledning sjöng tre sånger. 6-7-81.

han kallade Matteus att följa sig. Avslutningen höll Ellen Andersson, Filadelfiaförsamlingen. Den kristna gemenskapen, som grundar sig på syndernas förlåtelse, var temat för hennes anförande. Johannes första kapitel utgick hon ifrån och yttrade som avslutning att om vi vandrar i ljuset har vi gemenskap. Hon avslutade med bön.

Nyeds kyrkokör under Anders Göranzons ledning sjöng tre sånger.

Kaffe i form av knytkafe intogs och om någon hade missat ta med kaffekorg bjöd familjen Widén på Norum frikostigt denna. Kollekt upptogs till Lutherhjälpen. Den inbringade 545 kronor.

Den givande gudstjänsten kunde hållas i strålände sol, som verkligen uppskattas denna regniga sommar.



Ellen Andersson från Filadelfiaförsamlingen avslutade den ekumeniska sammankomsten.

"Öppet Hus" i Hembygds-gården, Upperud, fortsätter att dra besökare. I söndags bjöds på sin musik och demonstration av spinning på rock och slända.

Stina Eriksson och Anders Larsson, båda från Deje, spelade fin folkmusik. Stina på fiol och Anders på fiol och nyckelharpa. Selma Larsson, Hökebrohammar, spann vant och skickligt fint lingarn på sin spinnrock och Barbro Twing från Hedås visade att det går bra att spinna ullgarn med slända.

Drygt 50-talet besökare drack kaffe, lyssnade på musiken och såg på handarbetet samt tycktes trivas gott i den gemenskap söndagsträffarna skapar. Nu återstår två söndagar med "Öppet Hus". Sista söndagen står Vuxenskolan för programmet och Hembygdsföreningen för kaffet.

Slättergille idag! Och Nyeds Hembygdsförening vilas minsann inte på hanen! I dag, tisdag, är det redan dags för nästa aktivitet. Den här gången rör det sig om hembygdsföreningens traditionella slättergille. Halv sju samlas man vid hembygdsgården och hoppas att alla som har möjlighet tar med sig liar, hörärsor och högafflar. Ett antal redskap har man dock också för utlåning vid hembygdsgården, till dem som inte har egna att ta med. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och smörgås som tack för hjälpen med slätterna och dessutom hoppas man också kunna bjuda på musik under arbetet.



Selma Larsson från Hökebrohammar spann fint lingarn på spinnrock. 9-8-81.

Molkoms-jägare blev belönade

Vid Värmlands läns jaktvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma i Karlstad belönades som vanligt en rad jägare. Bland dessa var Lars-Olof Einarsson, Molkom, som fick Värmlands jaktvårdsförbunds förtjänstmedalj "Jägarnas hyllning" i silver. Samma utmärkelse kommer nästa år att utdelas till bl.a. Gunnar Sundman, Molkom. Förtjänsttecknet Mor-kullan utdelades till Sören och 15-årige Billy Axelsson, som på ett föredömligt sätt ingripit mot tjuvjakt och gripit tre tjuv-skyttar.

Cirka 500 jägare deltog i förbundsstämman, där förre läns-jaktvårdskonsulenten Hans Nedin hjärtligt avtackades för 34 års framgångsrikt arbete i förbundet. Under dessa år har medlemsantalet ökat från 2.321 till dagens 10.043 samt antalet lokala organisationer från 84 till 426. Ordförande i förbundet är Bo Osterlöf. Som styrelseupplyn-ter omvaldes bl.a. Sven Bjühr, Lång-ban, och nyvaldes Lars-Olof Einarsson, Molkom. 6-16-81.

Nu har Ann-Louise bara fyra övermän på specialdistansen

19-åriga Molkomsflickan Ann-Louise Skoglund pressade vid frildrottstävlingar på Slottsskogsvallen i Göteborg sitt eget svenska rekord på 400 m häck till utmärkt 56,00. Därmed är Ann-Louise fast förankrad i världstoppens i grenen. Bättre tid i år har endast noterats av fyra damer, samtliga hemmahörande i Öststaterna. 15-8-81.



Ann Louise Skoglund putsade sitt två månader gamla svenska rekord. 11-8-81.

Igår slog hon till — Ann Louise Skoglund!

Vid internationella tävlingar på Slottsskogsvallen i Göteborg pressade götatjejen sitt eget rekord på 400 häck, som numera lyder på 56 blankt.

För två månader sedan — på exakt samma arena! — presterade "Lisa" sin förra rekordnotering

Sporten

"Miljö-Pelle" samlade 3.000 burkar i Nyed

"Miljö-Pelle" hade på tisdags-eftermiddagen förlagt en insamlingsstimme till Molkom, där han kunde träffas vid ICA matboden för att ta emot 81- och läskedrycksburkar. Och det blev i Molkom ett mycket bra resultat, med tanke på den korta tid som stod till förfogande. Inte mindre än 3.320 burkar lämnades in av nyedsborna. Så visst finns det behov av återvinning! 18-8-81.

"Verkstadsarbetare. För olika arbetsuppgifter behöver vi omgående nya medarbetare, även äldre. Ring oss för närmare upplysningar! Aktiebolaget Calamo..." Den annonsen kunde läsas i FT i tisdags. Och positiva företagsnyheter är vi ju inte precis bortskämda med i dessa varslens, indragningarnas och företagsnedläggningarnas tidevarv. Men det är inget märkvärdigt eller dramatiskt med att Calamo i Molkom behöver folk, tycker dess VD Ingvar Larsson: — Det är många företag som man inte hör något ifrån. Här i Molkom kör företagen för fullt och Blombacks bruk har ju lösts på ett intressant sätt. Det finns idag ett totalindustri i Molkom, som sysselsätter närmare 500 människor. Vi har kunnat hålla ställningarna helt enkelt. Molkom är uppenbarligen inte som Värmland i övrigt. Och jag kan väl säga att för vår del är vi behärskat optimistiska inför år 1982.

PA Calamo finns alltså jobb för verkstadsarbetare som går arbetslösa eller har varslats. Fem, kanske sex man kommer Calamo att anställa. Samma dag som annonsen var publicerad i FT ringde en enda person på den. — Det är ju en intressant test att se hur det är med arbetslösheten, säger Ingvar Larsson.

Det var liv och rörelse kring Hembygdsgården i Upperud på tisdagskvällen. Många slöt upp till Hembygdsföreningens slättergille och det blev ett mycket gott resultat, städt och fint runt hela området kring gården.

Efter fullgjort värv bjöd Hembygdsföreningen på kaffe och smörgås. Men inte nog med det. Under arbetets gång ute fick de som jobbade något så ovanligt som musikunderhållning. Stina Eriksson, Deje, och Catarina Clarqvist, Forshaga, spelade fiol respektive flöjt och det gjorde säkert att arbetet gick lättare.



Gösta Carlsson, Sutterhöjden, och Sven Larsson, Nybacka, tar en paus. Gösta hade en ovanlig lie, en mycket gammal, norsk modell, som var växt i ett stycke i naturen. 11-8-81.

salsa annu en säsong, lovar den senaste av värmländska världsmästare.

nya motor. Men nu vet jag hur den fungerar när den går som den ska. Och det räcker för att

har det hållit på i ett trettal timmar — Jag började tvivla på min

NOTTINGHAM — Oh, vad skönt...! Kent Robm, Molkom, bara slöt ögonen och suckade efter att ha kört in som världsmästare i båtträning OC 500 på Nottinghambanan i England igår. Hans andra världsmästerskapsitel. — Jag var tvungen att känna efter om det kändes lika fantastiskt som -79 i Imatra i Finland. — Och det gör det. Efter alla mötgångar med motorer och dylikt som jag haft i år är det här en revanche som jag längtat efter!

land, medan Europamästar-län för i år, Manfred Louth, även han från Västsvenskland kom ut i

— Jag har bytt motor och inte haft arbat en krångel. Vet inte har många minnar jag stätt bettna i parket och inne i båt-träning har. Men nu har det gått vart varennda minut!

Kent inte bara satta — han vaan överläset. Före trä av ha-ten och blev två i ett. Det var

aldrig några diskussioner. Tvåa blev kända. — Utvecklingen, Ekstrand Knäve från Västsvensk

TACKAR FRUGAN Robm har länge legat i världstoppens i båtträning. Det klassen

En världsmästare kom hem igen...!

Han fick ett mottagande som det anstår en kung i båtacingens FI, Kent Rohm från Molkom.

Igår kväll hade grannarna på Skogsbacken samlats till VM-partaj och var om inte i världsmästarens egen trimningsverkstad. Garaget på Skogsbacken 7.

Kent Rohm är alltså hemma från VM i racerbåtarnas tungviktsklass och med en guldmedalj som synbart bevis på att ingen i världen åker snabbare båt än taxi-drivern från Molkom.

Tydligt hade också rykten om hans särklassiga fortåkning spritt sig i den engelska bookmaking-världen. Owerseas Betting betalade bara 1,20 i odds på hans seger. För satsade fem pund fick man sex tillbaka. Det kallas "singelkryss" på totospråk.

Karlstads kommun hade ett stort mästarpartaj i våras för en hel del svenska mästare.

Båtacing är ingen stor sport i det här landet, men de som kan gamel berättar gärna om vilka proportioner det handlar om på kontinenten. Det vore kanske inte förmådet om också Kent Rohm på ett eller annat sätt fick något belägg för att han finns till...

Nu var det enbart grannarna på Skogsbacken som hade ordnat VM-partyt i Rohms garage, men det var inte så bara det, minsann. Ett 50-tal ungdomar i alla åldrar hade bänkats kring det provisoriska långbordet i



SÅ HÄR SER DEN ut segerbucklan. Kent visar upp beviset på sin VM-seger tillsammans med sin varmaste supporter, fru Margareta. 25-8-81.



HÄR VAR DET dukat till välkomstfest på Solbacken 7 i Kent Rohms trimningsverkstad. Grannarna samlade runt bordet med sponsoren Alf Zetterström och hustru Margareta närmast Kent.

garaget och stämningen var som sig bör hög. Det är ju inte allom givet att bo granne med en världsmästare och det är väl tillåtet även för NWT-Sport att rätta sig i ledet av gratulanter. 28-8-81. PERMAN



Aningen trötta, men glada ändå vandrar de här tre damerna uppför sista motlutet. Det är Siv Holmström, Lisbeth Svensson och Gunilla Persson. 23-8-81.



Snart kommer ett fint tillfälle för den som är trångbodd. Agnesviks herrgård i Filipstad blir till salu. Gården kommer troligen snart att säljas på exekutiv auktion av länsstyrelsen. Agnesvik är en av tvåhundra fastigheter som ligger hos länsstyrelsen för exekutiv försäljning. Den är utmätt för fordringar på 750.000 kronor, varav en kvarts miljon är restförda skatter.



Detta är Agnesviks herrgård i Filipstad. Den ska säljas på exekutiv auktion - en magnifik gård med ett relativt tjugigt läge. 7-9-81.

Det blev en helt igenom lyckad dag för Studieförbundet Vuxenskolan i söndags, när den stod för sista söndagens »Öppet Hus» i Hembygdsgården i Upperud, Molkom. Cirka 250 personer beräknas ha besökt gården och det blev därmed en värdig avslutning på sommarens »Öppet Hus»-dagar i Nyeds Hembygdsförenings regi.

Med sin aktivitet i Hembygdsgården denna avslutningsdag ville Vuxenskolan presentera sitt program inför höststarten. Dagen fick en mycket fin och festlig början med Gundegealletens uppvisning och trollkarlen Ken Hardys föreställning. De varvade varandra mycket lyckat och publiken var begeistrad.

I Lillstugan och stora gården var det dels utställning av elevarbeten, fotoutställning och kaffeservering samt inte minst demonstration av olika studiecirkelns arbeten. I nedre våningen i Hembygdsgården satt Märta Karlsson Svenserud, och vävde bildväv. Brita Fredriksson, Grava, könt makramé och Inger Olthorp Svenserud, vävde band. I övre våningen fick man se Inga-Lill Persson, Deje, måla på porslän, Vivi-Ann Jacobsson, Fågelvik, brodera olika landskapsömmar och Ingrid Olsson, Norum, knyppla en fin spets.

Utansför Lillstugan stod Ingrid Fryk, Hedås, och tovade olika alster av ull och inne i Lillstugan drejade Anna-Karin Magnusson, Molkom, Stina Edholm, Molkom, arbetade med rotslöjd och Barbro Madren, Karlstad, med näver.

Det var alltså liv och rörelse i och omkring Hembygdsgården i Upperud på söndag eftermiddag. En enastående tur med vädret hade arrangörerna och det bidrog stort till att allt gick så bra i lös. Det stora intresse som visades

arrangemanget torde borga för, att Studieförbundet Vuxenskolan även i år går ett lyckat studieår till mötes.

Knapert studieår men inte omöjligt Studieförbundet Vuxenskolas studieorganisations Sibylla Nyström uppger, beträffande årets start om, att i dagarna har man skickat ut höstens studieprogram, som innehåller både kulturarrangemang och studiecirkel. Förutom cirkel i engelska, tyska, franska och en mängd olika konstantverksamheten erbjuds cirkel i t.ex. bokföring för företagare, föräldrakunskap, vegetarisk kost och mineralogi.

Sibylla Nyström tror, att det blir ett knapert år med minskade bidrag, men hon anser det inte omöjligt att genomföra cirkel med god kvalitet, om man planerar noga och sparar i både stort och smått. Kursavgifterna har i år höjts cirka tio kronor för en cirkel plus att deltagarna får betala halva bokpriset, så det har alltså ingalunda blivit för dyrt att gå i studiecirkel.

Till den 20 september finns på Vuxenskolas kontor i Molkom en affischutställning om svamp och söndagen den 6 september kommer Lasse Wallqvist och ger besked om vad vi har plockat för svampar.

25-8-81. M.A.



Inger Olthorp, Svenserud, vävde band i bandstol.



Torsten Svensson talade vid samlingen på Graninge och tackade båda för väl utfört arbete. 3-9-81.

Två trotjänare i Nyed avgick den 31 augusti från sina kommunala tjänster och gick i pension. Det var kommunalingenjör Gunnar Sundell och saickaren Alf Karlsson, båda med långa tjänstetider i först gamla Nyeds kommun och efter sammanslagningen i Karlstads kommun.

Fåglarna på Udden intill Ack-sjön kommer inte att lida någon nöd till vintern. Det borgar en stor och ståtlig odling av solrosor för hos Aina och Henry Jansson på Udden. I våras sådde Henry fem rader solrosfrö på en sträcka av fyrtio meter och det har nu blivit mellan tvåhundra och trehundra ståtliga solrosor, som har börjat sätta frö.

Makarna Jansson matar fåglarna kontinuerligt och har glädjen av att få besök av många arter, en del blir så tama att de flyger ända in i deras kök.

Inte nog med att det tycks bli fin skörd av fågelfrö, blommorna utgör även ett mycket vackert inslag bland deras övriga odlingar. 5-9-81. M.A.



Solrosodlingen hos Aina och Henry Jansson på Udden utgör en ståtlig anblick.



Mamma Birgitta och pappa Lars hälsar på hos äldste sonen Karl-Martin i sandlådan — en av de sista dagarna i Älvsbacka församling före flyttningen till Nedre Ullerud. 4-9-81.



Det var en mycket rörd församlingspräst som denna dag tog farväl av Älvsbackaborra.

Med högmässa i Nyeds kyrka sammanlyst för Nyed, Alster och Älvsbacka, visitationsstämma och samkväm i Församlingshemmet avslutades de tre dagarnas biskopsvisitation i Nyed. I högmässan predikade kyrkoherde Alvar Frykstam över ämnet »Så leder Gud sin kyrka» och koncentratet av hans predikan kan sägas »i bibelordet, det ord som ögat ser och örat hör». Altartjänsten utfördes av Lars Olsson och Magnus Andersson. Nyeds kyrkokör utökad med körmedlemmar från Alster och Älvsbacka sjöng »Höjer jubel till Herren alla länder», »Jag vill tacka Dig Herre» och som postludium »Min själ skall lova Herren». Dirigerade gjorde omväxlande Siv Einarsson, Baltzar Neiman och Anders Göransson. 6-9-81.

— Sådana här kvällar är ett äventyr, yttrade biskop Sven Ingebrand vid träffen med representanter för olika föreningar och företag på Folkhögskolan i fredags kväll i samband med visitationen i Nyed. Det är en mycket väsentlig del av mitt arbete att få komma uti församlingarna och se hur livet fungerar. Biskopen ska inte sitta vid sitt skrivbord och jag trivs med att få komma ut så här, fortsatte han. Den kyrkliga församlingen lever ju i ett samhälle och de flesta har någon anknytning till församlingen, de flesta är döpta, konfirmerade och om inte annat när vi följer en nära anhörig till sista vilan, kommer kyrkan med. Kyrkan ska inte gå in i de kommunala frågorna, kyrkan vill gå djupare, den förkunnar evangelium, men dessa frågor är sannerligen inte utan anknytning till samhället. 4-9-81.



De tre prästerna i berörda församlingar, Lars Olsson, Magnus Andersson och Alvar Frykstam. Med på bild även Bojan Nilsson.



Biskop Sven Ingebrand höll andakt på Asbacka och samtalande med pensionärerna där. 2-9-81.

Det blev en vacker och gripande — men samtidigt förvånansvärt rolig avskedsstund, när komminister Lars Olsson i Älvsbacka på söndagen tog farväl av sina församlingsbor. Ty även om det var en vemodig dag, både för honom, hustrun Birgitta och församlingsborna, fick de senare än en gång uppleva att Lars Olsson är en präst med en god portion humor. Han sekunderades också i det fallet alldeles ypperligt av kyrkoherde Alvar Frykstam från Molkom, vars tacktal till Lars Olsson blev en blandning av skratt och tårar. 23-8-81.



Stora famnen fick Lars Olsson av sin chef, kyrkoherde Alvar Frykstam. Birgitta Olsson står bredvid och håller blommorna.



Gunnar Sundell och Alf Thudin överlämnade minnesgåva och blommor till Göte.



Stor heder av den lyckade festen hade de sex damerna Sonja Svensson, Sonja Thudin, Anna Jansson, Ingeborg Gräsberg, Inga Mühlbach och May Carlsson. Längst till vänster Helena Thudin som hjälpte till under festen.

— I kväll är det Götes kväll, yttrade Edvard Jansson bland annat, när han hälsade välkommen till den fest i Lindfors Folkets Hus på lördagskvällen, som ortsborna inbjudit till. Göte har alltid haft förmågan att dra folk, under alla år till kiosken och nu som vi ser här i kväll, fortsatte Edvard.

Vad var nu orsaken till denna fest? Jo Göte Hjern, som sedan år 1944 drivit kioskrörelse i Lindfors, överlät denna till annan person den 1 juli i år. I trettiosju år har han alltså stått Lindforsborna till tjänst med service av alla de olika kioskvaror som behövts, och dessutom med bensin och olja. För alla dessa år i bygdens tjänst ville de nu tacka och hedra Göte. Drygt hundra personer deltog och det blev en fest i fin anda med musik, god och mycken mat, lekar och dans samt överlämnande av minnesgåva och blommor till Göte. 12-9-81.

I sitt hälsningstal ville Edvard främst tacka de sex damer, som ställt upp och ordnat med maten. Utan dem hade det ju inte blivit någonting. De sex damerna var Ingeborg Gräsberg, Sonja Svensson, Sonja Thudin, Anna Jansson, Inga Mühlbach och May Carlsson. Assisterade under festen gjorde också Helena Thudin. Folkets Hus disponerades gratis, musiken var gratis, Pripps bjöd på dricka, Roland Henriksson på all potatisen och i varje servett vid kuverten satt en »minnesknapp». Den hade tillverkats och skänkts av Frans Nic. van der Veer, lindforsbo och delägare i en reklamfirma i Karlstad. »Tack Göte 1944-1981» var texten på knappen, som dessutom bar Götes bild med en stor ros som bakgrund.

— Men nu är det vi som ska hålla igång, fortsatte Edvard, och bjöd till bords.

Efter maten höll Gunnar Sundell ett vällyst tal till Göte, var han framhöll allt Göte utträttat för ortsborna, alltid vänlig och utan knorr. Han överlämnade en tavla som minnesgåva och Alf Thudin en blomsterbukett. Tavlans hade Bergljot Sundell målat.

Efter detta blev det lekar och dans till musik av Gun Karlsson och Ingrid Carlsson. Kaffe och chéri blev det också.

Götes tack för den storslagna festen framförde ordföranden i Kiosk- och Gatumkioskgärnas Värmland-Dials distrikt, Stig Lättberg, Karlstad.

— Det blir ett minne för livet, framhåller han. Det var ju inte bara lindforsbor utan även deltagare från bygden runt om och många Lindforsbor i Gökingsringen hade kommit denna kväll för att vara med och hedra Göte. M.A.

Festen på lördag kväll anses Göte vara något alldeles fantastiskt.

Göte Hjern berättar, att den första kiosken han hade var bara ett »brädsjui». Den var placerad nere vid Folketshusvägen och den hade han öppnats under sommarna, om vintrarna arbetade Göte vid Astorps torvströfabrik. Den andra kiosken hade han mitt för gamla Petrus Jonssons fastighet. Under tiden där sålde han kiosken till GDG, då de ville ha busstation i samhället. Göte blev föreståndare åt GDG. År 1988 köpte han tillbaka kiosken och har sedan dess varit sin egen. När vägen lades om blev det aktuellt med flyttning och sedan midssommaren 1986 har kiosken haft sin nuvarande plats.

— Det har blivit tradition att vi ska träffas så här när sommaren lider mot sitt slut eller hösten börjar, yttrade Maj-Lis Falck, när hon hälsade välkommen till den familjefest i Bygdgården, Fageråshöjd, som Nyeds Östra CKF och Nyeds Centeravdelning tillsammans inbjudit till. Små ljuslyktor i alla fönster hälsade också välkommen, och ljus och vackra dekorationer på alla borden gjorde ett festligt intryck. 17-9-81.



Ulla-Britt Huldén och Gunnel Lander stod för utlottning av vinster i ett lotteri. Elving Falck hämtar sin vinst.



Ingrid Carlsson och Gun Karlsson underhöll med musik och spelade även till allsång, lekar och dans.



Valle Jonsson och Alvar Hemmingsson var två kunder som Filip Andersson hjälpte tillrätta så här första dagen. 3-10-81.

För länge sedan fanns tre affärer i Tidåtors. De äldre minns säkert Johnsons i Birka, där nuvarande Tidåtors Handel finns. Dessutom fanns Landins Handel och en filial till Kooperativa i Molkom. Det var liv och rörelse i fabriken i Tidåtors på den tiden. Dala Väveri AB hade en tid omkring trehundra anställda.



SUZANNE NILSSON hade anbud från S 02 i Göteborg, som lade ut diverse lockbeten. Men Suzanne valde att stanna kvar i Filipstad, där hon nu bor hemma hos Thomas och hans familj. 23-9-81.

I fjol fälldes flera älgar i Nyeds-bygden än på hela 50-talet

Hälteby-Jonsbyns Jaktvårdsområde har licens på 46 älgar inför Årets älgjakt, därav 18 kalvar. Under jakten i fjol fälldes 49 älgar. I sammanhanget kan nämnas att i hela Nyeds församling fälldes under 1980 års älgjakt 285 älgar. Intressant kan vara att nämna att under hela 1950-talet — tio år — fälldes 268 älgar, alltså mindre på tio år än under år 1980. Detta omtalades när Hälteby-Jonsbyns Jaktvårdsområde höll sin årsstämma på Folkhögskolan i torsdags kväll. 24-9-81



Nyeds prästgård byggdes av prosten Axel Noreen, kyrkoherde i Nyed 1706-1730, och den stod färdig år 1712. Den torde idag vara den äldsta prästgården i Värmland, men nu vill pastoratet sälja den. 6-10-81.

Vid den inventering som Värmlands Museum gjorde år 1973 av prästgårdarna i Värmland klassades Nyeds prästgård som näst intill värd att göra till byggnadsminne. Att den inte ansågs rikligt värd att bli förklarad som byggnadsminne, berodde på att den visserligen byggdes år 1712 och ägnades åt den äldsta i länet men att den under 1800- och 1900-talet förändrats avsevärt både in- och utvändigt. Det är olyckligt omser länsantikvarie Claes Varenus, när nu pastoratet anhällt hos Stiftsämnden om tillstånd att få sälja prästgården för att få pengar att bygga en ny, mindre och mera ändamålsenlig prästgård.



Den populära sångerskan Siv Reinestrand ska snart på Amerikaresa. Men först medverkar hon förstas vid NWT:s sockenträff i Sunne. 3-10-81.

—Nä men hej näktergalen. Det var inte i går...!
—Det var det inte. Jag har inte sett dig sedan i våras. Hur lever livet?
—Fint, och du? Vad har du gjort hela sommarn?
Vi möts på Karlstads ena gågata, Siw Reinestrand - som också kallas Näktergalen från Bäckelid - och jag. Hon ser pigg ut. Hon har en väska över axeln och det sticker upp grammofonskivor ur den.

—Jag har haft häcken full, säger hon. Men kalla mig inte för näktergalen. Jag fick en sjudundrande förkylning för nån månad sen och den slog sig på stämbanden. Jag låter som en sotare i rösten och egentligen skulle jag inte säga nånting. Måste vara reparerad till den 12 oktober för då har ju NWT en sockenträff i Rottneros Folkets hus.



Margareta och Sten-Ake Elmanson utbytte tankar med Barbro Eriksson under pausen. 20-10-81.

Fruar på vitt av Geroges Feydeau. Turnéföreställning i Strandvägskolans aula för Riksteatern med Kolbergensensmblico Skådespelare: Sten Mattsson, Gun Andersson, Stig Ekstam, Lars Elvin, Ingemar Christansson, Bot Caritus, Rut Cronström, Lars Korpooff, Lars Fager, Karl-Erik Forsgård, Ulla Ström, Maria Hagström, Mona Forsgård, Nilla Ashblom m.d. Regi: Lenaart Kolberg. Publik: cirka 275 personer.

— Varmt välkomna allesammans varifrån ni än har kommit, yttrade Hans Classon i sitt hälsningstal till pensionärerna i Missionskyrkan på onsdagsaftnaden. Han anspelade då på den sång, som sjöngs som inledning, »De komma från öst och väst».

— Jag tycker de här pensionärsträffarna är något av det bästa vi har här i kyrkan, fortsatte Classon, det är en glädje att se er igen.

En glädjefest blev det i all gemytlighet. En grupp damer inledde med sång till två gitarrer och cittra. Hans Classon läste ur nya bibeln, som han fått just denna dag. Markusevangeliet början, och efter ytterligare sång av damerna var man framme vid dagens huvuddel av programmet.

Bertil Nordenstig, distriktsföreståndaren som blivit pensionär, talade om kolportörer eller predikanter, som levit i Värmland. Det har funnits många sådana original här i Värmland, framhöll han.



7-10-81

I söndags, tacksägelsedagen, firades Hemkyrkans Dag — De äldres Dag i Nyed. Den inleddes med högmässan i Nyeds kyrka. Där medverkade kyrkokören under kantor Gösta Holmströms ledning, kyrkoherde Alvar Frykstad predikade över dagens text i Romarbrevet 16:25-27 med temat "Låt oss tacka och lova Herren". Kyrkoherden utförde även altartjänsten och skriftermålet före firandet av Herrens heliga nattvard. Högmässans texter lästes ur nya bibeln.



Hilda Delang och Helmer Jonsson fick som äldsta dam respektive herre ta emot blommor och gåva. Här ses de två tillsammans med kyrkoherde Alvar Frykstad. 11-10-81.

Den man som i maj i år stal ett kvinnolik från Nyeds kyrkas likbod stod på onsdagen åtalad inför tingsrätten i Karlstad för brott mot griftefriden.

Mannen förklarade i rätten att han inget mindes av själva gärningen och att han, när han vaknade till besinning blev förtvivad och lade liket i ett buskage.

Det var den 8 maj som mannen nattetid kom till Nyeds kyrka där han läste upp dörren till gravrummet, lyfte ur en avliden kvinna ur en kista och lade kroppen i bilens bagageutrymme. Därefter körde han mot sitt hem någon mil från Karlstad. (Forts. på sidan 7)

35-åring stal lik
— ville se om det var möjligt...

KARLSTAD (TT)
När kistan sk...

Molkom. När han kom hem lade han kroppen i plastsäckar och gömde undan den i ett skogsområde i närheten.

Ett par dagar senare togs mannen i förhör av polisen. Han erkände gärningen och visade poliserna den plats där kroppen gömts.

Den åtalade uppgav att han tidigare på kvällen den 8 maj druckit en öl och tagit två tabletter, som han fått av en okänd person vid besök i Karlstad. Tabletterna skulle vara »uppiggande» hade han upplysts om.

— Sedan minns jag inget förrän jag var på väg från kyrkan, förklarade han.

Aklagaren trodde dock inte på uppgifterna om tabletterna och yrkade på rättspsykiatrisk undersökning i första hand samt skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård samt böter i andra hand. Försvaret ansåg det senare som skälig påföljd.

Dom i målet meddelas den 14 oktober.

Nu reser Siv Reinestrand från Bäckelid till Amerikal

I dagarna reser Siv Reinestrand från Bäckelid i Nyed till de amerikanska svenskbygderna och redan på lördag, den 17 oktober, samma dag som hon anländer till USA blir det premiär för henne på Uppsala College i New Jersey. Hennes USA-turné omfattar 16 dagar och det är en svensk tidning som engagerat Siv Reinestrand för en reportageresa i de amerikanska svenskbygderna över Washington DC, Williamsburg och ända ned till Florida. 15-10-81.

Grattis Dan Eriksson i Molkom, med flera! Dan Eriksson var den lyckosammaste av alla de sparare i Molkom som vunnit pengar i det s.k. vinstsparandet. Inte nog med att han vann 250 kronor på sin födelsedag, han vann i årsdragningen dessutom 10.000 kronor!



Dan Eriksson, glad molkomsbo som vann 10.000 kronor, gratuleras av bankkamrer Jan-Erik Larsson. 29-10-81.



Olle Einarsson tackade Lars Olsson på Nyeds pastorats och Kyrliga Samfällighetens vägnar och överlämnade två tavlor som minnesgåva.



Siw Einarsson och Siw Kjellgren-Göranzon sjöng till Anders Göranzons pianospel.

— Vi tycker det är synd att du flyttar, det hade varit roligare att få önska dig välkommen till en tjänst hos oss här i Nyed, yttrade Olle Einarsson, när han på kyrkliga samfällighetens vägnar hälsade Lars Olsson och alla välkomna till det samkväm som i söndags kväll var anordnat i Församlingshemmet i Molkom, ett samkväm för avtackning av förre komministern i Älvsbacka, Lars Olsson, med anledning av hans avflyttning till Nedre Ullerud och kyrkoherdetjänsten där. 27-9-81.

Just nu har Nyeds Hembygdsförening en utställning i Föreningsbankens monter i Molkom och där kan intresserade titta närmare på Nyedsmössan. I Persbol i Nyed bodde Lovisa Olsson i slutet av 1800-talet. Hon tyckte om att väva och mycket av det hon vävde finns kvar än idag. Det är också ett av hennes förkläden som stått modell för Nyedsmössan.



'Försvann' förra året — begär sig i konkurs!

Det här brevet är bekräftelsen: Molkomborna "fydde" till Kanada — nu begär de sig själva i konkurs.

Samma månad efterlämnade far och son skulder på drygt 1,5 miljoner kronor. Dessa skulder täcks dock till stor del av tillgångarna, fastigheten Norenberg 1:2 — 1:3.

Någon avsevärda adress har inte far och son bifogat, de daterade inte ens sina brev med sin kanadensiska adress utan använde sin gamla — Molkom.

Istället för kronofogden tar nu en konkursförvaltare över utredningen om gården Norenberg. Far och son försattes redan i tisdags i konkurs.

27-10-81 / Jan Bergstam

En vecka senare fick växeltelefonisten på Kronofogdemyndigheten ett samtal från en anonym röst: "nu står djuren därute på Norenberg, ta hand om dem!" Kronofogden åkte ut till gården tillsammans med personal från Lantbruksnämndens avlysningsenhet.

Mycket riktigt, gården låg öde — sånar som på korna som stod på tu man och rämdade och kanade sig allmant övergivna.

Till Kanada

Familjen hade gett sig iväg. Och gånska omgående kom utskattningar på att de lämnat Sverige för Kanada.

Men inte förrän häromdagen kom alltså beskedet, i form av ett brev poststämplat i Alberta Kanada.

Det kom ett brev till tingsrätten i Karlstad häromdagen — från Kanada.

Brevet innehöll två begäran om att få bli försatt i konkurs. En från en far och andra från hans son som är 25 år.

De två försvann under dramatiska former i början av december förra året.

Den 5 december betalnings-saknade kronofogden en skatteskuld hos far och son på deras gård norr om Molkom. Skatteskulden var på 27 000 kronor och härrörde från en realisationsvärd för en gård de hade sålt nere i Västergötland.

STOCKHOLM (NWT)

En ödesdiger felnavigering — eller ett klumpigt utfört spionageuppdrag?

Den frågan sysselsatte de svenska regerings- och militärmyndigheterna på onsdagen, efter det dramatiska meddelandet om att en sovjetisk ubåt med drygt 50 mans besättning ränt på grund och fastnat långt inne på svenskt territorialvatten och till råga på allt — djupt inne i ett hemligt och starkt känsligt militärt skyddsområde strax utanför Karlskrona.

Den sovjetiska grundstötningen saknar mot-

stycke i sitt slag, säger man på militärt håll, där man först vägrade att tro att historien verkligen var sann.

Svenska regeringen inledde en febril diplomatisk aktivitet, när det blev känt vad som hade inträffat utanför Karlskrona. Den sovjetiske ambassadören Michail Jakovlev uppkallades två gånger till utrikesdepartementet under dagen, första gången för att informeras om vad som hänt, andra gången för att ta emot en i ovanligt starka ordalag utformad svensk protestnot.



28-10-81.

U-båten ligger vid Torumskäret i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Båten är en gammal konstruktion som kallas Whiskey och är 76 m lång samt vanligen bestyckad med 18 torpeder.



Mats Bergström, Siv Einarsson, Siv Göransson och Tomas Bergström underhöll med sin sång till Anders Göranssons piano.

27-10-81. sp.

Rårakekalas



Siv Einarsson spelade till allsöngen.

i Upperiud

Hon fick husmoderspris

"Hon har under många år varit husmor och fostermor på Nedre Stensta gård. Under denna tid har hon mönstergillt skött sitt hem och hjälpt till i lantbruket".

Med dessa ord överlämnades ett av årets Anna Wettergrens- Behms husmoderspris till fru Svea Ångebrant, vid en trevlig afton i Filipstad på torsdagen.

Fru Svea Ångebrant hade nämligen utsetts till att få motta den silverbrosch och blommor ur landshövdingefru Elisabeth Norlings hand när det återigen var dags för Filipstads socken att hedra en husmor - låt oss kalla det i dessa moderna tider för hemarbetande - som vikt hela sitt liv åt familjen och hemmet.

Varje år utses fem husmödrar i Värmland till att hedras med Anna Wettergrens-Behms husmoderspris som delas ut genom Värmlands Läns Hushållningssällskap. I samarbete med de lokala hushållningsnämnderna och Husmodersföreningen



Svea Ångebrant hedrades på torsdagen med Anna Wettergren Behms husmoderspris som överlämnades av Elisabeth Norling.

22-10-81.

väljs en husmor ut bland många som gjort sig förtjänta av priset till att hedras på detta sätt. Att det är ett svårt arbete för juryn kan man förstå men alltid finns något speciellt att ta fasta på.

Fru Svea Ångebrant, har inte bara mönstergillt skött hem och lantbruk hon har även under alla dessa år upplåtit sitt hem åt fosterbarn inte mindre än tio stycken, och trots att hon ägnade mycket av sin tid åt barnen så har hon vid sidan av det skött allt i hemmet och därtill handarbetat.

Det var en gripande och glädjande stund för fru Svea Ångebrant när hon på torsdagskvällen fick motta silverbroschen och blommorna och det vid ett tillfälle där många samlats och där applåderna ekade i församlingshemmet.

Minnesgudstjänst hölls i Nyeds kyrka på Alla Helgons dag, lördag, då traditionellt ett mycket fint program bjöds i kyrkan. Det var traditionellt också mycket god tillslutning till minnesgudstjänsten. Programmet inleddes med att Nyeds kyrkokör sjöng »I himmelen, i himmelen» av J.H. Aberg, varefter församlingssång följde ur »Psalmer och visor», nr 696, fjärde och femte verserna.

30-10-81.

Kören sjöng därefter Egil Hovlands »Vi skall gå till den heliga staden», Oskar Merikantos »Säg minnes du psalmen vi sjöngo», där Mats Bergström

sjöng solopartiet, samt Johann Sebastian Bachs »Hur länge skall mitt hjärta sucka». Anders Göransson spelade så på orgeln två satser ur »Trio sonata nr 5».

Parentation hölls så av kyrkoherde Alvar Frykstam, som därvid läste namnen på alla som jordats på Nyeds kyrkogård sedan den förra allhelgonahelgen. Kyrkovaktmästare Roy Bergling tände ett ljus på altarringen för var och en av dem. Siv Göransson sjöng »O min själ, du skall dig svinga» av H. Weman och Anders Göransson spelade Largo av Vivaldi. Församlingssången 688 ur »Psalmer och visor» sjöngs, och därefter höll Alvar Frykstam aftonbön.

Kören avslutade den stämningfulla högtiden med att sjunga »Psalm från Mockfjärd: Det dukas i himlarnas rike» och »När jag skall lämna världen» av J.S. Bach. Som dirigenter tjänstgjorde Gösta Holmström och Anders Göransson.

Antligen är det rårakekalas i år också, yttrade Per i Upperiud i sitt hälsningstal till alla som bänkats sig i Hemvärnsgården till den fest i fredagskvällen, som Nyeds Hembygdsförening inbjuder till. Och det kunde han göra till drygt hundratalet församlade. Men det blev inte bara lekamlig spis utan även fin underhållning under kvällen. Elsa Lindskog kåserade om människor hon mött och om sina upplevelser i naturen, Siv, Mats och Tomas sjöng till Anders pianospel och Birger Bergqvist deklamerade.

1968 köpte Ove och Laila Sundström gården Södra Mosserud i Brattfors socken för 214.000 kronor. Fastigheten var på hundra tunnland öppen jord och sexhundra tunnland skogsmark. I den gamla ladugården fanns plats för tretton mjölkkor. 1969 började upprustningen och sedan en tid står nu en fin ladugård klar med åttio mjölkkor plus ett sextiotal ungtjurar, kvigor och kalvar.

Heltidsanställd ladugårdsförman är Katarina Engström som sköter djuren. Hon bor förresten i en alldeles egen stuga på gårdsplanen.

Gårdens produktion är i första hand mjölk och åter mjölk, ungefär en halv miljon kilo om året. Dessutom blir det en del kött till avsalu.

Sämsta skördeåret på länge

När jag talar med Ove om skörderesultatet i år ser han inte glad ut.

— Det sämsta sedan vi förvärvade gården, säger han. Det kom alldeles för mycket regn i våras och för lite sol. Annars sådde vi 240 tunnland spannmål, jag arrenderar också 340 tunnland åkermark. Vallarna var heller inte över sej, och samma kan också säjas om vetet.



Ove vid en av sina traktorer.



Laila och Christer med en korsningskalv.

13-11-81.

Ann Wikner, Härnösand, provpredikade i Nyeds kyrka på söndagen. Hon utförde både altartjänst och predikade över söndagens text. Kyrkan var välbesökt denna högmässa. Kyrkoherde Ann Wikner är enda sökande till den utlysta kyrkoherdetjänsten i Nyeds församling. Hon är född i Gustav Vasa församling i Stockholm år 1946 och prästvigdes år 1969 i Stockholm. Hon tjänstgjorde från år 1969 t.o.m. den 31 januari 1978 som pastoratsadjunkt och sedan kyrkoherde i Sankt Görans församling i Stockholm. Under tiden i Stockholm utbildade hon sig till dövtumspriest och har sedan den 1 februari 1978 tjänstgjort som kyrkoherde för döva i Härnösands distrikt, en tjänst som hon fortfarande innehar. 1-11-81.

De har under en tio-årsperiod blivit allt fler. Bara under de senaste åren har ytterligare ett antal lyckats nästa sig in i systemet och fått betydelsefulla uppdrag — inte att förglömma makt! Den ena positionen viktigare än den andra erövrar och trots att uppfattningarna dem emellan skiljer sig avsevärt så håller de i hop — MOLKOMS-MAFFIAN som får övriga kommunpolitiker i Karlstad att ryssa!

Och värst (!) av dem alla är Torsten Svensson och Lars-Inge Nyström, ledarna som fått beteckningen kommunalråd. Icke att förglömma ärkebeneden — men ändå i maskopi med maffian — f.d. molkomman Alf Höglund. Han kallas oppositionsråd. Tätt följer så Curt Malmros, Elving Falck, Tomas Sköld och en rad andra maffia-medlemmar. För kommunen är detta en mardröm — men för Nyeds-bygden en stolthet. Väger man påstå att Karlstads kommun styrs från Molkom?

— Ja, det kanske är att ta i, men nog påverkar det..., säger en av maffia-medlemmarna, anonymt. 26-11-81.



Ann-Louise fint placerad i omröstning

Erik Josjö, Tureberg, har i en omröstning utsetts till Sveriges bästa fridrottare under 1981. Nu avtäckta Linda Haglund hamnade på andra plats och som fyra placerade sig Molkom-flickan Ann-Louise Skoglund, Göta.

LARS-OLOV EINARSSON

En outsider i »maffian» är Lars-Olov Einarsson, mera känd som Olle. Hemmet ligger i Fageråsen och Olle tillhör årgången 1933. Förutom fullmäktigeledamot för centern så sitter han tryggt som ledamot i Byggnadsnämnden. Kontrollant är hans titel. Att han sitter tryggt på sin plats beror på god assistens av kommunrådet Svensson och inte minst av verk-mästare Gösta Höjer, socialdemokrat. Eller är det tvärt om? Att alla sitter tryggt, tack vare alla! På tal om Höjer kan vi väl nämna så här i förbifarten att han även är ledamot av brandstyrelsen. Han har också uppdrag inom taxeringsenheterna!

KRISTINEHAMN (NWT)

Måndagseftermiddagens snöfall vållade totalstopp i trafiken på E 18 mellan Kristinehamn och Karlskoga i två timmar och köer på tre till fyra kilometer bildades på båda sidor om Bodalen. 2-11-81.

Det omtalade polisinspektör Sebastian Wijkström, Kristinehamn för NWT.

Även västler om Kristinehamn vid Kroksvikskorset på E 18 var det besvärligt men där rörde sig stoppet om endast 15-20 minuter.

Norrut på riksväg 64 inträffade flera dikeskörningar men det blev aldrig något stopp i trafiken.

TORSTEN SVENSSON

Torsten Svensson är 57 år och bor i »förorten» Viberg, nära Väse men tillhör Nyeds centeravdelning. Han är förutom kommunalråd även inflytelserik i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Inte att förglömma budgetberedningen och Karlstads Parke-rings AB. Vidare har han meriter-na ledamot av Stiftelsen Djur-sjukhuset i Värmland, Karlstads-regionens planeringsnämnd.



Torsten Svensson

Svenska Kommunförbundets länsavdelning samt AB Karlstads Kommuns Industrilokalisering. Karlstads Hamnterminal finner vi honom också med i och så sitter han som ordförande i byggnadsnämnden.

MÄRTA TAGMARK

Ännu en av maffians center-medlemmar. Husmor, inte bara till yrket utan även något av en »mor» för centeravdelningen. Märta är nämligen av årgången 1926. Fullmäktigeledamot och även ledamot av gat- och park-nämnden. Undrar just varför Skolgatan alltid är så välvårdad? Hon är ersättare i länsavdelningen av Kommunförbundet.

Just nu är det bråda dagar i Asbackahemmets terapiverksamhet. Där arbetas för fullt för att få så mycket som möjligt färdigt till julförsäljningen, som blir nu på lördag, den 28 november. Inte mindre än 22 personer deltar i terapiverksamheten, som förestås av Ulla-Britt Huldén och Greta Andersson. Många sitter just nu och väver bordslöpare. Andra gör träsaker, mycket i form av julsaker som kommer att finnas till försäljningen, liksom adventsstakar o.dyl. En del virkar dukar och en del stickar strumpor och sockor. Flera utifrån samhället deltar också i terapin på Asbacka.



Granne med terapin i botten-udningen på Asbacka är här-vård, fotvård och sjukgymnastik. Där arbetar nu sedan en tid två hårfrisörskor, Anita Hagström och Gullveig Åslund. Här är det Gullveig Åslund som sköter håret på en kund. Till samtliga dessa tre aktiviteter är givetvis även pensionärer utifrån samhället välkomna. 26-11-81.

Två inbrott har förövats i Molkom

Natten till söndagen förövades två inbrott i centrala Molkom. Det enda gjordes vid Gulf bensinstation och det andra vid Konsumballen. På bensinstationen fick tjuven med sig främst cigaretter och bütillbehör, och även på det andra stället bestod stöldgodset huvudsakligen av tobaksvaror.

Det är ännu inte fastställt om båda inbrotten gjorts av samma inbrotts-tjuv. Men vid bensinstationen skar sig tjuven, när han krossade en glasruta för att ta sig in — och polisen har säkrat blod för att kunna bestämma tjuvens blodgrupp. 17-11-81.

Älvsbacka församlings nye komminister, Göran Mellander, predikade för första gången i sin församling i söndags. Amnet för predikan på söndagen före Domsöndagen var »Vaksamhet» och hämtades ur Matteus 24:e kapitel. Som oragnist tjänstgjorde Anders Göranson.



Einar Örtlund talade på församlingens vägnar och överlämnade blommor och nya testamentet i gåva till makarna Mellander. 17-11-81.

Ta hänsyn till våra barn!

SE UPP! Det behöver barnen i Sutterhöjden noga göra när de befinner sig på vägen genom byn. För av farten att döma ser en del bilister knappast 50-skyllarna eller barnen som ofta finns på eller invid vägen.

Vi är några föräldrar som för barnens skull lyckades få sänkt hastighet genom byn, trodde vi. Men tyvärr — enbart skyltarna minskar ju inte risken, bara de

förare som »märker» dem och barnen och orkar låta på gaspedalen!

Vi vore tacksamma för lite mera hänsyn mot våra barn som är 23 stycken upp till 12 år.

Ni som har bråttom, tänkt på detta och om det vore era egna barn!

Småbarnsföräldrar i Sutterhöjden. Inger Svensson 4-11-81.

Lindfors-pensionärer arrangerade paketauktion

Paketauktion höll Lindfors pensionärsförening på lördagskvällen i Lindfors Folkets hus. Den inleddes med underhållning. John Andersson spelade dragspel och sedan sjöng föreningens egna förmågor. Karin Olsson, Märtha Karlsson och Inez Larsson till David Johanssons ackompanjering på dragspel.

Edvard Jansson var auktionist och fick snabba och bra bud på de många paketen som skänkts. Inkomsten blev drygt 1.000 kronor. Efter kaffeservering följde dragning på lotterier och de som hade lust kunde ta en svängom till musik av John Andersson och Egon Carlsson. 17-11-81.

Det var i söndags Nyeds församling tur att hälsa nya komministern Göran Mellander och hans hustru Barbro välkomna. Göran Mellander är stationerad i Älvsbacka och Älvsbackaborna har redan haft välkomsthögtid för de båda makarna. Nyed Mellander kommer även att få en del del av arbetet förlagt till Nyed och Nyedaborna anser därför att de också har en liten del i hans liv. 6-11-81.

— Vi skall verkligen vara glada för att vi bor i Sverige, yttrade ordföranden i Röda Korsets Molkomskrets, Mats Bergström, i sitt hälsningstal, när han öppnade årets Röda Kors-bazar i Molkom. Han var nyss hemkommen från USA och hade där sett samhällets glittrande framsida men även dess avigslida. Där har inte de sämst ställda möjlighet att vid behov få vare sig läkar- eller äldreomsorg, det ställer sig helt enkelt för dyrt. Socialvård i vår bemärkelse existerar helt enkelt inte.

Röda Kors-medlemmarna i Molkom lägger ned mycket arbete, lång tid före bazaren, under sina arbetsaftnar, och på bazar dagen hade de verkligen sitt elddop. Men allt fungerade och nog kan de glädja sig över resultatet av sitt arbete! 11.880 kronor blev bruttointäkterna av årets bazar, ett fint resultat. Och Röda Kors-kretsen i Molkom uttalar ett varmt tack till alla glada givare samt till alla som mötte upp på bazaren och bidrog till att resultatet även i år blev så fint. 27-11-81.

Det var något av julstämning över Hembygdegården i Uppered på söndagseftermiddagen när julmarknaden där gick av stapeln. Ute på gårdsplanen brann bränsor och där såldes kålvar, gröna kranar, riskvaster och dörrmattor av råa. Det serverades även varm glögg.



Familjen Green, bestående av Gösta, Kajsa, Birgitta och Jessica, dricker kaffe i hembygdegården. 6-12-81.



Komminister Göran Mellander mottar gåva överlämnad av kyrkoherde Alvar Frykholm.

Ann-Louise Skoglund från Molkom rankas som årets fjärde bästa fridrottare i Sverige. 17-12-81.

Nyeds Lucia 1981. Christina Karlsson, tillsammans med tärnor och övrig uppvaktning under luciahögtidligheten i Nyeds missionskyrka.



Luciatåget på väg över kyrktorget för intåg i stora salen.

Luciafirandet i Molkoms kyrka på söndagskvällen blev en värdig högtid. Trots den stränga kylan var kyrkan fullsatt. Man hade hyst farhågor för att människorna inte skulle våga sig ut i den stränga kylan, men så var alltså inte fallet. Musik och sång, tal och glädje präglade luciafesten. Redan Sten Jönsson i sitt hälsningstal underströk den glädje de kände inom Nyeds Missionsförsamling över att en grupp flickor även i år ställer upp och sprider ljus och glädje omkring sig.

—Jag blev nästan chockad, så glad blev jag! När Carina Lindgren ringde från hemmet i Västr. Brattfors till sin mor Gulli, som befann sig i Filipstad, för att meddela att denna hade vunnit NWT:s julgris, visste inte Gulli riktigt vad hon skulle tro.

Den 1 december överlätt Kerstin och Torbjörn Bergqvist Graningebaren i Molkom till nya ägare. Kerstin och Torbjörn har drivit verksamheten med baren i sex år men återvänder nu till hemorten, Dalom, där Torbjörn fått anställning vid ett större företags lunchservering i Ludvika.



Rifki och Bekir Celepli, två av de tre nya ägarna av Graningebaren, flankeras av Eva Överby, anställd på baren, och Kerstin Bergqvist, en av de gamla ägarna. 5-12-81.



Här finns det resurser att vara på en hundrakilosgris! Gulli Lindgren från Västra Brattfors blev lycklig rinnare av NWT:s julgris i hård konkurrens med många tusentals andra gissare. Nu får hon och dottern Carina ett drygt, men välkommet jobb med att ta hand om grisen på bästa sätt!

11-12-81.

konkurs

Igår, fredag, kom — till slut — beskedet:

Vänerskog lämnade in sin konkursansökan. Företaget har skulder på mer än 1 miljard kronor, och förlusten för 1981 pekar på drygt 90 miljoner.

Därmed är den största och mest komplicerade konkursen i modern tid i Sverige ett faktum. Någon enskild konkurs som i omfattning kan mäta sig med Vänerskogs har inte inträffat sen Kreuger-kraschen!

Kritiken mot Vänerskogs ledning är svidande — både från länsmyndigheterna och från bankerna, som båda hävdar att toptjänstemän inom Vänerskog fört dem bakom ljuset. 18-12-81.

Det här är en liten julkhälsning från USA. Nej, inte bara en förresten — vi är nämligen sex flickor från Filipstadsområdet som hälsar! Vi jobbar som aupair-flickor i San Fransisco. Det är Marianne Hansson, 19 år, från Lesjöfors, Marit Johansson, 20 år, från Filipstad, Eva Karlsson, 22 år, från Lindfors, Annika Johansson, 22 år, från Filipstad, Ingrid Persson, 22 år, från Filipstad, samt jag som skriver, Caroline Josefsson, 19 år och också från Filipstad. Vi bor visserligen inte grannar, men tillräckligt nära varandra för att kunna träffas på våra lediga kvällar. 24-12-81.

—Men så kom jag ihåg att ingen av barnen visste om att jag hade gissat på julgrisen, så jag förstod att Carina inte narrades, berättar Gulli Lindgren.

Gulli var alltså en av dem som gissade att julgrisen vägde 98 kilo och 2 hekto, och hennes kuvert öppnades allra först.

Gulli har skickat in sina julgrissgissningar i många år. Först hade hon tänkt strunta i det i år, men i sista stund ångrade hon sig och skickade iväg fem gissningar.

—Jag vet att NWT:s julgrisar brukar vara ganska tunga, så jag började på 95 kilo som lägst och fortsatte upp till 99 kilo.

Och det gjorde Gulli alldeles rätt i.

För Gulli Lindgren, som är sju-barnsmamma och änka sedan två år kom grisen alldeles extra väl till pass.

—Om jag vill ha pengarna istället? Nej, aldrig i livet. Jag vill allt ha grisen, så jag kan bjuda barnen på en rejäl middag.

Det är bara att gratulera Gulli Lindgren till de extra tillskottet julkassan och -menyn!

Grattis säger vi också till tio tävlingsdeltagare som vunnit varsin julkinka.

Välbesökt julotta i Nyeds kyrka

Julottan i Nyeds kyrka var välbesökt med 300-talet besökare på juldagsmorgonen. Kyrkoherde Alvar Frykstam predikade och han svarade även för altartjänsten. De traditionella julsalmerna sjöngs av den församlade menigheten och traditionsenligt medverkade även Nyeds Kyrkokör under ledning av kantor Anders Göransson. Kören sjöng "Ett barn är fött" av Egil Hovland. "Låt oss fröjdas" av Anders Öhrwall och "Stilla natt" av Gruber. Som postludium sjöng kören "O, helga natt" med Mats Bergström som solist. 25-12-81.

Söndagen efter Jul höll kyrkoherde Alvar Frykstam sin avskedspredikan i Nyeds kyrka. Nyeds kyrkokör medverkade med vacker sång. Alvar Frykstam predikade över dagens text. Han hade givit sin predikan överskriften "Jesus, tecknet som blir motsagt och härligheten som blir given". Efter predikan framförde kyrkoherde Frykstam sitt ödmjuka tack till Gud och till alla inom församlingen för de 17 år som han fått tjäna Nyeds pastorat. I samband med högmässan firades också Herrens heliga nattvard.



Kontraktspastor Lars-Erik Ohlson från Filipstad framförde till kyrkoherde Alvar Frykstam ett varmt tack från kollegerna i Nyeds kontrakt för de 17 år han tjänstgjort inom kontraktet. 27-12-81.



Här serveras det heliga i Församlingshemmet i Molkom vid avskedsmässan för Nyeds herden.

Kyrkostyrelsen och kyrkofullmäktige för Nyeds församlingens kyrkliga samfällighet hade på måndagskvällen sammanträden i Församlingshemmet i Molkom, liksom även kyrkostämman hölls för Nyeds församling. I direkt anslutning till de tre kyrkliga sammanträden avslutade man också 1981 med att samlas till ett samkväm, där både ledamöter i kyrkostyrelse och kyrkofullmäktige samt anställda deltog. Under samkvämet avtackade ordföranden i Nyeds kyrkofullmäktige K.G. Mattsson den avgående kyrkoherden Alvar Frykstam, som nu avgick som ordförande i Nyeds kyrkoråd. Likaså avtackades vice ordföranden Märta Larsson.

Kyrkostyrelsen lade fram ett antal förslag som därefter klubbades av Nyeds samfälliga kyrkofullmäktige. I tilläggsanslag ur konto till fullmäktiges förfogande anslags 196.366 kronor för att täcka överskridanden av flera olika konton. Ur allmänna investeringsfonden togs 77.618 kronor. Därav gick till nybyggnad av arkivet i Församlingshemmet 30.000 kronor och till färdigställande av kyrkogården i Nyed 47.618 kronor. Till investeringsfonden avsattes vidare 54.935 kronor.

En kommitté valdes som skall handha försäljningen av prästgården i Hulteby, Molkom, och den består av K.G. Mattsson, Olle Einarsson och Bror Eriksson. Vidare beslutades om ändrade bestämmelser för gravupplåtelse. Fr.o.m. den 1 januari 1982 får

gravplats köpas endast för en tid av 25 år, mot de 30 år som gällt hittills. Dessutom blir också den längsta åtagandet 25 år från årsskiftet.

Kyrkostämman valde ny ordförande i Nyeds kyrkoråd efter avgående Alvar Frykstam och till hans efterträdare på ordförandeposten valdes Sven Persson, Krakerud. Ny vice ordförande efter Märta Larsson blev Ritva Bergström, Molkom.

Fullmäktige omvalde som ordförande K.G. Mattsson och som vice ordförande Martin Löfström. Vidare omvaldes även revisorerna Jan-Erik Larsson, Holger Arnefur och Folke Nilsson, Näs, samt siffergranskare Gunnell Larsson. Aven revisorsuppleanterna Nils Berggren, Bo Cider och Helge Hedman omvaldes.

21-12-81. M.A.

Mod tillräckligt för att gå emot strömmen har Alvar Frykstam aldrig saknat. När han häromdagen avtackades efter 17 års prästtjänst i Nyeds pastorat, var också rakryggad ett av de omdömen som fälldes vid kaffebordet i Nyeds församlingshem.

Rakryggad. Som omedgörlig skulle nog en del andra beskriva honom. Omedgörlig t ex i abortfrågan och i den långt ifrån avslutade diskussionen om kvinnliga präster.

I synnerhet hans motstånd mot kvinnliga präster har väckt mer eller mindre uttalad kritik.

Det är därför ödet ironi att Alvar Frykstam, som de senaste åren varit kyrkoherde i Nyeds församling, nu kommer att efterträdas av — en kvinna.

Hon heter Anne Wikner och tjänstgör idag bl a som präst för döva inom Härnösands-distriktet (vilket omfattar mer än Härnösands stift). Detta faktum, att hans efterträdare som kyrkoherde i Nyed är kvinna ställer nu Alvar Frykstam inför ett för honom närmast självklart beslut:

De gånger Anne Wikner tjänstgör i Nyeds kyrka kommer hennes företrädare inte att delta i gudstjänsten!

— Jag får väl åka till kyrkan i Älvsbacka eller Alster, säger Alvar Frykstam och betonar att beslutet naturligtvis inte har något som helst med kvinnomotstånd att göra. För honom, och för de som delar hans åsikter, är det en fråga om tolkning av Bibelns ord och den slutsats man drar av denna tolkning: Kvinnliga präster har inget stöd i Bibeln.



— Jag har uppriktigt sagt svårt att tro på verklig eku-menik om man inte har samma lära och tro, om man inte talar samma språk, säger Nyeds nu avgångne kyrkoherde. (Foto: Anders Hanson)

Hjärtlöst av Alvar Frykstam!

Alvar Frykstam kan icke gå till kyrkan då en kvinnlig präst predikar, det är hjärtlöst. Kvinnan har lika stor rätt att förkunna Ordet. Präster som är motståndare till kvinnliga präster, de är inne på en farlig väg.

Jesus försvarade kvinnan och lät henne förmedla budskapet till folket Joh. 4:39. Många samariter från den staden kommo till tro på honom för kvinnans ords skull. Jesus säger till Maria Joh. 20:17, 18. Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud. Då gick Maria åstad och vittnade om Herren.

Då kan kom närmare staden begynte han gråta över den och

sade: O att du i dag hade insett också du vad din frihet tillhör. Jesus gråter över den hjärtlöshet mot kvinnoröster. Ja Jesus gråter över läget i Svenska kyrkan i dag. Gråter över präster och biskopar, över deras hjärtlösa handlingssätt mot kvinnopräster.

En kvinnopräst har lika rätt att predika som sina manliga präster.

Kvinnopräster håll Edra huvud högt, gå med fasta steg. Där finns en som är med Eder, och som styrker Eder. Och ger Eder kraft och frimodighet.

Jesus budskap till Maria det gäller även idag. Joh. 20:17 Gå till mina bröder och säg till dem att jag går till min Fader och eder Fader.

12-1-82, Göte Isberg Årjäng

130 anmälda till söndagens Karisängloppet

Om de senaste dagarnas väder står sig kan det bli rekordfart i morgondagens Karisänglopp, kylan efter det gångna mildvädet har gjort att snön är hård. Genom att harva i snön försöker man i SK Örnen få till ett bra spår för åkarna i denna motionstävling. Målplatsen har alla de tio gånger man hittills kört varit direkt i anslutning till Fritidsgården, men i år kommer den att flyttas till ett gärde cirka 150 meter öster ut.

Största klassen är Herrar 20 km som har 31 deltagare, tätt följd av H 35 som är 30. Flest deltagare från en klubb är Molkom SK med 23 anmälda. Det finns både tävlingsåkare och motionärer med och bland de sistnämnda är nog Harry Rudström, Borsrud, och Sve Larsson, Mosserud, de äldsta, som också har det gemensamt att de åker för fem-gångersdiplomet. Annars kan man undra var alla lokala vasaloppsåkare håller hus denna söndag.

I morgon kl. 11.00 smäller startskottet för det elfte Karisängloppet i Bäckelid.

20-2-82. OS



ANN-LOUISE SKOGLUND tog två segrar i helgens inonhus-RM i frödrött i Göteborg. På 400 meter klarade hon EM-kvaltiden. 8-2-82.

Det blev ett fint resultat under Polen-insamlingen i Molkom. Under de fem timmar på lördagen som insamlingen pågick, dels med bössor vid posten och olika butiker i Molkom, dels med mottagning av kläder m.m. i vårdcentralen i Molkom, fick man in inte mindre än 6.100 kronor i kontanter och 45 säckar kläder. Det var huvudsakligast barakläder, filtar och skor som nyedsborna kom med till inlämningsstället i vårdcentralen, och det var ju också just sådana artiklar som man från Röda Korsets sida hade efterlyst.

Två medlemmar från Lions Club och 24 medlemmar från Molkom Röda Korsets var i farten under lördagen och såg bl.a. till att alla kläder blev

mottagna och sorterade. Dessa skall nu transporteras vidare till Röda Korsets centralförråd i Halmstad för snabb vidarebefordran till de nödlidande i Polen.

Ett stort och varmt tack vill Röda Korsets ordförande i Molkom, Mats Bergström, rikta till alla nyedsbor som på detta fina sätt ställde upp och bidrog till det fina resultatet i Molkom.

12-1-81. M.A.

Skidfest i Fageråsen med 24-timmars och trevlig pjäxdans!

Under förra fredags-lördagsdygnet avverkades skidpropagandan 24-timmarsloppet vid bygdegården i Fageråsen, och det lockade ut folk i alla åldrar, och hela familjer var med. Det var också de som aldrig eller mycket sällan står på skidor med och åkte sina fem kilometer.

20-2-82

Under fredagskvällen var det samtidigt pjäxdans i bygdegården. Alls trio bidrog med förutom musiken att åka sina sträckor i pausen. Inte mindre är två lag ställde upp. Det gör 96 personer som var med, trots svår-bemästrat före. Att det inte finns någon elljusbana, kompenserades med pannlampor. Det var svårt att få frivilliga åkare på morgonsidan, så man tvingades att göra ett uppehåll på några timmar.

Lotter och varm korv fanns att köpa, annars fick deltagarna diplom som bevis för att ha varit

Efter närmare tjugofem år som chef i Konsum Värmlands Molkomsavdelning har Holger Arnefur i dagarna avgått med pension. Med anledning därav var i torsdags kväll i förra veckan representanter för medlemsrådet i föreningen samlade för att avtacka honom. Kerstin Johannesson förde deras talan och överlämnade minnesgåva och blommor. Det blev sedan en trevlig kaffestund, då minnen och hägkomster diskuterades. 2-2-82



Det blev samling kring kaffebordet och en trevlig pratsstund. Närmast Arnefur ses Stina Juhl och Kerstin Johannesson.

Under torsdag och fredag förra veckan var på LRF:s initiativ ett stort antal skogsägare i Värmland samlade för att ges tillfälle att framföra synpunkter på skogsägarrörelsens framtida organisation i länet. På inte mindre än 11 platser hölls sammankomster med mycket god tillslutning.

På torsdagskvällen hölls ett av nämnda möten på Asvallaskolan i Molkom med drygt 200 deltagare. Representanter från LRF:s länsförbundsstyrelse var Ingemar Nilsson, Väse, från den ekonomiska sidan i styrelsen, och Erik Eriksson, Brattfors, från den fackliga. 1-1-82.



Fr.v. mötets sekr. Göran Jansson, ordf. Roland Karlsson samt Ingemar Nilsson som informerade.

Apoteksvilla i Molkom blir fritidsgård?

Den id apoteksvillan i Molkom fastigheten Molkom 1:19 föreslås bli fritidsgård. Husbyggnadskontoret menar att villan efter ombyggnad ska kunna fungera väl som fritidsgård. Ombyggnadskostnaden beräknas till 700 000 kr.

Fritidspårdsverksamheten kommer att begränsas till första våningen. Andra delar av byggnaden menar man kan vara lämpliga att disponeras för någon ideell verksamhet som inte kräver ombyggnad.

— Det gånga året ska vi försöka att glömma bort så fort som möjligt. Det var det sämsta året vi någonsin haft. En fin skörd var på väg men den regnade bort och sedan kom Vänerskogskonkursen. Alla har vi förlorat på den. Men vi får inte ge upp hoppet, utan nu måste vi komma igen med nya tag.

Dessa ord, som är hämtade från Roland Karlsson, LRF-föreningens ordförande i Nyed, speglar i högsta grad den stämning som rådde vid årsmötet som föreningens medlemmar samlades till på onsdagskvällen i Molkom. Ett årsmöte som speglades av stor besvikelse men ändå gav englimt av nytt hopp för nyedsbönderna.



Här ses t.v. Göran Jansson, ordföranden Roland Karlsson samt sekreteraren Bo Cider diskutera över en kopp kaffe. 20-2-82.

En välkänd nyedsbo fyller på onsdag, den 10 februari, 85 år. Det är Wilhelm Pettersson i Reparetorp, mera känd som Wille, som då kommer upp i denna aktningsvärda ålder. Inför födelsedagen berättar Wille vid en pratstund att han är född i Gränäset i dåvarande Färnebo socken och att han redan vid 17-18-årsåldern kom till Mosserud i Brattfors. Där arbetade han i jordbruk, liksom han senare gjorde i Daglösviken och därefter åter i Mosserud samt i Fageråsen och Laskerud i Nyed. Han har även arbetat i skogen. På flintegelbruket i Lindfors arbetade han i 22 år och var därefter anställd vid olika byggnadsfirmor.



Wille Pettersson sitter här, till vänster, tillsammans med Albin Nilsson, även han från Reparetorp. De sitter på den så kallade »ljugarbänken» i stora hallen på Asbacka. Och man kan väl räkna med att det blir en och annan gammal historia från Reparetorp som får nytt liv här...



Kjortelgården och frågan om en plan för vad som är önskvärdt att bevara i Filipstads centrum debatterades i nästan fyra timmar i kommunfullmäktige. Men hur det skall bli med Kjortelgården kom det ändå inte fram något beslut om. 27-2-82.

SKANDAL!

Svett och tårar. Råskäll från åkarna över uruslaste spårren i Vasaloppets historia. Och så då som påbröd diskningen av förste man över mållinjen — fransmannen Jean Paul Pierrat.

Han bytte skidor flera gånger under loppet, erkände detta efteråt och segern gick i stället till Lasse Frykberg från Mora.

Årets Vasalopp blir historiskt i många avseenden.

Årets Karisänglopp blev även i rekordklass vad gäller antalet starter, och närmare 150 kom till starten. Karisängloppet börjar nu komma upp i samma klass som övriga skidlopp, ja var för inte jämföra med Tegnerloppet?

Fart och fläkt är det över SK Örnens allt populärare skidtävling, Karisängloppet och när det elfte loppet i rad avgjordes på söndagen, så var det fart och fläkt i dubbel bemärkelse. Året bjöd på ett rekordsnabbt skidspår som förkortade åktiden med inte mindre än närmare tio minuter!

Och någon skojfrisk människa boende i skogen hade satt upp en skylt »tre mil kvar till Mora», som inte bara fick damsegrarinnan Catarina Tågmark att haka till och undra om det var Karisängloppet eller Vasaloppet hon åkte! 21-2-82.



Catarina Tågmark, Filipstads SF, kammade hem segern i ena damklassen och la också beslag på vandningspriset.

En av de lyckligaste personerna i Karlstad idag är med all säkerhet Bengt Kraft, 36.

Ni hörde honom själva i TV-rutan i lördags under Per Ragnars program Gommoron, Sverige.

Med säkra och snabba svar tog han hem rubbet på stegen i »lyckohjulet» Priser för ett sammanlagt värde av drygt 10.000 kr!

— Fantastiskt, säger han. Och jag som brukar vara så trött på morgonen att jag inte klarar av att tänka över huvudetaget...



Bengt Kraft ger TV-ledningen stora skällan — nu måste stegen i Gommoron, Sverige fyllas med nya grejor för 10 000 kr! 16-1-82.

År 1972 stod Asbackahemmet i Molkom färdigt och kunde tas i bruk. Tio år har alltså gått sedan dess och detta firades vid en festlighet på hemmet i fredags. Till denna var inbjudna representanter för kommunen, socialförvaltningen, läkare och apotekare vid Vårdcentralen, representanter för pensionärsföreningarna i församlingen, f.d. anställda m.fl. att tillsammans med hemmets pensionärer och anställda fira dagen. Det skedde med tal, det bjöds på fin underhållning med sång och musik samt diktläsning och inte minst servering av en mycket god lunch.



Gunnar Sundell, Ulla Wennerström och Gustav Nilsson i samtal. Gunnar var kommunalingenjör, Ulla ordföranden i socialnämnden och Gustav ledamot i fullmäktige och kommunalnämnden i gamla Nyeds kommun, när beslutet om att Asbacka skulle byggas togs. De framhöll alla tre den stora enighet som rådde om byggnationen. Många förslag hade varit uppe, bl.a. tillbyggnad av Backa, förslag om en långvärd, och slutligen blev det så Asbacka i nuvarande skick, något som alla i dag också var eniga om var ett lyckat beslut. Ordförande i kommunalnämnden vid denna tid var Sven Jansson, som lade ned ett stort arbete för frågans lösning. 19-2-82.

Märta Tågmark, föreståndarinnan vid hemmet, hälsade välkommen och hon uttalade sin glädje över att få arbeta på Asbackahemmet.

— Vi var glada när Asbackahemmet stod färdigt, yttrade hon, och nu är vi tacksamma för att det finns. Vi värdar och bevarar, fortsatte hon, och gav då en särskild eloge åt vaktmästare Knut Klingström, som ser om vårt hus tror jag bättre än sitt eget. Vår syn på äldrandet har förändrats, aktivitet är dagens lösen, v. arbetar här i en laganda, vi har läkare, fottvård, hörvård och terapi, dit även pensionärer utifrån får komma, berättade hon bl.a.

Före maten talade Torsten Svensson och Lars-Inge Nyström. Torsten Svensson påminde om, att av dem som var med i gamla Nyeds kommunalfullmäktige och tog beslutet om att bygga Asbacka finns ännu fem med i Karlstads kommunfullmäktige. Det är Torsten Svensson, Ulla Wennerström, Sven Hjered, Gustav Olsson och Olle Einarsson. I Nyeds kommunalfullmäktige fanns då fyrtio ledamöter. Nu representeras Nyed i kommunfullmäktige av tolv ledamöter. Förutom de fem nämnda är det Maj-Lis Falck, Märta Tågmark, Lars-Inge Nyström, Tomas Sköld, Curt Malmros, Ingemar Bjurbäck och Sven Persson.

— Byggnadskostnaden för Asbacka uppgick till 4,5 miljoner, fortsatte Torsten Svensson. År 1970 upphörde gamla Nyed och sammanslogs med Karlstads kommun. Den nya sammanhållande läroen i Nyeds kommun var sockenboks-kommittén och den som höll i trådarna för den var Gustav Nilsson, som finns med här i dag. Till sockenboks-kommittén hade avsatts 30.000 kronor och vi var inte riktigt färdiga med redovisningen, när sammanslagningen skedde, utan vi beslöt då att vi skulle fortsätta med kontakterna och träffas här på Asbacka en gång om året. Det har nu inte fungerat, men det är skönt att i dag kunna konstatera, att detta hem fungerar och vi är alla glada över att det finns till. avslutade Torsten Svensson, och önskade lycka till för kommande dagar.

Bara under de senaste tio åren har man investerat för närmare 20 miljoner kronor. Pengar som tagits till största delen ur den egna verksamheten. Omsättningen ligger på närmare 25 miljoner och företagets marknad ligger med 75 procent på export, främst till Europa men även till Saudi-Arabien. Det handlar om ett företag som blommar, för att få använda det uttrycket, i en bransch som inte direkt är bärkraftig — åtminstone inte om man ser till hemmamarknaden.

Företaget, som har sina anor sedan 1500-talet, lever vidare och verksamheten har trots markanta minskningar inom byggandet i landet kunnat se ett överskott. Nu investerar och rationaliserar man för närmare 5,5 miljoner — det kostar åtta man jobben, men i gengäld får Molkom ha kvar en av sina största arbetsgivare — Molkoms Bruk, som idag sysselsätter 50 årsanställda.



— Att investera är att ha en tro på framtiden. Man måste investera för att kunna fortleva som industri, säger Gunnar Wigler och sonen Rolf Wigler, två viktiga figurer i Molkoms Bruks verksamhet, som har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som på 1500-talet. 11-2-82

Karl-Erik Eriksson en av Vänerskogs skogsinspektorer

— Framtiden är oviss!

Vänerskog hade cirka hundra skogsinspektorer i Värmland och det är ingen långsökt fråga att undra hur det skall bli med dem. De flesta har nu sex månaders lön. Sedan ter sig framtiden oviss. Det är klart att skogsinspektorer måste finnas även i fortsättningen, det är väl främst andra tjänstemän som skogsägarna är lite "rädda" för.

— Du setter väl där nu å litnø går, är en fråga som t.o.m. den flitige skogsinspektoren Karl-Erik Eriksson i Ekshärad kan få.

— Jag tror säkert att rösten i telefon menar allvar, säger Karl-Erik. Men vi har faktiskt en arbetsgivare även nu, konkursförvaltaren, och de flesta skogsägare har skrivit om till SAVAB-kontrakt.

SIDAN 5



Man kan inte sitta och vänta på någon eventuell anställning i en ny förening, säger skogsinspektör Karl-Erik Eriksson, som redan sökt nytt jobb. 19-2-82

Bergslagens Älghundklubb har haft sin årsstämma med stor tillslutning på Godtemplargården Solhälla i Molkom. Verksamheten är omfattande och andan i klubben präglas av engagemang och framtidstro.

Hälleforsutställningen hölls den 3 maj med 202 anmälda hundar samt utställningen på Skuthoudden den 30 augusti med 128 anmälningar. John Nihlson har handlagt utställningsverksamheten. 2-3-82.

Poäng- och vandringspriser

Bästa hund inom klubben blev Pami, ägare Birger Ericsson, Filipstad, och får därmed 10 poäng i Norgepokalen.

Bästa tik blev Basteruds Spana, ägare K.G. Lindkvist, Lindesberg. Poängpriser där både utställning och jaktprov ingår, fördelas sålunda: Kisteruds pris till Jämthundstikar: Teri, ägare Birger Ericsson, Filipstad. Nickås kennels till Gråhundstikar: Kimja II, ägare L.O. Einarsson, Molkom. B. Nyborgs till unghundar: Koimyras Ari, ägare Sigge Gren, Gråsmark.

Rationaliseringar i kombination med dålig ordergång gör att 14 man mister jobben vid Molkoms Bruk till hösten.

I dagarna blev det klart att det fristående bolaget till bruket, Ciders Mekaniska Verkstad, kommer att läggas ner till hösten och de sex anställda som jobbar där har redan varslats om uppsägning.

Anledningen till nedläggningen är dålig ordergång och direktör Rolf Wigler, Molkoms Bruk, framhåller att det fristående bolagets ordergång minskat allt kraftigare på senare år.

— Vi har försökt att inrikta oss på nya produkter de senaste åren men det har inte lyckats. Inte heller har våra försök att hitta en ny intressant givit något resultat. Men vi hoppas kunna hitta en köpare som är intresserad att ta över verksamheten och kanske till och med förnya den, påpekar Rolf Wigler. 16-2-82

— Vi hoppas att det skall bildas en ny skogsägarförening som tar över verksamheten här.

Det säger skogsinspektör Gösta Green vid Vänerskog i Molkom. Sedan början av 1970-talet har Vänerskogs serviceorgan för Östra Värmland haft sin centrala punkt i Molkom, med

Det står i alla fall klart att de lokaler Vänerskog äger i Molkom kommer att avyttras, som alla andra enheter inom föreningen — innan den 31 juli.

I Molkom har skogsägarföre-

ningen haft en serviceverksamhet, som omfattat service till alla skogsägare i Östra Värmland. Två man har varit anställda för reparation av motorsågar och en del skogsmaskinskomponenter.

totalt sju anställda. Nu är alltså verksamheten hotad genom konkursen och de sju anställda har varslats. Men ändå hoppas man på att verksamheten kommer att kunna fortsätta. Blikt det inte en ny skogsägarförening — kanske någon annan tar över lokalerna.

En man har arbetat som ren serviceman samt övriga fyra på kontoret.

Lokalerna ligger på SJ:s marker och föreningen har arrenderat marken sedan starten, men Gösta Green tror inte att SJ på något vis är intresserad av att ta över lokalerna som magasin.

— Bildas det en ny skogsägarförening, kommer troligen verksamheten här att bli kvar, tror Gösta Green.

Det är heller inte helt otroligt att verksamheten kommer att fortleva ändå. Planerna på att starta egen reparationsverkstad gror bland några av de nu varslade — men man poängterar att det finns ganska rikligt med motorsågsreparatörer i Molkom ändå. 16-3-82.

Wassberg tog VM-guld i stenhårt 5-milslopp

Efter ett härligt lopp tog Thomas Wassberg guld på 5-milen vid VM i Oslo. Wassberg, som på 15 och 30 kilometer gjorde ett tamt intryck, var på ett strålande åkhumör och det formligen sprutade segerglädje om honom. Särskilt i de tunga partierna på banan åkte han mästertligt och där plockade han massor av sekunder på de svåraste konkurrenterna. 2-3-82.

Nyeds Kyrkokör har hållit årsmöte i församlingens hemmet i Molkom. Mats Bergström, körens ordförande, hälsade sångarna välkomna och tjänstgjorde även som årsmötesordförande med Jutta Moorén som mötessekreterare. Några stora förändringar blev det inte i styrelsen den här gången. Ledamoten Barbro Svensson hade dock avböjt omval och efterträddes nu av Moa Sbutrick.

Styrelsen i övrigt består av Mats Bergström, vice ordföranden Karin Kaijser, sekreteraren Jutta Moodén och kassören Lilian Davidsson samt Siv Einarsson. Revisorer är Hasse Pettersson och Holger Nilsson.

Det blev ett ovanligt långt årsmöte och kören hade många interna frågor att diskutera. Bl.a. beslutade man att företa en resa till Svenljunga den 12-13 juni, då Nyeds Kyrkokör kommer att sjunga i kyrkan där. Ur den fond kören förvaltar beslutade man att ge 500 kronor vardera till Tomas Bergström för sanglektioner och Anna Fallberg, som studerar klarinett på Geijerskolan. Mats Bergström avtackade också körens dirigent Anders Göransson för allt gott arbete han ägnat kören under året.

Till traditionerna vid Nyeds Kyrkokörs årsmöten hör vid det här laget att Ritva och Mats Bergström bjuder medlemmarna på en matbit — och lika traditionellt är att Mats Bergström har knäpat ihop en bordsvisa, som han förtöjer deltagarna med. Så skedde givetvis även vid detta årsmöte. 16-3-82. M.A.

Nyeds lokalavdelning av MHF höll sitt årsmöte på Solhälla i fredagskväll. Ett högtidligt inslag i programmet blev det efter förhandlingarna, när ordföranden Eric Andersson utdelade för-tjänsttecken till fem medlemmar för tjugoårigt medlemskap i MHF. 28-3-82



De veterarer, som var närvarande vid mötet och fick motiva utmärkelser var Lars Hjort, Birger Wallman, Johanna och Finn Eriksson och David Eriksson. Saknades i listan: Åke och Inger Wik.



I all hemlighet har en arbetsgrupp jobbat fram konkreta planer om en marknad i Molkom. På torsdagskvällen släpptes nyheten — Molkom får sin egen marknad! Här ses Per Eriksson, Christa Wallman och Lennart Svensson, tre av många drivande krafter inom marknadskommittén. 20-3-82.

År 1870 beslöts att man skulle försöka anordna en egen marknad i socknen. Det blev förlagd till Upperud och hölls tre dagar om året. Men den marknaden fick man ge upp snabbt, på grund av flytten och oljud!

Men redan år 1886 valdes det en kommitté som skulle ta ansvaret för en ny marknadstradition i Nyedsbygden. Det gick bra och efter några år flyttades marknaden från Kalvhagen till Upperud

och senare till Molkom igen. Men när man började närma sig slutet av 1930-talet, så blev allt flera skivor på marknaden tomma och människorna svek. Den 13 oktober 1939 hölls den allra sista marknaden.

Så visst har Molkom en tradition inom den fria handeln, och nu hoppas man alltså att 1982 års marknad kommer att leda till en lång och trevlig tradition!

Nu är det helt klart att Molkoms nya fritidsgård kommer att bli f.d. Apoteksvillan i centrala delarna av Molkom. Det i och med att kommunstyrelsen klubbade igenom förslaget vid sitt extra sammanträde på tisdagen. Det handlar om en efterlängtd ombyggnad. Den fritidsgård ungdomen i Molkom har i dag ligger ju vid Upperud och är ett gammalt hus där det t.o.m. regnar in!



Nu är det definitivt klart att ungdomen i Molkom kommer att få en ny och fin fritidsgård i f.d. Apoteksvillan. Någon gång under våren är byggnaden färdig.



Trots att det oftast handlar om bara några timmar så hinner hemsamariten att vara tillsammans med den hjälpbehövande. Något av det viktigaste, anser Asa Nilsson, hemsamarit här tillsammans med Margit Harboe.

Hemsamariten

FT valde att följa med Asa Nilsson, Sutterhöjden, på ett av sina många besök under en vecka. Asa besökte denna dag Margit Harboe, som efter ett svårt lärbensbrott nu kommit hem. I Asas fall handlar det om att hon har ansvar för ett tio-tal äldre och hjälpbehövande människor. Hennes uppgift är att sköta de göromål som inte den hjälpbehövande klarar av. När FT kom på besök var det dags för vårstädningen, vilket bl.a. innebar fönsterputsning. När Asa knackar på hos Margit så sätter hon i gång direkt. Det handlar nämligen bara om några timmars besök i veckan och då skall mycket ordnas. Det skall tvättas, städas, handlas och ibland även lagas mat.

Bland lantbrukarna växer nu kritiken mot de regler som styr det sk skörde-skadedet. Det vill säga den ersättning som ges till lantbrukare som drabbats av särskilt dåliga skördar. Särskilt hård är kritiken mot dagens regelsystem bland Nyeds lantbrukare, som under 1981 upplevde ett av de sämsta skördeåren under årtionden. Kritiken har tagit sig uttryck i bl a en motion till LRF:s länsförbundsstämma, som äger rum nu på måndag den 5 april.

Missnöjet växer bland lantbrukarna och kritiken kommer från Nyed:



Roland Karlsson, lantbrukare i Fageråsen och LRF-ordförande i Nyed, gör sig till tolk för en bred opinion när han kräver andra regler för bedömningen av skörde-skadedet. Foto: BENGT BJÖRK

Skogsbingon i Bäckelid lockade 60

I söndagens skogsbingo i Bäckelid deltog 60 personer. Ingen kom heller denna gång upp till möjliga femton rätt men fjorton rätt hade fyra, tretton rätt elva och tolv rätt nitton deltagare. Fjorton rätt hade Magnus Jansson, Torbjörn Johansson med två kuponger och Johan Classon. Tretton rätt hade Herbert Sundström, Anders Eriksson, Agneta Eriksson, Inger Svensson, Matias Johansson, Johan Rydberg, Barbro Johansson, Monica Lindgren, Anna-Lisa Stark, Margit Jansson och Lars-Göran Sundström. Nästa söndag går säsongens sista skogsbingo med start från Fritidsgården i Bäckelid mellan klockan 13.00 och 14.30. Söndagen den 2 maj går sedan Karisång-Lunken. SK Ornen har alltså många aktiviteter på gång.

Hjälp Örnen med banjobbet för »Lunken»

Knappat två veckor återstår nu till Karisång-Lunken. Arrangerande SK Ornen meddelar att en del banjobb fortfarande återstår och klubben värdar om hjälp från allmänheten. Snö och is måste bort från vissa banpartier. Intresserade samlas lördagen den 24 april kl. 13.00 vid fritidsgården för att göra de sista banjusteringarna. Du kan också ställa upp som funktionär vid Karisång-Lunken och på så vis ge en del medlemmar i SK Ornen möjlighet att delta i tävlingen. Ring Lars-Göran Sundström 054/18 92 46 för närmare upplysningar. 22-4-82.

Efter det för Blombacka chockerande beslutet av Karlstads kommuns inköpsutskott om att sluta tvätta vid Blombacka-tvätten har beslutet nu träff i kraft. Över telefon fick föreningen klart besked och det har nu tvingat Blombacka-Lindfors Tvätt- och Badförening att vidta åtgärder. I dag är det nästan slut med arbetet vid tvätten. Tre man har sögts upp med omedelbar verkan och de återstående fyra har varslats. I dag tvättas det bara två dagar i veckan med halv beläggning, till skillnad från heltidjobb för bara två veckor sedan. Men beslutet innebär »inte bara» att sju människor mister sin jobb utan föreningen kommer att hamna i en mycket svår ekonomisk kris. Föreningen måste nämligen betala uppsägningsskador under sex månader framöver utan inkomster. 27-5-82.

Nyedsförening förlorade stort på Vänerskog

En av många som förlorat pengar på Vänerskogskonkursen är Nyeds Hemmansägareförening. Närmare 150.000 kronor blev föreningens förlust på Vänerskog, därav 116.000 kronor i aktiekapital. Det var följaktligen dystra siffror som presenterades vid föreningens årsstämma, dystra även för de föreningar i Nyedsbygden som ev. hade bespats sig på att få ekonomiskt bidrag från hemmansägareföreningen. Så har nämligen skett de senaste åren och i fjol var det fem olika föreningar eller organisationer som fick bidrag, för byggnationer eller iordningställande av lokaler. I år blir det inga bidrag. Men trots att bokslutet i år visar nollresultat, diskuteras på mötet att gå in och lägga ett anbud på Vänerskogs lokaler i Molkom och man underströk att den service som nu är inrymd där, är mycket viktig för skogsägarna.



Till installationen kom naturligtvis också Anne Wikners föräldrar, Sven och Ingrid Wikner, Stockholm.



Två av förgrundsfigurna inom föreningsrörelsen i länet, Sven Tågmark, Molkom och Sven Nilsson, Malöga, i samtal under måndagens LRF-stämman.

Facit efter tisdagens och onsdagens bränder i Värmland och norra Dalsland. H.S.K.F. Siffrorna utan parentes är antal bränder under måndagen, siffror inom parentes är nya larm under tisdagen. Sammanlagt 54 stycken. Eftersläckningsarbeten förekom på ett flertal platser under onsdagen och är ej medtagna. Pilarna anger släckningshjälp. Sammanlagt förekom brandhårdar på MINST 47 ställen, enligt larmcentralens statistik. Dessutom ditudigerade skogsbrandflyget självt brandkärar till skogbränder som ej anmäldes till larmcentralen. 314-8182

Bertil Perrolf drog på tisdagen in i mässhallarna på Färjestad i Karlstad. Från serveringen i det som i vanliga fall är curlinghallen, sändes "Skivor till kaffet". För vilken gång i ordningen Perrolf pratade till kaffet, det har han glömt.

— Det är över tusen i alla fall, antog han.
Sedan 1957 har programmet tillhört de mest populära.
Inbjudna till kaffe-programmet var pensionärer från Karlstad samt gäster från alla nordiska länder inklusive Färöarna.



Bland de kaffegäster som Bertil Perrolf bekantade sig med under besöket vid Värmlandsmässan, fanns äkta paret Knut och Britt Svensson från Karlstad (bilden). 20-4-82.

Tiomiljonersbygge ger Molkom första servicebostäderna

Byggstart för Stiftelsen Hyresbostäder blir det i Molkom redan under maj månad. Då tas det första spadtaget för ett tio-miljonersbygge! Stiftelsen Hyresbostäder hoppas nämligen att kunna genomföra sina planer på ett komplex med 40-talet lägenheter, en satsning som kommer att ge ett välbehövligt tillskott av lägenheter, och som tillmötesgår socialförvaltningens önskemål om servicebostäder för äldre och handikappade.

Men inte minst är det en satsning som kommer att ge ett 30-tal nya arbetstillfällen i trakten.

Än så länge föreligger inget definitivt beslut. Förhandlingar pågår. Men beslutat är i alla fall att det handlar om ett lägenhetskomplex med tre våningar och med hiss.



Uno Eriksson i katedern agerar sträng skolmästare i skolmuseets skolsal sekelskiftet.



Euy Källgren, Vera Varg och Enar Bergman har alla gått i Acksjöns skola men satt då inte i en sådan långbänk som de här provar. Långbänken har stått i Acksjöns skola. 15-4-82.



Men Nyeds kyrkokör under ledning av Anders Göransson sjöng in våren med värme och komminister Göran Mellander talade till och om våren. Ett tal som även snuddade vid de problem samhället upplever i dag, med bl.a. arbetslösheten. 30-4-82.

Någon »skön maj-välkommen» blev det inte, när Valborgsmässofirandet skulle hållas i Molkom på fredagskvällen. Vädrets makter med snöbildad och kyla gjorde att våren kom av sig. Inte med den vackra körsång som framfördes av Nyeds kyrkokör och inte heller med det färggranna och vackra fyrverkeriet, men med den traditionella vårdelen. Arrangörerna tog nämligen det säkra före det osäkra och inställde eldandet. Och ingen bland de drygt 500 som mötte upp hade något emot det — för ingen ville väl uppleva ytterligare en brandkatastrof i Bruhsparken, sedan herrgården brann ner.

Lite besvikna blev nog barnen i alla fall. Men när det annonserades att fyrverkeriet skulle bli av, började nog även deras värkningar att sprudla. Men fyrverkeriet kunde också ha fått katastrofala följder om inte personalen försatt sig med vattenkannor, för gnistorna från fyrverkeriet orsakade nämligen ett antal smärre gräsbränder, som snabbt drog sig upp mot kyrkan! Så någon »riktig» valborgsmässofest blev det inte — som tur var kanske.

Väsebo har hittat guld

— Nu ska jag leta guld. Jag tror att det finns en hel åder, säger pensionären Viktor Lång i Mellbyn i Väse. Han har fått inmutningsrätt på ett 100 hektar stort område i Mossarsberget i Karlstads kommun.

— Jag har hittat guldmalm som jag skickat för analys, säger Viktor Lång något fortrogen. Jag har redan lagt ner 1 000 tals kronor på det här. Nu ska jag fortsätta letandet.

Den lyndighet som Viktor Lång tror sig ha hittat är belägen på följande fastigheter: Lernarken 1:8, Brohagen 1:1, Hedebacka 1:8, Norra Myrom 1:12, Åsen 1:17, Backatorp 1:1, Glämsrud S:7, Sockenallmanningen 3:1, Olmhult 3:2, Slättmyren 2:1 11-5-82.

Öppet hus hos



En grupp CKF-are i farten med matrasklippning för vinstier till marknads-loteriet. Från vänster: Hellen Larsson och Eva Nilsson, Brattfors, Valldis Nilsson, Kallyttan, samt Elvy Örtlund, Inga Adolfsen och Maj-Britt Hagelin, Filipstad. 28-4-82.

Isfria sjöar i Molkom! 27-4-82

Både Molkomssjön och Borssjön har under helgen rensats och ligger nu isfria. Kanske man nu kan hoppas på varmare väder, som det ju brukar betyda när isen har försvunnit. Det är vår med andra ord!

Lindfors Pensionärsförening höll ordinarie möte i Lindfors Folkets Hus härom kvällen, ett möte som bjöd på både andlig och lekamlig spis. Gottfrid Andersson kunde i sitt välkommetal hälsa tre nya medlemmar välkomna.

Edvard Jansson rapporterade från Samarbetskommitténs senaste sammanträde och Karin Olsson meddelade, att en dagsresa planeras i juni och tog upp anmälningar till resan.

Gottfrid Andersson upplyste om, att föreningens medlemmar får åka med i den buss som nu på söndag går från Lindfors till Nyeds kyrka för att tillsammans med Nyeds pensionärsförening delta i gudstjänsten där.

Vårterminens sista möte blir den 8 juni, majmötet blir inställt. Till kaffekommitté valdes Helga Karlsson, Anna Jansson, Frida-borg Jansson och Tora Karlsson. M.A.

Efter förhandlingar vidtog en festlig del i programmet. Det bjöds gott rotmos med skinka och korv, smörgås och dricka. Festligt dekorerade bord bidrog till fin stämning.



Kyrkoherde Anne Wikner tillsammans med de båda nya kyrkvårdarna Gudrun Jansson och Per Eriksson. 25-4-82.

dag, den gode Herdens söndag, och hälsade dem välkomna in i gemenskapen.

Efter högmässan blev det samling till kyrkkaffe i Församlingshemmet och där fick kyrkoherden tillfälle att bekanta sig med nyedsborna. Hon framhöll även sin glädje över initiativet som tagits till ett gemensamt kyrkbesök och hoppades på återseende.



Märta Karlsson, Karin Olsson, Gottfrid Andersson och Inez Larsson sjöng till David Johanssons ackompanjemanng på dragospel.



Märta Karlsson serverar rotmos till Thorsten Fröding.



Att fråga Anne Wikner, Nyeds nya kyrkoherde, om hennes inställning till kvinnliga präster, känns lite egendomligt. Hon är ju själv kvinna och präst. Och hennes svar blir förstås därefter:

— Eftersom jag själv är det, tycker jag att det är det bästa som finns! Inte att vara kvinnlig präst — men att vara präst.

— SE SIDAN 8 —

Kyrkoherde Anne Wikner ses här vid den vackra kyrkan i Nyeds församling, som nu blivit hennes hemförsamling.



Guld till Jana Bloc och Ingo

Dalsländskan Jana Bloc från Bengtsfors och Arjängstrånanen Ove R Andersson vann Olympiatravets finallopp på Åby i överlägsen stil. Uppvärtas här efter loppet av Ingemar Johansson som Perhöll den 30 år försenade silvermedaljen från OS i Helsingfors.

16-5-82 sidan 10

Racerbåtsbuller i Ängviken testas

Karlstads hälsovårdskontor vill utföra bullermätningar i Ängviken i Molkomsjön för att få klarhet i om det buller racerbåtarna orsakar i Ängviken är så högt att kringboende kan bli störda. När mätningarna är gjorda skall man, föreslår kontoret, i samarbete med länsstyrelsen föreslå åtgärder.

Orsaken till hälsovårdskontorets intresse för Molkomsjön är att man i fjol fick en skrivelse där de störande ljuden från träningskörning med racerbåtar påtalades. I skrivelsen påpekades att flera racerbåtar träningskört vid helger under våren och sommaren -81. Ljudet från båtmotorerna har upplevts som mycket

störande för boende inom Gräninge-, Västby- och Krakerudsområdena. Molkoms fiskevårdsförening anhöll hos länsstyrelsen om förbud mot dels snabbgående motorbåtstrafik och dels vattenskidåkning. Länsstyrelsen beslöt att fartbegränsning till högst 7 knop skall gälla i Molkomsjön med undantag av Ängviken. Över länsstyrelsens beslut besvarade sig en molkombo hos kommunikationsdepartementet. Båtklubben Hydro 63 verksamhet består av vattenskidåkning och körning med snabba motorbåtar. Man kör banan tre minuter åt gången varefter ett uppehåll på 15-30 minuter görs. Från starten 1977 och fram till i fjol somras har huvudsakligen en båt använts.

En 29-årig MC-förare från Molkom skadades svårt och fördes till Centralsjukhuset i Karlstad efter en trafikolycka i Molkom på tisdagskvällen.

Olyckan inträffade på Storgatan strax väster om länsväg 240. När polisen kom till platsen uppgav en lastbilsförare att MC-föraren kolliderat med en röd personbil

som avvikit från platsen. Polisen fann dock tecken som tyder på att MC-föraren istället kolliderat med lastbilen. Bland annat var ett hjul punkterat. SVENSKA

Tillståndet för 29-åringen uppgavs på tisdagskvällen vara allvarligt. Han har ådragit sig hjärnskakning, armbrott och sårskador.



Motorcykeln kastades i diket vid kollisionen och föraren fördes till Centralsjukhuset i Karlstad.

Tunnbröd för marten i gammal knektstuga

Inför Väsemärten har det varit rush i den gamla knektstugan vid Väse hembygdsgränd. Flinka kvinnor i hembygdsföreningen har i dagarna två bakat hårt tunnbröd, som man sedan ska sälja på märten för att förstärka kassan. Det är första gången man bakat till just märten, berättar Birgit Johansson, som tillsammans med Märta Råberg och Inger Jansson såg till att det blev utklavade kakor färdiga för ugnen av åtta liter degvätska. Ugnen skötte Ingrid Kraft. Den eldades på sidan så man fick vända kakorna för att få den jämt gräddade. Brödet stektes direkt på hällen. Hembygdskvinnorna höll på i två dagar och bakade i knektstugan, som består av kök och ett enda rum. De färdiga kakorna hängdes på stänger i taket precis som man gjorde förr. Och att Väsebrödet smakade alldeles utmärkt intygar Tomson



Precis som förr hängdes de färdiga kakorna på stänger i taket.



Här är baket i full gång fr.v. Birgit Johansson, Märta Råberg och Inger Jansson.

Per får första Nyeds-medaljen

När rösterna av 1981 års förtjänstmedalj i Nyed och Älvsjö räknaots samman, rådde det inget tvivel, om vilken av de fem kandidaterna som vann. Med överväldigande majoritet, närmare 60 rösters övertukt, har löskretsen i Nyedsbygden utsett Per Eriksson, som utnämnd som Per i Uppered, som mottagare av förtjänstmedaljen.

Det är främst Per som insatser inom Nyeds Hembygdsförening som gav utslaget i både förslagsgivningen och i omröstninge. Men även hans ödmjukhet och vänlighet till sina medlemmar.

Molkoms Marknad 1982

- Hjärtligt välkomna till
- 20 maj —
- Kl. 10 Molkomsbyggen fr. skidstadion gm. samhället. Kl. 19.30 Molkomsbyggen fr. Skidstadion gm. samhället. Kl. 19.30 Molkomsbyggen fr. Skidstadion gm. samhället. Kl. 19.30 Molkomsbyggen fr. Skidstadion gm. samhället.
 - fr. Margareta Textil. Siv Reinestränd o. Uno Blomqvist underhåller. Bilj. best. tel. 109 60, 101 81, 102 49, 110 49.
- 21 maj —
- Kl. 9-19 Markn. o. mässhall öppna. Konstantverkskrkl. ABF. Bibliot. Kl. 11 Parad av Munkfors storbud, 35 man.
 - Kl. 12 Förestrens tivoli öppnar, gamla apot. Kl. 13 Musik Munkfors storbud (Ave Lundell) fr. Stationsg. Kl. 13-18 Skidklubben Kl. 14 Bo Harald, Prins Oscar, Bibliot. Kl. 15 Utdeln. av Fortjänstpris o. medalj 1981, Asvallask. Kl. 15-15 Hem o. Skolas auktion, Asvallaskolan. Kl. 21-01 Molkomsbyggen. Uppv. ruddagen, se annons.
- 22 maj —
- Kl. 9-18 Markn. o. mässhall öppna. Konstantverkskrkl. ABF. Bibliot. Kl. 10-15 Skidklubben Kl. 11 Förestrens tivoli öppnar. Korsäng, Missions- o. Filadelfiakörens Kl. 12 Uppvissn. Judoklubben, ICA:s P. Kl. 13 Rullskidåv. Asvallaskolan runt. Entré 5-10.— Kl. 15 Utdeln. av Fortjänstpris o. medalj 1981, Asvallask. Kl. 15-15 Hem o. Skolas auktion, Asvallaskolan. Kl. 21-01 Molkomsbyggen. Uppv. ruddagen, se annons.
- OBS! Utl. marknadsprogram utl. gratis av alla affärer, serviceställen etc.
- MARKNADSKOMMITTEN



Stor familjelysta blev det i Gäddede förre veckan då förtjänstmedaljen "Storan" nedkom med förtjänstmedaljen. Här är det Storas ägare Lars Hermansson som stolt visar upp sin fantastiska avb. tacka och hennes kull. 25-5-82.



Centrens Kvinnoförbund i Filipstad ordnade på söndagen gästköket vid Tibergs udde i Långban. Kloackan sju på morgonen samlades deltagarna vid byttan i ett väder som tyvärr inte var det allra bästa. Morgonen var kylig och regnet hängde bolande i luften men det avskräckte inte medlemmarna i Filipstad centeravdelningar från att göra promenaden upp till minnesstenen av Tiberg.

En kunnig ciceron hade deltagarna i gästköket i Gösta Eriksson, som vid minnesstenen berättade om disponent Tiber, om Långban och Aytians historia. Gösta Eriksson i berättartagen ses till vänster på bilden. 25-5-82.



Fler firmor är välkomna att anmäla sig till Molkoms marknad uppmanar Lennart Svensson.

I dag, fredag, lever en gammal tradition upp i Molkom. Då arrangeras nämligen Molkoms Marknad. Och det är första gången sedan 1939. Drygt 100 marknadsknallar är anmälda.
 — Intriset för marknaden har varit över all förväntan, säger Lennart Svensson, köpman i Molkom och initiativtagare till marknaden.



Marknad i Molkom — det är goidas det, verkar dessa marknadsbesökare tänka. Fr. v. Lisa, Tobias och Maja, tre av många hundra marknadsbesökare i Molkom på fredags-eftermiddagen.

Ena handen på gasreglaget, den andra på ratten. Blic-ken stadigt riktad framåt och — iväg!
 Som två snabba torpeder rusar de fram över Molkomsjön, Anna-Karin och Mats Johansson. Syskonparet som är våra nya, stora hopp i racerbåtssporten där ju Kent Rohm skördat så stora framgångar. 3-6-82.



Anna-Karin, 17, och Mats, 15 år



Uppklädda brevbärare

En förvärdnad min gjorde nog de molkomsbor som på fredagsförmiddagen mötte brevbärarna vid Udån.
 Iklädda en mycket underlig men unik kostym bar nämligen tre av Molkomspostens brevbärare ut sina sändningar på fredagsmorgonen. Och allt helt naturligt till Molkoms Marknadsöra.
 Man hade nämligen lånat dessa kostymer från postmuseet i Stockholm och de är hämtade från seklets början. Här ses Maj-Britt Pettersson, Lennart Danielsson och Barbro Jacobsson redo att överraska molkomsborna. För övrigt innebar marknadsdagens att Posten i Molkom piggsades upp med både ballonger och utslagna björkar, som väl prydde kontoret vid Stationsgatan.



De nio 60-årsjubilarerna. Sittande: Karin Svensson (Andersson), Anna Lundberg (Larsson), Hildegard Rydberg (Höglund) och Karin Fransson (Elander), stående: Gustav Beckman, Gerda Nilsson (Jonsson), Ivar Bengtsson, Anna Fredriksson (Lundell) och Östen Fredriksson. (Flicknamnen inom parentes). 3-5-82.



50-årsjubilarerna var tretton nämligen sittande: Bojan Forsberg (Bergman), Gull Bengtsson (Karlsson), Maria Andersson (Eckholm) och Ellis Gullbrand (Andersson), stående: Tore Nord, Edit Johansson (Wärme), Nina Skogh (Eriksson), Gunvor Andersson (Blorfeldt), Maja Törn (Hedström), Iris Hjelm (Delang), Rut Pettersson (Olsson), Uno Hjalmarsson och Rut Persson (Elander). 3-5-82.

Hon erbjöds DOPING PILLER

19-5-82.

En f d aktiv svensk har erbjudit mig att köpa och använda anabola steroider!

Det avslöjandet gör Ann-Louise Skoglund, Götas 19-åriga landslagsstjärna.

Svaret blev ett blankt nej! Det trodde jag inte om den personen, menar "Lisa".

Själv vet jag inte ens hur ett sånt där piller

den 13/7 - 82.

end. tidsbeställning
10% rabatt juli månad

Välkomna till
KICKAN'S
0553-111 21



Sijw Kjellgren Göranson

För herrar som vanligt:
mån-tis drop in. Ons. tors. fre. tidsbest.

DAMFRISERING



Ann-Louise i arbetsstagen. Här blåddrar hon igenom det digra kartoteket över stöldmålade och upphittade cyklar. Foto: CHRISTER HOGLUND



Äldsta prästgården, byggd 1712, vill länsstyrelsen inte byggnadsminnesförklara. Länsantikvarien Claes Varenius (t.h.) anser att den är alltför omäändrad. Prästgården kommer f ö att säljas — en nödvändig åtgärd menar Olov Finarsson. 15-6-82.

Nyeds prästgård såld

244.000

Ragnar Björling, sedan i fjol delägare av Blombacka bruk, är den som köper den 270 år gamla Nyeds prästgård — Värmlands äldsta prästgård.

Karlstads stifts stiftsnämnd beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att gå på den lokala kyrkostyrelsens linje. Trots att Ragnar Björ-

lings anbud var näst högst har kyrkostyrelsen i den kyrkliga samfällighet Nyeds församling tillhört, gett honom sitt förord.

Skälet är att Björling klart angett att han tänker ge prästgården från 1712 en varsam upprustning.

Stiftsnämndens beslut förnekades betydligt av att den högste budgivaren dragit sig tillbaka. Dennes anbud låg ca 60.000 kronor över Ragnar Björlings.

Stiftsnämnden var helt enig i sitt beslut om försäljning av prästgården. I och med detta beslut kommer Värmlands äldsta prästgård att övergå i privat ägo. En nära tre sekler lång tradition av kyrkligt ägande är därmed slut.

Bostad

Ragnar Björling, som tillsammans med Nils Axelström år 1981 övertog Blombacka bruk, berättar att han ska använda prästgården som bostad och för representation.

Den nye ägaren av prästgården som f n är bosatt i Molkom, avser att flytta in i Nyeds prästgård snarast möjligt.

Nyeds prästgård har varit utbjuden till försäljning en längre tid. Det har höjts kritiska röster mot försäljningen. Röster som menat att kyrkan borde kunna behålla en gård, som varit bostad



Han blir den nye ägaren av Värmlands äldsta prästgård: Ragnar Björling, delägare av Blombacka bruk.

för församlingens kyrkoherdar sedan Karl XII:s tid.

Sedan den nuvarande kyrkoherden i Nyed valt att istället för prästgården bo i villa i Molkom, fann kyrkostyrelsen för gott att sälja gården.

Inom några veckor väntas för övrigt ett beslut av kammarrätten i Göteborg om prästgården. Till kammarrätten har en person bosatt i Ämål överklagat länsstyrelsens nej till att förklara Nyeds prästgård som byggnadsminne. Länsantikvarien har motiverat sitt nej med att prästgården under årens lopp blivit alltför förändrad för att förklaras som byggnadsminne.

Mats Dahlberg

Sven Tågmark från Molkom valdes vid Lantbrukarnas riksförbunds stämma i Växjö på onsdagen till ny ordförande i LRF.

Valet var enhälligt och gick i linje med alla seriösa förhandstips. Sedan Sven Tågmark i fjol utsågs till 1:e vice ordförande har den 59-åriga lantbrukaren från Nyed varit närmast självklar som efterträdare till Erik Jonsson som vid stämman i Växjö avgick efter att ha varit ordförande i tio år. 17-6-82.

Sven Tågmark vid Kärnsbyttans minikraftverk.



Barnens bibel, en glass och ett brunt kuvert med intyg, det får bli minnet av den allra första skolaavlutningen för Erika Sundquist en av ettorna i Lindfors skola. 10-6-82.



23-7-82

PARIS - Svensk nationaldag, Svenska flaggans dag, Björn Borg fyllde 26 år på okänd ort — och det var en svensk som blev världens yngste världsmästare i grustennis!

En otrolig syn när 17-åriga Mats Wilander från Sveriges just nu mest omtalade ort, Växjö, höjde bucklan mot en mulnande Paris-himmel efter nära fem timmars envig mot argentinaren Guillermo Vilas på Center-Courten i roladn Gaross.

1-6, 7-6 (8-6), 6-0, 6-4, Där har ni segersiffrorna. Vilken dag för svenska TV-tittare och radiolyssnare, för de 17000 på Roland Garros, för de cirka 15 miljoner fransmän och oräkneliga miljoner andra nationernas tennis-fans som följde matchen i direkt-TV.



6-6-82.

Resebern härjar i Nyedabygden. Den ens föreningen efter den andra arrangerar resor till olika platser. I söndags var det Nyeds Hembygdsförenings tur. DA gick föreningens traditionella sommarresa, denna gång till gamla kulturbygder i Östergötland. Starten gick i arla morgonstund och det blev sen kväll, innan resenärbarna åter var hemma i Molkom. Vädret kunde ha varit bättre, men det var ockast det enda kruzet. Resan i övrigt blev mycket lyckad och gick helt enligt programmet.



22-6-82. Ett besök gjordes vid Rokstenen, den som har Sveriges längsta runinskription. Här ses Nyeds Hembygdsförenings ordförande Per Eriksson och några av de övriga deltagarna.



2-7-82. Hilding Holmström, Filipstad, med maka Gertrud (i mitten) har med sina 10 barn (7 pojkar och 3 flickor) blivit en stor släktfamilj, vilket framgår av ovanstående bild, tagen vid en festlighet på Storhöjden, Filipstad den 19 juni i år.

Ett tjuvbromsat hjul på en timmerlastad godsvagn i ett tågsätt på väg från Hällefors mot Deje spred under torsdagseftermiddagen eld och gnistor omkring sig och orsakade brand på brand längs banvallen på en sträcka av tre-fyra mil. Under tiden som godståget med den eldsprutande vagnen framfördes inrapporterades skogseldar på ett 40-tal platser till olika brandkårer. Sju brandkårer var under eftermiddagen och kvällen

engagerade med släckningsarbeten och därtill ett stort antal civilpersoner som ställde upp och utförde stort artade insatser. Totalt var 250 brandmän engagerade i släckningen och under natten till fredag gick 150 man från 12 i Karlstad brandvakt längs den kritiska sträckan. Skogsbrandtillbudet betecknas som ett av de mest dramatiska någonsin i Värmland. 30-7-82.

Det var ett tågsätt bestående av ett 30-tal vagnar på väg från Hällefors till Göteborg som förorsakade hela brandräddningen. Mitt i tågsättet gick den olycksdrabbade virkesvagnen som av allt att döma råkade ut för s.k. tjuvbroms, d.v.s. ett bromsblocken låst sig och låg en mot ett hjälpar med överhettning som följd.

Först när tåget anlände till Deje upptäcktes den brinnande vagnen. Presenningen runt den 22 ton tunga lasten hade först anslutit sig till chassit och virket. Lasten, värderad till cirka 30.000 kronor, totalförstördes.

Utmed praktiskt taget hela järnvägssträckan, från Brättforsbyttan till Deje, uppstod bränder här och var i den snus-torra vegetationen längs banvallen. På enstaka håll hade elden också fått fäste i syllar.

Vid bl.a. Ståfadal och Sutterhöjden i gränstrakterna mellan Filipstads och Karlstads kommun samt vid Fageråsen och efter linjen mot Molkom brann det friskt i vegetationen på sina håll. Tack vare rådigt ingripande från orsbofolkningen och tillkommande civilpersoner kunde eldsådorna i samtliga fall begränsas och spridning till storskogen därigenom förhindras.

De brandkårer som var engagerade var Filipstads, Molkom, Våse, Karlstads, Hammarö, Deje och Forshaga.

årets Filippa



Maria Hallén är 17 år och bosatt i Filipstad — men född i Luleå. Hon börjar i höst andra året av den tvååriga konsumtionslinjen vid Spångbergsgymnasiet. På fritiden intresserar hon sig för barn och musik och framför allt hästar. Dessutom tycker hon om fotboll och spelar hellre själv än tittar på. Hon vet inte vem som annåt henne till Fröken Filippa-tävlingen, men det är i alla fall inte systern Lena.



Nu skall småbrukarna bära bördan för överskotten i mjölkproduktionen, menar lantbrukare Ake Johansson, Molkom, medlem i Familjefjordbrukarnas förening. 17-6-82.

Mjölkproduktionen skall skäras ned. Bönder som uppnått pensionsåldern mister leveranstillslaget och i dagarna fattas beslut om att bönder som är mellan 60-65 år kan få ersättning med 30 öre per kilo mjölk om de slutar med mjölkproduktionen. Taket ligger på 18 000 kr. Den som slutar vid 60 års ålder kan få ersättning i 5 år. De små jordbrukarna med mjölkkor tycker inte om förslaget. En som reagerat kraftigt är lantbrukare Ake Johansson, Sundstorp, Molkom, medlem av Familjefjordbrukarnas förening.

Mangenbaden



Sl blev det dags att prova på simning. Tve modiga är just i vattnet medan de andra väntar på sin tur. 8-7-82.

Simskolorna har startat i Nyed och vid Mangenbaden är det som förr om åren Karl-Gustaf Johansson från Sutterhöjden, som är ledare för denna. I måndags gick starten och undervisningen pågår t.o.m. den 30 juli. Som bekant går inga badturer numera, men många föräldrar ställer upp och skjutsar de mindre barnen till Mangen på förmiddagarna, då nybörjarkurserna går. På eftermiddagarna är det märkestagning för äldre och de kommer per cykel. Föräldrarna turas om med skjutsarna och tar med så många barn de får plats med. Tre nybörjargrupper har Karl-Gustaf att ta hand om. Den första gruppen börjar klockan 10 på förmiddagen, den andra klockan 11 och den tredje klockan 12. Från sju och upp till 10-11 år är åldern på barnen, som kommer från Lindfors, Borserud, Högåsen, Sutterhöjden, Fageråsen och Astorp. Mellan klockan 13 och 14 är det uppehåll men sedan börjar märkestagningen under eftermiddagen. Nu värdar det ju som om svinnarvärdet har kommit på allvar och då blir det ju strax roligare att delta i simundervisning.

Lindforskiöskan har gamla anor. Göte Hjert startade redan år 1944 kioskbegreppet i Lindfors. Den första lilla kiosken var placerad nere vid Folketsbusvägen, den andra mitt för Petrus Jönssons fastighet och vid midnattmar 1966 flyttades rörelsen till den nuvarande platsen. Göte drev alltså kioskbegreppet i trettiofyra år, några år där ligger GDO kiosken. Göte var även då företrädare för den. Den 1 juli år 1981 sålde Göte kiosken men den nya ägaren drev inte rörelsen lång tid.

Sedan 19 juli i år är Margareta Jönsson innehavare av rörelsen. Hon registrerade den först med namnet Margaretas Kiosk men måste sedan ändra firmamålet till Lindforskiöskan, då det förra namnet redan var upptaget. Det blir litet extrajobb att ändra detta i alla papper. Margareta har haft en drömstart i sommar, mycket troligen beroende på det vackra vädret men även på en lyckad öppningsdrive som slag bra. Hon har under sommaren själv arbetat i kiosken men även haft en tillfällig anställning och en skolfleka har haft arbete i kiosken under sitt lov.

Margareta expanderar sin kiosk. 26-8-82.

Bofors och Sveriges armé



Dagens pansarvärnsrobotar riktas mot pansarfordonens fronter men BILL, den nya roboten som tagits fram av Bofors, anfaller uppifrån. Den träffar fordonen där deras pansarplåt är som tunnast: i deras tak... 28-7-82

Öppet Hus i Hembygdgården, Uppered, fortsätter även kommande söndag, den 8 augusti. Då kommer Lennart Gybrant och Katarina Jerkerdotter, Filipstad att underhålla med folkmuik från Värmlands bergslag inklusive Nyed. De kommer även att presentera sin grammonofonkiva med inspelningar från östra Värmland. Spelmän från Nyed och Brattfors finns med på akivan med inspelningar.



Det blev inte någon demonstration av rotslöjd i Hembygdgården i söndags men Märta Karlsson fanns på plats vid sin spinnerock och spannar fint ullgarn. 1-8-82



I Örnen-Rundan kan både gammal och ung delta, åldern spelar ingen roll. I tisdags kuddade i ex. tre generationer Svensson en runda och sju här vid Edestogskontrollen. Det är farfar Sven Svensson, 70 år, hans son Sten-Ake Svensson, 40 år, och Sten-Akes son Thomas, som blir sju år i juli och skall börja skolan i höst. 24-6-82

Eldsvidorna i skogarna på tisdagen sträckte sig från Filipstad i öster till Arjing i väster, med en tyngdpunkt i norra Värmland. På sina håll slog lågorna upp femtio meter upp i luften och paniken var inte långt borta. (Foto: Stig-Börje Axelsson) 3-8-82

Gamla styrelsen kvar inom Fageråsens JVO

Fageråsens JVO höll årsstämma i Bygdgården, Fageråsen, på fredag kväll. Lennart Hedberg, Karlstad, medverkade och rapporterade från jägarkongressen i Östersund och informerade om jägarens framgångar. Han visade även en film om jakt.

Styrelsen omvaldes helt och består av Olle Einarsson, ordförande, Sten Olsson, sekreterare, John Johansson, kassör, Bill Eriksson, vice ordförande, samt Roland Karlsson. Styrelsesuppleanter blev Lars-Erik Samuelsson, Sven-Olof Larsson och Lennart Malmqvist samt revisorer John Lundberg och Olof Carlsson.

Mötet antog de nya bestämmelserna som utarbetats, vilket innebär nya regler för ersättning till markägarna. Vid kaffet diskuteras frågor beträffande jakten. 12-7-82

Nu stod hon där igen. Överst på prispalLEN — Ann-Louise Skoglund. Eller "Lisa" som hon blev med hela svenska folket efter sitt guldlöpp på 400 m häck i Aten.

I en paus vid skol-KM i friidrott på Tingvalla igår passade IF Göta på att hylla sin nyligen hemkomna Europamästarinna. Ett rykte som snabbt spred sig och därför fick "Lisa" stå där överst på prispalLEN längre än hon någonsin gjort tidigare.

Kön av gratulanter nämligen bara växte och växte. Då och då fick "Lisa" även sällskap på prispalLEN av sin tränare och rådgivare Ulf Karlsson, som också uppmärksammades med en och annan blomsterkvast.

"Lisa" själv då? Jo, hon överröstades av blommor och presenter. Och fick som avslutning skriva autografer åt så gott som varje deltagare i skolfriidrottsstävlingen.

Men, "Lisa" skrev åt alla, trots att hon måste ha haft kramp i högerhanden och att hon aldrig syntes ta sil.

— Man vet ju själv hur man var i den åldern, så hon och fortsatte att skriva. 2-7-82



Skådespelerskan Ingrid Bergman avled i sitt hem i London 67 år gammal efter att en längre tid ha vårdats för cancer. 14-8-82



HÄR ÄR SVERIGES första EM-guldmedalj på 20 år ett faktum. "Lisa" passerar mållinjen först före Chantal Rega och östtyskan Pfaff. 10-7-82



SÅ HÄR GLAD var Ann-Louise Skoglund sen hon blivit första svenska under 52 sekunder på 400 slätt. 51,90 lyder "Lisas" nya svenska rekord på. 12-7-82

Äntligen är en ny stolt flaggstång invigd på Graningeskolan i Molkom! Invigningen skedde under trevliga former på måndagsförmiddagen. Det hela såg stämningsfullt ut, med solken och lagom med vind. Hem och Skolföreningens ordförande Jan Edgren, greppade inledningvis ordet och berättade om bakgrunden till flaggans återkomst. Det var för ungefär ett år sedan som diskussionerna började gå kring önskan om att få en flaggstång. Den gamla hade ju ruttnat upp fullständigt och faktiskt trillat ner. 2-7-82

Ingen toppstyrning mottot för den nya skogsägareföreningen

Nu börjar de nybildade skogsägareföreningarna att komma igång på riktigt runt om i länet.

Runt om har det valts styrelser inom de olika skogsbruksområdena som bildats och det betyder att den nya skogsägareföreningen kommer att kunna påverkas lättare av sina medlemmar. Det är också grundtanken berättar i dag skogsinspektör Gösta Green, som ansvarar över Filipstad och Molkom området.

Ett annat motto för den nya skogsägareföreningen är en stark och enad organisation, utan toppstyrning, något som skall få den något haltande verksamheten på fötter igen.



Nu börjar de nya skogsägareföreningarna att växa fram runt om i länet. Skogsinspektör Gösta Green t.h. är den som nu kommer att basa för den nya skogsägareföreningen i områdena Molkom och Filipstad. Här tillsammans med Eric Holmstrand. 14-8-82



Ärkebiskop Olof Sundby förrättar dopet i slottskyrkan under överinseende av kung Carl Gustaf och drottning Silvia. (Foto: Håkan Rodén) 1-9-82.



Ombudet till 1882 års kyrkomöte Karl Erik Johansson, Mellerud, medverkade vid centrens kyrkopolitiska konferens. Eivy Ortlund, Filipstad och Olle Einarsson, Nyed är samordnande i den kyrkopolitiska sektionen för distriktet. 10-9-82c



Fritz Nilsson studerar brudkortet som togs på honom och hustrun Anna för 52 år sedan. Vissa minnen lever kvar hur länge som helst...

Fritz, 90, en riktig krutgubbe

Fritz Nilsson, hur känns det att snart fylla 90 år?
— Det vet jag inte, för det har jag aldrig gjort.
Hans svar var alldeles riktigt. Först på tisdag, den 28 september, fyller han 90 år, Fritz Nilsson från Bråxnäs utanför Molkom. Men även om det fortfarande finns mycket som Fritz inte gjort så finns det en hel del att berätta om hans 90-åriga levnad.

Det blir musik och det blir musical när denna finhlödda kvartett står på scenen. Något som molksborna fick uppleva på fredagskvällen. Fr.v. Mats Bergström, Siv Kjellgren-Göranzon, Siv Einarsson och Sven Olsson.



En kväll som inte går att beskriva i ord, och inte heller i toner för den delen, utan som måste upplevas! Röda Korsets Operettafton i Molkom på fredagskvällen kunde faktiskt inte ha blivit mer lyckad.
För tredje året i rad — och därmed början på en tradition får man hoppas samlades åter Siv Kjellgren-Göranzon, Siv Einarsson, Mats Bergström och Sven Olsson på scenen i Folkhögskolans gymnastiksal. En gymnastiksal som fylldes till bristningsgränsen, då över 250 personer kom.
Och när den här kvartetten sångare verkliga sångare, strålar samman, ja då vet nog molksborna vad det handlar om. Sång av högsta kvalitet och det är inte att ta till överord att säga att det handlade om den förnämstasångaftonen i Molkom på över ett år — det var nämligen ett år sedan kvartetten senast stod på scenen under rubriken »Operettafton»! 28-5-82.

Testledare Bo Hävert (r.) och kontrollörer Boje Ågren (l.) och P-O Hallin. konditionen hos



Flera vinnare i skogsbingon i Fageråsen

SK Örnen arrangerade i söndags sin andra skogsbingo för höstsäsongen, med start vid Bygdgården i Fageråsen. Ett 50-tal personer deltog i skogsbingon. Av dem var det fem som fick full kupong, nämligen Jörgen Eriksson, Robert Johansson, Berit Johansson, Margareta Nilsson och Bror Stark. Fyra rader på kupongerna fick Patrik Larsson, Anna-Lena Kronqvist, Patrik Kronqvist, Arvid Johansson, Gun-Britt Eriksson, Hildur Larsson, Folke Flodman, Eva, Agneta och Anna Eriksson, Ingrid Larsson, Sven Lander och Bror Stark. 26-9-82

Snart dags för solurstid igen

STOCKHOLM (TT)
Perioden med sommartid går mot sitt slut igen och det är dags att inrätta sig efter ett nytt dygnsschema.
Klockan 3 natten till söndagen 26 september går Sverige och de flesta europeiska länder över till normaltid. Det innebär att klockorna måste vridas tillbaka en timme, alltså från 03.00 till 02.00.
Erfarenheterna av sommartiden har visat sig till övervägande del positiva. Även bönderna, som till en början var negativt inställda till nyordningen, har funnit att värken korna eller skördearbetet påverkas nämnvärt av omställningen.
De närmaste åren gäller sommartid under följande tider: 27 mars-25 september 1983, 25 mars-30 september 1984 samt 31 mars-29 september 1985. 28-9-82



Katten som förundrade

Om vagabonden "Rört" från Herrhagen i Karlstad har det sagts och skrivits många snälla och vackra saker.

Kanske är ändå kyrkoherde Georg Elinders beskrivning av den man, som enligt egen utsago var "luffarnas konung", den mest sympatiska.

— "Rört" var en färgklick i det värmländska sommarlandskapet. Han var en röd prick (!) i vår barndoms gröna ängar.

Detta sagt på tisdagen, vid en nyss rest gravsten på Ruds kyrkogård i Karlstad.

Gravvården markerar platsen där Robert Olsson — eller "Rört" som alla kallade honom — vilar sedan 1935, då han knappt femtio år gammal lämnade det jordiska för all för alltid leva kvar som myt och legend.

Fram till igår har "Rörts" gravplats varit lika anonym som många övrigas, på den allmänning där han vilar.

På initiativ av Carlstads-Gillet, och tack vare en donation från Hugo Falk, gammal karlstadsbo bosatt i Stockholm, står där nu en gravvård.

Det är det inte svårt att hitta. Man går från kapellvägen på kyrkogården, rakt norrut tills man når tredje kvarteret. Där tar man till

höger. Gravstenen är lätt igenkännlig.

Stenen bär 1,0 m "Rörts" inbyggna porträtt — med keps!

Vården invigdes med en anspråkslös och vacker ceremoni. Några ord från kyrkoherden Georg Elinder (som med hjälp av gravböcker lokaliserat "Rörts" sista vilorum), en bukett blommor på gravstenen och psalmen "Härlig är jorden".

Närvarande vid ceremonin var Carlstads-Gillet och dess medlemmar vilka samtliga har mer eller mindre starka personliga minnen av den vänlige och godmodige men något arbetskygga vagabonden från Karlsgatan på Herrhagen.

I båtserieringen Kent Rohms svallvågor går det nu rasande fort framåt också för de båda Molkom-syskonen Mats och Anna-Karin Johansson. När SM i racerbåt för OSB-klassen avslutades med Flateloppet utanför Stockholm i helgen noterade de två fina framgångar.

Mats Johansson blev tvåa för andra året i följd i SM, medan systern Anna-Karin nu kom trea och därmed tog sin första SM-medalj. Mästare i hennes klass blev f.ö. Carina Eriksson från Karlskoga.

Anna-Karin körde in som fyra i den sista deltävlingen medan Mats hamnade på femte plats.

Till de här framgångarna i SM kan också läggas att Mats Johansson blev fyra och bästa svensk i årets nordiska mästerskap.

— Den bästa säsongen hittills för ungdomarna, kommenterar pappa Ulf Johansson de bägge tjejnernas framgångar. Särskilt Anna-Karin har visat framfötterna ordentligt och hennes formkurva har pekats rakt uppåt. I fortsättningen kommer hon att bli jättefärlig.

Både Anna-Karin och Mats kommer att köra i OSB-klassen även nästa år, men sedan lär det bli dags för åtminstone Mats att ta klivet upp i OA-klassen. 7-10-82

Tätorten Molkom har snart så många framstående idrottsmän och -kvinnor, att vi är värda att hamna på världskartan. Nu senast har återigen syskonen Anna-Karin och Mats Johansson visat framfötterna i racer-världen. Senast i Flatel, Stockholm, ställde de till besvär för konkurrenterna och placerade sig trea och tvåa.

Efter tre genomförda säsonger har syskonen en till synes imponerande samling priser och meriter. Mats har bl.a. klarat av att bli fyra i NM och därmed bästa svensk i den tävlingen. Han har också fått pris som bästa nykomling, vi vet ju att han började köra på dispens, endast 13 år gammal. Han har vunnit SM-deltävlingar och kommit tvåa i SM, två år i rad. 14-10-82

— En tvångslag med avgifter för att förmå skogsägare att avverka mer vore olyckligt. Generella åtgärder ökar inte virkestillgången utan drabbar enbart skötsamma brukare. Man löser inte problemet med försummade skogar genom att ge kompanistryk åt alla skogsbönder. Det säger ordföranden i Lantbrukarnas riksför-

bund (LRF) Sven Tågmark till TT. Han är bekymrad över de hårda grepp i skogen som aviseras av den nye jordbruksministern Svante Lundkvist. Någon ny jordbruksutredning är han heller inte intresserad av.

— Men jag dömer ingen på förhand. Vi får titta på förslagen när de läggs fram.



Sven Tågmark är bekymrad. Det som oroar är diskussioner om tvångslag för skogsavverkning. Tågmark menar att de skötsamma skogsägarna drabbas av en sådan lag. 5-10-82

Rohm vann

VÄSTBERLIN — Kent Rohm från Molkom tog en av sina få segrar denna otursåsong, när han vann racerbåttävlingen i Västberlin före västtysken Manfred Loh. Rohm hade 1100 poäng mot Lohs 1000 poäng. 11-10-82.

De älgjägare som i förrgår såg en brunbjörn under en och en halv timma i Likenäs, fick sig ånyo en kalldusch igår. När de kom tillbaka till platsen där de lämnat delar av den älg de skjutit fanns intet kvar.

Björnen hade bara låtit en del av inälvorna vara orörda, och gömt dessa under mossa för säkerhets skull.

— Ett mycket typiskt beteende för en björn, kommenterar Nils-Olof Olsson, länsjaktvårdskonsulent. 5-10-82



De båda framgångsrika racerbåt-syskonen Anna-Karin och Mats Johansson från Molkom med assisterande managers.

Man bör visa tillbörlig respekt för en björn som är sjöorörd som den vid Likenäs, säger länsjaktvårdskonsulent Nils-Olof Olsson.

På onsdagen i Molkom församlingshem höll Molkomsortens Pensionärsförening sitt ordinarie månadsmöte. Under det inledande kaffet hälsade Tore Granér mötets gäst hjärtligt välkommen. Deltagarna skulle under Ake Finnens ledning bli förda på ett visst antal irrfärder i tredje världen. Ake Finnens är en äventyrligt berest man. Berest på det viset, att egna irrfärder gör hans berättelser därifrån mycket intressanta. Till egna bilder ledde han mötets deltagare genom Asien och Främre Orienten.



Inledningsvis samlades Molkomsortens Pensionärsförening runt kaffebordet för en stunds samvaro. 13-10-82.

'De hårda nypornas taktik'

På förekommen anledning kom mina tankar att gå till de småskollärarinnor, som utexaminerades omkring 1925. De hade att starta sin tjänstgöring med en månadslön av 137 kr, som också kom att hålla sig konstant ganska länge. Då därtill alla skatter på den tiden kom året efter som en extra pålaga, så förstär säkert alla, att det inte blev något lyxliv att leva.

Trots detta sökte sig många av dessa tappra kvinnor på egen bekostnad till olika fortbildningskurser under sommarlovet för att förkovra sig i arbetet. Möjligen med den vällovliga bitanken att samtidigt för egen del få ut

något av omväxling och gemenskap. Inte blev man ju precis avtackad för dessa insatser i folkbildningens tjänst. Men man fick i alla fall vara i fred. Och något rikslarm liknande årets beordrades ej.

Men lite underligt kan det ju verka, att jämsides med dagens ohämmade propaganda för frihet och självförverkligande, det ibland kan räknas som det enda riktiga att låta sig styras av de hårda nypornas taktik. Och detta har nu senast lärarkonferensen i Stockholm med de 10 uteslutna Gävle-lärarna gett landet ett praktexempel på.

10-11-82 Elin Larsson, Molkom



Ordf. i Filipstads CKF-avd. Maj-Brit Hagelin sitter i vävstolen och Elvy Örtlund hjälper till.

Som de flesta känner till gör den årligen återkommande "Oxhälla"-marknaden i Filipstad, föreningarna där en god chans till kassaförstärkning genom försäljning av lotterier på marknaden. Men alla vet också, att det gäller för föreningarna att på frivillighetens väg skaffa fram så bra vinster som möjligt, om det skall bli någon förtjänst av det hela. Detta är ett resonemang som också CKF-arna i Filipstad är väl medvetna om och har därför redan i höst vävt mattor för nästa års "Oxhälla"-lotteri. Sådana fina vinster kommer säkert att bidra till en strykande åtgång på Center-lotterna vid nästa "Oxhälla"-marknad. 13-10-82. B.O.

Storm och åska

Arvika (NWT)
 Det värsta höstvädret hittills en månad före jul under natten till tisdagen med kraftiga stormvindar och åskväder vållade bl a stora skador på skogarna i Västvärmland.
 Elabonnenterna drabbades också på många håll av strömavbrott och bl a Järnsskog, Skällingsmark och Köla var strömmen borta i cirka 12 timmar. Det var i huvudsak träd, som stormfällits över höggångningsledningarna, som var orsaken till strömavbrotten och medförde iudsödande reparationsarbeten.
 Men det var inte bara Eda och Arvika kommuner som drabbades av stormen. Stora skador orsakades även på andra delar av det värmländska kraftledningsnätet. (lk) 14-11-82



Ett helt rum är fyllt av priser, pokaler, plaketter i det oändliga. 14-11-82

Tonie Lemke visar upp brevet, där klassen väddar till myndigheterna att vidta trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i syfte att trygga en säker promenadväg för elever i Graningeskolan på väg mellan olika utbildningsområden. 19-11-82.



...skolbarn i klass 2b undrar varför är vi inte trafikklips i korsningen Storgatan-Skolbarn 2 Alla barn i Graningeskolan går över den korsningen till skolan gymnastik eller matsalen Vi alla i klassen är vänner och om någon blir skadad blir vi ledsna Tänk också på, hur dyrt det blir med sjukhusräkningar Alla i klas...

Ann-Louise Skoglund på prispallen igen!
 Arets slut närmar sig och då remisar utmärkelseerna över Guld-Lisa! I förra veckan fick Ann-Louise Skoglund motta NWT:s Guldmarke för årets idrottsprestation och lagorna till jul blev hon utsedd till Arets idrottaktiva 1982, och det är Aftonbladets utmärkelse!
 Javisst kommer vi ihåg! Lisas Guldlopp på 400 meter häck i Aten där hon helt enkelt sprang in i allas hjärtan. Det första EM-guldet på 20 år plockade Lisa hem till Sverige. Värmland och Molkom!
 I mitten på förra veckan endades alltså juryn för NWT:s Guldmarke om att Ann-Louise Skoglund skulle få motta utmärkelsen och det fick hon göra tillsammans med Per-Ingemar Bengtsson som ju blev kanotvärldsmästare. Utmärkelse nummer två kom så strax före julhelgen och då var det dags för Lisa att motta Aftonbladets stora utmärkelse. Men året är ännu inte slut och det finns fler utmärkelser att hämta. Vi får väl se!

Inte helt oväntat blev musikafonen vid Folkhögskolan i Molkom på tisdagkvällen en uppskattad tillställning. Samlingssalen fylldes snabbt och arrangörerna för kvällen kunde med glädje notera ett hundratal åhörare. Men det är väl egentligen ingenting att bli förvånad över, för när Christer och Sven-Erik Magnusson står på programmet, lockar det alltid intresserade — och det i alla åldrar. 16-11-82.



Christer och Sven-Erik Magnusson gästade Molkom på tisdagskvällen och det var inte utan att deras musik värmdes ordentligt, även när man skulle ta sig hemåt i regnrasket.

I sin nya befattning som LRF-ordförande jungfrutalade Sven Tägtmark på hemmaplan på lördagskvällen. Han var nämligen hedersgäst när Värmlands Lantbruksklubb höll sitt höstmöte i Molkom och Graninge Vårdshus. Som väntat tog nu "hyggesonen" tillfället tillvara att ge svar på tal och då gäller det helt naturligt LO:s Stig Malma påbopp på de svenska jordbrukarna vid Tetradagarna i Lund i början av november. Men Sven Tägtmark tog det lugnt. Kanske var det av ren trötthet över utspelet från LO:s andra ordförande eller kanske var det av hänsyn till kvällens planerade trevliga samkväm med både smörgåsbord och nubbe! 16-11-82



Den nye LRF-ordföranden Sven Tägtmark jungfrutalade på hemmaplan i Molkom vid höstmötet med Värmlands Lantbruksklubb. Här ses han flankerad av sonen Dan och Rut Nilsson.

Söndagens väder gav sannerligen ingen julstämning men det gjorde i så mycket större mått Nyeds Hembygdsförenings traditionsenliga julmarknad i Hembygdgården i Upperrud.

Före utsatt tid var det fullt hus och det blev fort köer hos alla försäljarna av alster och likaså hos lottförsäljarna. 5-12-82

I nedre våningens stora kök var det försäljning av bröd, tunnbröd, mjukt bröd och sockerkakor av alla de slag, kalvost och ostkakor samt hemstöpta ljus. I nästa rum var det vävnader, hantverkssaker av olika slag, m.m. och i stora rummet lottförsäljning.

I övre våningen brann en välkomnande brasa i öppna spisen, de arbetande damerna i föreningen hade här skapat fin julstämning med lända ljus, jul-löpore på bordet, samt serverade kaffe med bröd.

Ute på gården serverades glögg och där var även försäljning av kvastar, dörrmattor, björkved, kranzar, havrekärvar o.dyl.

Försäljningen började klockan 14 och vid 17-tiden var allt slut-sått. Det blev alltså även i år en lyckad julmarknad. 7.000 kronor blev inkomsten, som blir ett gott tillskott i kassan. Det är mycket som skall åtgärdas.

Ordföranden Per Eriksson och styrelsen i Nyeds Hembygdsförening vill uttala ett varmt och hjärtligt tack till alla

som bidragit till det fina resultatet, till damerna som bakat, till alla som skänkt gåvor, arbetat med saker till försäljningen och till dem som arbetade under själva julmarknaden. Inte minst tackar de alla som kom och gjorde inköp, utan dem hade det ju inte blivit någon julmarknad.

M.A.



Anna Eriksson var en av damerna som stod för kaffeserveringen.

3 x 70 på måndag

6-12-82

Britta Olsson, Anna Jansson och Bror Berglund. Sjuttio år fyller på måndag trillingarna fru Britta Olsson, Sandängsvägen 14, Karliskoga, fru Anna Jansson, Bäckelid, Pl 1429, Molkom och förre förman Bror Berglund, Grönalundsgången 2, Kristinehamn.

Trillingarna är födda i Visnum och uppväxta i Sorkedalen, Väse.

Britta Olsson började arbeta på Boforsverken 1952 och var kvar där fram tills hon gick i

pension. Hon ägnar sig gärna åt handarbeten på fritiden.

Anna Jansson har också varit anställd på Boforsverken och bodde även under åtta år i Vingåker innan hon för 20 år sedan flyttade till Molkom. Där har hon varit hemmafru och ägnat sig åt hus och hem.

Bror Berglund har förblivit kristinehamnsbo. 1950 blev han anställd av Svenska Esso AB i Kroksvik där han varit förman.



Transporter mellan Blombacka bruk och Lindfors station 1914.

Museum på gården.

Evert Jernberg har under årens lopp nedlagt ett jättearbete på att samla minnen från Blombacka Bruk. På gården har han ett museum med massor av intressanta grejor från flera släktled. Från spiksmedjans tid har han spik i alla storlekar upp till den längsta man gjorde, som var tolv tum. Han har prototypen

till skruvnyckeln, där de olika avstånden togs genom att slå i en kil!

För Nordiska museets räkning håller han på med en avhandling om alla luffare och andra vinddrivna existenser som brukade övernatta på tegelbruket i Lindfors.

Slutligen nämner han att nästan samtliga TV-master i Sverige och Finland är stagade med linor från Blombacka. Någon att tänka på, kanske, när man slår sig ner i fåtöljen och finner att bilden är perfekt.



Evert Jernberg med prototypen till skruvnyckeln. 17-12-82



En sista hälsning från Vänerskog... Almaris skänk som kostade Martin 30 000 kr

Land för ett år sedan: en förlorare tröstar fram. Martin Larsson från Fageråshöjden i Molkom blev av med 30 000 kr när Vänerskog gick omkull. Nu har Martin gått med i den nya skogsägareföreningen i Värmland. Vi klarar oss inte utan den, säger han. 1987

"Jag är beredd att betala för bonde-solidaritet"

Martin Larsson från Fageråshöjden i Molkom utanför Karlstad förlorade 30 000 kr i Vänerskogskraschen. "Dagarna efter konkursen trädde han fram i Land. Förbittrad, besviken, desillusionerad.

Nu är Martin Larsson igång och avverkar i sin skog igen - för att leverera till den nya skogsägareföreningen i Värmland!

Blev du inte bränd av Vänerskog, Martin?

- Nej! Jag var visserligen förbaskad för att Vänerskoga-ledningen kommit med felaktig information, men jag hade aldrig några betänkligheter mot att gå med i Värmlands skogsägare. Snarare var jag nog en av de första som gick in som medlem. Direkt efter den konstituerande stämman i Kil skrev jag på.

Martin Larsson har 90 ha skog och 30 ha öppen jord. Han odlar spannmål och vall och har ett 20-tal ungdomar i hushållsgruppen.



Ett år efteråt Martin Larsson förlorade 30 000 kr när Vänerskog gick omkull för ett år sedan. Nu är han med och startar ny skogsägareförening. SID 14

Dödsolycka

i Lindfors

Regnet och mörkret var den inramning som på torsdagsaftermiddagen kostade 66-åriga Anna-Lisa Långenberg från Lindfors livet. Hon påkördes av en långträdare när hon skulle korsas riks väg 63. Långträdarechauffören har uppgett att han inte såg kvinnan. Hon påkördes och torde ha gjutit en ögonblicklig död.

Anna-Lisa Långenberg hade kommit hem till Lindfors med buss. Hon blev av vid hållplatsen som ligger längs riksvägen, mitt för kiosken i Lindfors. Hon skulle korsas vägen när olyckan inträffade.

Anna-Lisa Långenberg var en välkänd profil i Lindfors, aktiv i många sammanhang. På senare år bland annat som studieorganisatör i PRO och som en drivande kraft för Luciafirandet i Lindfors.



Märta Karlsson skötte disken och där måste framhållas, att man nu fått vatten o. avlopp i köket på andra våningen, något som var efterlängtat.

Nu har även Molkom och Nyedsbygden fått en skallgångskår. Det är SK Örnens orienteringsklubb som ställt sig bakom bildandet av Nyeds Skallgångskår som i dag omfattar inte mindre än ett 70-tal personer. Det är efter rekommendationer från Svenska orienteringsförbundet som klubbar runt om i landet bildat frivilliga skallgångskårer som rycker in och bistår polis i sökande efter människor som gått vilse och som saknas.

70-talet personer Nyeds Skallgångskår omfattar alltså ett 70-tal personer. Dessa är uppdelade i grupper runt om och i Molkom. Det betyder med andra ord att bygderna runt om Molkom tackas inmed en egen grupp om ett tiotal man. Grupperna är Molkom ett och två, Blombacka, Sutterhöjden, Alvsbacka/Näs, Sydväst samt Bäckelid. Varje grupp har ansvar över sitt område. - Men naturligtvis ställer vi andra upp och hjälper till i arbetet, berättar Lars-Olov Edholm. Våre område har också kontaktnät och dessa är Molkom 1: Lars-Olov Edholm, Molkom 2: Håkan Albiner, Bäckelid: Ingemar Johansson, Alvsbacka: Lars-Erik Pettersson, Blombacka: Sve Nordandstedt, Sydväst: Sören Johansson samt Sutterhöjden: Sven Eriksson. Det är dessa som kommer att kontakta övriga medlemmar av skallgångskåren när en nödsituation uppstår.

Under dagarna två fick eleverna vid Asvallaskolan i Molkom en paus i allt skolarbete. Då hölls allaktivitetsdagar med riktig julanknytning. Eleverna fick arbeta med olika verksamheter och bl.a. halmarbeten under ledning av Vivian Jakobsson och det stöptes ljus som aldrig förr och här var det John Jansson som lärde ut sina kunskaper. Kemilokalerna fick den här dagen ovanligt mycket besök eftersom det doftade knäck långt ner i omklädningsrummet och följde man den doften kunde man snart möta ett stort antal elever i fart med provsmakning. Torbjörn Johansson och Peter Carlsson lät dock ingen tjuvsmaka när de med säkerhand fyllde knäckformarna! En annan del av eleverna ha hade valt pepparkaksbakning, vykortsmålning eller pyssel.



Överlycklige Stig Strand gör segergesten med prisbucklan.

— Jädrar Ingemar. Det känns underbart. Det här gör jag gärna om.

Det var de ord Stig Strand sa till Ingemar Stenmark när det två stod på prispallen efter gårdagens världscupslalom i Madonna di Campiglio.

Stig var överlycklig över att äntligen få stå överst på prispallen efter en världscuptävling. Och det var många som gladdes med svensken.

— Mitt livs skönaste nederlag, sa tex Ingemar Stenmark.

Idag fortsätter världscupcirkusen med Super-G. En tävlingsform som kritiserats hårt och som kritiserar fortfarande. 21-12-82. **Sporten**

PARPAN — Ingemar Stenmark hyllades som segrare i Parpans slalom i nära två timmar — innan han diskades.

—Inget att säga om. Det var nog rätt gjort och jag gratulerar Steve Mahre till segern, kommenterade Ingemar sportsligt.

Ingemar var direkt efter andra åket medveten om att han eventuellt skulle diskas. Trots att ingen sett något uppenbart misstag tvekade Ingemar inför segergratulationerna.

—Det hände något före mellantiden, och det är fullt möjligt att jag har gränslat en port, menade Ingemar. Allt gick så snabbt att jag inte vet riktigt vad som inträffade... 4-1-83

En julfest för äldre hölls i måndags eftermiddag i församlingssalen i Molkom. Kyckorberde Anne Wikner hälsade de välkommen och man började med ett unisont sjunga psalm 52. Risgrönsgröt och skinkemör-gås samt senare kaffe på maten serverades som lekfull spis. Men det bjöds även på ett fint program.

Levi Angebrant sjöng visor bl.a. av Dan Andersson. Inggerd Carlsson ackompanjerade honom på piano. Hon spelade även "Aftonlockorna". Levi läste även dikter och drog historier, som blev uppskattade. Agnes Willman, gitarr, och Inggerd Carlsson, piano, spelade till alla glädje. 16-1-83

Tre skadade i trafikolycka

Vid en trafikolycka i Nyed på tisdagseftermiddagen skadades tre personer lindrigt. En personbil med två molkombor hade, enligt egen uppgift, stannat vid stopptecknet i korsningen väg 758 —riksväg 63. Molkomborna körde sedan ut, på 63:an så nära en södergående bil, fördd av en man från Storfors, att denne körde bakifrån körde in i molkomsbilen. Alla tre inblandade män ådrog sig lättare huvudskador vid kollisionen. 26-12-82

Gamla läkarstationen i Molkom kommer att säljas till Molkom Markis och Persientjänst. Köpesumman som fullmäktige klubbade igenom var 250.000 kronor. Men den försäljningen klubbades inte igenom utan debatt. Vpk:s Ulf Schüllerqvist yrkade på återremiss, då hans parti överhuvudtaget är motståndare till att kommunen säljer mark. Han ville att fastigheten skulle säljas med tomträtt. Ove Lindegren (s) menade att detta även är ett lokaliseringsärende. Därför är (s) för en försäljning av både tomt och fastighet. Dessutom menade Lindegren att fastigheten kostat kommunen tillräckligt med pengar! 27-1-83



Levi Angebrant sjöng till Inggerd Carlssons ackompanjering på piano. 16-1-83

Idrott och utbildning var temat vid en diskussion i Filipstad på onsdagskvällen. Idrottsklubbarna i kommunen var väl representerade och från Värmlands Idrottsförbund deltog Leif Dahlberg.



Med på idrottsledarträffen i Filipstad var bl.a. Lars Korneland, Håkan Lundberg, Sten-Ake Einarsson och Hans Berggren. 17-1-83

Ankara (AP) 16-1-83
Civilekonom Carl-Olov Bergqvist, 50, från Falun, var bland de förolyckade vid söndagens flygkrasch intill Essenboga flygplatsen i Ankara, Turkiet. Carl-Olov Bergqvist var anställd på Hedemora Verkstäder och befann sig på en affärsresa i Turkiet, Carl-Olov Bergqvist var under ett antal år ekonomichef vid Norma projektilfabrik i Amotfors. Föräldrarna, Ester och Karl Bergqvist, är bosatta i Karlstad.



Efter närmare sex års studier på universitetsnivå i Umeå och på Högskolan i Karlstad har Assad Yazdani, Ali Saidi och Ihsan Eken spottat i nävarna och gett sig in restaurangbranschen!

Nu har grabbarna bytt skolbänken mot spisen, pennan mot sylvassa knivar och den eventuella universitetskostymen mot förklädet. Det är nämligen Graningebarens nya ägare FT har träffat. Nu har den »anrika» baren och Nyeds-restaurangen nämligen återigen bytt ägare och fått nytt namn. Och målet för de nya ägarna är att inom en snar framtid även låta matsedeln genomgå en viss förändring — en spännande sådan. För de hoppas kunna erbjuda molkomborna något kanske mer spännande och intressant genom att föra upp österländsk matkultur på matsedeln — även om de med all säkerhet kommer att få konkurrens av våra mest folkära rätter! 15-1-83



God hjälp i köket har de nya utländska ägarna av en svensk fläcka — som står för de svenska folkära rätterna. Själva kommer grabbarna att koncentrera sig på att föra sin matkultur vidare i Molkom. 15-1-83



I torsdagstidningen kunde vi berätta om det smått historiska årsmötet med Nyeds Missionsförsamling, dess 124:e årsmöte för övrigt. »Historiskt» så tillvida att Helmer Melberg nu avgick efter att ha tjänstgjort som församlingens ordförande i hela 30 år! Han blev förstas varmt uttackad med blommor och en bok och många vackra ord talades om den mycket fina insats han gjort för församlingen under sina år som dess ordförande. Ny ordförande blev Börje Larsson, som på bilden ses till vänster, då han tar emot ordförande klubbans av den avgående hedersmannen Helmer Melberg. 12-1-83

Nu har även Sutterhöjds-borna dansat ut julen! Det skedde riktigt ordentligt under helgen när Nyeds Östra CKF-avdelning för första gången inbjöd till familjefest i Bydegården i Sutterhöjden. Och visst blev det en familjefesternas familjefest. Sutterhöjdsborna och grannbygdsborna gick man ur huse vilket innebar att hela taket höll på att lyfta när »Raketen» fick avsluta julgransdanserna. Närmare 100-talet barn och vuxna kunde arrangörerna räkna in och det blev en Knutfest som heter duga med många roliga och trevliga inslag under timmarna tre på lördagseftermiddagen. 15-1-83



Tobias Eriksson var länge med i sången men till sist fick han sätta sig ner och ta en liten paus.



Med en stadig hejarklack, på den här bilden tvillingssystrarna Sofia och Linda, krångade stafettdeltagarna på sig utstyrseln för att skynda vidare till en oungjörd seger!



Efter julgransdanserna var det dags för servering och det var mycket gott som bjöds. Här är det Richard Larsson som avnjuter under överinseende av bordskamraterna.



Så går de runt kring ett enrisensnår... på väg till kyrka närmare bestämt är Leif och sonen David på väg.



Aj, aj, aj, hur är det med lekgerna här då? Kläderna skulle ner i väskan först! Men bråttom, bråttom var det i båda stafettlagen och Tore Eriksson och Göran Ivansson var bara två av många som fuskade!

Centerns årsmöte i Nyed fick mycket god tillslutning. Det inleddes med att Björn Einarsson underhöll med musik på hammondorgel. Förutom sedvanlig genomgång av berättelser och rapporter, val och beslut i olika frågor, var det ett omfattande program. Torsten Svensson informerade om kommunala beslut, Ake Forsell läste dikt och Elving Falck visade bilder från sommarens utflykt m.m. och efter kaffe med landgång talade riksdagsman Karl-Erik Norrby.



Maj-Lis Falck satt ordförande och Märta Tågmark skrev protokollet vid centerns årsmöte. 27-1-83



Några mötesdeltagare vid centerårsmötet på Graninge Vårdshus.



Björn Einarsson underhöll med musik på hammondorgel.



Här kommer Thomas Wassberg försande mot segern.

Kommunalrådet Sten Fogde talade och Juha Mieto, »den väldige», klippte av bandet! Så var Filipstads senaste tillskott på skidfronten, den nya och 3.300 meter långa elljusbanan invigd. Kommunalrådet, tillsammans med en tusenhövudad åskådarskara, lyckönskade Filipstads Skidförening till nyförvävet och framförde kommunens tack för allt frivilligt arbete som lagts ner.

Han kom sågs och segrade — thomas Wassberg — en av våra världsmästare från Holmenkollen förra vintern.

Med 10 sekunders marginal vann han fredagskvällens invigningstävling på nya elljusbanan i Filipstad. Före en duo där glädjande nog en annan värmlänning slog till, nämligen Benny Kohlberg, Arvika.

Han klockades för samma tid i mål som Jan Ottosson.



Birgitta Montan i samtal med Yngve Pettersson, Anita och Bo Cider samt Roland Karlsson (stående), den sistnämnde ordförande i Nyeds LRF-avdelning.

— Vi skall äta litet av mycket. Vi skall unna oss matpengar och vi skall känna matglädje.

Det var några av de visa råd Birgitta Montan, chef för Jordbrukets provkök, yttrade i sitt tal vid LRF:s träff i Församlingshemmet i Molkom på onsdagskvällen.

— Hela vår civilisation vilar på kon, framhöll hon. Kon som ger oss så mycket, mjölk, ost, biff med mera. Hon råmar så sorgligt för att hon inte uppskattas efter förtjänst.

Ordföranden i Nyeds LRF-avdelning, Roland Karlsson, som först hade hälsat välkommen, tackade Birgitta Montan för hennes intressanta anförande. Gunnel Lander uttalade även hon ett varmt tack till Birgitta och till alla som kommit. Församlingshemmet var fullsatt den här kvällen. 29-1-83. M.A.

Nyeds Östra CKF-avdelning höll årsmöte

Nyeds Östra CKF-avdelning har hållit årsmöte med god tillslutning. Verksamheten under året har varit livlig och omväxlande med avdelningsmöten, offentliga familjeträffar, sommarses, studieverksamhet m.m.

Avdelningen har lämnat bidrag till Polen samt till Rädda Barnens insamling för kvinnor i u-land. Styrelsen omvaldes och fick följande sammansättning: ordförande Gunnel Lander, vice ordförande Ingegärd Carlsson, kassör Maj-Lis Jansson, vice kassör Barbro Johansson, sekreterare Anne-Marie Johansson, vice sekreterare Ulla-Britt Huldén samt studieskr. Märta Karlsson.

STJÄLPET (NWT) Tio av Värmlands to- tal 13 polishundar med

hundförare samlades på tisdagen vid Stjälpet söder om Motjärnshyt-

tan för att leta efter de två kvinnor som försvann i skogarna där för cirka två månaders sedan.

Inte heller den här gången gav spaningarna något resultat och Vira Kjellgren och hennes dotter Gunilla Larsson förblir försvunna.

—men mötte döden på Brattforsheden

Vrålande dök helikoptern upp bakom trädtopparna. Rotorbladen piskade upp snön under de femton sekunder fiendesoldaterna behövde för att ta sig ur. Springande lämnade de åkern och uppslukades av skogen.

Snart var allt tyst igen. Men tjugo meter från fienden dolde sig en svensk spaningsgrupp under ett granrisskydd. Osedda rapporterade de med fältradion: Fientligt brohuvud upprättat.

Det här utspelade sig tre kilometer söder om Brattforshedens flygplats som under tisdagen omringades av 650 IS-soldater på vakt mot fientlig luftlandsättning.

Fiendens första landsättningsförsök skedde vid flygplatsen där de snabbt jagades på flykten av 2 och 7 kompaniets pansarvärnspjäser, granatgevär och kulsprutor

Frivilliga flyggruppen övas nu som bäst på Brattforsheden, med flygfältet som bas. Och en s.k. överlevnadsövning var ett av momenten i den här »annorlunda» flygövningen.



Här är hela ledarstaben samlad framför FT:s kamera, nöjda och belåtna sedan de skickat ut flygarna i terrängen för att göra upp eld och bivack. Fr.v. Herbert Carl, Preben Mortensen, Hans Adén, Bengt Karlsson, Bernt Thenor och Per-Olof Lindholm. 3-9-83.

—Nu är det risk för att jag inte hinner kvala in till inomhus-EM. Konstaterar en bekymrad Ann-Louise Skoglund. I fredags reste hon till västtyska Sindelfingen, i syfte att klara EM-kvaltiden på 400 m, 55.14.

Men hon fick resa hem med oförrättat ärende. Under uppvärmningen inför loppet fick "Lisa" på nytt känning av den lärskada hon ådrog sig under träningen förra onsdagen.

Igår undersöktes Ann-Louise av FBK-doktorn Fredrik Kylberg.



Snart är malajen ett minne blott...

I all tysthet håller en lika berömd som ringaktad institution inom försvaret på att försvinna: Den svenska malajen. Troget har malajen i årtionden sopat logementsgolvet och kasernkorridorerna, skjutsat majorer och generaler, sprungit med post och kaffe. Kort sagt: Malajen har varit outhärlig, och skulle så förbli för all framtid. Trodde man, ja. Men han håller alltså på att försvinna ur det svenska försvarets rullor, malajen ska "sparas in". Det har chefen för armén bestämt.

Jonny Nilsson var under sin karriär stor i Sverige, men det är svårt att förklara hur enormt populär han var i Norge.

En idolhysteri som vändes direkt emot honom när han ställde sej i spetsen för den proffliga som kom till 1972.

—Vi fick ju ett enormt stöd från de aktiva, men pamparna och ledarna såg sina intressen hotade och det blev krigsförklaring direkt.

—Alla skridskobanor som öppnades för oss blev bojkottade, och följaktligen kom vi inte in på någon av de stora arenorna. 19-2-83.



Jonny har emottagit Svenska Dagbladets Bragdmedalj av Prins Bertil.



Ivan Olausson, Lars-Olof Olofsson, polishunden Atom och Börje Larsson delar upp området närmast den plats där de försvunna kvinnornas såg återfanns förra söndagen. På tisdagen var tio av länets totalt 13 hundpatruller ute i markerna runt Motjärnshytan och Stjälpet men hittade inga spår efter Vira Kjellgren och Gunilla Larsson. 2-2-83.

Nyeds LRF-avdelning höll i fredags kväll sitt årsmöte och firade samtidigt 50-årsjubileum i Församlingshemmet, Molkom, som var fullsatt, när ordföranden Roland Karlsson hälsade välkommen. Han vände sig särskilt till kvällens hedersgäst, Artur Widén, som var föreningens första ordförande, samt Sven Tågmark, förbundsordföranden, som senare talade om jordbruks- och skogsfrågor.



Artur Widén uppvaktades med blommor och överlämnare var Roland Karlsson. 18-2-83.

Ur den historik, som Bo Cider föredrog vid årsmötet, kanske följande kan vara av intresse för allmänheten.
Konstituerande sammanträde med Nyeds lokalavdelning av LRF hölls på Solhälla den 25 oktober 1932 efter föredrag av ombudsmannen A. Wedin, Adalen. Första årsmötet hölls den 26 mars 1933. Till Interimsstyrelse valdes Artur Widén, Edvin Nilsson, Herman Johansson, Gunnar Olsson, Albin Thudin, Karl Lettenström, Duvnäs, och Rickard Larsson. Samtliga valdes också senare till ordinarie styrelse. Målsättningen var bl.a. att främja anslutningen till jordbrukets ekonomiska föreningar.

— Från NWT-Sport utsände —
GÄLLIVARE — Var det en ny världsstjärna som föddes i Gällivare?
— Absolut, kommenterar auktoriteterna Herman Nögler. Jag har länge påstått att Johan Wallner har ovanliga förutsättningar för den här branschen.
Ingemar Stenmark i all ära, men lördagens svensk på Dundet var Filipstads unge Johan Wallner. Trea efter det första åket — fyra i det sammanlagda protokollet. Slagen av Julen och Phil Mahre med endast femhundra delar sekund.
— Och ändå fick jag ingen absolut fullträff, kommenterade Johan sitt suveräna genombrott. Mitt andra åk var nästan perfekt, men jag hade några missar uppe på kalfjället i det första. 16-2-83.



Sven Tågmark i talarstolen.

24-åriga Mats Ivarsson kunde efter ett taktiskt väl disponerat lopp vinna Karisångloppet, som p.g.a. snöbristen i Bäckelid flyttats till Brattfors-heden. Där hade arrangörerna lagt en trevlig milbana som fick många lovord av de cirka 100 deltagarna.
— Det var en fin bana, tyckte segraren Mats Ivarsson, som avgjorde loppet när drygt fem kilometer återstod.



Efter ett taktiskt lopp vann Mats Ivarsson, Molkom huvudklassen i Karisångloppet. 27-2-83.



GRATTIS STIG! Du räddade Stalomvägens ära idag, säger Ingemar Stenmark till tvåran Stig Strand.

Strand räddade äran...

TÄRNABY — Jag var faktiskt inte ett dugg nervös. Tror ni att jag blivit tvåa om jag åkt med nerverna utanpå tävlingsdräkten?
Stig Strand, den alltid lika glade, blev den som fick rädda Tärnabyåkarnas helgongloria. Hans andra-plats efter suveränen Andreas Wenzel lättade upp stämningen en smula.

Vid onsdagens Öppet Hus i Församlingshemmet i Molkom berättade kyrkoherde Anne Wikner om sitt arbete bland de döva och om sin utbildning för detta. Hon började med att reda ut begreppet döva.
— Det finns hörselskadade, döva och dövblinda, benämningen dövstum är borttaget i vårt språk. Alla döva kan lära sig ett språk och vi bör komma ihåg, påpekade Wikner, att för de döva är teckenspråket ett andra språk. En hörselskadad har hörselrester kvar och kan använda sig av slinga eller hörapparat. Bland de döva har vi så barndomsdöva, vuxendöva och de med litet hörselrester kvar. Den som är född döv har otroligt svårt att över huvudtaget lära sig ett språk, medan den som är vuxendöv ju har sitt språk kvar. 2-2-83.



Några av deltagarna i onsdagens sammankomst.

Att få komma innanför disken på ett apotek tillhör undantagen för en vanlig människa men det var just vad Nyeds östra CKF-avdelnings medlemmar fick göra i måndags kväll, då de med Gunnel Lander som ciceron gjorde ett studiebesök på apoteket i Molkom.
Gunnel är ordförande i CKF-avdelningen men hon är också receptarie och har sedan ett tjugotal år arbetat på Molkoms apotek. Hon har varit med om den stora »revolutionen» om ändring från apotek som innehades av en apotekare till inrättandet av Apoteksbolaget o. hon har varit med om flyttningen från gamla apoteket i Molkom ned till nya lokalerna i Vårdcentralen. 21-2-83.



Gunnel talade varmt för »dosett», en liten box för docering av medicin för en hel vecka. Den finns att köpa på apoteket.

Sven Tågmark, förbundsordförande i LRF, gjorde på torsdagen ett uttalande i den nu så heta frågan om skogen och dess framtida skötsel. Han hävdar i uttalandet bl.a. att Lantbrukarnas Riksförbund självklart är emot ett passivt skogsbruk, men påpekar samtidigt att LRF i dagsläget inte känner sig bundet till annat än den lagstiftning som redan finns. 3-3-83.

Sven Tågmark säger i sitt uttalande:
— LRF:s inställning är och för-

blir att det är fullt tillräckligt för virkesförsörjningen att strikt tillämpa skogsvårdslagen och i samband med det öka rådgivningen. När det stod klart att regeringen trots LRF:s och SSR:s invändningar beslutat sig för höjda avgifter och tvångsavverkning föreslog vi ett mer realistiskt alternativ.
— Regeringen tog ingen hänsyn till vårt förslag. I stället kom ett för de aktiva skogsägarna helt oacceptabelt förslag. Detta åstadkom en sådan opinionsstorm i skogsägarledet att det enda riktiga regeringen nu kan göra är att ta tillbaka förslaget.
— LRF känner sig i dagsläget inte bundet till annat än den lagstiftning som redan finns. Till sist: ännu en gång vill jag slå fast att givetvis ska en så viktig naturresurs som skogen skötas och vårdas uthålligt. LRF är självklart emot ett passivt skogsbruk!

Stödförsök misslyckades i Molkom

Tjuvar gjorde häromdagen ett försök att plöcka ut bankboxen vid Wermilandsbanken i Molkom. Tjuvarna inledde optimistiskt med att bända bort ramen runt boxen, och de fortsatte sedan med att knacka och bryta bort teglet mellanför bankboxen. Efter som själva bankboxen är ordentligt inmurad i bankkällaren, torde tjuvarna dock ha upptäckt det omöjliga i företaget och gav upp. Nåvnda de inte blev skrämda från platsen av någon förbipasserande.



Intresserade hänvisar till Gunnels information.

För Molkoms Skidklubb åker i årets Vaslopp arton deltagare i ordinarie loppet nästa söndag, den 6 mars. I öppna spåret, som Värmlänningarna åker den 1 mars, deltar femton från Molkom.

Av förra årets löpare har en del avgått men nya har kommit i stället. Bland de som man hoppats få bra placering kan nämnas Mats Ivarsson, som åker för andra året, och Lars-Olof Edholm, som nu gör sitt femte lopp. För Jan-Erik Larsson blir årets avaslopp ett jubileumsåk. Han åker i år för tjuugoende gången. Nils-Johan Larsson åker sitt fjortonde lopp och Ulrik Eriksson sitt tolfte.

De arton och deras startnummer är: 6030 Carl-Henrik Nilsson, 6031 Rolf Andersson, 6032 Roine Johansson, 6033 Jan-Erik Larsson, 6034 Hans Kaijser, 6035 Nils-Johan Larsson, 6036 Jan-Erik Borgsten, 6037 Bengt Carlstedt, 6038 Rolf Borgström, 6039 Bengt Olsson, 6040 Roger Nilsson, 6041 Ulrik Eriksson, 6042 Robert Braunerhielm, 6043 Bjarne Persson, 6044 Hans Löwgren, 6045 Reine Olsson, 6046 Mats Ivarsson och 6047 Lars-Olof Edholm.

De femton, som åker Öppet Spår den 1 mars är: 444 Anders Borg (åker för femte gången), 4445 Peter Borg (åker för fjärde gången), 4446 Håkan Albinder, 4447

Anna-Greta Albinder, 4448 Gunnar Olsson, 4449 Åke Tegelstig, 4450 Göran Ivansson, 4451 Urban Holmstrand, 4452 Tord Andersson (åker för femte gången), 4453 Tommy Björkman, 4454 Roland Gustavsson, 4455 Göran Gidrup (åker för fjärde gången), 4456 Birger Samuelsson (åker för sjätte gången), 4457 Malte Lundstedt och 4458 John-Erik Jonsson (åker för fjärde gången).

2-2-83. M.A.

På söndag eftermiddag höll Nyeds Hembygdsförening sitt årsmöte i Hembygdsgården. Ordföranden Per Eriksson hälsade välkommen och en tyst minut hölls till minnet av avlidna medlemmar.

Sedvanliga berättelser godkändes och Per Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen. Valen gick snabbt. Det blev omval över hela linjen. Medlemsavgiften blev oförändrad tio kronor per år och ett hundra kronor för ständigt medlemskap.



Mötesdeltagare vid årsmötet med Nyeds Hembygdsförening. 2-3-83

Georg Rydeberg död

STOCKHOLM (TT) Skådespelaren Georg Rydeberg har avlidit 75 år gammal. Han hade legat död i sin lägenhet i Stockholm flera veckor. Polisen kom till lägenheten på Styrmansgatan på söndagskvällen, sedan de larmats av Rydebergs grannar, som lute sett honom på en längre tid. Med ledning av tidningar fastslogs att han varit vid liv 21 februari.

Den berömda skådespelaren dog ensam. Hans sista framträdande var vid en välgörenhetsföreställning för judiska barn på Berns. Dagen innan, 19 februari, var han gäst i TV-programmet »Här är ditt liv» med Viveca Lindfors.



Georg Rydeberg porträtterad i mars 1982. 2-3-83

I det första klubbmästerskapet i backhoppning för Hastabergets Skidflygarklubb var det de yngsta hopparna som var de bästa. Ulf Hagelin i klass 8 år och därunder segrade inte bara i sin klass utan besegrade även de äldre pojkarerna. 1-3-8-83

RESULTAT:
Klass H8: 1) Ulf Hagelin 168 poäng, 2) Tommy Nilsson 151,5, 3) Kristian Högblad 106,5, 4) Jon Högblad 105, 5) Jimmy Mikelson 88,5.

Klass H10: 1) Mikael Jansson 156, 2) Johan Rangedahl 118,5.

Klass H12: 1) Patrik Nilsson 120.

151,5, 2) Torri Norberg 97,5.
Klass H14: 1) Per Olsson 147, 2) Alf Stjernlöf 100,5.
Seniorer: 1) Bengt Svärd 223, 2) Sven-Börje Johansson 196,5, 3) Rolf Carlman 153, 4) Leiby Eriksson 114.
Oldboys: 1) Arne Stjernlöf 192, 2) Rolf Högblad 121,5.
Flickor: 1) Linda Schönberg 120.

Efter drygt 20 år i stads- respektive kommunfullmäktige och tolv år landstinget avtackades Eivy Örtlund, Filipstad, för sina insatser



Eivy Örtlund, Filipstad, blev avtackad vid centerårsmötet av nyvalde ordförande Erik Eriksson, som överlämnade en tavla som minnesgåva från organisationen. I bakgrunden ses även Maj-Britt Hagelin, Filipstad (t.h.) och Enny Jonsson, Gäsborn. 17-3-83.



Ann-Louise har vaxat upp i Molkom och mössan som hon har på sig har uppkallats efter församlingens namnet Nyed. Mönstret har Märta Karlsson, Molkom, komponerat efter bilderna på ett förklade som tillhör hennes svärmor.

Ann-Louise Skoglund

Vid friidrotts-EM i Aten i fjol vann Ann-Louise Skoglund, IF Göta i Karlstad, guld på 400 meter häck. Hon blev därmed den första svenska kvinna genom tiderna som erövrat ett EM-guld i friidrott. Hennes segertid 54,57 var svenskt rekord på distansen och samtidigt världsbästa 1982.

Ann-Louise är tjuugo år och uppväxt i Molkom i Värmland. I dag jobbar hon på halvtid vid polisen i Karlstad och ägnar sig på halvtid åt idrotten.

Hennes idrottsfärdigheter upptäcktes när hon var 11-12 år och hon tävlade i alla möjliga grenar. När vi frågar henne om när hon började att specialisera sig, säger hon:

Jag vet inte om jag har gjort det än i dag. Jag springer 100 till 400 meter, hade slätt och häck.

Nuvarande styrelsen i Lindfors PRO stående: Helga Carlsson, Bele Ivarsson, Eric Ericson, Harald Carlsson och Gösta Carlsson. Sittande de båda avgående ordföranden Gottfrid Andersson och kassören David Andersson. 17-3-83.

Vid sitt årsmöte i februari valde Lindfors pensionärsförening ny ordförande. Vid månadsmötet i tisdags var det dags för henne att leda sitt första möte. Föreningen valde även ny kassör och även han fanns på plats i tisdags.



APOTEKAREVILLAN BLIR FRITIDSGÅRD

17-3-83

Gamla Apotekarevillan i Molkom ska byggas om till fritidsgård för över en miljon kronor. Det beslutade Karlstads kommunfullmäktige på torsdagen. Men beslutet satt hårt inne. Efter en från debatt vann det socialdemokratiska förslaget om ett tilläggsanslag på 330.000 kr till tidigare ansagna medel — inalles alltså 1.030.000 kronor. Moderaterna och miljöpartiet ville återremitera ärendet till fritidsnämnden för att se om det inte finns billigare lösningar.

Nyeds MHF-avdelning höll sitt årsmöte på Solhälla i onsdagskväll och hyllade då elva medlemmar, som varit med i avdelningen i tjugo fem år. Av dessa var åtta med på mötet och fick motta förbundets nål som tecken på sina många år som MHF-are.
Eric Andersson öppnade mötet och valdes även till kvällens ordförande med Alf Thudin vid protokollet. 23-3-83.



De »25-åringar» som var med på mötet och fick motta nålen är i främre raden från v. Gun Karlsson, Anna Eriksson, Vera Warg och Inger Jansson. Bakre raden Edvin Petterson, Martin Flodman och Axel Görden. Längst till höger Eric Andersson, som hade utdelat nålarna. Närvarande men inte med på bild var Leif Molteberg.

Attentat mot järnväg

En lätt motorvagn kunde, om det velat sig riktigt illa, ha sparat ur sedan barn placerat stora stenar på järnvägsspåret i Långfors på tisdagskvällen. En godståg hann dock passera platsen först och sköv undan stenen.
SJ-personalen har polisanmält tilltaget. 19-4-83.

ARVIKA (NWT)
Anne-Lise Röed från Oslo, som lyckades vinna en tävling i Hylands hörna på lördagskvällen, var gäst i Morokulien på tisdag. Hon fanns nämligen med då Bertil Perrolfs "Skivor till kaffet" direkt sändes i riksradios P 3 från gränsriket. Det var för absolut fullsatt på G-kroen vid det svensk/norska 25-åriga radioriket då programmet gick ut i et-tan.

Nu är det klubbat och klart! En företagsgrupp har bildats i Molkom-Älvsbacka-Blombäckområdet och en kvinna återfinns vid rodret (läs ordförandeposten).
Det är Kristina Jansson 36 år, som i sitt dagliga arbete återfinns vid Molkomns Mekaniska Verkstad där hon styr och ställer med det ekonomiska. 31-3-83.

Tyvärr är det väl så att det än i dag höjs på ögonbrynen då en kvinna återfinns på ordförandeposter i olika sammanhang i s.k. mansdominerade sammanslutningar typ företagsgrupper. Men det är naturligtvis på grund av sin kunnskap som Kristina har valts till ordförande.



19-4-83. Fr v Bertil Perroll, Anne-Lise Röed och Per Löke.

På långfredagens kväll bjöd Nyeds kyrka på musikandakt under ledning av kantor Anders Granzon.

Andakten inleddes med en stillsam procession och körsång av Nyeds kyrkokör. Körmedlemmarnas mörkt röda kåpor gav en harmonisk inramning som förstärkte det sobra intrycket av kyrkorummets och skapade allvar och andaktstämning i en ovanligt välfylld kyrka.



Här framförs passionsoratoriet av några körmedlemmar. Närmast ses Mats Bergström samt nedtill i bilden förre kantor Gösta Holmström. 1-4-83.

En stillsam procession inleddes långfredagskvällens musikandakt i Nyeds kyrka. I spetsen ses Siv Göransson bärande korsot.

Den som eventuellt tänkt sig ett försäljningsstånd på Molkomns marknad av årgång 1983 bör nog inte vänta länge till med att boka plats. Den i fjol återupptagna marknaden ser nämligen ut att bli av rekordformat. Alla redan är över 200 marknadsplatser bokade.
Dags också att komma med förslag på kandidater till 1982 års mottagare av Nyeds-medaljen. Föreningsbankens i Molkom och Filipstads Tidnings gemensamma utmärkelsearrangemang i anslutning till Molkomns-marknaden. Förra året tilldelades som bekant hembygdsvårdaren Per Eriksson medaljen. Vem blir det i år? Förslagstalong finns införd i dagens FT.

hektiskt arbete för att få ihop mycket och många saker att sälja. På Åsbacka terapiavdelning håller man t.ex. på för fullt och på förskolan gör man fågelholkar.
Årets marknad blir något att bilda i, det kan arrangörerna lova. I Nyed fanns förr en gammal hästhandlare som hade pondus och auktoritet. Han sa:
— Det finns bara två skäl att stanna hemma från Molkomns marknad.
Det ena är om man har över 40 gräders leber. Det andra om man sitter på häkset.
Så sa han. Och vi får väl tro att det gäller än. 28-4-83. Syl

Nu står marknadsarrangörerna mitt upp i förberedelserna. Ett mål är att ta upp gamla traditioner och se efter hur det var förr. Den senaste marknaden var 1939, innan man nu tog upp seden på nytt ifjol. Så till exempel ska det bli käl-soppeservering. Den har man döpt till Kafé Milan efter den gamla symbolen för Nyed, Kolmilan.
I år har man också fått lite mer vana vid att arrangera marknader. Så nu ska den bli ännu bättre. Planeringen har kommit igång tidigare. Gator stängs av, stånd och evenemang kan samlas mer koncentrerat. Och stånden är fler i år. Mycket handarbete, hemsöjd, hobbyarbeten kommer det att finnas. På många håll har man ett



Börje Andersson vid Föreningsbanken i Molkom och Lena Svansson i marknadsutskottet gör en löpande utvärdering av årets marknadsarrangemang. 5-4-83.

På vårdcentralen i Molkom kan patienter med kronisk ryggvärk och liknande besvär få behandling med akupunktur. Det är den urgamla kinesiska konsten att med nålar som sticks in i muskel- nerver bota allehanda sjukdomar.

Det här praktiseras på Centralsjukhuset i Karlstad sedan länge. Sedan drygt ett år praktiserar också doktor Mats Bergström akupunktur — som förste distriktsläkare i länet.

— Det här borde alla mina kollegor i länet börja med, säger han. Det är ett utmärkt komplement till de smärtlindrande medicinerna.



Här sitter en muskel som behöver bli avslappnad. Om man ger ett litet nålstick piggnar kroppens egna smärtstillande medel till och gör nytta. Molkomns provinsialläkare Mats Bergström demonstrerar på sin sköterska. 20-4-85.

Kan man bota stamning med akupunktur? — Jag vet inte ännu, säger provinsialläkaren i Molkom, Mats Bergström. Men faktum är att en av de patienter jag behandlat med akupunktur för nackspärr blev klart bättre från sin grava stamning i flera veckor efter varje behandling. Därför kommer vi att fortsätta behandlingen trots att nackspärren nu är borta.

RUSKIGT ENKELT

Nålen han använder sig av är ca fem cm lång och av rent silver. Den sticks in mycket ytligt, precis under skinnnet.

När FT besökte Bergström på vårdcentralen, demonstrerade han tekniken på mottagningsbiirådet Sandra Priedis. Enligt henne kändes det knappast när nålen stacks in.

— Det här är en ruskigt enkel teknik, säger Mats Bergström. En svårighet är ju att hitta precis rätt. Och här har vi övat i ett år och fyra månader nu. 1-4-85.

Det var premiärfiske med stort P för sportfiskarna i Filipstadsbygden på självaste pingstafstonsmorgonen. Både sportfiskeklubben Filip och Nykroppa fiskevårdsförening öppnade sina ädelfiskevatten för sommaren. Och folk kom för att fiska — och



Helmer Hagelin, Filipstad, landar en förell.

Efter målgången var det dags för prisutdelning. Största intresset tilldrog sig motionsklassen där priserna lottades ut. Först att välja av det stora prisbordet var Torbjörn Nilsson, Vålberg. — Får jag välja vad jag vill. Det var fantastiskt, tyckte Torbjörn, som hade märkbart svårt att bestämma sig.

Den tionde Käringslunken var därmed över och de flesta av deltagarna ser redan fram mot nästa lunk. Tävligen är populär och både motionärer och arrangörer sprider goda omdömen om varandra.

Så gör exempelvis Märta Karissom som basar för matkontrollen:

— Förra året gick jag banan dagen efter tävlingen. Då fanns det inte en papperslapp efter banan, berättade Märta. 1-3-85.

Käringslunken

Allting var sig likt när den tionde Käringslunken avgjordes på söndagen. Borta var lördagens regnmoln och solen strålade från en klarblå himmel, precis som den alltid gjort vid »lunken». Vid matkontrollen stod för tionde året i följd Ingrid Flodman och Bjöd på saft och hembakade bullar och Märta Karlsson sprang som en skottispolare med kaffekokaren.

I de två tävlingsklasserna bjöds det kamp nästan in på mållinjen. Herrtävlingen blev en väldig envig mellan brattforsfödde Sten-Ake Saikoff och Melleruds Stig Johansson. Sten-Ake visade samma taktiska kyla som i vintrarnas allsvenska bandyduster när han utmanövrerade Stig mot slutet. I damklassen upprepade Götas Gunilla Eriksson fjolårssegern före Kroppas Mariana Jussila.



Sorgligt att andelstvätten inte ska få leva... tycker Göte Jern, Anders Längenberg och Enar Andersson på Åsbacka. 20-4-85.

Utänför posten i Molkom kommer Märta Tågmark springande. Kan du ta lite tvätt i sista gång? undrar hon. Jo det kan Sverker. Och vid postens personalgång står postmästaren själv, Elly Brattén från Åcksjö, och väntar. Även hon har tvätt till Blombäcka för sista gången. Privat tvätt från personalen men också handdukar, gardiner och mattor från expeditionen. — Våldigt tråkigt de här... säger Elly. Ord som pensionärerna Anders Längenberg, Göte Jern och Enar Andersson instämmer i nere på Åsbackahemmet, när Sverker passerar dem och får en pratstund på väg från fysioterapi. Åsbackahemmet är kommunalt och den tvätten förbarade han alltså. Men fysioterapin har landstinget till och dem har man fortsatt tvättat åt.

Blombäcka tvätten. Ett rött tegelhus byggd för 32 år sedan och invigt som andelstvätt på våren 1951. Då hade man fått by drag från Nyeds kommun, Blombäcka Bruk och Kongsen, förutom andelarna. Kommunen lovade 65 bidrag varje år. Ett luffe som även storkommunen Karlstad hell. En tid Blombäcka tvätten. Ett antal tvättmaskiner som klarar 150 kilo smelstvätt i timmen om det behövs. Mangel, korgar, tvättmedel — och mitt i alltihop Sverker Forsberg i sin vita rock. Han har varit föreståndare för tvätten i 28 år och är ledson även han idag.

Vårhälsning i Bruksparken — duggregn men glatt humör

Valborgsmässoften firades traditionsenligt i Bruksparken i Molkom. Vädret var också traditionsenligt: regntunga skyar och vått gräs under fötterna. Men det dämpade inte det glada humöret hos Nyeds kyrkokör, som under ledning av Anders Göranzon sjöng in våren med de vanliga vårsångerna. Snarare tvärtom, tycktes det — man såg många breda leenden bland körmedlemmarna då de sjöng - uti vårsolens glans - samtidigt som vikariatet tycktes ha bestämt sig för ett förstärkt duggregn.

Men duggregnet kom av sig, och ur köten — som traditionsenligt stod uppsladd på den gamla brukstrappan — lösgjorde sig en av dess stöttepelare, Gösta Holmström, för att hålla värtalet. — Det är inte lätt att hålla värtalet, sade han. Man kan vara säker på att allt man säger redan har sagts av någon annan, och antagligen sagts bättre.

Men Gösta Holmström anslog också alvarligare tongångar och talade om oron i världen, som vi nyligen fått se uttryck för vid våra egna knutar, och om att vi måste sätta vår lit till det spirande nya liv som symboliseras av våren.

Efter talet sjöng kören ännu några vårsånger och avslutade med att ta upp »Ack Värmland...» unisont, förstärkt med alltifler modiga bland publiken. Mot slutet kunde man nästan tala om allsång.

Så samlades vi kring bålet, som sprakade som sig bör. Barn sprang omkring och drog i kvistar och förmanades av sina mödrar när de kom för nära elden.

Så blev det fyrverkeri över Borssjön! Och alla ansikten vändes ditåt. Man hade god utsikt från Bruksparken, men många ville se de snurrande solarna på närmaste håll och slåntrade iväg nerför slutningen mot kyrkan. För varje raket som exploderade mot den djupnande kvällshimlen hördes ett sus från åskdärarna.

Men också fyrverkeriet tog slut. Det började duggregna lätt igen. Och då gick var och en hem. Nöj och belåtna med ett Valborgsmässofirande som varit just så som det ska vara. 30-4-85.



Mot en igenmalen himmel flammade Valborgsmässobiller i Bruksparken, när brassan väl tog ordentlig fyr.



OS i Los Angeles nästa år — blir det Ann Louise Skoglunds sista tävling på toppnivå?

ANN-LOUISE SKOGLUND gör snart come back på löparbanorna efter sin ljumskoperation. 20-4-85.



Dessa och många andra samlades först i Nyeds kyrka i söndags och sedan i församlingshemmet för att fira tio års jubileum av sin konfirmation. 60, 50, 40, 30, 20 och 10 år sedan var det sedan alla dessa konfirmerades. Det firade man nu med gudstjänst och goda landgångar. Och inte minst viktigt många samtal om det som var då och det som är nu.

Mycket att minnas och mycket att samtala om var det för jubilerande konfirmander i Nyed. Här är 60-årsjubilarerna samlade till gruppfoto. Juni 1983.



Glada samlades konfirmationsjubilarerna. Här är »50-åringarna» som deltog i firandet.



40-årsjubilarerna som kom till konfirmandträffen.

Utflykt i kyrkans marker var rubriken för Nyeds-Centerns försommarträff härom kvällen. Vädergudarna har som bekant inte varit nådiga denna vår och även utflyktskvällen regnade det stundtals ymnigt. Den planerade resrutten fick därför göras kortare än beräknat. Trots detta blev det en intressant och trevlig kväll för deltagarna.

Samling skedde vid Nyeds kyrka, där den nya kyrkogården besögs. Inne i kyrkan informerade sedan kyrkoherde Ann Wikner, Lars-Olov Einarsson och Sven Persson. Det finns många intressanta spörsmål kring kyrkans verksamhet. Inte minst intressant är det att få veta hur själva kyrkobyggnaden sköts, hur omfattande reparationer ska klaras etc. Vi har en klenod i vår vackra kyrka, som vi verkligen ska vara stolta över.

Färden ställdes sedan via församlingshemmet, där mark för en ev. ny prästgård studerades och till Asängarna, en av kyrkans egendomar. Lars-Olov Einarsson redogjorde för kyrkans innehav av jord och skog och hur förvaltningen sker. Sedan dracks det kaffe i arrendator Hans Larssons lada. En knivig men rolig pristävling hade Lars-Olov ordnat och han delade som avslutning på kvällen ut en del chokladkakor till de som svarat bäst på de »skogliga» frågorna. 11-6-83

Riv inte den gamla fritidsgården i Upprud i Molkom. Sälj 1700-tals-huset till någon med intresse för gamla byggnader, så det kan restaureras!

Det skriver styrelsen för Nyeds centeravdelning i en skrivelse till kommunstyrelsen i Karlstad.

Verksamheten vid Molkoms gamla frilidsårld har utvecklats till ett stort och varierat program. Det är ett stort VM hopplopp, och är ett stort VM hopplopp. 13-14 augusti Nora. Unga Mats Johansson var NM's yngste deltagare. Han var den mest talade segern i OSB klassen, men tappade segern efter att ha diskats i två av de fyra heaten. Blev därmed tvåa. Mats vann alla heaten överlag. Det skades mycket tvivelaktigt för att ha kört på en boj i andra heatet. Protest lämnades in, men gick inte igenom. Hade den gjort det skulle Mats fått sitt NM-guld. Det gick istället till finlandaren Kaj Fagerström. I det sista heatet diskades Mats för tredje gången. Storsystemen Anna Kärn gjorde ett toppsnitt även här. Blev nu trea totalt. Tvåan: Fagerström 1100. Mats Johansson 822 och syster Anna Karin 596. Närmast kör man en inbjudningstävling i klass OC och OSB i Karlstads 4-8 augusti. Samtidigt avgör's EM i klass OA. 13-14 augusti kör's VM i Nora (klass OC). Samtidigt avgör's andra SM-deltävlingen i OSB. Den första vanns överlag av Mats Johansson.

»Bygden behöver butiker» säger en skylt på dörren in till Lindfors Handel. Kanske var det den uppmaningen som fick Birgitta Sandgren att besluta sig för att ta över när de förra ägarna May och Bengt Carlsson bestämt sig för att lämna Lindfors Handel.



På trappan till affären samsas de två som lämnar över, May och Bengt Carlsson, med den nya lanthandlaren, Birgitta Sandgren. 29-6-83.

Så stora hagel kan döda

FILIPSTAD (NWT) Skyfallet i Persberg på tisdagen är det värsta i Sverige på tio år. Det säger meteorologassistent Anders Hammarbäck på SMHI i Norrköping. På tre timmar föll 125,7 mm regn. På hela dygnet mättes 133,9 mm upp vid SMHI:s klimatstation mitt i Persberg. Man måste gå tillbaka ända till 1973 för att finna något motsvarande säger assistent Hammarbäck. Då föll 179 mm i Söderköping. Det svenska rekordet ligger på 237 mm. 12-7-83.

Tack alla Lindfors-bor, för presenter och blommor vi fått. MAY och BENGT CARLSSON

Nu har Länsarbetsnämnden slutligen beslutat om den sista miljonen till uppbyggnaden och renoveringen av hela gruv- och hyttmiljön i Långban. Därmed har staten totalt kostat på hela projektet sju miljoner kronor.

I augusti kan därmed den femte och sista etappen i de omfattande renoveringsarbetena starta. — Till turistsäsongen nästa år ska allt vara klart, säger antikvarie Barbro Melander på Värmlands Museum som leder arbetet.



Antikvarie Barbro Melander och distriktschef Sten-Ake Einarsson diskuterade försöksfrågor vid industriminnermärkena i Långban på fredagen. 7-8-83.

BOHM VANN NM

FALUN — NM i racerhäst blev en härlig framgång för de värmländska förarna — låt vara att de representerar klubbar från andra distrikt nummer. Men såväl Kent Rohm som syskonen Mats, 16, och Anna Karin, 18, med efternamnet Johansson är fortfarande hemmahörande i Molkom. Facit för de tre: Guld, silver och brons! Kent vann sin klass, OC, i NM överlagset. Fick maximala 1200 poäng, och är ett stort VM hopplopp. 13-14 augusti Nora. Unga Mats Johansson var NM's yngste deltagare. Han var den mest talade segern i OSB klassen, men tappade segern efter att ha diskats i två av de fyra heaten. Blev därmed tvåa. Mats vann alla heaten överlag. Det skades mycket tvivelaktigt för att ha kört på en boj i andra heatet. Protest lämnades in, men gick inte igenom. Hade den gjort det skulle Mats fått sitt NM-guld. Det gick istället till finlandaren Kaj Fagerström. I det sista heatet diskades Mats för tredje gången. Storsystemen Anna Kärn gjorde ett toppsnitt även här. Blev nu trea totalt. Tvåan: Fagerström 1100. Mats Johansson 822 och syster Anna Karin 596. Närmast kör man en inbjudningstävling i klass OC och OSB i Karlstads 4-8 augusti. Samtidigt avgör's EM i klass OA. 13-14 augusti kör's VM i Nora (klass OC). Samtidigt avgör's andra SM-deltävlingen i OSB. Den första vanns överlag av Mats Johansson.

En skrift om hembygden har Martin Carlsson i Bäckelid skrivit och gett ut i ett häfte som han distribuerat helt gratis och på egen hand.

Och hembygden, det är Bäckelid-Sundstorp.

Martin Carlsson är en man med många erfarenheter och minnen från en bygd som han kom till i 13-årsåldern och levat i under 60 år.

— Häftena ska ut till alla hushåll, säger Martin. Jag vill att det jag skrivit ska nå ut till folket! 7-5-83.



När jag blev pensionär kom lusten att skriva. Många som var gamla när jag var ung har berättat om bygden och jag har själv bott här länge. Så en har ju lärt känna trakterna häromkring rätt väl.

Tre häften med bygdehistoria och anekdotiska data har Martin Carlsson från Sundstorp givit ut. Den första "Från svunna tider" handlar om Bäckelidsbygden, den andra blev "Föreningsliv i Bäckelidsbygden" och nu senast "Från Svunnen tid i Östra Nyed" omfattar Fageråsen och Sutterhöjden.

Hur kom det sig att Du började skriva om bygden, undrar FT då vi sammanträffar i Bäckelids gamla nedlagda skola, nu fritidshus för SK Örn.

Martin ser sig om i den gamla skolsalen och tänker på att här sprang förr skolbarn i full aktivitet. Och söndagsskola var det i Missionshuset strax bredvid. Nu finns inga barn kvar. Martin ser lite vemodig ut då han börjar berätta.

POSITIVT MOTTAGNA

— De här båda häftena blev mycket väl mottagna, förklarar Martin nöjd, många tackade mig. Nu blev de som bodde på Fageråsen och Sutterhöjden också intresserade och ville att jag skulle skriva ett häfte om den bygden också. Då började jag skriva om det också. Och häftet "Från svunnen tid i Östra Nyed" kom till. Nu har Per på Hembygdsgården beställt 100 exemplar av vart häfte som de ska ha till försäljning där. Så Martin har all anledning att känna sig tillfreds över den uppmärksamhet och det intresse hans bygdehistoriska arbeten rönt.

Vem är du själv, Martin Carlsson, undrar FTs reporter nyfiskt. — Jag är född i Lindesberg och kom till Bäckelid 1922, bara 13 år gammal. Pappa hade jordbruk. Så småningom övertog min bror egendomen, men eftersom han var sjuklig fick jag hjälpa honom mycket. Särskilt den sista tiden innan han dog, börjar Martin berätta.

I mulet och kulet väder drog Molkoms Marknad igång på fredagsmorgonen. Den gråa kylan kunde inte hålla folket borta. Redan klockan tio var försäljningen i full gång och massor med människor vandrade morgonpigga och glada mellan marknadsstånden.



Folkligt och festligt på Molkoms marknad där strömmen av besökare höll i sig hela långa marknadsdagen. 7-5-83.



1982 års förtjänstmedaljör i full räd med att stappa brev i lådorna som nybliven lantbrevbärare. 7-5-83.

Du har blivit utsedd till årets Nyedsbo, Sören!

Va, har jag? Nä, nu måste jag nog sätta mig. Det kan inte vara sant.

Så utspann sig samtalet när FT sent på tisdagskvällen ringde till Sören Johansson och meddelade att han av Nyeds/Älvsbackaborna utsetts som den mest förtjänte till 1982 års förtjänstmedaljör för sina insatser i bygden.

Hjärtligt välkomna till Molkoms Marknad 1983

— 12 maj, Kristi Himmelfärdsdag: —

Kl. 10 Molkoms idrottplats/skidstadion: Start för Molkomsjoggen. Kl. 19 Asvallaskolans matsal: Mannekäng-uppvisning. Programtider: Kl. 19—19.30 Lätt måltid från Olle Mossberg och under denna skapar orgelmusik den sköna, rätta stämningen (Uno Blomqvist). Kl. 19.30—20 Visning av kläder, skor, handväskor, frisyrier. Kl. 20—20.30 Siv Reinestrand sjunger till gitarr och elorgel (Uno Blomqvist). Kl. 20.30—21.15 Fortsatt visning. Biljetter å 35:— i Margaretas Mode, Stationsgatan 8, tel. 0553/103 60.

— 13 maj: —

Kl. 9—19 Marknaden pågår. Kl. 10—19 ABF, Stationsg. 16, visar slöjdalster. Kl. 10—18 Marknads-tipspromenad. Kl. 11 Festival Tivoli öppnar alla åk-attraktionerna.

En scen är under marknadsdagarna ordnad nedanför den sluttande gräsplanen mellan pensionärsbostäderna och kommunalhuset, Stationsgatan.

Kl. 13 Gunde Johansson från Marknadsscenen. Kl. 15 Scenen: Jubal, kristen sång- och musikgrupp. Kl. 17 Scenen: Bosubloz, Molkoms yngsta dansband. Kl. 18 Scenen: Gunde Johansson återkommer. Kl. 19 Ekumenisk sånggudstjänst, Missionskyrkan. Kl. 19 Scenen: Dragning och prisutdelning för dagens marknads-tipspromenad. Kl. 19—22 Ugdomens kväll. Drogfri discodans upp till 15, Solhälla. Kl. 21—01 Upperrudslögen: Logdisco över 15.

— 14 maj: —

Kl. 9—18 Marknaden pågår och Festival Tivoli är igång. Kl. 10—18 ABF-lokalen, Stationsgatan 16: Visningar. Kl. 10—17 Marknads-tipspromenad. Kl. 11 Scenen: Uppvisning i judo och karate. Kl. 13 Scenen: Nyeds Dragspelsklubb underhåller. Kl. 15 Scenen: Ungdomsbandet Bosubloz. Kl. 15 Asvallaskolans matsal: Utdelning av 1982 års förtjänstmedalj med tillhörande stipendium på 1.000 kronor. Arr.: Föreningsbanken och Filipstads Tidning. Kl. 15.15 Asvallaskolans matsal: Hem & Skolas auktion. Kl. 18 Scenen: Dragning och prisutdelning för dagens marknads-tipspromenad. Kl. 18 Nyeds kyrka: Ekumenisk sånggudstjänst. Kl. 21 Missionskyrkan: Creed, en kristen rockgrupp från Uppland. Kl. 21—01 Upperrudslögen: Mogensdansen till populära Zanders orkester.

Vid mycket ogynnsamma väderleksförhållanden kan friluftsprogrammet flyttas till Asvallaskolan. Detta meddelas i högtalare inom marknadsområdet.

MARKNADSKOMMITTEN

Prins Berill har aldrig varit de stora åthävnarnas man. I den mån epitetet "folklig" kan fästas på en svensk prins kan det gärna ges till den nu drygt 71-årige hertigen av Halmland och juris hedersdoktorn. I går morse, vid pass klockan tio, kom prinsens i sällskap med prinsessan Lilian till Kansäter för att fira 200-årsminnet av Erik Gustaf Gjelgers födelse.

Sin vana trogen hade den kunglige gästen valt att hålla "a low profile", som de säger i hans husstrus förra hemlandet. Mycket diskret, nästan i skymundan, rullade prinsens gråblå SAAB 900 upp framför Gjelgersgårdens entré där bland andra landshövdingparet Norling väntade.



Fit välkommet ej inavt inslag i den högtidliga exteriören vid Gjelgersgården: En svart katt som sedan den fångat sin mållagsmat är en fångat prins Bertils inträde. 7-5-83.

Hembygden vi lever i är skogarna vi ser, åkrarna som sås och vägrarna vi far på. Hembygden är skolan och posten och vad annat sånt vi behöver. Men hembygden är också de affärer vi kan handla i. Utan affärer blir hembygden magrare och fortfattigare. Molkom har haft många affärer som nu inte längre finns. En del försvunnit för länge sen. Och det gjorde hembygden magrare och fortfattigare. En del försvunnit utligen. Den senaste som försvunnit var järnhandeln. Men nu har den kommit tillbaka. I ny gestalt. För hur länge?

FT frågar Sune Eriksson vad han tror om möjligheterna. Till sammans med sin hustru har han startat den järnhandel som nu ska betjäna Molkomsborna. Och kanske göra det lite trevligare och rikare på den affärsmässiga delen av vår hembygd.

— Molkomsborna måste handla ungefär dubbelt så mycket om det ska gå, säger Sune. Vi driver affären så länge vi orkar. Omkostnaderna blir ju mindre eftersom vi bara är två och det är en lättmat. Likaså hoppas vi att sortimentsändring ska ge bättre försäljning. Vi satsar mera på ren järn och bygghandel nu. Inga husgeråd eller sådant utöver. Men fiskegrejor ska vi ha, säger Sune och ser ut som om sådana domingar hör till livets nödort.

Änså länge tycks det gå bra, enligt Sune Riksson, som satsar på att hålla ett sortiment som folk behöver. Nu återstår att se hur de möjliga kunderna i Molkom svara upp på detta. 7-5-83.



Vår försöka hålla ett sortiment folk behöver, säger Sune Eriksson, och hoppas att det ska gå med den nya järnhandeln. 7-5-83.



Här lämnar det nygifta paret Tomas Ledin och Maria Andersson kyrkan i Grythyttan där vigseln ägde rum. 21-5-83

Polisbilar åkte runt kyrkan och bevakade Grythyttan mot alla »hemsgheter» som kan hända när mycket känt folk kommer samman.

Strax innan klockan fem steg de speciellt bjudna gästerna in i kyrkan. Bland gästerna var bl.a. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agneta Fältskog, Clabbe och Niklas Strömstedt.

Klockorna börjar ringa och tio minuter över fem trädde Nils-Gustav Sambäck in i kyrkan. Och efter en liten stund kom brudparet. Både helt klädda i vitt. Marie bar en ärlös uringad klänning som gick bra emot hennes solbrända hy. Tomas hade en vit kostym.

Tomas' barndomsvän sångaren Claes Jansson sjöng »Greeting Love» med en suverän basröst. Efter det blev det sedvanliga bröllopsceremonier.

För jordbrukaren betyder våren något helt annat än för den vanlige trädgårdsamatören eller bara naturens njutare i största allmänhet. Han måste gå in och samverka med jord, väder och vind. Han kan inte bara förnöjsamt njuta och titta på. Hur har våren varit i år, frågar FT en jordens brukare i Molkomstrakten, Lars Eriksson i Gällserud.

OPTIMIST

Men trots detta ser Lars ganska optimistiskt på den framtida skörden. Kommer det bara en fin sommar och en fin höst så blir det nog bra. Men mindre skörd räknar han nog med i alla fall, eftersom sådden är försenad. »Tidig sådd ger stor skörd, brukar man säga, och nu blev det ju inte så och det är u ett avbräck.»

På Lars syns det att han tycker det är skönt att vårbruket kommit igång. Traktorena håller på ute på fälten och det känns nog tillfredsställande när man är »bonde» att se det.

— Jag hittade en hästsko idag, säger Lars och ser finurligt förnöjd ut. Det betyder lycka. Jag hängde upp den på traktorn.

Med hästskon på traktorn och ett friskt humör med mycket levnadslust och entusiasm i, så går det nog väl med bruket. Det tror vi också.



Brådska i vårbruket? Jo, nog syns det väl att exempelvis Lars Eriksson i Gällserud ligger i en smula extra just nu. 28-5-83

En häst i vårbruket! Ja, på Lars Erikssons gård finns det kusar och här är det Anneli Svensson som kommer med en.



Och Älvsbacka by förstås, om man nu vill göra något annat än besöka fjolårets nya turistattraktion Älvsbacka Fritidscenter, eller med smeknamn sagt — Bäverland. Just nu i startgroparna till ny vår- och sommarsäsong. Så varför inte göra ett besök och titta hur det går?



Det fina zig-zag mönstret på de mörkt rödrappade husen lyser upp i landskapet och påminner om Österrikisk påverkan under Östanäs storhetstid. Bertil Holmqvist, initiativtagare och ledare för Bäverland, är ciceron. 21-5-83.

Den 1 maj i år bytte färghandeln i Molkom ägare. Numera ägs den av Gunnar Hellström med hustru Ann-Mari. Redan för två år sedan frågade den gamla ägaren om Gunnar ville ta över. Så den här tiden har det tagit att bestämma sig. I maj blev det av att köpa. Gunnar tycker det känns bra att ta över affären. Han har vana vid färger från sitt yrke som målarmästare och känner stömlars av att utvidga den verksamheten till, att också driva affär. 31-5-83.



— Annu är det för tidigt att uttala sig om hur det kommer att gå rent affärsmässigt. Men det är klart att folk måste ju handla om det ska gå, menar Gunnar. Vi har ju svårt att konkurrera med de stora bjässarna när de har lägpris-erbjudanden men ska ändå försöka hänga med. Vi ska också försöka hålla ett rikligt sortiment. Tyvärr hade vi vissa problem med leveranser i början och det är olyckligt förstås. Så här i starten är det viktigt att allting fungerar.

Både Gunnar och Ann-Mari känner sig mycket välkomna som färghandelskare i Molkom. Många har varit positiva och tyckt att det är roligt att de vill driva affären vidare.

— Vi måste verkligen poängtera att det är en välskött och fin affär med en väl inarbetad kundkrets som vi tar över, säger båda med övertygelse. Det har varit roligt just därför.

Och Molkombsborna kan naturligtvis känna sig nöjda så länge småaffärerna får finnas kvar i hembygden. Att ha dem på nära håll och kunna slinka in och handla när som helst är naturligtvis en fördel. Långa resor är både dyra och besvärliga. Så det kanske kan vara värt en och annan krona mer ibland att slippa dem och få ha

I solsken och värme och trivsamt familjeatmosfär firade Lindfors IF Fotbollens dag på Blombacka IP på lördagen. Två fotbollsmatcher bjöd man på. Ungdomslaget — knattarna — utmanade sina föräldrar i en spännande och underhållande match som in i de sista minuterna höll publiken i spänning. Damlaget utmanade de också. I okonventionella fotbollskläder gav de sig in i drabbningen mot Lindfors gamla veteraner.

GÖRJOBBIGT

— Görjobbigt, stånkar Lillemor Jansson efter matchen. Hon var en av de fyra kvinnorna i föräldralaget.

— De är så snabba, säger Lillemor. De måste visserligen ta flera steg, men eftersom de är så kvicka så slinker de igenom överallt. Vi hade fullt schä. Det är kul att möta dem så här på plan. Som föräldrar ser vi dom jämt i matcher och på träning. Nu fick vi veta hur det är att möta dem.

REINE BÄST PÅ PLAN

Bäst på plan matchens lirare utsågs knattarnas Reine Nyberg till. Tre mål slog han in och blev klar publikfavorit. Då Reine fick bollen blev det spänning och bejarop. Pigg som en vessla ilade han över plan. I föräldralaget utmärkte sig Ingemar Holtz genom att göra fyra mål. Det femte stod Reine Nybergs pappa, Henry Nyberg för. 28-5-83.

Det pratas så mycket om arbetslös ungdom, om knark och ungdomsproblem. Det är lätt att bli betryckt och tro att det bara finns problem och svårigheter för och bland ungdom.

Då kan det vara roligt att se något annat. Att det går att hitta på och göra saker om man är ung, enträgen och tillräckligt våghalsig. Och att detta att våga göra det annorlunda, också bär frukt i livsentusiasm och att det går vägen. FT besökte den unge Thomas Eriksson som bor på sin pappas gård i Gällserud.



Två duktiga ungdomar, Thomas Eriksson och Anneli Svensson, pysslar om den sista nykomlingen till gården, en liten schäfervalp som bara är åtta veckor gammal. 2-6-83.

EGET ARRENDE

För andra året i rad odlar Thomas 100 tunnland som han arrenderat på egen hand. Egentligen var det på tal att pappan skulle haft det, men föräldrarna tyckte det blev för mycket för dem. Och så tog Thomas arrendet i stället. Och bra har det gått säger Thomas stolt. Våldigt bra. Maskiner fick han hyra av pappa, men han har odlat och skött området helt själv. Med hjälp och stöd a Anneli förstås. De jobbar ihop med det mesta.



Jag är bara här och snyter min bror, sa Ruth Hladisch när hon hälsade på i Filipstad till de något förvånade turisterna. 26-7-83.

För andra gången på kort tid har Gerd och Stig Dahlberg i Brattfors varit tvugna att bryta upp källargolvet i sin villa.

Grundvattnet tränger in i källaren och trots ett omfattande dräneringsarbete kommer problemen tillbaka.

— Nu vet vi inte vad som ska hända. Kanske måste vi flytta härifrån, säger Stig Dahlberg.

Makarna kräver att kommunen ska gå in och åtgärda de fel och brister som finns.

— Kommunen gjorde fel när de beviljade byggnadslov för källare när det har visat sig att grundvattennivån är så hög.



21-7-82 Ska vi behöva flytta härifrån? Makarna Dahlberg är oroliga.



Barnen vid Mangelbadens simskola vill ha en kommunal buss. Nu tvingas föräldrarna offra halva dagar för att deras barn ska lära sig simma. 15-7-83.

— Varför kan kommunen aldrig ställa upp för oss som bor i glesbygd? Vi känner oss bortglömda.

Föräldrarna till de barn som går i simskola vid Mangelbaden utanför Molkoms är besvikna på Karlstads kommun.

— Vi tvingas avsätta halva dagar för att köra barnen fram och tillbaka till simundervisningen. Det vore inte för mycket begärt att kommunen hjälper oss genom att ordna en buss, säger en av föräldrarna, Inger Larsson från Sutterhöjden.

Mangelbaden är den simskola i Karlstad som har det största geografiska upptagningsområdet. Barnen kommer från Fagerås, Sutterhöjden, Lindfors och Molkoms. Det innebär att några har drygt en mil att åka.

— Visst ställer vi upp och kör varje dag för barnens skull. Det innebär dock att väldigt mycket annat arbete blir lidande, säger Inger Larsson.

Den enda chansen för simskoleleverna att komma till badplatsen är att bli skjutsade med bil. Länsstrafikens bussurer går alldeles för sällan.

— Att klara resan med kollektivtrafiken går visserligen, men det betyder att de måste starta tidigt i ottan och inte kommer hem förrän på kvällen. Dessutom är det flera kilometers väg till närmsta busshållplats, berättar Gun Johansson och fortsätter:

Konsekvent nej

— En mamma ringde till kommunen och frågade om det möjligt gick att ordna en buss. Svaret blev nej. Tjänstemannen visste överhuvudtaget inte om det finns en simskola vid Mangelbaden.

Hans Kennerstad är tillförordnad fritidschef för Karlstads kommun.

— Enligt ett beslut som fritidsnämnden fattade i våras får barnen i Karlstad ta sig till simskolorna på egen hand. Eftersom det inte finns någon ekonomisk möjlighet att ordna skjuts åt alla har

man valt att säga konsekvent nej, förklarar han.

Betalar gärna

Föräldrarna är dock inte ute efter att barnen ska få åka gratis till Mangel.

— Vi betalar gärna en slant för att slippa det här besväret, säger Leif Ivansson.

Han och de andra föräldrarna menar att Mangelbaden borde prioriteras framför andra simskolor när det gäller en kommunal lösning av transportfrågan.

— Inne i själva Karlstad kan barnen ta stadsbussen utan att föräldrarna behöver vara med. Här har vi inte något annat val än att offra flera timmar varje dag om våra barn ska bli simkunniga.

Antalet barn som lär sig simma vid Mangel den här sommaren är 45.

Mia Holmgren

— Att ta näver utan tillstånd är helt lagstridigt, säger han. Man får inte ta så mycket som en kvist en gång i levande skog. Det borde kursarrangörerna veta om. Och se till att det efterföljs. Annars har vi snart inte en björk som ser ut som en björk längre i våra marker. Syl



Skogsägaren Sten Olsson pekar på sina förstörda björkar och är normalt övertalad att marknadskor kan bara slå ut så. 20-7-83.

— Brandkaren gjorde ett väldigt bra arbete, säger Rolf Wigler på Molkoms Bruk. Hysletiet var mycket hotat. Det ligger bara 5-6 m från spännmagasinet, fortätter han och tror att man tack vare det vindstilla vädet klarade sig från en storbrand på brädgården. Virke ligger lite överallt. Hade det blåst lite mer så kunde elden fått en katastrofal spridning.

I en skogsdunge i Sandtorp kan ett skräckexempel visas i hur det inte får gå till. Där har björkar skalats av i meterhöga tåk. Det ser hemskt ut. En björk med ett meterlångt mörkt hål i avskalat näver är inte längre väcker. Den är ful och ser skräpigt ut.

Flera björkar som skalats av på samma sätt är ännu fulare och ser ännu skräpigare ut. Det som först var ett strecke skön och vilans natur ser vilt ögat på har helt försvunnit.

— Av antalet förstörda björkar att döma måste det vara en näverkurs som har gjort det, tror skogsägaren. Det är så många från Omkring 25 från är det nog allt som allt, har mig och grannen.

— Om de som vill ha näver frågar markägaren om de får ta, blir det en helt annan sak, menar Sten Olsson. Det finns alltid skog som ska röjas. Strax här intill finns det björkar som ändå ska bort. Där får de ta hur mycket näver de vill. Men från de här björkarna som väger så fint utdels intill vägen skulle de inte få ta.

Här stod ett spännmagasin för några dagar sedan. Nu är det borta. Hysletiet står kvar tack vare en stark insats av Molkoms brandkår. 2-8-83. Foto: Anneli Ogebratt

Om man från Nyeds kyrka åker in på den lilla väg som ser ut att bara leda till ett stockvirkesförråd och följer den utefter Borssjön ett litet stycke.

Då öppnar sig efter en stund en vy över röda timrade stugor, sommarängar, kor i hagar och hästar som betar fridfullt. Ner över gårderna kan ögat glädjas åt den vackra utsikten över sjön och björkar som vajar för vinden.

Där, i hjärtat av allt detta, ligger Nyeds Hembygdsgård. Trakten heter Upprud.



Hembygdsgården i Upprud — ett säte för det levande intresset av bevarandet av den gamla allmog- och hemkulturen. 21-7-83

inte”!

Jag vinner
5-8-83
BLÅEV. 6.



Ingen rusch



— Frosten har tagit många bär i det här området, menar Inga-Lill Djus uppköpare på Lövlundsgatan. 9-8-83.

Blombacka bruk, tidigare Uddeholmsägt men sedan maj 1981 i två privatpersoners ägo, redovisar för första gången på många år en mindre vinst. Under verksamhetsåret maj 1982—april 1983 blev resultatet före bokslutsdispositioner m.m. ca 150 000 kronor.

Under samma tid ökade företagets försäljning med 50 procent. Från 11.7 miljoner till 17.5 miljoner. En fjärdedel av detta kommer från exportmarknaden, där Holland är den största kunden.

Bruket, som tillverkar linor och tråd, var fram till maj 1981 en del av Nyby Uddeholm och hade, om inte ny ägare tagit över, lagts ner. Det hade betytt ca 50 förlorade arbetstillfällen.

Bland annat med hjälp av Karlstads kommuns dåvarande näringslivskonsult Lars Angberg knöts kontakter med två privatpersoner, Ragnar Björning och Nils Axelström. De två övertog i maj 1981 bruket utanför Molkom och startade med bl a ett statligt lån i ryggen.

Ständiga förluster

Under de år Blombacka bruk ingick i Uddeholmsbolagets träddivision redovisades aldrig separata resultat för Blombacka.

Men enligt vad som hela tiden sades från Uddeholmsbolaget gick bruket med "stora förluster". Dess resultat be-

stades bl a av stora koncernkostnader (som de nya ägarna naturligtvis slipper) samt sannolikt även diverse fasta kostnader för de utländska dotterbolag, som sålde tråd och linor från Blombacka.

Vi räknar med att under innevarande år öka resultatet till ca 500.000 kronor, säger Nils Axelström, en av de två delägarna.

Enligt budget skall den fakturerade försäljningen under året 1983/84 växa med 20 procent till 21 miljoner kronor.

Gynnsamt läge

Den budgeten kommer att hålla, anser Nils Axelström, i synnerhet som man efter semestern fått ett mycket gynnsamt orderläge.

Situationen för det tidigare nedläggningshotade bruket har förbättrats så markant, att man under hösten kommer att behöva nyanställa personal!

—Dels måste vi ersätta personal som slutat, dels måste vi även utöka personalen med ett par anställda, berättar Nils Axelström.

16-8-83 Mats Dahlberg

SK Örnens 25 års jubileum är både för stora och små. I lördags var det Lillunken. En tävling för alla flickor och pojkar mellan 1 och 14 år. En tävling där alla fick priser och alla fick saft. Och där alla kom runt banan och i mål. Även om det nu hände att några treårs grabbar tog sig tid att tumla om med varandra i gräset innan de fortsatte sitt apringande inspirerade av en energisk konkurrent som kom sättande. 6-8-83.

Alla var nöjda och glada. Inte minst de många föräldrar som var där med sina förhoppningsfulla teiningar. Stumdom kanske far eller mor var mer ambitiös än den tävlande själv. Men det fanns väl löpartraditioner i familjen att uppträffa.
Ett 40-tal startande. Det var både debutanter i sådana sammanhang och de som tävlat förr. En av de duktigaste var Ann-Charlotte Carlsson från Filipstads IF. Hon vann också sin klass — flickor 13-14 år.
Här har Ni alla vinnarna:

- Klass flickor 7-8 år 700 m: Anna Eriksson, SK Örn 3.48.
- Klass pojkar 7-8 år 700 m: Daniel Ivanison, SK Örn 3.21.
- Klass flickor 9-10 år 700 m: Kerstin Örtqvist, Grava SK 3.02.
- Klass pojkar 9-10 år 700 m: Jonas Borgsten, Molkoms SK 3.06.
- Klass flickor 11-12 år 1.100 m: Magdalena Johansson, Molkoms SK och Nina Norman, Nordmark S.20.
- Klass pojkar 11-12 år 1.100 m: Per-Arne Kraft, Väse SK och Stellan Hallberg 4.12.
- Klass flickor 13-14 år 2.200 m: Ann-Charlotta Carlsson, Filipstads IF 7.33.
- Klass pojkar 13-14 år 2.200 m: Johan Örtqvist, Grava SK 7.41. Agat



Frånrik Johansson, Örnens, laddade upp på pappas arm inför sitt lopp.

Ett celebret sällskap gästade på fredagen Molkom. Det var inga mindre än Föreningsbankerna s förbunds styrelseordförande Thorsten Larsson som var här tillsammans med de övriga i styrelsen och ledande tjänstemän inom för eningsbankens organisation. Lokalbanken i Molkom besöktes liksom Sven Tågmarks gård. Lunch aväts på Graninge Vårdshus. På vägen hit hade man också låtit sig förnöjas av den Vrämländska kulturen. 17-8-83.



Celebra gäster från Föreningsbankens topp. Per Schierbeck, VD i förbundet Ingvar Andersson, ordförande i Molkom, Thorsten Larsson, ordförande i förbundet och Ingvar Johnelius, VD i Föreningsbankernas bank.



Går jordbrukskooperationen mot ett "träprissystem" på mjölk? — Ja, säger LRF-basen Sven Tågmark i en NWT-intervju. Ökar produktionen blir det nödvändigt med två priser — ett lägre pris för överskottet, säger han. 15-8-83.

För fjätte året i rad gick cykelloppet Örntrampen i söndags med start från Avrallaskolan i Molkom. 42 cyklister startade, vilket var omkring hälften mot i fjor.
— Det berodde nog på att vi fick konkurrens i år, säger en av tävlingsarrangörerna Lennart Srenson. Med tävling i Värmlandsskåns och ett annat cykellopp i närheten, som går i Storfors och härligt bäddar diktrill, är det svårt att konkurrera. 7-8-83



Stockholmaren Jonas Alfredsson. Sofia SC, var nöjd med årets Örntramp. — Bra väder och fina vägar, tyckte han.

Som många affärer i Molkom kämpar också Margareta Mode med svårigheter. Litet bekymrad för detta är affärens innehavare Margareta Carlsson. Men troligen är hon av födsel och ohjälplig vana optimistisk och förhoppningsfull.
 — Det är roligt att det är så många som handlar hos oss — säger hon. Och det är faktiskt inte bara de som bor i Molkom som kommer till oss. Hitt kommer många också från Karlstad och Filipstad. Vi har också många både svenska och utländska turister som stiftar in.



Margareta Carlsson satsade på kläder och är optimistisk även om det kan vara en smula kämpigt. 16-8-83.

För Tore Eriksson, deltidssjörbrukare utanför Molkom, orsakar torrsommaren ett svidande ekotomiskt bakslag. Tore räknar med en förlust på minst 50.000 kronor. (Foto: Christer Höglund) 13-8-83.



En skogsbrand nordväst om Brattfors, (100 meter på vägen in mot Sutterhöjden) kunde ha fått katastrofala följder om den inte hade upptäckts i tid.
 Brandkåren i Filipstad fick på torsdagseftermiddagen rycka ut med tre bilar för att släcka en skogsbrand vid Tullen, strax utanför Brattfors. Ett område på 5.000 kvadratmeter eldhärjades. Branden började på ett kalhygge, men den hann sprida sig en bit in i skogen innan brandkåren hade läget under kontroll.
 — Det var tur att vi kom när vi gjorde. Hade elden fått ordentligt fäste i den täta skogen hade det varit mycket svårsläckt, säger vice brandchefen Bengt Bjuur. 18-8-83.

Björn Johanssons gård i Bäckelid var mötesplatsen och det var han som fick börja med att tala om hur det gått för honom. Att man samlas så här är främst för att utbyta erfarenheter och få expertråd från Lantbruksnämnden. Roland Falck och Stefan Hellstrand kom därifrån.

Hur har det gått med årets skörd efter det försenade vårbruket? Det var en av de frågor man samlades kring på en så kallad fältvandring i Lantbruksnämnden i Värmlands län regi. Ett 20-tal lantbrukare hade mött upp. En central fråga var förstas problem som uppstått på grund av vårens ihärdiga regnande och blöta.



Allvarsamt lyssnande lantbrukare när Roland Falck förklarar vilka skador rybsen kan få om den säs för sent. 13-8-83.

Tre historiekunniga berättar om gamla tider — Martin Carlsson, Per Eriksson och Folke Karlsson slår sin akloka huvuden ihop.



Märta Karlsson från Bränningarna bjöd på kaffe alltmedan solen sjönk så sakta i horisonten.

De rykten och mytbildningar som uppstått efter Lennart Svenssons skrift här i FT om Karisäng i samband med Karisänglunken i våras har föranlett att den verkliga sanningen kommit dagern.

Karisäng heter Karisäng, inte för att Karl IX nös till just när han skulle döpa Kar...lstad den där gången han kommit på avvägar och trodde han kommit till vår kommuns huvudstad, utan den heter Karisäng efter Kari som hade en äng där.

Detta kunde Folke Karlsson från Bränningarna berätta på tisdagskvällen på ett av Örnens jubileumsveckas arrangemang.

KARISÄNG-TORPET

Folke Karlsson berättade lite om vad han hört om Karisäng och pekade ut var torpet en gång legat. Det lär ha varit samma släkt som hade torpet hela tiden. Lustigt nog fick man bara flickor i den släkten. Så torpet gick i arv från mor till dotter.

De sista som bodde där fick bara en flicka. Hon hette Malin. Hon gifte sig och flyttade till mannen. Huset såldes till slut och flyttades och monterades upp i Molkom. Därmed upphörde Karisäng som boplatser. Men först att bo där var alltså Kari. Hon hade två kor och hon levde nog någon gång på 1700-talet. Så har i alla fall Folke Karlsson hört det.



Lennart Svensson för oss in i historien om Karisäng där Karl IX

KUNGLIGA BESÖK

Men Lennart Svensson vill nog vidhålla att såväl vikingen Bränn-Emil som Karl IX och Karl XII varit där. Om han har rätt eller ej får vi inte veta. Men Martin Carlsson från Sundstorp hade önskingar om att det skulle varit så. «Vi behöver något som kryddar upp vår tillvaro och gör oss glada» menade Martin och berömde Lennart Svenssons skrift.

Uppskattat kaffe med dopp bjöd Märta Karlsson på Bränningarna på. För det fick hon varmt tack och applåd. Och alla var nöjda efter en trivsamt kväll.

Jinga och Arne Mühlaback i bärplockartagen framför sitt kära Per Albin-torp. Huset har dock moderniserats betydligt, sedan det byggdes på 30-talet. 25-8-83.



Glömmer inte

Men de skogsarbetare som kom i åtnjutande av lånet glömmer inte. De kommer att minnas Per Albin och hans insats så länge de är vid liv.

Arne Mühlaback i Lindfors, nyligen fyllda 70 år, har inte glömt. Han säger:

—Det var nog den lyckligaste stunden i mitt liv då jag och mina bröder och min mor fick flytta in i det av oss uppförda Per Albin-torpet. Det var en stor händelse i vårt liv. Vi fick en möjlighet att lämna arrendetorpet långt uppe i skogen i Böckelshöjd, dit det varken gick väg eller annat och där vi levde mycket isolerade. Nu plötsligt fick vi flytta ner till byggda trakter, till Lindfors by.

—Jag och mina bröder beviljades lån på grund av att vår far avlidit 1927. Vi var fyra barn och mor och vi hade det ekonomiskt bekymmersamt. Vi fick alltså låna 6 000 kr räntefritt.

Örnen-rundans facit — 650 cyklade mil

Så många var det kanske inte som kom iväg på Örnen-rundor detta år. Men de som kom iväg cyklade i gengäld mycket flitigt. 322 rundor av 28 Örnenrundecyklister blev facit. Det betyder en sträcka på ca 650 mil (en runda är omkring 2 mil lång).

Två av cyklisterna, Sune Rosenberg och Folke Larsson, cyklade hela 21 rundor. Evy Samuelsson var inte långt efter, hon cyklade 20 och blev därmed spänstigaste dam. Damerna var för övrigt i majoritet med något fler inlämnade startkort med något fler än herrarna. Plaketter fick 11 damer av 17, alla herrar utom en erövrade plakett.

Den mest besökta kontrollen blev Astorp som besöktes 174 gånger. Nästan lika många besök fick Bränningarna som hade 173 och Edskogen 170.

Vinnare i lotteriet blev Sven Eriksson, Sutterhöjden och Margareta Nilsson, Molkom som fick presentkort på 50 kr och Henry Törnqvist, Lindfors. Ove Karlsson, Bränningarna, Elly Johansson, Molkom och Eva Eriksson, Sutterhöjden som fick presentkort på 25 kr. 27-8-83.

Kent Rohm mästare — Mats bröt

KÖPING — Kent Rohm överlägsen svensk mästare i klassen OC. Mats Johansson fortfarande etta i OSB — trots krångel i helgens SM-deltävling i Köping.

Det blev facit av Molkom-förarnas insats i racerbåts-SM.

Kent Rohm var totalt ohotad i klass OC 500 cc. Vann tre av fyra heat. Rolf Norberg, Uppsala, tvåa, Inge Åberg trea och Mats Johansson fyra.

Mats fick tillstånd att delta med sin OSB-båt i stora klassen. Det blev en jättdag för honom, och efter två segrar i OSB blev det tvärstopp i det tredje. Han kolliderade med Arne Ingesson och tvingades bryta. Det innebar att han missade segern i OSB och förmodligen tredjeplatsen i OC.

Nu vann Tommy Eriksson, Stockholm OSB före Anna-Karin Johansson, Molkom, Arne Ingesson och med Mats Johansson på fjärde plats. 29-8-83.



Här bär det av med parspannet mot Brattforsheden med äkta körglädje bukom kusarna. 28-8-83.

I söndags förmiddag var det samling i Fagerås/närmare bestämt på Arvid Johanssons stallbacke. Det var några av medlemmarna i Mellansveriges Körsällskap som tillsammans med sina familjer beredde sig för utflykt på Brattforsheden. Sådana här familjeaktiviteter är bara en av de många saker som sker inom föreningen.

Klapprande hovar, frustande mular, tömmar som klatschar — så var det förr i tiden. Och så är det än i dag, när Mellansveriges Körsällskap ger sig ut på utflykt.

I söndags samlades både kuskar och deras familjer på en stallbacke i Fageråsen för att därifrån styra kosan mot Brattforshedens natursköna landskap.

Mellansveriges Körsällskap är en förening som sysslar med körning i almänhet och inkörning av unghästar i synnerhet. Man ordnar också familjeaktiviteter, såsom söndagens utflykt — ett sätt att hålla gemenskapen och körglädjen levande.



Lars Johansson t.v. och Magnus Jansson t.h. De bägge historiska målgorarna i den första seriematchen med seger för Lindforsknattarna 6-9-83.

Fin laganda
— Jag låter dem leka sig fram, säger Kjell. Och resultatet av det tycks ju bli bra. Men några av de unga spelarna — Joakim Holm och Reine Nyberg — tycker att Kjell är för snäll. De vill ha hårdare träning. Kjell lovar dem också att så skall bli när man sätter i gång med löp träning. —Då skall ni få plågas, säger Kjell.
Joakim och Reine trivs i alla fall väldigt bra med den här träningen och matcherna man spelar. Liksom alla lagkamraterna gör. Alla tänker fortsätta att spela fotboll också när de blir äldre.

Livaktiga industrier finns det många i Molkom. En av de större är Nords Verkstads AB, som tillverkar rördelar och har figurskärning av nål. nroogrammet



Visst är det svårt många gånger att få en lanthandel att gå ihop, säger Gunvi Karlsson. Utan hjälp från släkt och barn vore det svårt. 6-10-83

Hemutsändning finns det något som heter och ges bidrag till för dem som bor i glesbygd. Så många kronor är kanske inte bidraget på, men ger ändå ett litet tillskott till de lanthandlare som kämpar för att hålla sig kvar i en tynande bygd.
En av dem som nappat är Gunvi Karlsson på Sutterhöjdens Handel.
— Enda chansen, svarar Gunvi på frågan om hur hon kom på det här. Utan hemkörningarna skulle inte affären gå ihop. Det var ett sätt att rädda den.
Gunvi tar emot tidigt på morgonen. Affären ska göras i ordning. Kunderna har inte börjat komma än. Mycket ska plockas med in de kan släppas in. Gunvi är glad och glittrande. Tycker det är roligt att vi kommer på besök. Hon vi runt lite i affären. Här är imponerande välordnat. Att få rum bara det värt att titta på. trolleri, faktiskt, att det kan...
— I lördags har affären gått ihop i 21 år. När jag övertog tror ingen att det skulle gå. Knappt själv. Men det gick. Men det klart att utan att arbeta dag i natt hade det inte gått, säger Gunvi lite trött. Men strax pigg hon till igen.
— Folk skulle köpa mer, så Gunvi uppfordrande. Servisen skulle bli mycket bättre. Den här handeln hänger på sversenoch vi är helt beroende av folk handlar här.