

UNIK VANDRINGSLED PLANERAS I DET NYA NATURRESERVATET PÅ BRATTFORSHEDEN

1968 inledde "Brattforskommittén" sin utredning om Brattforsheden. På tisdagen presenterades utredningen och som väntat föreslås att Brattforsheden skall bli naturreservat. Genom en rad interimistiska föreskrifter är ju Brattforsheden redan i dag i princip ett naturreservat men nu vill utredningen att reservatsbildningen skall beslutas på riktigt. 1974

"Vi behöver mjölken"

Kampanjen "Vi behöver mjölken" fick sin start när Lantbrukarnas Ungdomskontakt Värmland höll sitt årsmöte på mejeriet i Karlstad på torsdagen. Det var värmlandsbördige direktören och redaktören för "Vår föda", Alvar Lindberg, som presenterade kampanjen. Det gjorde han bl.a. med en egenhändigt gjord film som han kallar "Den ekonomiska kon". - Med nya fodertyper kommer kon att visa sig ekonomiskt bärkraftig i all framtid, sade Alvar Lindberg. 1974



John Ericsson, disponent Sven Wahlberg, ordf. i ungdomskontakter Tore Olsson och Alvar Lindberg var med och drog igång kampanjen "Vi behöver mjölken" då Lantbrukarnas Ungdomskontakt höll sitt årsmöte



Gunnar Flodman och Elly Johansson vid första kontrollen, där de hade att avgöra vilket år Titanickatastrofen inträffade, 1912, 1914 eller 1915. 6-10-74



Pensionärer från Aabackahemmet i Molkom och Brattska hemmet i Vällberg gjorde på tisdagen ett studiebesök i Bibliotekshuset i Karlstad. Här informerar bibliotekschef Lisa Möllerud (med ryggen mot kameran) några av deltagarna i studiebesöket.

Blöta åkrar bär inte skördetröskan

17-10-74

Lantbrukare i Nyed har mycket obärgat

Höstens myckna regnande och förra veckans snöfall har ställt till stora problem för de värmländska lantbrukarna. Även i nyedsbygden ser det mycket bekymmersamt ut för lantbrukarna just nu och flera av dem har bara lyckats bärga lite mer än hälften av sina spannmåls- och oljeväxtskördar. Några har inte fått in ens hälften av skördarna. Filipstads Tidning med Värmlandsberg har pratat med Rune Badh, Hedäs, och Olle Hedberg, Prostgården. Båda har stora arealer obärgade.

F.d. nyedsbo ny kyrkvaktmästare

1975

Ny kyrkvaktmästare har nu utsetts i Nyed. Nuvarande innehavaren av tjänsten, Thure Blomqvist, avgår med pension den 1 april och från samma datum har som ordinarie innehavare av tjänsten utsetts Tore Olsson, bördig från Rådom.

Olsson har f.n. anställning vid Vargön men kommer alltså att återbördas till hembygden.

Vårtecken i Molkom

1-3-75

Den första staren har kommit till Molkom. Det är Elsa Blomqvist, som rapporterar detta. Hon har haft en stare, som satt på balkongräcket hos henne. Det kan ju vara svårt för en stare att hålla uppe kroppsvärmen, när nattemperaturerna sjunker långt under nollstrecket, men tydligen är att det är möjligt i alla fall.

Kungen fick inte stanna på Torget

Måndagen den 9 september kommer kung Carl XVI Gustaf på en snabbvisit till Filipstad. Hans färdväg är noga utstakad och, enligt vad FT erfar, var det från början meningen att kungen skulle stanna på Stora Torget för att hälsa på filipstadsborna. När landshövding Rolf Edberg fick höra detta, slog han bakut direkt. Han menade att man inte kunde låta kungen stanna vid något så anskrämligt som Filipstads torg. 1974



— Varsågod! Gunnar Sternsjö överlämnar Filipstads-boken som ett litet minne till kungen, i bakgrunden Sten Fogde, kungens guide på resan mot Långban. SEPT. 1974

Brattfors vill stå på god fot med kungen . . .

Tornluckan öppen

I Brattfors tog man en liten avvikelserunda från stora vägen. Ingen - inte ens landets konung - kan besöka Värmland utan att få sig berättat åtminstone en liten gnutta skrock eller sägen eller vad man skall kalla det. Den öppna kyrktornsdörren visades och historien kom

också om, att den alltid måste vara öppen som straff för att man en gång inte var vaken och mötte upp då den tidens konung passerade. Om man stänger den kommer kyrkan att brinna ner - och vem skulle väl våga trotsa en sägen här i Värmland.

'Värmlandsvisan' kungens avsked

Nyedsbor promenerade "med Söndagsmorgon" 1974



Håkan Larsson, Hans Hedberg, Jan Segerberg, Per Persson och Astrid Persson står i kö hos Gun-Brith Karlsson för att få startkort.



Tack ska ni ha alla värmlänningar, vinkar kungen till avsked på torget i Arvika



Willy och Carina Erikson svarade för en uppskattad underhållning vid Röda Korsets årsmöte i Molkom.

Åsbackahemmet i Molkom har funnits till i snart tre år. Det har blivit ett dagcentrum för pensionärerna i Molkom både för dem som bor på hemmet och dem som bor utanför. Där kan de gamla i Molkom gå och få sig mat för en billig penning och de som vill kan gå till terapiavdelningen. Just terapiavdelningen är den aktivaste och mest populära avdelningen på hemmet. Där är 22 pensionärer, varav sex kommer utifrån, sysselsatta med att väva och slöjda. De alster som tillverkas säljs till allmänheten och ger pensionärerna ett värdefullt tillskott som används till underhållning och resor.

Över 1 000 meter väv har kommit ur vävstolarna på terapiavdelningen bara i år. Det mesta av det som vävs - löpare, dukar och handdukar - brukar vara sålt redan innan det kommer ur vävstolen. En del alster säljs direkt vid terapiavdelningen och vem som helst kan hälsa på måndagar, tisdagar eller fredagar då terapin är öppen.

Vid en julförsäljning som anordnades den 30 november såldes arbeten för över 8.000 kronor.

-Men vi säljer ännu mer under året, säger terapeut Ulla-Britt Huldén som står för terapiavdelningen.

Just nu är som sagt 22 pensionärer aktiva på terapiavdelningen. Det är en flitig skara med mycket hög medelålder. Medelåldern ligger på mellan 75 och 80 år.



Hanna Karlsson, 88 år, är glad att hon fått tillbaka synen så att hon kan väva igen.

Hanna, 88 - missar aldrig gymnastiken

En av de äldsta är Hanna Karlsson, 88 år. Hon är också en av de flitigaste. För några år sedan drabbades Hanna Karlsson av starr och miste nästan synen. Men efter en operation återfick hon långsamt synen och idag väver hon för fullt.

-Det är lite svårt att se ibland, men jag tycker det är roligt att jag kan väva igen för det är det bästa jag vet, säger hon.

Hanna Karlsson trivs, liksom alla andra pensionärer, mycket bra på hemmet. Nästan varje vecka bjuds det på någon form av underhållning och aktivitet.

-Det är nästan för mycket av det goda ibland, säger Hanna Karlsson. Ibland får man avstå från en del aktiviteter, men gymnastiken missar jag aldrig.

Hanna brukar väva en stund varje dag och just nu är hon i färd med en jullöpare. Den är redan borttvingad och det blir att gno på för Hanna Karlsson om den skall bli färdig före jul.



Verner Nilssons specialitet är ryamattor. Sedan 1965 har han gjort 170 stycken.

Den ende manlige pensionären som väver är Verner Nilsson. Hans specialitet är egentligen ryamattor, men så här före jul har han bänkat sig vid vävstolen. Sedan 1965 har Verner Nilsson gjort 170 ryor. Han knyter alla möjliga mönster, men med speciell förkärlek för landskapsvapen. Favoritmotivet är Värmlandsörnen. Flera av hans ryor pryder offentliga lokaler i Molkom.

Det var ifjol som Verner lärde sig att väva. Han lärde sig snabbt och väver idag nästan en väv i veckan. Förutom ryor och löpare har Verner Nilsson gjort väderkvarnar som han sålt.

Gerda Granlund är en av dem som bor utanför hemmet, men använder terapiavdelningens tjänster.

-Jag kommer hit varje dag för att jag tycker vävning är underbart, säger hon. Dessutom kommer jag hit för att få mig en bit mat till överkomligt pris.

En del av de pengar som pensionärerna får in genom terapiavdelningen går till underhållning och resor för pensionärerna. Åsbackahemmet är mycket livaktigt när det gäller att ordna underhållning för de gamla och som regel är det ett program i veckan. Till underhållningen är alla pensionärer i Molkom välkomna. Man har så att säga öppet hus.



Gerda Granlund bor inte på hemmet, men brukar komma dit för att väva.



Karin Falck är programvärd vid den svenska schlagerfinalen 1975.



Lasse Berghagen
Jennie, Jennie
1975 vann



En ny affär har inretts i Sven Nilssons f. d. lokaler vid Storgatan i Molkom. Lokalerna har genomgått en omfattande renovering och nu ser affären (se bilden) nästan ut som om den vore helt nybyggd. Det är Cykel-Karlssons Eltr., som har flyttat in i lokalerna. Innehavarna av denna firma heter Lennart Svensson och Rolf Oskarsson, vilka båda började jobba hos Axel Karlsson 1955. Färg-TV och kassettbandspelare är de stora artiklarna just nu men man säljer även bl. a. cyklar, mopeder och motorsågar. 1975



I Fageråsen stod många och väntade när bussen kom och det blev fullt hus med detsamma. Där finns många barn bland låntagarna. Jan, Cecilia, Lars och Eva letar böcker.



I Sutterhöjden kom Johan Larsson, Anna Karlsson, Helmer Melberg, Britta Myhr och Karl-Gustaf Johansson för att byta böcker. Detta var vid första anhalten i Sutterhöjden.



Vid andra uppehållet i Sutterhöjden kom Astrid Karlsson, Dagmar Larsson och Aslög Linder för bokbyte. Dagmar Larsson lånar för sig och maken, som är en bland storlånarna i Sutterhöjden.

24-10-74



Gunnel Lander får sitt förtjänsttecken av Svante Wahlström.

"pimplare" på Lungen



Birger Ek, Brattfors, hade fått upp en fin abborre cirka en timme före slutet. Han sade sig ha gott om tid numera sedan han blivit pensionär och flyttat till pensionärshemmet i Brattfors i höstas. I 37 år har han dessförut arbetat i jordbruk i Perjanstorp. Inte mindre än 27 gånger har han varit till västkusten på fiske, då främst till Varberg och Fladen. Till påsk bär det iväg igen.

— Där finns det fisk, torsk, havskatt m.m., så då kommer man hem med mat, sade Ek.

Carl XIV Gustaf till Danmark

KOPENHAMN (TT:s utsände) Kung Carl Gustaf får sista biten eskort av tre danska örlogsfartyg då han på torsdagen ombord på HMS Gästrikland anländer till Danmark för ett tre dagars officiellt statsbesök.

Han tas emot i Köpenhamns hamn av sin kusin, drottning Margrethe, som tillsammans med sin make prins Henrik hämtar kungen ombord på Gästrikland och för honom iland vid den speciella kungatrappan.

Efter att ha åkt öppen vagn till Amalienborg eskorterad av ryttare från gardeshusarregementet följer lunch innan kungen tar itu med det digra officiella programmet.

Intresset för kungens besök är stort.

APRIL 1975

AUKTION

förrätas vid Hemvärnsgården, Molkom lördagen den 17 maj kl. 11.00, då Karl Andersson, Björksvägen 28, Molkom samt delar av dödsbo m. fl. låter försälja varav en del här kan nämnas.

Spegelbyrå, skrivbord, chifffonjé, sittsoffa, byråar, pinnsoffa, karmstolar, fåtöljer, pelarbord, eksoffa, köksbord, färg-TV, väggklocka, nickelskålar, spelur, gammal kista, dammsugare (Nilfisk), gammal rakspegel, brännvinsväskor, gamla vaser, brevpressar, kopparsaker, 1-kronors mynt 1933-41, mässingvikter, radioapparater, mat- och kaffeserviser, gammal barometer, kommod, mangel, el. element, stora trasmatror, div. linne, kylskåp, tippkärra, herr- och damncyklar, motorglasklippare självgående med el. start, 2 st. plastbåtar större och mindre, m.m.

Nytt varulager: Blazer storl. 46-48, goss- och ungdomsjackor 161-179, byxor 155-185, sommarmössor 54-60, badbyxor m.m.

Kontant betalning.

Agne Jansson, Hulteby, Molkom, tel. 0353-104 89

Vad hände i Molkom?

27-2-75

Den 71-åriga pensionär som torsdag förra veckan anträffades död i ett bryggghus i Lindfors i Molkom kan ha blivit utsatt för brott. Obduktionen i Göteborg på tisdagen visade nämligen att mannen avlidit av en blödning under hårda hjärnhinnan. Han hade en skada kring ena ögat. Det dödande våldet behöver dock inte ha varit kraftigt. Det behöver inte vara misshandel. Mannen kan ha ramlat och slagit sig. Kriminalpolisens våldsrotel har hittills hört ett tiotal personer utan att få klarhet i hur mannen fått skadan. Sidan 10

Pensionären Gustaf Martin Bäck, 71 år, som torsdag förra veckan påträffades död i ett bryggghus i Lindfors kan ha blivit misshandlad. Rättsläkaren i Göteborg konstaterade vid obduktionen på tisdagen att mannen avled av en blödning under hårda hjärnhinnan. Mannen hade en skada kring ena ögat. Rättsläkaren konstaterade också att mannen tidigare haft en blödning på hårda hjärnhinnan. Detta och en del andra omständigheter gör att han inte behöver ha utsatts för kraftigare våld för att få den blödning som ledde till döden.

Aktierna i

Geverts Järn AB.

i Molkom har fr.o.m. 1/7 1975 övertagits av Sten-Åke Sandberg och Sune Eriksson

Samtidigt vill förre ägaren framföra sitt tack till kunder och leverantörer för gott samarbete under år som gått, samt tillönskar de nya ägarna all framgång.

Karin Gevert.

ALL: 1975

Trevlig underhållning APRIL 1975 för Åsbacka-pensionärer

I tisdags eftermiddag var en trevlig underhållning arrangerad på Åsbacka, då Hillie Berglund kåserade om värmländska författare och Siv Reinestrand sjöng visor och låtar, som fint anslöt till Hillie Berglunds kåseri. Bl.a. sjöng Siv en egen tonsättning av Nils Ferlins dikt, »En liten konstnär».

Lavplockning på Brattfors-heden slutade i bötesstraff

7-2-75

Två personer dömdes på fredagen av tinget i Filipstad till 20 dagsböter vardera för att de under hösten 1974 plockade lav på Brattfors-heden för avsalu. Båda nekade till att de hade känt till förbudet mot täkt av lav för avsalu men tingsrätten fann dem alltså skyldiga.



Endast skorstensmuren reste sig ur den brunna fastigheten när elden var släckt. Ännu på söndagen hade man inte hittat kroppen efter den innebrände 57-åriga läroverksadjunkten vid Spångbergsgymnasiet i Filipstad, Lennart Hedenstedt. Först på måndagen fann man rester av en människokropp i askan, och kunde med säkerhet fastslå att Hedenstedt omkommit.



De ansvariga för samkvämet efter familjegudstjänsten i Lindfors. Pojkarna Sören Svensson och Anders Gräsberg skötte om serveringen, Ingeborg Gräsberg och Birgitta Falk kokade kaffet och dekorerade medan Pamela Frithiof visade film. 1975



Kyrkoherde Lars Lingner visar Lutherhjälpens insamlingsaffisch.

"GRILLEN"

19-1-75

Aktiv kyrkokör i Nyed har hållit årsmöte

1975

Det har blivit en tradition att Nyeds kyrkokörs årsmöte hålles hos makerna Ritva och Mats Bergström. Så var fallet även i år. Årsmötet öppnades av Olof Einarsson, som också valdes att leda dagens förhandlingar. Till sekreterare och tidsnärreferent valdes Thure Blomqvist.

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen, varur kan nämnas att kören haft en livlig verksamhet under 1974. Kören har alltid deltagit i kyrkan vid de större kyrkohögtiderna, samt även med särskilda konserter, vilket har uppskattats livligt av församlingarna. Kören har också sjungit för de äldre både på Asbacka och Backa. Vid valborgsmässaöfirandet i Molkom är det kyrkokören som sjunger, ordnar med brasa, tal till våren och fyrverkeriet. Vidare har kören deltagit i Karlstads Stifts kyrkosångarhögtid i Sunne. Likaså i Nyeds kontraktskörens framträdande i Storfors kyrka. Kören medverkade också på Folknykterhetens Dag på Folkhögskolan.

Syrelsens sammansättning för år 1975 blev följande: ordf. Siv Einarsson, Fagerårshöjd, sekreterare Thure Blomqvist, kassör Lilian Davidsson samt Gösta Holmström. Revisorer är Gustav Rigner och Ambjörn Heden. Vidare valdes textkommitte, stämmofiskaler och programråd.

En livlig diskussion ägde rum angående anskaffande av s.k. kordrakter vid framträdande i kyrkan.

Olov Einarsson, som varit körens ordförande i elva år men nu avböjt återval avtäckades av körens nye ordförande och hon överlämnade blommor, varefter kören sjöng Sångarhyllningen. Den avgående ordföranden tackade dingingen och körmedlemmarna för den goda sammanhållningen, som råder inom kören. Han tackade även värdfolket för deras insatser inom sång- och musiklivet, samt för deras gästfrihet att varje år inbjuda till årsmötet.

Sedan fick kören även vara med om semesterresa, på film, som Mats Bergström hade gjort till Teneriffa, vilket var ett synnerligen intressant inslag i årsmötet. Och som alltid, när sångare träffas, blev det mycket sång och så även på detta årsmöte. Den ena glada sången avslöste den andra.

Till sist tackade kyrkoherde Lars Lingner dirigent och kör för deras insatser i gudstjänstlivet, vilka som han sade "är högtidsstunder i Nyeds kyrka. Sjungen och jublen till Herrens ära."

Calamo miljöinvesterar

AB Calamo, Molkom, har fått tillstånd att använda högst 76.160 kronor ur företagets arbetsmiljöfond. Bolaget skall på flera punkter förbättra skyddet mot buller. Dessutom skall ett utslutningssystem för svetsgaser installeras. Arbetsräkna börja i november i år.

JULI 1975



Lantbrukare Sven Tågmark, Molkom, lägger ut texten för professor Ulf Renborg, Uppsala.



'Jordbruket bör bli expansivt'

8-3-75

-Svenskt jordbruk måste satsa mer på produktutvecklingen! Så sade professor Ulf Renborg från Uppsala vid den stora Jordbruksdagen i Karlstad på fredagen. Renborg förordade ett expansivt svenskt jordbruk. Världsmarknadspriset har hittills i allt för hög grad styrt produktionen, framhöll professorn.

Sven Tågmark, värländsk förgrundsfigur inom LRF, var emellertid skeptisk till Renborgs förslag;

-Vi vet för lite om utvecklingen för svensk jordbruksexport för att våga slå in på en ny linje.

Nu försvinner

"skamfläcken"

vid Tallåsen

Många har retat sig på skrotbilarna hos Nisse Johansson vid Tallåsen i Brattfors. Privatpersoner och myndigheter har kritiserat hans "bilkyrkogård" hårt och menat att den utgjort en "skamfläck" i naturen.

MARS 1975

ken mot skrotupplaget säger Nisse följande:

— Nu kommer det att se bättre ut. Och ingen är gladdare än jag. I fortsättning kommer den här pressen hit varannan månad och tar hand om bilarna efterhand jag får in dem.

Nu försvinner bilarna. En skrotpress från en fragmenteringsfirma i Halmstad har på två dagar tryckt ihop inte mindre än 200 bilar till små lätthanterliga paket. Nisse Johanssons skrotbilar blir armeringsjärn i stället efter återanvändandet. Om kriti-

Lindforspensionärer



Styrelsen för pensionärsföreningen i Lindfors. Fr.v. Hilding Jonsson, David Andersson, Fritz Svensson, Maria Eriksson och Gottfrid Andersson.

Hyr den med fri service från 99:- per mån.

- Snabb service utan extra kostnad — man vet på öret vad det kostar varje månad.
- Ingen handpenning. Man hyr för ett år och det enda man betalar är hyran.
- Hyran är låg — från 99 kronor per månad — och den sjunker efter ett år.
- Om man vill byta modell så går det bra.
- Ta hem en färg-TV på prov.

Kom in eller ring!
054-18 90 70, 18 55 55
Östra Torggatan 7, Karlstad

1976

THORN HYR-TV
Färg-TV utan bekymmer.



Lennart, vår filialchef.

Brandmän och många frivilliga kämpade i värmen

Sex skogsbränder att bekämpa på samma gång. Det var fredagens hårda arbetschema för brandmän och skogsfolk inom Filipstads kommun. Redan i torsdags började det. Kl. 13.25 fick Filipstads brandkår larm om en skogsbrand uppe vid Horskjön. Släckningen blev hesvärlig och branden blossade åter upp på fredagen.

Den andra svåra skogsbranden upptäcktes under fredagsförmiddagen ute vid Notberg mellan Brattfors o. Sunnemo. Vid denna tidnings pressläggning rasade fortfarande denna brand. Brandkåren har dock fått branden under kontroll.

Notberg

På fredagsförmiddagen orsakade en motorsåg en stor skogsbrand vid Notberg, mellan Brattfors och Sunnemo. Också där började branden på ett kalhygge men spred sig snabbt över en skogsbilväg och till ett oländigt skogsområde. På grund av att det blåste utvecklade det sig snart till en svårbemästrad toppeld. 8-8-75

Kyrkväktare i Nyed slutar Har upplevt fyra präster

Thure Blomqvist som sedan år 1954 varit kyrkväktare i Nyed slutar sin tjänst nu den sista mars. Han har då varit i kyrkans tjänst i 20 år. Men han har tagit del av tjänsten i 50 år, genom att hans fader Emil Blomqvist blev kyrkväktare år 1924 och Thure då vid många tillfällen hjälpte honom. Bland annat vikarierade han för fadern under dennes sjukdom och har på så sätt kommit att tjänstgöra under inte mindre än fyra präster i Nyeds för-

samling. När fadern Emil för 50 år sedan tillträdde tjänsten, fanns det inga medhjälpare, utan han var ensam. Därför måste familjemedlemmarna tränga in och hjälpa till när en grav skulle grävas eller vid andra tillfällen då han behövde hjälp. På så sätt har Thure Blomqvist faktiskt under 50 års tid tagit del av kyrkväktartjänsten. 80-5-75

Hur blir det med
Lindfors-butiken?

APRIL 1975

Konsum-stämman även i Mokom

På torsdag i nästa vecka håller Konsum Värmland distriktsstämman på Solhalla i Mokom. Samtliga 1.064 Konsum-medlemmar i Mokom och Lindfors är inbjudna till stämman, där det förutom förhandlingar också blir underhållning.

Än är det inte lagfäst att en gård måste säljas till lantbruksnämnden

8-3-73

Under 1960-talet försökte myndigheterna övertyga hela svenska folket att det var förlustbringande att driva jordbruk i vårt land. Vidare hur billigt det skulle bli för konsumenterna om vi litade oss till import. Att slå igen hela jordbruksdriften på en gång var det dock ingen som vågade föreslå.

Den odlade arealen skulle bantas ner med en miljon hektar att börja med. Bidrag utbetalades för skogsplantering på åkermark. Böndernas antal skulle minskas i snabb takt, de småbrukare som inte förstod vinken och slutade frivilligt skulle få kännas vid prispress, sades det när 1960 års jordbruksutredning presenterades vårvintern 1966.

Denna åtgärd åtog sig en del lantbrukskooperativa branschföreningar att vara behjälpliga

med. Mejeriorganisationen ställde sig dock avvaktande och införde aldrig pris-differentiering.

Lantbruksnämnderna fick klartecken för en intensifierad »jakt» på småbönder, vilket de på många håll med plikttröhet försökt fullfölja — många gånger har resultatet blivit detsamma som när man försöker utrota flugor med en flugsmälla — när man slutar slå kryper de fram ur springorna.

I 1963 års jordbruks-uppgörelse fick jordbrukets förhandlare 52 miljoner för att de skulle hjälpa till att rationalisera bort småbönder.

I slutet av 1960-talet anlätades till och med LRF:are för att informera småbrukare om att de kunde få upp till 6.000 kr. i avgångsbidrag om de slutade med jordbruket.

Men på 1970-talet har det vänt, det började med att det blev knappt med mjölk, priset måste höjas 1971 — den gången blev det mer än 1 öre. Bidrag utlovades till upprustning även av mindre ladugårdar bara inte fastigheten var inom räckhåll för en som ville bli stor.

1972 fick vi rekordskörd av spannmål — till olycka för folkhemmet! Överskottet dumpades ut på export. Men — 1973 och 1974 blev säden hårdvaluta!

Åkermarken har nu blivit åtråvärd och dyr. Den måste skyddas, det säger till och med jordbruksministern. Men åkermarkens rätta värde ur samhällets synpunkt kan inte bibehållas om inte skyddet utökas till att gälla även för småbönder: skyddet har hitintills bara gällt de som önskat utöka i större omfattning — resultatet

har varit föga vinstgivande för samhället.

Skatteförmågan som står någesånär i relation till omsättningen finner man bland småbönderna.

Ni som kämpat och på ett ansvarfullt sätt förvaltat fädernas arv och odlarmöda och nu står i begrepp att avvyttra — samt dessutom önskar att kommande släkten skall få utöva sin verksamhet på en levande landsbygd. Jag vill mana Er: Sälj inte till lantbruksnämnden! Välj själv er efterträdare — det är ännu inte lagfäst, att den av nämnden utsedde aspiranten i byn, är den ende som med lagens samtycke kan få förvärvstillstånd. Fler har chansen om de får försöka!

Ake Johansson
Sundstorp Molkom



Stadshotellet i Filipstad vars öde beseglades på torsdagskvällen då kommunfullmäktige tog det slutgiltiga rivningsbeslutet.

Stadshotellet i Filipstad jämnas med marken i höst

FILIPSTAD (NWT)

Nu är det definitivt klart. Gamla stadshotellbyggnaden vid Stora torget i Filipstad kommer att rivas någon gång fram på höstkanten. Dess öde beseglades på torsdagskvällen då kommunfullmäktige tog det slutgiltiga rivningsbeslutet i samband med behandlingen av torgets framtida ordnande. I full samstämmighet skall tilläggas. Ett förslagsanslag på 150.000 kr anvisades ur allm. investeringsfonden för rivningen av det nu 100-åriga byggnadskomplexet.

APRIL 1975

Köpt 1974 Läggs ner

I fjol höst såldes Skandinaviska No-Sag i Molkom till en konkurrent i Västergötland. Det fanns flera spekulanter, men dåvarande ägaren menade att konkurrenten var den ende spekulanten som inte skulle flytta verksamheten från orten. Västgötaföretaget fick alltså köpa.

Nu - knappt ett år senare - kommer besked om att verksamheten i Molkom ska läggas ner och flyttas till Herrljunga. De tretton anställda har erbjudits att flytta med men vill inte 28-8-75

600 svin dödades!

600 grisar innebrändes när lantbrukare Bo Seanders svinstall i Bäckelid Väse sent på onsdagseftermiddagen fattade eld och brann ned till grunden. Djuren - förutom grisarna ett par hundra höns - var inhysta i två byggnader varav den ena var nybyggd. Värdet av det brunna uppgår till mellan en halv och en miljon kronor. 30-4-75



1975

Publiken på Åsbacka bjöds på trevlig underhållning på tisdagseftermiddagen



Ezert Taube död 31-1-75

"Folkhögskola på nytt"

Samtidigt med kursen för invandrare startade en helt ny kurs på Molkoms folkhögskola. Kursen kallas "Folkhögskola på nytt" och är avsedd för gamla folkhögskoleelever som vill fräscha upp sina kunskaper. Kursen har samlat 10 deltagare. De flesta från Värmland men några kommer från platser utanför länet. Kursen håller på en vecka och kursdeltagarna får sig till livs historia om folkhögskolan, litteraturkunskap och aktuell miljövårdsdebatt.



Förre rektorn Veine Sahlström berättar om Jacob Fr. Geijer, som var initiativtagare till Molkoms folkhögskola. Kursdeltagarna fr v Sven Simberg, Kjell Sjöström, Anna-Greta Sjöström, Ruth Nyvall-Angmar, Dagmar Nyvall-Hillman, Vera Lindgren-Björkström, Ann-Christina Magnusson, Gerda Gustavsson och Siv Lindhe. 1975

Familjen Ågebys hem ute på Hammarö verkar som det invaderats av en japansk kulturell utställning. Överallt ser man japanska föremål - små vackra risskålar, matpinnar, torkad mat i olika förpackningar, kimono i underbara färger, solfjädrar, som är små akvareller och japanska dockor i långa banor i olika storlekar och utförande. Och den, som står bakom denna "utställning" är 17-åriga dottern Gisela, som kom hem häromdagen efter ett års vistelse i Japan och hennes japanska "syster" Nobuko Kato.



För drygt ett år sedan plätade vi unga Gisela, när hon packade sin trunk för ett års vistelse i Japan. Här packar hon upp den igen den här gången hjälpt av sin japanska "syster" Nobuko Kato.

Avslutning på cirkel om Bygd i förvandling

1975



Natalia Ottosson, Stina Jonsson, Johan Jonsson och Gerda Gräsberg studerar ett gammalt foto.



Lilla 4-åriga Karin Lander gjorde en prestation som gick hela 8-kilometersbanan och hon fick också ett extrapris av arrangörerna.

I motionsklassen lottade arrangörerna ut 25 pris bland dem som fullföljde. Ett extrapris fick tävlingens yngsta deltagare, 4-åriga Karin Lander, som klarade prestationen att gå de åtta kilometrarna för egen maskin. Mot slutet erbjöds lilla Karin bilskjuts, men hon ville promenera ända fram. Karin fick nu det originellaste priset av alla, en flätad näverkorg fylld med blåsippor, blommor som plockats i tävlingsområdet.

TÄVLINGSKLASSEN: 1) Gunnar Skoglund, Skogsberg, 28.40, 2) Bengt Lindkvist, Skattkärr, 29.10, 3) Jens Karlsson, Skogsberg, 32.15, 4) Hans Martinsson, Butorp, 32.30, 5) Bengt Andersson, Molkom,

Motionsklassen: Hans Berggren, Filipstad, 35.25, Rolf Oskarsson, Molkom, 35.30, Villy Asberg, Molkom, 35.33, Karl-Erik Sundström, Molkom, 37.45, Börje Edström, Filipstad, 39.10, Göran Nilsson, Olsäter, 39.20, Bertil Valin, Karlstad, 40.46, Bengt Oscarsson, Molkom, 43.10, Bengt Olsson, Likenäs, 43.35, Lennart Svensson, Molkom, 43.45, Sven Valin, Karlstad, 45.20, Bengt Samuelsson, Butorp, 45.25, Axel Fagrell, Filipstad, 46.00, Olle Samuelsson, Butorp, 48.35, Lars Olsson, Likenäs, 50.25, Ivan Olsson, Laskerud, 51.45, Anders Borg, Molkom, 52.45, Arvid Jansson, Molkom, 52.45, Henry Nilsson, Viberg, 54.05, Per Lander, Sutterhöjden, 56.05, Olle Olsson, Likenäs, 56.20, Bo Nilsson, Viberg, 58.15, Björn Svensson, Viberg, 58.15, Ulf Johansson, Molkom, 59.25, Benny Ingman, Molkom, 59.35, Niklas Borg, Karlstad, 59.55, Folke Flodman, Sundstorp, 59.55, Gullan Oskarsson, Molkom, 1.00.30, John Nyström, Molkom, 1.02.10, Jan Nyström, Molkom, 1.02.55, Elly Nyström, Molkom, 1.03.30, Mats Jonsson, Molkom, 1.04.50, Aldor Eriksson, Molkom, 1.05.00, Tim Hagström, Molkom, 1.05.00, Inga Borg, Molkom, 1.05.00, Stefan Blom, Molkom, 1.06.30, Anders Nilsson, Olsäter, 1.10.00, Peter Blom, Molkom, 1.10.40, Karl-Ingvar Blom, Molkom, 1.10.40, Ann-Britt Lundkvist, Asplund, 1.11.00, Anita Lundkvist, Asplund, 1.11.00, Bengt Skoglund, Sutterhöjden, 1.11.05, Rut Thörn, Bäckelid, 1.11.05, Gunnar Flodman, Molkom, 1.11.05, Elly Johansson, Molkom, 1.11.05, Lennart Carlsson, Svenerud, 1.11.40, Birgit Jansson, Molkom, 1.11.45, Ulf Larsson, Ångebäck, 1.14.35, Ulla Skoglund, Skogsberg, 1.15.30, Enar Hasselgren, Skogsberg, 1.15.30, Aina Flodman, Sundstorp, 1.16.40, Per-Inge Berg, Sundstorp, 1.16.40, Ingemar Jansson, Ångebäck, 1.17.10, Lena Borg, Skattkärr, 1.18.00, Jan Segerberg, Molkom, 1.18.05, Vivi Johansson, Molkom, 1.20.00, Anna Hasselgren, Skogsberg, 1.20.30, Kent Eriksson, Molkom, 1.24.10, Elsa Karlsson, Snaversrud, 1.24.30, Sven Karlsson, Snaversrud, 1.24.30, Sven Jansson, Ångebäck, 1.25.35, Eva Larsson, Sutterhöjden, 1.25.50, Inger Larsson, Sutterhöjden, 1.25.50, Einar Larsson, Sutterhöjden, 1.26.00, Maria Olsson, Molkom, 1.26.30, Marta Olsson, Molkom, 1.26.35, Bengt-Olof Jansson, Ångebäck, 1.26.40, Kerstin Larsson, Fageråsen, 1.27.00, Helen Larsson, Ångebäck, 1.27.25, Margit Jansson, Ångebäck, 1.27.25, Anita Segerberg, Molkom, 1.28.35, Eva Skoglund, Molkom, 1.28.35, Ingegerd Skoglund, Molkom, 1.29.00, Arne Skoglund, Molkom, 1.29.00, Nanny Johansson, Molkom, 1.29.00, Elly Westlund, Aksjön, 1.29.00, Maj Sundström, Asplund, 1.30.20, Inger Eriksson, Sutterhöjden,

'Karisänglunken'

1975

1.30.20, Inger Hjalmarsson, Sundstorp, 1.33.30, Gunnar Hjalmarsson, Sundstorp, 1.33.35, Göran Olsson, Storfors, 1.33.40, Bertil Nilsson, Molkom, 1.35.10, Bror Stark, Molkom, 1.35.10, Tomas Persson, Molkom, 1.36.10, Lars Flodman, Molkom, 1.36.10, Sten Johansson, Väse, 1.36.20, Margot Gustavsson, Väse, 1.36.20, Inger Oskarsson, Molkom, 1.36.40, Märta Nilsson, Olsäter, 1.36.40, Anneli Wester, Viberg, 1.38.10, Laila Johansson, Sundstorp, 1.38.10, Yvonne Söderholm, Deje, 1.38.25, Sten Karlsson, Snaversrud, 1.38.25, Siv Svensson, Snaversrud, 1.38.30, Alf Söderholm, Deje, 1.38.35, Lars Wahlsten, Slängserud, 1.39.35, Eva Arverno, Slängserud, 1.39.35, Anna-Lisa Stark, Molkom, 1.40.00, Ann-Katrin Nilsson, Molkom, 1.40.00, Britta Söderholm, Deje, 1.40.00, Ingemar Råberg, Mellby, 1.40.00, Berit Söderholm, Deje, 1.40.00, Tord Andersson, Väse, 1.40.00, Ture Karlsson, Sutterhöjden, 1.40.00, Alf Rydberg, Karlstad, 1.40.00,

Gunnar Wiegler, Molkom, 1.40.00, Anna Wiegler, Molkom, 1.40.00, Gunnevi Karlsson, Sutterhöjden, 1.40.00, Ull-Beth Turesson, Sutterhöjden, 1.40.00, Monica Hansson, Molkom, 1.41.00, Anna-Lisa Sundström, Molkom, 1.41.00, Berit Lander, Molkom, 1.41.00, V. Lander, Molkom, 1.41.00, Anna Nord, Molkom, 1.41.00, Astrid Jansson, Molkom, 1.41.00, Bernt Jonsson, Molkom, 1.41.00, Åke Johansson, Sundstorp, 1.48.00, Maj-Lis Jansson, Ångebäck, 1.48.00, Birger Jansson, Ångebäck, 1.48.00, Peter Jansson, Ångebäck, 1.48.00, Jörgen Johansson, Amål, 2.04.00, Elisabeth Lander, Sutterhöjden, 2.06.00, Birgitta Ivansson, Sutterhöjden, 2.06.00, Karin Lander, Sutterhöjden, 2.06.00, Ingrid Lander, Sutterhöjden, 2.07.00, Gunnel Lander, Sutterhöjden, 2.07.00, Rolf Johansson, Amål, 2.07.00, Elsa Johansson, Amål, 2.07.00, Karl-Erik Eriksson, Ekshärad, 2.07.00, Christina Eriksson, Ekshärad, 2.07.00, Cecilia Eriksson, Ekshärad, 2.07.00.



En härlig söndagspromenad i det gassande solskenet tog sig familjen Jansson - pappa Sven, mamma Margit och sonen Bengt-Olof - i samband med skogsbingon i Bäckelid.

'Örnenrundan'

68-åring körde elva varv

Ett resultat värt en extra stor stjärna är Martin Karlssons från Sundstorp: Han är 68 år och hade ändå åkt banan elva gånger när tävlingen var över.



Aldor Eriksson, Molkom, fick brickan full och kunde kvittera ut ett presentkort på 30 kronor.

Nya sjukvårdsbiträden

Sjöbergs-visor på Åsbacka

Till bakgrundsmusik ur "Den första gång jag såg dig" inledde Göthe Maxe och Gunnar Uddén sitt program om Birger Sjöberg och hans visor på Åsbackahemmet i lördags eftermiddag inför en rätt stor publik.



På skärtorsdagen utexaminerades 16 sjukvårdsbiträden i Filipstad. Kursledare har varit Liss-Mia Dahl, Filipstad, och som lärare har följande fungerat: Hjärdis Persson, Ingemar Thorolfson och Margit Clausen. De 16 nyutexaminerade sjukvårdsbiträdena kommer från Filipstad, Nykroppa och Molkom. På bilden syns de 16 tillsammans med kursledaren Liss-Mia Dahl. Sittande fr. v. Ulla Norberg, Yvonne Seffel, Vivi-Anne Kruse, Liss-Mia Dahl, Maria Kihlberg, Margret Karlsson, Siv Johansson, Inger Larsson. Stående fr. v. Agnetha Skåhlberg, Annika Berggren, Mariann Löytölä, Katarina Juvél, Aslaug Lander, Greta Borgström, Kerstin Andersson, Sylvia Lindström och Gunnel Bjurbäck.



Publiken på Åsbacka tyckte mycket om Sjöberg-programmet.

Siv Reinestrand- - ung bondmora på gamla släktgården Bäckelid i Molkom

1975

Siv Reinestrand - ung bondmora på den gamla släktgården Bäckelid inte långt från Molkom - ser ut som en äldre syster till sina två söner, där hon sitter på stora entrétrappan och leker på sin gitarr iklädd blå jeans, blårutig skjorta och en stor vit nackrosett, som håller samman de mörka lockarna.

Men hon och maken Stig delar ansvaret för gården och hon jobbar nästan lika ofta ute på åkrarna körande traktor eller inne i ladugården som härbärgerar femtio djur därav hälften mjölkkor som hon arbetar inomhus.



Plötsligt stod Bröderna Lindqvist på gården och sjöng "En enkel tulipan" ¹⁹⁷⁵

Förrädmästare Alf Thudin i Lindfors fyllde 50 år på pingstaftonen och det blev en födelsedag, som var fylld med överraskningar från början till slut. Kronan på verket var när Bröderna Lindqvist — den populära gammeldansorkestern — helt plötsligt

svängde in på gårdsplanen i Lindfors och började spela för den nyblivne 50-åringen. Det skedde på måndagsförmiddagen och senare på måndagen kunde hela svenska folket lyssna till firandet i Lindfors i radioprogrammet »Fira med Radiohjälpen».



Vilken överraskning!

Alf Thudin skär födelsedagstårten och Per-Eric Nordquist håller i fatet. ¹⁹⁷⁵

Attraktion i Lindfors

Mot slutet av sommaren kommer Lindfors att bli en attraktion rikare. Då ska nämligen det gamla tågsetet, som körde gods mellan Blombacka Bruk och Lindfors, vara nyrenoverat och färdigt. Det gamla tågsetet är mycket ovanligt i sitt slag. Bara ett lok till av samma typ finns bevarat i Sverige. Nu är det Nyeds hembygdsförening, som i gåva fått detta tågset. Men hembygdsföreningen har också problem. Någon stal under söndagsmorgonen en bit av rälsen, där tågset ska gå.



Bara två lok av den här typen finns bevarade i Sverige. Ett står i Lindfors och skall bli turistattraktion. ¹⁹⁷⁵



Håkan Lander har med Eva Persson som assistent haft hand om simundervisningen för nybörjarna i Spångbergshallen. Fr.o.m. i höst kommer han där även att ta hand om skolornas simundervisning. Här ses han med en grupp nybörjare i simhallen. ¹⁹⁷⁵

Skrivelse från Molkom

- Gör konsthantverkar-gård av f. d. mejeriet!

Gör en konsthantverkargård av f.d. mejeriet i Molkom! Det föreslår konsthantverkarna Annacarin och Anders Magnusson, Strand i Molkom, i ett brev till kommunstyrelsen i Karlstad. De söker själva en lämplig lokal i Molkom för försäljning och visning av sina alster och menar att även andra, som sysslar med konsthantverk, kan ha nytta av lokaler i f.d. mejeriet, som nu står tomt sedan Molkoms Mekaniska Verkstad flyttade till sina nya lokaler.

— F.d. mejeriet bör vara lämpligt att göra om till en konsthantverkargård, tycker Annacarin och Anders Magnusson. Där såväl yrkes- som hobbykonsthantverkare kan få lokaler för tillverkning, visning och försäljning.

Annacarin och Anders Magnusson berättar också i sin skrivelse att f.d. yrkesläraren Bertil Larsson vid verkstads-skolan i Alvsbacka behöver lokaler för sitt arbete med att renovera antika möbler och även

för honom kan f.d. mejeriet vara en bra lösning.

Den här skrivelsen går nu först till Karlstads kommuns fastighetskontor för yttrande innan kommunstyrelsen tar ställning till förslaget.

Åsbackapensionärer gjorde trevlig bussresa till Dalarna



Sällskapet har embarkerat bussen vid Rishögsgården (tögt nämn, men så hetre det faktiskt) för hemresa. Molkom och Åsbackahemmet nästal

Sommartid är ju restid och bland de flitigare resenärerna är som bekant pensionärgrupper. Pensionärerna på Åsbackahemmet i Molkom är därvid inget undantag. I onsdags gick från hemmet en resa till Dalom, främst skulle man bese de trakter i Skattlösberg, där Dan Andersson levde och verkade. Orsaken därtill var, att man i vinter haft flera studiecirklar i gång, bl.a. har man studerat Dan Andersson.

Klockan åtta gick starten med ett 30-tal resenärer, där ibland några utombys. Husmor Maj-Britt hälsade välkommen och räknade in gänget. Som medhjälpare hade hon ytterligare två reseledare, Karl-Erik Eriksson, studieombudsman vid ABF, Karlstad, som biträtt under kurs-tiden, samt Astrid Jonsson på terapin.

Över Filipstad-Persberg-Fredriksberg gick färden till Skattlösberg. Skolan där Dan Anderssons far var lärare och Dan född är nu nedbrunnen, men på tomten alldeles intill vägen fanns en liten minnessten, där det låg en vildblommor. Enligt uppgift finns alltid hela sommaren en sådan bu-kett vid stenen, ditlagd av besökande Dan Andersson-vänner.

En bit från denna gjordes rast vid en gammal finngård i Skatt-

lösberg, Mats Larsgården, där en kunnig guide mötte och berättade om gården, dess folk ända från 1600-talet, visade pöretet, kolar-milan med koja m.m. Men middagen väntade på Brunnsviks Folkhögskola, dit vi anlände något försenade. Efter all andlig spis på Skattlösberg smakade det gott att få något för kroppen. Efter maten blev det en rundtur i bussen på skolans område, där en guide berättade om skolan, dess tillkomst och nuvarande uppgift. Skolan är ju från början Karl-Erik Forslunds skapelse och är främst arbetarerbörelsens skola och även sedan 1929 LO-skola.

Carl Larsson-gården i Sundborn var nästa mål. Det blev en högtidsstund att få se denna under kunnig ledning, känna igen många detaljer man förut endast sett på bild, det var fantastiskt. Där mötte även husmor på

Läkarsextetten på "kyrkoturné"



Läkarsextetten i repetitionstagen. Fr. r. Anders Green, Bengt Wärlund, Mats Bertström, Staffan Eker, Lennart Persson. Vid cembalon Matts Lundgren. 30-8-75



John Johansson vid reningsverkets kontrollskåp, som har många knappar och lampor. SEPT. 1975

-En smaskollärare skall ha tio armar och 20 öron. Kajsa-Britta Ångeby, smaskollärare på Färjestads-skolan i Karlstad, ger sin syn på inlärningsproblem och möjligheter till förbättringar inom svenskundervisningen.



Trygghet och ömhet kräver barnen för att känna sig säkra och harmoniska, och för att kunna prestera sitt bästa.

Veteranbil i Molkom slipper kyla och regn!

Intresset för veteranbilar växer för varje år. Vill man omsätta drömmen om en gammal bil från anno dazumal måste lur, skicklighet och pengar kombineras och därmed är antytt att veteranbilen kan bli en dyr leksak.

Är man skeriägare och varje dag dammar fram på vägar med en lastbil kunde man kanske tänka sig en fritidssyssla, som ligger lite bortom motorfordon. Men Ake Johansson i Molkom, en av landets tusentals veteranbilägare, har som enda fritidssyssla att vårda och förbättra en svart och ljusbeige A-Ford från 1931. Bilen köpte han när den var i ganska gott skick så den enorma arbetsinsatsen för att få bilen att rulla och bli godkänd har han inte behövt lägga in. A-Forden har varit i trafik i ca ett år.

"Nu ska hela rasket rivas":

Molkoms bokhandel har alltså sjungit sista versen och alla bokköpare får ta buss eller bil in till Karlstad eller Filipstad. Eller låna böcker på biblioteket. Men en gång i tiden var bokhandelshuset vid Storgatan i Molkom en slags medelpunkt för ett litet samhälle, som visserligen var centralort i bygden men som inte på något sätt kunde erbjuda de servicemöjligheter dagens Molkom kan. I Molkom bor sedan början av detta seklet Gustaf Rignér. Han är en av dessa som på sitt sätt nästan bidrog till att bygga upp Molkom och han har mycket starka minnen av den tiden när hans mor startade bokhandeln i Molkom och om hur han själv kom att inleda en 50-årig bana som bokhandlare.



Molkoms Bokhandel har nu stängts och i sinom tid skall "hela rasket rivas". Därmed har en 67-årig bokhandelspek i Molkom avslutats och bokkunderng får nu ta vägen till Filipstad och Karlstad för att göra sina inköp.
4-10-75



Ake Johanssons A-ford från 1931 är en av de många hjulförsedda ädelstenar, som i dag rullar fram på våra vägar.

Privat lunch

på gästgiveriet 6-10-75

NÄR KUNGEN KOM TILL GRYNYNHYMTAN

I största hemlighet besökte vår unge monark, kung Carl Gustaf, Grythyttan igår, måndag. Det var Grythyttans gästgiveri och Loka Brunn han tittade på.

— Besöket var helt privat, och därför lät vi ingenting komma ut till pressen, förklarar Carl-Jan Granqvist på gästgiveriet, som stod som värd för kungabesöket.

"Fira med Radiohjälpen" firade i Lindfors igen!

1975

Lindfors har blivit en riktig turort, när det gäller programmet »Fira med radiohjälpen». För inte så länge sedan var det Alf Thudin, som blev firad, och nu hade hans fru Sonja tillsammans med fruarna Sonja Svensson och Ingeborg Gräsberg gjort ett nytt försök och sänt in ett firarkort för att uppvakta sin granne och väninna, Birgitta Falk, på hennes 31-årsdag.



Riktigt livat och glatt var det hemma i soffhörnan hos födelsedagsbarnet Bibbi Falk i Lindfors. Här ses hon t. h. med sönerna Karl-Henrik och Karl-Johan, och bredvid dem Pastellerna, som efter kaffet svarade för ytterligare underhållning.

1975.



Väninnorna och grannfruarna Sonja Svensson, Ingeborg Gräsberg och Sonja Thudin orsakade allt rabalderet. Sonja Svensson sände brevet till »Fira med Radiohjälpen» och hade turen att få det draget. De svarade också för kaffeserveringen hos Birgitta, som själv hördes ut ur sitt kök.



Eva och Zara Thunell arrenderar Mangenbaden på tre år.

Styckegods-



nedläggning

Trädgårdsmästare Karl Olsson i Nykroppa är mer bekymrad för framtiden. För den här kartongen kommer han hädanefter att få betala 8:50 kr extra i frakt och dessutom får han blommorna betydligt senare än hittills.

Mangenbadens arrendatorer 1925

Mangenbaden har i år nya arrendatorer, Zarah och Eva Thunell (mor och dotter) från Filipstad. De arrenderar Mangenbaden, som ägs av Karkteds kommun, på tre år.

av hög klass med duschar, tvätt- rum med torkskåp och tvätt- maskin, diskutrymmen samt utanför stugorna diskstall.

Mangenbaden har ju dess- utom ett mycket centralt läge intill riksväg 63 och på bara några mils avstånd från Karl- stad och Filipstad.

Thunells går in för att göra badet trivsamt för alla, inte minst för barnfamiljer, då badet med sin långa sandstrand är synnerligen barnvänligt.

Mangenbaden är ju välkänd för det rena vattnet och den långa sandstranden, som är hela två km lång. Detta gör att många kan vistas där utan att trängas. I restaurangen kan man få lagad mat, kaffe och bröd, dricka m.m. och i kiosken glass, frukt o. dyl.

Atta campingstugor finns för uthyrning, men flera behövs. Det är alltid stor efterfrågan på dem. I varje stuga finns fyra bäddar samt elplatta för mat- lagning. Toalettanläggningen är

"Spiralverk 75" unik i världen

Blommor, blader och folkdans illustrerade på tisdagen ett mjukt anslag till ett nytt utvecklingskede i molkomföretaget Calamos historia. Då invigdes den nya rörhallen på en byggyta av 1.275 kvadratmeter, där tillverkningen av spiralar beräknas kunna påbörjas under augusti månad. Vid invigningen bjöd Norra Råda bygdelag på en mycket trevlig folkdansuppläsning och sedan åt såväl anställda som inbjudna invigningsgäster — totalt omkring 200 personer — lunch i den nya rörhallen. Till rörhallen gick de inbjudna gästerna från lunchrummet i procession efter spelmännen Bo Landberg och Gösta Olsson. Ett M i firmamålet Calamo fanns med som en röd tråd vid invigningen. M:et illustrerade Molkom men också midsommar (midsommardagen inföll ju förr den 24 juni). M:et elektropolerades för övrigt efter lunchen och fick därmed den karaktäristiska blanka ytan.



Guy Carlsson och Ingvar Larsson framför Calamos nya rörhall.



20-årsjubilarerna med rektor Sahlström och magister Stenberg. 1975

Siste flanören tänker tillbaka

Magister Olle Berggren är en välkänd gestalt för de allra flesta molkomsbor. Han har under en lång följd av år verkat som lärare på Molkoms Folkhögskola och han har varit en flitigt anlitad uppläsare. Litteraturen är hans område, denne Molkoms kanske allra siste verkliga flanör.



kommunalråd

Nyedsbonde



Torsten Srensson blir centerus nya kommunalråd i Karlstad. Han är 51 år gammal och lantbrukare. Nu får fru'n och sonen ta över jordbruket SEPT. 1975



SK Örnén i Nyed hade med en hel del deltagare i lördagens Kroppa-orientering. Några av dem ses på bilden. Bäst lyckades Jan-Erik Jansson, som ses längst t.v.

Hemmet som inte får bli någon isolerad ö

Många äldre upplever säkert detta att kanske komma till ett ålderdomshem som något osäkert. Och förr var ju ålderdomshemmen i många fall inte särskilt tilltalande inrättningar.

Asbacka ålderdomshem i Molkom däremot borde säkert kunna bli en slags samlingspunkt inte bara för pensionärer och deras anhöriga. Ingen skall klaga på läget: Det är tillräckligt centralt.

Men säkert finns fördomarna kvar om att äldre skall få lugn och ro. Det är just detta som många pensionärer inte vill ha och en av orsakerna till att Asbacka placerades mitt i Molkom, när det byggdes 1970, var just att underlätta möjligheterna till kontakt över åldersgränserna.

2-10-75.

Mopedåkare lätt skadad

EAVIK.

MOLKOM (NWT)

Vid en olycka på riksväg 63 vid 17-tiden på onsdagen skadades en mopedist lindrigt. En bilist, som färdades mot Filipstad, skulle ungefär vid Götes Kiosk i Lindfors, göra en omkörning av två mopedister. När bilen befann sig c:a 10 m bakom de två mopedisterna vek den ena mopedföraren ut en aning i vägbanan och en kollision blev resultatet. Mopedisten skadades lindrigt och fick smärre skrubbsår. 4-8-76.



Maj-Britt Johansson, föreståndare för Asbackahemmet.

Säregen företeelse i Lindfors-trädgård

28-8-1975



Namnet Lindfors förpliktar!

Riv ej - låt förnuftet råda!



Lindfors järnvägsstation är värd ett bättre öde än rivning, anser insändarskribenten Tage Svensson från Göteborg. 10-10-75.

En säregen företeelse i växtvärlden har inträffat i Gunnel och Erik Karlssons trädgård i Lindfors. I en Zinniablomma, som i vanliga fall har en blomställning per stjälk, har bildats fem blomställningar i den normala stora. Karlsson har kontaktat trädgårdskonsulent Karl-Erik Samuelsson, Karlstad, som säger sig aldrig ha sett något liknande. Företeelsen är unik och han uppmanar dem att noga ta till vara fröerna för att se, hur plantor av denna växt i fortsättningen bildas.

Den aktuella Zinnia-blomman är uppdragen ur frö, sått av Gunnels fader Göte Andersson i drivbänk i början av maj. Gunnel planterade sedan ut denna tillsammans med många andra plantor i början av juni.

Den stora blomman är mörkt lila till färgen och de fem små blomställningarna, som bildats inne i denna, är ljus: rosa. Möjligen kan den torra sommaren ha medverkat till denna säregna företeelse. Konsulent Samuelsson uppger, att många egendomsliga växtformationer har iakttagits i år.

Tänk om väggar kunde tala

Kyrkoherde Lars Lingner berättar om Nyeds prästgård under tre sekel

25-9-76

På taket till Nyeds vackra prästgård sitter en vindstjöl med namnet A. Noreen och under detta årtalet 1712. Om man i tankarna går tillbaka mer än ett kvartartusende och tänker sig Nyed och dess prästgård under Karl XII:s långa krig skall man finna bl.a. att Nyed var märkligt förskonat från den återlämning på män som kriget medförde.

Här fanns viktiga järnbruk och de annställda på bruken klarade sig undan kriget. Vad gäller prästgården under dessa oroliga år, dessa Sveriges eista stormaktsår, var den i ett skick som lämnar mycket övrigt att önska. Genom ett häradssting beslöts det att en ny prästgård skulle uppföras, så att gårdens invånare åtminstone slapp leva, som det stå: »uti köld, frost och dropp, när de tiderna äro, men mest uti livsfara för dess nedruttenhets!»



Nyeds anrika prästgård byggdes 1712 under ledning av den kraftfulle prosten Axel Noreen.



Nuvarande kyrkoherden Lars Lingner är den tolfte i raden av husets herrar i Nyeds prästgård.

Nyeds missionsförsamling invigde bönehus 1875 Nu bygger man ny kyrka

Man diskuterar nu för tiden om vilka rörelser, som är folkrörelser, men en sak kan man väl vara på det klara med: de fröreligiösa rörelserna var väl den första folkrörelsen i vårt land. Här i Nyed bildades den första missionsförsamlingen år 1859 i Karlsberg. De första årtiondens samlades man i hemmen eller i skollokaler, men på en kyrkostämman beslöts senare att skolorna inte skulle upplåtas för sådana sammankomster.

Ny kyrka
Nu 100 år efter det att den första kyrkan stod färdig, så står Nyeds missionsförsamling i begrepp att bygga en ny kyrka, och detta är den största satsning, som församlingen gjort. Man bygger inte en kyrka för att skyta med utan den byggs för framtiden, och för den ungdomsverksamhet, som är så lovande.

Nyeds Hembygdsförening behöver dörrar

Nyeds Hembygdsförening är i behov av två dörrar till den byggnad, som flyttades från Edet och som skall bli museum för Fogdes samlingar, när den blir färdig. Dörrarna bör vara i måtten 180 x 145 cm, dubbeldörrar, vardera dörren alltså drygt 70 cm bred. De skall användas som innerdörrar. Eventuella mecenater efterlyses. 31-7-76

Plåthangar byggs på Brattforsheden

FILIPSTAD (NWT)
Brattforshedens segelflygklubb planerar att uppföra en ny hangarbyggnad på Brattforshedens flygfält för förvaring av klubbens flygplan. I en framställd till Filipstads kommun, i dess egenskap av arrendator av flygfältet, meddelar klubben att den befintliga hangaren är helt otjänlig och därför kommer att rivras. Den nya hangarbyggnaden kommer att uppföras i plåt och klubben anser det ytterst angeläget att byggnationen kan förverkligas inom en snar framtid, varför man hoppas på ett positivt bemötande från berörda instanser.
Fastighetskontoret liksom kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker segelflygklubbens framställning, under förutsättning att man erhåller Kronans tillstånd att genomföra rivning och nybyggnad samt att Filipstads flygklubb och Wasabröd AB lämnar medgivande och att erforderligt byggnadslov erhålles.



17-12-75

- De får vänta

- Det är dumt att bära sig åt på det här sättet. Jag har viss förståelse för omogna lärarkandidaters protester. Men hysteriska lärare har jag svårare att förstå mig på.

Kommentaren är lärarhögskolans rektor i Karlstad, Olof Ångebys (bilden) och den gäller deras protester mot tidpunkten för utdelning av avgångsbetygen för låg- och mellanstadie lärarna. Rektorn, som befinner sig på konferens i Sko Kloster, vägrar låta vikarierande rektorn skriva under avgångsbetygen. Det tänker han göra själv när han återvänder på torsdagskvällen tio timmar efter avslutningen.

Molkom sörjer

I söndags, första Advent, hade Nyeds församling en glädjefest inför det nya kyrkoåret med kyrkobesök som vid en julotta och fyra barn döptes. I dag har Nyeds församling sorg. Vid en bilolycka rycktes fyra församlingsbor i sin bästa ålder bort. Vi deltaga och sörja med de anhöriga, säger kyrkoherde Lars Lingner och fortsätter:
- Efter en annan bilolycka ligger församlingsbor på sjukhuset. Församlingen bär fram alla lidande och sörjande på förbönens altare.

På söndag, andra söndagen i Advent, är det högmässa och nattvardsgång i Nyeds kyrka. Komminister Alvar Frykstam, Älvsbacka, officierar. Tag tillfället till Guds kraft i akt, säger kyrkoherde Lars Lingner.

16-åriga Lena 1975



Lena Norlander gratuleras av nyedslottorna Karin Gevert (t. v.) oc.

Fyra molkomsbor omkom vid krock utanför Karlstad

Fyra personer, hemmahörande i Molkom förolyckades på tisdagsmorgonen i en kollision mellan en personbil och en tankbil. Olyckan var en av de svaraste i länet på många år.

Olyckan inträffade på riksväg 63 en kilometer söder om avfarten till Höje golfbana i Karlstad. De fyra molkomsborna som färdades i en personbil fick sladd på bilen och krossades mot en mötande tankbil.

Spec. 1975



Berit Olsson 39.
Dödad.



Monika Eriksson, 35.
Dödad.



Erik Edholm, 53.
Dödad



Willy Åsberg, 10.
Dödad

De omkomna molkomsborna är 53-årige resebyråtjänstemannen Erik Edholm, 40-årige ingenjören Willy Åsberg, 39-åriga kontoristen Berit Olsson och 35-åriga kontoristen Monica Eriksson.

De fyra molkomsborna var på väg till sina arbeten i Karlstad när olyckan inträffade. Mitt på en raksträcka fick molkomsbilen sladd och gick ut på den andra vägshalvan. Från andra hållet kom en tankbil, som inte hade någon chans att vare sig väja undan eller stoppa fordonet. Kollisionen var ett faktum och de fyra molkomsborna avled omedelbart. Per-

sonbilen kilades fast under tankbilen.

När ambulanspersonalen kom till platsen uppstod svårigheter. Personbilen var så kraftigt fastkilad att man fick dra fram och rita ut bilen genom att göra fast ena ändan av personbilen i tankbilen och dra i den andra med hjälp av bärgningsbilen. En läkare som stannade vid olycksplatsen kunde snabbt konstatera att de fyra som färdats i molkomsbilen var livlösa.

Tankbilens förare chockades så svårt efter kollisionen att han fick föras till sjukhuset i Karlstad som

Personalen på Backa fick information om att utredning pågår om sjukhem



20-12-75 Utredning pågår nu om Backa skall klassificeras som sjukhem.

Luciafirandet i Nyedsbygden har i år slagit alla rekord. Vårhemmen har haft många besök av Lucior. Så började förskolans lucior och tomtar. Luciafirandet på Asbacka på fredag morgon med besök av folkhögskolans Lucia på måndagen och Granningskolans på kvällen. Alla hade trevliga program. På lördag kom Nyeds Lucia tillsammans med kyrkans ungdomskör under kanitor Ruth Lundins ledning. Allt mycket uppskattat av pensionärerna och personalen. Dessutom hade man egen Lucia på lördag morgon.



1975 För tionde gången kröntes Nyeds Lucia och alla gängerna har kommunalrådet Torsten Svensson svarat för kröningen.



18-12-75

Tore Malmgren och Bertil Lindkvist diskuterar ett kursavsnitt.

Lantbrukare på kontorstol kan bli framtidens melodi!

Ett ovanligt och mycket vackert luciatåg

drog på lördag e. m. genom Molkoms gator. Det var en Lucia till häst uppvaktad av åtta lärnor, även de till häst, som med utgång från Upperrud drog genom samhället. De uppvaktades av tomtar gående vid sidan om tåget med tända lyktor och som avslutning tomtar till häst i en sulky. Mycket folk kantade gatorna och gav sin uppskattning tillkänna. Tåget avslutades vid Backa.



Alvar Frykstam vid sitt arbetsbord uppe i Älvsbacka. Snart får han dra in i den gamla prästgården i Nyed.

Upplopp i Lindforsparken

juli-1975

Lindfors Folkets Park stormades av ett 100-tal raggare på lördagskvällen Under loppet av en timma höll raggarna parken i ett terrorgrepp. De gick bärsärkagång på allt inne i parken. Grindarna forcerades. Serveringslokalen vandaliserades. Försäljningsstånden förstördes och rensades. Ordningvakter slogs ner och danspubliken flydde i panik. Personalen i serveringslokalen tvingades ta skydd i en källare.

Dansorkestrarna bombarderades med råa ägg. När polis kom till platsen försvann raggarna i 20 stora bilar. De hade då förstört för uppskattningsvis 40.000 kr.

- Det här är det värsta jag varit med om, säger Edward Jansson, ordförande i Lindfors Folkets Park-förening.
- Det är ett under att inte fler personer skadades.

Meningslöst

— Det känns så meningslöst att en anläggning, som är uppbyggd helt och hållet med hjälp av ideella insatser, skall förstöras på det här sättet, tycker Edvard Jansson. Vi är ett gäng, som jobbar för att ungdomar och även äldre skall kunna träffas och ha trevligt i parken, och så händer detta. Jag måste passa på att framhålla att den alra största delen av vår publik är mycket trevlig och jag är uppriktigt ledsen på deras vägnar för att ett gäng ungdomar förstör det så här för dem. Samtidigt tackar jag den publik, som var här i lördags, för att den hade förståelse för att vi måste stänga för kvällen 50 minuter tidigare än vi egentligen skulle ha gjort.

Edvard Jansson har varit chef för Lindfors-parken i 19 år. Under hans tid har parken blivit utnämnd till »Arets folkpark». Edvard slutar som chef efter detta år och för honom blev det ett mycket tråkigt slut.

— Jag är verkligen ledsen, säger han. Mest är jag det för vår trogna publiks skull och för egen del hade jag naturligtvis inte sett fram emot en sådan här avslut-

ning efter alla dessa år. Jag hoppas det var första och sista gången vi får besök av det här slaget i parken och jag hoppas även att de inblandade ungdomarna blir äldre och så småningom får sig en tankeställare om vilken skada de har vållat vår lilla förening.

Länspolischef Sven Erstam betecknade i radio på måndagen vandaliseringen i Lindfors som en fruktansvärd historia. Han var upprörd över att »nidingar hade förstört allt detta, som ideella krafter har byggt upp».

— Vi kommer att vara bättre förberedda i fortsättningen, påpekade länspolischefen. Det kan jag säga utan att för den skull trappa upp någon våldssituation. Dessutom har vi en del intressanta uppslag, som jag tror och hoppas kommer att leda till att de ansvariga för förstörelsen i Lindfors får stå till svars för vad de har gjort. Det är verkligen min förhoppning att de inte skall gå fria och vore jag i deras kläder skulle jag inte sova särskilt gott om nätterna den närmaste framtiden.

— I allt det fruktansvärda är jag ändå glad för att ingen av personalen blev allvarligt skadad, säger folkparkschefen Edvard Jansson. Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om någon exempelvis hade fått en av de stolar, som slängdes in i serveringen, i huvudet.

Redan på söndagen besöt parkledningen preliminärt att stänga parken för säsongen. Efter kontakt med arbetstidförmedling och folkparks-kernas centralorganisation på måndagen är stängningsbeslutet nu definitivt. Med anledning av det som har hänt kan Lindfors-parken frigöras från de skrivna kontraktet utan större kostnader.

— Inte minst med tanke på den här bygdens folk är jag ledsen för att de går miste om parken som en samlingspunkt under resten av sommaren, framhåller Edvard Jansson. Men vi hinner inte få ordning på allt som är förstört o. dessutom vågar inte personalen jobba i parken. Jag förstår dem. För dem var lördagens händelser en ruskig upplevelse. De hade inte en chans att stoppa ungdomarnas framfart utan fick sätta sig i säkerhet bakom låsta dörrar.

Varför skulle Lindfors folkets park vandaliseras?

Personalen vågar inte fortsätta

26-7-75

Lindfors-park stängs efter vandalisering!

Försäkringsbolaget betalar skadorna i Lindfors

Lindfors Folkets Hüsörening har fått bekräftat från Folksam, att försäkringsbolaget står för alla kostnader i samband med reparationerna i parken efter den svåra vandaliseringen i lördags. Detta är det glada besked som parkchefen Edvard Jansson kunde ge vid förfrågan i torsdags. Folksam täcker alltså alla förluster både vad gäller stöld och skadegörelse. Man har rensat upp det värsta i parken och i och med att Folksam gett klartecken kommer återuppbyggnad att starta och allt kommer att återställas i sitt ursprungliga skick.

Beträffande gägerna till artister och orkestrar för de utelivna spelkvällarna — styrelsen har ju definitivt bestämt att stänga parken för säsongen — har även detta ordnat sig på bästa sätt. Förmedlingarna har lyckats ordna annulleringar av kontraktet.

— Detta har möjliggjorts genom att alla berörda parter, orkestrar, artister och musiker, har visat förståelse för den svåra situationen föreningen hamnat i och vi är stor tack skyldiga dem alla, säger Edvard Jansson. Detta är ju en stor lättnad för styrelsen. De ekonomiska frågorna har ordnat sig på bästa sätt. Kvar står ju dock besvikelse över det sorgliga slutet på säsongen i Lindforsparken fick i år.

70 deltog

Det fanns minst ett 70-tal ungdomar som kan ha deltagit i skadegörelsen men som inte åtalats, framhöll en av försvararna. Ett solidariskt skadeståndsansvar skulle framstå som anstötligt för det allmänna rättsmedvetandet, hävdade han. Ett solidariskt skadestånd skulle innebära att ynglingar vars enda brott varit att de tagit en liten nallebjörn från ett lotteristånd skulle få betala den omfattande skadegörelsen.

Försvararna hävdar att var och en av ungdomarna ska svara för sin medverkan.

Fredagen, då målet slutfördes, var den åttonde rättegångsdagen.

Domarna mot de 23 åtalade meddelas först den 11 juni. Y-5-76

16 misstänkta hörda om Lindforskravaller

21-8-75

En 20-årig karlstadsbo anhölls på måndagen misstänkt för brott i samband med raggarupploppet i Lindfors för omkring en månad sedan. Vå andra män satt i förhör hos polisen under dagen.

De sex män hemmahörande i Karlstad, Filipstad och Kristine-

hamn som anhölls förra veckan har alla försatts på fri fot. Misstanken om brott kvarstår mot dem alla.

Totalt har hittills sexton personer hörts som misstänkta i samband med händelserna i Lindfors Folkets park. Misstankarna kvarstår mot dem alla.

Flertalet av de hörda har gjort

medgivanden. Det finns dock ingen som vill vidkännas att han spelat en mera framträdande roll än sina kamrater. Det finns ingen som vill framstå som initiativtagare till bråket och skadegörelsen. Samtliga hörda är i första hand misstänkta för våldsamt upplopp.

Fler gripanden kommer att ske den närmaste tiden.

Insändare om bråket i Lindfors

"Stoppa m-ölet och ge ungdomen meningsfullt fritidsjobb"

Sätt in samhällsinsatser för att ordna arbete och meningsfull fritid för ungdomen. Stoppa försäljningen av mellanöl.

Det kräver Värmlandscentern i ett uttalande efter händelserna i Lindfors Parken

"Den allra största delen av vår ungdom tillhör den skotsamma delen, men oroselement av det slag som drog till bråket i Lindfors, bör med kraft tillrättas föras av samhället...", skriver Värmlandscentern bl.a.

Den som besöker nöjeställning blir heller icke på något sätt angripen av vare sig polis eller ordningsvakt, om han följer de bestämmelser som gäller på offentliga tillställningar.

Vi vädjar nu till vår fina ungdom att när vi besöker våra nöjeställningar skall vi alla göra det i bästa tänkbara syfte, men våld skall vi inte använda var Du befinner Dig. Under kommande vecka skall vi återigen träffas och dansa och roa oss, men vi skall inte återupprepa det som tidigare hänt. Folkparkens motto är där skall du träffa dina vänner och kamrater, dansa och ha roligt tillsammans.

Värmland/Dals Folkparkdistrikt Styrelsen

Det är sorgligt!

Så säger herr Jansson, Lindfors, efter raggarnas framfart i parken därstädes. **ÄR DET SORGLIGT?** Knappast. Det är rena släpphäntheten som får råda vid dylika tillfällen - slött av föräldrarna, som inte håller ordning på sina "fina" telningar - slött av vakterna och polisen att inte ingripa ordentligt, de har möjligheter att sätta sig i respekt. Sorgligt är det ej heller - enär regeringen Palme-L. Geijer lyckats med att förvränga grundlagarna, så dessa bör bli verkninglösa - tror att denna sorts ligister skall respektera "dalt". Låt dem själva och deras föräldrar få betala uppkomna kostnader. Dessa skall inte hederliga skattebetalare stå för. Det är för dj-ligt, att några stycken ligister skall sätta skräck i samhällen. Att detta är fel borde alla förstå. Än en gång efterlyses en uppsatt kravallpolislika med hårda "nåvar". Signatur

ren undrar också, om det var 20 "spökbilar", som försvann i intet? En, säger en, person blev s. k. gripen - skratretande. Har inte polisen någon som helst radioförbindelse så de kan efterlysa en hel bilkaravan i dessa typiska bilar det gällde? Att få veta något från allmänheten är inte att vänta - de vågar helt sonika inte för repressalier - skräckväldet "funkar". För att slippa dessa därars framfarter finns andra möjligheter. Stäng av alla nöjesaktiviteter - låt polisen ligga efter vägarna och kamma mem miljoner kr i böter av trafiksyndarna - subventionera folkparkerna av dessa medel, så behöver de aldrig vara öppna. Psykologkåren skall då inte komma och jäma sig hos kommunerna att de ej ordnar för ungdomens fritid. Ny regering - TACK!

B. F. Säfte

Sju försvarare när

Lindfors-kravallerna tas upp i rätten

Sju advokater kommer att försvara de 21 ungdomarna i åldrarna 18 till 24 år som i början av nästa år ställs inför rätta för delaktigheten i vandaliseringen av Lindfors Folkets park i juli i år.

Flertalet av ungdomarna åtalas för våldsamt upplopp och riskerar fängelse. De flesta har erkänt. Två ordningsvakter kommer att vittna om våldsamheterna. *22. 1975*

Det var länge sedan 21 personer stod åtalade i ett och samma mål och det gör för Karlstads vidkommande rättegången något sär egen.

Utöver våldsamt upplopp åtalas flera ungdomar för våld mot tjänsteman och skadegörelse. Ingen åtalas för att ha anstiftat upploppet men en åtalas för att ha varit anförare.

Rättegångarna beräknas ta flera veckor.

Försvararna i Lindforsmålet:

Frikänn för upplopp Uppsätet inte styrkt

4-5-76



Filipstadsavdelningen av CKF hade i söndags kväll möte i Vuxenskolans lokaler i Filipstad.

3 000 kvm ödelagda i Brattfors

Filipstads brandkår larmades vid 17-tiden på tisdagskvällen till en hotande skogsbrand vid Stegla intill riksväg 63 på Brattforssheden. Brandkåren ryckte ut med full styrka och fick snabbt branden under kontroll. Ett markområde på ca 3 000 kvm eldhärjades. Hur branden uppskattat är okänt. 24-8-76



Det gamla, nyrestaurerade Blombacka-loket, som fram till år 1953 var transportlänken mellan Blombacka Bruk och Lindfors järnvägsstation.

Många fina saker såldes på Åsbacka!

29-11-75

Terapiförsäljningen på Åsbacka i Molkom drog även i år många besökare. Det fanns även mycket att välja på av alla de slag. Försäljningen av alstren gick till 6.800 kronor och därtill kom lotterier med 1.000 kronor och kaffeförsäljningen 330 kronor, sammanlagt alltså drygt 8.000 kronor, som kommer väl till pass. Nettot går till inköp av nytt material och dessutom till underhållning och förströelse för pensionärerna. Ett varmt tack riktar terapin till alla som bidrog till det lyckade resultatet.



2-8-75

Den stora plattlinan som tillverkats vid Blombacka Bruk har nu blivit klar för leverans och i torsdags kväll skedde transporten från bruket till Molkoms järnvägsstation för lastning på järnvägsvagn och vidare befordran till mottagaren, Toulavaragruvan i Kiruna. Linan vägde 9 ton och mätte 515 meter i längd. Pålastningen på lastbil vid Blombacka skedde med hjälp av två stora truckar. Vid järnvägsstationen finns kran med lyftkapacitet av 15 ton, så där var det inga problem. Samtidigt med leveransen av denna stora lina skedde även leverans av två "små" linor med en vikt av 4,5 ton vardera till samma mottagare. För lastbilstransporten från bruket till Molkom svarade Erhard Larsson, Lindfors.



Mia Andersson och Gerd Bengtsson stod för kaffeserveringen på Åsbacka. På bilden är det Gustav Tågmark, som är kund.



Hos John Englund köpte Hanna Karlsson en lott 1975

Gelleråsen AB säljs till Armerad Betong

KARLSKOGA (NWT)

Dagen före julafton avgjordes den största julaffären i Karlskoga. Då offentliggjordes nyheten att AB Armerad Betong köper aktierna i det av familjen Frisk ägda företaget, AB Gelleråsen. 23-12-75

PAPPA ARNE OCH MAMMA EWA följer med stort intresse dottern Ann-Louises utveckling som friidrottare. Turas om varje vecka att köra henne in till Karlstad för träningspassen. Det rör sig om tre sådana i veckan numera. Ann-Louise är en målmedveten flicka som dock föredrar att skynda långsamt. Hinder dock inte att hon redan hunnit med att erövra ett svenskt mästerskap för seniorer!



NYA VILLOR OCH RADHUS PLANERAS I MOLKOM

13-12-75

I fastighetskontorets förslag till bostadsbyggnadsprogram för Karlstads kommun under perioden 1976-1980 finns Molkom med varje år med ett 20-tal nya småhus. Nästa år föreslår fastighetskontoret 17 nya villor på fastigheten Molkom 1:330 och dessutom finns 20 av de radhus, som HSB planerar att bygga, med i förslaget. De återstående 20 HSB-radhusen planeras 1977.

För år 1978 föreslår fastighetskontoret 25 nya villor vid Krakerud och för åren 1979 och 1980 upptar planen vardera 20 nya villor på ett nytt småhusområde i Molkom.

Bostadsbyggnadsprogrammet för den nämnda perioden skall behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 22 december.

Ann-Louise har redan SM-guld för seniorer!

11-10-75

Idag säger vi grattis till Ann-Louise Skoglund. Den 13-åriga Göta-flickan kommer nämligen att erhålla det jubileumsstipendium på 1.000 kronor, som Sportjournalisternas klubb i Värmland delar ut med anledning av sin 30-åriga tillvaro. Meningen är att pengarna ska användas för att bevista ett träningsläger utomlands. Den ytterst lovande friidrottsflickan blev jätteglad när NWT-Sport förmedlade nyheten hemma i villan på Bäverstigen i Molkom. Hon hoppas kunna utnyttja stipendiet vid Götas planerade träningsläger i samband med påskhelgen i Frankrike, alternativt Jugoslavien.

Sång per telefon

Just när man väntar sig att ett av John Bauers troll skall titta fram ur urskogen, slingrar sig den knöliga vägen åter in i civilisationen och man är i Bäckelid, en halvmil från Lindfors. »När du kommer till Bäckelid,» hade telefonrösten sagt, »ser du en stor vällingklocka och där bor vi.» Och »vi» är Stig och Siv Reinestrand, som bosatt sig i ett stort och med rustika möbler vackert prytt hem. Här har funnits hus — kanske just detta — sedan slutet av 1600-talet och makarna Reinestrand bär vidare en gammal lantbrukartradition. Stig sköter mjölkkor, 100 tunnland åker och 140 tunnland skog. Siv svarar för att hushållet fungerar och ända tills för ungefär ett år sedan var hon också »enbart» lantbrukarhustru med de uppgifter det innebär. Så inträffade något och numera måste Siv dela upp sin tid mellan hushållsarbete och så n g. Tidigare kunde hon sköta båda sakerna samtidigt, hon kunde sjunga i köket som de flesta, men ränderna går som bekant aldrig ur zebrans skinn och har man en gång sjungit för publik så...

för Siv

Bäckelid

— Stig och jag har inte riktigt bestämt oss när det gäller allt som blir omkring en skiva och vi väntar och ser.

SJÖNG MYCKET

Siv Reinestrand är som sagt norrländska, uppväxt med Jejja Sundström som lekkamrat i en liten, liten ort mellan Sorsele och Storuman i Västerbotten: Blattnicksele.



Lantbrukarparet Stig och Siv Reinestrand hemma på gården i Bäckelid. De visar här tillsammans upp en tavla som är en produkt av ett av Sivs många intressen, målningen.

Lindforsrättegången blir en långkörare

23 inför skranket

Flertalet av de 23 ungdomar som åtalats för vandaliseringen av Lindfors Folkets park den 26 juli i fjol bestred inför Karlstads tingsrätt på tisdagen ett stort antal brott som de under polisutredningen erkänt. Samtliga står åtalade för våldsamt upplopp. Men också när det gäller andra brott såsom skadegörelser och våld mot tjänsteman nekar ungdomarna, som är mellan 18 och 24 år, i ett flertal fall. Och en yngling som åklagaren åtalat för att ha anført upploppet är oskyldig till detta, hävdade hans advokat. 22-4-76

Kommer en del av de 23 åtalade för vandaliseringen i Lindfors att få betala skadestånd solidariskt som hovrätten kom fram till i ett liknande mål 1973?

Det är en högaktuell fråga för ungdomarna som står åtalade inför tingsrätten i Karlstad. Och ett beslut i den riktningen skulle innebära att de av ungdomarna som har inkomster kan komma att krävas på en stor del av skadeståndet medan de övriga slipper att betala. Och det skulle också innebära att samtliga ungdomar om de döms för våldsamt upplopp, blir skadeståndsskyldiga oavsett om de gjorde sig skyldiga till skadegörelse. 23-4-76

Forts sid 10

Åklagarkrav 30-4-76.
i Lindfors-målet:

13 i fängelse och höga böter för de andra

Länsrätten ska nu inom kort ta ställning till Karlstad polisstyrelsen om att körkortet ska dras in för 13 av de nu dömda i det sista målet. På måndagen mottog länsrättens kansli ett exemplar av de 20 ungdomarna som fälldes till ansvar för bl a våldsamt upplopp. Länsrätten har redan tidigare "tills vidare" återkallat körkortet för ungdomarna. I det ena fallet har körkortsåterkallelsen to m fram till kammarrätten. 2-6-76

Carina
missade
finalen i KJ 1976

Carina Eriksson heter en 17-årig tjej från Molkom. Hon tävlade i en amatörtävling i Karlstad häromdagen, men tyvärr gick hon inte till final. Applåder fick hon ändå, hon är en duktig vokalist nämligen men konkurrensen var för hård. »Sju ensamma kvällar» hette sången hon sjöng och så här såg det ut när Carina uppträdde på Mariebergsskogens scen. I vanliga fall sjunger hon tillsammans med Willys spelmannslag och Willy i det här fallet, det är pappan det!



Under kaffepausen diskuterar Lars Inge Nyström folkpartistrategi med John Jansson och Anna-Lisa Mattsson. 16

"Pensionerad" folkparkschef!



Nu är Edvard Jansson dragit sig tillbaka från sitt nästan 20 år långa uppdrag som folkparkschef. 20-4-76



Willys spelmanslag svarade för underhållning och dansmusik vid pensionärsträffen i Fageråshöjd.

Borssjön försuras

MFS 1976

Utsläppen av tungmetaller från Blombacka bruk och Calamo har i det närmaste förstört Borssjön ovanför Molkom. Blyhalten är oroande höga i sjön. Försurningen tilltar allt mer och ett tidigare bestånd av ädelfisk i sjön har dött ut.

Borssjön:

Det är den mest förorenade sjön i Alerålvens vattensystem. Tva ytbehandlingsindustrier, Calamo i Molkom och Blombacka bruk har utsläpp i Borssjön. Till det kommer avloppsvatten från tätorterna Blombacka och Lindfors.

Fritidsfiske förekommer i rätt stor omfattning. Ett tidigare ädelfiskbestånd är helt, eller mycket kraftigt, reducerat.

Halterna av bly är anmärkningsvärt höga. Men halterna i undersökta göddor är tillfredsställande.

Borssjön är i hög grad påverkad av kommunala och industriella utsläpp. Den ekologiska balansen är allvarligt störd.

Sjöns status är låg. Det är inte bara blyhalterna som är oroande. Försurningen av vattnet är höggradig.

Klart är att föroreningsutsläppen måste minskas. Mest angeläget är det att förbättra utsläppen vid Blombacka bruk. Det gäller speciellt utsläpp av tungmetaller och syra. Kommunala avloppsreningsverk för tätorterna Blombacka och Lindfors ska byggas 1976.

Mången:

En typisk källskö på Brattforsheden. Sjön är mycket klar och siktdjupet uppgår till 6-7 m. Vid sjön finns en välbesökt badplats.

Mångens status är god. Men låga pH-värden är ett orosmoln. Mycket tyder dock på att Mången ska fortsätta vara en attraktiv sjö för det rörliga friluftslivet, bad, fiske m.m. Några direkta åtgärdsförslag lämnas inte!



Många av pensionärerna tog chansen att få sig en svängom i bygdegården i Fageråshöjd.

Bygdegården, där festen hölls, tillkom år 1937 och är ett verk av till största delen frivilligt arbete av dåvarande JUF, som vid denna tid hade en mycket god tillslutning. År 1942 byggdes den till, då den var för liten. Verksamheten inom JUF har de senare åren avtagit och därmed rörelsen i bygdegården, som en längre tid stått oanvänd. En del slutna sällskap har dock på sistone haft sina sammankomster där, vilket är glädjande. Bygdegården är sannernligen en byggnad som förtjänar ett bättre öde än att stå oanvänd.

För många, som ställde upp i Karisånglunken i Bäckelid i söndags, blev det nog "de blöta fötternas söndag". Våren hade inte inverkat på banan särskilt mycket, och första delens första 300-400 meter hade inte det "topp-före" som skulle ha gjort loppet till en 200-procentig fullträff. Men ingen klagade mycket, man klev över leran och fortsatte de åtta kilometer, som utgjorde banan. 25-Y-76.

Nära 200
deltog i
Karisång-
lunken

Lindforspensionärer hade vårfest i Fageråshöjd

MFS 1976

Lindfors pensionärsförening har haft en gemytlig fest i Bygdegården, Fageråshöjd. Drygt 40 personer, medlemmar och en del inbjudna, hade bänkat sig, när Willys spelmanslag drog i gång med underhållningsmusik under väntan på maten. Vid vackert dekorerade bord intogs sedan en smaklig måltid, under prat och glad gemenskap.

Lindfors pensionärsförening avslutade i onsdags en kurs i ämnet "Bygd i förvandling", som i två grupper studerats under våren med Anna-Lisa Långenberg som ledare. På grund av att sjutton deltagare anslöt sig till cirkeln har man läst i två grupper, tio gånger vardera.



Maria Eriksson, Rosa Andersson, Anna-Lisa Långenberg, Elin Karlsson och Inez Larsson har samlats kring några gamla och intressanta saker.



Hilding Jonsson och Ivar Karlsson inbegripna i en livlig diskussion vid kursavslutningen. 25-Y-76.



Mikael och Gunnar Blomqvist har gått alla tipspromenaderna. Här tar de sig en fundrare vid fråga 2: vilket år infördes nya myntreformen och vi fick den nuvarande 5-öringen? 25-Y-76.

Molkomsföretag investerar

Har inga problem i lågkonjunkturen

—Nya moderna maskiner och nya ändamålsenliga lokaler gör att lågkonjunkturen inte har märkts hos oss. Vi har full beläggning hela 1976. Så vi är fullt tillfredställda. Det säger Per Åke Janesson, som tillsammans med sin far, äger Molkoms Mekansiska Verkstads AB. Företaget fick i torsdags av regeringen beviljat ett lokaliseringssån på 300.000 kronor. 17-1-76



Komminister Alvar Frykstam, Älvsbacka, blir med största säkerhet ny kyrkoherde i Nyed efter Lars Lingner, som i vår avgår med pension. Dec. 1975

DOKTORN ÖNSKAR



31-12-75
Molkoms distriktsläkare Mats Bergström framför fyra nydrönskningar i den här artikeln. Han vill att plåtåskor och tvåhjuliga cyklar för småbarn skall förbjudas, han önskar ett rökfritt samhälle och så vill han ha ryggsäcken tillbaka.

kyrkoherde 1976

Svanarna tillbaka 28-4-76 i Molkomsjön

Katastrofen nära Hissarna störtade i gruvan

10-2-76
Vid 16.30-tiden på tisdagseftermiddagen åkte siste man på kvällsskiftet vid Ställbergsgruvan ner i gruvhissen till sin arbetsplats 390 meter under jord. Drygt en kvart senare störtade båda hissarna med våldsamt kraft och demolerades nere i schaktets botten 420 meter under jord.

Sex i fara

Ingen människa kom till skada men sex anställda befann sig nere i gruvan och de fick uppleva några dramatiska ögonblick innan de förstod vad som inträffat.

Forts. å sid. 9

LRF-krav i Nyed: 11-2-76

Mark-kompensation för Horrsjö-skjutfält

Staten måste skaffa ersättningsmark till berörda skogsägare i Horrsjö-området om Värmlands regemente förlägger sitt nya skjutfält dit. Det kräver LRF:s lokaldelning i Nyed som vid sin årsstämma beslutat att anta ett uttalande i markfrågan:
Vi uttalar ett bestämt krav att staten medverkar till att samtliga markägare som tvingas avstå mark för skjutfältet erhåller annan mark i utbyte när så begärs. Ersättningsmarken bör kunna erhållas genom att enskilda erhåller närbelägen bodels- eller kyrklig mark. Bodels och kyrkan bör kunna kompenseras genom motsvarande förvärv av samhällsägad mark i områden av mindre intresse för enskilda lantbrukare.



Roland Karlsson

Värmländskt i Frukostklubben

En värmländsk sångerska gör sin comeback i riksradiolen på söndagen. Det är Siv Reinestrand, från Molkom, välkänd för hela Värmland, som då ska framträda i Frukostklubben.

Både Kent Finell och Bertil Perroff har haft kontakt med Siv Reinestrand och blev mycket förtjusta över hennes röst. Hon fick också beröm för sina egna visor och en av dem ska hon sjunga i Frukostklubben denna söndagmorgon klockan tio.

Siv ackompanjerar sig själv på gitarr och har blivit väldigt eftersökt sedan hon i fjol våras engagerades av Medborgarskolan i Karlstad.

I slutet av 50-talet sjöng Siv Reinestrand som vokalist i dansorkestrar och framträdde även i en radiotävling, men slutade med det när hon blev lantbrukarhustru i Björkelid i Molkom. Nu har hon alltså gått in i en annan genre och blivit populär med sin mjuka, klara röst och glada charm.



Siv Reinestrand.

Nyeds (s)-förening hoppas på läkar- station 1977



Några av deltagarna i hemträdgårdsföreningens årsmöte samlade kring kaffebordet. 2-2-76

I Nyed pågår f.n. en mycket livlig kursverksamhet. De olika förbunden, Vuxenskolan, ABF, Studieförbundet m.fl. har alla stor anslutning till sina kurser. I Lindfors skola pågår en kurs i näverslöjd. Den leds av Ingrid Dyberg, Älvsbacka, och går i Vuxenskolans regi. På Fritidsgården i Upperud startade i tisdags en ny kurs i »Ört och krydda» med tio deltagare.



En kurs om örter och kryddor har startats på fritidsgården i Upperud. Första dagen fick deltagarna smaka på enbärsthe, som här serveras av kursledaren Sigrid Ahl. 4-3-76



Imants Sinka (t.v.) och Gunnar Sundell är två duktiga skidveteraner från nyedsbygden. Den här gången var Imants lite snabbare än Gunnar. 1976



Enar Magnusson, Lindfors, studerar dagordningen. Vid hans sida syns Eduard Jansson. 4-3-76

Lantbrevbärare 1954



Efter mer än ett kvarts sekel avgick på fredagen Arne Mühlbach som brevbärare. Här ses han tillsammans med sin efterträdare Lars Ove Eklund.

Nu är han 63 år, Arne Mühlbach från Lindfors och han avgår som mycket uppskattad och omtyckt lantbrevbärare. Han började att köra ut post redan 1948 och slet hårt med trampcykeln, innan han skaffade sig lätt motorcykel. I mitten av 50-talet skaffade han sig bil och då var det slut med blåsig och iskalla vinterdagar. Men Postverket lämnade ingen ersättning för bil, bara för lätt motorcykel och mellanskillnaden fick Arne Mühlbach lägga ur egen kassa. 4-3-76

Stort distrikt
Arne Mühlbach har en hel del fridagar att ta ut. Därför har Lars-Erik Sundström, Molkom, vikarierat för Arne på sistone. Nu en tid har även Ekelund varit med för att lära sig var de olika abonnenterna efter linjen bor. Det är ett stort distrikt de har att gå över: från Molkom över Hulteby, Borsrud, Blombacka, Valserud, Högåsen, Lindfors stationssambälle, Astorp, Skinnartorp, Soneby, Forsnäs och Mangstorp, Asarna och åter till Borsrud. Det är alltså en hel del lokalkännedom det gäller att skaffa sig. Arne Mühlbach började vid posten som lädbrevbärare den 1

Axel i Hedås har kört jorden- månen tur och retur fem gånger

En känd profil
i nyedsbygden!



Så bär det iväg. Uniformen är på och med 300.000 mil bakom sig finns det inga vintervägar, som skrämmer Axel i Hedås.

Angrar sig inte

Axel Johansson har aldrig ång-
rat att han blev »taxichaffis».
Oavsett väder eller tidpunkt har
han ställt upp och mycket ledig-
het har det inte blivit.

— Jag är 65 nu och skulle väl
börja tänka på att pensionera
mig. Men det kan jag nog inte än.
Ett tag till hänger jag med. Skulle
jag sluta köra, ja då blir det inte
för att jag är trött på jobbet utan
jag slutar med ålderns rätt. Nej,
taxichaufför, det är ett bra yrke
det och skulle jag få tillfälle att
välja på nytt, då blev det bilen
igen.

300.000 mil. Prickfritt?

— Ja, det har inte varit några
olyckor. Det har väl hänt att
någon kört på mig, men då har vi
gjort upp i godo. Det är trevligast
så, tycker jag.

Sedan 1948 har Axel i Hedås
kört skolbar. Hundratals barn,
men aldrig har det hänt någon
olycka och Axel är belåten med
barnen, som inte varit till något
besvär.

— Ja, en gång hände det väl en
liten olycka. Det gällde en flicka.
Hon klämde tummen i bildörren...

Fritidssysselsättningen har för
Axel mest bestått i bilar. Men han
har även byggt om huset, där han
nu bor med sin Greta. På tre stäl-
len i Hedås har han bott och det
nuvarande johannsonska hemmet
är ett skolhus dit Axel och
hustrun Greta flyttade 1962.

När sonen tog över rörelsen

började fadern blicka tillbaka

Axel Johansson i Hedås har åkt Jordan-Månen tur och retur fem gånger. I mil räknat. Mer än 300.000 mil har Axel i Hedås kört, sedan han första gången, 1929, skaffade sig privatbil. Då köpte han en T-Ford för 1.200 kronor, behöll klenoden i bara ett år och övergick till motorcykel. 12-13 bilar har han avverkat sedan dess. Han är nu inne på en grön Mercedes, men har under årens lopp hunnit med de flesta bilmärken: Ford, Plymouth, Volkswagen, Peugeot, Volvo. Axel i Hedås är en mycket känd profil i Molkomstrakten. Han är droskägare men samtidigt en god vän för många, som ber honom om råd om det mesta. Inte bara en taxichaufför med andra ord.



Så här såg en plankbärrarputa ut, berättar dir Gunnar Wigler. På den tiden bars all plank "för hand". Oranföret honom hänger en gammal rällingklocka som kallat till mängen hård arbetsdag.

Efter att ha fungerat som VD för Molkoms Bruk i drygt trettio år har dir Gunnar Wigler nu för några år sedan lämnat den posten och i stället övergått till att bli arbetan-
de styrelseledamot. Det betyder t ex en i allra högsta grad flexibel arbetstid för honom och arbetsuppgifterna Gunnar Wigler nu sysslar med är sådana, som han intresserar sig mest för. Sonen Rolf var den, som fick axla sin fars mantel och Gunnar Wigler har tagit det som en hederssak att aldrig köra fram något pekfinger åt något håll. Men är det någon, som ber om hjälp och råd i jobbet är han alltid redo att ställa upp.



Ny barägare. Så här ser han ut, Torbjörn Bergkvist, Graningebarens nye ägare.



Vid invigningen av det tillbyggda församlingshemmet i Molkom medverkade kyrkokören under Ruth Lundins ledning.



Kyrkoherden Lars Lingner och Gustav Rignér, byggandets "primus motor" i dörren in till samlingsalen i församlingshemmet.

MOLKOM (NWT)

Det var en extra högtidlig högmässa i Nyeds kyrka på söndagen. Den fick nämligen bilda upptakt till invigningen av det nya församlingshemmet, som efter stora mödor äntligen stod färdigt. D.v.s. det har stått färdigt och varit i bruk några månader redan, men den officiella invigningen har fått anstå till nu.

Särpling på många sätt

Det var Gustav Rignér's dag med applåder, handskakningar, hyllningar men så har han gjort sig förtjänt av det, eller som Lars Olov Einarsson sa i sitt tacktal: Gustav Rignér är en särpling på många sätt som fått ekonomin att gå ihop ibland på ett nästan olagligt sätt. Hette det inte Nyeds församlingshem skulle jag vilja kalla det för Rignérgården, menade Lars Olov Einarsson, medlem av kyrkorådet.



Vattenstopp i Molkom

Natten till tisdagen brast huvudvattenledningen i Borsrud utanför Molkom. När Molkomborna vaknade fanns varken rak- eller kaffevatten och först på eftermiddagen var felet avhjälpt efter ett komplicerat arbete. Tjälarna är ca en meter djup vilket naturligtvis krävde insats av bormaskin och schaktningssmaskin. Vid 16-tiden på eftermiddagen kunde vattnet släppas fram efter att under dagen letts in till samhället med hjälp av brandslangar. På bilden är det Tage Johansson och Tage Karlsson, som försöker hitta felet, som stoppade vattentillförseln till Molkom under några timmar. 25-3-76.



Kyrkoherdeparet Lars och Olga Lingner vid avskedskaffet i det nya församlingshemmet i Molkom.



De kyrkliga förrättningarna har många former bl a som här vid en kyrkoherdeinstallation.

Minus 2 i Tolita

Natten till den första augusti noterades minus 2 grader i Tolita i Kils socken. Det är NWT:s rapportör Oscar Carlsson som berättar detta för årstiden anmärkningsvärda gradantal. Potatisblasten sveddes och det första vintertecknet har sålunda kommit.

Hr Carlsson berättar att när han sommaren 1941 kom flyttande till Tolita frös grönskan den 20 augusti även det en anmärkningsvärt tidig frostnatt för dess breddgrader. Vintern som följde blev också, som många känner till, en av de bistraste krigsvintrarna i Norden. Fruktträden frös och stora skador åsamkades. Vi kanske får se fram emot en tidig höst och en kall och snörik vinter. Snön är dock en välkommen vara - för ommätt i vattendecimetrar har den ju ett stort värde i dagens energislukande samhälle. Som sagt minus 2 i Tolita natten till den första augusti 1976 2-8-76

No-Sags lokaler i Molkom har köpts av Ingvar Larsson

Direktör Ingvar Larsson, Molkom, har av Skandinaviska No-Sag AB i Herrljunga förvärvat industrifastigheten Molkom 1:373, där Skandinaviska No-Sag nu är i full färd med att helt av-

veckla sin verksamhet i Molkom. Affären omfattar 7.363 kvadratmeter mark och 1.500 kvadratmeter industri- och kontorslokaler. Tillträde sker den 1 april.

— Genom det här förvärvet får Dynaform AB kontors- samt utställnings- och verkstadslokaler centralt i Molkom, säger Ingvar Larsson. Däremot, och det bör

särskilt understrykas, skall själva explosionsformningen av plåt även i fortsättningen äga rum i Sutterhöjden. Det blir alltså inget »skjutande» mitt inne i Molkom.

Det kan också tilläggas att Lindbergs Smides- och Mek. Verkstad kvarstår som hyresgäst. Vad som sedan utöver Dynaforms behov blir kvar av dis-

ponibla lokaler kommer att reserveras för annan industriell verksamhet. Därom är dock inget klart för dagen.

13-3-76

Nyedsdräkt presenterad vid utställning i Molkom



Anna Greta Pählman från Värmlands Hemslöjd visade förslagen till hembygdsdräkt för Nyed.

Genom att studera bouppteckningar från 1700-talets Nyed och genom att göra grundliga inventeringar i bygden, har dräktnämnden kommit fram till ett förslag. För kvinnan: rött livsstycke, röd-blårandig kjol, vitt förkläde med smala röda ränder, rött eller blårutigt Halskläde, vit överdel utan broderier, vit broderad mössa, vita strumpor, svarta skor och en svart broderad väska. Mannens dräkt blir inte fullt så färggrann. Den består enligt dräktnämndens förslag av röd mössa eller vid högtidigare tillfällen svart hatt. Till denna huvudbonad kommer blå yllebyxor eller gula mollskinnbyxor. En röd väst och vita strumpor samt svarta skor kompletterar det hela. Ovanpå detta bäres en grå eller en blå långrock. 13-3-76

Ny ateljé i gamla mejeriet i Molkom



Att få tag på en lokal mitt inne i Molkom, passande för konsthantverk men inte alltför dyr, det var Annakarín och Anders Magnussons problem. Men nu har problemet lösts efter månadslång väntan och den gamla mejeribyggnaden i Molkom huserar nu en kombinerad batik- och keramikateljé. Invigning i tysthet var det häromdagen, i och med att man fick upp en gigantisk keramikugn. Paret Magnusson leder som bekant en del kurser och nu kan alla keramikhandverkare samlas i ett nyetablerat konstnärshus, mitt inne i Molkom. På bilden ovan ser vi en glad Anders Magnusson i de nya ateljélokalerna. 13-3-76

Äntligen har Mangelbadan fått ordnade parkeringsförhållanden

1976

Verksamheten vid Mangelbadan är i gång för säsongen. Den 15 maj startade man och håller på fram till den 31 augusti. Zarah och Eva Thunell från Filipstad arrenderar för andra året badet, som ju ägs av Karlstads kommun.

Den populära Läkarsextetten besökte i söndags kväll Nyeds kyrka, höll en konsert inför mycket stor publik och bidrog säkert till att kollekten, som gick till jordbävningsoffren i Italien, blev imponerande.



Läkarsextetten utanför Nyeds kyrka. 23-5-76

Värmland-Öst-kretsen inom Vänerskog höll sitt årliga kretsmöte i Molkom i tisdags. Det var ett välbesökt möte, dryga 60-talet medlemmar kom. Jägmästare Lars Fågelfors redogjorde för huvuddragen av Vänerskogs verksamhet. Han kom då in på föreningens utlandsengagemang och han gav även kretsmötet en marknadsöversikt samt en ekonomisk redovisning. Han konstaterade i den bl.a. att 1975 var trots allt ett mycket bra år för Vänerskog om man ser till att alla prognoser om lågkonjunktur slog in. Vänerskog passerade förra året en miljard i omsättning.



Bo Cider och Harry Johansson samt bakom dessa Roland Karlsson och Birger Jansson deltog i Vänerskogs kretsmöte i Molkom. 13-4-76.

Länsstyrelsen godkänner nytt I2-skjutfält vid Horrsjön

Länsstyrelsen gav i fredags sitt godkännande till förslaget att man placerar ett nytt, militärt skjutfält vid Horrsjön i Älvsbacka. Från militärt håll ser man positivt på länsstyrelsens beslut och det faktum att Horrsjöfältet ligger på längre köravstånd än Örnäs räknat från I 2 i Karlstad kommer inte att lägga hinder i vägen. 22-6-76

Konserten i Nyeds kyrka bjöd på ett rikt varierat program med stor spännvidd i tid: 15-1600-talsmusik, negro spirituals och svenska, nyskrivna kyrkvisor. De tre avdelningarna sång skildes åt genom att tenoren Bengt Widlund spelade på spilåpipa. Första pausens musikinslag var ett tema över »Den signade dag» i en variant från Boda och andra pausinslaget var »En gammal fäbodspålsal». Före konserten ställde medlemmarna upp för fotografering utanför kyrkan: Lennart Persson, Staffan Eker och Bengt Widlund är tenorer och Mats Bergström, Anders Green och Matts Lundgren är basar.

Indragen SJ-service i Molkom

- Styckegodstrafiken vid järnvägsstationerna i Molkom och Vålberg, samt biljettförsäljningen i Vålberg upphör 22 maj nästa år. Det har distriktschefen vid SJ beslutat.

SJ tänker dock fortsätta att hämta gods i Molkom vid Uddeholms fabriker i samma utsträckning som hittills. 7-8-76

Nyeds hembygdsförening har fått ännu en unik sak till sina samlingar — en Bosjöspark. Vad är nu en Bosjöspark? Jo, det är ett sinnrikt åkdon bestående av en bred mede i form som en skida, skälad på undersidan och beslagen efter undersidorna med järn. Översidan är rikt ornamenterad liksom den nedfällbara sitsen. Sparken är avsedd för en person och när man sparkar är sitsen uppfälld, men när det sedan går utför är den nedfällbar och det är bara att sitta och styra — med fötterna.



Bosjösparken har hittats i trakterna kring Brattfors och finns nu på hembygdsgården i Molkom. 15-6-76

Mysteriet med Bosjösparken är inte längre något mysterium. Holger Hasbo, Fredriksberg, är lycklig ägare till en almanacka från år 1893. I denna finns en annons från Bosjö Snickerifabrik. Den tillverkar alla sorters snickeriarbeten, får man veta. »Specialité: Sparkstöttingar, hvilka utmärker sig för lätthet, smidighet och elegans. Bosjö Bruks patenterade enmediga Stöttingar framhållas såsom särdeles bekväma för snabbåkning. Bosjö Bruks Sparkstöttingar tillhandahållas till fabrikspris äfven i Bronellska Bokhandeln, Filipstad. Lokal i Fru Emma Nordströms nybyggda hus vid nedra torget.» 27-6-76

200 bilar skall bort i Molkom!

»Miljö-Pelle» åker runt på varenda byväg i hela kommunen. Inget undgår hans skarpa öga. Och där vägarna tar slut fortsätter han i allmänhet 200 meter till.

FT tog en rundtur med Pelle. På en halvtimme hade vi upptäckt ett 15-tal bilar, som stod här och var i naturen. Bl.a. var det någon, som hade gömt en uttjänt likbil i en skogsslänt.

Många markägare hjälper gärna till. De markägare, som har skrotbilar på sina gårdar, brukar ofta vara tjänstvilliga och ta sin traktor och dra fram sina bilar så att de är klara att lastas på de lastbilar, som Pelle har till hands. 1776

Släktträff i Nyed



Släktforskaren Karl Emanuel Eriksson deltog naturligtvis i helgens släktträff i Nyed. Här pratar han med Agda Larsson från Södra Råum. *MFL 1976*

I helgen har det varit stor släktträff i Nyed. Det var den stora Erik Jonsson-släkten, som strålade samman och i lördagskvällens släktmiddag på Graninge Vårdshus deltog inte mindre än ett 160-tal personer, som bl.a. bjöds på underhållning av Gunde Johansson.

På söndagen fortsatte släktträffen med högmässa i Nyeds kyrka och därefter kaffekalas i Fageråsens bygdegård.

160 avnjöt middag i Molkom



Här ses släktföreningens styrelse samlad på trappan till Fageråsens bygdegård: Karl Emanuel Eriksson, Erik Jonsson med Christina Biördsdotter, Axel Johansson, Lillemor Jansson, Arvid Karlsson, Märta Holmquist och Margit Andersson.



Diskningen i Fageråsens bygdegård sköttes av bl.a. Ellen Malmquist, Inger Larsson, Greta Johansson och Märta Karlsson.



Ove Eriksson, Alf Andersson och Erik Larsson diskuterade vid lördagens torgmöte i Molkom.



FRITIDSTORP

Angebäck Uppf. omkr. 1915 i 1 1/2 pl. inneh. totalt 9 rok om ca 130 kvm, varav storstuga med o. spis. El. egen brunn. Källspärra. Stort uthus inneh. bl a mindre ladugård o. stall, loge, förråd o. bastu. Fritidstorp om 2.500 kvm med stort loge. Tillfr. omg.



Hela årskurs 6 - med undantag för en elev som var frånvarande denna dag - uppställd på skoltröppan för fotografering. Lärare Eva Nyman och Hans Bergdahl, 4H, syns bakast.

M.A.S.H. — Military Army Surgery Hospital. Doktor Rolf Sandberg med två kollegor, sjuksköterskor, sjukvårdare, ambulanspersonal, skrivbiträden etc. i intensiv verksamhet. Omkring 300 inskrivna patienter på 6-7 timmar. Skadade att hämta långt in i skogen, ambulanskörning på dåliga vägar. Ett par patienter med arm- eller benbrott till sjukhus, en ögonklinik. Resten skötta på stället. Snabba, improviserade presskonferenser med Rolf Sandberg, utanför prescentral. Vad det gäller? En del av verksamheten vid Femdagars-målet i Brattfors. 1976.



Doktor Rolf Sandberg framför ett av de tre M.A.S.H.-tälten. — Vi arbetar under enkla förhållanden, långt ifrån vad vi är vana vid på sjukhusen, men det går bra. En nyttig erfarenhet, tycker dr. Sandberg.



Harald Karlsson är en av dem som slyggar upp Blombacka Bruk under julisemestern. 1976



Till hösten startar åter kurser i näverstöld. Ledare blir som förr Ingrid Dyberg och kurserna går i Vuxenskolas regi. I måndags kväll var deltagarna samlade för att under ledning av Ingrid samla material till sina arbeten. Här demonstrerar Ingrid hur nävern skall läggas och förvaras för att den inte skall rulla sig och inte mögla. 1-7-76

När det provsköts uppe i Horrsjöområdet i vintras, satt Herbert Jansson i Snåret och tyckte att det lät inte »så farligt». Visst var det oväsen, men från Snåret skulle han aldrig flytta. Därmed basta! Och så fick det bli. Efter jämkningar och ändringar har Herbert Jansson kommit ur det värsta bullerområdet, men ändå visar den senaste kartan över fältet, att Herbert Jansson kommer att få det inte fullt så tyst i framtiden som han har det nu. 260 meter över havet, i Snåret som är det allmänt accepterade namnet på egendomen. Egendomen heter egentligen Böckelstjärn 2:1 och köptes 1880 av Herberts farfar. Egendomen gick vidare till Herberts far, Jan Herman Jansson. I dag brukar Herbert egendomen ensam, sköter mjölkleveranser, skog, trädgård och gröda. Han säger att det aldrig är speciellt ensamt uppe på berget.

— Egentligen tjänar jag så dåligt att jag borde ha socialhjälp men det är inte för förtjänsten jag gnor. Jag kan ju komma och gå när jag vill



Potatisblasten är hög och frodigt grön hos Herbert Jansson i Snåret. Potatisen mätte bra av en »skvätt» på 50 millimeter. 1976

Simskolan i Mängenbaden går nu på andra veckan, man började den 28 juni. Ledare i år är Per Swahn från Karlstad och Anne Helin, Väse. Per var ledare vid Mängen även i fjol medan Anne är ny där, men simlärare har hon förut varit vid andra simskolor.



I fredagens kyliga väder värmdes simskoleeleverna upp sig med fotboll och då ställde deras populära chaufför Karl-Gustaf Johansson upp som målvakt. 16.1.1976



Gerda Granlund, Molkom, har vid sin husvägg en ståtlig blommande lilja, som hon gärna vill veta det rätta namnet på. 1976



Alvar Hemmingsson hade försatt sig både med säck och radiosändare när han gick ut för att samla ihop de fångade flukarna. 1976

ORDET FRITT

Doktor Bergström förklarar varför han skall vara tjänstledig

På förekommen anledning vill jag gärna ge en förklaring på det faktum att jag under det närmaste året kommer att vara tjänstledig ett par perioder om tre månader var. Vidareutbildning är ett naturligt krav, när man sitter som »doktor på landet». Risken är annars att man stannar upp i utvecklingen och på så vis erbjuder en kvalitetsmässigt allt sämre sjukvård. Sådan vidareutbildning kommer varje år att uppta ca en månad av min tid. Det som nu står för dörren är att jag skall tjänstgöra tre månader som barnläkare hösten '76 och tre månader som psykiater på Mariebergs sjukhus våren '77. Detta är något som således kommer helt utöver den vanliga vidareutbildningen och är i stället ett krav från Socialstyrelsen för att jag skall erhålla s.k. allmänläkarkompe-

tens. Min specialistkompetens i invärtes medicin räcker inte till för detta utan skall kompletteras med tre månaders barnsjukdomar och tre månader psykiatri. Dessutom måste denna komplettering ske före 1 januari '78, då nya bestämmelser träder i kraft.

Det är min och mottagningspersonalens förhoppning att detta inte skall skapa någon irritation utan mötas av förståelse. Själv gör jag denna utbildning med gott samvete då jag dels för min egen del är mån om att hålla mig aktuell inom medicinen och dels är medveten om att jag har kompetenta vikarier i mitt ställe. Sjukvården kommer således på intet sätt att bli lidande. Läkarestationen i Molkom
Mats Bergström
Distriktsläkare 14-8-76

Inte många byggnader återstår av det som en gång var det relativt blomstrande Lindfors Bruk. Bruket anlades på 1600-talet och lades ned år 1893. En brand, som utbröt 1887 plus den då pågående strukturomvandlingen, gjorde säkert sitt till för brukets dagar var räknade.



Nyeds hembbyggsförening hoppas kunna flytta det gamla »verkhuset» — en gång tillhörigt Lindfors Bruk — till hemvärdsgården, där den i så fall kommer i omedelbar närhet av hembyggsgården. 1976

Läkarsextetten



10-årsjubileum

Nu drar det småningom ihop sig till det första jubileet. I mars 1977 är det tio år sedan de tidigare OD-medlemmarna, som nu hamnat i Karlstad,

Läkarsextetten, fr.v. Anders Green, Mats Bergström, Bengt Widlund, Staffan Eker, Lennart Persson vid pianot Matts Lundgren.

64 deltagare ställde upp i söndagens tipspromenad i Upperud. Detta måste ses som god tillslutning i beaktande av att det var stor konkurrens denna dag med ishockey i TV m.m.



Annie Johannesson och Vivi Johansson serverar kaffe till Tage Johansson och Aste Lindborg, de två senare är medlemmar i "Prifo", som arrangerade söndagens tipspromenad. SEPT-76

Vem äger trafikdödad älg under fridlysningstid?

Artikeln i NWT lördagen den 18 september 1976 om rätten till älg som under fridlysningstid faller vid kollision med motorfordon hade väl syftet att vara ett klagörande på den punkten, men tyvärr blev resultatet ett uttryck för den begreppsförvirring (medveten eller omedveten) som råder på detta område. Kunde inte länsjaktvårdskonsulenten Nedin i klartext ha talat om att jakträttsinnehavaren under fridlysningstid är markägaren och inte jaktarrendatorn. Sedan är det en annan sak att

markägaren kan fränhända sig denna rätt till annan person, t.ex. ett jaktvårdsområde. Observera dock att jaktvårdsområdet självt för närvarande ej kan tillskansa sig denna rätt genom ett majoritetsbeslut som den enskilde markägaren inte deltagit i.

Många älgar har orätmätigt fräntagits markägare på grund av den mångåriga och oklara tolkningen av och informationen kring Statens Naturvårdsverks brev av den 26 april 1968.

Evert Jernberg

Hästen och valaffischen

Mycket händer i valyrän. En kväll kom ett par snälla farbröder och stegade in i en hage vid vägkorset i Fageråsen. Med stora möbda spettade de upp två hål i den hårda jorden och fick opp en skylttavla. Likt tusende andra medborgare i vår land i dessa dagar limmade de så fast en valaffisch på tavlan. Den var rödmen bar beteckningen K.D.S.

En häst betade i hagen. Den kom fram, nosade och vänslasades. Det var ett altigenom fint samspel. Men på natten fick hästen ett raseriutbrott, slog knäcket och den vackra tavlan låg framstupa på marken. På morgonen undrade man givetvis över detta. Så hårt hade det ju inte blåst, och att några tvåben-ta varelser skulle tillåtit sig något sådant på denna fredliga plats var otänkbart. Slutligen visade det sig, att det var hästen

som var boven i dramat, fast den inte med en min förrådde något om sina naturliga bravader.

Vad det sedan kunde vara för instinkt, som förläde det arma djuret till detta »utspel» lär det väl aldrig komma någon förklaring på. Möjligen kunde hästen ju ha påverkats av det gängse pratet om »hörtkastade röster» och ville dra sitt strå till staken. Eller tyckte den kanske, att en centeravla bättre hade försvarat en plats i hästens hage? Vad vet jag?

Hästens kik khet är ju allmänt omvitnad, men även de kloka kan ju ibland begå sina misstag. Och snart är den 19-de över, och större »övertromp» än detta kan nog i efterhand te sig både löjligt och skräckretande.

Historien är sann och har framkallat mycket munterhet på platsen.

Elin

76-9-76

— Det är svårt att komma igång med måleriet — och man måste tycka att det är roligt! Det säger Marianne Lundberg, lantbrukarhustru i Spätterud i Lindfors. Det är Mariannes uppgift lika mycket som maken Johns att rat:a traktorn och sköta grisarna, och några problem med sysselsättningen har hon aldrig haft. Men övertalad av en god vän kom Marianne Lundberg med på en sommarkurs i måleri — och fann att detta var något som gav mersmak. Men detta med måleriet tar hon som en lek. Några ambitioner att betrakta sig själv eller bilderna som något »märkvärdigt» har hon inte, även om hennes bror konstnären anser att hon utvecklas »i rätt riktning».



Lantbrukarhustrun Marianne Lundberg i Spätterud kopplar av från traktor, grisskötsel och andra lantbruksysslor med att ställa sig vid staffliet och måla.



Några av deltagarna i torsdagens upptaktsmöte med Nyeds pensionsförening. 76-9-76

27 nya villor börjar byggas i Molkomsberg under nästa år

26-8-76

Kommunstyrelsen i Karlstad tillstyrkte vid sitt senaste sammanträde exploateringsavtalet mellan Karlstads kommun och exploatören Gullringshus AB, som skall bygga 27 villor på fastigheten Molkom 1:420, som mera allmänt går under benämningen Molkomsberg i Molkom. Vid Gullringshus uppger man att byggstarten är planerad att ske någon gång under nästa år.



Ingrid Dyberg inviger Inger Eriksson i näverslöjdens svärkonst. 25-9-76.



Den avbildade stugan är den tvättstuga, som flyttats från Edet till Hembygdsgården, och som skall härbergera Foogdes samlingar, när den blir färdig. Det är till detta hus hembygdsföreningen hoppas få dörrar, främst innerdörrar, men tydligen behövs även ytterdörrar. 3-8-76.

Fageråsens jvo förvandlar Grötkôppen till vattenhål

Fageråsens Jaktvårdsområde höll i fredags kväll stämma hemma hos familjen Einarsson i Fageråshöjd i stället för i Bydegården som var utannonserat, då Bydegården var upptagen för annat ändamål.

Ordföranden Lars-Olof Einarsson hälsade välkommen och han valdes till stämmans ordförande med Sten Olsson som sekreterare.

Av beslut som togs kan nämnas, att man för årets jakt sökt licens för åtta älgar eller samma antal som i fjol.

10-8-76

MOLKOM (NWT)

Vid en rånkupp mot Konsumhallen i Molkom på fredagskvällen kom två maskerade rånare i 20-25-årsåldern över hela fredagens dagskassa, ca 40.000 kronor. Rånnet inträffade vid 19.40-tiden och trots att vägspärrar i alla polisdistrikt omedelbart upprättades, fanns vid denna upplagas pressläggning inga spår efter de båda rånarna.

Konsumhallen i Molkom stänger klockan 19.00 på fredagarna, men igår kväll blev personalen på grund av stor kundtillströmning något försenad. Först strax efter 19.30 kunde hallchefen Holger Arnefur och kassörskan Inger Nyström lämna affären, då i avsikt att lämna dagskassan i Werm-landsbankens servicebox. Bankklokalerna finns vägg i vägg med boxen. Framför affärsingången står en lotteriosk placerad och de båda rånarna hade troligtvis avvaktat tillfället gömda bakom denna mörklägda kiosk.

När Inger Nyström skulle stoppa väskan med dagskassan i serviceboxen rusade rånarna fram ur mörkret. Den ena av dem slog väskan ur handen på Inger Nyström och träffade henne samtidigt med ett kraftigt slag. Rånaren tappade dock väskan och då försökte hallchefen Holger Arnefur ingripa, men han lyckades inte med att återta väskan. Rånaren, vars kompanjon nu rusat iväg till en parkerad bil, gav Holger Arnefur ett hårt slag på dennes vänstra käke och lyckades rycka åt sig väskan igen och snabbt avlägsna sig från brottsplatsen tillsammans med sin kumpan. Rånarna hade en personbil parkerad vid Stationsgatans väggkant, mitt emot Åsbackahemmet och bilen tappades ur sikte nere vid korsningen



När Inger Nyström skulle lägga pengarna i serviceboxen kastade sig rånarna fram ur mörkret....

Storgatan riksväg 63, d.v.s. vid Molkomsjön. Det är därför helt oklart om rånarna valde att åka mot Filipstad eller mot Karlstad.

Rånarna var maskerade med något som beskrevs som "svarta strumpor", men Inger Nyström hann även lägga märke till, att den ena av rånarna, den som tog hand om väskan, var ca 185 cm. lång och förmodligen ljushårig.

Den andre rånaren var kortare och kraftigare byggd och bådas ålder sades vara "högst 25 år".

- Det verkade mer som om det var några ungar som lekte och som ville skrämmas när de kom skrikande fram bakom lotterioskiosken, säger Inger Nyström till NWT. Det hela var ju nästan som en parodi och jag trodde knappt det hela var sant förrän allt var över.

Detta är första gången som Konsumhallen utsätts för brott av detta slag.

- Det här är första gången jag blivit rånad någonsin. Jag var inte rädd, rånarna verkade vara obehäpnade, men de lyckades ju smita i alla fall, säger en besviken Holger Arnefur. 24-9-76



...Holger Arnefur hann inte hjälpa.

HUNGERSTREJK
MÖT
 • ATT POLITISKA BESLUT
 • FÖRSLUTAD AV PÅTÄNDE
 • SKAL INTE RIVS UPP?
 • 5000 SÄLLSKAPSKORTEN
 • FÖR ÖRNENS BYGGANDE
 • TERASE I - INGEMING
 • ALLMANT KULTUR-
 • FÖRFALL I FILIPSTADS
 • STADSBILD - FEBRUARÄMNING
 • BEHÅ SIG FRÅN SÅ
 • SÅ



Frank Wakeham och Staffan Winbergh hungerstrejkar sedan i lördags morse i protest mot planeringh i Filipstads centrum. 7-10-76.



I går kl. 15 rev de sitt tält vid Stora torget i Filipstad och gick hem. De båda hungerstrejkarna Staffan Winbergh och Frank Wakeham. -Nu har vi gjort vårt i det här sammanhanget, menade de när de avbröt protestaktionen.



Så här festligt hade socialdemokraterna i Lindfors det när Erik Jansson krängt av sig kavajen och berättade slårnor. 21-8-76.

13-åriga Bo Paulsson, Ångebäckstorp i Lindfors, är en mycket framgångsrik kaninuppfödare. Det kunde bedömningsnämnden för årets 4H-tävling i Värmland konstatera, när den häromdagen besökte Bo och tittade på hans 50 kaniner, som alla är av högklassiga raser, dokumenterade med stamtavlor. 21-8-76.



Kaninuppfödaren Bo Paulsson med en chinchilla i famnen.

Sällsynt 'fågel' på Karlstads flygfält



Hon kom sakta svävande in över Ka ristad, gjorde en extraväng runt flygfältet och gick in för landing. Den gick sakta, sakta. Erihgt alla naturlagar borde hon ha trillat ner. Men det gjorde hon inte, utan ytterst försiktigt satte hon landsstället i beongplattan. Hon? Hon är en Ju 52. Ju förkortning av Junkers. Och Hugo Junkers hette en tysk flygplanskonstruktör, som var en av de första som konstruerade flygplan helt i metall. Han skapade en mängd kända flygplanstyper, bland dem störbombplanet Ju 87 (Stuka) och alltså Ju 52. Hugo Junkers dog 1935, och en kort tid före sin död berättades han sitt förtag då han vägrade samarbeta med nazisterna.

Junkersplanet på Karlstads flygfält.

Radio länker spela in en dokumentärfilm i Dala-Järna om en händelse som utspelades under andra världskriget - därav hakkorset på stjärtenan.

SEPT-1976

—Så har man då varit i Molkom på nattklubb, var 93-årige borlängebon Sigvard Mattssons kommentar, när han gick upp för trappan på Asbacka från festen till väntande taxin i fredagskväll.



Det var en trevlig kväll vid de dukade bordet för pensionärerna från Borlänge och Asbacka.



Bertil Eriksson, Lennart Blomquist och Leif-Gunde Eriksson ur Molkom's dragspelsklubb underhöll pensionärerna med klämmig musik, som till slut lockade upp till dans. 31-8-76



Torsten Svensson, Elving Falck och Lars Olov Einarsson svarade på frågor om centerpolitiken vid fredagskvällens torgmöte i Molkom. Utfrågare var Sten Blomberg, Karlstad. SEPT-76

Naturen är hans allt



Anders Borg i Molkom är en sann naturvän med en speciell förtjusning i vildmarksvandringar. I norra Värmlands vilda natur har han fotvandrat mycket och i somras fungerade han som ledare för vandringar med Höljes som utgångspunkt. Varje vandring tog tre dagar och gav många minnen för livet. I en artikel i dagens FT berättar Anders om dessa vandringar och de strapatser, som de många gånger bjuder på. Men känslan att vara i vildmarken gör att ingen klagar trots vedermödrorna.

**Den nya
industrin
har helt
tagit över!**



Pirjo Kiviniemi (t.h.) är instruktör vid AB Värmlands Triåd i Nykroppa. Här hjälper hon Gunni Karlsson till rätta. 19-10-76.

Lokaliseringslån tillstyrks

Molkoms Mekaniska satsar 1,4 milj på nya maskiner!

—Det gäller att hela tiden ligga steget före konkurrenterna. Det säger Per-Ake Jansson vid Molkoms Mekaniska Verkstad AB med anledning av att företaget har planer på att inom den allra närmaste framtiden satsa 1,4 miljoner kr på nya moderna maskiner. Det är just den moderna maskinparken, som är Molkoms Mekaniskas styrka, och den har gjort att företaget inte

har känt några större negativa effekter av lågkonjunkturen. Visst har en nedgång i antalet förfrågningar märkts men Molkoms Mekaniska har ändå haft full sysselsättning under lågkonjunkturen bl.a. beroende på att en del order är förhållandevis långa. 19-10-76.

PERROLF I MOLKOM

5-10-76.

Efter ungefär 600 program i den populära serien »Skivor till kaffet» kom Bertil Perrolf på tisdagen med sin mikrofon till Molkoms folkhögskola. Under nästan en timmes tid fick de närvarande önska sig skivor, som snabbt plockades fram ur Sveriges Radios arkiv i Stockholm, och rektor K G Mattason gavs möjlighet att sprida PR för sin skola över hela Sverige. En pigg 100-åring kallade rektorn sin skola för.



Anita Cider, Molkom.ville gärna höra The Elephant song.

Fanfarer för husmor och

G. Thuresson

I dag vet en stor del av det svenska folket vad Molk folkhögskola är. Och det beror på att Bertil Perrolf drog in skolan i tisdags eftermiddag för att sända sin långkörare »Skivor till kaffet» från skolan.

SK Örnens tipspromenad i Bäckelid på söndagen lockade 47 personer. En enda lyckades få tolv rätt och blev förstaprisvinnare. Det var Lars Johansson, Fageråsen. Många hade elva rätt och där blev utslagsfrågan gällande, där man skulle gissa hur mycket pengar det fanns i en glasburk. Andra pris tog Folke Flodman, Sundstorp, och tredje Margareta Nilsson, Storgatan 45, Molkom. Första vinnaren får presentkort på 30 kronor, andra presentkort på 20 kronor och tredje presentkort på 10 kronor. Närmast rätt på utslagsfrågan kom Sven Jansson, som gissade på 21:50. Det var 21:45 i burken.

Nyeds kyrkokör 25-årsjubilerade



24-10-76

Nyeds kyrkokör samlad i koret i kyrkan för fotografering med anledning av firandet av körens 25-åriga tillvaro, vilket celebrerades med en stor jubileumskonsert i Nyeds kyrka sent på söndags-eftermiddagen.



Nils Lander, Inger Eriksson, Per Lander, Aslaug, Ingrid och Elisabet Lander på utgående. 24-10-76

Medaljutdelning

Ett högtidligt inslag i programmet blev medaljutdelningen av »Musica Sacra» till flera av körmedlemmarna. Kyrkoherde Alvar Frykstam delade ut medaljerna biträdd av körens ordförande, Siv Einarsson. Före utdelningen höll kyrkoherden ett uppskattande tal till kören och yttrade bland annat, att detta är inget bevis på pensionering utan en uppmuntran till fortsatt arbete inom kyrkosången.

Först fick kantor Ruth Lundin motta dirigentmedaljen för 40-årigt dirigerskap. Koristmedaljen av samma medalj — Musica Sacra — hade tilldelats Anna-Lisa Fredriksson, Iris Kjell, Svea Englund, Lars-Olov Einarsson, Elsa och Thure Blomqvist, alla för 25-årigt medlemskap. För 20-årigt medlemskap medaljerades Märta Dahlgren på makens William Dahlgrens vägnar. Vidare Märtha Eriksson, Margit Johansson, Märta Karlsson, Holger Nilsson, Mats Bergström, Sten Olsson och Siv Einarsson. Fyra stycken mot-

tog den förgyllda tio-årsnälen, nämligen Birgitta Hertzberg, Maud Palmqvist, Lilian Davidsson, Inger Blomqvist. Den försilvrade femårsnälen mottog Anita Eriksson, Karin Kaijser, Barbro Svensson, Ritva Bergström. Mottagare av denna nål var även Gunnilla Sjunnesson, som inte kunde närvara, liksom inte heller Anna-Lisa Fredriksson, som tilldelats koristmedaljen för 25-årigt medlemskap. Hasse Pettersson fick motta förbundsnälen.

Medaljen Musica Sacra tilldelas för minst tjugo års medlemsskap i kör, i dessa år sammanräknas även år som vederbörande tillhört kör före tiden i Nyeds kyrkokör.

Kyrkvärden Gustav Rignér förde kyrkorådets och församlingens talan och hyllade kören och främst dess dirigent i ett varmt tal. En vacker blomsteruppsats överlämnades på kyrkorådets och församlingens vägnar av kyrkvärden Ingrid Ericson till kören. Den mottogs av körens ordförande, Siv Einarsson. Den högtidliga akten avslutades med »Jesus all min glädje bliver» av J.S. Bach för kör och stråkar.

(M.A.)

Radioklubb letade upp 143 bilvrak

FILIPSTAD (NWT) Nassot av gamla bilvrak har Radioklubben Filip i Filipstad letat upp i markerna runt om i kommunen. Närmare bestämt 143 bilvrak, som ligger och sträpar i naturen, har man hittat under de två månader som klubbmedlemmar agnat åt den här speciella aktiviteten. En av medlemmarna, Sven Thörsson, har egenhändigt letat upp 105 av skrotbilarna och för detta vann han en kommuniktionsradioanläggning. Inom klubbens avser man nu att märka ut alla bilvraken på en karta och överlämna denna till hälsovårdsnämnden i och för eventuelle åtgärder. 16. 12. 76



IVAR ERIKSSON. HEMSAMÅTT
 Två sutterhöjdsbor, en 78-årig man och en 56-årig kvinna, fick på torsdagen föras i ambulans till Kristinehamns sjukhus efter en frontalkollision i Sutterhöjden. Kvinnan och mannen, som kom åkande i en personbil, frontalkrockade med en mindre lastbil. Lastbilsföraren, som undkom utan skador, uppgav för polisen att han väjt för en katt som korsade vägen varvid han förlorade herraväldet över sin bil och kolliderade med personbilen. Personbilen totaldemolerades och lastbilen fick också den omfattande materiella skador. Tillståndet för mannen och kvinnan som förades i personbilen är efter omständigheterna gott. De har fått kvarstanna på sjukhuset för observation efter att ha fått lindrigare skador. 28-10-76



Dynaform-tavlor delades ut till ett flertal ledare vid Nyedshous årsfest. Här får Carl-Axel Carlsson (t.v.) och Göran Andersson sina tavlor av Harald Alvers (t.h.) 18.01.76



Gunnar Sundell från Karlstad kommuns lokala servicekontor i Molkom.



Alvar Hemmingsson (i mitten) diskuterar lantbrukarekonomi tillsammans med Sune Berglund (t.v.) och Björn Jernstedt, Wermlands Brandstodsbolag. 18-11-76

Torparriddare på ålderdomshem



Kristinehamns Torpar Riddar Orden underhöll på Gustafsbergs ålderdomshem; fr.v. Karl Erik Skönning, Iris Kjell och Solveig Johansson. 16-11-76

Thegerströms



Sten Hagelin, Stig Rune och Tomas Thegerström, framför en av de apparater, som företaget fått att reparera. 27-11-76

Värmlandsberg 90 år

Den 8 december 1886 utkom tidningen Värmlandsberg med sitt första provnummer. Denna tidning, som i början av 1900-talet i allt större utsträckning vände sig till läsare och annonsörer i Nyed och Älvsbacka, är i dag en del av Filipstads Tidning men målgruppen är fortfarande den samma, nämligen Molkom och övriga delar av f.d. Nyeds kommun. Med anledning av Värmlandsbergs 90-åriga tillvaro innehåller Filipstads Tidning - Värmlandsberg i dag inte mindre än sju specialsidor med text, bilder och annonser från Molkom med omnejd. 27-11-76



Hon har själv målat koppen

—Kaffet smakar bäst i koppar, som man målat själv. Det tycker Ulla Edvinsson i Molkom (se bilden ovan) och hon bör ju veta. När hon inte arbetar som herrfrisör, ägnar hon nämligen en stor del av sin tid åt porslinsmålning. Hon målar företrädesvis koppar, vaser och porslinsplattor. 20-11-76. Se sidan 8.

Vägen mellan Blombäcka och Valserud tillhör inte de livligast trafikerade stråken. Turistströmmen om somrarna drar fram på andra vägar. Men det inträffar dock att andra än tillfälliga sommargäster och traktens eget folk nyttjar den krokiga grusvägen. Och det händer då, att bilarna stannar till hos Herman Deland och hans egenartade, gjutna »skulpturer». Konst är det inte, det är Herman på Halla den förste att påpeka. Men Herman Deland tycker det är roligt att plocka med diverse och slumpen har gjort att det bland allt detta »diverse» har blivit en och annan gjuten gubbe. De står på den ena sidan av vägen och vaktar den delandska verkstaden och poserar villigt, men något stelt för fotograferande bilturister, som förrrat sig från huvudvägen och som är jättelyckliga över att de har hittat en riktigt ställig värmänning! Herman Deland.



som snart blir 20

Den nya Missionskyrkan i Molkom börjar nu närma sig sin fullbordan. När grävskopan sattes in för att gräva plats för grunden i början av det här året, var det tänkt att kyrkan skulle stå färdig redan till första advent. Diverse förskjutningar och försenade leveranser har dock omöjliggjort detta liksom en invigning helgen före jul. Därför låter invigningshögtiden vänta på sig till trettondedag jul, då det blir två sammankomster i den nya kyrkan.



Zennie Granåsen, Hugo Larsson och Helmer Melberg har tagit en paus i måleriarbetet i den nya missionskyrkan i Molkom. 2-12-76

SK Örnen - kvartersklubben



Styrelsen för SK Örnen »sammansås» av Lars Wahlsten, som sjödo är vice ordförande i klubben. Sittande från vänster Jan Erik Jansson, sekreterare, Mats Ivarson, »idsprutar», Sören Johansson, ordförande, och två av klubbens verkliga veterarer, samt längst till höger Åste Flodman, kassör. 2-11-76.

Köpmän Stig Larsson i Molkom har gått den s.k. långa vägen. Redan som 15-åring började han som springpojke vid dåvarande Landers affär, just vid den tiden som Joel Lander överlät affären till sonen Erik. 1969 övertog Stig Larsson Landers Livs och i dag, torsdag, öppnar han sin nya ICA-butik, Matboden, i f.d. Färvörhallens lokaler i Molkom. 2-12-76.



Stig Larsson tillsammans med konsulent Hans Jacobsson, som haft ansvaret för att allt är klappat och klart till öppnandet i dag.



Tre överblockledare finns inom Karlstads kommun, Gunnar Jonsson, Väse, Ivan Jansson, Nyed, och John Magnusson, Karlstad, samt inom Filipstads kommun Gunde Helmersson, Brattfors. Här samtliga i nämnd ordning från v. 27-11-76

»Norge i dikt, ton och bild», programmet som bjöds på Asbacka i fredags eftermiddag, blev som väntat en fullträff. Till de vackra bilderna, tagna av Erik Franzén, hade Nils Birgersson satt melodier, som fint ansöt sig till bilderna men även till de dikter, som Härje Angman läste.



Publiken på Asbacka uppskattade verkligen det fina Norge-programmet. 30-11-76

Den populära kursen »Minns Du», som gått på Asbacka i höst, höll i onsdags förmiddag sin sista sammankomst före juluppbållat. Detta skedde under festliga former med lussekaffe vid vackert dukade bord och uppvaktning av Lucia, som kom ridande till Asbacka med egen tomt, som höll säkert grepp vid hästens betsel.



En del av kursdeltagarna vid de dukade borden. 17-12-76



På vägen mellan Prästgården i Alster och Deje och Mölnbacka anlades 1760 en allmän väg, som var i bruk fram till 1890-talet. Efter den vägen, mitt inne i skogen, står en vägs skylt i grästen i ett vägs kors. På den stenen står följande text att läsa: Till höger åt Molkom till wenster åt Dege 8-12-76.

Vad händer med Blombacka?

UHB säljer eller satsar

Antingen satsar Uddeholm på Blombacka, eller också överlåter företaget hela eller delar av tråddageriet till ett annat företag. Alternativa diskussioner pågår just nu för att finna en lösning. Det bekräftas på måndagen av Metalls klubbordförande Lars Deland. 7-12-76.

Sverige fick en ny prinsessa när Mrs Lillian Craig strax efter klockan 12 på tisdagen sade ja till prins Bertil i Drottningholms slottskapell. Arkebiskop Olof Sundby var vigselförrättare och den korta ceremonin i slottskapellet följdes av ett knappt 200-tal särskilt inbjudna gäster med kung Carl Gustaf och drottning Silvia i spetsen. Prinsessan Lillian blir också hertiginnans av Halland.



Prins Bertil och prinsessan Lillian tar emot hyllningarna efter vigseln i Drottningholms slottskapell. 12-12-76

Svensk Bilprovning är väl ett av de få företag, som upplever en lugn tid så här dagarna före jul. Men så är det alltid, det intygar stationschefen vid Svensk Bilprovning i Filipstad, Eivind Mandfloen. Han tror att folk sparar sina pengar, att man håller på sina slantar och lägger dem på julkappar i stället för på besiktning. Det är ju inte alltid besiktningen går så lysande. Det kan bli frågan om »återbesök» som det kallas. Och mellan första och andra visiten på Svensk Bilprovning brukar då ligga en reparation, dyrbar sådan kanske. Den sparar man gärna till efter jul.



Bilprovningens föreståndare Eivind Mandfloen tycker att kvaliteten på bilarna är god numera. 11-12-76



GÖTAS DUKTIGA Ann-Louise Skoglund (längst t h) tillhörde dem som igår fick motta årets Kalle Anka-stipendier i Stockholm. Fr v Jörgen Sundquist, Arvidsjaur, brandtåknings, Hans Simonsson, Hyltebruk, tennis, Berit Björk, Västerås, tennis, Thomas Melander, Mölndal, friidrott, Ann-Louise Skoglund, IF Göta Karlstad, friidrott. 16-12-76



Arbetsstyrechef Linnéa Andersson, kokerskan Märta Eriksson och badbiträttet Inggrid Trapp utmärkades på onsdagskvällen för sina tjänster vid Filipstads sjukhus. Även sjukvårdsbiträttet Sigrid Eriksson skulle ha hört till de utmärkades skara men hon var förhindrad att närvara.



1976 Trångt men trevligt är det i Götes Kiosk. Här står kioskägaren själv i ensamt majestät.

»Göte i kiosken» är en av Lindfors-traktens mesta kändisar. Efter att ha stått i kioskluckan och salt tidningar och godis sedan mitten av 40-talet har han blivit »ett med Lindfors». För vem är det alla ortsbor går till när det suger i »godis-larmen»? Till Göte förstås!

Det är åtskilliga tusen kiosk-kunder, som dykt upp i kioskluckan. Några av dem har växt upp i Lindfors och själva tagit med sig sina barn till Göte. I dag finns det inte mycket att få för en fem-öring, men än finns det tappra fabrikanter, som strävar emot inflationen. En fem-öring hos Göte är värd en bit lakrits eller en kola.

— Jag startade med kiosken i Lindfors samtidigt som flygfältet i Brattfors byggdes, minns Göte Hjern. Det var ju knepiga dar under kriget. Jag hade svårt att få varor och jag hade inga rättigheter att sälja tobaksvaror. Det ansågs att Konsumbutikerna i Lindfors låg för nära, berättar Göte, som öppnade sin första rörelse invid vägen till

Folkets Hus i Lindfors. Han »köptes in» av GDG och förestod under en tid GDG:s kiosk. Men i slutet av 50-talet blev han sin egen och köpte tillbaka kiosken. GDG hade ju sett till att bolaget hade tobaksrättigheter.

— De kunde de inte gärna ta ifrån mig då, säger han.

Ar 1966 stod en ny fin kiosk med tillhörande korvbar färdigbyggd i Lindfors. Huvudvägen mellan Karlstad, Filipstad, hade jagts om och Göte ville flytta in i modernare »lägenhet».

— Det är bra kunder jag haft under åren, säger kioskägaren. Men jag skulle nog helst se att det blev lite mindre jäkt. Det är inget latmångöra att stå i en kiosk, om nu nån trodde det. framhåller Göte Hjern. Det blir

jobbigt och även om jag inte känner mig direkt gammal så blir man äldre med åren.

Göte Hjern är välbekant. Läget invid vägen har gjort att många, många stannat en stund. Det är hos Göte som lantbrevbäraren kan fylla på lagret med frimärken och det är hos Göte man kan lämna in ett eller annat brev för vidarebefordran. En allt-i-allo m.a.o. och det har Göte varit i mer än 30 år.

lanthandeln



Gun Andersson, Britt Marie Carlsson och Filip Andersson är trion som sköter Tidafors handel.

10-12-76

Chock för alla

40 kr kilot i februari!

kaffeälskare ...

För inte länge sedan kunde Svensson köpa kaffe för åtta kronor kilo. I dag ligger priset strax under 30 kronor. Efter årsskiftet



Willy Eriksson, gammal erfaren handlare som hjälper Gun och Filip Andersson.

4-1-76
SNÖ-
ligan

centimeter

Karlstad	42
Malung	64
Gustavsfors	51
Östmark	59
Arvika	31
Rörbäcksnäs	50
Skillingmark	47
Blomskog	48
Amål	39
Atorp	42
Akershus	20

Fem människor med stark anknytning till skogsbruket samlade kring en kaffebrasa i skogen i Ekshärad: Traktorförare Henry Nygren, kontorsföreståndaren vid WERMLANDBANKENS kontor i Ekshärad, Inge Larsson, skogsarbetarna Lars Rickardsson och Herbert Johnsson samt Vänerskogs inspektör Karl-Erik Eriksson.

— För såväl våra medlemmar som anställda är en väl fungerande hunkkontakt av största betydelse, säger Vänerskogs Karl-Erik Eriksson. Speciellt som den här branschen omsätter allt mer pengar. Idag är exempelvis ett Skogs-konto värdefullare än tidigare. 15-12-76,



Fel begicks när patron glömdes kvar

KRISTINEHAMN (NWT)

En redogörelse för omständigheterna kring olyckan i Villingsberg som inträffade den 25 november när en värnpliktig blev skottskadad av en kvarglömd patron i en kulspruta, har gjorts av A 9. Utredningen, som medger att något fel har skett vid någon av kontrollstationerna när en patron blivit kvar i kulsprutan, har överlämnats till åklagarmyndigheten i Kristinehamn där man ska fortsätta utredningen för att se om tjänstefel har begåtts. Något klargörande kommer med all säkerhet inte ske före detta årets slut. 9-12-76



Kommunalsrådet Torsten Svensson hade visst problem med Carina Klarströms smycke. Men det gick till slut... 12-12-76



ALLDELES för kallt det här konstaterar Sven-Åke Lundbäck, kung Carl Gustaf och Eva Olsson. Sven-Åke och Eva har i samband med SM chans bli "kung" resp. "drottning" 14-2-77

Minus 26 på Skidstation

Cirkeln sluten efter 79 år

MALUNG (NWT)

- Jaha, tack för mig då och god jul på er allihop...

En radioepok avslutades i går på Orrskogen i Malung. Fabror Sven (Jerring) 81, ledde för sista gången julgransdarsen. 10-12-76

Fem bränder i samma hus på 14 dagar!

För femte gången på 14 dagar blossade elden upp i en nästan helt nedbrunnen fastighet i Brattfors. Elden utbröt vid 8-tiden på annandagens morgon och brandkåren från Filipstad larmades liksom polis. Kriminalpolisen från Kristinehamn var på platsen och gjorde förberedande undersökningar. 28-12-76

- Jag vågar inte hoppas på Svensk-toppen, säger Siv



Siv Reinestrand hemma i sitt kök på gården i Bäckelid.

Är det dags nu för Siv Reinestrand, dags att klättra upp på Svensktoppen?

En LP-skiva med henne har nyligen släppts ut. På den ackompanjeras hon av Johnny Olsson och Göran Klinghagen, två karlstadsmusiker som gett Sivs LP en extra krydda av lite jazz. 5-2-77

Kollision bil-traktor i Molkom

Vid 6.30-tiden på mandagsmorgonen inträffade en kollision mellan en personbil och en traktor utanför Molkom, på vägen mellan Borskerud och Molkom. Det var en mindre personbil som av någon okänd anledning körde rakt in i en traktor som färdades i samma riktning som bilen, d. v. s. mot Molkom. Förmodligen träffade personbilen traktorns ena hjul. Bilen studsade över till vägens andra sida. Skadorna på personbilen blev mycket stora, bl. a. slets bilens motorhuv av. Traktorn klarade sig utan större skador. Föraren av personbilen fick en del knä- och benskadador och fraktades i ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad. 17-1-77

Fick huvudslag med skiftnyckel

En molkomsbo fördes sent på torsdagskvällen till centralsjukhuset i Karlstad efter att ha blivit slagen i huvudet med en skiftnyckel. Han fick bl a ett sår i bakhuvudet och fick kvarstanna på sjukhuset. Några närmare uppgifter om hans skador har inte polisen.

Mannen, som senare skadades, hade enligt polisanmälan stått och väntat på en man och en kvinna utanför en fastighet i Molkom. När mannen och kvinnan kom ut ur fastigheten gick mannen, som stått och väntat till angrepp mot den andre mannen. Denne tog då fram en skiftnyckel och slog den andre i huvudet med den.

Polis kallades till platsen. 27-1-77



Det är bara glada miner när Örnens styrelse sammanträder. Fr.v. Jan-Erik Jansson, Mats Ivarsson, Gunde Hjalmarsson, Lars Wahlsten, Sören Johansson och Aste Flodman. 10-1-77

1976 var ett synnerligen lyckat och aktivt år för Sportklubben Örn, som har högkvarter i Bäckelid utanför Molkom. Det framgår tydligt av den verksamhetsberättelse klubben lämnade ut lagom till årsmötet i förra veckan. Klubben har sju olika punkter på sitt program. Av dessa tas det mesta utrymmet upp av skidor

och av orientering. När det gäller orienteringen började man förra årets verksamhet med en nybörjarkurs, den startade i slutet av mars. Den här typen av kurser brukar få minskat antal deltagare ju längre man håller på, men inte så i Bäckelid: Där ökade antalet! Under de tio kurskvällarna hade man i medeltal 16 deltagare.

Stockholmare åskrädda

STOCKHOLM (TT)
Ett åskväder (:) som drog fram över Stockholm på lördagskvällen fick många stockholmare att tro att det rörde sig om ett nytt terroristidå eller ett sabotage. Mängder av oroliga människor ringde till polisen och undrade vad som hänt. Polisen visste dock lika lite. Men vakthavande meteorolog på Bromma flygplats kunde snart ge lugnande besked.

-Jodå, det var ett helt vanligt åskväder som plöjsigt drog in över Stockholmstrakten. Det är faktiskt inte så ovanligt som det verkar. Det inträffar nästan varje vinter, säger Raouf Iseborg som var vakthavande meteorolog på Bromma under natten till söndagen. 28-1-77

Hembyggsafonon på söndag eftermiddag i Hembygdgården, Uppröd, Molkom, blev en intressant och gemyttlig tillställning. Ordföranden i Hembygdsföreningen, Per Eriksson, hälsade välkommen och direktor tog biträdande föreståndaren för Emigrantregistret i Karlstad, fil. mag. Erik Gustafsson, M un Mors, till orda. Han redogjorde i stort för hur Emigrantregistret tillkommit och dess ändamål.



Iris Kjell, Karl-Erik Schöningg och Solveig Johansson underhåll med sånger anslutande till programmet. 30-1-77

Försead söndagskolfest i Sutterhöjden

Söndagskolfesten i Sutterhöjdens missionshus blev denna julhelg något senarelagd, dock utan att förlora något av en god julstämning. Festen ägde nämligen rum i söndags em. Till slutning av såväl barn som föräldrar och jämvel många andra gjorde att det rymliga missionshuset blev fullsatt.

Festen började med att två pojkar, Björn Einarsson och Urban Johansson på trumpet spelade några julmelodier. En av lärarna, Helmer Melberg, hälsade alla hjärtligt välkomna samt läste några verser i »Julevangeliet». Med Kerstin Larsson vid pianot sjöng barnen några sånger, och så sjöngs naturligtvis unisont den kända julsången, »Fröjdas vart sinne». Fru Margit Frändemark sjöng »Välkommen jul igen». Barnen utförde också ett mycket tilltalande Lucia-spei. Lucia var Elisabet Lander, som åtföljd av lärner, stjärngossar och tomtissar gjorde sitt inträde i salen.

Serveringen blev också en uppskattad stund av såväl yngre som äldre. Under ledning av fru Sonja Larsson sjöngs det också några sånger, då även de äldre fick deltaga. Musik på piano och blockflöjt utfördes av Elisabet och Ingrid Lander. En av de yngre flickorna, Kerstin Einarsson, sjöng sången »Nu tändas tusen juleljus», med mamman Siv Einarsson vid pianot. Pastor Frändemark hade ett kort samtal med barnen och delade ut söndags-skolmärken till några som upp-nött stipulerad ålder. Silver fick Urban Johansson och Björn Einarsson, och brons fick Jvannett Danielsson, Madelin Johansson och Ingrid Lander. Pastorn framförde också ett varmt tack från församlingen till de båda lärarna, Helmer Melberg och Sonja Larsson, för deras goda insatser i söndagskolan. De fick också från söndagskolbarnen mottoga var sin blomma som tack för uppskattade insatser.

Så följde utdelning av julpaket och julpåsar till alla barnen. Den trevliga söndagskolfesten avslutades med sång, varefter man gemensamt bad barnabönen, »Gud som haver». 7-2-77



PAPPA ERIK STENMARK poserar stolt bredvid en lika lycklig Ingemar, sedan sonen tagit en ny fullpoängare i Världscupen 7-2-77

— Huvudsaken för oss är att jobben kommer att finnas kvar här i Blombacka.

Så säger Ebbe Gladh, arbetare vid Blombacka Bruk. Han har varit anställd där sedan 1955, har sina rötter i Blombacka.

Blombacka Bruk har de senaste åren ständigt varit i rykteskarusellen. Nya rykten har blommat upp nästan vart halvår. Bruket ska läggas ner. Någon nedläggning har det dock aldrig blivit. Men läget har ibland känts lite pressat för de blombackaanställda. 15-2-77 (Forts. på sidan 8)



Tommy Granfeldt och Ebbe Grahn var två av de blombackaarbetare som fick beskedet på måndagseftermiddagen. — Det viktigaste för oss är att få behålla jobben, säger de.

Jägare såg när segerherren lyfte

Var det en kungsrn, som Verner Eriksson såg häromdagen i skogarna utanför Filipstad? Verner Eriksson själv är helt säker på det. Och allting talar för att han har rätt.

Det var på torsdagsmorgonen, vid 8:30-tiden, som Verner Eriksson kom fram till en smärre tallunge i utkanten av ett skogsområde. Han hade gått med snöskor på fötterna och det var dåligt »före». Verner Eriksson hade lite extra semester att ta ut, så varför inte försöka hitta en gronn rådjursbock? Tänkto Verner Eriksson och klev in i storakogen. Han följde sin jaktinstinkt, han har jagat i mer än 40 år, och efter ett par kilometers vandring fick han plötsligt se hur en enorm fågel lyfte från en tall!

Molkoms-skola utsatt för svår vandalisering

Asvallsaskolan i Molkom utsattes natten till lördagen för inbrott och skadegörelse. Polis från Karlstad tillkallades på lördagsmorgonen och polisen kunde säkra en hel del spår efter förövarna. Vandaliseringen upptäcktes vid 7-tiden av en privatperson som kontaktade skolans vaktmästare och rektor som snabbt kunde konstatera förstörelsen och nedskräpningen, som var det värsta i sitt slag som Asvallsaskolan utsatts för. En liknande händelse inträffade förra året i Molkom, men skadegörelsen var då av mindre omfattning. 15-2-77



Några av lärarna i Lindfors samlade framför sin idylliska arbetsplats. Fr.v. är det Karin Persson, Nils Persson, Siv Einarsson, Gun Blomqvist och Eva Nyman.



Gun Blomqvist har varit lärarinna i Lindfors sedan 1957. Här tillsammans med Irene Frykh, som får sin provräkning rättad.

Skolidyll i Lindfors fördel för eleverna

Såväl lärare som elever vid Lindfors skola anser att den skolidyll, som de arbetar i, är mycket positiv. Den största fördelen är kanske att elevantalet i klasserna är förhållandevis lågt och det gör att den s.k. B-skoleformen, som ännu existerar vid skolan, inte för med sig några större problem.

FT har gjort ett besök i Lindfors skola och berättar om det i ord och bild inne i dagens tidning.

Sida 10 19-1-77

Lindfors församlingssamfundning höll i tisdags kväll sitt årsmöte i Lindfors Folkets Hus. Ordföranden Hilding Jonsson öppnade mötet, som inleddes med en tyst minut till hedrandet av minnet av avlidna medlemmen Stina Larsson. Hilding Jonsson valdes till mötets ordförande och Fritz Svendsen till dess sekreterare. Revisorerne och styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.



Hela styrelsen samlad, från v. ordf. Hilding Jonsson, nyvalde sekreteraren Asger Carlsson, Gustaf Andersson, kassören David Andersson och förutvarande ordförande sekreteraren Fritz Svendsen som nu blev v. sekr.

19-1-77

-Vi är upprörda. Vi kräver upprättelse! Det är nonsens att tala om sabotage, säger med en mun hela pjäsplutonen vid 3:e kompaniet vid A 9 i Kristinehamn med anledning av bl a NWT:s artikel på tisdagen om skjutolyckan vid Villingsberg den 25 november ifjol, då en värnpliktig från Väse skadades svårt. 19-1-77

Däremot hade man vid olika tillfällen underrättats om tillståndet för den skadade värnpliktige John Erik Nyberg från Väse och hade även fått besöka honom på tjänstetid.

De värnpliktiga tillsatte på tisdagen en kommitté för att söka göra en egen utredning om hur skjutolyckan troligen gått till. Dagen före olyckan fanns en kulspruta, som det inte gick att göra patron ur på och inte heller blindavfyrning.

Kulsprutan hade frusit och var inte funktionsduglig. Den kulsprutan togs in i ammunitionsgruppens tält för att tina upp. I tältet vistades samtidigt 12-16 man.

Sedan vet man, att just den kulsprutan lyftes ut ur tältet och ställdes utanför och att det troligen är menar de värnpliktiga - just den

kulsprutan, som lyftes upp på pjäsbilen, när ett skott gick av och träffade väsebon. De andra kulsprutorna fanns redan på plats på bilarna.

Detta är det mest logiska, säger de värnpliktiga, som på tisdagen inte kunde få kontakt med någon i ammunitiongruppen, eftersom de värnpliktiga som tillhör den var och plogade i Villingsberg.

Om någon i ammunitiongruppen på 8-10 man kan bekräfta att den kulspruta som lyftes ut ur tältet är densamma som senare lyftes upp på bilen, så är väl den som gav order om att kulsprutan skulle tinas upp i tältet, ansvarig, menar de värnpliktiga.

Max 15-20 man sköt med kulsprutan men många fler har handskats med den.

Att tala om okynne eller sabotage är nonsens, protesterade A 9-soldaterna.

Flitiga engelskelever höll avslutning i Molkom

På måndag kväll var det avslutning på en engelskkurs i Molkom — Start 1-6, som gått i Vuxenskolans regi och med Maj-Lis Falck som ledare. Kursdeltagarna tillsammans med ledaren har varit tio stycken och anmärkningsvärt är, att av deltagarna var endast två under sextio år, den äldsta var 77 år och den yngsta 52, en sammanlagd ålder av minst 600 år.



Alla deltagarna tillsammans med ledaren, Maj-Lis Falck, Eva och Helmer Melberg, Gerda Andersson, Hugo Larsson, Majken Paulsson, Hedvig Svensson, Fritz Svensson, Astrid Carlsson och Ruth Hellgren. 17-2-77

Förhandlingarna om Blombackas framtid

I går började förhandlingarna mellan Uddebolmsbolaget och Lesjöfors AB om Blombacka Bruk. Ursprungligen var det tänkt, att man redan i torsdags skulle sätta igång. Disponent Lars De Geer hade planerat in en rundvandring genom Blombacka Bruk. Men Lars De Geers uttalande till pressen om en ev. framtida nedläggning skapade orda i planerna. Stämningen bland de anställda var minst sagt irriterad. 17-2-77

Värmlands största skyttetävling i helgen arrangeras av Nyeds Skyttegille. Men att c:a 275 skyttar tävlar i fältskytte på en stig där det lagts ned massor av jobb för att få en perfekt bana är kanske en parentes. Tävlingen är en jubileums-skytning, men inte vilket jubileum som helst. Med 125 år är Nyeds Skyttegille förmodligen länets äldsta organiserade sammanslutning för sport överhuvudtaget. 18-2-77



Det är en pampig prissamling som Nyeds-skyttarna hemfört under årens lopp. Nuvarande styrelsen fr.v. Nils Andersson, ordf. Sven Andersson, sekr. Göran Edholm, Sven Olof Larsson, Lars Erik Pettersson visar en del av de fina silverpjäserna föreningen har i sin ägo.



De här tre farbröderna gjorde Nyeds Skyttegille till ett av länets främsta under 20- och 30-talen: Fr.v Richard Larsson, Fritz Cider och Herman Johansson.

Molkoms nya



missionskyrka

Inviingsceremonin där representanter för missionsförsamlingen läste bibelord och missionssekreterare Rune Roxström förrättade själva invigningen.

15.000
i kollekt!

Zarah Leander 70 år



Karlstadsbördiga sångerskan Zarah Leander fyller i morgon, tisdag 70 år. På denna bild ses Per

Gerhard överlämna Karl-Gerhard-priset till den berömda sångartisten. 75-0-88

Filipstad har blivit turstad En halv miljon i lottvinster på två månader

Fortfarande är det en väl bevarad hemlighet vem som kammat hem de 400.000 kronor som var vinsten på en av de penninglotter som under februari månad sålts i Håkanssons Tobaksaffär i Filipstad.



"Stoppa barkborrharna" manade möte i Fageråsens bygdegård

Ett 30-tal skogsägare från Fageråsen, Sutterhöjden m. omnejd hade mött upp.



Jägmästare Sverker Rosell, skogsinspektörerna Hans Lövgren, Vänerskog, och Erik Andersson, Skogsvårdsstyrelsen, medverkade under kvällen.

Tippromenaden i Molkom, som i söndags gick i Folkhögskolans regi så som ett led i Folkhögskoleveckan, samlade 88 deltagare, därav 17 barn. Starten gick från Fräidsgården och målet var i Folkhögskolan. Efter klarad runda och rättning av svaren där, visades filmer och en Togo-utställning och som avslutning på det hela följde kaffeservering i skolans matsal.



Anna Karlsson och Irene Flumé såg till att det fanns kaffe och bröd till alla. 12-3-77

Nyeds Pensionärsförening höll på torsdag eftermiddag ett välbesökt möte på Asvallaskolan. Föreningens nya ordförande, Bertil Larsson, hälsade välkommen och ledde mötet med likaså nyvalde sekreteraren Margit Harboe vid protokollet. Tre nya medlemmar röstades in i föreningen. 12-3-77



Musikanterna Solveig Johansson, Iris Kjell och Karl-Erik Schönning underhöll med fin sång och musik.

Trädgårdsodlare i Lindfors pratade frukt, bär och träd

Hilding Jonsson valdes till mötets ordförande med Manfred Rosenberg som sekreterare.

Hilding Jonsson, Enar Jansson och Manfred Rosenberg var i tur att avgå ur styrelsen, men alla tre omvaldes. I övrigt består styrelsen av Gerda Forsberg och Martin Hellgren. Suppleanterna Ingeborg Gräsberg och Ingrid Ericson omvaldes. Likaså omvaldes revisorererna Frida Larsson och Eric Ericson med Birger Forsberg som suppleant.

Som ombud till Hemträdgårdsförbundets stämma, som i år hålls i Karlstad, utsågs Hilding Jonsson, Martin och Ruth Hellgren, Manfred och Elly Rosenberg, Astrid Karlsson och Greta Jansson med Anna och Johan Karlsson som suppleanter.

Föreningens medlemsantal vid årsskiftet var 68.

Mötet diskuterade en del resor, som kommer att göras under sommaren.

Konsulent Lars-Erik Samuelsson höll ett intressant anförande. Dels talade han om skadedjur, fruktträdsbesprutning och lämpliga fruktträd för zonen här. Han nämnde även två nya äppelsorter, Silva och Alice, likaså nya sorter av vinbär och hallon.

En nyhet, som väl inte är så känd, gula rödbetor omtalades.

Efter kafferast visade Sune Rosenberg tre filmer. En handlade om händelser under gångna året.

Drottning Signe av Bälgien är ute och rör på sig igen. Nu gäller det ett kulturhus. »Ett musikhus för alla musikarter, men mest för dragspel», säger Signe själva. I april kommer en gigantisk gammeldans att äga rum i Älvsjö utanför Stockholm. Dansen i St. Eriksmässans utställningshallar kommer att dra in pengar, mycket pengar.



Drottning Signe av Bälgien (Signe Gustafsson) framför Fogdhyttans gamla skola, ett framtida kulturhus. 12-2-77

Blixthalka 27-3-77 i Östvärmland

FILIPSTAD (NWT)

Snöfall och köldgrader försakade blixthalka på flera vägvagnsrikt i Filipstadstrakten under söndagskvällen. Mellan Brattfors och Filipstad på riksväg 63 inträffade flera avkörningar. En personbil på väg mot Filipstad hamnade nere i en ravin och en annan bilist knäckte en telefonstolpe och to talkvaddade fordonet. Några personskador har ej inrapporterats.

Han känner trakterna kring Gapern

Mäktiga åskväder

Fritz Nilsson hade en hel del att berätta om intressanta saker och underliga ting, som inträffat under årens lopp i hans hemby och i en granngård. Bland annat berättade han om ett ödesdigert åskväder, som drog fram över bygden år 1922 eller möjligen 1923. Särskilt ett hus i granngården Gaperud blev fullständigt ödelagt genom ett enda åskneds slag utan att tända på. Personer som fanns i närheten just när knallen kom såg ett eldrött klot komma ner ur ett moln och träffa byggnaden. På flera kilometers avstånd hade man kännning av det fruktansvärda lufttrycket.

Huset i Gaperud, som bestod av en timrad stuga, träffades av denna kornblxt som mosade sönder de tjocka timmerstockarna till småflisor och allt porslin som fanns i huset krossades till småskärvor. Men det underliga i allt detta var att en yngre kvinna, som befann sig inne i köket och slungades rätt över rummet utan att skadas nämnvärt och lever ännu i dag. Hon stod vid spisen och rörde i en grötgryta och när hon vaknade till medvetande, så satt hon ett gott stycke från spisen, där kökssoffan förut stått. Någon soffa fanns det inte kvar längre, ty den hade smulats sönder. Dessutom hade kornblixten klätt av flickan utan att skada henne. Modern, som just då befann sig ute i ett mindre hus, som användes som bakstuga och där hon nyss stått och stekt bröd, hade just gått ut genom dörren och befann sig ute på gårdsplanen, kastades omkull av lufttrycket utan att skadas. Det timrade huset fick byggas upp från grunden igen, men har nu skonats från ytterligare ödeläggelse från himlamakternas sida.

Men det är inte enda gången som denna bygd vid Gaperns strand drabbats av åskguden, berättar hr Nilsson. Något år senare drog ett liknande åskväder fram, som höll på att drabba både människor och djur, men denna gången var det Bråxnäs, den gård där Fritz Nilsson är uppväxt i och bott under hela sitt liv. Nilsson var den dagen, då åskvädret hemsökte byn, ute på ett gårde ett stycke från bostaden och utförde något arbete. Han fick se hur det i hast drog ihop sig till tunga moln ovanför hans huvud och med kännedom om det tidigare åskvädret skyndade han sig bråskande hemåt. På vägen fram till stallet tog han en häst med sig som tillhörde grannen och som stod tjuvdrad med ett järnkoppel. De hade inte gått många steg förrän åsksmällen kom och både man och häst kastades till marken. Men underligt nog tog varken hästen eller mannen någon skada och var snart på benen igen, ty i samma veva vräkte en hagelskur ner, som täckte marken en decimeter. Hos en granne slogs en häst ner, som blev döv i flera månader och inte kunde höra när man ville att han skulle gå eller stanna.

Uppskov till 1 okt i Blombacka

Från 1 oktober i år får skölvatten från Uddeholms trådbetningsanläggning vid Blombacka bruk, inte släppas ut obehandlat. Det har natuvårdsverket bestämt.

Enligt ett tidigare beslut skulle åtgärder för att rena skölvattnet ha varit genomförda redan efter 1 juli.

En av dem som kan berätta mycket om vad som hänt i dessa trakter är 85-årige Fritz Nils-

son, Bråxnäs.



Mötesdeltagare vid MHF:s årsmöte.



Sven Tågmark, lantbrukare från Molkom sitter med i utredningen. 24-3-77.

**Tågmark
från Mol-
kom ska
utreda
koopera-
tionens
roll i
samhället**

Kungens Vasalopps-start väl bevarad hemlighet

Efter drygt 450 år hände det alltså... En kung i vasalopps-spåret. Förra gången det begav sig var när Gustav Vasa var i farten. På söndagsmorgonen var det vår populära monark Carl XVI Gustafs tur. 20 minuter före starten smög sig kungen och hans sällskap helt obemärkt ut genom skidmärkningen och ut i gytret av va-

salöpare. Men inte helt obemärkt - NWT-kameran var med...

Kungens vasaloppsdeltagande var en väl bevarad hemlighet. Mora Nisse, generalsekreteraren Rune Andersson och länspolischefen Ulf Karlsson var de enda som var initierade. I programmet fanns en handfull startnummer vakanta. Det var där kungen dök upp. 10 740 stod det på den kungliga ryggen.

Nilsson löste problemet snabbt.

Åker för Sverige...

- Han åker för Sverige... Då klack det till i funktionärerna. Herre jösses, det är ju kungen. Lycka till verkligen...

Efter en lättare sprängmarsch var hela sällskapet ute på startfältet, längst bak i andra ledet. Tomas Lundquist lämnade de sista goda råden. Han har åkt fyra gånger förut. Bengt Herman lämnade också goda råd. Han har kört fem gånger.

- Håll stavarna nere under den stora rusningen och se till att ingen kommer upp i ryggen.

Kungen såg helt lugn ut. Plockade av sig överdragskläderna som NWT-fotografen tog hand om, joggade sig varm och fattade posto.

- Det här skall väl gå bra, var det sista vi hörde av kungen.

Sen vet ni vad som hände. Ni såg det i TV. Kungen och hans sällskap dök upp i Evertsberg efter 4 timmar och 10 minuter. De började bra. Klockan 15 dök man upp vid Eldris och då återstod bara sju kilometer. Överallt hurrade folk. Det kungliga deltagandet var då ingen hemlighet längre.



Bland åskådarna vid vasaloppsstarten märkes drottning Silvia som filmade.

Entusiastisk målpublik

Och vid pass klockan fyra dök kungen upp vid klockstapeln i Mora. Han vann det här vasaloppet i varje fall publikt sett. Ett enormt jubel mötte den spänstige kunglige vasaloppsdebutanten. Publikerna blev nästan för entusiastiska och det resulterade bl a i en kunglig vurpa på upploppet. Enligt vad vi vet var det enda golvningen under de åtta milen.

- Kungen kan verkligen åka skidor, försäkrade Bengt Herman Nilsson och i radion intygade också Assar Rönnlund detta. Vi som såg honom staka och diagonala instämmer också.

Det var en kunglig debut med mersmak...



Kommer...ett kungligt grepp om vasaloppskidorna och ut till skidmärkningen.

Att det skulle bli kungligt deltagande kom alltså som en stor överraskning. Kungen har vid flera tillfällen på senare tid besökt Malung rent privat och man kan misstänka att han då prövat på vasaloppsspåret. I alla händelser kom han väl förberedd till den här debuten.

- Kungen har tränat bra. Men tiden medger inte hur mycket träning som helst, kostaterade kungens egen tränare Bengt Herman Nilsson. Han följde kungen från starten i Sälen till målet i Mora. Övriga följeslagare var kompisarna Tomas Lundqvist, Malung, och Tomas Warving, Stockholm. Hela den här kvartetten slog följe.

En timme före start dök det kungliga ekipaget upp i Berga by. Kungen körde själv sin bil och som passagerare och entusiastisk supporter fanns också drottning Silvia med. Hon såg inte särskilt oroad ut över makens väntande öden i vasaloppsspåret.

Den kungliga bilen parkerade i omedelbar närhet av skidmärkningen. Tusentals människor strömmade hela tiden förbi utan att ha en aning om vad som var i görningen. Bengt Herman Nilsson och de övriga följeslagarna gav skidorna en sista smörning i

väntan på att det skulle bli dags. Kungen föredrog att hålla Silvia sällskap inne i bilen.

20 minuter före start började kungen sina förberedelser. Han tog skidorna efter en minutios sista kontroll och knallade fortfarande obemärkt genom folkleden bort till skidmärkningen. Kungen var bland de absolut sista som passerade den kontrollen. Kontrollanten lade inte märke till vem löparen med startnummer 10 740 var. Han blåddrade febrilt i handlingarna men kunde inte komma på vilken klubb som representerades. Bengt Herman

Tät mystik kring razzian Gjordes den i Älvsbacka?

Riktades Säpo-razzian i Värmland mot TUR-teatern i Älvsbacka? På rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning är man mycket förtegen.



Läkarsextetten 10 år

Läkarsextetten bjuder på en musikallik jorden-runt-resa

Andra World Cup-triumfen

KUNGAR I ÅRE

20-2-77



Älsfamiljen tog under flera timmar på måndagsförmiddagen siesta i trädgården hos ingen-jör Svante Frödin i Munkfors. 28-2-77



Curling-VM i Karlstad invigdes i Färjestads Ishall av Kung Carl XVI Gustaf. Men han fick aldrig tillfälle att själv pröva curlingstenen på isbanan inför publiken i ishallen.

Det var något som förbehölls TV-tittarna. Sveriges Radio hade nämligen gjort upp med arrangörerna, som backas upp av Karlstads kommun, om att innan själva invigningen spela in ett inslag för Sveriges Magasin där kungen spelade curling mot TV-kommentatorn Lars-Gunnar Björklund.

28-3-77

Kung Carl XIV Gustaf instrueras av Lennart Hemmingsson, ordförande i organisationskommittén i Karlstad.

I onsdags kväll var turen kommen till Konsum i Molkom att hålla stämma. Tillslutningen av medlemmar var mycket god och Vigo Eriksson kunde hälsa en fullsatt salong på Solhälla välkommen. Han valdes även till mötets ordförande och Helge Hedman till sekreterare. Ordet gick omedelbart till ekonomchef Eric Lindeberg, som redogjorde för verksamheten inom Konsum Värmland. Därpå följde Årsmötesförhandlingar och underhållning av Anna-Lena Löfgren och hennes show.



„Livets högtider“ var ämnet för den föreläsning, som etnolog Birgitta Klarström höll på Asbecka i söndags eftermiddag. Ämnet var intressant och hon berörde seder och bruk kring födelse, dop, konfirmation och bröllop samt begravning.



Cirkeln är sluten. Först rev kommunen vårt gamla stadshotell under höga protestrop. Nu köper kommunen tillbaka virket från hotellet i form av starholkar. Det filipstadsborna inte fick glädja sig åt det får nu våra småfåglar glädja sig åt om än i annan form.



Här får Bertil Wilhelmsson t.h. från hälsövrdrskontoret holkarna av fr.v. Helmer Tågmark, Herman Larsson, Valfrid Johansson och Axel Berggren.

Klarälven frös på nytt

På många platser i norra Klarälvdalen har det fallit 1/2 meter snö under påskhelgen och kvicksilvret sjönk några nätter till under 20 graders-strecket. I Ambjörby till exempel rensade Klarälven redan 4/4 men köldknäppen gjorde att älven lade sig på nytt. Detta har enligt uppgifter aldrig hänt tidigare.

På påskaftons morgon mätte Ester Aström i Lekvattnet upp minus 28 grader. Så kallt i april har det inte varit i Värmland på hela 1900-talet.

Det bidde en starholk utav vårt gamla stadshotell. Eller rättare sagt. Det blev många starholkar utav vårt gamla stadshotell. Och det blev minsann gedigna holkar ty virket i hotellet var av bästa slag.

Nu kommer dessa starholkar att bli till glädje för våra fåglar i kommunen. Kommunen har nämligen köpt fågelholkar av Hørselfrämjandet. Så slöts då cirkeln kring den mångomtalade byggnaden. Först rev kommunen hotellet under lång och mestadels hård debatt. Sedan köper man tillbaka virket i form av starholkar.

Det inte filipstadsborna fick glädja sig åt, det får starnarna glädja sig åt.

När »Friden» — Fridolf Rosenberg — fyllde 70, då kom släkt och vänner. Stugan i Spätterud utanför Molkom fylldes under långfredagen med blommor och presenter, kaffet kokades, tårter skars upp och det serverades mat. Förr i tiden kallades platsen Spättkron och det verkligen fanns en krog på platsen, avsedd kanske främst för de rallare som byggde järnvägen som stryker förbi Fridolfs stuga. — Jag tror jag har min källa ungefär där krogen påstås ha varit, säger Fridolf och pekar ut platsen. Stugan han bor i ligger på rena berget, som det skall vara, och en snygg stenmur har han byggt upp runt huset.

8-4-77



70-ringen Fridolf tillsammans med nära släktingar i Spätterud. Bakom Fridolf syns syskonen Esther och Manfred samt systerdotter Gunvor och systerdotterdotter Susanne.

Krafttag mot ohälsa i Molkom

MOLKOM (NWT)
 Är Molkom först i Sverige med en lokal hälsoupplysningsgrupp? Under alla förhållanden är Molkom den första ort i Värmland som får en sådan grupp. På torsdagen presenterade den sig och sin verksamhet vid ett möte med ett 30-tal lärare från Molkomsområdet.

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77

15-4-77



Distriktsläkare Mats Bergström (t.h) diskuterar tobaksrökning med Tore Jansson och Anita Holm, lärare vid folkskolan respektive Arvallskolan.

Oljemåleri

Oljemålning har Carl Axel tagit upp på senare år, men han tycker att han hela livet haft en slags önskan att göra nåt liknande. När det lockades med kurser i oljemålning av Carl Axel därför inte sen att hoppa på möjligheten. Han har medverkat vid ett par utställningar och han har faktiskt även sålt några tavlor. Några har han gett bort till goda vänner. Motiven hämtar han från fotografier, men han letar också motiv i molkomstrakten.

För ett par år sedan började han gå kurser i målning.

— Jag anser inte att jag gör något som är »konst», men det sägs att en del av de är vackert att se på. Då behöver det ju inte vara konst för att vara trevligt...

— Det är nog ett långt steg mellan måleri och fotboll, det erkänner jag, men i bägge fallen krävs det fantasi. Och det tror jag att jag har, säger Carl Axel.



Ett petgöra är det, men det är intressant att göra cykelmodeller tycker Carl Axel Carlsson, f.d. cykelhandlare. 14-4-77

Flicksalen!

Men detta med måleriet, hur började nu det? Jo, det började i Fageråsen med att Carl Axel inte fick plats i skolans slöjdsal. Han fick gå in till flickorna som satt och sydde. Det där att gå in i flicksalen var ju lite genant, men Carl Axel överlevde gott och väl och intresset för att göra något »konstnärligt» vaknade. Under 14 år kopplade han av med att sy och brodera när han hade egen firma. 1970 såde han denna och började på industri. Det blev ett lugnare tempo och Carl Axel tycker, att det är broderandet han har att tacka för sin goda hälsa.

— Det är mycket bättre än medicin, säger han.



Redaktör Torsten Tegnér, mera känd under signaturen TT, avled tidigt på fredagsmorgonen på Gärdets sjukhus i Stockholm efter en längre tids sjukdom. Han blev 88 år gammal. 1-4-77

Carl Axel Carlsson i Molkom är en före detta cykelhandlare som började brodera, skulptera och måla tavlor. Men mest är han nog känd som primus motor och pådrivare bakom IF Nyedsbors äldre pojklag.

Läkarsextetten till Molkom 21-4-77

Jorden runt på 90 minuter — vårens succé i Karlstad — ges i Molkom den 6 maj! Det är Läkarsextetten, som under våren firar sitt 10-årsjubileum med denna föreställning.

Läkarsextetten bjuder på en fartfylld föreställning med massor av överraskningar. De ger ett musikaliskt tvärsnitt i tid och rum framfört med stor spelglädje och musikalisk fitness. Deras scenframträdande är av hög klass och de blandar skickligt humor och allvar.

Jorden runt på 90 minuter har blivit en stor publik- och kritikersuccé. Detta får alltså Nyedsborna njuta av på hemmaplan! Vuxenskolan står som arrangör.

Nords nyanställer i Molkom

Fem personer får sannolikt arbete vid Nords Verkstads AB i Molkom. Orsaken är att fabriken skall byggas ut för 1,1 miljoner kronor. Bolaget har nu sökt lokaliseringsstöd hos AMS.

Företaget vill ha ett bidrag med 200 tusen kronor och ett lån på 2,2 miljoner kronor. Pengarna skall även gå till inköp av nya maskiner för 2,4 miljoner kronor.

Vid Nords Verkstads AB sysselsätts för närvarande 191 personer. 7-4-77



7-4-77

En dags skörd av ägg har samlats ihop av Sven och Eva.

Sven och Eva Eriksson i Sutterhöjden utanför Molkom övertog ett mindre hönseri för snart ett år sedan. Det var Svens far Uno som ville ta det lugnare. Sven arbetade som elektriker i Kristinehamn, Eva arbetade som men- talvårdare, de båda visste en del men inte särskilt mycket om lantbruk.

Liket format

Det erikssonska hönsriet i Sutterhöjden är ett av de få (det enda?) i trakten. Det är av mindre format. Endast 800 höns finns i två hönsbushus och dessa utgör bara en liten del av verksamheten på gården.

—Vi håller i alla fall trakten med färska ägg, säger Sven när han visar runt bland de flaxande och kacklande hönsen.

Gården producerar ca 25 kg per dag. Större delen av detta går till kunder som redan tingat sin plats i ägg-kön, resten säljs till bagerier.

Försäljningspriset för ett kilo ägg ligger på 6,40. Det blir alltid inte mycket enbart för äggen, men Erikssons i Sutterhöjden har även jordbruk av mer traditionell art. Fördelarna med att ha en liten extra-näring i form av hönseri är

uppenbara. Eva Eriksson sköter hönsbushuset sammanlagt ett par timmar varje dag. Det hela sköter sig mer eller mindre självt. Det är matningen som tar tiden på morgonen, på eftermiddagen är det dags att samla ihop äggen.

Hönsfodret kommer färdigblandat till ett pris av 110 kronor per 100-kilossäck. Fodret innehåller alla ämnen för att hönsen skall må bra och äggen bli därefter: Proteiner, rått, vatten, fodertran etc. Hönsen är hungriga och det går lätt åt en säck foder om dagen. Till detta kommer en ständig tillförsel av vatten. Höns utan vatten i ett dygn vägrar väpa. Det kan ta nästan en månad innan de hämtar sig, berättar Sven Eriksson.

Ganska bekvämt

Sven Eriksson säger, att hönseri är relativt bekvämt även om det inte är så uppseendeväckande lönande.

—Men så blir ju »bönnen» aldrig nöjda, skrattar han och er-känner samtidigt att det aldrig saknas färska ägg i det egna huset, minsann.

En gång scout, alltid scout.

Scouterna är indelade i tre åldersgrupper, först börjar man som miniorscout och då går man i allmänhet i andra eller tredje klass i grundskolan. Närmast efter miniorscoutåldern kommer juniorscout vilket man är upp till 9 klass eller 16 år - efter junior kommer sedan seniorscout och det kan man vara hur länge som helst. "En gång scout alltid scout", heter det ju.

Miniorscouterna och den grupp som Birgitta Snygg, Carina Madrén och Monica Nilsson leder är inte särdeles stor, ca 10 stycken. När NWT:s team besökte gruppen under deras möte som sker varje onsdag var inte avslutningen av gruppens medlemmar särdeles mangrann och det av förståeliga skal. Sverige spelade ishockey mot Canada, och gruppens pojkar var förstås stationerade framför TV-apparaterna trots det fina vädrat.

— Vid detta möte har vi för en gångs skull ägnat oss åt lite knopslagning, men jag tror att det är första och enda gången som vi gjort det, säger Carina Madrén.



Miniorscoutledarna Birgitta Snygg, Carina Madrén och Monica Nilsson

Ingeborg Nyberg besökte Åsbacka

Fullt hus drog som väntat Ingeborg Nyberg när hon på måndag kväll gästade Åsbacka. Samlingssalen och hallen var fullsatta, när hon tillsammans med kapten Rolf Stackbom i Frälsningsarmén började sin konsert.



Efteråt gav Ingeborg Nyberg sig god tid att samtala med de gamla.

7-5-77

mot kidnappade Anna-Greta Leijon

STOCKHÖLM (NWT)

Det här är vad terroristerna planerade:

- Start från Arlanda den sjunde dagen med ett Herkules-plan, medicin, filter, tält, gasmasker, kläder.
 - Direktsändning i TV av starten.
 - 8 fångar skulle frigges och följa med (obekant vilka).
 - Plus miljon i dollar (ordagrant översatt).
 - Förmodad landningsplats: spanska Sahara.
- Allt uträknat i minsta detalj. 19-4-77.

Det blir inget åtal mot någon för skjutolyckan på Villingsbergs skjutfält utanför Kristinehamn i november 1976. Det meddelar chefsåklagaren i Kristinehamn i en skrivelse till JO.

Vid olyckan träffades en värnpliktig i underlivet av ett skott från en luftvärnskulspruta när han tillsammans med en kamrat skulle lyfta upp kulsprutan på en lastbil. Ynglingen fick svåra skador, som krävde flera operationer. Han fick urinröret avskju-

tet och även bäckenbenet skadades.

Det har inte kunnat klarläggas varför en skarp patron fanns i kulsprutan vid lastningen på bilen, konstaterar chefsåklagaren. Han finner det inte styrkt, att den värnpliktige som under övningen

haft hand om kulsprutan eller den kaptan som ledde skjutövningen gjort sig skyldiga till tjänstefel.

Detsamma gäller ynglingen som tillsammans med dade lyfte upp kulsprutan på bilen. (TT) 5-7-obe.



168 deltog i Karisänglunken

Sammanlagt 168 personer deltog i Karisänglunken i Bäckelid i helgen. 140 rena motionärer, 24 herrar som tävlade och fyra damer i en egen tävlingsklass. Det blev en trivsamt lunk i vackert väder och på torra vägar runt bygden. I Bränningsfallet bjöds det på förfriskningar. Välkomna och välsmakande för de kämpande deltagarna.

Ingen tolv i tipspromenaden

77 personer gick tipspromenaden i söndags. Därav lyckades ingen få tolv rätt men elva rätt var det många som hade. De fick alltså säras genom lottdragning.

Första pris gick till Barbro Svensson, andra till Lars Lööv och tredje till Marianne Jansson. Bland barnen blev vinnarna Camilla Eriksson, Annelie Johansson och Roger Svensson.



Vera Svensson, Hanna Fröding, Roger Svensson, Laila Bergqvist, Sven Svensson, Göran Moberg och Barbro Svensson vid andra frågan. 1-5-77



En musikupplevelse av rang bjöds nyedsborna återigen av Nyeds Kyrkokör och Musikensemblen, vid den konsert, som de kallade »Vårkväll» i fredags kväll på Folkhögskolan. Och nog tycker man, att våren fick en bra hjälp på väg, efter att ha lyssnat på det som bjöds. Man har inte ord för att uttrycka vad man kän-

de, allt stämde och särskilt fäste man sig vid musikanternas och sångarnas spel- och sångarglädje. Säkert kände de också det gånsvaret de fick av den talrika publiken, som var minst sagt begeistrad. 10-4-77



Kören inledde konserten med två sånger under ledning av Gösta Holmström.

Det var på söndagseftermiddagen som flygolyckan inträffade. En person, Lars Eriksson, Karlstad, avled omkelbart medan hans kamrat Bert Anderson, bo-

satt i Molkom, klarade sig från kraschen med förhållandevis lindriga skador.

Flygvädret var nära nog perfekt när det lilla 400 kilo tunga segelflygplanet med

hjälpmotor startade. Flygplanet, av typ SF 28 A Tandem Falke, lyfte och gjorde en sväng över skogen vid startbanans lsut. Flygplanet återkom så in över fäl-

tet från nordost och befann sig på en höjd av ca 50 meter. Vittnesuppgifterna är motstridiga, men inget tyder på

(Forts. på sidan 7)



Vraket efter det störtade flygplanet låg kvar på måndagen. Då anlände haverikommissionen.

Haverikommissionen som skall undersöka flygplansolyckan på Brattforsheden på söndagseftermiddagen är nu på plats. Man räknar från tremannakommissionens sida med att arbetet med utredningen av olyckan skall gå relativt snabbt. Några större problem räknar man inte med och vid olyckstillfället fanns det gott om vittnen vid flygplanshan-garen. Haverikommissionen assisteras i sitt arbete av kriminalinspektör Henry Wilhelmsson, Karlstad.

Vattenkris i Karlstad på 80-talet

22-4-77

Karlstads kommun vill använda Brattforsheden till vattentäkt i framtiden.

Enligt en färsk rapport kommer vattenverket och grundvattentillgången på Sörmon att vara helt utnyttjad i slutet av 1980-talet.

Räddningen för kommunens vattenförsörjning är Brattforsheden, som är ett av Sveriges största grundvattensmagasin. Men Brattforsheden ska enligt planerna bli naturreservat och det kan bli konflikt med naturvårdsintressena. Gatu- och parknämnden i Karlstad har begärt att få göra en utredning för 50 000 kr. om exploateringen av grundvattnet på Brattforsheden.

Traditionellt med kören i Molkoms vårhälsning

Våren hälsades traditionellt i Bruksparken, Molkom, på Valborgsmäss. Det var kyrkokören under Ruth Lundins ledning, som även nu liksom så många gånger förr, stod för detta.

Kören inledde programmet som sig bör med »Vintern rasat ut» och därpå följde en knippe vårsånger. »En liten fågel sjöng», »Sjung, sjung, det är vår», »Blommande sköna dalar, Uti vår hage, Glad såsom fågeln och Sköna Maj m.fl.

30-4-77



Kören sjunger under ledning av kantor Ruth Lundin.



ANN-LOUISE SKOGLUND tillsammans med sin värsta konkurrent igår, vindmätaren. I finalen över 100 fick hon dock godkänt "utslag" för storfina tiden 11.8. 31-5-77



FILIPSTAD (NWT)

Oversvämningen i Filipstad verkar nu ha avstannat och situationen ljusnade något under onsdagen. Men fortfarande hålls hög beredskap och brandkåren har dygnet-runt-bevakning. Den stigande värmen kommer visserligen att påskynda snösmältningen. Detta kommer, enligt elverkschefen Karl Erik Olandersson, att innebära att vattenmängden stabiliseras, kanske till och med sjunker.

Ferlinstatyn på Stora Torget i Filipstad nåddes under onsdagen av rattnet från Skilleråven. 5-5-77

Vuxenskolans vårutställning i lördags i Molkom drog fullt hus. Det var Nyedsdelens kurser, som då visade prov på vad de sysslade med under vinterkurserna. Där fanns alster i sömnad, makramé, näverslöjd, flamskvävnad, vävning, keramik, växtfärgning och inte minst oljemålning, som var det dominerande inslaget. Det var imponerande att se så fina saker, som åstadkommits, verkligt välgjort.

Nyedsdräkten fanns också med. I sommar kommer den att vävas upp, det blir den enda sommarkursen plus växtfärgningskursen, som börjar i maj i Krakerud.

Det var en jämn ström med besökare under öppethållandet, ca 400 personer beräknades ha sett utställningen i lördags. Nästa lördag visar Väsedelens kurser sina alster i Vuxenskolans lokaler i bankhuset i Väse. (MA)



Hilding Oltorp, Hugo Larsson, Gustav Rignér och Tage Svensson studerar oljemålningar.



Nyedsdräkten tilldrog sig intresse.

I onsdags var det åter dags för en gymnastikavslutning i Molkom. Nu var det pensionärs-gymnastiken, som hade sin sista sammankomst för säsongen. Det har varit två grupper i gång. En grupp har varit pensionärer på Asbackahemmet och en grupp pensionärer utifrån bygden. För båda grupperna har Gunilla Gustafsson varit ledare.



Snöfall i maj 1929

Att behöva köra med snöplog i maj är nog rätt ovanligt. Men detta inträffade den 1 maj 1929, då ett ihållande snöoväder drog fram över delar av Värmland.

Bilden är tagen nära Älvsbacka prästgård på landsvägen till Molkom - Karlstad. Man ser ett ploglag under befäl av hemmansägare Luthman i Stenåsen, som med en

hästdragen snoplog röjer undan snömassorna.

Irar Ostwald
Karlstad

26-5-27



Karin Forsberg förde samlingas talan och tackade Gunilla för en trevlig säsong och överlämnade blommor.

Bilar är hans liv

En gammal lastbil från 1922 är nvaste klenoden



Förr gjordes inte bilarna enbart av plåt. Hytten till denna T-Fordlastbil är tillverkad i trä liksom hjulekrarna.

Bilar, det är Sigurd Skogsströms liv. Han började köra bil som 13-åring. Tog körkort så snart han fyllde 18. De fem åren utan körkort får betraktas som preskriberat vid det här laget. Sedan fortsatte han med att köra tävlingar. 1000 meter isbana och orientering. Sedan blev han direktör för egen bilfirma.

Även som pensionär handlar Sigurd Skogsströms liv i hög grad om bilar. Nu är det veteranbilar som är hans främsta intresse. För närvarande håller han på att renovera en lastbil, modell T-Ford från år 1922. Det finns bara fem bilar av den modellen kvar i Sverige. Och han har nu flera fina veteranbilar i sin ägo. 14-5-77



Mötet var välbesökt trots att mycket annat var på gång denna kväll. 7-6-77

Värmländsk guldskiva

För sin LP "Playa Blanca" får Sven Ingvars en guldskiva tilldelad den 28 juni på restaurang Bellmanströ i Stockholm. Det är den åttonde guldskivan i ordningen för det värmländska dansbandet. Under dess 21-åriga existens har guldskivor tilldelats för: Fröken Fräken (1965) Kristina från Wilhelmsna (1966) Säg inte nej, säg kanske, Vid din sida, Min gitarr, Ett litet rött paket (1967) och Sven Ingvars i Frödingland (1974).

Algkvartett slapp undan kameraögat

Herr Carl-Axel Carlsson i Molkom fick härromkvällen skåda en kanske inte ovanlig men dock mycket vacker syn: en ålsko med tre kalvar. Uppöykandet av den vackra kvartetten skedde ungefär vid Lertället utanför Molkom och kunde ej förevigas på film, tyvärr. Av de fyra (4) kameror Carl Axel Carlsson är ägare av befann sig alla fyra i hans bostad i Molkom vid tillfället. Sådan otur kan man ha ibland. 14-7-77

Kaninhona och ungar stulna i Sandtorp!

Natten till onsdagen blev Sigrid Larsson i Sandtorp, i närheten av Lindors, bestulen på en kaninhona och sju kaninungar, bara åtta veckor gamla. Kaninerna fanns i en kaninbur på gården. Buren var inte låst men var stängd med hakar av ständigt slag att ett djur omöjligt har kunnat få upp dem. Dessutom låg över buren ett plastskyne som skydd mot regnet.

När Sigrid Larsson på onsdagsmorgonen kom ut för att utfodra kaninerna, hann hon se att plastskynet lagt vid sidan av buren — och kaninerna var borta! Kaninstölden i Sandtorp har polisammäls och Sigrid Larsson vill genom tidningen varna andra djurägare, så att de låser ordentligt om sina djur och får ha dem ifred. Kaninungarna var så pass stora att de var "matnyttiga", och hon miss-tänker att de nu blir söndagsmiddag någonstans hos någon mindre nogräknad person.

Jägare i Nyed belönad

Vid Jaktvårdsförbundets årsstämma i Karlstad fredagen den 7 oktober utdelades en hel del utmärkelser. En fin utmärkelse gick till Sten Olsson, Sandtorp, som fick motta Svenska Jägarförbundets silvermedalj samt diplom. Olsson fick utmärkelsen för sitt mångåriga arbete inom jaktvården. Han har bl.a. varit sekreterare i Fageråsens JVO i cirka tjugo år. 15-10-77

Nydescentern inbjöd i söndags kväll till ett möte i Hemvårns-gården med ett gediget program. Sven Lander hälsade välkommen, särskilt föredragshällaren, riksdagsman, Allan Gustafsson, Sjöfle, och Siv Reinestrand, som underhöll med sång till gitarr. Siv inledde med en egen visa "Vårtoner", fortsatte med en dikt av Vera Björkstöm, "Liten sommarvisa" och Rex Nordenssons "Trollsejden". Gustav Frödings "En värfästmo" avslutade Sivs första programinslag.

Miljoninvestering vid Nords Verkstad i Molkom

21-5-77

Nords Verkstads AB i Molkom kommer att investera 3,5 miljoner kronor. Detta innebär också, att man kan utöka personalen med fem nyanställda. Investeringen har beslutats av företagets ägare, Uddeholmsbolaget och man räknar med en byggetart före semestern. Innan årets slut skall bygget vara klart, hoppas man på Nords Verkstads ab.

Samtidigt som personalstyrkan i Molkom ökas med fem, minskar personalstyrkan vid Storfors-verken något. Tillverkningen av vissa rördelar kommer nämligen att flyttas över från Storfors till Molkom. Både Nords i Molkom och grannföretaget Calamo i Molkom ingår ju i Storforsdivisionen av Uddeholmsbolaget. Av de alternativ man haft att välja mellan har överflyttningen till Molkom från Storfors ansetts vara det mest lovande och det ekonomiskt mest bärkraftiga. Investering-programmet vid Nords ingår som ett led i Uddeholmsbolagets rationaliseringsåtgärder.

1.700 runt stängen i Väse

24-6-77

KRISTINEHAMN (NWT)

Väse hembygdsförening anordnade på midsommaraftonen ett lyckat firande vid Hybelejstugan. Mellan 1.600-1.700 personer kom till festplatsen där majstången restes och man dansade till Sven Olssons och Olle Karlssons musik. För den vanliga dansmusiken svarade kvartetten Slutklämmen - en sammanslagning av Olle och Harrys orkestrar.

- Det var rena familjefesten, kommenterade hembygdsföreningens blåtne ordförande Georg Johansson.

Tranor sågs i Geijersdal

10-8-77

Tidningen fick under helgen rapporter om att tranor setts i våra trakter. En person iakttog under lördagen en flock på sex tranor vid en mosse i Geijersdal.

I strålände vackert väder gick på tisdag kväll cykeltipset Borssjön runt, som Molkoms Skidklubb står för. Detta märktes också på deltagarsiffran. Dubbelt så många deltagare åkte nu rundan mot förra tisdagen, som bjöd på busväder.



Ett gäng vid fråga 4:a "vem var den horttappade Färjestadsspelaren", Lena och John Tågmark med barn samt Arne Skoglund vet säkert svaret. 21-5-77.

Nästan på minuten samtidigt inträffade två större bilolyckor utanför Molkom på midsommaraftonen. Strax efter kl 20.00 fick polis, ambulans och brandkårspersonal från Molkom kallas till de två olycksplatserna som ligger ca fyra kilometer från varandra. Trots att båda kollisionerna var mycket häftiga blev ingen inblandad livshotande skadad. Den svårast skadade, en kvinna som satt i en bil vid kroken i Lindfors, beräknas kunna bli överflyttad från intensivvårdsavdelningen på centralsjukhuset i Karlstad till vanlig vårdavdelning inom kort. 24-6-77

Den första tältmötesveckan har avslutats i Molkom

Första tältmötesveckan vid Folkhögskolan har nu avslutats. Den har varit mycket intressant. Talare har varit Lizzie och Lars-Göran Magnusson från Sandviken. Lars-Göran är för övrigt nyedsbördig och uppskattad såväl som människa och talare som musiker. Tillslutningen till mötena har därför varit mycket god.



Lizzie och Lars Göran Magnusson har lett Filadelfiaförsamlingens tältmötesserie. 9-6-77.



24-6-77

En kvinna skadades vid en svår bländningsolycka i Lindfors på fredagskrällen.

Efterlyst gevärsman fasttogs i Lindfors!

En dramatisk polisjakt vid Mangenbadens badplats utanför Molkom på midsommaraftonen satte punkt för en 27-årig kristinehamnsbos vistelse i frihet. 27-åringen har sedan mitten av maj i år varit efterlyst över hela landet och anhållen i sin frånvaro av distriktsåklagare Rolf Nordström i Kristinehamn. Natten till den 15 maj i år beskött 27-åringen en annan kristinehamnsbo med ett avsågat hagelgevär i ryggen. Den skotts-skadade fick svåra skador och 27-åringen anhålls i sin frånvaro, miss-tänkt för grov misshandel.

En jättestor rödbeta

har skördats i Molkom. Det är Hugo Jansson på Bäverstigen 7 som ur sitt land dragit upp en bjässe. Vad sägs om vikten 1,5 kilo, drygt. Undras om någon slår det rekordet. Hugo Jansson har fått fin skörd av grönsaker i övrigt också, men inget rekordstort som denna rödbeta. 18-10-77

Molkomskviga såld för 7.700

KIL (NWT) På fredagen såldes 140 livdjur på Scan Västs livdjursauktion i Kil till mycket goda priser. Nytt rekord blev det för övrigt för en präktig kviga med ett toppris på 7.700 kronor. Det var Sven E. Wadmans i Molkom kviga 79 Kajsa som gick för denna summa. 620 kilo levande vikt vägrade Kajsa och säkraste underlaget för den nye ägaren var att modern producerat 306,33 kilo smörfett i medeltal de tre sista åren.

Salig Gabriel Andersson kan blicka ned från sin himmel på omkring tusen släktingar, nära släktingar och avlägsna dito, hembygdstrogna släktingar och sådana som av olika skäl lämnat hembygden, emigrerat eller av ödets nyck kommit till världen på annan ort än det Fageråshöjden Gabrielsläkten räknar som sitt ursprungsort. I lördags och i söndags träffades en stor del av släktföreningens drygt 300 medlemmar. Alla är naturligtvis inte släkt i rakt nedstigande led till Gabriel och dennes hustru Elsa. Många är ingifta i släkten. Men då man är en förening som inte förtecknar bara namnbärande ättlingar, är alla lika välkomna.



Längst till vänster Gunnar Pettersson, Örebro, och några av släkträffens äldsta och yngsta: Fr.v. Ester Stockhaus, 86 år, Karin Tågmark, 76 år, Almida Gustavsson, 91, Rosemarie Henriks-son, 10 år, Gustaf Tågmark, 80 och Anna Edward, 86 år.

Pengar till många goda ändamål ur blomsterfond

Nyeds Blomsterfond, som förvaltas av Nyeds församling, har nu redovisat sina räkenskaper för kalenderåret 1976. Av räkenskaperna framgår att fonden har fått 12.062 kronor i gåvor samt att det i räntor har influtit 3.771 kronor. Efter de utdelningar som gjorts ur fonden under det gångna året, är behållningen vid årets slut 58.514 kronor.

Blomsterfonden betalade ut 4.350 kronor i julgåvor, 2.875 kronor för hjälpverksamhet, 643 kronor för blommor till äldre, 561 kronor till festligheter på vårdhemmen Backa och Åsbacka samt 871 kronor för firandet av De Aldres dag. Dessutom kan ur redovisningen nämnas, att Nyeds Pensionärsförening har fått ett anslag på 500 kronor och Lindfors Pensionärsförening ett anslag på 300 kronor. 21-7-77.



Här är det Enar Ericsson, Ransäter, som talar med före kyrkoherden i Nyed Lars Lingner, Alice Weinebäck, Säftele och Matts Ohlsson, Molkom.

Gå och badal - uppmaning i Bäckelid

— Gå och badal! Det uppmanar Bäckelids Bastuförening och de uppmanar också allmänheten att förlägga sitt badande i Bäckelids moderniserade bastu. Badstugan i Bäckelid har genomgått en grundlig reanovering. Den har blivit modern och trevlig samt mera lättkött. Man har även borrarat efter eget vatten.

På försök kommer bastun att vara öppen varje fredag fram till nyår. Tiderna är fredagar mellan klockan 14.30 och 16.30 för damer och mellan klockan 17.00 och 20.00 för herrar.

Förhoppningen är, att det blir så många som vill bli rena genom ett uppfirskande och härligt bastubad, att öppethälandet kan fortsätta med bad varje fredag även efter nyår.

Missas inte julbadet den 23 december, uppmanar bastuföreningen, som hälsar gamla och nya badgäster välkomna.

Medlemmar av familjen Helmersson vid PI-atsen för den tragiska händelsen på torsdagen.



Vid ett åsknedslag vid gården Hult i Brattfors på torsdagen blixtdödade 30 får och lamm. Blixten slog ned i en kulle ca 300 meter från gården. På kullen låg lantbrukaren Gunde Helmerssons 75 får och lamm. Djuren hade tryckt sig samman under det svåra åskvädret och blixten slog rakt ned bland djuren. De får som överlevde det svåra blixtnedslaget greps av panik. 30-6-77

I Nyed pågår inte endast HSB-byggna framme i Molkom vid gamla marknadsplatsen. Något unikt i dessa industrinred-läggselernas tid är, att på industriområdet i Upperud pågår uppförandet av en verkstadsdehäll. Det är firma Zetterströms Aluminium & Rostfria, som där uppför en verkstadsbyggnad på 673 kvm samt därtill kontor och personalutrymmen m.m. på 160 kvm. Kostnaden för själva byggnaden är beräknad till 1,2 miljoner och därtill kommer maskininvesteringar på cirka 450.000 kronor.

Huvudentreprenör är Sundström & Westers byggnadsfirma i Sunne och gör uppmontering av självbärande betong- och stålhuset för att underlätta påslagningen av litten. 200 nya sjuvagnskäppar har byggits och huset för att underlätta påslagningen av litten. 200 nya sjuvagnskäppar har byggits och huset för att underlätta påslagningen av litten. 200 nya sjuvagnskäppar har byggits och huset för att underlätta påslagningen av litten.

Arets sommarfest i Västerud kommer att gå till historien som den sannolikt blötaste som ägt rum. Redan innan entrén hade öppnats in till Helge Henrikssons gård, där sommarfesterna traditionellt hålls, hade drygt 20 millimeter friskt sommarskyfall landat i Västerud. Mer skulle komma, mycket, mycket mer. Men det var ingen som hängde läpp för det, även om de svalkande duscharna blev lite väl tätt återkommande. Att många stannat hemma på grund av söndagens höstrusk, det råder det ingen tvekan om. Goda år brukar Norra Brattfors avdelning av centrens ungdomsförbund, CUF, kunna räkna in mellan 400 och 500 personer. I år kom ungefär hälften av dessa. Inte illa med tanke på omständigheterna. Och två fullt speldugliga (näja. . .) fotbollslag fick man ihop till slut. 25-7-77.



Barbro Madrán och Marianne Hedberg vecklade upp paraplyerna och räddade sig undan söndagens skyfall i Västerud.



Olle Winquist vid det nedvältta kvarnhjulet. 21-7-77

Blommor och lådor stjäls — kvarnhjul välts omkull

— Nu kan alla leksugna komma tillbaka! Molkoms nya lekpark öppnar snart igen. Detta säger en arg, ledsen och upprörd Olle Winquist, kamrer vid Molkoms bruk. »Lekparken» han inbjuder till är inget annat än Molkoms bruks planteringar och utombusedekorationer, som nu på kort tid ständigt utsatts för förstörelse och sabotage. Olle Winquist, som själv svarat för bland annat blomplanteringen, säger att man nu gör ett nytt försök och man hoppas att allt skall få vara ifred.

Ett 20-tal intresserade gick med i slättern utanför Nyeds hembygdsgränd på onsdagskvällen. Vädret var mycket ostadigt, men det gick lätt att ta hand om det frodiga gräset. Men gick det lättare att slå, blev det naturligtvis tungarbetet att forsla undan gräset. Inte förrän på torsdagsmorgonen kunde de sista lasset köras undan.

Aldern på de som gick med i slättern varierade, mellan 15 och 85 år, och under en paus i arbetet samlades alla i hembygdsgränden för att stärka sig med kaffe.

Nyeds hembygdsgränd hålls öppen varje söndag fram till den 14:e augusti. Mellan kl. 16-18 kan allmänheten under ciceronsledning få se de intressanta samlingarna och varje söndag hittills har många intresserade kommit.

Simskola

Juli 1977



Simldraren Per Swahn tillsammans med »livriddarna» Katarina Einarsson och Birgitta Ivansson.



Bo Cider, Karl Erik Schönning och Erik Olsson var med om slättern i Molkom. 20-7-77

22-8-77

i Molkom

Ett besprutningsflygplan tillhörigt Laroy AB i Malmö, störtade på måndagsmiddagen i ett skogsområde vid Getebol strax söder om Molkom. Det var under pågående flygbesprutning av ett av Uddeholms hyggen som piloten plötsligt fick motorstopp. Han klarade sig över det steniga hygget och tog ner planet i ett ungskogsområde för att dämpa smällen. Piloten klarade sig oskadd, planet



Planet rörde en bred gata i ungskogen vid nedslaget. Ingen fenoxisyra verkade ha läckt ut.



Gunnar Henningsson

(l.h) ledde biodlarkursen assisterad av Olof Ångeby, Hammarön (i mitten) och ordf. i Nyeds biodlareförening Henry Eriksson, Molkom.

Biodlare kursade

FILIPSTAD (NW1)

Ett 30-tal biodlare och intresserade mötte upp till den biodlarkurs som Nyeds biodlareförening, länsförbundet och lantbruksnämnden anordnade på Brattforsheden under veckohelgen. 16-8-77.

— Det bästa med att vi i Nyed kom till Karlstads kommun är att vi fått bokbussen! Det säger spontant fru Gunnel Lander i Sutterhöjden, när hon tillsammans med make och barn gör ett besök i bokbussen för att byta böcker. — Vi lånar så mycket att man nästan skäms, fortsätter hon.

I fru Landers lovpris över bokbussen instämmer av hjärtat fru Ingrid Bjurbäck. Både familjen Lander och fru Bjurbäck gör sina uttalanden vid bokbussens hållplats i Blombacka. Familjen Lander brukar i vanliga fall byta sina böcker hemma i Sutterhöjden, men just i måndags var de på en resa och häffade därför bussen i Blombacka.



Karin och Henrik Lander från Sutterhöjden förser sig med en packe barnböcker. 17-8-77.



Tage Johansson, ständigt på alerten när det blir fisketävlingar. Här intresserat följd av Gunnar och Mikael Blomqvist. 27-8-77.

Olof Sandberg, 95, och Per Nilsson, 93, berättar gamla minnen om ångbåtstrafiken på Klarälven. Sees Johansson Radio Värmland bandade samtalet. 27-8-77.



— I mina vildaste mardrömmar ser jag ett skrällgäende av utbyggnadsplanerna, ett bortrationaliserande. Så får det inte bli och det har sagts mig från landstingshåll, att utbyggnaden av vår läkarstation verkligen blir av, men att planerna och därmed byggstarten framflyttats.

Det här säger distriktsläkaren i Molkom, Mats Bergström. Häromdagen kom besked om att sjukhusbyggandet skall begränsas. Molkoms nya läkarstation måste framflyttas. Ursprungligen var det tänkt att man skulle kunna ta i bruk den nya stationen i september 1979. Stationen skall, när den blir klar, inrymma inte bara läkarstationen med mottagning och undersökningsrum. Apotek, distriktsasköterskemottagning, tandläkarklinik, försäkringskassa skall också finnas med. Det blir med andra ord en sjukvårdscentral i Molkom, som idag har apoteket på ett ställe, försäkringskassan och tandläkare på ett annat o.s.v.

Landstinget har planerat att den nya stationen skall stå klar om två år. Men nu har socialstyrelsen fått order om att prioritera utbyggnaden av den s.k. Värmlandsmodellen.

Värmlandsmodellen
Mats Bergström är naturligtvis positiv till satsningarna på sjukvårdsområdet, men han är inte odelat entusiastisk inför Värmlandsmodellen. Det beror inte bara på att denna kanske tar bort investeringar från Molkoms läkarstation. . .

— Det måste vara fel att satsa miljoner kronor på det man kallar Värmlandsmodellen, när man inte vet om man får tag i personal och läkare, säger han.

— Här har vi en fungerande läkarstation, med läkare och personal. Varför inte satsa på den, varför inte bygga ut den?!

Läkarstationen i Molkom är klart för liten för att kunna fungera effektivt som tvåläkarstation. Sex personer arbetar på stationen, två läkare och fyra personal. Det är trångt på läkarstationen. Patienterna klagat över detta och över den oundvikliga lyhörtheten.

Integriteten i fara!
I det rum där patienterna anmäler sig kan följande vardagsscen utspelas:

En patient anmäler sjukdom, en annan lämnar in urinprov, en tredje lämnar blodprov. Sex personer skall samsas i ett litet, avlångt och smalt rum, fyllt av skrivbord, arbetsbänkar och instrument.

— Det händer ofta att en patient söker för en gynekologisk undersökning och när patienten anmäler sig klagat på ont i magen. Ont i magen, det blir undersökning i ett rum, inte i gynekologirummet, berättar Mats Bergström. Och man måste förstå patienterna, som inte vill basunera ut sina krämpor, när andra människor står en halv-meter bredvid, säger han.

— Patienternas integritet är i allvarlig fara och privata samtala om sjukdomar går knappast att föra med patienterna, fastslår Mats Bergström. Lyhörtheten är alltså ett allvarligt problem. Och patienterna har klagat över den.

Idealet
Idealet för en läkarstation med patientunderlag som det i Mol-



Mats Bergström är orolig för att den planerade utbyggnaden skall försenas.

kom är, enligt Mats Bergström, att varje läkare har två undersökningsrum var. Dessutom skall de två läkarna ha ett »rent» och ett »orent» rum att dela på. Detta gör sex undersökningsrum. I Molkom finns idag tre. . .

Ett »orent» rum, det är ett undersökningsrum där man en morgon t.ex. har öppnat en böld och kanske opererat bort en hudförändring. Detta gör rummet »orent», vilket naturligtvis inte innebär att det finns risk för infektioner. Kravet är bara att det skall finns ett speciellt rum, där dylika ingrepp kan göras. Det

finns det inte i Molkom, en situation som Mats Bergström beskriver som »helt orimlig».

I oktober kommer landstinget att göra en ny förfrågan hos Socialstyrelsen angående den planerade läkarstationen i Molkom. Risken för att dessa uppförande helt flyser inte är stor anser det och bl.a. har ett uttalande vid en socialdemokratisk kommunalek i Molkom nyliigen påpekat det angående med en ny läkarstation, förvisso en del av Molkom som delas av bl.a. distriktsläkaren i Molkom. Det stadsplanefördrag för den del av Molkom som är tänkt att innehålla bl.a. läkarstationen finns sedan mitten av september utställt dels i Karlstad, i Stadshuset, dels på Lokala servicekontoret i Molkom. Förslaget kommer att finnas utställt t.o.m. den 7 oktober.

På lördag eftermiddag var det festligt på Asbackahemmet. Molkomssektionen av DHR bjöd då på underhållning och kaffe på hemmet.

Bertil Gottfridsson hälsade välkommen och redogjorde för vad DHR är och arbetar för. DHR betyder ju De Handikappades Riksförbund och de vill ta till vara de handikappades intressen och försöka göra samhället bättre för dem som av en eller annan anledning har svårt att röra sig och klara sig.

I Molkom finns en lokalavdelning av DHR och den tillhör avdelningen i Karlstad. Det var Molkoms lokalavdelning som nu stod för värdskapet av eftermiddagens inbjudan.



Willys spelmanslag från v. Willy, Carina, Lena och Gunder Eriksson.

Information i Molkom om Horrsjö-skjutfältet

Markägare och intresserade av skjutfältfrågan vid Horrsjön var i måndags kväll inbjudna till informationsmöte på Folkhögskolan i Molkom. Bakom inbjudan stod den arbetsgrupp, som av lantbrukarna i Nyed utsetts att följa upp frågan. Bo Cider, Roland Karlsson och Olof Hansbo i arbetsgruppen var närvarande liksom representanter för militären, lantbruksnämnden, Uddeholmsbolaget, RLF och pastoratet.

19-9-77

Molkomsflickan Ann-Louise tog hem tre skol-DM

Molkomsflickan Ann-Louise Skoglund kom som väntat att dominera skol-DM i fridrott. Tre titlar plockade Ann-Louise hem, 80 m häck, 100 m och längdhopp. Hon blev dessutom tvåa i kula. Filipstad fick två mästare, Kristina Haapamäki och Meike Traxler, och Lundsberg tre, Peder Kruse, Mikael Bratt och Karl Sivander.

SEPT. 1978



Gustav Luthman, Folke Nilsson och Per Eriksson klara för att börja dagens arbete i Lindfors. 17-9-77

Nyeds Hembygdsförening är fortfarande i rivningstagen. Det kanske låter illa, men de river för att åter bygga upp. Rivningen av virkeshuset i Lindfors är som bekant färdigt, men nu gäller det ett annat förrådshus vid Lindfors gård, som de fått av Uddeholmsbolaget för rivning. En del av virket från detta kommer att gå åt vid uppsättandet av det hus som grunden har gjorts i ordning för i Uppered och där det kommer att förvaras skrymmande museiföremål. Virket som blir över kommer att lagras för kommande behov.



Efter avslutade tävlingar ställde alla upp för fotografering. från vänster Anneli Malmqvist på Zackris, Helena Forsberg på Zorro, Ingrid Källström på Unn, Maud Olsson på Tobias, Rose-Marie Svanberg på Pontus, Madelene Johansson på Pontus och Anne-Louise Hedberg på Putte.

På söndag förmiddag var det något mycket unikt, som tilldrog sig i Fageråsen, Nyed. Sannolikt var det väl första gången det hände där. Det hölls nämligen ryttartävlingar! Sju hästinträsade flickor har gått tillsammans och tränat och nu ville de gärna ordna en tävling, för att se hur de skulle klara det. Egentligen har det varit Anneli Malmqvist och Ingrid Källström, som drivit på och fått det hela igång. God hjälp med att ordna för tävlingen har de haft i Ulrika Källström, som visste hur hinder och dylikt skulle vara.

Programmet inleddes med att alla flickorna med Ulrika i spetsen först red ett uppvisningsvarv. Därpå följde »maskerad», där det gällde att uppvisa den roligaste eller egendomligaste klädsel. Ingrid Källström på Pontus vann denna tävling.

Så följde tävling i en hoppklass, en terränghoppning och sist lekar. I den första hoppklassen vann Anneli Malmqvist på Zackris, tvåa blev Helena Forsberg på Zorro och trea Ulrika Källström på Unn.

I terränghoppningen blev Ulrika Källström etta på Unn, Ann-Louise Hedberg tvåa på Putte och tredje plats delades av Anneli

Malmqvist på Zackris och Maud Olsson på Tobias.

Avdelning lekar vanns av lag 1, bestående av Helena Forsberg, Madelene Johansson, Anne-Louise Hedberg och Maud Olsson.

Flickorna är från mycket spridda orter, Tågås och Sätång i Väse, Prostgården, Bärningarna, Fageråsen och Lindfors i Nyed samt Karlstad. Det är därför glädjande att de kunnat komma tillsammans och ordna med en sådan här tävling. Roligt hade de säkert själva och dessutom fick de en rätt stor intresserad publik. Priser delades ut och allt var som i en riktig, stor tävling.

11-9-77

M.A.

”Det kommer inte växa mossa över Blombacka”

— Jag tycker att det är lugnt på Blombacka bruk, vi har fått arbetare och själv är jag optimistisk när det gäller framtiden för bruket. Så positiva tongångar kommer från Ingemar Bjurbäck, SALF-representant i den arbetsgrupp, som fram till i somras var sysselsatt med förhandlingar med Lesjöfors om ett samgående eller köp. Ingemar Bjurbäck är optimist och han tror starkt på Blombacka bruka framtid som industrienhet.

12-10-77



— Det blir nödvändigt för lantbrukarna att i allt större utsträckning satsa på bevattning. Men vår policy är att inte ta grundvattnet till sådan bevattning, säger Sven Tågmark, andre vice ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

— I framtiden kommer landets lantbrukare att i allt större utsträckning satsa på bevattning. Det blir nödvändigt för det ger ju ett jämnare skördeutbyte. Men vår policy är att inte ta grundvattnet till sådan bevattning.

Det säger Sven Tågmark från Molkom, andre vice ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Han förklarar också att LRF arbetat mycket med vattenförsörjningens problem.

— Det handlar ju om en mycket viktig resursfråga och det är en lika viktig miljöfråga. Vi har just nu sammanställt ett material, som går ut till våra medlemmar och till andra, fortsätter Sven Tågmark, själv jordbrukare från Molkom.

13-9-77

Rörd, lite tveksam men naturligtvis mycket glad tog lantbrukarhustrun Märtha Petterson från Brattfors emot Anna Wettergren-Behms husmoderspris på tisdagskvällen. En välfylld bygdegård i Pardis genljöd av hurrar-ropen för henne och gratulanterna stod på kö för att skaka hand med Märtha som togs fram omedelbart som den starkaste kandidaten när arrangörerna av Hemmets dag i Pardis i somras började leta efter en tänkbar hedervärd husmoder.



Hemkonsulentén Magda Svensson delade ut det vackra smycke som bevisar att Märtha Petterson är en sjusärdeles bra husmor.

20-9-77

Henning slöjdar i alla träslag



Trädknor blir till vackra skålar när Henning Jonsson får ta hand om dem.

När Henning Jonsson pensionerades från arbetet som fängvårdare på Skåltjärn utanför Filipstad, stod han plötsligt utan någon sysselsättning. Men han fann en: Träslöjd. Idag är Henning Jonsson mycket aktiv som slöjdare av olika nyttoföremål i trä, men knappast nyttoföremål man använder till vardags. Det är frågan om nyttiga prydnadsaker.

I Bolhyttan har Henning Jonsson en liten tillflyktsort i form av en stuga i skogen. Där sitter Henning och täljer i olika träslag, när han inte hjälper sonen Henry i skogsarbetet.

Söldkupp mot affär gav byte för 20.000

Vid 2-tiden på natten till torsdagen bröt sig tjuvar in i Cykel-Karlssons radio- och TV-affär i det centrala Molkom. Varor för ett sammanlagt värde av ca 20.000 kronor stabs och stöldkuppen var över på ett par minuter. Tjuvarna slog ut glaset i entrédörren och gick direkt in i affärslokalen. Därifrån plockades TV-apparater och radioapparater m.m. och dessa lastades in i en skåpbil tjuvarna hade parkerat utanför affären.

8-9-77

Det var en affärskollega till innehavarna av den stölddrabbade affären som vaknade av att glaset i dörren krossades. Han ringde omedelbart till ägarna av affären, men innan dessa hunnit dit hade tjuvarna försvunnit. Skåpbilen körde i riktning mot Molkomssjön, men man anser det inte otroligt att detta var en avledande manöver. Vissa uppgifter tyder på att skåpbilen möjligen har återvänt till Molkom och kört

norrut, mot Hagfors.

Detta var tredje gången gillt för firman i Molkom. Vid två tidigare tillfällen har det förövats inbrottsförsök mot affären dock utan att dessa lyckats.

Det tjuvarlarm som finns inmonterat i affären hade tjuvarna på torsdagsnatten lyckats att forcera utan att detta utlöstes. Ett nytt och effektivare larm installerades dagen efter inbrottet.

Varken bilnummer, bildmodell eller ens färgen på skåpbilen hann

det enda vittnet att notera. Därför är polisen angelägen om tips från allmänheten.

Det stulna vid torsdagsnattens kupp i Molkom var två färg-TV av märket Luxor och Philips, två Luxor stereoanläggningar med högtalare, kompletta med skivspelare och kassettspelare, ett Philips kassettdäck, en polisradio (!), tre bilstereoapparater samt två par hörlurar till stereoanläggningarna.

Dyr stereo byte vid Molkomskupp

För andra gången på drygt en vecka har Cykel-Karlssons radioaffär i det centrala Molkom utsatts för inbrott. Inbrotten denna gång inträffade vid fyrtiden på lördagsmorgonen och det är troligt att förövarna av inbrottet använde en ljus bil, troligen av märket Opel.

Tjuvarna hade denna gång krossat ena skyltönstret och ur skyltningen tagit en komplett stereoanläggning av märket Philips. Vid inbrottet förstördes även en radioapparat.

Värdet på det stulna är omkring 4.000 kronor. Till det kommer ca 2.000 kronor för det förstörda dubbelönstret. Till skillnad mot förra inbrottet hade tjuvarna

denna gång inte tagit sig in i affärslokalerna. Då, för drygt en vecka sedan, blev varor för ca 20.000 kronor stulet.

Affärsinnehavarna hade dagen innan det senaste inbrottet monterat in ett kraftigt järngaller i entrédörren. Galler för skyltönstren hade också planerats att sättas in, men man hann inte förän ett nytt inbrott inträffade.

17-9-77

Victoria föddes på pappas namnsdag

Väg blir bättre?



Sveriges mest kända baby — prinsessan Victoria. I början av veckan presenterades det snart tre veckor gamla flicka barnet, presenterades för en värld som går i undran över hon någonsin kommer att få sätta sig på Sveriges tron. Debattens vågor går höga, politikerna grubblar och majoriteten av Sveriges befolkning är övertygade monarkister. Victoria bryr sig föga om det. Hon skjuter problemet på framtiden. Eller låter mamma och pappa eller riksdagen sköta det åt henne.

VAGSAMFÄLLIGHET

Olle Hedberg undrade vad det kommer åt: innebära att ha militären till granne, hur blir det med vägfrågan och blir det hindrande vid brukningen av marken? Jansson svarade, att vägsamfälligheter får bildas och att allt säkert skulle lösa sig. På Axelssons fråga, om gräsen mot Hagfors var en helig ko och varför inte lika gärna mark kunde ha tagits där som att ta från Filipstad, fick han av Jansson svaret, att några kilometer i norr är avsatt i reserv för eventuellt framtida behov, men just nu behövs vi inte mera mark.

Herbert Jansson trodde, att de små markägarna skulle komma i kläm och han tyckte det var underligt, att naturreservatet på Brattforsleden som förut inte har fått naggas i kanten av enskild person nu kommit i ett annat läge, när det gäller militären.

Mer vägproblem. Elving Falk (c) pekade på att molkomborna har bra vägförbindelser med Filipstad, Karlstad och Hagfors. Vill de åka till Kristinehamn och undvika omvägen över Karlstad är det sämre ställt. Vägen är dålig och lika bekymmersamt är det om man från Molkom vill åka till Forshaga, Deje eller Mölnbacka. Sven Eric Svartmark berättade, att vägen från Molkom mot Kristinehamn över Hedås ligger med i Vägverkets prioritering liksom Deje-vägen och anses speciellt lämplig som beredskapsarbete. Med i Vägverkets prioriteringslista finns också vägen Lindfors-Sutterhöjden.

Vigo Eriksson, Molkom, ansåg att Björkåsvägen i Molkom är lika dålig vem som än styr i Karlstad kommun. Dålig gatubelysning, allmänt dåligt tillstånd gör att Björkåsvägen är »snudd på skandal» enligt Eriksson. Man har ju förbättrat en del av vägen, varför inte fortsätta fullt ut, frågade Vigo Eriksson. 24-11-77

— Di kommer inte te en själva, sopsäckarna intel! Det säger entreprenör Bengt-Ove Tågmark, sopkörare i centrala Filipstad och en av dem som har just den här sortens jobb som vi vet ganska litet om — men är väldigt beroende av! Han har tre anställda: Erland Eriksson och Björn Magnusson som är med honom ute på turerna med komprimatorn, den sopbil vi är vana vid att se i Filipstad, och Rune Eriksson, som kör en flakbil, huvudsakligast i stadens ytterområden. Och Bengt-Ove vet vad han talar om, när det gäller filipstadsbornas sopor, för han har kört sopor i 33 år!



Det här soprummet i kvarteret Vårken är inrymt innanför ett skyddsrum. Som reningsskyltarare får man en hel del motion, det vet Bengt-Ove Tågmark och hans gubbar!

— Jag var 14 år när jag började, berättar Bengt-Ove Tågmark. Min far hade det då. På den tiden hade vi häst och jag fick köra hästen och bära sop-tunnorna. På den tiden var det ju tunnor, som skulle tömmas på skilt på vintern, när man var tvungen att spotta ur soporna ur tunnorna!

Men sedan dess har utvecklingen gått framåt. Nu är det säckstall, oftast med lock, uppställda hos Bengt-Ove Tågmarks kunder och i ställen sitter säckar. Det är bara att lyfta bort den fyllda säcken och sätta dit en ny. Hästen försvann ur hanteringen omkring år 1945, efter kriget.

BYTESKÄRL

— Då fick vi traktor, minns Bengt-Ove. Vi hade två stycken traktorer. Men det blev samtidigt också byteskärl. Istället för att som tidigare tömma tunnorna, hade vi nu nya tunnor med oss, som vi ersatte de fyllda med. De fyllda tunnorna tömdes då istället direkt på tippen, på den tiden på Jonstorpsmossen. Nya Konsul Lundströms väg går idag rakt över gamla sop-tippen och den har dessutom blivit fotbollsplan! På sop-tippen tömdes tunnorna och spolades därefter ur, innan de kom in i bytestrafiken igen.

SOPSÄCKAR

En tid därefter hade Tågmarks lastbilar, flakbilar, och ungefär samtidigt kom säcksystemet och man fick trava de fyllda sopsäckarna på flaken. — Vi hade tre flakbilar på den tiden, säger Bengt-Ove Tågmark. Och 1973 kunde vi byta ut två av dem mot den komprimator vi har idag. Jag gav 156.000 kronor för den då, så den får lov att hålla några år!

Originell 10-9-77. samlare i Prästbacken

Hernfrid Andersson i Prästbacken, mellan Persberg och Saxån, är samlare. En nästan otrolig samlare. Han har samlat på sig rötter, grenar, kvistar, delar av buskar och träd. Han har samlat under sina vandringar i skogen. Hemma har han putsat, slipat och fernissat.

I dag finns 410 sådana föremål inne i bostadshuset och ett 100-tal i uthuset.

En del är nyttosaker, en del »bara» orginellt, men orginellt är det — alltsammans. Mycket orginellt.



Så ser det ut i ett hörn av det vindsrum, där Hernfrid förvarar sina hopsamlade föremål från skogen. Sammanlagt 410 saker har han i bostadshuset.

Som det ser ut i dagens läge, förefaller det som om gamla Nyeds kommun för första gången på många, många år kommer att bli utan det traditionella Lucia-frandet i år. Tidigare år har Nyeds Lottakår stått som arrangör för Lucia-arrangemanget, men de annars aktiva lottorna ansåg sig inte längre orka med det hela, varför Nyeds Ungdomskör med kantor Ruth Lundin i spetsen tog över i fjol. Men i år anser sig ungdomskören inte kunna ställa upp och ta hand om arrangemanget.

Filipstads Tidning med Värmlandsberg har varit i kontakt med några andra tänkbara arrangörer av Lucia-högtiden i Molkom. Resultatet har dock hittills varit negativt. Det innebär med andra ord, att Luciafirandet i Molkom just nu befinner sig allvarligt i farozonen. Om inte någon intresserad arrangör hör av sig inom de allra närmaste dagarna, måste Lucia-arrangemanget i Nyed inställas i år!
3-11-77

Årets luciafirande i Nyed blev på inget sätt mindre stämningsfullt än föregående år, även om det i år skedde i en annan lokal än förr om åren. Sten Jönsson underströk detta i sitt hälsningstal och påminde om, hur enkelt första årens lucia firades med samling vid kommunalhuset, där Lucia med tärnor fick motta sina smycken och folket stod i snörörjan omkring. En absolut till sista plats fullsatt missionskyrka deltog i årets firande och Jönsson uttryckte församlingens stora glädje över, att kunna ordna denna högtid.
10-12-77.



Har själv jordbruk 28-11-77

Erik Jonsson har gått den långa vägen inom jordbrukarnas föreningsrörelse. Han började på 40-talet i Bydegårdarnas Riksförbund och Jordbrukarungdomens förbund. 1971 blev han 1:e vice ordförande i LRF. Själv äger och brukar han fädernegården som ligger i Odensåker socken i Skaraborgs län. Han är gift och har två döttrar.



LRF:s förbundsordförande Erik Jonsson är kritisk mot regeringens förslag till en ny jordbrukspolitik därför att det bara anger de allmänna riktlinjerna. - Vi måste slå vakt om familjejordbruken, säger han också.

»Pensionär — yngre än många unga» var ämnet för f. missionsföreståndare Gösta Nicklassons tal i Molkoms Missionskyrka på onsdag eftermiddag. Till denna träff var bygdens pensionärer inbjudna och Nicklassons råd blev i sammandrag, att man ska hålla i gång både psykiskt och fysiskt, inte se bakåt utan framåt och ha vilja att leva.



En publikbild från pensionärsträffen i Molkom. 2-10-77.

Det var 35-åriga Håkan Edholm, Marknadsgatan 2, i Molkom som döddades vid torsdagens bilolycka på Hammarö utanför Karlstad. Samtidigt skadades svårt en 51-årig man hemmahörande i Karlstad. Olyckan var en s.k. singelolycka och den inträffade på gamla Skoghällsvägen, några hundra meter från avtagsvägen till Vidöåsen. Olyckan inträffade i en vänsterkurva och bilen -en Saab 99- körde av vägen och träffade en kraftledningsstolpe med vänster sida.

Bilen kom från Skoghäll och i kurvan skar plötsligt bilens ena hjulpar utanför as-



Trafikdödade Håkan Edholm, Molkom.

faltskanten. Föraren lyckades få upp fordonet på vägen men bilen hade då råkat i sladdning och gick över på vänster sida. Där slog bilen mot en stolpe som bröts av.

Håkan Edholm avled omedelbart vid olyckan. Hans färdkamrat vårdas på intensivvårdsavdelningen på centralsjukhuset i Karlstad. Hans skador anses inte vara livshotande.

Den stolpe som bilen träffade under sladdningen stod uppställd ett par meter från vägbanan. Stolpen tillhör en skyddsanordning som satts upp i samband med att man lägger om en kraftledning vid den planerade utbyggnaden av flygfältet.

Olycksbilen kommer att genomgå teknisk undersökning på trafiksäkerhetsverket. 6-10-77.

De Äldres Dag firades i Nyed på söndag med mycket god tillslutning till gudstjänsten i kyrkan och efterföljande nattvardsgång. Kyrkoherde Alvar Frykstam predikade över dagens text och kyrkokören under ledning av kantor Ruth Lundin medverkade. Vid efterföljande samkväm i Församlingshemmet sjöng kören efter kaffet flera sånger. 7-10-77



Kyrkoherde Alvar Frykstam tillsammans med de äldste av deltagarna, Frida Lindberg, Erik Herlitz och Ester Stockhaus.

SK Örnen i Bäckelid avslutade i oktober orienteringssäsongen och har nu gjort en sammanfattning över 1977 års aktiviteter. I den inbördes tävlingen har man räknat fram den mest framgångsrika orienteraren under året. Vinnare blev Elisabet Lønder och Karin Nordanstedt, som tävlar i klassen D 12 år, par. Det har gått mycket bra för dem med segrar vid tävlingar i Deje, Storfors och Kil, och de har fått bra placeringar vid flera tävlingar, men så har de också deltagit flitigt på såväl träningar som tävlingar. 1977



En av kaffekunderna var Ulla Edvinsson med sin son Götte i vagnen. För serveringen svarade Mia Andersson, Ann-Britt Skoglund och Gun Winquist.

Terapiförsäljningen på Aabacks gav ett mycket fint resultat. Sammanlagt fick man in inte mindre än 7.600 kronor på försäljningen av terapialster, kaffeserveringen och lotteriet. Inkomsten går som vanligt till inköp av nytt material samt resor och underhållning för pensionärerna.

Föreläsning av arbeten från terapin sker inte bara vid denna stora utförsäljning utan även under alla de dagar, som arbetet på terapiavdelningen är igång. Måndagar, tisdagar och fredagar mellan klockan 8.00 och 15.00 finns personal på plats och då går det bra att göra inköp. Ända fram till jul arbetar man dessa dagar och det finns mycket fint att välja på bland vävda, sydda och snickrade arbeten. Gör ett besök, det lönar sig!

Nyeds Pensionärsförenings terapiförsäljning på lördag eftermiddag gav ett mycket gott resultat. Den kontakta försäljningen av terapialster gick till 1.700 kronor och därtill kommer lotterier med en inkomst av cirka 1.500 kronor. Tillsammans alltså 3.200 kronor.



Ivar Jansson, pensionärsföreningens kassör, skötte även nu kassaskrinet. Lilian Davidsson har gjort en del inköp, som hon här klarar upp. 19-11-77

GÖTEBORG (TT) 1-12-77.

När kartläggningen av invånarna i det katastrofdrabbade området i Tuve i Göteborg avslutades på torsdagskvällen visade det sig att man inte fått kontakt med fyra personer av de 238 som var mantalsskrivna i området.

Utöver de fyra som saknas kan det dock finnas personer kvar i området, människor

Jordskredet i Tuve på Hisingen i Göteborg be-tecknas som det värsta i modern tid i Sverige, Surte-olyckan inräknad. Anledningen är att de hus som nu drabbats är byggda på ett modernt och mer instabilt sätt. De formigen simulades sönder vid skredet i Tuve. Husen i Surte däremot stod bättre emot lermassorna och gled med dessa i stället för att förstöras. Katastrofen är av sådan omfattning att Göteborg anser att staten bör gå in och ta kostnaderna och ansvaret för olyckan. Göteborg har helt enkelt inte råd att själv ta ansvaret.

Man räknar med att det kommer att ta flera dagar för ett par hundra man att gräva sig igenom området i sökandet efter offer. Sent på onsdagskvällen

som antingen varit på besök eller passerat området då det rasade.

Det stod på torsdagskvällen också klart att det är 65 hus som raserats.

Polisledningen bekräftade på torsdagskvällen att katastrofen hittills krävt sex liv. Fem av de döda har man lyckats ta upp ur husen medan den sjätte, en kvinna, inte kunnat tas fram ur husresterna.

30-11-77.
Raset började i områdets norra del där det bildades en skarp krater, och fortsatte mot söder där husen klumpades ihop i spillror.

Husvilla människor och människor som evakuerats från hus i rasriskområdet fick under kvällen ta sin tillflykt till KA4, Brunnsväskolan och Backaskolan där det upprättades hjälpstationer.

Till Sahlgrenska fördes ett tjugotal människor under de första timmarna efter raset. Tre hade kroppsskador medan resten var chockade. Ett tiotal barn fördes till barnsjukhuset vid Östra sjukhuset och till Lillhagen kom ett 30-tal chockade människor.

I räddningsarbetet på olycksplatsen deltog flera läkarlag, ett hundratal brandmän, ett par hundra militärer och flera hundra frivilliga. Alla lediga polismän uppmanades i radion att inställa sig till tjänstgöring.

-Intill rasområdet upprättades två hjälpstationer, en i södra delen vid den bensinstation varifrån larmet kom och en i prästgården i den norra delen.

Lindfors Pensionärsförenings samkvämsmöte på fredag eftermiddag i Folkets Hus blev en glad och trivsamt helafton med sång och musik, mycken och god mat samt en svängom till fin musik. Inbjudna till mötet var Edsvalla pensionärer och ett fyrtiotal hade hörsammat inbjudan och kom med buss till Lindfors.



I köket var det många som jobbade med mat och disk. 30-11-77

Utanför Värmlands museums trappa samlades redan en timme före kungaparets ankomst åtskilliga hundra människor, unga och gamla, för att få se sin kung och drottning. En nyinköpt röd matta hade rullats ut dels på själva trappan och dels i hallen. Drygt 300 specialinbjudna trängdes inne i muséet tillsammans med f. landshövding Edberg och hans maka Astrid. Landsantikvarie Gösta von Schoultz inspekterade in i det sista sin trupper. 7-12-77.

Trängseln var verkligen stor, och det var mer än en som undrade hur kungaparet skulle få plats.

Men det gick med lite god vilja.

Kungaparet anlände programenligt, välkomnades och trängde sig sedan genom folkhavet uppför trappan och in i den del av muséet drottning Victorias fotos och akvareller var utställda.



Kungaparet studerar ett tidsningslägg i Frödingsrummet på Alsters herrgård tillsammans med Ingvald Rosenblad

□ Högst njutbart

Intendent Barbro Järliden presenterade de medverkande på vers, elegant dessutom, Läkarsexetten, reducerad till fem (Bengt Widlund befinner sig i USA) sjöng inledningsvis Bellman, sedan Snolskys sonett Blå terrin samt Sometimes I feel. De inte bara sjöng, de presenterade också sina melodier på ett synnerligen elegant och humoristiskt vis.

Riksspelman Gert Olssons tur var det närmast och han uppträdde på vis man är van.

Museilektor Börje Ekström sjöng Menuett på Haga och så avslutades programmet med ytterligare tre melodier av Läkarsexetten.

Det var en njutbar underhållning och både kung och drottning uppskattade synbarligen detta programinslag.



Utrikesminister Karin Söder överlämnade guldmedaljen till Rolf Edberg, "årets värmlänning 1977". Medaljen överlämnades vid Wermländska sällskapets 162:a högtidsdag i Stockholm. 13-12-77.

Trotränare avtackad vid Calamo i Molkom

1977

I onsdags avgick en av de gamla trotjänarna vid Calamo i Molkom från sin tjänst efter femtio års anställning vid företaget. Det var Folke Edholm, som då blev avtackad och hyllad av företagsledning och arbetskamrater. Ett hundratal anställda var samlade i firmans matsal vid tillfället.



Vigo Eriksson tackar Folke för många års samarbete och överlämnar blommor och gåva från arbetskamraterna.

Logen Lindfors luciafest i lördags kväll i Lindfors Folkets Hus blev som vanligt en stämmingsfull och trevlig fest. Ett fullsatt Folkets Hus hälsades välkommet av Levi Ångebrant. Som första punkt i programmet var inlagt en visavdelning.

Bosse Runqvist tillsammans med en musikstuderande från Folkliga Musikskolan i Ingesund — av Bosse presenterad som Manfred — bjöd på ett mycket fint sammansatt och genomfört visprogram. 9-12-77.



Årets lucia var Birgitta Ivansson, som här görs färdig för intåg och får ljusen tända.

Välsjungande luciatag
Trots den fina inledningen på kvällen var dock luciatablån kvällens höjdpunkt. Årets lucia var Birgitta Ivansson, och hon följdes av en lång rad tärnor och stjärngossar. Före gick som alltid fyra tomtar med sina lyktor. De genomförde tablån fint. Särskilt hör nämnas att årets lucior var mycket välsjungande sångerna tonade rent och klart.

Minus 40 i Malungstrakten, 39 i Lekvattnet, 35 på flera håll och i övrigt i stort sett över 20 grader kallt i Värmland-Dal och Kopparberg. Det har med andra ord blivit ordentlig vinter: smällkallt och riklig tillgång på snö. 10-12-77

När Sven-Ove nu debuterar med en diktsamling — »Folkskygga dikter» — är det väl frågan, om någon svensk lyriker tidigare redan med sin debutsamlings första upplaga nått en så enormt stor siffra. Förlagstjänst — som är Sven-Oves förläggare — har tryckt upp 12.000 exemplar och säljer pocketboken billigt: fyra kronor kostar den.

Sven-Ove Svensson heter en ung molkombo som numera är bosatt i Huskvarna. För tio år sedan vann han en novellpristävling utlyst av FT, nu har han debuterat med en diktsamling tryckt i 12.000 exemplar. Titeln är Folkskygga dikter och beskriver det hårda 70-talssamhället i Sverige sett genom en poets ögon.

Sven Ove Svensson har en skiftande bakgrund. Han är jordbrukarson, han har gått Journalisthögskolan och han har arbetat på sågverk.

— Kanske gubbarna på sågverket i Molkom har en chans att läsa vad jag skriver, säger Sven-Ove, som är från Molkom och väl känner till sågverket, Molkoms bruk. Det var där han jobbade till sig sin första »riktiga» avlönning. För den köpte han en skrivmaskin.

För det första honoraret åkte han till Paris...

Sven-Ove Svensson är född och uppväxt i Nyed, föräldrarna bor i Ågebäckstorp, mellan Molkom och Väse.

— Jag är nog en slags bortrationaliserad jordbrukarson, säger han.

Mycket riktigt fick Sven-Ove under 60-talet vara med och hjälpa sin far avveckla jordbruket. Pappan jobbar numera på sågen i Molkom, och där har Sven-Ove själv kroppsarbetat i ett par år.

Biträden vill ha långbyxor mot dragighet

Gamla och dragiga lokaler på läkarmottagningen i Molkom, det har gjort att personalen, tre kvinnliga biträden, vänt sig till landstinget och begärt långbyxor. Det råder ett stort behov av sådana på Molkoms läkarmottagning, säger de tre och pekar på att det drar i lokalerna. Inte blir det bättre, eller varmare, av att biträdena måste ut i kylan för att hjälpa patienter ur och i bilarna.

PÅ MÅNDAG öppnar vi i NYA LOKALER

Fina öppningserbjudande
25-2-78
Välkomna!
MARGARETAS TEXTIL
Stationsgatan 8



Sven-Ove Svensson som debuterar. 22-12-77.



Luciatåget i Sutterhöjden bestod av stjärngossarna Henrik Lander och Mattias Björklund. Tårnor var fr. v. Karin Lander, Kerstin Einarsson, Carina Larsson, lucian Jeanette Danielsson, Madeleine Johansson, Eva Johansson och Marica Larsson. Bakom ena stjärngossen skyntar också den lille tomten Reine Nyberg. 5-1-78.

I Sutterhöjdens missionshus har söndagsskolan på platsen haft sin julfest. Lite sent kan tyckas. Men orsaken till detta är de många och krävande julbestyren. Därför lade man alltså festen till efter nyår. Det blev en glad och naturlig sammankomst. Många av barnens föräldrar och övriga släktingar hade mött upp. De fick vara med om ett omväxlande program med både lucia och ett julspele om Herodes och de tre vise männen.

Sexton nyedsbor åker Vasaloppet

Till Vasaloppet på söndag var från början arton deltagare från Molkom anmälda. Av dessa har två backat ur, men sexton är redo att ställa upp. De tävlar för Molkoms Skidklubb. Nestorn bland dem är Jan-Erik Larsson, som nu åker sitt femtonde lopp i följd. Han har inte missat något år av de femton. Fem åkare startar för första gången.

De fem »nybörjarna», som åker sitt första lopp är: 4447 Leif Molteberg, 4448 Jan-Erik Borgsten, 4449 Henrik Tågmark, 4451 Lars Olsson, 4452 Lars-Göran Widén.

Kyrkogården behöver nu utvidgas i Molkom

Nyeds församling vill utvidga kyrkogården med drygt 8.100 kvadratmeter, vilket skall ge plats för omkring 1.700 kistgravar. I förslaget ingår även en parkeringsplats med utrymme för 37 personbilar och två bussar. Stadsplanekontoret i Karlstads kommun tillstyrker församlingens begäran med reservation för parkeringsplatsen. De båda parkeringsytorna bör var och en anslutas till länsväg 240, alltså den allmänna väg som går förbi kyrkan, anser stadsplanekontoret. 7-2-78.

Före och efter årsmötet underhöll Björn Einarsson med trum-petsolo ackompanjerad på piano av mamma Siv. Ett uppskattat inslag i mötet.

Tranor över Lindfors!

På onsdagen sågs över Lindfors skola fem tranor på väg norrut. En underlig syn så här mitt i värsta, smällkalla vintern. Vart var dessa vårens budbärare på väg så här års och hur ska de klara sig i vinterkylan? Just denna dag var vinterns dittills kallaste med minus 23 grader på morgonen, kanske ännu kallare på en del ställen i Lindfors. 15-2-78.

5.000 liter natriumhypoklorid rann ut ur en behållare på en lastbil, som på onsdagsförmiddagen råkade ut för en olycka i Molkom. Lastbilen kom från Skoghallsverken och var på väg till Hagfors. När den vid järnvägsövergången i Upperud, på väg 240, fick ett fel på en behållare. Ett mycket stort utsläpp blev följden, och chauffören kontaktade omedelbart Larmcentralen, som i sin tur larmade Molkoms brandkår, Karlstads brandkår samt en specialgrupp från Skoghallsverken. Genom ett missförstånd gavs brandpersonalen intrycket, att det var frågan om klor vilket medförde att man omedelbart spärrade av alla tillfartsvägar. 15-2-78.

Nyeds Centerpartiavdelning höll i söndags kväll ett välbesökt årsmöte på Graninge Vårdshus. Ordföranden Sven Persson öppnade mötet och hälsade välkommen. Parentation hölls över tre avlidna medlemmar och deras minne hedrades med en tyst minut. Sven Persson valdes till mötetts ordförande och Ronny Nyström till sekreterare. Efter föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser beviljades ansvarsfrihet.

Styrelseledamöterna John Lundberg och Folke Nilsson hade avböjt omval. Ny styrelseledamot blev Göran Ivanesson och i övrigt omvaldes styrelsen, som består av Sven Persson, ordförande, Lars-Olov Einarsson, Märta Tågmark-Jansson, Björn Johansson, Elving Falck, Gunnar Eriksson, Sven Lander, Torsten Svensson, Marianne Hedberg, Arne Huldén, Gunde Paulsson, Börje Hedkvist och Maj-Lis Falck.



Några av deltagarna vid Centerårsmötet i Molkom. 22-1-78.

Babyn var stulen!

Babyn observerades av en patient. Babyn togs av personalen till BB-avdelningen. Där började man också göra efterforskningar om modern fanns någonstans på sjukhuset.

Vid 15-tiden stod sambandet klart. Då hade man hört i radion att en bil med en baby stulits i Nora. Det skärande radiomeddelandet sattes omgående i samband med babyn.

Larm

Från sjukhuset larmade man omgående polisen i Filipstad, som satte sig i förbindelse med polisen i Lindsberg och Nora.

träffades den piggs och rosenkinnad men hungrig i vestibulen på Filipstads sjukhus.

Biltjuven, som sannolikt inte observerade den lilla passageraren då han stal bilen, hade obemärkt lyckats lämna in åkpåsen med flickungen i sjukhusvestibulen.

Det var strax före klockan 14.30 som den skunkladda åkpåsen med

NORA (NWT)
Då Monalisa Henrysson, 22 år, från Ashyttan i Striberg kom ut från en affär vid Prästgatan i Nora några minuter efter klockan 11 på tisdagen fann hon till sin förfäran att hennes bil var stulen. Borta var också Petra, hennes en månad gamla baby.

Fyra timmar senare an-



Kossorna på Kärns gård låter sig väl smaka när Henrik Tågmark bjuder på ammoniakbehandlad halm. 10-2-78



Gustav Johannesson visar upp det egendomliga getingboet.

Hos Gustav Johannesson på Högåsen, Lindfors, fann man härmdagen ett säregt konatverk uppe på vinden. Vid en taktatol fanns ett getingbo, som var av mycket stora dimensioner och dessutom inte grått som ett getingbo brukar vara. Det var marmorerat och inte slätt, utan ytan bestod liksom av fjäll i ljusa och mörkare brunt. Det stora getingboet mätte 1,20 meter vid basen och hade ett djup av 40 cm. 26-1-78

Unikt försök på Kärns gård Halm blir hö

Halm blir hö! Påståendet kan synas något märkligt men energimässigt äger det sin riktighet. Det visar de provningsanalyser som gjorts på ammoniakbehandlad halm hos lantbrukare Henrik Tågmark på Kärns gård utanför Molkom.

Att behandla halm med ammoniak är i och för sig ingen ny metod. I grannländerna Norge och Danmark har man gjort försök sedan 1970. I Sverige är metoden däremot praktiskt taget oprövad och de få försök som gjorts, bl a i Skåne, har tidigare inte presenterats offentligt. Analysresultaten från Kärns gård var därför emotsedda med stort intresse.

Nyeds kyrkokör har hållit årsmöte hos familjen dr Mats Bergström, som sjätte året i följd inbjöd hela kyrkokören till fest. Kören som för närvarande har över trettio medlemmar, har under året fått god förstärkning av nya sångare. Årsmötet öppnades av ordföranden Siv Einarsson, som även valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 25-2-78

Trafikdödade vid Lindfors 10-3-- var från Insjön

Det var Rolf Enkvist, 60 år, Insjön i Dalarna, som omkom i olyckan på riksväg 63 mellan Lindfors och Mangenbaden på fredagskvällen. På centralsjukhuset i Karlstad vårdas den omkomnes maka. Hon är svårt skadad och infördes på intensivvårdsavdelningen. 13-3-78

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd värdfolket till bords och Mats Bergström gjorde detta med att sjunga ett eget kväde:

□
Vår kyrkokör är vår passion
ger vårt stämband en lämplig
motion
Inspirerad av Ruth
till en Herres salut
ger vi texten en annan version.

Refräng:

Sitt nu inte och somna nu ska vi
sjunga
så nu varer välkomna gamla
och unga
Vi har bjudit till fest min Ritva
och jag
vi har bjudit till festspel i dag.

Vi musiker har i vår krets
som till sången sätter sin spets
Pensionären vi har
många strängar har kvar
på sin lyra av Jössehärs-slag.

Publiken är trogen vår sång
tycker ej att konserten var lång
Vi vill ha deras stöd
det är vårt vatten och bröd
utan vilket oss kyrkan blev
trång.

Ett år har nu gått sedan sist
och vårt träd har fått många ny
kvist

Det är starkt av vår by
producera nån ny
som sin röst ej till skvalmusik
mist.

GRÖTFEST



Över 100-talet väsebor och några till åt närgröt på hembygdsföreningens traditionella grötfest

Lindfors IOGT/NTO och UNF höll på fredagskvällen gemen- samt årsmöte i Lindfors Folkets Hus. Mötet blev extra högtidligt - å grund av att 60-årsdiplom utdelades till två medlemmar. Anna-Lisa Långenberg öppnade mötet och hälsade välkommen Sven Jansson. Förhandlingarna klubbades reakt igenom. Efter föredragning av verksamhets- och kasaberättelsen fick styrelse på revisorernas förslag ansvarsfrihet. I styrelsen för IOGT/NTO blev det omval över hela linjen. Anna-Lisa Långenberg omvaldes till ordförande, Sven Jansson vice ordförande, Eric Ericson, kassör, Elisabeth Thörnqvist, sekreterare, och Jan Gudmund, vice sekreterare, Levi Angebrant och Inga Mühlbach utsågs till styrelsesuppleanter. 15-2-78



Frdn vänster ses Sven Jansson, Arne Mühlback, Henry Eriksson och Anna-Lisa Långenberg.

Vid Calamo i Molkom har i dagarna installation av en stor dragpress skett. Arbetet med att få den stora pressen på plats påbörjades i måndags morse av personal från leverantören Lagan Press i Lagan. Den nya dragpressen har en presskraft av 500 ton och pressbordets bredd är 1.800 mm. Nyanskaffningen är en investering på cirka 700.000 kronor. 9-2-78.



En av männen på Calamo, Sven-Olof Larsson, deltar i arbetet. Bilden är tagen från baksidan av pressen.

brik

Kylan orsakade största pådraget i Molkom sedan 1898!

När några molkbor på torsdagsformiddagen skulle åka för att hämta gasol för att tina upp en lastbil som inte ville starta, krockade de med postbilen. Och när de klev ur den krockskadade bilen och vände sig om såg de hur det rök från ladugården, som de just hade lämnat.

Det blev ett våldans pådrag av brandbilar, ambulanser, polisbilar och bärgningsbilar. Enligt till synes tillförlitliga vittnen var det det värsta pådraget man haft i Molkom sedan hembygdsgården brann år 1898! 15-2-78

Allt ihop var kylans fel.

I en gammal ladugårdsbyggnad i Uppered försökte männen värma upp en lastbil som inte ville starta. Enligt uppgift eldade de på en stekpanna som var placerad under bilen. Men bilen ville inte starta.

De tog då en personbil för att åka och hämta gasol. Men de hann inte köra mer än något 100-tal meter på Hembygdsvägen förrän de krockade med postbilen. Det var en rejäl smäll. Den kvinnliga brevbiären skadades och fördes senare i ambulans till centralsjukhuset i Karlstad.

dock utan att vara allvarligt skadad.

När männen steg ur sin tilltygade bil fick de alltså från olycksplatsen se hur röken steg upp från ladugården, där den förömda lastbilen stod.

Brandkåren fick tillkallas, och den kom med tre bilar. Men det blev förstås trassel även med det. Olycksplatsen var blockerad och brandkåren tog sig inte fram förrän man fått undan en av olycksbilarna.

Det var lastbilen som tagit eld under "upplivningsförsöket". Och sedan polis och brandkåren fått ut den kunde byggnaden räddas.



Birgit Lagerström, som representerade MHP:s kvinnodistrikt i Värmland, fick hjälpa filipstadsorsärföranden Henry Lindberg att dela ut tre förtjänstmärken för 50-årigt medlemskap i förbundet. På bilden fr.v. Birgit Lagerström, västeranerna Edward Svensson, Rudolf Jansson och Bengt Larsson samt Henry Lindberg. 15-2-78

Med värslad, muskalmelodier och danslekar firade Studieförbundet Vuxenskolan sitt 10-årsjubileum på fredagskvällen. Avdelningen Nyed-Våse är en av de två som finns inom Karlstads kommun. Karlstad är den enda kommunen i Värmland som delats upp i två Vuxenskoleavdelningar. Nyed-Våse-avdelningen är den rena landsbygdsavdelningen och omfattar även Alster och Alvsbacka. Och detta att det är en landsbygdsavdelning, trodde ordföranden i avdelningen Torvald Svensson, Våse, var anledningen till att det gått så bra att arbeta med Vuxenskolan just i dessa trakter.

— Det är lätt att få folk att arbeta mer ideellt och det är nog nåt gammalt som hänger i, kanske typiskt för landsorten, sa Torvald Svensson. 17-3-78.



Vårsupé avdts, t.ex. av Sven Andersson (t.h.), Sven och Gunnel Lander och av Margit och Sven Jansson m.fl. vid ett av borden.

FILIPSTAD (NWT) 2-3-78

Nu byggs sjukhuset i Filipstad, landets näst äldsta, om för den nya funktionen enligt den s.k. "Värmlandsmodellen". Om en dryg vecka kommer de första lokalerna att ombyggnadsmässigt vara klara att ta i bruk. I dessa skall då en rehabiliteringsavdelning (eftervård) temporärt inrymmas. Det rör sig om 19-20 vårdplatser och avdelningen öppnas den 28 mars då de första patienterna väntas komma. De patienter som kommer att få rehabiliteringsvård vid avdelningen i Filipstad remitteras via ortopediska kliniken i Karlstad, som också kommer att svara för läkarfunktionen vid avdelningen.

Nu har socialstyrelsen gett klartecken till landstinget om den planerade läkarstationen i Molkom. Beskedet — som kom häromdagen — innebär att byggstarten kan komma igång redan i år och man har beräknat att stationen skall stå helt färdig hösten 1980. Tidigare sa socialstyrelsen nej till att sätta igång läkarstationsbygget, ett besked som väckte stor bitterhet, inte minst bland den nuvarande läkarstationens personal. Trängsel och lyhörddhet är allvarliga brister som man hoppades komma till rätta med genom en ny station. 30-3-78

Socialstyrelsens negativa besked i följd utlöste protester från personal, men också från organisationer. De handikappades riksförbunds lokalavdelning gick in med en skrivelse, folkpartiets lokalavdelning i Nyed rände sig till socialstyrelsen och Nyeds socialdemokratiska förening tog ett uttalande vid ett kommunalstämmöte i augusti — alla med syftet att försöka få igång bygget av läkarstationen.

likt servicehus med apotek, försäkringsgassa, socialbyrå, lokaler för sjukgymnastik, folkhälsovård och — naturligtvis — en väsentligt utbyggd distriktsläkarmottagning.

— Vi kommer att få mycket större möjligheter att ta hand om patienterna på ett bra sätt, kommenterar doktor Bergström. Framför allt slipper vi dagens lyhörddhet, som måste vara oerhört besvärande för våra patienter.

Glad läkare

Den massiva kritiken av det tidigare beslutet har gjort att socialstyrelsen nu tänkt om, och det nya beslutet hälsas med stor glädje. Så här säger distriktsläkaren Mats Bergström i Molkom:

— Jag är mycket glad. Beskedet är oerhört positivt och det kom som en lättnad då vi arbetar i en situation, som vi bedömer som direkt ohållbar.

Redan om två år, våren 1980 hoppas Mats Bergström att man kan börja flytta in i den nya läkarstationen. Denna kommer att bli ett för Molkom del jätte-

Tre läkare

Inom en inte avlägsen framtid kan Molkområdet också hoppas få ha tre (3) läkare i tjänst vid läkarstationen. Två ordinarie och en läkare under utbildning, en s.k. at-läkare. Bättre sjukvård kommer att bli det självklara resultatet.

— Själva genomströmningshastigheten av patienter kommer nog inte att öka, tror Mats Bergström. Det är inte det vi siktar på. Men med tre läkare och en helt ny läkarstation kan vi ge väsentligt bättre vård och ägna patienterna mer tid.

LRF-avdelningen i Nyed fick celebrert besök till sitt ärmöte som hölls i Föreningsshemmet. Nyttillträdde lantbrukardirektören K G Thörn, Karlstad, presenterade sig för Nyedslantbrukarna och passade samtidigt på att ge informationer om de nya riktlinjer inom jordbrukspolitiken som är aktuella. Det är riktlinjer som bygger på 1972 års jordbruksutredning som bl.a. talar om livsmedelsberedskap för Sverige, samtidigt som vi skall dra vårt strå till stacken för att försöka lindra världsavliten. Det sägs också att familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen, samt att man skall främja deras uppbyggnad och vidmakthållande. Dessutom skall de i jordbruket anställda garanteras en social och ekonomisk standard som är lika med jämförbara grupper i samhället.



Lantbrukardirektör K G Thörn tillsammans med LRF-avdelningens ordförande Roland Karlsson och styrelseledamoten Bo Cidér. 18-3-78



1-4-78 Nu har järnvägsstationen i Molkom fått ny skylt.

Lindfors förlorar sin enda butik?

Kommer den lilla konsumbutiken i Lindfors utanför Molkom att läggas ned? Konsum Värmlands styrelse har ärendet på sitt bord och diskuterar just nu saken. Enligt det förslag om nedläggning som lagts ska butiken slå igen för gott den 30 juni i år och då blir Lindfors samhälle utan livsmedelsbutik. Närmaste affär finns i Molkom.

tör Bertil Rönndal när han på tisdagskvällen besökte konsumstämman i Molkom. Efter hans anförande följde en mycket livlig diskussion. Flera röster höjdes för att Konsum Värmlands styrelse nu måste tänka sig för, i synnerhet måste man ha de äldre kunderna i tankarna innan man fattar ett definitivt beslut, menade man.

— Det är ju dessa äldre konsummedlemmar som varit med om att arbeta upp butiken, sa det under stämman. Bertil Rönndal motiverade nedläggningsdiskussionen med att butiken i Lindfors under flera år gått med dålig lönsamhet. Medan Konsumhallen i Molkom ökat sin omsättning har omsättningen i Lindfors gått den motsatta vägen. Denna utveckling har pågått i flera år och oren för butikens framtid har ofta påtalats av enskilda och av olika organisationer.

För dryga decenniet sedan lades konsumbutiken i Borsrud, ett par kilometer från Lindfors, ner och sedan dess har oren i Lindfors varit stor för att samma sak ska hända med Lindforsbutiken.

För detta nedläggningsförslag redogjorde Konsum Värmlands direkt-

STOCKHOLM (TT)

Efter mer än 50 år som radioman har Sven Jerring nu lämnat sin tjänst vid Sveriges Radio. Det skedde vid månadsskiftet.

Jerring, som nu är 83 år, är en legend inom svensk radio. Han var den förste hallämnen när dåvarande Radiotjänst inledde sin verksamhet 1 januari 1925. Han startade samma år Barnens brevlåda, som blev världens troligen längsta radio-serie med samme programledare - Farbror Sven, programmet lades officiellt ned 1972.

Det var också 1925 som Sven Jerring för första gången refererade Vasaloppet, och därmed inleddes en tradition inom sportradion.

Enligt en annan tradition inom radion skulle Sven Jerring vara "halläman" på nyårsaftonen. I samband med nyårstjänsten förra året fick han av utbildningsminister Jan-Erik Wikström ta emot medaljen Illis quorum för sina insatser inom ljudradion.

Sven Jerring pensionerades från Sveriges Radio 1965 men "gick kvar på stat" och fortsatte att göra program. 7-4-78.

Efter 50 år



Den här bilden är från 1924 då en mycket duktig elev vid namn Sven Jerring (!) fungerade som halläman i den första studion på Malmkillnadsgatan i Stockholm.

järnvägsövergång i Molkom

Ett allvarligt olyckstillbud inträffade på onsdagsförmiddagen i Molkom. En dam kom åkande med sin bil på vägen mot Tidafors när hon i det dåliga väglaget skulle passera järnvägsövergången vid Uppered. Vid övergången finns fortfarande den svacka i vägbanan som för några veckor sedan orsakade att en tankbil tappade en kemikalielast och utlöste storlarm. 7-3-78.

— Vi har tyvärr fått erfara, att vi mist flera av våra äldre verksamma medlemmar på sista året, vi minnas dem med tacksamhet och deras minne kommer att finnas kvar hos oss framgent, skriver Märta Karlsson i sin berättelse, som hon avslutar med en förhoppning om att det fina samarbetet i avdelningen måtte bestå och att arbetet inom center-rörelsen må krönas med framgång.

Veteraner hedrades

Fyra medlemmar, som varit med från starten, deltog i festen

på Gränge och fick motta var sin blomma. De var Hedvig Svensson, Sutterhøjden, Ida Eriksson, Höglunda, Maggie Nilsson, Slättåsen och Inger Jansson, Sutterhøjden. Förhindrade att närvara var Ester Johansson, Tyra Karlsson och Birgit Magnusson. De tre har också varit med från starten och till dem sändes blommor.

Olle Einarsson framförde en hälsning och lyckönskan från Centerpartiet i Nyed, en hyllning på vers som han själv diktat. Från Nyeds Södra CKF kom en blomsterhälsning.

Förra veckan blev en minnesvärd vecka på Filipstads sjukhus. Då öppnades en ny rehabiliteringsavdelning i sjukhusets äldsta del. Det var gamla 12:an som togs till tjänst igen efter att ha stått outnyttjad en längre tid.

Den nya rehabiliteringsavdelningen är det första mer synliga steget på väg mot en fungerande s.k. Värmlandsmodell vid Filipstads sjukhus.

Avdelningen rymmer 20 platser och är i sitt slag smått unik. Den är nämligen en komplementavdelning till den ortopediska kliniken i Karlstad varifrån patienter kommer att remitteras till Filipstad för viss eftervård. 7-4-78.

Tystare än vanligt var det i Bäckelid på påskaftonens morgon. Det var tyst och stilla även anorstädes i Siw Reinestrands hemtrakter. Men Bäckelidsborna var inte de enda som föredrog att sitta inne och se på Hylands Gomorron-program. En stor del av svenska folket tillbringade påskaftonens morgon framför TV:n. Klockan 9.20 fick dessa miljoner svenskar träffa Siw Reinestränd för första gången i rutan. Presenterad av Lennart Hyland begick hon sin debut iklädd svart sammet och rosa blus och med gitarren med sig sjöng hon ett par visor. 25-3-78.

Siw Reinestrands TV-äventyr i Göteborg började i fredags, när hon tog tåget till Lilla London. Väl framme i Göteborg bar det

iväg till TV-studion där hon träffade Lennart Hyland, producenten Steen Priwin och alla flickor som skulle svara för att Siws make-up var perfekt för påskaftonens utsändning. Man kontrollerade ljussättning och färger — förövningarna pågick hela eftermiddagen och alla var, säger Siw, enormt positiva och hjälpsamma.

— Och Hyland var i absolut toppform, tycker Siw.

Bra debut

Hur det hela förflöpte? Ja, Siw inledde säkert med Trollsejd av karlstadsdiktaren Rex Nordensson, f.d. journalist med en enorm och hittills ganska okända visproduktion.

Siw fortsatte med sin egen tonsättning av Ferlins Jäg vet inte vad, en visa som finns med på Siws första LP.

Tre visor, hade man ursprungligen sagt, men tiden medgav endast två och efter några minuter var Siw Reinestrands debut i TV-sammanhang över.

Nu återstod att ta emot hyllningarna. Ett morgonpiggt, påskfirande Sverige lät höra av sig genom telefon och vackra blomster anlände till Siw. I Göteborg kom folk fram till Siw och hälsade vitsigt: Gomorron, gomorron! Hemma i Bäckelid satt familjen stolt när Siw framträdde för den största publik hon någonsin haft!



Siw Reinestränd



Rosor till CKF:are som varit med från starten gavs till veteranerna Maggie Nilsson, Hedvig Svensson, Ida Eriksson och Inga Jansson.

Nyeds Östra CKF-avdelning firade sitt 30-årsjubileum

Nyeds Östra CKF-avdelning firade sin 30-åriga tillvaro med en festlighet på Gränge Vårdshus i lördags kväll. Ett 50-tal personer hade samlats och hälsades välkomna av föreningens ordförande Gunnell Lander. En fin och god middag serverades. Ingegärd Carlsson, Reparetorp, läste en historik sammanställd av Märta Karlsson i Svenserud. Enligt denna bildades Nyeds Östra CKF eller rättare Nyeds SLKF-avdelning, som föreningen först hette, den 11 februari 1943. Då besökte Ida Olofsson från Lillpite Bydegården i Fageråsen och talade över ämnet Landsbygdskvinnans betydelse och uppgift. 7-4-78.

Ordföranden i Nyeds Hembygdsförening, Per Eriksson, kunde hälsa en fullsatt sal i Hemvärdsgården, Uppered, Molkom, välkommen till den hembygdsafton, som Hembygdsföreningen inbjöd till i tisdags kväll. Upptakten till mötet stod unga Stina Eriksson för med fint fiolspel. Hon spelade fyra stycken folk-musik.

Det hade varit litet problem med vad sammankomsten skulle kallas. Egentligen var det avslutningen på den spånadskurs, som för en tid sedan hölls i Bäckelid, och kvällen kom även att gå i linets och dess odling och tillrednings tecken.



Selma Larsson, Märta Karlsson och Gerda Forsberg visade under kvällen vad de lärt under kursen. Spinnrockarna knarrade hela kvällen. 2-4-78.



2-4-78. — Usch och fy vilken ful skrotbil, säger Jan Wikner (mörke glasögon) och pekar ut styggelsen för Anders Angberg (t.v.), Eric Westberg, Evald Tullborg och Sten-Ake Einarsson. Nu skall det bli ordning i kommunen och sådana här bilbruk skall bort. Det lovar Lions och hälsoutrdrätschefen Eric Westberg är tacksam för det.

Det är faktiskt inte ovanligt att «vanliga» tar flygcertifikat. Man kan ha mycket skojigt uppe i det blå. Även om man inte spenderar en smärre förmögenhet på en egen flygmaskin! Detta kunde en handfull intresserade få veta på Brattfors flygfält under helgen. Filipstads flygklubb hade en samling där och informerade om hur man bär sig åt för att ta flygcertifikat. En liknande informationsträff kommer man att hålla lite längre fram, nästa lördag.



Flygintresserade herrar vid en liten härra: Flygklubbens ordförande Erik Kullberg, dess sekreterare Jonny Svensson och motorflygchefen Ralf Mickelsson. 25-4-78.



Anrika Nyeds hemmansägareförening har hållit årsmöte. Man samlades i Asvällskolan i samband med Föreningsbankens årstämma på fredagen och det konstaterades under mötet, att föreningen nog måste kosta på vissa reparationer av den jordbruks- och bostadsfastighet som föreningen äger i Mangstorp. Föreningens årsmöte beslutade att omöjligt styrelsen och den består alltid av Sven E. Wadman (ordförande), Ivan Jansson (sekreterare och kassör), Ingvar Andersson (vice ordförande) samt Bele Ivarsson och Sten Ohlsson. (På bilden ses Sten Ohlsson, Ivan Jansson och Sven E. Wadman.) 15-4-78.

Vår hälsning på varmlandske tungomåle

Visserligen är valborgsmässoaftonen för länge sedan passerad — men våren är fortfarande på väg och den är sannerligen värd att hälsas av alla oss människor, som längtar efter ljus och värme. I Bruksparken i Molkom var det Olle Einarsson, som höll

talet till våren på valborgsmässokvällen. Det sjorde han på vers och därtill på det varmländska tungomålet. Det var ett tal, som vi tycker är värt att låta en bredare allmänhet ta del av, så här i vartidur!



Olle Einarsson håller talet till våren i Bruksparken.

Valborg 1976

Vi ha stått här i parken — vi ha sjöngt i kör
Nu står ja här solo — som vartalere gör
A ska tale te vårn — som vi ha långta åter
I måner å vecker — i dager å nätter
Den vår som vi vesste fanns under snön
Men inte förns isflaka släppte sjön
A vägera börj glittrte på nytt
Känd vi att vintern va mot vår förbytt

A om ja ser ut över sockna i store drag
Ha ja märkt hur han komme dag för dag
I frå Bråxnäs i sör te Hösjön i nola
Den vårn som ä färbo om sömmern å sola
Den vårn som vi människor behovver så väl
som ger liv å kraft öt kropp å själ
Den vårn som gör att knöppera sväller
å som framövrer ska ge oss ljumme kväller

Ja — så öpplevver vi vårn när hon kommer
tebaka te traktera
Som e ljuvli gåve i frå de högre maktera
Då känne då som jola som skogen vill sjonge
A gamle plär känne sig som vöör de onge
A blommer å faggler — människor å djur
vill sjonge må i sången som ä stämd i dur.

Det ljusnar det ljusnar i rymden den klara
Men skogen bidar tyst och mörk vid sunnanvindarnas sus
Och allt vad hjärtat i vinter drömt — om vänt och värligt
om varmt och ömt
Det vaknar upp till en verklighet så vid och blå och ljus.

Låt oss hälsa denna, vida, ljusa verklighet — våren
välkommen!
Och låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för
den Svenska VAREN — för dess återkomst!



Kören sjöng under Ruth Lundin-ledning.

Vårt krav är alltså: — BYT
INGA GATUSKYLTAR!
Andra beslutet i stället!

En arg protest från Molkom!

6-4-78.

Även till synes dumma beslut i kommunala frågor brukar vid närmare studium få en vettig förklaring. Beslutet att ta bort gatunamnet Kärleksstigen i Molkom är dock enbart dumt — och där inte omdömet sviktat i den kommunala beslutskedjan måste man ha brustit i uppmärksamhet.

Vad förorenar dricksvattnet i Dalbotorp?

27-4-78.

Är det konstgödningens fel, undrar Roland Henriksson i Brattfors. Roland har nämligen fått höga nitrathalter i det vatten som han tar från den nio meter djupa brunn han har. Men han är inte ensam om problemet. Det är flera i Brattfors som delar Rolands bekymmer.

Anledningen till att Roland Henriksson tog vattenprover var att kopparrören till värme pannan helt plötsligt gick sönder. Det visade sig att rören hade frätts sönder och misstanken väcktes genast, att det var föroreningar i vattnet. Mycket riktigt gav alltså testerna just det beskedet.

Vettig sjukvård

— Vi vill ha en vettig sjukvård, framhåller Mats Bergström. På landsbygden har dagjournen fungerat bra, men t.ex. i Karlstad har den inte räckt till. Jag är inte främmande för skiftgång på Gripen, om man kan få nog många läkare dit. Förr har vi haft för oss, att om det har kommit en patient med tandvärk och bett att få en albyl, så kunde en sköterska inte få ge det utan att först fråga oktern. Då skulle han väckas och se sitt tillstånd. Sådant ska vi försöka komma ifrån.

Distriktsöverläkare Mats Bergström, jourledare för den öppna vården i Karlstads jourområde. Nu ska man ta i med krafttag för att minska jourens arbetsbelastning 25-4-78.



Färre okynnesbesök

En av sköterskornas nya uppgifter blir att hänvisa sökanden till distrikthälsövärdens mottagning under dagtid. Ett led i strävan att minska antalet "okynnesbesök".
— Det händer tyvärr att folk av bekvämlighets skull föredrar att söka sig hit på kvällen eller natten. Det är inte så roligt att bli väckt klockan 4 på morgonen av någon som har vrickat foten tre veckor tidigare. Och sådant har faktiskt hänt.

— Sådant här gör att belastningen på jourcentralen ökar och att sjukvården försämrats för de som verkligen behöver den. Vi måste få folk att skilja på den vanliga dagmottagningen och juren.

Han påpekar att den här hårda belastningen upplevs som mycket besvärande av många jourläkare. Flera distriktläkare har blivit befriade från jourtjänst på grund av den hårda arbetsbördan. Och den utgör, enligt Mats Bergström, en negativ rekryteringsfaktor.

Karlstads jourområde tillhör landets största. Totalt ska man serva 120 000 människor.

Ring 90 000!

Nu försöker man få allmänheten att i första hand vända sig till rådgivningscentralen via 90 000. Därför kan de sedan hänvisas till akuten. I dag är det bara 20 procent av de som kommer till akutmottagningen som först har varit i kontakt med rådgivningscentralen.

När elva år gått Flyg, 25 bilmil, tre stora försäljarens industrier, blommor, troll

dotter tillbaka som Drottning till Hagfors -

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia drog säkerligen en suck av lättnad när de sjönk ner i fåtöljerna på det taxifyg som vid 17.30 lyfte från Karlskoga flygplats



och återförde kungaparet hem till Slottet efter en jobbig torsdag i Värmland som Uddeholms gäster. 27-4-78.

I ett vägkör i Storfors stod Cecilia herslow tillsammans med sin mamma Ingrid och väntade på att få ge drottningen en värbukett. Bilarna stannade. drottningen steg ur och lilla Cecilia sa: Jag heter Cecilia och vill ge dig dom här blommorna.

Tack skall du ha Cecilia, sa Silvia, men oj så kall du är om händerna... Även kungen var av och hälsade.

Kristinas svåra skoldag som rullstolsbunden

20-5-78

Kristina Henriksson är neurosedynskadad, har benproteser men måste använda rullstol vid längre förflyttningar. Hennes händer sitter i 90 graders vinkel mot de alltför korta armarna. Kristina bor i Molkom och håller just på att avsluta första läsåret på Spångbergsgymnasiet. Kompisarna hjälper till med transporter i skolan, men resten klarar hon själv med glans.

Apoteket blir fritidsgård?

27-5-78

Kommer Molkoms snart tomma apotekslokaler att bli fritidsgård? Detta är en aktuell fråga sedan man från kommunens sida börjat intressera sig för detta alternativ.

Det anses att fritidsgården i Upperud är i så dåligt skick att de 200.000 kr man planerat att satsa på reparationer ändå bara blir en tillfällig lösning. Om några år kommer gården ändå att vara alltför nedsliten, menar man.

Möjligheten finns alltså att apoteket blir den »nya» fritidsgården i Molkom.



Kristina Henriksson behöver ständigt hjälp av kamrater, som här av kompiserna Eva- Lena.

Avtackad hos Casco



KRISTINEHAMN (NWT) 1928 började Gösta Larsson (bilden) sin anställning hos AB Furuplywood i Kristinehamn och han var bland dem som startade Cascos verksamhet i Kristinehamn. Under sin 50-åriga anställningstid var han bl a läggare i limavdelningen hos Furuplywood. 1948 blev han arbetsledare på denna avdelning och har varit arbetsledare även inom Cascos limavdelning. Under de sista åren var han ansvarig för slutmaleringen och transportererna av färdigvaror till färdigvarulagret. På fredagen gick Gösta Larsson i pension efter precis 50 år och en månad 2-5-78.

Kristina Henriksson bor i Molkom och studerar på Spångbergsgymnasiets samhällsvetenskapliga linje. Hon är neurosedynskadad, bär benproteser men behöver åka rullstol vid längre förflyttningar. Händerna sitter i 90 graders vinkel mot de alltför korta armarna. Kristina skriver dock utmärkt både med penna och på maskin, fick för någon tid sedan åldersdispens, så att hon skall kunna ta körkort redan vid 17 år, således i höst. Med en helt handmanövrerad bil beräknas inte trafiken ge några problem.

Kristina Henriksson klagar inte över sitt handikapp, vill klara vanlig utbildning och komma ut i arbetslivet. När FT bad henne beskriva en skoldag, valde hon att berätta om när allt fungerar som bäst, bilderna fick inte visa några konstruerade, drastiska situationer, bara typiska, ständigt återkommande händelser. Här intill publicerar vi alltså Kristinas egen text och bilderna hon valde.

När Karlstads kommun 1971 "kapade åt sig" Nyeds kommun fick Karlstad en rik och välskött kommun. Nyedsborna hade före sammanslagningen skaffat sig det mesta av erforderlig samhällsservice. Man hade byggt reningsverk och vatten-

I Nyed bor det idag ca 4 000 människor. Av dem bor 1 890 i tätorten Molkom.

Nyed är en typisk småbrukarbygd men böndernas skara har här liksom på övriga platser minskat.

verk av väl tilltaget format, man hade skolor och ålderdomshem, stora skogar, vidsträckta markområden, bl a Backa norra med plats för byggandet av närmare 500 villor, och dessutom hade man betydande fonder. 20-5-78

I Nyed har många f.d. lantbrukare flyttat in till Molkom, där de jobbar i industrin.

För hundra år sedan existerade inte tätorten Molkom. Men i och med järnvägens tillkomst 1876 började Molkoms utveckling. Sidan 9



Gunnel Härdig förklarade att föräldrarna i Molkom måste se till sina barn bättre.



Gunnar Sundell tror inte mycket på ropet efter polis...



- Jag ville att Nyed skulle inkorporeras med Filipstad, sa Åke Johansson.

Socken-träff i Nyed

Cykelbingo Örnen-upptakt till vårens 'Örnenrundan'

Cykelbingon i SK Örnens regi på lördag eftermiddag var ämnad som en upptakt till Örnenrundan. Den startade på söndagen och verkar redan från början få ett stort intresse, många startkort har redan sålts. Cykelbingon samlade ett 25-tal åkande. Kanske var det alltför vackert väder för att många skulle ge sig ut mitt på eftermiddagen att cykla, men 25 deltagare får väl anses ganska gott det också.



24-5-78

Sune Rosenberg, Elly Johansson, Kent Eriksson, Barbro Samuelsson, Ångeborg Gråberg, Magnus Johansson, Anders Gråberg, Lars Gråberg och Roger Svensson klara för start i cykelbingon. SK Örnens Lennart svensson är »starter».

Varor för 15.000 stals vid inbrott i Molkoms-firma

Natten till onsdagen slog tjuvar till mot firma Bilvård (GULF) i Molkom. Tjuvarna krossade en 90 x 200 centimeter stor ruta i entrédörren och den vägen gick de sedan in i bensinstationens butik. I butiken hade sedan tjuvarna ställt till en rejäl orda. Drickflaskor hade krossats och man hade trampat sönder en hel del varor, däribland cigarettpaket. 20-5-78

En inventering visar att tjuvarna plockade med sig bl.a. 19 solglasögon, 200 gramfonoskivor, ett tiotal bilplädar, extraljus samt viss annan bilutrustning, en TV-apparat och (1) limpa cigaretter. Sammanlagt uppgår värdet till ca 15.000 kronor. Då är kostnaderna för reparationer av skadorna oräknade.

Sedan de nuvarande ägarna av Bilvård övertog företaget - för två år sedan - har man haft fem

inbrott. Onsdagsnattens inbrott var det största. Tidigare har det varit frågan om stulna cigarettpaket och andra, mindre dyrbara varor. Vid onsdagsnattens inbrott var det troligen frågan om bilburna tjuvar och polisen har vissa uppgifter att gå efter i spaningarna.

Detta var det fjärde kända inbrottet i Molkom under några dygn. Tidigare genomfördes inbrottsstöld i fyra villor vid Kärleksstigen och Utterstigen.

Karisänglunken femårsjubilerade



Yngste deltagaren, ett och ett halvt år gamle Mattias Johansson, passerar mathkontrollen hand i hand med farfar Ake och pappa Sören.

— Skam den som ger sig, tänkte köpmannen Stig Larsson i Molkom och fick till slut som han ville. Stig Larsson ansökte i vintras om att utanför sin affär i Molkom få bygga upp ett plasttält, för att sälja en del sommarartiklar. Orsaken var att de vanliga affärsutrymmena inte var tillräckligt stora för att kunna ta emot ytterligare utökning av sortimentet, i varje fall inte i den omfattning Stig Larsson planerat.

I slutet av januari skrev han därför till stadsarkitektkontoret i Karlstad och bad om löfte att få genomföra sina byggplaner. »Bifalles ej», skrev man till svar på Stig Larssons brev. Men man tillade också, att han kunde komma in till byggnadsnämnden med ett överklagande inom sju dagar.

Avslaget berodde på att det plasttält Stig Larsson ville

ställa upp skulle placeras på en parkeringsplats. »Tältet tar för stort utrymme», sa man på stadsarkitektkontoret.

Näväl, Stig Larsson fick till slut besök av stadsarkitekt, som på ort och ställe besiktigade den planerade byggplatsen. Men också Stig Larssons överklagande avslogs.

Nu ingrep ett par ledamöter av byggnadsnämnden. Det var

centerpartisten Olle Einarsson och folkpartisten Erik Nilfors, som tillsammans i nämnden började arbeta för att avslaget skulle ändras till ett tillstyrkande och ge Stig Larsson möjligheter att expandera. Efter den aktionen inom nämnden bifölls till slut Stig Larssons ansökan om byggnadslov och någon vecka efter beslutet stod tältet på plats.



Köpmannen Stig Larsson framför det plasttält han till slut fick bygga. 3-6-78



Gruppenbild av deltagarna i Erik Jonssonsläktens träff.

125 ur Erik Jonssonsläkten samlades till stor släktträff

Erik Jonssonsläkten i Nyed hade i helgen årsammankomet och träff. På lördag eftermiddag hölls fört årsmöte i Asvallaskolans musikal och därpå åt man gemensam middag i skolans matsal. Gräninge Vårdshus stod för maten. På söndag förmiddag deltog man i gudstjänsten i Nyeds kyrka och därpå följde kaffe i Församlingshemmet, dit samtliga gudstjänstbesökare var inbjudna.

Konsum-anställda i Lindfors har blivit avtackade Ny ägare fortsätter

De anställda vid den nedlagda konsumbutiken i Lindfors har uppvaktats av konsummedlemmar i Lindfors med omnejd. Blommor, presenter och penninggåvor överlämnades som tack för de gångna åren där. Butikschefen Bertil Persson har varit anställd i tjugo år, Gunborg Erikssohn i tjugotvå och Sonja Larsson i några år som extra vid behov. Samtliga uppvaktades i sina respektive hem.

Dessutom kan omtalas, att Konsumbutiken i Lindfors, som nu alltså varit nedlagd från den 1 juli, åter kommer att öppnas i höst. Den nye ägaren är Bengt Carlsson, Vålberg, som kommer att föra specier och livsmedel. Det blir alltså en privat köpman, som tillträder, och servicen för de omkringboende blir därmed ordnad.



En del av publiken vid Nyedscenters försommarmöte i Fageråsens bygdegård på lördagkvällen. Längst t.h. riksdagsman Karl-Eric Norrby. 10-6-78.

Grov vandalisering vid Graningebadet!

Vid Graningebadet har grov vandalisering skett. Fyra dörrar till toaletterna och förråden har brutits loss och eldades upp. Inte nog med detta. Sönderkrossat glas har kastats i vattnet vid badplatsen och förorenskat skårsår bland de badande. De har fått söka läkarhjälp för skadorna.

Vandaliseringen är polisanmäld och man väddar till detektiven allmänheten att i fortsättningen ha ögonen öppna. Det verkar ju underligt att ingen skulle ha sett, när dörrarna eldades upp. Vi måste alla i samhället hjälpas åt att få bukt med sådana här företeelser, säger man från polisens sida.

I förra veckan var livbåten, som är placerad vid badet, borta och den hütades slutligen vid en annan plats i sjön. Det är lätt att tänka sig vad som skulle ha hänt om en olycka skett. Även en sådan handling är brottligt! 1-6-78.

Nyed-Väses 'kulturhus' sist i inventeringsrad

besök av folk som säger att de har kommit för att titta på fastigheten. De har legitimation som visar att de verkligen är de som de utger sig för att vara. I Nyed och Våse är det fyra arkitektstuderande som sköter inventeringen: Yvonne Olsson, Ingela Gustén, Charles Ernstein och Marianne Nilsson:

- Vi brukar bli väldigt vänligt bemötta, berättar de. Folk brukar lämna en hel del upplysningar som är av stort värde för inventeringen.

Så har då midsommar firats traditionellt ännu en gång i Nyed. Asbackehemmet startade föret med dans kring midsommarstången och musik av Bjällverudsfläckorna, så som har varit vanligt nu i många år. Pensionärerna med släkt och vänner mötte upp och de som orkade deltog i dansen, de andra var åskådare men följde med och gladdes åt sång och dans. Ingegerd Fallander ledde dansen både på Asbacka och i Upperud.



Kransar binds till stången. 25-6-78.



23-6-78.

Pensionärer med gäster hade mött upp för att delta i firandet.

Behåll fattningen
Bli alltså inte förvånad om ni får



Här har inventerarna gjort ett "fynd": Skinnartorp i Nyeds socken. Inventerarna Marianne Nilsson, Charles Ernstein, Ingela Gustén och Yvonne Olsson samt amanuens Eva Björkman i samtal med ägaren Helmer Johnsson. 21-6-78.

NYED FICK SIN EGEN DRÄKT

Ett omfattande, mång-
årigt och besvärligt forsk-
nings- och inventeringsar-
bete ligger bakom och
många hundratals timmar
av handarbete, men på
söndagen kunde allt detta
myckna arbete krönas med
invigningen av den vackra
Nyedsdräkten. Det har
varit mycket svårt att hitta
gammalt material till dräk-
ten i bygden, och så små-
ningom kom man fram till
orsaken: Det har här fun-
nits ett pappersbruk, som
gjort papper av lump och
därför har köpt upp gam-
malt linne, t.ex. de gamla
hembygdsdräkterna. En del
anträffades dock som isole-
ringsmaterial i ett torp i
Älvbacka och andra delar
har man fått fram på andra
vägar. Men tid har det
tagit. Därför var det en
dubbelt glad och festlig
dag, då Alvar Frykstam på
söndagen kunde inviga
Nyeds härads vackra dräkt,
buren av inte mindre än 29
damer.



Här ses alla de 29 damerna på väg in i Nyeds kyrka, iklädda den vackra Nyedsdräk-
ten, resultatet av årtals av forskning, inventeringar och arbete. 18-6-78.



Nyedsdräkten
inviges i samband med guds-
tjänsten i Nyeds kyrka söndag
den 18 juni kl. 11.00. Sam-
kväm med kyrkkaffe i För-
samlingshemmet efter guds-
tjänsten.
Dräktkommittén
Tydligt kan vi inte förrän vid ett senare tillfälle ge läsarna en
förebild av den vackra Nyedsdräkten, men så här kommer den att
se ut: Röd- och blårandig kjol, vit överdel utan broderier, vitt
livstycke, vitt förkläde med smala röda ränder, ett blått eller
blårandigt halshölde, vitt broderat mössa, vita strumpor och svarta
skor samt en svart halsduk.

Vid busshållplatsen i Lindfors finns sedan några år en väntkur. Den har varit mycket upp-
skattad av de resande, som där har kunnat ta skydd mot väder och vind. Sedan drygt två måna-
der ligger nu denna kur omkullvräkt i diket. Tydligt har någon eller några roat sig med detta
kraftprov. Det skedde en fredag kväll före klockan 22.30.
Nu tycker befolkningen i Lindfors, att denna kur har legat nog länge i diket och undrar, om inte
GDG har möjlighet att ordna, så att den kommer på plats igen. För att gå och hoppas på, att de
som vräkt omkull den skulle komma på tankarna att prova sina krafter på att ställa den rätt igen,
är väl att hoppas för mycket?



18-6-78 Den omkullvräta kuren i diket, där den legat sedan drygt två månader.



Hitta rätt i munnen

■ "Minus tre buckalt" - så kan det låta hos tandläkaren. Men vad betyder de konstiga termerna? I utbildningsrådens programtidning Zoom läser vi hur man hittar rätt i munnen.

Alla tänder i överkäken kallas för plus och de i underkäken för minus. Tänk dig ott plusstocken i gluggen mellan de båda framtänderna. Så numererar man tänderna från 1 till 8 på vänstra sidan och lika-
dant på den högra. Sedan "läser" tandläkaren framifrån från vänster till höger: 8 plus, 7 plus osv. ända fram till plusstocken. Där vänder man och sätter plus-
tecknet först: plus 1, plus 2 osv. I under-

käken är det likadant i tecken istället.

Sedan finns det termer tanden är skadad. Man den sedd uppiifrån. Den plus en tuggyta. Är hål heter det buckalt. Om d mot svalget, heter det li ytan mot tanden framfö sialt och mot tanden Finns hålet på kindtäl- kallas det ocklusalt och nas tuggyta incisalt. Så e