



1991 - 92

# PUEBLA

tonbladet behövs

Director: Emilio Romero

# AFTONBLADET

Tisdag 12 november 1974

THE  
IN

För fem år sedan  
hans id

# France-Soir

X

er: rain

# MISS

Price 5p



# MR.

Besättning

i panik när



# RAMMADE

# ALLSPOSTEN

# RE DELLA SERA





Vår älskade Far  
**Hilding  
Holmström**

\* 19/6 1907

har lämnat oss, syster, svägerskor samt övrig släkt och vänner i ljus och tacksamt minne bevarad.

Filipstad den 8/10 1991

**MÄRIT**

**VOLKER och KARIN  
RONALD och SIV  
ALDOR och BIRGITTA  
BERYL**

**LEIF och INGRID  
KJELL och BIRGITTA  
ELSIE och MATS  
BO och INGA-BRITTA  
KENNET och ULLA**

Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Tack, Far för de lyckliga åren  
För kärlekens manande bud  
För uppoffring ända till bären  
För trohet mot människor och Gud  
När Mor gick bort, så ensam blev Din strid  
Nu käre Far har även Du fått frid

Begravningsgudstjänsten äger rum i Brattfors kyrka lördagen den 19/10 kl. 10.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund på Hennickehammars Herrgård, svar om deltagande inringes på tel. 0590-101 32 senast torsdagen den 17/10. Valfri klädsel.

*Yngve Gräsberg, Lindfors, avled på onsdagen i en ålder av 88 år. Den bortgångne var född i Sunnemo och kom till Nyed år 1925. I många år drev han tillsammans med bröder lastbilsåkeri, arbetade en tid vid Astorps torvströfabrik och blev sedan anställd vid Nyeds kommun där han var verksam fram till pensioneringen. Närmast sörjande är systerson med familj.*



Hemmansägare **Hilding Holmström**, Filipstad, har avlidit i en ålder av 84 år. Den bortgångne var född i Forshyttan Brattfors församling, där han var bosatt och anställd vid Uddeholms AB fram till mitten på 40-talet då han flyttade till Norra Mosserud och inköpte en jordbruksegendom som han sedan drev fram till sin pensionering. Han kom till Filipstad för ca 10 år sedan. Hilding var aktiv medlem inom Centerpartiet under många år. Han var också aktiv medlem inom Allergiavd. Han var även med i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Hälsovårdsnämnden. Närmast sörjande är barnen med familjer samt en syster och svägerskor.



Vår käre  
**YNGVE  
GRÄSBERG**

\* 6/4 1903

har idag lämnat oss, svägerskor och sväger, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 20/11 1991  
**SVEN och INGEBORG**

**Ingvar och Kristina  
Anna  
Anders och Annelie  
Lars**

Så fort blir lönnarna gula  
Under vår vandring i parken  
Att dö är att falla en smula  
från grenen till fasta marken

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 28/11 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

Ellen Olsson, Molkom. Fru Ellen Olsson, Sandtorp, Molkom, avled på söndagen efter en lång tids sjukdom i en ålder av 75 år. Hon var född i Nyed. Så länge krafterna räckte ägnade hon sig helt åt hemmet och familjen. Närmast sörjande är maken Sten, barn och syskon.



Vår kära  
**ELLEN  
OLSSON**

\* 27/1 1916

har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Sandtorp, Molkom den 3/11 1991

**STEN  
Ulf och Ann-Britt  
Per**

Sov i ro, min kära Maka  
Sov i ro vår lilla Mor  
Ingen vet, hur vi Dig sakna  
Ack vad tomheten är stor

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste.

För allt vänligt deltagande vid vår kära

**Ellen  
Olssons**

bortgång, för alla vackra blommor till hemmet och vid hennes bår samt gåvor till minnesfonder vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till personalen på Backa sjukhem för god vård.

Sandtorp, Molkom den 23/11 1991

**STEN  
Ulf och Ann-Britt  
Per**

Fru **Sara Thernström**, Soneby Molkom, har avlidit i en ålder av 78 år. Hon var född i Frykerud och kom med familjen till Soneby på 1930-talet. Sara Thernström var en hemmets kvinna som helt ägnade sig åt familjen och en lantbrukarhustrus syslor. Tillsammans med framlidne maken har hon fostrat en stor barnskara. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Vår älskade Mamma,  
Mormor, Farmor och  
Mormorsmor

**SARA  
THERNSTRÖM**

\* 31/3 1913

har lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad men i ljusaste minne bevarad.

Såneby, Molkom den 2/11 1992.

**Solveig, Gudrun  
Barbro, Erling  
Anne-Marie, Per-Olov  
Irene, Åse, Ulf  
med familjer**

O du som ser, o du som vet  
Vart stackars väsens hemlighet

Som också vet långt mer än jag  
Mitt väsens natt och dag  
Tag allt jag äger i din hand

Bränn slagget med din renhets brand  
Och låt mig leva i ditt land

Min fader och min Gud  
Psalm 227 v. 1

Tack älskade lilla Mamma för allt vi fått och alla vackra minnen  
Vila i frid

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 17/11 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Tänk gärna på Lutherhjälpens Barnhjälpverksamhet.



1992.

Fru **Eivor Holm**, Marknadsgatan 1 Molkom avled på söndagen i en ålder av 71 år. Hon var född i Väse och var med familjen bosatt i många år i Asplunden innan makarna för några år sedan flyttade till Molkom. I ungdomen arbetade hon i hushåll. Under barnens uppväxttid ägnade hon sig helt åt familjen. En tid arbetade hon vid skolbespinnningen i Bäckelids skola. Efter genomgången sjukvårdskurs var hon i många år anställd vid Backa sjukhem. Eivor Holm var intresserad av samhällsfrågor och politik och var medlem i Nyeds s-förening och tillhörde en tid barnvårdsnämnden i gamla Nyeds kommun. Hon var nu styrelseledamot i Nyeds PRO. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Vår kära Mor  
Mormor, Farmor  
och Svärmor  
**EIVOR  
HOLM**  
\* 25/4 1920

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 5/1 1992  
**BARN  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn**

Du har kämpat kära  
Mamma  
i alla Dina dar  
Men nu Du kämpat färdigt  
nu får Du möta Far  
Ett tomrum har Du lämnat  
vår sorg den är så stor  
Vi aldrig skola glömma  
en kär och älskad mor

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.

Välkommen till världen  
lilla **EMMA**  
Carola Lindborg  
Björn Einarsson  
Karlstads BB den 6/3 1992

Vår kära Mormor  
**GERTRUD  
LÖWBÄCK**  
\* 21/12 1903

har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 15/1 1992  
**BARNBARN  
Barnbarnsbarn**

Ett fönster, en blommande gren  
och det är nog:  
Ingen blom utan jord  
Ingen jord utan rymd  
Ingen rymd utan blom

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 23/1 kl 11.00.

Vår käre  
**ARNE  
SUNDMAN**  
\* 28/5 1921

har idag lämnat oss, systemer med familj, övrig släkt och vänner.  
Molkom den 29/1 1992

**SIV OCH LEIF  
Linda, Jenny**

Slut är smärtan  
Du funnit frid  
Men lämnat hjärtan  
som saknar Dig.

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.

En **POJKE**  
Thomas och Maria Jansson  
Karlstads BB den 9/3 1992  
Ett stort tack till berörd personal *SUTER-H-C*

Verkstadsarbetaren **Sune Andersson**, Klintvägen 5, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 64 år. Han var född i Nyed. I ungdomen arbetade han vid GDG i Karlstad. År 1951 kom Sune Andersson till Nords Verkstads AB i Molkom och var anställd där fram till år 1986, då han måste sluta på grund av sjukdom. Hemmet och familjen var hans intressen. Närmast sörjande är maken Justine, barn och barnbarn.

Vår käre  
**SUNE  
ANDERSSON**  
\* 5/3 1927

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 26/1 1992  
**JUSTINE  
Ewald och Ulrika  
Tonie, Peter**

Tack, Make och Fader för  
allt vad Du varit  
Tack för den glädje i  
hemmet Du var  
Tack för de lyckliga åren  
som farit  
Tack för de minnen, Du  
lämnade kvar

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.

För allt vänligt deltagande vid vår käre

**Sune Anderssons**  
bortgång, för vackra blommor till hemmet och vid hans bår, samt gåvor till olika minnesfonder och gravsmyckningsbrev, vill vi till släkt, grannar och vänner Guldklubben, Metallklubben och Nords Verkstads AB framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till Distriktsköterskor i Molkom och personalen på avd 5, Centralsjukhuset Karlstad.

Molkom den 15/2 1992  
**JUSTINE  
Ewald med familj**

Ev. uppvaltning  
undanbedes.  
Sonia Larsson, Ängelbäck  
Molkom

Fru **Hedvig Jonsson**, Stationsgatan 10, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 70 år. Hon var född i Väse. Efter giftermål bodde hon med familjen på olika platser och ägnade sig helt åt hemmet och familjen. På 1950-talet återkom hon till hembygden och var i många år anställd vid Vattenfabriken i Väse. Hedvig Jonsson sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Vår kära Mor  
Farmor, Mormor  
och Svärmor  
**HEDVIG  
JONSSON**  
\* 28/2 1922

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 12/3 1992  
**ANITA och LENNART  
JOHN-ERIK och  
GUNNEL  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn**

Klockorna ringa så sakta  
till ro  
Mor har fått ett lugnare  
bo  
Aftonens stjärna lyser så  
blid  
Sov, lilla Mor, vila i frid

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.



Vigsel har ägt rum i Nyeds kyrka mellan Anna-Karin Einarsson och Ask Lenzing. (Foto: Bild-Service, Karlstad)

**Helmer Melberg**, Krämerregatan 14, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 86 år. Han var född i Västerlövsta församling, Uppland, på 1930-talet kom han till Nyed och drev först jordbruk på Kristineberg och senare i många år cementvarufabriken i Sutterhöjden. Hans stora fritidssintresse var blommor och trädgård. Helmer Melberg tillhörde Nyeds missionsförsamling och var i 30 år församlingens ordförande. År 1987 flyttade han till Molkom. Närmast sörjande är maken Eva, barn, barnbarn och syskon.

Min älskade Make  
vår käre Far  
Svårfar och Farfar  
**HELMER  
MELBERG**  
\* 3/2 1906

insomnade idag lugnt och fridfullt. Sörjd och saknad men i ljus minne bevarad av oss, syskon, svägerskor, svågrar, övrig släkt och vänner samt Nyeds Missionsförsamling.

Molkom den 5/3 1992  
**EVA  
Per-Erik och Margareta  
Marcus, Björn, Peter**

Du var så god, Du var så glad  
Du lämnar bara vackra minnen  
Så svår är ändå denna dag  
Så sorgsna våra sinnen  
Men tack för allt vad Du  
oss skänkt  
Vi vet Du på oss alltid  
tänkt  
Tack för våra lyckliga år  
tillsammans

Begravningsakten äger rum i Molkom's Missionskyrka fredagen den 27/3 kl 12.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Grånings Vårdshus. Osa till begravningsbyrån senast tisd 24/3 tel 0553-102 90. Nyeds missionsförelings Blomsföreling Pg 12 18 92-4 el tel 0553-103 95.

Vår kära Mor  
Svärmor och Mormor  
**RUTH  
ENGSTRÖM**  
\* 24/2 1913

har lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Deje den 1/2 1992  
**MARIANNE o KURT  
Maria, Mats  
GUNNEL o INGEMAR  
Ingela, Anders  
KARL-ERIK**

Jordens oro viker  
för den frid som varar  
Graven allt förlikar  
himlen allt förklarar  
Sov i ro lilla mor  
från all livets smärta  
Tack för all Din omsorg  
stor

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 14/2 kl 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Grånings vårdshus.

Fru **Ruth Engström**, Ulle-rudsgården, Deje, avled på lördagen i en ålder av närmare 79 år. Hon var född i Väse och kom i och med giftermålet till Ängelbäckstorp i Nyed. Ruth Engström ägnade sig åt hemmet och familjen samt en jordbrukarhustrus sysslor. De senare åren har hon varit bosatt i Deje. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

**Kerstin Einarsson  
Dan Larsson  
Molkom  
Mora den 19/5 1992**

Lördagen den 27/6  
gifter vi oss  
**Agneta Eriksson  
Stefan Danielsson  
Nyeds kyrka kl 15.00**

Vi fick en **KILLE**  
Ing-Britt Näsmyr  
Sten-Ove Carlsson  
Karlstads BB den 16/6 1992  
Ett stort tack till berörd personal

**Anna Karlsson**, Molkom, Fru Anna Karlsson, Åsbacka, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 88 år. Hon var född i Fredriksberg och kom i ungdomen till Brattforsbyttan och senare till Sutterhöjden, där hon helt ägnade sig åt familjen. År 1976 flyttade Anna Karlsson till Molkom. De senaste åren har hon bott på Åsbackahemmet. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Vår kära  
**ANNA  
KARLSSON**  
\* 7/9 1903

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 26/4 1992  
**INGALISA och  
GUNNAR  
SVEN och  
MARGARETA  
GUNNAR och CARINA  
TORBJÖRN och  
MONICA  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn**

Det kom en dag en stilla  
vind  
Som smekte ömt Din  
trötta kind  
Liksom ett ljus som blåstes ut  
Din levnadsdag har nått  
sitt slut

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 8/5 kl 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund i Förelingshemmet.

**Carina Bengtsson  
Mikael Pettersson  
Karlstad 18/8 1992**

All ev. uppvaltning  
på min födelsedag undanbedes.  
*60-ÅR*  
**INGRID HELLQUIST**

All uppvaltning  
på födelsedagen undanbedes.  
**Lennart Malmqvist, Molkom**

Vår kära Mor  
Svärmor och Farmor  
**EDITH  
HELLGREN**  
\* 31/10 1906

har i dag lämnat oss, broder, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Arvika den 30/5 1992  
**LARS och ASTRID  
Magnus, Per, Olle**

Jag vet en hälsning mera  
kär  
Än, värld, vad du kan ge  
Den heter frid, Guds frid  
det är  
Och därom vill jag be  
Kom då, o frid, dröj i  
mitt tjäll  
Bliv bästa, bästa gästen  
min  
Ty dagen skriker, det blir  
kväll  
Och natten bryter in

Begravningsgudstjänsten äger rum i Mikaelkyrkan tisdagen den 9/6 kl 16.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund i sockenstugan.



På midsommardagen sammanviges i Brattfors kyrka Mikael Fredin, bördig från Hällefors, och Ann-Charlotte Henriksson, bördig från Västerud. Vigselofficiärer var kyrkoherde Monica Mellström, Bestman Lars Johansson, Tärna Maria Ågren. Med på bilden är sonen Alexander. (Foto: Ateljé Grythyttan)







I helgen hade Cykel-Karlsson i Molkom besök av inbrottstjuvar.

Efter mycket besvär, att slå hål genom tre väggar, utlöstes larmet och tjuvarna försvann utan byte. Man kan säga att de bara trampade i klaveret. För det första de gjorde när de bröt sig in var att trampa i blöt, kladdig och nylagd cement.

Det var natten till lördag som tjuvarna bröt sig in i den norra kortsidan av butiken. Där håller man på att bygga en gummiverkstad och vid inbrottet fanns varken galler eller rutor insatta.

Det var en enkel match för tjuvarna att slå sönder en träskiva som provisoriskt var uppsatt. Men där slutade turen. Golvet i den blivande gummiverkstan var nämligen nylagd med cement...



Det första tjuvarna gjorde var att trampa i nylagd cement, berättar Gunnar Sandkvist.

På Grånge värdshus i Molkom skall verksamheten utökas. Under några kvällar i veckan kommer det bli kvällsöppet och på dagtid skall dagens rätt införas.

Men det finns ett problem. Det är dåligt med parkeringsmöjligheter vid värdshuset.

I dag finns det en parkering utanför som rymmer max 20 bilar. Övriga får parkera nedanför värdshuset och gå upp för den branta väg som leder till värdshuset. Om det kommer busslastar är det nästintill omöjligt för bussarna att vända på parkeringen.

Det är väldigt jobbigt att vi inte har löst parkeringsfrågan, säger Bengt Carlsson, ägaren. Speciellt när det kommer äldre människor eller handikappade som tvingas gå upp för branten. Då får jag ångest vid tanken på det skulle komma ett intensivt snöoväder...

Bengt berättar också att "parkeringsplatsen" nedanför värdshuset inte är iordningställd.

Jag tycker det är orimligt att bekosta en parkering som utnyttjas av så många andra bilar. Parkeringen är nästan alltid fylld av långträdare och pendlare som står där medan de tar bussen till Karlstad.



Jag upplever det väldigt jobbigt att vi inte har löst parkeringsfrågan, säger Bengt Carlsson, Grånge värdshus. Speciellt när det kommer äldre människor. Då får jag ångest vid tanken på om det skulle komma ett intensivt snöoväder... 12-1-89.

### Storviltjägare till Fagerås

Storviltjägaren Rune Moberg, Jämsnäs, kommer till bygdegården i Fagerås onsdag kväll, 28 mars. Han berättar och visar bilder från Kanada och Grönland där han deltagit i spännande jakter. Hans kamrat har också fängat in flera naturbilder. Publikens kan bereda sig på en intressant och spännande kväll.

**ASPEN (TT)**  
Ingemar Stenmark vann på söndagen sin 86:e världscupseger.  
I Aspens storslalom var 32-åriga Ingemar tolv hundradelar snabbare än Marc Girardelli, Luxemburg.  
Trea var Lars-Börje Eriksson, 1,27 sekunder efter Ingemar. 19-2-89.

1989

**Märta Kristina Karlsson, Molkom.** Sjuttio år fylles i morgon, lördag, fru Märta Kristina Karlsson, Fageråshöjd 1305, Molkom.



Kerstin Larsson och Mikael Hellberg, Örebro, har vigts i Folkhögskolans kapell, Karlskoga, av rektor Ingemar Gustafsson. Bruden är bördig från Fageråshöjden. (Foto: Ateljé LE-son, Karlskoga)

Fru **Hillevi Cider**, Tallundsvägen 4, Kristinehamn, avled på fredagen i en ålder av 84 år. Den bortgångna var född i Nyed men har under en lång följd av år med familjen varit bosatt i Kristinehamn. Hemmet och familjen har varit hennes främsta intresse. Närmast sörjande är dotter, barnbarn och broder.



Vår kära Mor och Mormor  
**HILLEVI CIDER**  
\* 13/8 1904

har i dag lämnat oss, släkt och vänner.  
Kristinehamn den 27/1 1989

**KERSTI DAN**

Aftonklockan länge klämtat  
kvällens skymning faller på  
Lågan länge flämtat  
Mor till vila nu fått gå

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 11/2 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Grånge Vårdshus.

Fru **Elly Lundberg**, Öa Hult, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 65 år. Den bortgångna var född i Nyeds församling och har senare varit bosatt på olika orter i Brattfors. De senaste 15 åren var hon bosatt i Öa Hult. Hemmet och familjen har varit hennes främsta intressen. Närmast sörjande är barn och barnbarn.



Vår kära Mor,  
Farmor och Svärmor  
**Elly Lundberg**

\* 26/8 1923

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Ö. Hult,  
Molkom den 26/2 1989  
**JOHN och GUN-BRITT**  
Jimmy, Carola  
Heidi, Ulrika

Du möter oss ej mer som förr  
Välkomnande där hemma  
Vid hemmets kära dörr  
Där hörs ej mer Din stämma  
Din plats är tom vid fönstrets karm  
Där du oss väntat ofta  
Kring Din gestalt,  
Din blick så varm  
Blott minnets rosor dofta

Jordfästningen äger rum i Brattfors kyrka lördagen den 11/3 kl. 12.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund i kyrksalen.

För allt vänligt deltagande vid vår Kära  
**Elly Lundbergs**

bortgång, för alla vackra blommor vid hennes här samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack.

Ö. Hult, Molkom den 17/3 1989  
**JOHN och GUN-BRITT**  
Barnbarnen

**All ev. uppvaktning**  
på födelsedagen undanbedes. 75 år 11/1 89  
**MÄRTA KARLSSON**  
Bränningarna, Svenerud

90 ÅR fyller fredagen den 24 februari fru **Albertina Söderholm**, född Zell, Backa sjukhem, Molkom. Hon är född i Frykerud men kom som barn till Nyed och växte upp på Lindfors gård. I många år har hon sedan varit bosatt i Molkom. Hemmet och familjen har varit hennes främsta intressen.

**Göte Andersson, Molkom.** Sjuttiofem år fyller i morgon, lördag. Göte Andersson, Reparetorp 2458, Molkom. Han är född i Nyed och arbetade i ungdomen vid tegelbruket i Lindfors. Senare var han i många år fram till pensioneringen, anställd vid Blombacks bruk. Göte Andersson är aktiv medlem i PRO.



Vår käre Broder  
**SVEN-OVE SEGERBERG**  
\* 13/10 1948

har i dag hastigt lämnat oss, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Ångebackstorp, Molkom den 8/3 1989  
**LENNART o ANITA INGRID o PETER**  
Syskonbarn

Blott en dag ett ögonblick i sänder...

Jordfästningen har ägt rum.

Ett varmt tack till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår käre Broder.

90 ÅR fyller måndagen den 10 april fru **Anna Johansson**, Fageråsen, Pl. 1171, Molkom. Hon är född i Filipstad. Efter giftermål med framtidne Albin Johansson arbetade hon med allt som hör till en lantbrukarhustrus göromål. Efter makens död drev hon i många år lantbruket till hon kunde överlåta gården till en son. De senaste femton åren har hon vistats på Långvården, Filipstads sjukhus.

70 ÅR fyller fredagen den 14 april före banarbetaren **Hugo Jansson**, Bäverstigen 7, Molkom. Han är född i Nyed. Från ungdomen och fram till pensioneringen var han anställd vid B.J., senare S.J. Sedan många år sjunger han med i Nyeds kyrkokör och han är aktiv medlem i Nyeds Hembygdsförening.

Fru **Margit Eriksson**, Filipstad, avled på lördagen i en ålder av 76 år. Den bortgångna var född i Karlstad. Hon kom till Filipstad på 40-talet. Närmast sörjande är maken Anton samt barn med familjer.



Min älskade Maka  
vår kära Mamma  
Svärmor och Mormor  
**MARGIT ERIKSSON**

\* 5/12 1912

har i dag lämnat oss, broder, svägrar, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Filipstad den 8/4 1989  
**ANTON**  
Aino och John  
Carola och Torgny  
Anette  
Ann-Britt och Bertil  
Lenitha och Pher  
Camilla, Mathias

Svårt är att fatta vad som har skett men vi vill Dig tacka för allt Du oss gett Med arbete och möda Du fyllde Ditt liv Aldrig Du krafterna spara

För Dig var plikten ett giv så länge som dagen varade  
Tärfyllda ögon Dig följa på firden  
Tack för all kärlek och ömhet Du gav

Begravningsgudstjänsten äger rum i Trons kapell fredagen den 14/4 kl. 12.00.

Victor har fått  
En **LILLASYSTER**  
Ingrid och Tommy Häffling  
Karlstads BB den 20/5 1989



Evert Lundberg, Molkom. I en ålder av 68 år har Evert Lundberg, Lindfors, Molkom, avlidit. Han var egen företagare i Lindfors där han drev lastbilskeri under många år. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn samt broder.



Min käre Make  
vår Pappa,  
Morfar och Svärfar  
**Evert  
Lundberg**

\* 22/2 1921

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors, Molkom  
den 9/4 1989

**MÄRIT**

Lisbeth och Egon  
Vivianne och Göran  
Annette och Gert  
Agneta och Örjan  
Ulf och Ann-Louise  
Barnbarnen

**Arnold**

Troget har Du alltid  
strävat  
Och för mödan aldrig  
bävat  
Tills Du inte kunde mer  
Ro vi unnar nu Ditt  
hjärta  
Då Du vilar ifrån smärta

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredag den 21/4 kl. 14.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Tänk på Parkinsons sjuka N.H.R. pg 91 21-5.

För alla bevis på vänligt deltagande vid vår Käre

**Evert  
Lundbergs**

hörtgång, för alla vackra blommor till hemmet och vid hans bår, för vacker sång och gåvor till olika minnesfonder samt för allt som gjorde hans sista färd till ett ljus och vackert minne, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till personalen på Backa sjukhem för god och omsorgsfull vård och kyrkoherde Anne Wikner för varma ord.

Lindfors den 28/4 1989

**MÄRIT  
Barn  
Barnbarn**

Förre lantbrukaren **Arthur Widén**, Stationsgatan 10, Molkom, avled på fredagen i en ålder av 84 år. Han var född i USA men kom som barn till Sverige. I många år drev han jordbruk på Norum i Nyed. Widén har varit verksam inom många olika områden. Under gamla Nyeds kommuns tid var han ledamot av kommunalfullmäktige och tillhörde även fullmäktige en tid efter sammanslagningen med Karlstad. Han var ordförande i Nyeds skolstyrelse och i länskollektörnämnden. I nio år var han riksdagsman för folkpartiet. Två perioder var han svensk delegat i FN. I många år var han ordförande i Nyeds Hembygdsförening. Jordbrukarnas intresseföreningar lag honom varmt om hjärtat och han var en av grundarna av dåvarande Jordbrukarskan sedermera Föreningsbanken i Molkom. Närmast sörjande är maka Daisy, barn och barnbarn med familjer.



Min älskade Make  
vår käre Far  
Farfar och Morfar

**ARTHUR  
WIDÉN**

\* 3/2 1905

har i dag lämnat oss, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Molkom den 5/5 1989

**DAISY**

Lars och Ingegerd  
Leif och Eila  
Staffan och Kristine  
Birgitta och Hans  
Christer  
Anna och Heinz  
Barnbarn

Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma  
Det hörs ett ord i gråtens slutna rum  
Det hörs en kraft i dödens bittra närhet  
Det hörs en sång när rösten blivit stum  
Det är det nya livets stämma  
Guds kärleks evangelium

Begravningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 19/5 kl. 14.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Stöd gärna Nyeds Missionsförenings Blomsterfond, tel. 0553-103 95, pg 12 18 92-4.



**Bergliot Sundell**, Molkom. Sjuttio år fyller i morgon, fredag, konstnär Bergliot Sundell, Reparetorp, Pl 2528, Molkom.

70 ÅR fyller lördagen den 27 maj fru **Linnéa Nilsson**, Slängserud, Pl. 1667, Molkom. Hon är född i Misterhult, Kalmar län, och kom till Nyed från Väse år 1969. En lantbrukarhustrus sysslor är hennes arbete. Hemmet och familjen är i övrigt hennes intressen.

**Gunnar Larsson**, Molkom. Nitiofem år fyller i morgon, fredag, förre lantbrukaren Gunnar Larsson, Åsbacka vårdhem, Stationsgatan 2, Molkom. Han firar sin födelsedag i Fageråshöjd där han varit lantbrukare i 50 år.



Vår kära Syster,  
Moster och Faster

**MARIA  
(MAJA)  
ERIKSSON**

\* 18/4 1907

har lämnat oss i stor sorg och saknad.

Lindfors, Molkom den  
14 maj 1989

**MÄRTA o EDVIN  
HILDING o KARIN  
ERIK**

Syskonbarn  
med familjer

Låt oss minnas de soliga dagar,  
då sorg och saknad oss fjärran var  
Låt oss minnas de glädjedagar  
då vi alla tillsammans var

Begravningsakten sker i kretsen av de närmaste.

**Elvira Matilda Andersson, Molkom**. Nitiofvå år fyller i morgon, torsdag, Elvira Matilda Andersson, Reparetorp, Pl 2494, Molkom. Jubilaren är född i Filipstad.



Maria Andersson och Thomas Jansson, Molkom, har vigts i Hammarö kyrka. (Foto: Bjarne Holmquist, Karlstad)



Sten-Åke Saikoff och Eira Kiviniemi, Karlstad. (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)



Annika Fredriksson och Anders Whendin, Karlstad. (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)

**Bertil Larsson, Molkom**. Sjuttio år fyller i morgon, söndag, Bertil Larsson, Stationsgatan 10 A, Molkom. 7-8-87.



**Lennart Svensson, Molkom**. Femtio år fyller i morgon, torsdag, Lennart Svensson, Bäverstigen 24, Molkom. Han övertog tillsammans med en kompanjon år 1971 firman Cykel-Karlsön i Molkom där han då varit anställd i flera år. Förra året försäldes firman. Nu tjänstgör han på flyktförläggningen i Älvsbacka. Lennart Svensson är född i Väse och kom som barn till Nyed, där han haft olika uppdrag, som styrelseledamot i marknadskommittén, ledamot i Köpmannaföreningen och har i fem år stått för luciafirandet i Molkom. Idrottsintresserad har han också varit engagerad, bland annat inom SK Örnen. 13-7-87.



Min älskade Make  
Vår käre Farfar o Svärfar

**HARALD  
LUNDBERG**

\* 7/1 1902

har lämnat oss, släkt och vänner i ljus och tack-samt minne bevarad

Molkom den 14/9 1989

**AINO**

Marie

Stefan

Andreas

Ann, Hagard

En tröst i sorgen Gud oss ger  
att den vi älskat ej lider mer.  
Hälsa Bosse

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 21/9 kl. 14.00.

80 ÅR fyller söndagen den 3 september fru **Anna Bengtsson**, Kråmeregatan 9, Molkom. Hon är född i Väse och kom till Nyed år 1929, där hon först arbetade på Upperruds barnhem, senare i familj. I fyrtiofyra år innehade makarna Björnåsfallet i Fageråshöjd med jordbruk och vad därtill hör med arbete för en husmor. År 1977 flyttade hon och framtidne maken Ivar till Molkom. Vävning och handarbeten har jubilaren alltid varit intresserad av.

Henrik har fått  
en **LILLEBROR**  
Eva Carlsson och  
Hans Hedberg

Karlstads BB den 15/8 1989

Fru **Anna Lundberg**, Späterud, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 81 år. Den bortgångna var född i Nyed och var bosatt i Valserud samt Borsrud innan hon flyttade till Späterud. Hemmet och familjen var hennes främsta intressen. Närmast sörjande är sonen John, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Vår älskade Mor och  
Farmor

**ANNA  
LUNDBERG**

\* 6/11 1907

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Späterud, Molkom  
den 21/9 1989

**JOHN**

Birgitta och Bill  
Ewa och Stig  
Barnbarnsbarn

Ditt hjärta som klappat  
så varmt för de Dina  
Och ögon som vakat och  
strålat så ömt  
har stannat och slocknat  
till sorg för oss alla  
Med vad Du oss gjort  
skall aldrig bli glömt.

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 30/9 kl. 11.00 efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vi vill fira våra tvilling flickor **Ulrica** och **Heidi Lundberg** som fyller tio år den 23 september. Dom bor i Lind-

fors. Vi som vill fira dom är mamma, pappa, Carola, Jimmy, Nettan och morfar.



Den 23 september firar makarna Britta och Alvar Nilson-Anil, Karlstad, sin 50:e bröllopsdag. Vigseln ägde rum i Karlstads domkyrka den 23 september 1939 med domprosten Svaneus som vigselför- rättare. (Foto: Sven-Eric Hansson) 1987.



Siv Reinestrand, Karlstad. Femtio år fyller på måndag säng- erskan Siv Reinestrand, Nygatan 24 C, Karlstad. 18-9-87.



I dag lördagen den 30 september fyller **Therese Hagelin** åtta år. Hon bor på Engelbrektsgratan 8 C i Filipstad. Vi som gratulerar på födelsedagen är mamma, pappa, brodern Stefan, Ulf, mormor, morfar samt farmor och farfar.

Marie o. Martin har fått  
en **Dotter**

4/10 1989  
Sahlgrenska BB, Göteborg  
Jag har blivit mormor  
Ann-Gret Jørgensen





Vi hurrar för Christina när hon fyller fem år måndagen den 9 oktober. Vi som hurrar och kramar är Monica, mamma och pappa.

All ev uppvaktning undanbedes vänligt men bestämt. Bortrest. Anna Larsson, Molkomsberg

Fru Klara Wärm, Filipstad har avlidit i en ålder av 97 år. Den bortgångna var född i Nyeds församling och kom till Filipstad 1922, där hon sedan varit bosatt och verksam. Närmast sörjande är barnen med familjer.



Vår Kära Klara Wärm \* 23/12 1891

har lämnat oss i djup sorg och saknad.

Filipstad den 16/10 1989

IVAN och GUNVOR EDVIN och INGRID KARL-ERIK och EIVOR ÅKE och BRITTA OSKAR och BIRGIT

Barnbarn Barnbarnsbarn Barnbarnsbarn Övrig släkt och vänner

Du var så trott så svag och matt Av sjukdom svar Men nu Du funnit vilans natt Så skönt Du sova får

Jordfästningen äger rum lördagen den 28/10 kl. 12.00 i Trons kapell.

80 ÅR fyller fredagen den 10 november Martin Carlsson, Krämaregatan 10, Molkom. Han är född i Lindesberg men kom år 1922 med familjen till Bäckelid i Nyed. Där övertog han jordbruket och arbetade samtidigt som lantbrevbärare åren 1949-70. Sedan 1933 tillhör han missionsförbundet och är biträdande predikant i Nyeds missionsförsamling och var under Bäckelidstiden söndagsskollärare i fyrtioett år. Motion och idrott har alltid varit hans stora intresse och han har deltagit i alla aktiviteter S.K. Ornen arrangerat. Hans stora hobby är dock skriftställeri och han har givit ut häften i hembygdsfrågor och flera andra skrifter.

Gunnel Lander, Molkom. Femtio år fyller i morgon, fredag, fru Gunnel Lander, Sutterhöjden, Pl. 1350, Molkom. Hon är född i Bro socken och kom till Nyed år 1963 i samband med giftermål. I många år har hon arbetat som receptarie på apoteket i Molkom och även tjänstgjort på apoteken i Filipstad och Karlstad. Hon har tillhört en hel del nämnder och styrelser i Nyed men har avvecklat många uppdrag. Nu är hon ordförande i Nyeds östra CKF och ledamot i kyrkofullmäktige i Nyed. Högtidsdagen firas på annan ort. 5-11-89

Nu har vi gift oss Gunilla Mandflöen Henrik Balogi Filipstad 22/12 1989

98 ÅR fyller torsdagen den 16 november Ester Stockhaus, Pensionärshemmet, Lindfors, Pl. 2380, Molkom. Hon är född i Nyed och har förblivit i hembygden. Hennes stora intresse har genom åren varit sängen och musiken.

70 ÅR fyller måndagen den 27 november fru Astrid Johansson, Pensionärshemmet, Lindfors, PL 2392, Molkom. Hon är född i Askersund men kom som barn med föräldrarna till Väse. År 1946 blev hon blombäckabo. Hon har arbetat som hemsamarit och några år vid Blombäckavädden. Hennes stora hobby är vävning. I övrigt är det hemmet och familjen som varit hennes främsta intresse.



Vår Kära Elin Bengtsson

\* 25/5 1901

har i dag stilla insomnat. Sörjd och saknad av oss, syskon, övrig släkt och vänner.

Filipstad den 16/11 1989 EIVOR och BERTIL Lisbeth och Kennet Camilla, Malin

Får har räckt ut handen Mor har fattat den På den andra stranden mötas de igen

Begravningsgudstjänsten äger rum i familjekretsen.



Vår älskade Make och Pappa DAVID ISIDOR SVENSSON

\* 16/2 1918

har idag stilla insomnat och lämnat oss, syskon, svägerskor, svågrar och syskonbarn samt övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad men i ljusaste minne bevarad.

Säljebacka den 20.10 1989

GUNNEL Gunnar Bosse

Där skall rosorna för evigt blomma Aldrig skall vi skiljas från varann När vi mötas i den himmelska staden I det härliga land ovan där Tack David för alla lyckliga år tillsammans

Begravningsgudstjänsten äger rum i V:a Amterviks kyrka lördagen den 28 oktober kl. 12.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till Församlingshemmet. Meddelas endast på detta sätt.

Gertrud Holmström, Filipstad. Fru Gertrud Holmström, Filipstad, har avlidit i en ålder av 82 år. Hon var född i Pardix och kom i tidig ålder till Forshyttan, där föräldrarna övertog Gästgivaregården, som på den tiden var skjutstation. År 1946 flyttade hon och maken till N. Mosserud där de bedrev lantbruk. 1969 flyttade makarna till Brattforshyttan, där de var bosatta fram till 1979 då de flyttade till Filipstad. Gertrud Holmström har under hela sin levnad lagt ner all möda för familjen och hemmet. År 1969 tilldelades hon fru Anna Wettergren Behms Husmoderspris genom Värmlands Läns Hushållningssällskap. Närmast sörjande är maken Hilding och barn med familjer.



Filipstadsbygdens Centeravdelnings styrelse, med undantag av Lars Höij och Kjell Grankvist, samlade vid årsmötet i Färnebogården med ordf. Hans Adolfsson (i mitten), kassör Maj-Britt Hagelin t.v. och sekreterare Ingeborg Andersson, samt t.höger v.ordf. Benny Persson och v.sekr. Rolf Christoffersson. 17-1-89.



Planer finns att avveckla Backa och förlägga all äldreomsorg till Åsbacka.



När det bara blir ett och ruckelgång kvar samt en del saker som skall sövas upp. På bilden: Alf Zetterström och Lars W. Hedin som arbetar. 17-1-89.

Vid Filipstadsbygdens Centeravdelnings årsmöte, som hölls i Färnebogårdens tyrenoverade, trivsamma amlingslokal, valdes en ny edamot i styrelsen som lärmed fick följande sammansättning:

Ordförande Hans Adolfsson, vice ordf Benny Persson, kassör Maj-Britt Hagelin, sekreterare Ingeborg Andersson, vice sekr Rolf Christoffersson, (nyvald), övriga Lars Höij och Kjell Grankvist.

Planer finns att lägga ned sjukhemmet Backa i Molkom och förlägga all äldreomsorg till servicehuset Åsbacka.

Ett utbyggt Åsbacka som en samverkan mellan kommun och landsting.

Detta kan bli möjligt om socialdepartementet anslår 450 000 kronor till projektet. 21-1-89.

Nu i dagarna är Zetterströms Rostfria i Molkom klara med sin utbyggnad. En investering som kostar omkring 6-7 miljoner kronor med inköp av maskiner. — Vi har varit trångboddade en längre tid, säger Alf Zetterström. När vi tog över produktionen av värmväxlare från Calamo fanns det ingen återvändo. Vi behövde större lokaler för en rationellare tillverkning.

HAGFORS (NWD) Hagfors-minärens rapporten finns det inga planer på att via Osteologiska sektionen på att kvinnorna utsatts för skivskivningsarbetet i Storsk. för Ytte våld. Dödsorsaken är höljd. För bekräftat att det var inte helt färdigställt men huvudsakligen eller Vira Kjell-teorin är att kvinnorna gick vilgrän och bekräftar stötter Gunilla se och förs ihjäl i samband med Larsson från Gumböleden som deras försvinnande 5 december hittades i skogarna vid Mos 1982. 21-1-89. Tjörnshyttan. Enligt den anst.





Foto: MIKAEL LINDBLOM  
Thage G. Peterson tillbaka i det rostfria. Här med bl a inbjudaren Egel Eriksson (t h).

Från och med idag, tisdag, pryder en värmländsk älg skuren ur ett stycke rostfri plåt talman Thage G. Petersons arbetsrum i Riksdagshuset. Algen fick han i Molkom igår. Plåt-djuret var verkstadsföretaget Nord's present till en celebrer gäst, som något överraskande tackat ja till en spontan inbjudan från en av de anställda, svararen Egel Eriksson.

Det var i samband med en mäsas i Älvsjö som Egel Eriksson dök på riksdagens talman och bjöd in honom till Molkom.

Thage G. Peterson var inte sen att tacka ja. Bland annat därför att han tycker mycket om Värmland. Som en av topparna inom Folkets husrörelsen reste han förr i tiden runt till varanda vrå av länet.

#### Bara industriminister

Ett annat skäl till att tacka ja var nog möjligheten att ånyo få göra industribesök. Som när Thage G. Peterson var "bara" industriminister.

Och sannerligen var det sällan man sett en så av teknik och verkstadsindustri intresserad talman som den, som vid niotiden på måndagen kom till Molkom.

Han hade då hämtats vid flyget av Egel Eriksson och Edvin Pettersson, ordförande i den lokala s-föreningen.

På flygplatsen möttes han också av Lisbeth Staaf-Igelström, (s)-riksdagsledamot från Molkom.



Här sitter Sofievig Johansson och Gunvor Sanggrön, i en av lägenheterna som inom kort skall tas i bruk. 15-2-89.

Nu är den nya grupp-bostaden i Filipstad färdig att tas i bruk. Och inom kort kommer fem utvecklingsstörda flytta in i varsin komplett lägenhet med tillgång till gemensamma utrymme. Grundtanken är att de utvecklingsstörda skall bo privat och kunna leva sitt eget liv samtidigt som de har möjlighet till stöd och gemenskap. I går var det dags för ett 20-tal personer från kommun, landsting och övriga intressenter att gå på rundvandring.



En växel är allt som återstår av den gamla rälsen, konstaterar Evert Jernberg bittert. Tjuvarna har osedda lyckats forsla iväg ungefär 150 meter av den gamla järnvägen mellan Blombacka bruk och Lindfors. 25-2-89.



Foto: MAX LUNDSTRÖM  
Mats Bergström (bas) och Siw K Göransson (mezzo) sjöng solo i bl a Anders Göranssons välklingande mäsas för två röster och orgel/synt. 18-2-89.

Evert Jernberg i Lindfors är järnvägar så arg. — Haromdan uppstod jag att när har stult hembygdsföreningens gamla fina smalspåriga järnvägsräls... — Det handlar om ett 30-tal skenor, sammanlagt ca 150 löpmeter som har försvunnit. Rälsen lag vid Lindfors gamla nedlagda järnvägsstation. Idag finns bara en gammal växel kvar. — Det är bittert, säger Evert som är aktiv i Nyeds hembygdsförening.



MORA — Tre mil från målet, strax före Oxberg, i Mora satte Asarnas Janne Ottosson in segerrycket. Han flög från de stillastående konkurrenterna. Resten av loppet blev en segerdeflering för den 29-åriga dalsläningen. Det var förstas en sprudlande glad Ottosson som fick ta emot segerkransen av kranskullan Eva Lönn i det 66:e Vasaloppet. — Den här segern värdesätter jag lika högt som mina SM-vinsterna, konstaterade en nöjd Janne Ottosson. 23-2-89.

Först åska med hagel. Därpå en kraftig tromb. Det drabbade i går Österängarna fyra kilometer söder om Molkom. Tromben slet upp träd med rötterna och båtar förtöjda vid Molkomsjön. Allt spreds för vinden. Bryggor, båtar och träd förvandlades till kaffeved inför ögonen på gapande ortsbor. De hade aldrig sett på maken. Åtminstone inte i februari.

Såväl åskväder, som tromber betraktas som synnerligen ovanliga företeelser så här års av SMHI.

Eric Norman, som bor bara 100 meter från området, där tromben drog fram blev åsyna vittne till händelserna.

— Jag har aldrig sett något liknande. Tromben förvandlade en 40 meter lång båtbrygga till kaffeved, berättar han omtumlad. Han uppskattar skadorna som mycket stora.





Huset på bilden är från 1900-talets början och en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Det ligger vid Stationsgatan i Molkom och gränsar till servicehuset Asbacka.

Byggnadsnämnden har nu tagit ett beslut om att huset får rivas. Riv-

ningen står fastighet-skkontoret för.

— Det är en äldre fastighet som kommunen köpte in för något år sedan, berättar Birger Johansson, marknadsavdelningen. Anledningen till att kommunen köpte det är att det ligger i anslutning till Asbacka. Det finns ju planer på att bygga ut hemmet och för att få plats

med det måste huset rivas. — Visst är huset av kulturhistoriskt intresse, men det har fått falla tillbaka i detta fall för att ge mer plats till Asbacka. — Huset är ändå obebott, står och förfaller och kostar bara pengar. När huset skall rivas är inte klart ännu. — Men jag tror det blir snart, säger Johansson.

9-3-89.

Widar Eklund från Långban trodde knappast sina ögon. Framför honom, endast ett tiotal meter bort, stod en livs levande varg och tittade. Widar, som med sin häst höll på att köra in virke från skogen, hade just kommit fram till kanten av ett hygge när han fick syn på vargen. — Jag såg direkt att det måste vara en varg. Avståndet var kort och det var fullt solljus. Men jag blev aldrig rädd. Istället konstaterade jag att vargen är ett mycket vackert djur, kommenterar Widar sin upplevelse. 15-3-88.

Nästa fredag läser Jan-Erik Larsson bankvalvet på Wermlandsbanken i Molkom för sista gången.

— Jag hör till inventarierna nu, säger han och skrattar. Jag är avskriven och åldern börjar ta ut sin rätt.

Efter hela 28 år som kontorscheff i Molkom lämnar han nu över ansvaret till Gunilla Persson, som ser fram mot sitt nya uppdrag med spänning och entusiasm. 4-3-89



Maj-Britt Hagelin och Eivy Örtlund tillsammans med avgående ordföranden Ann-Britt Strid-Nilsson (mitten). 21-3-89.



Lars-Erik Samuelsson och Silylla Nyström från Vaxenskolan i samtal om växter. Förutom Vaxenskolan arrangerade Fageråsens Bygdegårdsförening, Lindfors Hemträdgårdsförening och Nyeds Hembygdsförening den här föreläsningsskivan. 16-3-89.

En viktig uppgift för hembygdsföreningarna är att visa upp och bevara gamla prydnadsväxter.

Det sade trädgårdskon-sulent Lars-Erik Samuelsson när han höll föredrag i Fageråsens bygdegård.

— Det här är eftersatt. När torpinventering var så populära för några år sedan var det ingen som funderade om det fanns någonting utanför de gamla stensocklarna. Man funderade inte på var ängsmarken började och slutade. Det fanns ju då en del gamla fruktträd, till exempel, som blev bortglömda.



I går kväll anlände Ingemar Stenmark och hans fästmo Anna Karin Linde till Sälen. Det här blir hans sista framträdande i pisterna. Det blir en avskedsfestutan liksom. Hela världens eliten finns på plats - alla de gamla kända namnen plus Tomba. 6-4-89.



Tack kompis! Ingemar Stenmark åkte till väders på starka armar tillhörande fr.v. Paolo De Chiesa, Gustavo Thöni och Alberto Tomba. Tänk vilka fighter dessa grabbar utkämpat... 7-4-89.

**SÄLEN (NWT)**

Tack Ingemar. Du kommer att framstå som en av idrottens stora i alla tider. Vad du betytt för hela idrotten i Sverige går knappast att beskriva. Du är mer än värd alla de här hyllningarna! Statsminister Ingvar Carlsson var snällt rörd när han hyllade Ingemar Stenmark i samband med invigningen av "Ingemartävlingen" i går kväll. 5 000 personer jublade så att konstsnön kunde ha rasat ut för fjället... 7-4-89.

**SÄLEN (NWT)**

Ingemar Stenmark - namnet är värt miljoner! I går kväll kom Ingemar och hans fästmo Anna-Karin Linde till Sälen - per bil. En timme senare kom två bussar fullastade med världsnamn i alp-pinkretsar - Tomba, Tönni, Popangelo, Krizaj och hela gänget. 6-4-89.





Det var här Maria Eriksson bodde. Rykten om att hon hade stora summor pengar undanstopade hemmet blev hennes död.

23-5-89.

Polisen i Karlstad jagar en rånmördare.  
På söndagskvällen hittades Majja Eriksson, 82 år, död i sitt hem i Lindfors norr om Molkoms. Hon låg i köket med ett djupt sår i huvudet. Bredvid låg en blodig yxa.

Majja Eriksson levde ensam i sitt hus. Nästan som ensamöring. Det var vännen David Olsson som hittade henne. När hon inte öppnade läste han själv upp dörren med en nyckel som han visste var Majja hade gömd. När mordet ägde rum vet man inte. Men troligen någon gång under dagen på söndagen, eller möjligen sent på lördagskvällen.

16-5-89.



82-åriga Maria Eriksson

Jag tappade vettet.  
Det är den enda förklaring som den 21-åriga göteborgare som mördade Maria Eriksson i Lindfors under pingsthelgen, har lämnat som förklaring.

Han har erkänt att han slog ihjäl Maria Eriksson med en slägg. Men sannolikt har han också använt sig av en yxa, sedan han slagit och sparkat sitt offer.

Den 22-åring som misstänks ha räckt släggan till mördaren, nekar till medhjälp, men erkänner att han var med i huset.

Den 24-årige chauffören erkänner att han skjutsat 21-åringen och 22-åringen, men förnekar att han känt till deras planer.

20-5-89.

Idag begärs de tre unga män som gripits av polisen, misstänkta för mordet på 82-åriga Maria Eriksson i Lindfors i pingsthelgen, häktade.

Två av dem misstänks för medhjälp därtill. Två av männen har släktnyknytning till Lindfors.

Hovrätten fastställde på onsdagen domen mot den 21-åriga göteborgare som av Karlstads tingsrätt dömts för mordet på en äldre dam i Lindfors i våras. 21-åringens straff blir tio års fängelse. Hovrätten fastställde också domen mot den 23-åring som dömts för försök till grov stöld. Påföljden blir fängelse i ett år och tre månader.

En glänsande svensk idrottskarriär är till ända.

Ann-Louise Skoglund, 27, slutar! — Jag bekräftar att jag bestämt mig för att sluta. Några andra kommentarer vill jag inte ge eftersom jag ännu inte meddelat mina sponsorer.

Säger Ann-Louise själv. Förra veckan befann Ann-Louise sig på en kombinerad tränings- och semesterresa i Aten. Där slog hon upp den fotskada som spoliert vinterns inomhussång.

Det blev droppen som fick hälgaren att rinna över.

— Ann-Louise meddelade mig sitt beslut då hon kom hem till Karlstad under helgen. Inte direkt oväntat. Jag tycker det var ett klokt beslut. Ann-Louise har en längre tid fört en kamp mot fotskadan och motivationen.

Kommenterar "Lisas" tränare Ulf Karlsson.

29-3-89.

Den 16:e Karisånglunken i SK Örnens regj blev en treflig tävling med stort deltagarantal och högt tempo. Dock inget rekordtempo, Gunnar Johannssons och Ulla Rosenqvists banrekord stod sig.

Karisånglunken springs på två olika banor, beroende på underlaget. Tidiga vägar används stogsbanan över Karisång, den banan är också populärast bland deltagarna. Skogsbanan användes alltså i år och seg-raren Lars Pettersson, Slåktträget, använde tiden 28.46. Banrekorder håller Gunnar Johannsson, Sunne, med 27.46, exakt minuten snabbare än årets vinnare.

På damsidan är Ulla Rosenqvist, Hällefors, rekordhållare med utmärkta 34.13. I år vann Kerstin Au-oja Molkom på 36.53. Inte heller deltagarnas sigt blev det något rekord. Som mest har Kraissånglunken haft 320 deltagare. Lunken var som populärast

i början av 80-talet, sedan dalade deltagarsiffrorna. — För fyra år sedan började vi lotta ut en cykel i pris och sedan dess har deltagarantalet gått upp för varje år. Nu hade vi 218 deltagare, en fin siffra, tycker Margareta Nilsson. Lyckligt cykelägare blev Ingela Olsson och det är en värdig vinnare, Ingela lägger ner ett stort jobb inom SK Örn.

Aveni övrigt var prisbordet välfyllt. — Vår damklubb har skänkt massor av saker som de tillverkat och även andra människor har skänkt fina priser, säger Margareta Nilsson, som hoppas på ännu större deltagande i nästa års Karisånglunk. 1-5-89.



Loket bromsades in mjukt i marken vid sidan av banan. De bakomtrande vagnarna sköt på och ett tiotal trycktes ihop och kastades omkring.

Godståget som bestod av 35 vagnar samt lok hade passerat järnvägsövergången vid Fageråsen och närmade sig Lindfors när urspärningen skedde. Loket och de tolv närmaste vagn-

Redan i dag tisdag räknar banverket med att trafiken skall kunna släppas förbi platsen för torsdagens stora urspärning vid Sandtorp. Det var ett godståg lastat med pappersrullar från Kvarnsvedens pappersbruk utanför Borlänge och på väg till Uddevalla hamn som spårade ur.

Orsaken till torsdagens olycka torde vara så kallad solkurva.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att på exakt samma ställe inträffade förra året två urspärningar, båda orsakade av solkurvor.

27-6-89.

## Kärn

Molkoms räddningstjänst fick larmet från Kärns gård vid 12-tiden på söndagen.

Väl på plats kunde man konstatera att holidan var helt övertänd. Någon poäng att försöka släcka var det inte, utan man fick inrikta sig på att förhindra att den torra vegetationen runt omkring antändes.

I ladan fanns omkring 300 ton hö, som gårdens ägare, Henrik Tågmark, nyligen bärgat.

— Speciellt oturligt med tanke på att höet var perfekt i år efter all torka. Nu blir det till att försöka skaffa hö på annat sätt, säger Henrik Tågmark.

Kärns gård har brunnit inte mindre än fyra gånger. Just på grund av en brand på 70-talet byggdes den nuvarande holidan åtskild från resten av byggnaderna.

— Det är vi förstås glada för idag. Skadorna blev trots allt bara materiella, konstaterar Tågmark.

Personal från Molkoms räddningstjänst fanns på plats vid Kärns gård under hela natten mot måndagen för att kontrollera att elden inte spred

Omkring 300 ton hö — hela sommarens skörd — gick upp i rök vid en brand på Kärns gård utanför Molkom i söndags.

Branden började i gårdens holidan, som snabbt blev övertänd. Överslag i en fläktmotor är den troliga orsaken till eldsvadan. 9-7-89.

sig. Eftersläckningen väntas kunna påbörjas när höet har brunnit upp.

— Att släcka nu är alldeles för resurskrävande för att vara motiverat. Eftersom inget går att rädda är det lika bra att låta elden brinna ut av sig själv, förklarar Knut Lundström hos räddningstjänsten i Molkom.



Två kalvar och 60 ton hö brann i söndags inne i en ladugård i Perjanstorp som ligger i närheten av Brattförshyttan.

Det var troligen ägarens små barn som startade elden. De brände upp papperssäckar utanför ladugården och gick sedan in i med glödande kvistar i en tillbyggnad. Där förvarades hö och halm som snabbt fattade eld.

Ägaren, Carl-Gustaf Hjalmarsson, försökte själv släcka elden men när han inte lyckades, inriktade han sig på att rädda djuren. Han fick ut 21 kor innan hela ladan var övertänd. Kvar fanns två nyfödda kalvar, 60 ton hö och 6-7 ton annat spannmål. 16-7-89.

# FFF favo

Filipstads FF Nordmark är kn

På Molkoms räddningskär är personalen glad. Äntligen har man fått en ny båt. — Det här är det största som har hänt i år, säger Nils Andersson, brandchef.

Tidigare har räddningskärnen i Molkom haft en gammal

aluminiumbåt motor. Nu har den motorbåten hästar. — Vi gjorde nu till midson Bertil Larsson chef. Och det är stor skillnad i som var vald vindpustar. — En gång en 0, berättar i



En filipstadsbo i 40-årsåldern skadades allvarligt när han på måndagseftermiddagen störtade med ett segelflygplan vid Brattfors-hedens flygfält.

Mannen fick föras till centralsjukhuset i Karlstad. Där konstaterades att skadorna dessbättre inte var livshotande, men att han bl.a. hade ådragit sig brott på båda benen. Han opererades under måndagskvällen.

Olyckan inträffade i samband med starten.



Här satt piloten — en filipstadsbo i 40-årsåldern — när planet störtade. Mannen skadades allvarligt vid nedslaget och bröt båda benen.

På ungefär 50 meters höjd kopplade filipstadsbon plötsligt ur linan till bogserplanet. Vilket problem som föranledde denna åtgärd är inte känt.

Efter att ha kopplat ifrån bogserplanet, försökte filipstadsbon styra sitt plan tillbaka mot Brattforshedens flygfält. Höjden och hastigheten var dock inte tillräcklig, utan segelflygplanet gick i marken med nos och vänster vinge före. 17-7-89.



Att komma fram till "Ring så spelar vi" gör lördagen så rik. För folk i allmänhet, det blir nå'n form av lustfylld dramatik.

Om sista siffran plötsligt stämmer och sedan landskapet blir rätt. Man handlost kastar sig på telefon' och ringer Stockholm rätt och slätt.

Kanhända kommer man till slussen och där får tala med nå'n tjej. Och sen med lite tur, man i retur sen ringer dej.

Då kommer nerverna i dallring för snart i radlon är det dags. Ja hela kroppen börjar skaka och båda benen känns som vax.

Men väl där framme uti etern så försvinner orons låga. Det är väl inte hela världen om det blir fel svar på en fråga.

Nej, vad gör det om svar blir fel det kan väl inte va' nå'n skam. För allra viktigast, trots allt det är ju att få komma fram.

Hälsningar från  
Thore Skogman

Massor av märken  
Massor av märken har erövrats allt efter stipulerade krav och färdigheter. Alla har förstås klarat "baddaren", 31 nybörjarmärket, 17 fisken, 14 guldgrodan, 17 guldfisken, 19 järnmärket, nio brons och lika många silver samt sju kandidaten och två magistern. Allt enligt Karl-Gustaf Johanssons och assisterande Carola Lundbergs och Camilla Ekholms statistik.

Här lär sändaren Karl-Gustaf Johansson samlat avets magistrar och kandidater vid sommarskolan vid Mångsbudet. 27-7-89.

Efter tio års arbete kunde Mor Annas stuga invigas vid hembygdsgården i Upperud. Därmed har det trevliga och vackert belägna hembygdsområdet fått ännu en attraktion. Historien om Mor Annas stuga förlorar sig i dag i historiens dunkel.

Enligt en historia flyttades stugan i gamla tider från Åsarna till Lindfors. Åsarna vågade inte bo kvar i åsarna av rädsla för vargar!

Den historien är bara en förvarshistoria, hävdar andra. Mycket tyder på att stugan aldrig flyttats utan byggts i Borserud.

1909 köptes stugan av Anna Maria Svensson och hon bodde i stugan till sin död. För tio år sedan skänktes stugan till hembygdsföreningen av Ingrid Bohlin och sedan stugan matts upp och tagits ner blev den ligande i många år.

För några år sedan började så arbetet med att återuppföra Mor Annas stuga vid hembygdsgården i Upperud. Det mesta av virket var friskt, bara obetydliga delar var rötskadat.

— Det skadade virket har vi ersatt med friskt virke från andra gamla hus i trakten, säger Per Eriksson.

Mor Annas stuga är alltså i original, endast dörren har ersatts.

— Stugan har ovanliga proportioner, den är väldigt hög. Dessutom saknas takstolar, i stället har man använt kroppar och sidoåsar, berättar Per Eriksson.

Utanför stugan kommer nu en syrenhäck att planteras, liksom de buskar som växte vid stugan i Borserud.

— I den här stugan var jag ofta och drack kaffe i min ungdom, berättar Margit Andersson, släkting till Mor Anna.

I samband med invigningen av Mor Annas stuga presenterade Barbro Eriksson en vacker gåva från familjen Eva Johansson i Duvnäs. Gåvan består av en mängd gamla textilier. Där finns bl.a. en schal från 1780-talet och ett berömt kläde från Östmark. Det mesta är av senare datum, tillverkat av textilkonstnärinnan Hulda Johansson.

— Varje år i fortsättningen hoppas vi kunna sätta upp en väv ur Huldans fina mönstersamling, säger Barbro Eriksson.

## Annas stuga invigs



Annas stuga, den nya begivenheten i hembygdsparken i Upperud, invigs i morgon, söndag. Nydds hembygd-förening har rästat upp stugan och snickararbeten har utförts. bland annat har en gammalblags stänktapet ordnats till. I stugan kommer också en textildåsen från Duvnäs att ställas ut, skänkt av Eva Johansson. Invigningen sker i samband med öppet hus i Upperud i morgon mellan 13 och 15. Ingrid Jonsson kommer att underhålla.

Per Eriksson invigde Mor Annas stuga och berättade om flyttningen av stugan, vars gamla historia är höjld i historiens dunkel. 6-8-89.





Lars-Erik Olsson, 54 år, i Nykroppa är Årets Vänligaste Svensk. Och i går tilldelades han priset i Bergsmansgården på Störhöjden i samband med att vänliga veckan inleddes.

— Det är alltid stimulerande och roligt att få uppmuntran, säger en glad Lars-Erik.

Lars-Erik får priset för sitt ideella arbete med att rädda berguvar.

— Lars-Erik är en aktad man och hans arbete med fåglar är välkänt, säger Berndt Schilstedt, generalsekreterare i vänliga veckan. Att han är blind gör beundran ännu större.

Priset är på 10 000 kronor, diplom och blommor. Dessutom har till hans ära planterats 100 träd i Sudan.

**Förtjänat**  
Filipstads kommun ville också vara med att gratulera med blommor och en check på 1 000 kronor.

— Det är en ära för kommunen att Lars-Erik blivit utsedd och det är en uppmuntran som han ärligt har förtjänat, säger Sten Fogde.

**Liten resa**  
När Lars-Erik började med sitt projekt för att rädda berguvar för 21 år sedan var berguven i stort sett utrotad i Värmland. Nu finns det runt 14 vilt häckande par i länet varav ett i kommunen.

I dag har han sex par vid Hornkullen.  
— Pengarna skall gå till projektet, berättar Las-Erik. Kanske också till en liten resa. Då till ett tropiskt land där jag skall göra inspelning av fågel-låten.



Berndt Schilstedt överlämnade priset till Lars-Erik som belöning för sina insatser att rädda berguvar. 31-10-87.

## där hela familjen kör

1975 startade Göran Sundqvist sitt bussbolag i Molkom.

Idag, nästan 15 år senare, är Molkom Buss fortfarande till stor del ett familjeföretag. Fyra familjemedlemmar kör,

dessutom sysselsätts ytterligare tre personer.

— Busstrafiken fortsätter att öka. Och trenden är att bussarna blir mer och mer komfortabla, säger Göran Sundqvist.

Molkom Buss förfogar över sju bussar med kapacitet från tio upp till 52 platser.

Företagets huvudsakliga leverbröd är skoltransporter och glesbygdslinjer, främst i Nyeds-bygden. Stadiga kunder är också idrottsföreningar från olika orter,



— Standarden på bussarna har blivit oerhört mycket bättre. Idag är video ett måste, säger Göran och Peter Sundqvist på Molkom Buss. 17-8-89.

### Brand i 28-10-89. Molkom ELIX. H.

Inga människor skadades när ett äldre boningshus brann ner i Gräsås, Väse, Molkom på fredagskvällen. VÄSE.

### Okänd brandorsak

Brandorsaken är fortfarande okänd vid villabranden i Gräsås, Väse, tidigt på lördagsmorgonen, då en 87-årig kvinna blev hemlös. — ELIX. —

Vid 05.30-tiden på lördagen upptäckte grannar branden. Den fick ett snabbt förlopp. När polisen var på platsen var huset redan nerbrunnet. Kvinnan hade då tagit sig ut i trädgården, med lindrigare skador. Hon fördes till Centralsjukhuset.

Den tekniska undersökningen av brandplatsen har inte gett några resultat. 31-10-89.

### Kor räddade från lågorna

En 60 meter lång ladugård i Mosserud, Väse, eldhärjades svårt på söndagseftermiddagen. Lantbrukaren fick med hjälp av grannar ut 37 mjölkkor och 15 ungdjur oskadda ur ladugården innan Väse brandkår kom till platsen.

Brandkår var snabbt på plats och inriktade sig på att begränsa branden. Därigenom räddades ungefär halva byggnaden som totalt omfattar cirka 800 kvadratmeter.

Branden började i en höskulle och spred sig sedan snabbt vidare och hotade bland annat en inbyggd silo och materialbod.

Brandkåren arbetade med eftersläckning till sent på söndagskvällen. 5-11-89.



Festligt och flaggan i topp var det vid hembygdsgården i Upperrud på söndagen då Nyeds hembygdsförening firade en 60-årig tillvaro. 10-9-89.



Uno Eriksson från Sutterhöjden demonstrerade hur tillverkning av träträfsor går till.

### Uppvaktningar

Gåvor överlämnades från IF Nyedsstov, Väse hembygdsförening och Alsterdalens hembygdsförening.

Medlemmar i Nyeds kyrk kör underhöll med sång och ord. Per Eriksson tackade på föreningens vägnar för alla uppvaktningar.

Från hemvärnsgården förflyttade man sig till hembygdsgården där kaffe och tårta serverades.

Nyeds hembygdsförening bildades alltså 1929 och initiativtagare var stationskarl P Melinder. Viss del i bildandet hade faktiskt också framlidne professorn Helge Kjellin, ty det var efter ett föredrag av honom på folkhögskolan som beslutet om bildandet togs.

Vid ett konstituerande sammanträde den 23 januari under ledning av rektor Hjalmar Hedén valdes första styrelsen som bestod av Karl Branzén (ordförande), Gustaf Hallin, David Blom och Petrus Melinder.

Flaggorna vid Nyeds hembygdsförenings anläggningar i Upperrud vajade extra festligt under söndagen. Så firade också föreningen sin 60-åriga tillvaro med en jubileumsfestlighet som, förutom att man höll "öppet hus", omfattades av historik, anförande, sångunderhållning och uppvaktningar. Ett 50-tal medlemmar och gäster mötte upp till jubileet.



Nyeds kyrka för inte tilläggsarbetas utvidgas. Exteriören har ett för långt katarthistoriskt värde. Det har nu åter kommit till ett något just. Då försatt kyrkans i en tillvaro. 5-10-89.



Kyrkoherde Anne Wikner höll predikan och välkomnade jubilarerna som efter gudstjänsten samlades utanför kyrkan och bl. a. nedlade blommor på bortgångna kamraters gravar.

Därefter förflyttade man sig till församlingshuset för samlam med kaffe och landning. Det blev ett trivsamt och uppsluppet återseende och många minnen från ungdomsåren återupplivades.

Sex av deltagarna konfirmerades i Nyeds kyrka redan 1929. Det var Gunnborg Andersson, Karin Ernst, Karl-Uno Hallgren, Edvin Jansson och Uno Eriksson. De bor alla kvar i Nyedsbygdens utom Karin Ernst som kom att bosätta sig i Filipstad.

Uno Eriksson bor nu som då i Sutterhöjda och berättar att man var 47 pojkar som läste fram det året. Däremot var flickorna i numerärt underläge — bara 20.

Kanske var det för att undvika slagmål om dem som vi pojkar fick gå i en särskild grupp och flickorna i en annan i Fångshuset, skämtar Uno Eriksson.

Vi pojkar hade komminister Olof Severin som konfirmerationspräst och flickorna Hjalmar Elmer.

Der var svårt för oss unga att få jobb efter skolan, minns Uno Eriksson och de övriga.

För oss pojkar i Lindforsstrakten var det praktiskt bara torvmossen att välja på.

Där började vi jobba under sommarferierna och sedan fortsatte vi efter skolan. Men det var säsongsjobb så årslönen blev inte särskilt stor.

Torvbrynningen i Lindfors drovs på den tiden av en privatperson innan Hasselfors bruk tog över driften. Den är nu nedlagd sedan nära 20-talet är.

Särskilt jobbigt var det väl inte, men värmen på hög-

sommar och myggen var besvärlig, berättar Uno Eriksson.

Det bodde mycket folk på landsbygden i Nyed under 30-40-talet och när den här sexsterten var ung och ut i farten var Lindfors-parken nöjescentral.

Det gick ju inte lika lätt att låta sig tillandra trakter på den tiden som det gör nu. Bättre resor var inte att tala om, utan

det var att cykla för den som hade tillgång till någon sådan dyrgrip, annars fick man gå.

Uno Eriksson minns när Calle Juliarbo var i gamla Lindfors-parken och spelade. Då var det folkfest. Senare anlades den nuvarande folkparken som i dag ligger för fåfot.

Det är märkligt hur tiderna kan förändras, säger de sex 60-årsjubilarerna innan de huggar in på jubileumstårtan.



Tillfäres konfirmandjubileum i Nyeds församling kom 54 deltagare. Här är alla samlade på bild tillsammans med kyrkoherde Anne Wikner (t.v.).



Åldstbländ konfirmandjubilarerna i Nyed var de här sex deltagarna som konfirmerades 1929. Fr. h. är det Uno Eriksson, Bagerstehöjd, Karin Ernst, Filipstad, Edvin Jansson, Molkom, Gunnborg Andersson, dito, Karl-Uno Hallgren, dito, samt nuvarande kyrkoherden Anne Wikner.

Det som var tänkt som ett spännande äventyr slutade i en stor tragedi. Den 12-åriga pojken och hans 14-åriga kamrat, båda från Molkom, stal 12-åringens mammas bil.

Med 12-åringen vid ratten styrde de sedan norrut längs väg 240. I hög fart körde de av vägen söder om Hagfors. Nu vårdas 14-åringen för allvarliga huvudskador vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Olycksbilen. Den 12-åriga föraren klarade sig utan allvarliga skador. För hans 14-åriga kamrat, som vårdas i respirator, är tillståndet kritiskt. 11-12-89.



Stationshuset i Molkom kommer att rustas. Redan nästa vecka finns byggjobbare på plats för att sätta upp ställningen och renovera taket. Dessutom ska värmeanläggningen ses över.

Sedan beror det på vilka hyresgäster vi får. När det är klart får vi rusta inomhus efter deras behov, säger Rolf Olausson på fastighetsdivisionen i Kil. Han påtalar att intressenter har funnits tidigare men han vet inte om de fortfarande är intresserade. Innan stationshuset blev "obotligt" disponerade ABF rummen på övervåningen.



Det candaliserade stationshuset i Molkom ska rustas. 2-12-89.

En sångbegävad Lucia är det nog inte många orter som kan ståta med. Men i Nyedsbygden kan man det i år. Och vad passar väl bättre?

Carola Lundberg heter hon, är 15 år och bor i Lindfors. Carola var numro två av de sju utvalda kandidaterna till årets Lucia i Nyed och när rösträkningen vidtogs i lördags visade det sig att Carola erhölet de flesta rösterna med god marginal.

Överraskad och glad mottog hon beskedet av köpmannaföreningens representant Thomas Persson.

Det hade jag inte väntat, förklarade Carola och det känns redan litet pirrigt inför uppgiften. 12-12-89.



En riktig grötissmjäll fick Carola Lundberg av sin ponny Smoggy när hon kom ut i byggen som utsedd Lucia i Nyed 1989.

Med Eklunds-psalmen "Fädernas kyrka i Sveriges land" inleddes gudstjänsten i Nyeds kyrka i söndags. Församlingen firade då "Hemkyrkans dag, med högmässa och nattvardsgång.

Den gammaltidslämnliga texten låstes av Enar Bergman, episteltexten av Ingrid Eriksson. Kyrkoherde Anne Wikner predikade över dagens text och kyrkokören medverkade i guds tjänsten.

Efter högmässan följde samkväm i församlingshuset. Där underhöll Annamaria Höglberg och Siv Einarsson. De sjöng och spelade piano, vaxelvis, 7-8-87.

Lundgård och lärta serverades och äldsta närvarande fick motiva blommor. I år var det Marja Sandberg, Karl Johans son och Gustaf Luthman som blev ihågkomna.

Olle Einarsson tackade alla som medverkade och hoppades att den fina traditionen med firandet av "Hemkyrkans dag" kommer att få fortleva.





Hur många som under nästa år får trivas och yvas över championplaketter kan man bara gissa sig till – men visst är 48 ett svårslaget rekord. En har dock redan fått sin championstitel för 1989, nämligen mellanpudeln "Grynet" eller rättare Chrystal-Gayle, ägd och uppförd av Carina Bengtsson, Karlstad. Grynet tog sitt första certifikat 1987, det andra 1988 och det tredje och titelgivande den 15 januari i år, på Svenska Pudelklubben's utställning i Täby där hon även blev bästa tik i rasen.



Foto: STEPHEN HURFORD  
Krokusarna på Lignellsgatan i Karlstad har läst fel i almanackan. 11-2-90.



Karin Forsberg knälar med säker hand.  
4-12-89.

Chock i Blombacka:

## Ställinefabriken LÄGGS NER

11-1-90.

Ställine- och syntetsäckfabriken i Blombacka ska läggas ned.

Beskedet, som ställer 24 människor utan arbete, kom under onsdagen.

Anläggningen i Blombacka ägs av företaget Bridon i England som nu flyttar över sin verksamhet till England och Belgien.

Beskedet om nedläggningen kom som en blyxt från klar himmel. Enheten i Blombacka har under de tre senaste åren, under den tid som Bridon ägt fabriken, gått runt ekonomiskt och till och med gett en liten vinst. Men det räckte tydligen inte för att driva fabriken vidare.

När anläggningen i Blombacka läggs ner senare i år är tanken att försöka få en ersättningsindustri. Karlstads kommun är inkopplad och näringslivskonsulten i kommunen ska tillsammans med ställinefabrikens ledning försöka få fram något eller några företag som kan tänka sig etablera i Blombacka.

Blombacka bruk är den enda arbetsplats som finns i Blombacka. Och de flesta som jobbar där bor i närheten. Vad som kommer hända med dem om ingen ersättningsindustri kommer dit är det ingen som vet. Som någon sa: Blombacka bruk är Blombacka!

Sedan 1850 har någon sort av tillverkning varit i gång här; träull, sängar, papper, tändstickor, spik...

1882 började man tillverka ställinor inom Blombacka AB-ägare var disponent Nils-son med familj fram till 1931 då Uddeholm köpte bruket. De drev det enda fram till '81 då Nils Axelström och Ragnar Björling tog över. '86 gick det i konkurs på grund av att orderingången var för dålig. Engelska Bridon köpte då upp bruket. '87 började man också satsa på tillverkning av stor-säcken Mulox. Och på den vägen har det varit tills nu, då 24 av de 26 anställda kommer bli utan jobb till hösten. Om inget annat händer, förstås.

En ljuvlig bröddoft letade sig in i näsan när jag klev in i hembygdsgården, Upperud.

Det var måndag förmiddag och tunnbrödsbaket inför den stundande jumarknaden pågick för fullt.

Deg kavlades ut och lades på brödspaden för vidarebefordran in i den vedeldade ugnen.

Karin Forsberg, och de övriga damerna som fanns på plats när jag besökte hembygdsgården, kan det här med tunnbrödsbak. De flesta har varit med i de tio år som hembygdss-föreningen bakat och hållit den här traditionen vid liv. Men de kunde baka tunnbröd långt tidigare i sina respektive barndomshem.



Foto: S-B AXELSSON  
Huset ligger bedövande vackert vid Rottens östra strand. Ute på den uppbyggda altanen kan kungafamiljen sitta på sommarkvällarna och se solen gå ner i Rottnen.

Sunne (NWT) Nu har prins Carl Philip fått sitt drömhäus vid sjön Rottnen.

Det var landshövding Bengt Norling som på måndagen överlämnade nyckeln med orden:

– Jag hoppas att du ska använda huset många, många gånger...

Hela kungafamiljen kom när det officiella överlämnandet skulle ske. Trots att regnet stod som spön i backen samlades också en hel del folk vid det vackra fritidshuset vid Rottens östra strand.

– Framförallt är det ett hus för hertigen i framtiden, sa kung Carl Gustaf. Men huset är så vackert och ligger så fint att jag hoppas att vi alla kan vara här ofta...

Men Carl Philip fick inte bara huset. Kommunrådet Olle Söderberg överlämnade både fiskekort och jaktrett och hela kungafamiljen är från och med i går hedersgäster vid Ski Sunne.

– Jag hoppas att hela kungafamiljen finner en fristad här, sa han. Ett ställe där ni kan koppla av från de officiella uppdragen.

### Blyg hertig

Hertigen fick själv frågan vad han tyckte om huset:

– Mycket fint, svarade han lite blygt.

Kung Carl Gustaf avslöjade också att Carl Philip redan är jaktintresserad. Därför kan jaktretten i Västansjö jvo komma väl till pass i framtiden.





Göteborg (TT). Flaggorna vid göteborgarnas eget TV-hus Synvillan vajade på halv stång på måndagen.

Skådespelaren och revyartisten Sten-Ake Cederhök är död. Göteborg sörjer sin store underhållare som med TV:s hjälp blev hela svenska folkets buskiskung.

Sten-Ake Cederhök var idelbuskisens främste företrädare i Sverige. Med osviklig känsla, kontakt med publiken och ett stort hjärta lyckades han göra buskisen till rumsren underhållning.

I somras gav han sin avskedsföreställning på Liseberg efter drygt 60 år på scenen.

Sten-Ake Cederhök föddes i Gislaved 1913 och gjorde sin Avsked

Sten-Ake Cederhök var också medarbetare och kåsör i Göteborgstidningen och Saxons veckotidning. 1984 kom hans roman "Peter Bly", en underhållande, historisk skildring av en smedhantlangare i 1850-talets Göteborg.

Efter att ha gästspelat på Berns i Stockholm våren 1989 drabbades Cederhök av vatten i lungorna och hjärtförstoring. Han gick ned 20 kilo i vikt och bestämde sig för att lämna scenen för gott. På sommaren höll han en bejublad och mycket nostalgisk avskedsgala på Lisebergs stora scen.



Foto: THOMAS LINDEROTH

15-1-90  
Sten-Ake Cederhök - hela Sveriges buskiskung - gick ur tiden på måndagen.



Livaktiga SK Örnén genomförde härom kvällen klubbmästerskap i bordtennis. Här är mästarna i de tre olika klasserna. Frv. David Ivansson, Daniel Ivansson och Mattias Johansson.

Foto: Tina Larsson

**UTBILDAD DÖVTOLK**

Anne Wikner är utbildad döv-tolk, dövblindtolk och har även genomgått en åtta månaders lång utbildning som kyrkan ger.

Jag har en farbror som blev döv i barndomen, som jag

och familjen nära umgicks med. Så såg jag en annons om utbildningen och blev intresserad, förklarar hon.

Innan hon kom till Nyeds församling för åtta år sedan jobbade Anne Wikner som dövpräst i Härnösand i fyra och ett halvt år.



Så här kan en bön också uttryckas första, egna dövräst.

Värmland har fått sin första dövräst. Det är kyrkoherde Anne Wikner i Nyed som utnämns till dövräst inom Karlstad stift. Anne Wikner ska bli att hålla gudstjänster på teckenspråk. Den första blir i Alsters kyrka den 11 februari. 27-1-90.



Leif Gustavsson och Mona Alvard med sina två barn, samtliga Molkom. (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)



Berndt Gustavsson och Viveka Malmqvist, Molkom. (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)



Ingrid Jonsson, Lindfors, och Soheli Abdulla, Beirut. (Foto: Studio Pån, Karlstad)

Vi gifter oss idag i Nyeds kyrka kl 16.00  
Ingenar Jansson  
Anna-Karin Johansson  
30/12 1989

1990.

70 ÅR fyller den 25 december fru Gertrud Jansson, Bäverstigen 7, Molkom. Hon är född i Finland och avlade där folkskollärarexamen. År 1944 kom hon till Sverige och tjänstgjorde på en del platser. Från år 1956 fram till pensioneringen var hon anställd inom Nyeds skolområde.

Edvin Gustavsson, Filipstad, har avlidit i en ålder av 78 år. Den bortgångne var född i Lökene, Kil, och kom till Brattforshyttan 1945, där han var bosatt fram till 1968 då makarna Gustavsson flyttade till Filipstad. Edvin Gustavsson var under sin yrkesverksamma tid anställd vid SJ. Närmast sörjande är maken Stina, barn och barnbarn.

75 ÅR fyller fredagen den 5 januari Inga Karin Matilda Vi-berg, född Olsson, Storbrogågen 20, Filipstad. Hon är infödd filipstadsbo.

70 ÅR fyller torsdagen den 4 januari Edvin Sigmund Mandstoen, Radhusgatan 30, Filipstad. Han är född i Transtrands församling och var bosatt och verksam i Stockholm samt i Karlstad innan han i början av 60-talet flyttade till Filipstad, där han fram till pensioneringen var chef vid Svensk Bilprovvnings anläggning.

Min innerligt Kära  
Make, Pappa,  
Morfar, Farfar  
**Edvin  
Gustavsson**  
\* 26/7 1911

har idag stilla insomnat i ljus och tacksamt minne bevarad av oss, bröder, övrig släkt och vänner.  
Filipstad 27/11 1989

**STINA**  
Birgitta och Yngve  
Anders, Kristina  
Malin  
Barbro och Urban  
Therese, Louise

Vad rätt Du tänkt vad Du i kärlek vill Vad skönt Du drömt, kan ej av tiden härjas Det är en skörd, som undan honom bärgas, Ty den hör evighetens rike till Frid vi önskar nu Ditt hjärta.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Trons kapell, Filipstad, lördagen den 9 dec. kl. 10.00.

Min älskade maka  
vår kära mor, mormor  
farmor och svärmor  
**LILLY  
SAMUELSSON**  
\* 7/2 1914

har idag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.  
Slängserud den 14/12 1989

**HELMER**  
Anita och Sven-Erik  
Berit  
Ove  
Ery och Orvar  
Mona och Rolf  
Ing-Britt och Jan-Eric  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Klockorna ringa så sakta till ro Mor har fått ett lugnare bo Aftonens stjärna lyser så blid Sov, lilla mor, vila i frid

Jordfästningen äger rum i kretsen av de närmaste.

Vår kära  
**ALIDA  
KARLSSON**  
\* 20/4 1897

har idag stilla lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Karlstad den 29/1 1990  
**SONJA  
EIVOR och BENGT  
MÄRTA och ARNE  
GERD och RUNE  
GUNNEL och NILS  
HENRY**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn  
Barnbarnsbarnsbarn

För oss som stod Dig nära är saken så stor Från alla Dina kära, vårt tack och sov i ro

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 10/2 kl. 11.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i Församlingshemmet.

Vår kära  
**ELIN  
ALFREDSSON**  
har stilla somnat in.  
\* 4/10 1902  
† 27/3 1990

Elving, Oskar, Jonas  
Övrig släkt och vänner

Så vandra våra kära genom evighetens dörr Och ingenting i Gråås blir mera liksom förr

Jordfästningen äger rum i Väse kyrka torsdagen den 12/4 kl. 12.30. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund i Hembygdsgården.

Verner Skogland, Molkom. Åttiofem år fyller idag, lördag, lantbrukare Verner Skogland, Smedkullen 1507, Molkom. Han är född i Väse och kom år 1939 till Nyed, från Tågås i Väse. Han drev därefter under många år jordbruk i Smedkullen, och numera är jorden utarrenderad.



Fru **Hedvig Nilsson**, Sundstorp, Molkom, avled på onsdagen i en ålder av 89 år. Den bortgångna var född i Nyed och har ägnat sig åt hemmet och familjen. Hennes stora intressen var handarbete. Närmast sörjande är barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt broder.



Vår kära  
**HEDVIG  
NILSSON**

\* 12/11 1900

har idag stilla insomnat  
Sundstorp den 24/11 1990  
**MAJ o GÖSTA  
Britt-Marie o Per-Erik  
Anna**  
Broder o syskonbarn  
Övrig släkt o vänner

Hur skönt att i ålderns  
och levnadens höst  
få lägga sitt huvud till vil-  
la

Och njuta den sömn som  
ger ro och tröst  
och bort från skuggorna  
ila

Begravningsgudstjänsten  
äger rum i Nyeds kyrka  
lördagen den 3/2 kl.  
12.00. Efter aktens slut  
inbjudes samtliga till en  
minnesstund på Gra-  
ninge Vårdshus.

Före lantbrevbäaren  
**Hilding Jansson**, Brattfors-  
hyttan har avlidit i en ålder av  
83 år. Den bortgångne var  
född i Hällefors förs. Han kom  
till Brattfors vid 8 års ålder och  
har varit bosatt och verksam  
där sen dess. Hilding var an-  
ställd som lantbrevbäare un-  
der större delen av sin yrkes-  
verksamhet. Han var med-  
lem i Blå Bands föreningen i  
Brattforshyttan under många  
år. Närmast sörjande är ma-  
kan **Alfhild** samt barnen med  
familjer.



Min käre Make,  
vår Far, Svärfar och  
Morfar

**Per Hilding  
Jansson**

\* 1/8 1906

har lämnat oss, syster, öv-  
rig släkt och vänner i stor  
sorg och saknad.

Brattfors den 10/2 1990

**ALFHILD  
Valborg och Birger  
Gunnar och Gunnar  
Margaretha och Björn  
Viola och Bengt-Ake  
Mariana och Krister**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Bred dina vida vingar  
Jesus över mig  
Låt mig i nåd få vila  
och alltid bo hos dig

Begravningsgudstjänsten  
äger rum i Brattfors kyr-  
ka lördagen den 17/2 kl.  
12.00. Valfri klädsel.

Sara och Henrik har fått  
en **LILLASYSTER**  
**Ingrid Henriksson**  
Gunnar Hjalmarsson  
Örebro BB den 7/3 1990

**Acksjöns Ros**  
40 år den 24/7

**Kristina  
Bergman  
Acksjön,  
Molkom**

Nu har hon kommit upp i  
åren  
Det syns mest på de gråa  
håren  
För 40 år sedan hon kom till  
världen  
och till Acksjön vi idag ställer  
färdan

Grattis Post **Kristina i  
Molkom 24-7-90**



**Märta Karlsson**, Molkom.  
Fru **Märta Karlsson**, Bränning-  
arna, Molkom, avled på månd-  
dagen i en ålder av närmare 76  
år. Hon var född i Nyeds för-  
samling. Hemmet och familjen  
samt en lantbrukarhustrus sys-  
sior har varit hennes intressen.  
Hon tillhörde CKF och var i  
många år sekreterare i den lo-  
kala föreningen. I Nyeds hem-  
bygdsförening har hon varit ak-  
tiv medlem och till god hjälp  
för föreningen, främst genom  
sitt stora kunnande i hemslöjd.  
Närmast sörjande är sonen **Ove**  
samt syskon.



Min kära Mor  
**Märta  
Karlsson**

\* 11/4 1914

har idag lämnat mig, sys-  
kon, övrig släkt och vän-  
ner i djup sorg och  
saknad.

Bränningarna  
den 26/3 1990

**OVE**

Mors trötta huvud har  
lagt sig till ro  
Flitiga händer fått vila  
Nu sover hon lugnt i sitt  
tysta bo  
Dit våra tankar ila

Jordfästningen äger rum i  
Nyeds kyrka torsdagen  
den 5/4 kl. 13.00.  
Efter aktens slut inbjudes  
samtliga till en minnes-  
stund på Graninge  
vårdshus.

För allt vänligt deltagande  
vid min kära Mor

**Märta  
Karlssons**

bortgång, för alla vackra  
blommor vid hennes bår  
samt gåvor till olika min-  
nesfonder, vill jag till släkt,  
grannar och vänner fram-  
föra mitt varma tack.

Bränningarna den 9/4  
1990

**OVE**

**Björn Einarsson  
Carola Lindborg**  
Midsommarafton 1990

**Stefan Danielsson  
Agneta Eriksson**  
Bergvik Midsommarafton  
1990

**Uno Eriksson**, Molkom. Lant-  
brukaren **Uno Eriksson**, Sutter-  
höjden, Molkom, avled på månd-  
dagen i en ålder av nära 75 år.  
Han var född i Nyed och hade  
hela livet sysslat med jordbruk,  
först på föräldragården i Hult  
och åren 1944-1976 i Sutter-  
höjden. Närmast sörjande är  
makän **Anna**, barn, barnbarn  
och syskon.



Min älskade Make,  
vår käre Far, Farfar  
och Svärfar

**Uno  
Eriksson**

\* 10/5 1915

har idag hastigt lämnat  
oss, syskon, övrig släkt  
och vänner i ousäglig  
sorg och saknad.

Sutterhöjden  
den 2/4 1990

**ANNA**

**Lars och Gun-Britt  
Thomas och Maria  
Stefan, Jörgen  
Sven och Eva  
Agneta, Anna, Anders  
Tore och Inga-Lill  
Lisa, Tobias**

Så har vi vandrat  
Du och jag  
i kärlek hand i hand  
Vår lycka var vår rikedom  
Nu har Du gått,  
min hand är tom  
Då viskar jag de orden  
de vackraste jag vet  
Du var mitt allt på jorden  
min i evighet

Jordfästning äger rum i  
Nyeds kyrka lördagen  
den 7/4 kl. 11.00. Efter  
aktens slut inbjudes sam-  
tliga till en minnesstund  
på Graninge vårdshus.

Till alla som följde vår kä-  
re

**Uno  
Eriksson**

till graven, för brev och al-  
la tröstande ord, blommor  
till våra hem och alla vack-  
ra blommor vid baren,  
mängder av kondoleanser,  
den vackra sången och det  
stora deltagandet av släkt,  
goda grannar och många  
vänner inom olika för-  
eningar vill vi till Er sam-  
liga framföra vårt varma  
tack.



Jag vill fira flaggan i topp  
för min goa lillasyster **Simone  
Haffling**, Fageråshöjd,  
Molkom, som fyller ett år på  
söndag. Många pussar och  
kramar från Victor.



Söndag den 1 juli hurrar vi  
för **Monica Larsson** i Sand-  
torp. Hon fyller då nio år.  
Många kramar blir det av lil-  
lasyster **Christina**, mamma  
och pappa och övriga  
släkten.



**Cyri Danielsson** och **Mats  
Skooq**, Molkom, med barnen  
**Reine** och **Robin**. (Foto: JLT:s  
Foto, Ekshärad)



**Agneta Lundberg** och **Orjan  
Råhm**, Nacka, har vigts i Nyeds  
kyrka. (Foto: Studio Pån, Karl-  
stad)



**Carina Madren** och **Anders  
Engström**, Karlstad, har vigts i  
Nyeds kyrka. (Foto: Studio  
Pån, Karlstad)



**Anette Bengtsson** och **Roger  
Sälgvik**, Karlstad. (Foto: Hem-  
Foto, Fagerås)



**Manfred Rosenberg**, Mol-  
kom. Attio år fyller i dag, tors-  
dag, **Manfred Rosenberg**, Lind-  
fors 2502, Molkom. Han är  
född i Späterud och har varit  
hembygden trogen. **Manfred  
Rosenberg** arbetade 1924 på  
jordbruk. Därefter arbetade  
han två år vid Lindfors fintege-  
bruk. Han har även varit bygg-  
nadsarbetare åt UHB. År 1945  
började han vid Blombacka  
Bruk där han var kvar till pen-  
sioneringen 1975.



**Marie Johansson** och **Gunde  
Svan**, Skamhed, har vigts i Jär-  
na kyrka av kyrkoherde **Birger  
Lidström**. Bruden är bördrig  
från Furudal. (Foto: Petters-  
sons Foto, Malung)



**Hilding Oltorp**, Molkom. På  
söndagen avled **Hilding Oltorp**,  
Molkom, i en ålder av 94 år.  
Han var född i Väse och köpte  
omkring 1912 en egendom i  
Svenserud och blev då nyedabo.  
I Nyeds missionsförsamling har  
han lagt ner ett stort arbete och  
var i många år ledamot av dess  
styrelse. Under ett flertal år var  
han även nämndeman och i öv-  
rigt en bygdens förtroendemän.  
Närmast sörjande är barn och  
barnbarn.



Vår kära Syster  
**ESTER  
ANDERSSON**

\* 27/3 1917

har idag lämnat oss.

Hedebacka, Väse  
19 april 1990

**JÖRGEN** och **GÖTA  
Grannar och Vänner**

Her har jeg nu min fri-  
stad  
min faste sikre borg  
i fra sjeleangst jag hviler  
nu i fred.  
Jeg lofter op mitt hode:  
Ty Gud är min forsorg  
Og her jeg skuer Herrens  
herlighed

Jordfästningen sker i still-  
het. Ev. i stället för blom-  
mor tänk på HCK Hör-  
selfrämjandets Lokal-  
avd. Värmland pg.  
65 46 51-9.



Vår Käre  
**HILDING  
OLTORP**

\* 26/3 1896

har idag lämnat oss, öv-  
rig släkt och vänner i  
djup sorg och saknad.

Molkom den 17/6 1990  
**NILS-ARNE** och  
**INGER  
OSMO**

**Anders, Bengt,  
Anna-Karin**

Min älskade Pappa  
**Kurt Larsson**

\* 5/9 1943  
har idag lämnat mig, far,  
syskon, övrig släkt och  
vänner i djup sorg och  
saknad.

Molkom den 7/5 1990

**MARIA**

Nu slut är smärtan  
Du tumat frid  
Men lämnat hjärtan  
som sukmar Dig

Jordfästningen har ägt  
rum.



Begravnings-  
rum

stjänsten



Eva Skoglund, Molkom. Fru Eva Skoglund, Bäverstigen 4, Molkom avled på lördagen i en ålder av 48 år. Hon var född i Väse och var i ungdomen anställd som kartriserska i Kristinehamn och Filipstad. År 1960 ingick hon äktenskap och blev då nyedsbo. Makarna var först bosatta i Ångbäckstorp och flyttade 1965 till Molkom. I många år tjänstgjorde Eva Skoglund som kyrkoskrivare på pastors-expeditionen i Nyed. Närmast sörjande är maken Arne, dottern Ann-Louise och broder.



Vår älskade Maka  
och Mor

**EWA BOJE  
SKOGLUND**

\* 17/10 1941

har idag lämnat oss broder, övrig släkt och vänner i sorg och saknad men i ljusaste och vackraste minne bevarad.

Molkom den 19/5 1990

**ARNE**

Ann-Louise

Du var så god, Du var så glad  
Du lämnar bara vackra minnen  
Så svår är ändå denna dag  
Så sorgsna våra sinnen  
Men tack för allt vad Du oss skänkt  
Vi vet Du på oss alltid tänkt  
Tack för våra lyckliga år tillsammans

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk på Cancerfonden pg 901951-4.



Kyrkoskrivare  
**EWA BOJE  
SKOGLUND**

\* 17/10 1941  
† 19/5 1990

I ljus minne  
Arbetskamrater och  
förtroendevalda i  
Nyeds Pastorat

Gunnar Larsson, Fageråshöjd, Molkom, avled på onsdagen i en ålder av 71 år. Närmast sörjande är maken Hildur, barn, barnbarn och syskon.



Min älskade Make  
vår käre Far  
Farfar och Svärfar

**GUNNAR  
LARSSON**

\* 3/5 1919

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Fageråshöjd den 4/7 1990

**HILDUR**

Sven-Olof och Margareta

Kjell och Ann-Sofie  
Monica, Christina

Det susar av vemod kring hemmet  
Då hos oss Du ej finnes mer  
Vart vi än blicken vänder

Spår av Din gärning vi ser

Du var så glad och i hjärtat så god  
Du lämnat så vackra minnen

Så svår för oss är denna dag

Så sorgsna våra sinnen  
Men tack för allt som du oss skänkt  
Vi vet att Du alltid på oss tänkt

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 13/7 kl 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund i Församlingshemmet.



Vår kära Faster  
och Moster

**FRIDA  
NYLIN**

\* i Nyed 14 febr 1914

har idag stilla insomnat. Sörjd och saknad av oss, övrigt släkt och vänner.

Örebro den 8 juli 1990

**SYSKONBARN**  
och  
**FAMILJER**

I sommarens fågning Du somnade stilla  
Sjukdom och oro ej mer gör Dig illa  
I minnet vi ser Dig precis som Du var  
Du kommer alltid hos oss finnas kvar

Begravningsakten äger rum i Långbro kyrka, Örebro, torsdag den 19 juli kl. 12.30. Efter akten inbjudes till minnesstund på Karlslunds Herrgård.



Min älskade Make,  
vår käre Far  
och min Son

**GUNDE  
AHLGREN**

\* 21/6 1938

har idag lämnat oss, moster, övrig släkt och många vänner i djup sorg och saknad.

Karlstad den 5/9 1990

**WANJA**

Jeanette och Jan  
Thomas och Susanna

Mamma

Till alla kära  
Jag lämnat kvar  
Var inte ledsna  
Jag har det säkert bra  
Minns mej med glädje  
Tala om mej ibland  
Röster hörs bra  
Från strand till strand.  
M Hallerstedt

Begravningsgudstjänsten äger rum i Korsets kapell onsdagen den 19/9 kl.



Min älskade,  
Vår käre Far  
Morfar och Svärfar

**BIRGER  
FORSBERG**

\* 13/9 1917

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 12/7 1990

**GERDA**

Gunnel o Per-Olof  
Inger o Aste  
Maritha o Bengt  
Carina o Per-Arne  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn  
Letty o Holger

Sorgsna vi sitta vid härden  
Då dagen lider mot kväll  
Det bästa vi ägde i världen  
tog döden bort från vårt tjäll

Vi kan ej med ord beskriva  
den saknad och sorg som oss tär

Du skall dock förbli  
det käraste minne vi bär  
Så brast det till slut ditt hjärta

För oss till oerhörd smärta

Tack älskade Birger och Pappa  
för allt Du gjort för oss

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.

Välkommen **ERIK**  
Henrik och Andreas  
Lillebror  
Anna-Karin och Ingemar  
Jansson

Karlstads BB 25/11 1990

**All ev uppväkt**

på min födelsedag  
undanbedes.

Birger Jansson, Molkom

Våra fyra pojkar har  
kommit hem!  
Lena och Pelle Lindeman  
Födda den 2 januari på  
Karlstads BB

**Årets första  
geting siktad  
i Lindfors**

Ett värtecken av säkraste slag rapporteras från Lindfors. Det är Oskar Persson i Lindfors som i måndags upptäckte årets första rekordtidiga geting.

Den satt utanför källarfönstret när jag gick ner i källaren för att lägga in i pannan, berättar Oskar.

Getingar den 12 februari — vad kan det annat vara än våren som kommer? 1990.

Nyeds kyrka i Karlstads stift har en vacker kyrktupp på taket. Det var arkitekt Ake E Lindquist som inspirerades att sätta upp den vid restaureringen 1955 efter att han gjort en resa i Dalarna. Detaljutformningen är inspirerad av en liknande tupp på en landskyrka i Sydtykland.

Tuppen är en urgammal symbol för vaksamhet, speciellt mot eld. Hanegället anses jaga bort mökrets onda makter. Tuppen har också setts som en symbol för Kristus, som är segrare över mökrets och demonernas makter.

Kyrkan, som stod färdig 1706, byggdes med ligande timmerstockar som en kors-

kyrka i trä. Skogarna i de här trakterna har nämligen gott om rejält virke. Carl von Linné berättade i sin Västgötaresa några år senare om hur han studerat Norum intill Nyed. Där hade han fått se en timmerstock som var närmare tjugometer lång och hade en diameter på 75 centimeter i rotänden.

Altartavlan är en praktfull barockskulptur. Sannolikt är den utförd av Börje Löfman från Mariestad. Han räknades som en av karolintidens stora bildhuggare. Han har också snidat altartavlan och predikstolen i Mariestads domkyrka och predikstolen i Skara domkyrka. Den var färdig elva år

efter kyrkans invigning. Altartavlan är, som vanligt var vid denna tid, tredelad efter italienskt mönster. Jesus omges av de fyra evangelisterna med deras symboler: Markus med lejonet, Matteus med ängeln, Lukas med oxen och Johannes med örnen.

Också predikstolen är Löfmans verk. Den har en rik symbolisk utsmyckning.

Dopfunten är i trä och även den från 1700-talet. Vid dopakterna placeras en vacker silverskål i den. I skålens kant finns stämplarna från Nyeds Bergslags bruk och hyttor. Här finns också Nyeds kommunvapen.

17-43-90. Monsun



8-3-90.  
— Det finns planer på att järnvägen i Molkom skall blomma upp!  
Det säger Rolf Olausson som är chef för SJs fastighetsdivision i Kl, då han medverkade vid Molkoms företagsgrupps lunchmöte på Granninge vårdshus.

Det är Banverket som i sin långsiktiga planering har idén att utöka godsstrafiken från Norrland till Göteborg. För Molkoms del skulle det innebära att trafiken ökade från nuvarande 5-6 tåg om dygnet till 20-25.  
— Det här kan bli aktuellt redan inom en femårsperiod, säger Olausson.  
Innan detta sker skall dock rälsen bytas ut mot helvetståg så att man slipper skarvarna mellan skenor.

När pensionsårsföreningen Aktiv av SPF i Filipstad förmå tisdagen hade sitt ordinarie månadsmöte, bjöds på demonstration av exotiska frukter, ett programinslag som blev mycket uppskattat. Dessutom var det diplomutdelning. Vid mötet början spelade Lisa Nohlgren några värmdolier på piano. 10-4-90.



Reine Olsson, Göran Edholm, Sven Wadman och Karl-Gustav Johansson fick emotiga förtjänstecken efter 25 år i hemvärnet. 6-7-90

av hur vissa av frukterna växer på träd och buskar i Australien.

Hemvärnet i Molkom höll årsmöte på fredagskvällen. Mötet gästades av överstelöjtnant Lars Bergström från Hv/Friv. och på dagordningen stod bland annat utdelning av förtjänstecken efter 25 år i hemvärnet.





Greta Garbo avled på söndagen. Hon blev 84 år gammal.

15-4-90.

Greta Garbo avled på söndagen på ett sjukhus i New York 84 år gammal. Där har hon vårdats sedan några dagar tillbaka. På begäran av släkt och vänner offentliggörs inga närmare uppgifter om dödsfallet och inte heller när och var jordfästningen ska äga rum.

sökte hon upp mig. Greta var en storartad människa och vän. Det gjorde mig så ledsen att få besked om hennes död, säger Mimi Pollak.

Skådespelerskan Signe Hasso, som varit bosatt och verksam i USA, i decennier, var också hennes vän.

Naturskyddsföreningen i Värmland har anmält en skogsavverkning i Tidafors, norr om Molkom, som olaglig. Föreningen hävdar att avverkningen - som skett mitt i ett område klassat som av riksintresse för naturvården - också förstör livsbetingelserna för ett häckande par av den utrotningshotade vitryggiga hackspetten.

- Brottet är mycket grovt, säger föreningens ordförande Ola Arheimer. Dels är avverkningen inte anmäld i förväg till skogsvårdsstyrelsen och dels har man brutit mot skogsvårdslagen när man avverkat vid en sjöstrand och inte lämnat kvar döda lövträd.

Avverkningen har skett på ett ungefär en hektar stort område med lövskog, vid den norra stranden av Tjärnsjön strax söder om Tidafors.

I lövskogen vid sjön har sedan länge ett par av den utrotningshotade vitryggiga hackspetten häckat. Den är helt beroende av döda och halv döda lövträd, varifrån hackspetten tar sin föda.



- Skönt att konflikten är över och att få jobba igen, säger försäkrings tjänsteman Sten-Åke Einarsson i Filipstad efter att ha varit lockoutad nio veckor.

**BÄCKELID** - I tisdags arrangerade SK Örnen Karisänglunken, för 17:e året i rad, 180 föransmälningar hade klubben tagit emot, men det sköna sommarvädet lockade ytterligare 150 löpare och motionärer till start.

Snabbast runt den 8 kilometer långa banan var Tony Edvardsson, Ekshärad, på tiden 28.15

- Jag känner mig nöjd med tiden. Gick ut i högt tempo redan från början och lyckades skapa en lucka till de andra efter någon kilometer, kommenterade Tony efter loppet. En mycket bra bedrift med tanke på att Tony också sprang terräng-DM i Sunne på söndagen, något som borde suttit kvar i benen. Dessutom var inte förhållandena de bästa på stigarna ute i skogen.

### LERIGT

- Nej, med tanke på det fina vädet så skulle man kunna tro att det var torrt och fint ute i spåret, tyvärr var det dock lite väl lenigt på sina ställen, fortsatte Tony.

Etta i damklassen blev Ulla Rosenqvist, Hällefors LK, med tiden 34.00.

- Det var aningen varmt, men jag är nöjd med tiden, var Ullas kommentar efter målgång.

De flesta deltagarna sprang dock i motionsklassen, utan tidtagning.

- Det var ungefär 150 löpare i motionsklassen vilket var mycket roligt. Det är ju främst motionärer vi vänder oss till även om jag måste medge att det är extra roligt när vi får hit löpare på elitnivå, sa Jörgen Johansson i arrangerande SK Örnen.

### INGEN KROCK

Föregående år har Karisänglunken kolliderat med terräng-DM och således inte lockat speciellt många elit löpare. I år sammanföll inte tävlingarna ändå saknades de riktigt stora namnen.

Motionslöpare var det dock gott om. Det verkar dessutom som om Karisänglunken är på uppgång, efter ett par år med lågt deltagarantal.

- Visst vore det roligt om vi kunde locka ännu fler folk nästa år. Detta är ju en av de äldsta "joggarna" i Värmland, avslutade Sören.

2-5-90 HARALD GRANBOM

Mitt livs längsta semester - men inte den roligaste! Det säger Sten-Åke Einarsson i Filipstad, en av de 1 500 s k fältmän inom försäkringsmannakåren som under nio veckor varit lockoutade av sina arbetsgivare.

I går morse avblåstes den långdragna konflikten sedan parterna enats. Och Sten-Åke fick dra på sig arbetskostymen och bege sig till jobbet igen. För att ta itu med en ansenlig hög av post bl a.

- Även om jag inte varit sysslolös den här tiden är det skönt att det hela är över. Det har känts kymigt och litet oroligt att gå hemma. 8-5-90.

Mitt hittillsvarande livs längsta semester. Tidigare har jag som längst haft tre sammanhängande veckor. Nu blev det hela nio.

Gården Hult i värm-ländska Brattfors har gått i arv i inte mindre än elva generationer!

idag ägs och sköts av Michael Helmersson. Han köpte gården 1983 av sin

### YRKE I ARV

far Gunde, som i sin tur ärvde gården av sin far Hel-

För över 350 år sedan började bonden Nils Larsson att bruka jorden som

mer Pettersson som i sin tur ärvde gården av Karl Pettersson och så vidare...

Vilket fantastiskt släkt-träd det skulle kunna bli!

11-5-90.



Foto: MARIANNE SAMUELSSON

Helst hade Gunde Helmersson velat bli flygare, men det satte föräldrarna stopp för. Michael, till höger, har däremot inte tvekat. Han ville bruka jorden som gått i arv i så många generationer.



Grillmästar Willy Eriksson hade inga problem med avsättningen på koren. Här laddar han upp med en ny omgång. 12-5-90.



Foto: CHRISTER CARLZON

Bengt Alsterlind och Bert Karlsson är två av de många som Pelle Nilsson träffat under sin tid som nöjeskonsult.

Gården Hult i Värmländska Brattfors har gått i arv i elva generationer som man helt säkert känner till, det kan röra sig om fler! När bonden Nils Larsson tog gården i bruk 1626 var Gustav II Adolf kung i Sverige och det var fortfarande sex år kvar tills kungen stupade vid Lützen.

I dag heter brukaren Michael Helmersson och han tog över gården efter sin far Gunde Helmersson 1983. Kungen heter Karl XVI Gustav och ägnar sig åt betydligt angenämare saker än fältslag.

Tiderna förändras.

Lindfors Hemträdgårdsförening höll på lördagmorgonen en gökotta med ett 40-tal deltagare. Platsen för ottan var vid Kittelfältets södra del på Brattforsheden. Och göken uteblev inte heller utan gol både från väster och öster.

Lindfors Hemträdgårdsförening har cirka 130 medlemmar och dess ordförande är Willy Eriksson. Föreningens medlemmar är väldigt aktiva och ställer upp fint på de träffar man har. Runt påsk gjorde 50 av dem en resa till Wien då man förutom vårens blomning kunde njuta av besöken vid flera av byggnaderna från kejser-tiden.

Schönbrunn, det f d kejserliga lustslottet, var med sina monumentala trädgårdsanläggningar naturligtvis värt ett besök. Benediktinklostret i Melk och Stephansdomen i Wien var andra platser man besökte.

Kristinehamn (NWT). Sveriges kanske största nöjespappa fyller i dagarna 60 år. Med anledning av detta höll han under onsdagskvällen stort kalas med de främsta inom branschen som gäster.

Pelle Nilsson har under nästan hela sitt liv sysslat med folkparksunderhållning och dansband, på femtiotalet som musiker i Pelle Nilsson shows och Folkets gäng, och numera som nöjeskonsult och arrangör.

Under åren har han träffat och arbetat med ett otal artister och grupper, och många av dessa var med och firade hans 60-årsdag med presenter, blommor och naturligtvis med musik och sång.

No! till Svenska i S

Större resterna av barackerna





Det var första gången som prinsessan Lilian besökte sin man prins Bertils gamla skola, Lundsbergs internatskola. Hon och prinsen guidades runt av stiftelsen Lundsbergs ordförande, Tom Wachtmeister (längst till höger), skolans rektor, Hans Helén (två från vänster) samt Tom Wachtmeisters bror, Jan Wachtmeister (längst till vänster).



Prins Bertil och Siss Malmkvist, nybliven mormor, hade ett och annat att prata om. I bakgrunden står hennes man, skådespelaren Fredrik Ohlsson som sjöle är gammal Lundsbergsleer. Vid sidan om honom står Fredrik och Siss' son, Henrik, 17, som är en av skolans elever.

Under den gångna helgen har Värmland haft kungligt besök. För första gången på 19 år stod återigen prins Bertil på mark han har trampat åtskilliga gånger — Lundsbergs internatskola, norr om Kristinehamn.

Det var en mycket livfull och rosig prins Bertil som i sällskap med sin hustru, prinsessan Lilian, tog plats på hedersläktaren när Lundsbergs idrottsplats skulle återinvigas.

Senast det begav sig för prinsen att möta gamla klasskamrater från studenttiden på Lundsberg var under skolans 75-års jubileum 1971. Så naturligtvis hade prinsen många minnen att dela med sig till dåtidens studenter och yngre lundsbergare.

#### SKOLAN ÅR SIG LIK

Fris utslände fick en liten kort pratstund med prinsen innan guidning av skolan stod på schemat:

— Är det mycket som har förändrat sig sedan prinsen gick på Lundsberg?

— Nej, det vill jag inte påstå. Skolan ser sig lik ut och jag hittade i alla fall hit, skratade prinsen. 2-5-90.

Svenska hemvärdet fyller 50 år och detta firades under lördagsförmiddagen vid Hemvärdsgården i Molkom. Nyeds Hemvärd visade upp sina olika resurser för intresserade men tyvärr blev det ingen större publikrusning. Orsakerna till detta var bl a att Folkhögskolan höll Öppet Hus och att Götafoggen gick av stapeln. 19-5-90.



Lotta Ann-Britt Whendin som rör om i ärtsoppa.

#### FÖRSVARAR FREDEN

Om det blir krig har hemvärdet en viktig roll:

— Vi är de första som är på plats och sedan hjälper vi de stora trupperna som kommer. Vi går även in och hjälper civilbefolkningen och kommunen, berättar hemvärdschefen Willy Eriksson.

För att bli hemvärdssoldat måste man först gå en kort utbildning och sedan måste man göra 20 timmar tjänst per år som menig och 34 timmar som befäl för att få fortsätta i hemvärdet. Kompletterings- och befälsövningar pågår ständigt.



I toppen bor fru Skata...

...och här familjen Må.

I en vindpinad tall hemma på tomten hos Ruth Lundborg i Älvsbacka samsas ett fiskmåsar och ett skatpar.

Samsas kanske är att ta i. De har i alla fall byggt bo i samma träd två meter från varandra; skatorna i toppen och måsarna på lägsta grenen.

Att skator bygger bo i toppen på gamla tallar är inget ovanligt.

Men fiskmåsar drygt en kilometer från sjö och i en villaträdgård är mer förvånande. 9-6-90.

— Det är ett jädrans liv emellanåt på de båda paren. Dessutom är det massor av björktrastar som lägger sig i träterna, säger Ruth.

— Men inte gör det mig nåt. Jag sover bra på nätterna och på kvällarna tittar jag hellre på osämjan i tallen än på teven.

Hur historien om skat- och måsparen ska sluta vet vi inte. Skatorna har fått ungar men än så länge vet Ruth inte om måsarna har lagt ägg.

Vi lär få höra mer om den ovanliga konstellationen i Ruths tall.

RUNE LUND



Foto: JENNY CHRISTENSSON

— Vi vill ha kvar våra duktiga och punktliga chaufförer i Molkom! Politikerna måste lyssna på oss handikappade och äldre, säger Birgit Eriksson och Ingrid Fernström. 5-7-90

— Var håller du hus Birgitta Gauffin (s)?

Är färdtjänst-pensionärer och handikappade. 14.10 Nyheter. 14.00 Nyheter. 13.50 Riksvärlden. 13.40 Nyheter. 13.30 Nyheter och väder. 13.20 Nyheter. 13.10 Nyheter. 13.00 Nyheter. 12.50 Nyheter och väder. 12.40 Nyheter. 12.30 Nyheter. 12.20 Nyheter. 12.10 Nyheter. 12.00 Nyheter och väder. 11.50 Nyheter. 11.40 Nyheter och väder. 11.30 Nyheter och väder. 11.20 Nyheter och väder. 11.10 Nyheter och väder. 11.00 Nyheter och väder. 10.50 Nyheter och väder. 10.40 Nyheter och väder. 10.30 Nyheter och väder. 10.20 Nyheter och väder. 10.10 Nyheter och väder. 10.00 Nyheter och väder. 9.50 Nyheter och väder. 9.40 Nyheter och väder. 9.30 Nyheter och väder. 9.20 Nyheter och väder. 9.10 Nyheter och väder. 9.00 Nyheter och väder. 8.50 Nyheter och väder. 8.40 Nyheter och väder. 8.30 Nyheter och väder. 8.20 Nyheter och väder. 8.10 Nyheter och väder. 8.00 Nyheter och väder. 7.50 Nyheter och väder. 7.40 Nyheter och väder. 7.30 Nyheter och väder. 7.20 Nyheter och väder. 7.10 Nyheter och väder. 7.00 Nyheter och väder. 6.50 Nyheter och väder. 6.40 Nyheter och väder. 6.30 Nyheter och väder. 6.20 Nyheter och väder. 6.10 Nyheter och väder. 6.00 Nyheter och väder. 5.50 Nyheter och väder. 5.40 Nyheter och väder. 5.30 Nyheter och väder. 5.20 Nyheter och väder. 5.10 Nyheter och väder. 5.00 Nyheter och väder. 4.50 Nyheter och väder. 4.40 Nyheter och väder. 4.30 Nyheter och väder. 4.20 Nyheter och väder. 4.10 Nyheter och väder. 4.00 Nyheter och väder. 3.50 Nyheter och väder. 3.40 Nyheter och väder. 3.30 Nyheter och väder. 3.20 Nyheter och väder. 3.10 Nyheter och väder. 3.00 Nyheter och väder. 2.50 Nyheter och väder. 2.40 Nyheter och väder. 2.30 Nyheter och väder. 2.20 Nyheter och väder. 2.10 Nyheter och väder. 2.00 Nyheter och väder. 1.50 Nyheter och väder. 1.40 Nyheter och väder. 1.30 Nyheter och väder. 1.20 Nyheter och väder. 1.10 Nyheter och väder. 1.00 Nyheter och väder. 0.50 Nyheter och väder. 0.40 Nyheter och väder. 0.30 Nyheter och väder. 0.20 Nyheter och väder. 0.10 Nyheter och väder. 0.00 Nyheter och väder.



Hela familjen Nilsson i Ak-bajon hjälper till när det är byggnads- och jordgubbodlingen.

Sedan tolv, tretton år tillbaka har Gunde Nilsson tillsammans med sin familj försett bygden med självplockning av jordgubbar. Varje sommar har familjen tagit sig en tur till Acksjön för att plocka bär, och kanske ha en picknick i det gröna. Efter rekordåret -89 har Gunde haft lite problem med skörden i år, men visst finns det jordgubbar i Acksjön även denna sommar!





Karin Forsberg kavlar ut tunnbrödsbakarna. Det är ett gammalt beprövat recept med rågmjöl som används, för att brödet ska få den rätta smaken.

Brödet är nybakat, men traditionen är gammal. På hembygdsgården i Upperud bakas det tunnbröd enligt ålderdomligt recept. Precis som på mormorsmors-tid. Men tunnbrödsbakning är inte Nyeds hembygdsförenings enda verksamhet. Det är ett antal aktiviteter, som erbjuds besökarna i sommar.



Bertil Boo sjöng och Ebbe Jularbo spelade dragspel på Stora torget igen. 7-11-31-90, 86-7-90

Bertil Boo sjöng ett antal gamla sånger, medan Ebbe Jularbo ackompanjerade på dragspel. "En vals på Österskär" var en av de kända sångerna. Men Jularbo spelade även solo på sitt dragspel. Det blev ett potpourri på faderns melodier. "Livet i Finnskogarna", "Drömmen om Elin" och "Nya Värmlandsvisan" var melodier, som alla kände igen. På begäran spelade Ebbe



Bertil Gustafsson och Inga-Lisa Gustafsson - några av de stjärnorna bakom arbetet med att öppna den gamla folkparken i Lindfors. 10-1-70

**Lindfors Folkets park rustas upp igen!**  
Redan i sommar ska den förfallna parken väckas ur sin snart tioåriga förnorsosömn. Det har den aktiva Folketshusföreningen i Lindfors beslutat. I augusti hoppas man kunna



Rågen tar sig fint, konstaterar Stig Reinestränd. 4-8-90.

Det börjar dra ihop sig till skörde tid för Värmlands odlande lantbrukare. Som vanligt gäller det att vådrets makter gett den rätta nederbörd och i rätt tid. Dessutom; att solen tittat fram och värmt åkrarna i lagom mängd för att skörden skall bli god.

Stig Reinestränd i Bäckelid spanar ut över råg-åkern och konstaterar att än dröjer det några veckor innan han kan plocka ut den nyservade skörde-tröskan för att samla in det han sådde i maj.

— Det har varit en mycket torr försommar med nästan inget regn. Då var jag lite orolig, säger Stig.

Men blötan kom i början av juni. Då vräkte det ner upp emot 100 mm.

— Ett regnväder som räddade skörden.

#### SISTA ÅRET

Men det är troligen sista året inom de närmaste fem åren som vi får se öppna landskap hos Stig och flera andra lantbrukare i Bäckelid.

Regeringen erbjuder 7 000 kronor per ha till varje lantbrukare som låter bli att bruka jorden fem år framåt. Många har näppat på den inviten även Stig.

Dessutom är jordbrukspolitiken i högsta grad oklar just nu anser han.

— Jag vågar inte investera någonting innan det blir klara riktlinjer för oss.

#### JOBBIGT

Om ett år kommer sly att ta över på Stigs 85 tunnland och många andra följer hans exempel och tar pengar istället för att odla på åkrarna.

— Men det blir jobbigt. Man är van att harva och så. Visst är det en tjuvning i det här jobbet. Nu ska vi bara titta när åkrarna gror igen. Tyvärr har vi inget val, säger Stig innan vi går ner till rågåkrarna för att ta bilder. Kanske är det sista gången han kan blicka ut över sin egen skörd.

## Polisen fick fast Gunde

■ Nyfikna Ortsbor trängdes tillsammans med stora delar av den svenska pressen på kyrkbacken i Dala-Järna för att få en glimt av brudparet.

Gunde Svan fick sin blivande polis, Marie Johansson, på lördagen och när paret kom ut från kyrkan utbröt ett smärre kaos. Press och Ortsbor skulle fotografera de nygifta.

När traktens berömda skidåkare gifte sig samlades ungefär 500 personer på kyrkbacken i det lilla Dala-Järna.



Anders Gunde Svan fick sin blivande polis, Karin Marie Johansson, på lördagen i Dala-Järna kyrka.





Foto: ÖRJAN SÖDERLUND...och här visar han, tillsammans med Per Eriksson, ordförande i Nyeds hembygdsförening, hur sidorna på sockerkaksformen blev. 7-9-90.

Molkom (NWT). På söndag inviger Nyeds hembygdsförening sitt levande Bleckplåtsmuseum. Det var en tillfällighet som gjorde att Claes Sandén kom till just Nyed och startade ett bleck- och plåtslageri. Idag förser plåtindustrin i Molkom cirka 200 personer med jobb.

1898 kom Claes Sandén till Upperud och startade en gårds-smedja på Gästgivaregårdens ägor, samma område som Nyeds hembygdsförening idag äger. Med sig hade han några gällor. De kom från Västergötland.



Foto: ÖRJAN SÖDERLUND

EN SITTRUNN konstruerad som en säkerhetscockpit hos en formel 1-bil. Jodå, men det behövs också för Kent Rohm. Efter en fruktansvärd krasch för två år sedan har han ordentliga ryggproblem. Men han kör ändå. 31-7-90.

1988 bröt Kent Rohm, världsmästaren i racerbåt från Kil, ryggen i en fruktansvärd krasch i norska Sogne.

Två år senare dras han fortfarande med sviter i form av svåra nacksmärtor och med en försvinnning av musklerna i vänstersidan. Men trots det har Rohm gjort come back, 45 år gammal.

Strax söder om det stora naturområdet Brattforsheden ligger ett betydligt mindre område, Lämpenshålan. Det är ett naturreservat som domineras av en dödisgrop.

Lämpenshålan är ett märkligt geologiskt minnesmärke från den senaste inlandsisen.

### PÅ UTFLYKT

Hålan bildades av ett isblock lossnade från inlandsisen och bäddades in i isälvsmaterial.

När sedan isen smälte, blev det en grop kvar. Det är den som kallas Lämpenshålan. Den har en diameter på ett par hundra meter och ett djup på upp till 30 meter.

Sandmarken vid Lämpenshålan gör att området är klätt med gles tallskog. Där finns inga höga buskar, men väl en riklig mängd mossor. Där finns också ris främst ljung, blåbär, lingon, mjölon och kråkbär.

Trots att man bedrev skogsbruk på marken, innan det blev ett naturreservat, har den inte påverkats särskilt mycket av mänskliga ingrepp.

Långt upp på den södra slutningen finns en slags plattform, vars historia inte är känd.

Även i själva Brattforsheden finns det dödisgropar. En av landets största finns dock vid reservatet Lidetorpsmon, söder om Degerfors. Den heter Djupa Hålan.

BODIL WANDT



10-8-90.

Naturreservatet Lämpenshålan ligger strax söder om Brattforsheden.

Foto: JENNY CHRISTENSON

Äntligen är Studieförbundet Vuxenskolas nya lokaler i Molkom invigda! Efter mycket slit och idogt arbete har nyedsavdelningen kunnat flytta in på övervåningen i det gamla stationshuset. På torsdagskvällen var de, som varit mest engagerade i att bevara och rusta upp den gamla byggnaden, inbjudna till invigningen.



Ingvär Larsson överlämnade ett konstverk, som symboliserar det nätverk, som studieförbundet utgör. 30-8-90.



Hertig Carl Philips fritidshus i Åräs utanför Sunne.

Sunne (NWT). Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har för första gången övernattnat i hertig Carl Philips fritidshus i Åräs utanför Sunne.

På måndagskvällen bjöd de också på den första middagen i Åräs. Inbjudna var en mängd representanter för World Scout Foundation - den internationella scoutrörelsen där kungen är hedersordförande.

Bland de inbjudna märktes koncernchefen för byggföretaget Reinhold AB, Sven-Erik Ragnar, greve Hans Beck-Friis och schweiziske "chokladkungen" Klaus Jacobs. Till middag bjöds en buffé bestående av sill, Janssons frestelse, inbakad lax och glass med varm hjortron-sylt.

Kungen och drottningen besöker Fryksdalen med anledning av att världsscoutfonden möts. Sunne är centrum för olika aktiviteter där över hundra män och kvinnor deltar. De har det gemensamt att de alla stöder den internationella scoutrö-



Kungaparet är nu på besök i Fryksdalen.

relsens utveckling.

Världsscoutfonden bildades för snart tjugo år sen för att skapa finansiella resurser för scoutrörelsen. I Sunne ska styrelsen och fondens olika utskott sammanträda och samtidigt sker en samling av s.k. Baden-Powell-Fellows som genom bidrag visar sin solidaritet.

### Kräftfest

Hela måndagen och hela tisdagen sitter kungen i sammanträde. Men på tisdag kväll står kungen och drottningen värdpar för en kräftfest på Uddeholms Brukshotell.

På onsdag blir det olika aktiviteter. På morgonen ska hela sällskapet besöka Rottneros Park. I parkens arboretum ska man plantera en mycket speciell lind för att hedra den avgående ordföranden Gustavo J. Vollmer, Venezuela, som kommer att överlämna ordförandesklubben till amerikanen Edward C. Joulilian.

Hela onsdag eftermiddag befinner sig kungen, drottningen och de övriga på Ransbergs herrgård utanför Munkfors. Enligt uppgift ska alla bära scoutdräkt och deltagarna ska själva tillaga sin primitiva lunch.

7-9-90, S-B AXELSSON

Trots att Studieförbundet Vuxenskolan hade lagt sin allsångskväll på samma tidpunkt som hembygdsföreningens råskväll, så kom det ändå 80 personer till folkhögskolan för att sjunga och för att lyssna på den nybildade viskören i Molkom.

Siv Einarsson ledde allsången, och det var också hon som ledde de 25 dämorna i





PRO-basen Lars Sandberg och Lindforsföreningens vice ordförande Edvard Jansson samtalar med Edla Andersson 91 år och Tora Karlsson 89 år. Båda har varit medlemmar sedan föreningen startade. 24-11-90.

— Vi vet vad folkörelserna har betytt och kommer att betyda i framtiden, sade PRO-basen Lars Sandberg när han på lördagskvällen högtidstalade vid Lindfors PRO:s 20-Arsjubileum.

— PRO:s verksamhet är ett fint exempel på vad en folkörelse kan uträtta.

Programmet inleddes med att föreningens ordförande, Eric Ericson, hälsade deltagarna välkomna. Antalet besökare hade på grund av det mycket dåliga vädret blivit något färre än vad arrangörerna hade räknat med. Men de som hade mött upp fick en mycket trevlig gemenskap.

I en historik över föreningens 20 år kunde Eric Ericson berätta om ett mycket aktivt föreningsarbete. Föreningens förste ordförande var Vendela Johansson och genom att styrelsen lade ner ett stort arbete kunde studiecirkelverksamheten starta redan östra vintern. — 1978 kämpade vi som förening aktivt för att få behålla vår konsumbutik i Lindfors, berättade Eric Ericson.

Och samtidigt med historiken passade man på att hylla två medlemmar som ännu finns kvar från starten. Sysstrarna Edla Andersson och Tora Karlsson.



Lucia med tärnor skingrade vintermörkret i Fagerörens bygdegård på fredagskvällen. 7-12-90.

Tredtionseentligt anordnade Nyeds centerkvinnor en luciafest i Fagerörens bygdegård på fredagskvällen. Det var som vanligt ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.

Förväntan kändes i luften, när folk bänkade sig i bygdegårdens stora samlingshall. En luciafest är precis vad som behövs i vintermörkret.

Vid sidan av scenen har en stor och välväxt gran placerats. Den saknar ljus, men det kan väl antas att det finns planer på att rätta till den bristen innan jul.

**BARNENS KVÄLL**

Luciakvällen i Fagerörens samlingshall både unga och gamla. Men framför allt var detta barnens kväll. Det var många barn, som med föräldrarnas benägna bistånd hade hittat till bygdegården.

Ungdomlighet präglade också luciataget. Det var flickor (och ett par pojkar) i de lägre tonåren och yngre, som förde in ljuset för att skingra midvinterkvällens mörker.

Intaget skedde naturligtvis till "Natten går tunga fjät" eller "Sancta Lucia", som den egentligen heter. Söta lucian Jessica Sandgren gick i täten, följt av tretton tärnor, två stjärngossar och en tomt.

Väl framme på scenen sjöngs "Stafan Stalleddräng", samt en mängd andra, mindre kända, jul- och lussevisor. Vid pianot satt självfallet Siv Einarsson — vem annars?



Nyeds lucia, Lena Huldén, gick i spetsen för sina tärnor.

Vad gjorde du i lördagskväll? Om du inte var i Nyeds kyrka, så gick du miste om något, för adventskonserten med kyrkokören och minikören var verkligen värd en mässa. 8-12-90.

Sjungande "Hosianna" tågade kören in, med Lars-Olov Einarsson främst, bärande processionskorset. Sångarna leddes sedan av Birgitta Andersson, medan Anna-Karin Högberg spelade piano.

"Härlig är jorden" framfördes på ett mycket fint sätt, genom att minikören sjöng första versen med späda stämmor, varefter kyrkokörens sångare stämde in i de följande verserna med sina kraftfullare röster.

Efter "När vintermörkret kring oss står" och psalmen "Det susar genom livets strid" fick minikören inta "scenen" ensamma.

**MÖRKER OCH KYLA**

De duktiga barnen sjöng "En fredens värld" och "Advent är mörker och kyla", medan Birgitta Andersson ackompanjerade på gitarr.

Efter det att kyrkokören sjungit en svensk psalm och en julvisa från Böhmen, fick Birgitta Andersson och Siv Einarsson sjunga duett. Det blev "Gläns över sjö och strand" i ett anrop, men vackert



Det är inte alltid så lätt att hänga på smycket. Speciellt inte om man har långt hår. Det fick prinsessan Christina erfara vid kroningen av Hällefors Lucia. 12-12-90.

Att en prinsessa kröner en drottning tillhör inte vanligheterna men i 400-årsjubilerande Hällefors är allt möjligt. På onsdagskvällen krönte prinsessan Christina, Hällefors ljusdrottning och lucia, Karin Nykänen, inför en till bristningsgränsen fullsatt kyrka.

Både prinsessan Christina och värdprästen Lars-Erik Svärd berörde i sina tal vårt behov av värme, ljus och medmänsklighet.

— Det är när mörkret står som tätast som vi tänder Lucias ljus. Det är då vi har behov av ljus och värme, sade prinsessan Christina.

Ljuset var nedsläckt i kyrkan — endast de ljus, som kantar kyrkgången lyste, när Nyeds lucia med följe gjorde sitt intåg på torsdagskvällen.

Nära 200 personer hade kommit till kyrkan denna kväll för att se Nyeds lucia, femtonåriga Lena Huldén, och hennes 25 tärnor föra in ljuset till tonerna av "Sancta Lucia".

Kyrkan var tack och lov varm, och det behövdes, för ute var det bitande kallt. Än varmare blev stämningen när Lucia kom, efter det att en handfull församlingsbor först hade sjungit "Stilla natt".

**VACKRA SÄNGER**

Väl framme vid koret genomförde flickorna ett entimmes program med en mängd vackra sånger, medan Siv Einarsson ackompanjerade på piano.

Mest av alla sjöng fjolårets lucia, Carola Lundberg. Hon hade en mycket kraftfull stämma, när hon sjöng solo "Det strålar en stjärna".



Vårt FILIPSTADSKONTOR har flyttat till TEGNERGATAN 2 A, 1 tr. upp.

Samtidigt så hälsar vi vår nya medarbetare PETER KARLSSON välkommen.



Sten-Ake Einarsson  
Tel. 0590-122 00



Peter Karlsson  
Tel. 0590-119 20

INFÖR ÄRSSKIFTET — tala med oss om liv- och pensionsförsäkringar.

12-12-90.



Percy Rosberg berömde den nya hallen och överlämnade en racket till klubbens ordförande Sten-Ake Einarsson.

På lördagen hamnade så Filipstad på kartan över kommuner som har en egen tennishall. Då invigdes, under pompa och ståt, Storbrollen. En hall som Filipstads Tennisklubb har all anledning att känna sig mycket stolta över. 19-2-91.



Solveig och Bertil Johansson, två glädjenta musikanter stod för underhållningen och ledde sången. 82-1-91.

På Fredagen hölls ett "takstols" och invigningskalas i den nyrenoverade Hemvärnsgården, Upperrud, där det bjöds på rundvisning, mat och underhållning.

Välkomna ska ni så vara till vår nyrenoverade Hemvärnsgård och till denna invigningsfest. Jag vill å styrelsens vägnar tacka er hemverkarer och medhjälpare för att ha gjort ett gott arbete och för att vi haft det så trivsamt mitt upp i allt bråte, hälsade Per Eriksson, ordförande i Hembyggsöreningen, gästerna och bad dem samtidigt att ta för sig av maten på det uppdukade

Kan pilplantering vara framtiden för Nyedsbygdens lantbrukare? Nja, någon total lösning är det väl inte, men Jonas Torstensson, energigrävare på Värmlands lantmän, talade sig ändå varm för pillen som "nischgröda", när han talade vid Nyeds LRF-avdelnings årsmöte på onsdagskvällen.

Värmlands lantbrukare är naturligtvis oroliga inför framtiden, när jordbruket avregleras. Många riskeras att slås ut, om man inte kan ställa om produktionen.

Det finns ingen enkel lösning på problemet, utan det gäller att ta tillvara alla uppslag. Jonas Torstensson, som är energigrävare, anser naturligtvis att en delösning finns att söka på energiområdet.



Jerker Larsson lämnade över ordförandeklubb till Bengt-Olov Jansson. 13-2-91.

Arjäng (NWT). Med en jättetårta, sång, diktläsning och musik firas idag, onsdag, Clara-dagen i Arjäng.



Så var det dags igen för Clara-dagen i Arjäng. Idag, onsdag, firas Clara Johanssons med ett stort födelsedagskalas mitt på torget. 25-7-90.

Födelsedagsbarnet själv, Clara Johansson, kommer naturligtvis att finnas på plats för att på sin 88-årsdag bland annat höra Thore Skogman sjunga några av hennes dikter, som han satt melodi till.

Födelsedagen till ära kommer det också att bjudas på en gigantisk gräddtårta. Tårten förväntas bli 2,5 meter lång, 1,2 meter bred och minst en decimeter tjock.

Runar Patrikssons skolkör från Töcksfors kommer att stå för en hel del sång och från Töcksfors kommer även en liten orkester.

Clara, som på äldre dagar fått lite svårt att gå, kan säkert se fram mot en trevlig födelsedag. Och det är väl inte helt otänkbart att hon bjuder på en eller andra diktuppläsning.

70 ÅR fyller i dag, lördagen den 25 augusti, Helmer Hage-lin, Färnebogatan 24, Filipstad. Han är född i Ivo församling i Skåne. 1946 flyttade han till Nyeds församling och 1961 till Filipstad. Fram till pensioneringen hade Helmer Hage-lin anställning vid Nordins Plåtindustri i Nykroppa. Numera har han en egen liten verkstad där han svarvar och utför småsnickerier. Jakt och fiske hör till hans övriga intressen.

1991.

Fru Albertina (Stina) Söderholm, Backa sjukhem, Molkom, avled på fredagen i en ålder av närmare 92 år. Hon var född i Frykerud och växte upp i Lindfors. Med familjen flyttade hon senare till Molkom. Hemmet och familjen var hennes främsta intresse. Närmast sörjande är, måg, barnbarn och barnbarnsbarn.

Karl-Gustaf (Gösta) Carlsson, Sutterhöjden, Molkom, avled på fredagen i en ålder av 70 år. Den bortgångna var född i Lungsund. I ungdomen sysslade han med jord och skogsbruk. Därefter gick han som motorman till sjöns i många år. De sista åren fram till pensioneringen var han anställd vid Nordis Verkstads AB i Molkom. Närmast sörjande är ännu.



Vår Älskade  
Gunvi  
Karlsson

\* 5/2 1930

har idag stilla insomnat och lämnat oss i stor sorg och saknad.

Sutterhöjden  
den 27/11 1990

GERTRUD  
INGA-LILL och TORE

Lisa, Tobias  
ULLA-BETH  
och ANDERS  
Björn, Benny  
HANS-ÅKE  
och ANNELIE

Jimmy, Caroline, Joakim  
KJELL

Klar till den sista glöden se vi vår dag förgå.  
Tyst vi tänka på döden utan att dock förstå.  
Mörkret, hur vi behaga, kommer när mörkret vill.  
Varför i otid klaga?  
Barnliga skäl, var still!

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 6/12 kl. 12.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Tank på cancerfonden PG 90 19 51-4.



Vår kära Mor, Mormor  
och Svärmor

Hillevi  
Thudin

\* 2/11 1910

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad men i ljus och tacksamt minne bevarad.

Slängserud, Molkom  
den 7/12 1990

INGRID och  
SVEN-OLOF  
Roger och Lillemor  
Roland

Nu brustit har Ditt trogna varma hjärta  
Din kara röst för alltid tystnat har  
Du lämnat oss i sorg och smärta  
Men ljus och vackert står  
Ditt minne kvar

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 28/12 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår Kära  
ALBERTINA  
(STINA)  
SÖDERHOLM

\* 24/2 1899

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 1/2 1991

HUGO  
BILLY och  
GUN-BRITT  
Barnbarnsbarn

Gud såg när stegen blev korta  
Och hjärtat slog dubbla slag  
Då sträckte han ut fadershanden  
Den handen som aldrig blir trött  
Och tog lilla Mormor och Svärmor  
Där sover hon stilla och sött  
Tack lilla Mormor och Svärmor  
För allt  
Sov i ro

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 14/2 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår käre  
KARL-GUSTAF  
(GÖSTA)  
CARLSSON

\* 14/2 1921

har idag lämnat oss i stor sorg och saknad.

Sutterhöjden den 8/2 1991

VÄNNERNA

Det är något bortom bergen  
bortom blommorna och sången  
det är något bakom stjärnor  
bakom heta hjärtat mitt.  
Hören — något går och viskar  
går och lockar mig och berder:  
Kom till oss, ty denna jorden  
den är icke riket ditt!

Begravningsgudstjänsten äger rum i Lungsunds kyrka onsdagen den 20/2 kl. 12.00. Efter aktens slut inbjudes till minnesstund i Församlingshemmet.





**Gunnar Larsson, Molkom.** I en ålder av 96 år har Gunnar Larsson, Åsbackehemmet, Molkom, avlidit. Han var född i Alster men flyttade i 40-års åldern till Fageråsen i Nyed och där övertogs hustruns föräldragård. En bygd som han sedan blev trogen ända till de tre sista åren då han bodde på Åsbackehemmet i Molkom. Gunnar Larsson var utrustad med god hälsa och gott humör, vilket gav honom både fysisk och mental vitalitet långt upp i åren. Han hade en kristen livssyn och var alltsedan ungdomen medlem i ortens pingstförsamling. Närmast sörjande är sonen Magnus Metell med familj.



Vår kära Far  
Svärfar och Farfar

**GUNNAR  
LARSSON**

\* 30/6 1894  
† 6 februari 1991

har lämnat oss i stor saknad.

**MAGNUS och  
BARBRO**  
Robert  
Karin  
Eva

Herren är min herde,  
mig skall intet fattas,  
han låter mig vila på gröna ängar.  
han för mig till vatten,  
där jag finner ro.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 22 februari kl 14.00. Efter akten inbjudes till minnesstund på Graninge Vårdshus. Stöd gärna missions- och hjälparbete.

**Anna Johansson, Molkom.** Nittioåttio år fyller i morgon, onsdag, fru Anna Johansson, Fageråsen 1171, Molkom.

**Fru Elna Ivarsson, Borsrud, Molkom,** avled på söndagen i en ålder av 77 år. Den bortgångna var född i Axbergs församling i Örebro län och kom som barn med föräldrarna till Nyed år 1919. Efter giftermål har hon helt ägnat sig åt hemmet och familjen. Närmast sörjande är maken Bele, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt broder.



Min älskade Maka  
vår kära Mor, Mormor,  
Farmor och Svärmor

**Elna  
Ivarsson**

\* 3/12 1913

har idag lämnat oss, broder, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Borsrud den 17/2 1991

**BELE**

**Ann-Britt och Allan  
Jorma och Siv  
Mats och Annell**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Tack lilla Mor för åren som gått  
Tack för all kärlek och omsorg vi fått  
Tack för all ömhet och vänlighet stor  
Tack för allt vår älskade Mor  
Tack för ljusa minnen som Du lämnat kvar

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 1/3 kl. 14.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

**Bengt Lennartson  
Annell Malmqvist**  
Molkom den 23/2 1991

**Fru Asta Lindskog, född Andrén, Marknadsgatan 5, Molkom** änka efter framlidne kyrkoherden Karl-Erik Lindskog, avled på tisdagen i en ålder av 78 år. Den bortgångna var född i Brälanda, men var i många år bosatt i Nyed. Närmast sörjande är dottrarna Kerstin, Eva-Gunilla och Magdalena med familjer samt syskon.



Vår kära lilla Mamma  
och Mormor

**ASTA  
LINDSKOG**

född Andrén

\* 28 januari 1913

har idag lämnat oss i stor sorg och saknad.  
Molkom den 2 april 1991

**KERSTIN och  
ANDERS**

**Jonas och Carina  
Martin och Sofia  
Ulrika och Magnus  
EVA GUNILLA  
Johanna, Mattias, Sofia  
MAGDALENA och  
LARS  
Sara, Karin  
SYSKONEN**

En gång skall du vara en av dem som levat för längesen.  
Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna, det multnade lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns vindarna.  
Din frid skall vara oändlig så som havet.

(Pär Lagerkvist)

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 13 april kl 12.00. Efter akten inbjudes alla till minnesstund i Församlingshemmet. Tänk på Lutherhjälpen pg 90 02 56-9. Meddelas endast på detta sätt.

Det blev en liten EMELIE  
Marica Larsson  
Stefan Rådberg  
Karlstads BB 13/7 1991

Vår kära Broder  
Svåger och Morbror

**BERTIL  
JOHANSSON**

\* 16/9 1916

har idag stilla insomnat.  
I ljusst minne bevarad.  
Fageråshöjd den 18/2 1991

**HENRY och BIRGIT  
INGEGERD och ARNE  
RUNE och BARBRO**

Vår Bertil älskade skoggen  
Och trädens sus däri  
Sin kärlek blev han trogen  
Där kände han sig fri

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka onsdagen den 6/3 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

Vår kära Mor  
Mormor och Farmor

**EVA  
KEMPPI**

\* 19/3 1903

har i dag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Väse den 22/4 1991

**BARN  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn**

Ljuvt är att vila när krafterna domna  
Skönt i den eviga vilan få somna

Begravningen sker i stillhet.

Idag gifter vi oss.  
Gunnar Hjalmarsson  
Ingrid Henriksson  
27/7 1991

**Fru Ingeborg Olsson, Tvårgatan 13, Väse,** avled på lördagen i en ålder av 89 år. Den bortgångna var född i Väse och efter giftermål en lång tid bosatt i Göranstorp, där hon skötte en lantbrukarhustrus sysslor. Hon tillhörde kyrkliga syföreningen. Hemmet och familjen var i övrigt hennes främsta intressen. Närmast sörjande är barn och barnbarn med familjer samt syskon.



Vår kära Mor, Farmor  
Mormor och Svärmor

**INGEBORG  
OLSSON**

\* 26/4 1902

har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad men i ljusaste minne bevarad.

Väse den 13/4 1991

**OSCAR  
OVE o KARIN  
MARIANNE o ERLING  
ÅKE o ASTRID**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Kära lilla Mamma nu är  
Din stråvat slut  
All smärta den är borta  
och Du får vila ut  
För allt vi vill Dig tacka  
för kärlek rik och stor  
för omsorg och all möda  
Tack kära lilla Mor

Jordfästningen äger rum i Väse kyrka lördagen den 20/4 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund i Väse Hembygdsgård.

**Einar Larsson, Svnersrud, Molkom,** avled på tisdagen i en ålder av 75 år. Han var född i Svnersrud och har under sitt verkamma liv biträtt många med hjälp i lantbruk och byggnationer m.m. Hans stora intresse var jakt. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Vår käre  
**EINAR  
LARSSON**

\* 9/8 1915

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.  
Svnersrud, Molkom den 30/4 1991

**ALLAN  
VERA**

Du var så trött  
så svag och matt  
Av sjukdom svår  
Men nu Du funnit vilans  
natt  
Så skönt Du sova får

Jordfästningen äger rum i kretsen av de närmaste.

**Fru Veran Johansson, Asplunden, Molkom,** avled på onsdagen i en ålder av 84 år. Den bortgångna var född i Asplunden och har bott på föräldragården i hela sitt liv. Hon har helt ägnat sig åt gården, hemmet och familjen. Närmast sörjande är maken Börje, barn, barnbarn och syster.



Min älskade Maka  
vår kära Mor  
Mormor, Farmor  
och Svärmor

**VERAN  
JOHANSSON**

\* 6/7 1906

har i dag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Asplunden 29/5 1991

**BÖRJE**

**Ingrid och Jan  
Kjell och Christina**  
Barnbarnen

Vida vida min dröm mig  
för  
bort mot oändligheten  
Jordens oro ej mer mig  
stör  
all dess strid är förgäten  
Bort mot blånande rymders sfär  
aningens vingpar mig  
hastigt bär  
närmare evigheten

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 14/6 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



**Bror Nederberg, Filipstad.** I en ålder av 76 år avled på torsdagen förvaltare Bror Nederberg, Hertig Filipsgatan 5 B, Filipstad. Han var född i Dalby församling och var där i yngre år verksam på fädermegården. År 1933 fick han anställning inom Televerket och kom i slutet av 1930-talet från Karlstad till Filipstad, där han sedan dess varit bosatt och verksam.



Vår Käre

**Bror  
Nederberg**

\* 24/8 1914

har lämnat oss. I ljusst och tacksamt minne bevarad.  
Filipstad den 20/6 1991

**SONJA**

Barnen med familjer  
Släkt och vänner

Tack för allt Du  
oss har skänkt  
För oss Du strävat,  
på oss Du tänkt  
Ditt goda hjärta,  
Ditt ljusa sinne  
Hos oss skall leva  
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten äger rum i Filipstads kyrka fredagen den 5 juli kl 12.00.  
Efter akten inbjudes till en minnesstund å Henrickehammars Herrgård. Anmälan om deltagande göres å tfn 0590-101 32 senast tisdag den 2 juli.

**Thyra Carlsson, Molkom.** Fru Thyra Carlsson, Fageråshöjd, Molkom, avled på tisdagen i en ålder av 87 år. Hon var född i Södermanland och kom med föräldrarna först till Östra Fågelvik och år 1921 till Fageråshöjd i Nyed. Efter giftermål med framlidne Einar Carlsson ägnade hon sig helt åt hemmet och familjen samt en lantbrukarhustrus sysslor. Thyra Carlsson var mångårig medlem i Östra Nyeds CKF. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Vår kära

**THYRA  
CARLSSON**

\* 12/9 1903

har idag stilla insomnat.  
I ljusst och tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.

Fageråshöjd, Molkom den 25/6 1991

**STEN-ÅKE och  
MARGARETA  
LARS OLOV och SIV  
KERSTIN och STEN**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Så vila i frid ty dagen är slut  
Ditt redbara hjärta har somnat  
Din livsgärning lever, den sinar ej ut  
Fast handen i döden har domnat  
Vi tacka för allt vad i livet Du skänkt  
För kärlek och omsorg vad vackert Du tänkt  
Må klockorna ringa till vila.

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen den 5/7 kl 15.00 i Nyeds kyrka. Efter aktens slut inbjudes till en minnesstund i Församlingshemmet. Stöd gärna någon minnesfond.



Fru **Olga Larsson**, Åsbackahemmet, Molkom avled på tisdagen i en ålder av 85 år. Hon var född i Övre Ullerud och växte upp i Väse. I samband med giftermålet blev hon Nyedsbo och var bosatt i Sandtorp och Källarena innan hon flyttade till Molkom. De senaste tre åren har hon vistats på Åsbackahemmet. Hemmet och familjen har varit hennes intresse. Närmast sörjande är sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Vår kära  
**OLGA LARSSON**  
\* 2/6 1906

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt o vänner i sorg och saknad.

Molkom den 30/7 1991  
**MARGARETA HELEN O GERT**  
Jenny  
PETER  
GUNVOR

Ljuvt är att vila när krafterna domna  
Skönt i den eviga vilan få somna

Jordfästningen äger rum i kretsen av de närmaste.



Ann-Louise Spets, Molkom och Ulf Lundberg, Molkom (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)

I en ålder av 92 år avled på tisdagen fru **Anna Johannessons**, Fageråsen, Molkom, efter en lång tids sjukdom. Hon var född i Nordmark och kom till Nyed på 1920-talet och efter giftermål bosatt i Fageråsen. Hemmet, familjen och jordbruket med djur och allt som hörde till detta var hennes intressen. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Vår kära Mor  
Mormor, Farmor  
och Svärmor

**ANNA JOHANNESSEN**  
\* 10/4 1899

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Fageråsen den 6/8 1991  
**TAGE o KERSTIN ROLAND o MARIANNE GUNBORG o BENGT**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Låt oss minnas de soliga dagar  
Då sorg och smärta oss fjärran var  
Låt oss minnas de glädjedagar  
Då vi alla tillsammans var

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 16/8 kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

För allt vänligt deltagande vid vår kära Mor

**Anna Johannessons**

bortgång, för alla vackra blommor vid hennes bår samt gåvor till olika minnesfonder vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack.

Fageråsen den 24/8 1991  
**BARNEN MED FAMILJER**

Vår käre  
**MARTIN KARLSSON**  
\* 3/3 1926

har idag lämnat oss, syskon och övrig släkt i sorg och saknad.

Hult den 9/8 1991  
**RAGNHILD Lennart o Kerstin Ingvar o Anita Margaretha o Ulf Sten-Erik o Eva-Karin**  
Barnbarn

Flitig så länge krafterna räckte  
I arbetets glädje Du levde Ditt liv  
Somnade stilla när livets låga släcktes  
Tacksamt vi önskar dig vila i frid

Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste.



Min älskade Make  
vår käre Far  
Morfar, Farfar  
och Svärfar

**BROR JOHANSSON**  
\* 8/7 1910

har idag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 24/9 1991  
**ASTRID Tage och Marianne Gull-Britt och Lars-Åke Gunnell och Paavo Stig och Anita Rune och Elisabeth Per-Olov**  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Det blir ljust när Din afton skymmer  
Trvax över floden Du går

**BORTI AGEN.**

Vår Kära  
**LINNÉA HJORTH**  
\* 23/11 1915

har i dag lämnat oss i djup sorg och saknad.

Lindfors den 4/9 1991  
**STEN-ÅKE och KERSTIN Åsa, Niklas Oskar**

Allt vad Du lidit vi nog ej förstätt  
Vi stod vid Din sida så hjälplösa blott  
Vi ville så gärna behålla Dig kvar  
Men Ditt livsverk på jorden nu fullbordat var  
Kring Din bår står vi som Ditt hjärta inneslöt  
Känner nu hur smärtsam döden var som länken bröt  
Minnet följs mej i gravnen  
Djupt bland oss det lever kvar

Begravningen har ägt rum.



Vigsel har ägt rum mellan Hans Hedberg och Eva Carlsson, båda Molkom. (Foto: Kiwa Foto, Karlstad)

En SON  
Reet Asukula  
Aste Flodman  
Karlstads BB 6/11 1991  
Ett hjärtligt tack till all berörd personal

All ev. uppvaktnings undanbedes. Gäller alla 70-års  
Rut Thörn, Bäckelid 1800-91



Molkoms riskör underhöll på Lindfors Hemträdgårdsförenings årsmöte i helgen.  
2-2-91



Sonja Svensson valdes till ny ordförande efter Willy Eriksson.



Glad musik och mycket nävgröt kännetecknade årsmötet med Lindfors Hemträdgårdsförening i lördagskväll. Den mycket livaktiga föreningen lyckades samla en stor skara entusiaster till mötet i Lindfors Folkets Hus.

Fageråsens bygdegårdsförening har haft årsmöte som blev mycket välbesökt. Det var föreningens femte verksamhetsår, fyllt av aktiviteter.

Till ny ordförande valdes Lisbeth Svensson, och den övriga styrelsen består av Roland Karlsson, Gun Jonsson, Lars-Olov Einarsson, Anders Johansson, Ingrid Larsson, Gunnar Sundqvist, Börje Larsson, Borgun Runfeldt och Lena Nilsson.

På förslag av Martin Larsson bestämdes att föreningen bör ha en byggnadskommitté och en sådan valdes, bestående av Bengt Skoglund, Henry Svensson och Jan-Olov Carlsson.

Bland kommande aktiviteter nämndes ett föredrag om ost i Vuxenskolan regi och en danskväll, båda i april. Det planeras en fest i vår och en i höst och dessutom en auktion i sommar med skänkta saker.

Alla gamla böcker, som sedan gammalt har funnits i bygdegården, har nu plockats fram och sorterats, så man skall snart kunna låna och läsa dem igen.

Strax före förra årsmötet startades två cirklar i hembygdsforskning, deras arbeten presenterades av Ivan Jansson, Allan Aronsson och Lisbeth Svensson. Det finns möjlighet att köpa deras "forsknings"rapporter till självkostnadspris.

Den avgående ordföranden Roland Karlsson avtackades, och kvällen avslutades med kaffe och ett lotteri samt livliga samtalskring gamla fotografier.

Är detta Thore Skogman..?

Ja, ingen tvekan om att det är den glade mannen med de pilrande ögonen och den berömda gluggen mellan tänderna. Men musiken... som framfördes av konsertpianisten Lars Roos och den ryska violinisten Rimma Gotskosik.

Javisst! Thore Skogman är inte bara "Storfiskarvalsen" och "Jämtgubben".

Det bevisades på lördagskvällen i Töcksfors sporthall där han med fest och glam firade 40-årsjubileum.

Härom veckan fyllde Thore 60 år. Då gömde han sig. Men att det är 40 år sedan första låten skrevs, det firades ordentligt med valda gäster i sofforna på scenen och 700 beundrare i publiken. I alla de åldrar. För Thore Skogman tycker man om. Särskilt i Årjängs kommun som har mycket att tacka honom för. Det gör man också. Blommor, presenter och vackra ord förligen regnade över honom då kören på scenen sjöng "Tio tusen röda rosor".

Men innan man kommit så långt denna musikspäckade kväll, bjöds många överraskningar. Thore, prydd med blomsterkrans kring det grånande håret, hade själv valt gästerna som framförde ett urval av hans låtar. 18-3-91.



När SK Örnén samlas till årsmöte vid fridsgården i Bäckelid, rätt som vanligt Sören Johansson som mötesordförande, men detta var sista kvällen som Örnéns klubbordförande. Sören avgår efter ett rekordlångt ordförandeskap, han var med när sportklubben Örnén startades 1958 och har hållit i ordförandeskapet i inte mindre än 32 år. 86-5-91.



Efter 32 år som ordförande i SK Örnén lämnade Sören Johansson över klubban till efterträdaren Lars Wahlsten.

#### UPPVAKTAD

Den avgående ordföranden Sören Johansson blev högtidligt uppvaktad med presenter och blommor och höll sedan ett fint avslutnings och tacktal till styrelsen och klubbens medlemmar. Om Sören kommer att ta det lugnt och sluta med alla aktiviteter bara för att han lämnar ordförandeposten?

**Molkoms Finbakeri & Konditori AB flyttar sin tillverkning av bröd till nya lokaler i Blombacka. De blir de första som hyr in sig efter nedläggningen av Stållinefabriken i Blombacka Bruk. Redan natt till måndag tror Carlos Alvarez att han kan sätta igång och baka i de nya lokalerna.**

Carlos Alvarez och hans fru Ulla har haft bageriet i Molkom sedan augusti '89. På grund av platsbrist i lokalerna på Mejerivägen har de varit tvungna att ha butiken stängd då och då. Nu har de antligen hittat något bra i

närheten.

Lokalerna i Blombacka Bruk håller på att göras i ordning. Carlos Alvarez hoppas att han kan börja att baka där så fort som möjligt, och räknar med att vara igång natt till måndag.

200 kvadratmeter kommer man att hyra av THE Invest AB, Blombacka Bruk. Det är bara själva tillverkningen som flyttas. Försäljningen fortsätter att skötas i Molkom.

Till en början kommer det att bli ganska provisoriskt men Carlos tycker det är viktigt att komma igång.

— Kunderna vill inte vara utan mitt bröd, skrattar han. Att mina kunder är nöjda är det viktigaste. 4-4-91.

Under den gångna veckan har Lindforsparken råkat ut för vandalisering. Nästan samtliga fönster på serveringen är krossade. Förövarna nöjde sig dock inte med det utan förstörde även fönster vid stora scenen, toaletten och krossade en lampkupa till ytterbelysningen. Förstörelsen innebär att den planerade sångsstarten i parken försenas.

Lindforsparken som en gång var omätligt populär och gästades av berömda artister och som fick utnämningen "Arets Park" i två år, har stått tom de senaste sju åren. Men vaknade till liv förra sommaren igen, då parkledningen bestämt sig för att satsa på nytt. Ett idogt arbete gjordes av styrelsen med John och Gun-Britt Lundberg i spetsen för att få ordning på parken igen. Grusplan och parkering schaktades, massor av ogräs rensades, tre traktorlass med sly kördes bort, lilla dansbanan målades om och nya fönsterrutor sattes in i serveringen. 7-4-91.

Vid detta sekels början var Sutterhöjden berömt för sitt radioaktiva och hälsobringande vatten. Många vallfärdade till bygden för att bada och dricka brunn.

Redan på 1930-talet lades dock verksamheten ner, men en arbetsgrupp inom Fageråsens Bydegårdsförening har nu sammanställt en rapport för att dokumentera AB Sutterhöjdens brunn- och badanstalts verksamhet.

Den grupp, som har arbetat med badanstaltens historia, har bestått av Ivan Jansson, Ingrid Larsson, Gösta Karlsson, Lisbeth Svensson, Kjell-Ake Ivansson och Anna Eriksson.

Tillsammans har de intervjuat gamla sutterhöjdsbor, som har egen minnen av det gamla badet.

Det går inte att säga exakt när verksamheten startade, men i slutet av 1890 bedrev Lars Jansson badanstalt i

Sutterhöjden. Jansson tog sig an de manliga badgästerna och en kvinna tog hand om damerna.

#### HÄLSOKÄLLA

Det var inte vilket vatten som helst, som gästerna fick lösa sig i. Vattenproven som togs visade att det var en riktig hälsokälla, jämbördig med vattnet vid Lokabrunn.

Efter att ha analyserat vattnet, skrev medicine doktor N P Hamberg, Stockholm, följande i ett utlåtande 1864:

"Beträffande ifrågakvarande vattens användbarhet anser jag detsamma bör kunna användas såsom hälsovatten synnerligast å de sjukdomar där kolsyrad käll och en lindrig järnhalt brukar utöva en gagnande verksamhet, och tillönskar att vattnet måtte komma att flitigt användas och visa välgorande verkningar.

#### RADIOAKTIVT VATTEN

Och filosofie doktor Naima Sahlbom på Speciallaboratorium i Stockholm konstaterade den 4 augusti 1916: "Vattenproven visa sig vara radioaktiva. Radioaktivitetsgrad = 242 voltenheter, motsvarande t ex Ronneby järnkällor. Järnhalten är normal för järnkällor." Detta var sålunda vid en

tid, då radioaktivitet fortfarande framställdes som enbart hälsosamt. Det kan nämnas att Ramlösa länge skrot med att deras buteljerdade vatten var radioaktivt. Numera har den upplysningen tagits bort från flaskorna.

#### AKTIEBOLAG

1912 kom byborna i Sutterhöjden överens om att starta ett aktiebolag och överta badanstalten. AB Sutterhöjdens brunn- och badanstalt, som sålunda hade till ändamål att idka brunn- och badanstalt, hade ett aktiekapital uppgående till 5 000 kronor fördelat på 50 aktier.

De största aktieägarna var handelsmannen Wilhelm Lövgren och hemmansägaren Jonas Öster, vilka ägde 10 aktier var. De återstående 30 aktierna var fördelade mellan elva andra bybor. 1914 anställdes byborna en byggmästare Filip Olsson från Filipstad, och tillsammans byggde de upp anläggningen. Byggnationen bestod av avklädningsrum, maskinhus, en pump som tog upp vatten till en cistern och en paviljong.

#### ENKEL BRUNN

Brunnen var enkel till sina anordningar, men den hade som sagt ett järnhaltigt, radioaktivt vatten, var hälsobringande inverkan ställdes

brunnen i klass med Ronnebybrunn och Lokabrunn. Gästerna kom till Gejersdalen med tåg, och där hämtades de varje måndag med häst och vagn, som kördes genom Sutterhöjden till badanstalten.

Gästerna inkvarterades under veckorna runt om i Sutterhöjden. Måltiderna åts i matserveringen i Gustav Larssons "lillstuga". Denna drevs av Elsa Lövgren och Karin Larsson. På fredagarna åkte gästerna hem över helgen. Då passade byns befolkning på att flitigt utnyttja anläggningen.

#### STORA KOSTNADER

Rörelsen kostade emellertid allt för mycket och vid bolagsstämman 1916 var aktieägarna överens om att upplösa bolaget. Bolaget upplöstes slutgiltigt 1918.

Anstalten låg sedan nere några år innan Wilhelm Lövgren 1922 startade den på nytt. Han blev då också ägare till affären.

Lövgren moderniserade anstalten med hjälp av byggmästare Petter Svensson på "Dammen". Skomakare Sjökvist och David Olsson arbetade som maskinister och som baderskor arbetade Davids syster Anna Olsson och två damer från Filipstad. Baderskorna packade in gäs-

terna i uppvärmda rödlera och badade dem i kar.

#### DRACK BRUNN

I paviljongen, som var ett lusthus, drack gästerna brunn. Vattnet hämtades vid den speciella källan, där ett Höganäsror var nedstuckt i källan. Runt röret fanns den speciella röda leran.

Gästerna hämtade vatten i flaskor och gick sedan upp till paviljongen och drack vatten i glas. Oftast var det samma gäster som återkom varje sommar, och de brukade då stanna 2-4 veckor i taget.

#### LADES NER

1931 flyttade Sofie "Müchi" Luppert till "Andreasstället" med sin skånska väninna Hildegard Nilsson. De drev badanläggningen i 4-5 år, men sedan var det slut med brunn- och badverksamheten i Sutterhöjden. Någon gång under åren 1935-1936 lades rörelsen ner.

Den grupp inom Fageråsens Bydegårdsförening, som arbetat med badanstalten, är en av två grupper, som ingår i Vuxenskolas cirkelkurs "Hembygdsforskning".

Den andra gruppen håller som bäst på med att sammanställa en rapport om Brattforshedens flygfält. Denna rapport beräknas vara klar lagom till bygdegårdsföreningens årsmöte den 21 februari.

ROBERT WARHOLM

14-2-91.

## Jordbruksfastighet

Jordbruksfastigheten Fageråshöjd 1:92 i Nyeds församling, Karlstads kommun. Areal 122 ha, varav skog 103 ha, åker 17 ha, 6 m 2 ha.

Tax.värde 534.000, varav skog 377.000 kr.

Virkesförråd enl. skogsbruksplan ca 6.800 kbm sk. Mangårdsbyggnad i 1/2 plan, 7 rum + kök.

Aldre traditionella ekonomibyggnader med ladugård.

Visning: torsdagen den 2 maj kl 13.00. För vidare information och beskrivning kontakta Marianne Björk eller Johnny Arvidsson.

DÄR.MOL.

Skogsbyrån  
S:a Klaragatan 1 A  
653 40 KARLSTAD  
tel. 054-18 71 05

IRF KONSULT

Vi ger råd om företag, läroplaner, ekonomiska



Karin Forsberg, 80-årig konstnärdebutant.

Karin Forsberg, 80 år, är Molkoms mest okända konstnär. Hon började måla för tio år sedan och nu ställer hon ut i Hembygdsgården. Hon är i gott sällskap. Essy Badh visar också sina verk. Essy undervisar Nyedsborna i hur man målar kor, bonader och möbler. Karins konstintresse väcktes genom en kurs hon gick 1974. Men det dröjde alltså ytterligare några år innan hon fick göra debuta på en utställning. 25-6-91.

## VÄRMLÄNDSKA 30-TALSPROFILEN



Carl Fredga, Filipstad, föddes 25 oktober 1874 i Gäveborg, där fadern var handlande. Medkand. blev han 1897 och icke 1905 i Uppsala. En kort tid, 1897, tjänstgjorde han som biträddande läkare vid Söderköpings Brunnansstalt. Han vidareutbildade sig i Tyskland, arbetade som tillförordnad lasarettsläkare 1909-10 och sistnämnda år utnämndes han till ordinarie lasarettsläkare i Filipstad. Sedan 1909 fungerade han också som föreläsare vid Bergslagens Järnväg.

Som säker framgår av Berandis porträtt, var Carl Fredga en barsk herre. Duglig i sitt yrke var han och respekterad. Det berättas dessutom, att en annan patient rent av var rädd för denne skulap av den gamla stammen. Lasarettsöverläkaren i Karlstad, Filipstadsbördige Olof Ljung, minns en historia från småskolan i staden: Det är kristendomskäktion och läraren frågar: "Vem kommer närmast efter Gud?" Och får prompt av en pojke det något överraskande svaret: "På å doktor Fredga, då!"

År 1900 ingick Carl Fredga äktenskap med Elin Cassel. Ridare av Nordstjärneorden blev han innan han gick bort 22 augusti 1952 i Stockholm. 8-4-91. GUNNAR HEDIN





Björn Broström förklarar hur reningsverket fungerar för Lars-Olof Einarsson. 20-4-91.

— Det är inga proportioner på dagens miljödebatt. 200 oljekällor brinner nere i Kuwait, men då säger forskarna att det inte innebär några problem för växthuseffekten. Men om en bonde i Acksjön eldar i vedspisen, så är han en miljöfara.

Det sade tekniska verkens chef Lars Blomberg, när han informerade Nyeds centerpartister om verkets arbete i allmänhet och dess VA-verksamhet i synnerhet.



Tekniska verkens chef Lars Blomberg efterlyste mer proportioner i miljödebatten, när han talade hos Nyeds centerpartister.

Ett uppskattat första majfirande hölls vid Flatviksgården på onsdagskvällen, närmare 100 personer slöt upp för att var med och fira in våren, med musikunderhållning, brasa och tipspromenad.



Molkoms Viskör bjöd på lättsam musikunderhållning. 1-5-91.

I torsdags reds sista omgången i FRK:s seriedressyr i två klasser, Lätt C och Lätt B. Inbjuden domare var Ulf Wadeborn, mycket meriterad, från svenska ridsportens högborg Strömsholm.

Dagen inleddes med en Lätt C för ponnyer som lockade rolv startande ekipage.

Klassen blev mycket jämn. Mellan ettan och fyran skilde endast 10 poäng.

Segern togs av Sutterhöjds ekipaget Janne/Linda Ivansson på 130 p, följd av La Bamba/Therese Wessner 125, Trean Fatima/Pernilla Larsson fick 122 och var tätt följd av fyran Brandy/Marie Persson som fick 120.



Janne/Linda Ivansson dominerade i nonnryttningarna genom tre segrar. 9-5-91.



Boningshuset vid Bränningarna utanför Molkom var helt ödelagt efter söndagskvällens häftiga brand. 21-4-91.

Ett större boningshus i trä vid Bränningarna i Svensered ödelades helt vid en häftig brand på söndagskvällen. Den närliggande ladugården med ett 25-tal ungdjur i var ett tag hotad men brandmännen lyckades hålla lågorna ifrån den och räddade den ifrån antändning.

Eftersläkning gjordes under hela måndagen av Molkoms brandkår och teknisk undersökning för att få fram brandsorsaken gjordes av personal från polisens tekniska rotel, Karlstad.

— Vi kan inte idag säga bestämt vad som orsakat branden, men efter våra undersökningar och efter vad man kan se på brandförloppet är det sannolikt att branden börjat någonstans intill pannrummet, säger Leon Berglund, tekniska roteln.

K.G.A.

Brandkåren larmades omedelbart och ett 25-tal brandmän ifrån Molkom och Karlstad deltog i släcknings-

arbetet, men branden hade ett mycket snabbt förlopp och den gamla släktgården gick inte att rädda utan brann helt och hållet ner till grunden.

#### LAGÅRD RÄDDAD

Den intilliggande ladugården med ett 25-tal ungdjur i var ett tag hotad men brandmännen lyckades hålla lågorna ifrån den och räddade den ifrån antändning.

Eftersläkning gjordes under hela måndagen av Molkoms brandkår och teknisk undersökning för att få fram brandsorsaken gjordes av personal från polisens tekniska rotel, Karlstad.

— Vi kan inte idag säga bestämt vad som orsakat branden, men efter våra undersökningar och efter vad man kan se på brandförloppet är det sannolikt att branden börjat någonstans intill pannrummet, säger Leon Berglund, tekniska roteln.

K.G.A.

Det var mer folk i Nyeds kyrka på pingstdagen än vid julottan. Skälet till detta var dels att församlingens konfirmander deltog vid sin första nattvardsmässa efter konfirmationen, dels att pastoratets tre församlingar hade sammanlyst sina gudstjänster till Nyed med anledning av biskopens visitation.

Som ingångspsalmspelades psalm nummer 1, "Gud, vår Gud, vi lovar dig". Med processionsmars i spetsen trädde konfirmanderna, pastoratets två präster Göran Mellander och Eva Kirell samt biskop Bengt Wadensjö in i den fullsatta kyrkan.

Biskopen hade full utstyrel på sig, vilket innebär en vacker blå skrud, en blå milt på hjässan och en krakla i handen. Göran Mellander och Eva Kirell bar dagen till ära röda stolar, eftersom rätt är pingstens liturgiska färg. Pingsten firas till minne av att apostolarna fylldes av helig ande, som kom ned till dem i form av eldtungor. Detta kan vara svåra frågor att ta upp på en gudstjänst som denna, då kyrkan är fylld av människor, som nästan aldrig besöker en högmässa. Göran Mellander tog därför till ett lite annorlunda grepp för att fånga besökarnas intresse.

— Vilka extra insatser avses vidta för att lösa den prekära läkärsituationen vid vårdcentralen i Molkom?

Den frågan ställer Elving Falck (c) till direktionens ordföranden för centrala sjukvårdsdistriktet i en interpellation i landstinget.

— Vid landslagsmötet i november förra året interpellade jag om läkärsituationen vid vårdcentralen i Molkom, som jag ansåg otillfredställande, påpekar Elving Falck.

— Jag fick då svaret att läkartillgången var bra, då två av tre läkartjänster var besatta med ordinarie befattningshavare och den tredje bemannad med vikarie.

— Läkärsituationen har dock sedan dess försämrats till nära nog bottennivå. För närvarande finns ingen fast anställd läkare i Molkom. Det finns en projektanställd läkare för att förändra arbetsförhållanden och i övrigt uppehålls tjänsterna så gott det nu går med tillfälliga utländska läkare med kortare anställningstider, framhåller Elving Falck och vill ha besked om några åtgärder är i sikte för att förbättra situationen. 25-4-91.



Biskopen ledde vigselgästerna i Nyeds kyrka på pingstdagen. 19-5-91.



Telefonen gick varm och gratulanterna var många hos "Årets affärskvinna" på fredagen.

Efter att på torsdagen ha varit i Stockholm för att ta emot den fina utmärkelsen, hade Kajsa Jansson på fredagen kommit tillbaka till sitt skrivbord i Karlstad för att sälja bilar i allmänhet och Volvo i synnerhet, som vanligt.



Foto: ANDERS HANSSON

"Årets affärskvinna", Kajsa Jansson är glad för utmärkelsen, som inte bara ger henne uppmärksamhet utan också en resa till vinfarmen i Reims för att titta på den vinstock som får hennes namn. 17-5-91.

#### FILIPSTAD:

Till kraftiga trumpetstötter steg den svenska flaggan mot himlen och i den friska vinden vecklade den snabbt ut sig. Och just när den kommit i topp bröt solen igenom och lät sina värmande strålar nå publiken.

På ett bättre sätt kunde knappast firandet av nationaldagen i Filipstad börja. Och för dem som inte nöjde sig med solens värme bjöd kommunens politiker på kaffe.

-Alla är varmt välkomna. Detta är inledningen på ett firande som alla skall komma ihåg, sade Gunnar Jönsson till det 100-tal personer som hade mött upp klockan

åtta på Stora Torget.

Kommunens politiker hade mött upp mangrant. Sten Fogde, Ove Eriksson Hans Adolffsson med flera, alla lyste de i kapp med solen där de stod bakom kaffebordet. Och allteftersom tiden gick strömmade folk till för att få sig en kopp. Allt till sprittande toner från Filipstads Dragspelsklubb.



Morgonfikat på torget smakade bra 6-6-91.

**MOLKOM:** Fageråsens Bygdeförening är en förening med fart både när det gäller aktiviteter och renovering av gården. Under våren har scenen byggts om och ett studierum iordningställt och för att fira detta ordnades en riktig sommarfest.



Sex av de snickrande medlemmarna blev belönade för sina fina arbetsinsatser. Bakre raden fr v Henry Svensson, Borje Larsson. Fämre raden fr v Bengt Skoglund, Jan-Olov Carlsson, Sven Asberg och Kjell-Ake Ivarsson.

Fageråsens Bygdeförening är en ung förening. Den bildades 1986, då man fick överta bygdegården ifrån Jordbrukarnas ungdomsförbund. Efter att ha stått tom en längre tid behövdes gården renoveras och anpassas efter dagens krav och behov. De aktiva medlemmarna satte genast igång med planering inför renoveringen och nya toaletter samt ny entré med kandikapsramp stod klara under 1988.

I år har man under våren byggt om scenen och ställt iordning ett studierum på övervåningen. För att fira detta ordnades en riktig bygdefest och att bygdegården har blivit en kär samlingspunkt i byn märktes när hela 70 personer slöt upp för att

vara med om en trevlig sommarkväll.

Lena Svensson och Håkan Andersson sjöng och spelade kända sommarvisor och härliga 50-talsmelodier. En lätt-sam kåseri- och historikstund stod Olle Einarsson för när han berättade om Fageråsens och Sutterhöjdens byar i gamla tider och om hur bygdegården kom till samt om tidigare aktiviteter vid gården. På programmet stod också uppvaktning av några av de ideellt snickrande medlem-

mar som sett till att få gården i bra skick.

Verksamheten i bygdegården läggs inte ned helt bara för att det är sommar, den hyrs ut till privatpersoner för sammankomster och fester och föreningen kommer att arbeta med insamling till höstens lösöresauktion. Överskottet ifrån den skall användas till en ombyggnation av köket som beräknas komma igång under hösten.

KRISTINA GREEN

25-6-91.



Kristina Einarsson antar att den ökade försäljningen till stor del är det nya Systemets förtjänst. 20-7-91.

#### SVÅRT ATT VETA

- Vi har haft bra försäljning den senaste tiden. Det har ju varit mycket turister här och många har säkert kommit hit med anledning av det nya Systemet. Det är ju svårt att veta om det beror enbart på Systemet att det gått bra för oss, men jag antar att det är så, säger Kristina Einarsson, butikschef på ICA-Kanonan.

- Det gick förresten ovanligt bra redan när Systemet låg vägg i vägg med oss. Då tog folk i regel vägen genom varuhuset, tillägger Kristina Einarsson.



Christer Sjögren känner sig helt återställd efter kollapsen. 9-7-91.

**Christer Sjögren frisk igen**

Christer Sjögren i Vikingarna är frisk igen.

- Vi har inte fått något definitivt läkarutlåtande än, men Christer känner sig helt återställd och om det inte sker något oförutsett så flyger han med bandet till Öland på torsdag (läs idag) för den planerade spelningen i Borgholm, säger Pelle Nilsson, Vikingarnas bokningsansvarige.



**Vad kung Bore kan hitta på...**

Oj, oj! Varför blev det snö nu när vi tänkte ta en tur i trillan med Robban i skakarna? sa Elin och Emil Svensson, Fagerås höjd, Molkom. Släden hade passat bättre.

Men en liten akteur blev det i alla fall och fotografen var på passligt med.

Glada hälsningar till Solsiddags alla läsare!  
FRÅNT: Eivor Holm, Molkom.  
17-6-91.

## Lanthandelns dag

**LINDFORS:** Den årliga Lanthandelns dag är alltid lika populär, så också i Lindfors där det var underhållning, kaffebjudning och full kommers.

Att den traditionella dagen med festligheter och förmånliga erbjudanden är populär gick inte att ta miste på när den pyntade gårdsplanen utanför Lindfors Lanthandel myllrade av besökare.

Stämningen var god trots att regnet hängde i luften. Underhållaren Gun Karlsson spelade kända och medryckande sommarvisor på sitt dragspel och föreståndaren Birgitta Sandin med personal bjöd runt på kaffe, saft och bröd. Men det var inte bara kaffe, trivsamt samvaro och underhållning som lockade besökarna utan man shoppade också förstås.

KRISTINA GREEN

15-6-91.

Föreståndare Birgitta Sandin bjöd alla på kaffe och bröd.



**SOMMAR-AUKTION**

**Fageråsens Bydegård**  
Fredag den 2 augusti kl. 18  
Visning från kl. 17

Tacna m. lemm, Västad 3 m o. 1.1 m, Plastgölla, Gung 400, 3-h, mönad, Barman, Blåskops m. hurs, Glas o Persin, Vämmelakt, möbler m m  
Väg 63 Lindfors, avfart Sutterhöjden. 1991.  
Auktionist: Ake Larsson, Väse



Nu börjar "gubbarna" redan i Acksjöns självplockarodling hos Olga och Gunde Nilsson.

Men det dröjer ännu ett par veckor innan det är dags för alla jordgubbsentusiaster att hugga in på dem.

Till paret Nilsson kommer då självplockare från både när och fjärran.

Och det ser förhoppningsfullt ut med tillgången.

— Det är både blom och bär på samma gång, så det ser ut att bli en lång säsong, säger Gunde Nilsson. —SE SIDAN 7—



Jordgubbsodlarna Olga och Gunde Nilsson i Acksjön tror på en utsträckt plockarsäsong i år. 6-7-91.

## Hemkyrkans dag firades i Nyed

**MOLKOM:** Kyrkos besökarna i Nyed fann sig förflyttade ett sekel bakåt i tiden vid helgens gudstjänst. När Hemkyrkans dag firades hade man nämligen valt att göra det genom att visa hur det gick till på 1800-talet.

Kvinnorna till vänster och männen till höger. Så var det förr och så blev det även den här gången.

Prästen, i kyrkoherde Göran Mellander, var iförd Nyeds församlings första mässhake i svart och vitt, vilken förr användes vid festliga tillfällen.

Han började sin predikan med att utlova att det inte skulle bli en tvåtimmars predikan, som var vanligt förr i tiden. Han lovade också att kyrkstöten inte skulle komma till användning.

Kyrkoherde Melander påpekade att budskapet trots allt var detsamma nu som förr.

—Det är betydelsefullt hur vi handskas med vårt liv nu, vad vi har för livsmål. Vi bör dela med oss av omtanke, kärlek och medmänsklighet medan vi har den möjligheten.

Det var huvudtemat i hans anförande.

Kyrkoherden medverkade under ledning av kantor Anna Karin Högberg som spelade på den gamla kororgeln.

Efter själva gudstjänsten läste Mellander en del meddelanden. Det gällde bland annat våghållning, mönstring, skolavslutningar med mera ur gamla handlingar. På 1800-talet hade folk i allmänhet inga tidsningar i hemmen utan fick sina nyheter via kyrkans kungörelser.

Vid samkvämet i församlingshemmet fick, enligt traditionen, äldste dam och herre ta emot blommor. Det var Karin Andersson, Molkom och Enar Bergman, Jonsbyn som fick dessa. 22-9-91.

## Lösöreauktion

i Upperudslogen, Molkom lör den 31 aug kl 11.00 (visn fr 10) då Dagmar o Axel Larsson Sutterhöjden m fl låter försälja: salsskåp, spegelbyrå, 6 st stolar (sekelst.möbler), golvur (BHK), pelarb. (ovalt o runt), vagg, skänk, byråar, gungst., bokhyllor, ekbord (svarv ben), blomb. (rott), sideb., fätöljer (bl a Emmatyp), väggspiegel (n def), kistor, pigitt., skrivb., spinnrock, bädd- o sittysoffor, syb.bord o stolar, 2 st skinngr. (därav en 3+2+1-bord), symask (zig-zag), gammals., jordglob, resegram., kopparsaker. BÖCKER: Nord. fam.b., Jack London 21 b, Gods o gårdar, Leo Tolstoj, samt andra gamla böcker. Fotoalb., fotomar, dukar, linne, broderier, franslampa, fruktallr. m gen.br.k., bilvas (Rosent), glas o porslin, mattor, frack, persianpäls. PLAST-BAT (mindre), TULO tabl.autm., hammock, HAGEL-gevär kal. 12 hammerl., damcykel, tippkärra, gräskl. (självg), verk., handredsk., m.m. Kontant aukt. Vid regn inomh. VALKOMNA

Auktionsfirman Agne Jansson o Son. Molkom Tel: 0553-104 89, 140 59 22-9-91.



FOTO HELENA KARLESON

Nygårdskällan ett par mil nött om Väse beskrivs som ett bra utflyktsmål i Karlstads nya naturguide.

## Friska Nygårdskällan

Krafter i underjorden får 4 000 liter friskt och klart vatten att bubbla upp i Nygårdskällan, ett par mil norr om Väse. Under 1800-talet firades en särskild dag, Källsöndagen, då folk från flera socknar kom till

Nygårdskällan för att dricka brunn, offra mynt i källan och förlusta sig. Nu har länsstyrelsen röjt upp på platsen och i Karlstads nya naturguide beskrivs den som ett bra utflyktsmål. 10-7-91.

— Det kommer folk även från utlandet hit och nästan alla som varit här mer än en gång har flaskor eller dunkar med sig, berättar Bo Selander som äger marken i området.



Anders Johansson, Bygdeföreningen hoppas på en välbesökt auktion. Överskottet går till renovering av bygdegårdens kök. Foto: KRISTINA GREEN 1-8-91.

**FILIPSTAD:** Christina Einarsson, affärschef på ICA-kanonen, har anledning att sträcka på sig litet extra just nu. Hon är en av två i hela landet som fått Svenska Livsmedelhandlareförbundets stipendium på 15 000 kr. Pengarna ska gå till "främjande av utbildning till butikschef".

Christina är förstas redan i full färd med att plugga och hon läser nu företagsledarutbildning. Den blir hon klar med i slutet av maj nästa år.

— Stipendiepengarna tänker jag använda till att resa ut i Europa och skaffa impulser, berättar hon. Framst vill jag titta på lägrprisutvecklingen inom EG-länderna.

På köpmannaförbundet i Värmland sitter direktör Conny Claesson och är mäktigt stolt över att stipendiet hamnade just i Värmland.

— Det är inte ofta det hänt. Och att det gick till en tjej var också trevligt, tycker han.

Christina har jobbat på Kanonen i omgångar sedan



Christina Einarsson, affärschef i Filipstad, fick ett av Livsmedelhandlarnas tre stipendier. För pengarna ska hon resa ut i Europa och titta på EG:s lägrishandel. 28-9-91.

1983.

— Jag hoppade av skolan och fick sedan ta igen det året. Dessutom tillbringade jag ett halvår som appair i USA, berättar hon.

Några impulser som kan omsättas här gav inte USA-

vistelsen även om den gav en massa andra erfarenheter.

— De har ju en helt annan affärskultur och ett annat kostnadsläge, konstaterar Christina. Men jag får impulser så fort jag går in i

**MOLKOM:** Bygdeföreningen i Fageråsen är i farten igen. När nu köket behöver renoveras ställer man till med en auktion i morgon kväll för att få in pengar till renoveringen.

Alltsedan bygdeföreningen bildades 1986 och man tog över gården ifrån jordbrukarnas ungdomsförbund har en febril aktivitet rått i Fageråsen. Nära nog alla i hela Fageråsen och Sutterhöjdens byar är medlemmar och de har renoverat sin bygdegård själva. 1988 stod en ny entré med handikappramp samt nya toaletter klara. I år har man under våren byggt om scenen och iordningställt ett studierum på övervåningen. De aktiva medlemmarna tar

det inte ens lugnt på sommaren. Sedan en månad tillbaka har de haft insamling till sin lösöreauktion vars överskott skall gå till höstens renovering av köket.

Anders Johansson, styrelsemedlem, är nöjd med insamlingen. — Det är inte bara föreningens medlemmar utan även omkringboende som har skänkt saker till auktionen och vi är mycket tacksamma för alla de saker vi fått in.

— I stort sett hela köket behöver rivras ut och byggas om och vi hoppas att auktionen skall ge föreningen en fin grundplåt till renoveringen.

Ting av alla de slag har skänkts. Det är bland annat vävstolar, studsmatta, möp, en plastjolle, glas, porslin, möbler och till och med en livs levande tacka med lamm.

KRISTINA GREEN

## Jubilerande kyrkokören ger konsert

**MOLKOM:** Nyeds kyrkokör firar sin 40-åriga tillvaro genom att på lördag ge en adventskonsert.

Kören bildades hösten 1951 av musikdirektör Birger Norén som var ledare för kören de första tio åren. Körens meste ledare var Rut Lundin som verkade i nästan 20 år.

Idag är det Anna-Karin Högberg som står i spetsen. Lördagens konsert börjar kl 18. 8-12-91.





Kretschefen Olle Lindberg delar ut förtjänstmärken till välförtjänta damer ur lottakåren.

**MOLKOM:** Vid hemvärnets senaste möte var det inte enbart årets planering som togs upp. Man delade även ut förtjänstmedaljer till välförtjänta hemvärnsmän och lottor. 18-11-91.

Förtjänstmedaljer delades ut till välförtjänta hemvärnsmän och lottor. Sten-Åke Sandberg och Gunde Persson emottog 10-årsmärket och lottakårens utvalda damer, Nanny Andersson, Lillian Andersson, Annbrith Whendin samt Irene Lindberg fick ta emot 5- respektive 10-årsmärken utav Kretschefen Olle Lindberg.

## Anna Nyeds Lucia



Pappa Sten och mamma Eva kramade naturligtvis om Anna och grattade henne till utnämningen.

SUTTERHÖJDEN.

Det blev nummer 2, Anna Eriksson som blev årets Lucia i Nyed.

Ett illfjutt mötte Thomas Persson, köpmannaföreningens representant i Molkom, när han ringde upp för att be-rätta vem som skulle bli Lucia.

Det var Annas mamma Eva som tjojt och några sekunder senare skrek det till i luren igen då Anna fick beskedet.

Thomas och FT:s ut-sände åkte sedan till Sutterhöjden för att mer officiellt gratta årets ljusdrötning med blomster.

Det var en leende och strålände glad Anna som mötte oss. Att hon ler ofta bekräftades redan vid fotograferingen inför Lucia då Anna var ett enda stort piggt leende.

Naturligtvis var hon lika överraskad som alla andra som blir vald till Lucia. ΔFt. 1991.



**MOLKOM:** Sedan många år tillbaks är det tradition i Hembygdsföreningen att baka tunnbröd inför julen och den årliga julmarknaden. Så också i år då bakugnen eldades upp till lagom temperatur i det gammeldags köket i hembygdsgården.



Karin Gevert får hand om de färdiggräddade kakorna. 28-11-91

**MOLKOM:** Att fira luciahögtid i kyrkan är en tradition för många nyedsbor. Så också i år då Molkoms Lucia Anna Eriksson med sina tärnor och Molkoms viskör stod för en stämningsfull högtid. 13-12-91.



Foto: HELENA KAPLSSON

Inlevelseförmåga i andras problem är viktigare än laboratorieundersökningar, menar distriktsläkare Mats Bergström som har rykte om sig att ha en alldeles särskilt god hand med sina patienter. 27-12-91

**Flimpa!**  
Promenera mera!  
Och akta dig för mejerifetter!

Vårsdag - tre tips från distriktsläkare Mats Bergström till dig som vill öka på chanserna att åldras hand i hand med hälsan. Mats Bergström är en välkänd profil för många karlstadsbor, särskilt kanske för dem som brukar besöka vårdcentralen Gripen när de blir krassliga.

Här har jag jobbat sen 1987, berättar Mats. Dessförinnan var jag provinsläkare i Molkom i 16 år.

Efter läkarutbildningen i Uppsala flyttade Mats 1966 tillbaka till hemstaden Karlstad och skaffade sig specialkompetens inom medicin. Han agnade sig också till viss del åt kirurgi. Men sen tänkte han om.

Jag insåg att jag ville syssla med hela människans i mitt jobb, därför lästade jag om och blev distriktsläkare.



Hemmansägaren **Sten Olsson**, Sandtorp, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 71 år. Han var född i Nyed och drev i många år föräldragården i Sandtorp. Sten Olsson har varit aktiv medlem i jordbrukarnas olika föreningar. I många år har han tillhört Nyeds kyrkokör. Fritidsintresset var jakt. Närmast sörjande är barn och broder.



Vår käre Far

**Sten Olsson**

\* 20/12 1920

har idag lämnat oss, broder, svägerska, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Sandtorp den 5/11 1992

**ULF och ANN-BRITT PER**

Din arbetsdag är slut  
Stilla sörjer gården

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 20/11 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårds- hus.

För allt vänligt deltagande vid vår käre Far

**Sten Olssons**

bortgång, för alla vackra blommor vid hans bår samt gåvor till minnesfonder, vill vi till alla framföra vårt varma tack.

Sandtorp den 26/11 1992

**ULF och ANN-BRITT PER**

**All ev. uppvaktning**

på födelsedagen undanbedes vänligt men bestämt.

**KARIN SAMUELSSON**  
70 år. Suttertjärn 21-1-73

Förre hemmansägaren **Axel Larsson**, Backa Sjukhem, Molkom avled på lördagen efter en lång tids sjukdom i en ålder av 92 år. Han var född i Sutterhöjden och drev där i många år föräldragården. Närmast sörjande är maken Dagmar.



Min älskade Make

**AXEL LARSSON**

\* 2/2 1900

har i dag lämnat mig, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 7/11 1992

**DAGMAR**

Av sjukdom plågad så trött Du var men utan klagan Du smärtan bår  
Så stilla, så sakta Du tynade bort  
Vi stod vid Din sida så hjälplösa blott  
Stilla kom döden den kom som en vän  
tog Dig vid handen och förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 19/11 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes till en minnesstund på Graninge Vårds- hus.

För allt vänligt deltagande vid min käre make

**Axel Larssons**

bortgång, för vackra blommor vid hans bår samt gåvor till olika minnesfonder vill jag till släkt, grannar och vänner framföra mitt varma tack. Ett särskilt tack till personalen på Backa Sjukhem för god vård.

Molkom den 24/11 1992

**DAGMAR**

Förre jordbrukaren **Sven Jansson**, Bäverstigen 2, Molkom avled på fredagen i en ålder av 70 år. Han var född i Nyed och drev i många år jordbruk i Angebäck. Sven Jansson tillhörde jordbrukarnas intresseföreningar och DHR i Karlstad. De senaste fem åren var han bosatt i Molkom. Närmast sörjande är maken Margit, barn, barnbarn och syskon.



Min älskade Make

vår käre Far  
Farfar och Svärfar

**SVEN JANSSON**

\* 5/6 1922

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Molkom den 4/12 1992

**MARGIT**

**Jan-Erik och Susann Ingemar och Anna-Karin Bengt-Olov och Carin Barnbarnen**

Någonting brister stilla en röst och en sång dör ut och snart förnimmer vi tydligt att ingenting är som förut så ödmjukt vårt huvud vi böjer så tacksamt vid minnena dröjer

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 11/12 kl. 14.00. Efter aktens slut inbjudes till minnesstund i Församlingshemmet.

Förre smeden **Ivar Rydberg**, Filipstad, avled på söndagen i en ålder av 86 år. Den bortgångne var född i Vånga församling i Skåne men flyttade i tidig ålder till Norge. Vid 19 års ålder för han över till Amerika men återvände till Sverige 1932 och bosatte sig i Nyed där han drev jordbruk. Under sin tid i Nyed var den bortgångne verksam inom arbetarrörelsen. De senaste 30 åren har han varit bosatt och verksam i Filipstad, Närmaste sörjande är maken Hildegard samt barnen med familjer.



Min älskade Make  
Vår käre Pappa, Morfar och Farfar

**Ivar Rydberg**

\* 23/5 1906

har i dag stilla insomnat.

Filipstad den 6/12 1992

**HILDEGARD**

Barnen  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Sida vid sida falla de Samlas allt fler och fler En del tidigt kallade Andra när sol gått ner.

Stilla kom döden, den kom som en vän Tog Dig vid handen och förde Dig hem.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Trons kapell, lördagen den 12/12 kl. 12.00. Efter aktens slut inbjudes till en minnesstund på Kalhyttan.



På söndag infaller en stor dag för Inger Simm från Filipstad. Då vilja hon till slut få en ceremoni i ledet av biskop Bengt Waldensjö i Karlunds domkyrka.

**NYED: I fem år har Inger Simm från Filipstad studerat för att bli präst. På söndag när hon sitt mål. Då prästviggs hon i domkyrkan i Karlstad tillsammans med tre andra kvinnor. Sitt första år som präst kommer Inger Simm att göra i Nyeds pastorat.**

Prästvigningen kommer att ledas av biskopen Bengt Waldensjö. Inger Simm är förväntansfull inför ceremonin.

Det brukar vara mycket högtidligt, berättar hon.

Prästvigningen bildar slutpunkten på fem års studier: först fyra år religionsvetenskap och sedan ett års prästutbildning. På schemat står bland annat religionshistoria, kyrkohistoria, livs- äskådning och språk: hebreiska eller grekiska. Inger Simm har läst grekiska.

Ulf Hagelin, Hastabergets Skidflygarklubb, har fått sitt genombrott i backhoppning. Det skedde vid Svenska Backveckan i Sysseback där han blev trea i juniorklassen. Ulf har börjat hoppa stabilt och fortsätter han i den stilen har han snart en plats i svenska junioreliten. Hans hoppning under backveckan var både stilren, riktig och framför allt hoppade han långt; flera hopp kring 70 meter.



Ulf Hagelin har fått sitt genombrott som backhoppare. 7-1-92

**MOLKOM (FT):** — Visst är det tufft! Per-Åke Jansson, VD för Molkom Mekaniska verkstad, förnekar inte att verkstadsindustrin är en hård bransch i dag. — Men vi har hankat oss fram. Vi har våra gamla kunder.

Bland Molkom Mekaniskas kunder finns många stora företag, t ex inom bilindustrin. — Många företag idag skjuter framför sig beställningar. De har lager som sjunker saktare än beräknat. Det gör att vi får vissa glapp i planeringen, säger Per-Åke Jansson.

**VÄNDNING**

Kanske är en vändning uppåt på gång. Vissa delar av bilindustrin håller till exempel på att bli bättre. Men när vändningen kommer är vanskligt att förutspå.

— Om man ser på marknaden i Europa och USA är det svårt att föreställa sig när det skall vända. Vi får hoppas och tro att det börjar i slutet av 92.

**ÖVERKAPACITET**

I dag har Molkom Mekaniska 15 anställda. För att det skulle gå riktigt bra skulle man behöva ett par till.

— Vi har utrustning och maskiner till tre till, men vi kan inte anställa fler. Nyanställningar är alltså inte aktuellt under det kommande året. — Nej, inte som det ser ut nu. Men vi har heller inga permitterade. Per-Åke Jansson beskriver orderingången som "någorlunda". — Vi håller i gång med den personal vi har.

**STORT PÅ GÅNG**

Den dag det vänder för kunderna, vänder det också för Molkom Mekaniska. Per-Åke Jansson vet att en av dem har stora offerter ute i världen just nu och om några sådana ramlar in kan även Molkomföretaget få ett uppvisning.

— Vi förväntar oss mer av orderingången just nu. **LENA RICHARDSON**  
18-1-92.

**BLOMBACKA (FT):** 1991 blev ett kärvt år för THI Invest som startat företagshotell i Blombacka utanför Molkom. 23-1-92. Hittills har hotellet bara två företagsgäster, ett barmaga och en bilverkstad.

— Vi har gått med förlust eftersom vi inte haft hyresgäster, säger Bengt Nilwert, VD för THI Invest.

Stora delar av lokalerna i de gamla fabriksbyggnaderna står tomma eller är blockerade av gamla maskiner. Bengt Nilwert har dock vissa förhoppningar inför 1992.

— Vi håller på och säljer maskinerna så vi får ytor fria och kan få hyresgäster.

I dagarna avgörs en affär om att sälja maskinerna till Ungern, där ett svenskt företag skall producera på uppdrag av ett svenskt företag.



# Väpnat rån i Molkom

Stax före öppningsdags på fredagen räddades Wermlandsbankens filial i Molkom.

Två maskerade och beväpnade män krossade glaset till entrédörren, klev in i banken, plockade på sig minst 100.000 kronor och försvann samma väg som de kom.

Personalen i banken höll på att plocka fram pengar till kassorna när rånarna slog till.

Den ene rånaren tvingade under pistolhot personalen att lägga sig ned på golvet med händerna bakom huvudet och ansiktet mot golvet.

Efter rånet försvann de båda männen i en mörkblå Saab 900 i riktning mot Karlstad.

Den bilen bytte de sedan mot en röd Saab 900 och vände mot Molkom igen.

Därefter har polisen inga spår efter rånarna. 24-1-92.



Tora Karlsson, 90 år. En aktiv dam med många intressen.

## PRO och trav — något för Tora Karlsson 6-2-92.

Den som tror att en 90-åring måste vara gammal, borde hälsa på hos Tora Karlsson i Lindfors.

Den som tror att en 90-åring måste vara gammal, borde hälsa på hos Tora Karlsson i Lindfors. Hon har varit aktiv i många olika organisationer och har ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet. Hon har varit medlem i Svenska Travklubben och har varit aktiv i många år. Hon har också varit medlem i Svenska Proklubben och har varit aktiv i många år. Hon har också varit medlem i Svenska Skidförbundet och har varit aktiv i många år. Hon har också varit medlem i Svenska Skidskytteförbundet och har varit aktiv i många år. Hon har också varit medlem i Svenska Skidskytteförbundet och har varit aktiv i många år.

## Stororder till Calamo

Calamo i Molkom har fått en stororder från Tyskland. De ska leverera 10.000 meter rör i månaden under första halvåret 1992. Rören används till skorstenar.

— Det är en stor kund vi levererar till och vi har stora förhoppningar om leveranser efter halvårsskiftet, säger Anders Larsson, vd för Calamo. Han anser för övrigt att det ser ljus ut på rörsidan i år och räknar med ett bättre resultat än 1991.

— Sammantaget gick det bra för våra produkter under förra året och även om vi inte klarade budget blir det ändå godkänt, säger Larsson. 28-1-92.



Den nya chefsläkaren på vårdcentralen i Molkom heter Bo Jacobson. Med många nya idéer tar han sig an sitt nya jobb. 4-2-92.

**MOLKOM:** Äntligen har vårdcentralen i Molkom fått en chefsläkare. Bo Jacobson är mannen som lockades från sitt arbete som förelagsläkare i Karlstad till chefsstolen i Molkom. — Min tanke är att vi ska öka servicegraden här, säger Bo Jacobson. Han har många idéer om hur det ska gå till. Bland nyheterna Bo Jacobson vill införa är direkttelefon till läkare en timme per dag och drop-in-mottagning på förmiddagen. — Människorna skall alltid känna sig välkomna hit och få hjälp utan att behöva vänta.

