

URKLIPE

1983 - 88



Ivar Bengtsson och hans maka Annie (Anna Maria), Krämregatan 9, Molkom, gifte sig den 11 november 1933. Komminister Olov Severin vigde dem i komminister-

bostaden, Falkarsed. Makarna Bengtsson har bott i Björnåsfallet, Fageråshöjd i 44 år och är bosatta på Krämregatan i Molkom sedan 1977.

All ev. uppväkning

på födelsedagen undanbedes vänligt men bestämt.

INGER LARSSON

50 år Fageråshöjd 20-12.

All ev. uppväkning

undanbedes vänligt men bestämt.

GERTRUD LÖWBÄCK

All ev. uppväkning

på min födelsedag undanbedes vänligt men bestämt. Respektera min önskan.

BIRGIT ERIKSSON

60 år Sutterhöjden 27-12.

Lars-Göran Jansson
Ann Hååkman

Karlstad Filipstad
Nyårsafton 1983

50 AR fyller lördagen den 21 januari lantbrukaren *Stig Reinestrand*, Bäckelid, Pl. 1637, Molkom. Jubilaren är född i Nyed och driver jordbruk i Bäckelid. Han är aktiv inom jordbrukarnas olika organisationer.

50 Ar fyller fredagen den 10 februari fru *Inger Oltorp*, Svenserud, Pl 1648, Molkom. Jubilaren är född i Väse och kom till Nyed år 1955 i samband med giftermål.

Det blev en **POJKE**
Jane och Ingemar E d'vinsson
Karlstads BB 21/2 19 84

Maj-Britt Hagelin. Femtio år fyller i morgon, torsdag, fru Maj-Britt Hagelin, Färnebogatan 24, Filipstad. **FEL. 60 ÅR**

50 AR fyller måndagen den 23 april *Henry Svensson*, Sutterhöjden, Molkom. Jubilaren är bördig från Nyed och flyttade åter till hembygden år 1980 efter flera år i Karlstad. Han är sedan ungdomen anställd hos Svenska BP AB i Karlstad.

50 AR fyller torsdagen den 24 maj fru *Maj-Britt Hagelin*, född Nilsson, Färnebogatan 24, Filipstad. Jubilaren är född i Nyeds församling. Sedan år 1962 har hon varit bosatt och verksam i Filipstad.



En snäll flicka som bor i Sutterhöjden och fyller nio år nu på måndag, den 16 april? Det måste ju vara *Anna Eriksson!* Flaggan ska i Topp på den stora dagen tycker mamma och pappa. Grattis-kramar och pussar kommer också från storasyster Agneta och lillebror Anders. Grattis Anna!



Fira min bästis *Magnus Svensson* som bor i Mossby, så börjar ett firarbrev till Flaggan i Topp. Det är Anders Eriksson i Sutterhöjden som vill hurra för Magnus i dag, tisdagen den 17 april, när han fyller hela sex år. Grattis Magnus!

Fröken *Essie Carlsson*, Sundstorp, Molkom, avled på tisdagen på Centralsjukhuset i Karlstad i en ålder av 62 år. Den bortgångne var bördig från Lindesberg och kom som barn med familjen till Sundstorp. Närmast sörjande är broder.



Min kära Syster

**ESSIE
CARLSSON**

* 27/3 1921

har idag lämnat mig, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Sundstorp, Molkom den 10/1 1984

MARTIN

Att dö är seger, inte nederlag

Det lyser över bergen, natt har blivit dag

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 19/1 kl 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minneslund å Graninge Vårdshus.



Var Älskade

KARIN

9-4 1929

har idag stilla insomnat.

Molkom den 22 febr. 1984

ULF

Lars-Erik och Yvonne

Anna

Anna-Karin

Mats

Cecilia

Mamma

Syskon

Övrig släkt och vänner

Ljust är Ditt minne hos oss alla
Gott är att veta
Du lider ej mer
Vila i frid.

Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Tank på Cancerfonden

Bertil Larsson. På tisdagen avled busschaufför Bertil Larsson i en ålder av 54 år. Han var född i Fageråsen och tillbringade hela sin ungdom där. Han flyttade till Molkom 1961 i samband med sitt giftermål. Efter en tid flyttade han till Karlstad. Han har varit anställd vid GDG sedan 1950 och var kvar där fram till sin bortgång. Närmast sörjande är maka, barn och syskon.



Min älskade Make, vår kärleksfulle Far

**BERTIL
LARSSON**

* 18/4 1929

har idag hastigt lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Karlstad den 10/1 1984

ANNA

Ann-Kristin

Marie

Pappa, Pappa, varför gick Du bort?
Vår barndoms kära stöd
Och nu vår livskamrat
Du var så älskad och vi saknar Dig
Vår tid ihop blev allt för kort
Du flög Din väg men stannar alltid kvar hos oss

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 20/1 kl 13.00. Processionen upplöses efter begravningsakten.

För alla bevis på medkänsla och deltagande vid vår käre

Bertil Larssons

bortgång, för blommor till hemmet, den vackra blomstergården vid hans bär, gåvor till cancerfonden och olika minnesfonder vill vi till släkt, grannar, vänner och arbetskamrater vid GDG framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till avd 26, Centralsjukhuset för god vård.

Karlstad den 25/1 1984

ANNA

Barnen

Fru *Karin Johansson*, Angbäck, Molkom, avled på onsdagen på Centralsjukhuset i Karlstad efter en kort tids sjukdom i en ålder av 45 år. Den bortgångna var bördig från Sutterhöjden i Nyed. Närmast sörjande är maken Ulf, barn, äldrig moder samt syskon.

85 ÅR fyller tisdagen den 10 april fru **Anna Johansson**, Fageråsen, Molkom. Jubilaren är bördig från Nordmark och kom som ung till Nyed. Efter giftermålet deltog hon i allt arbete som hör till en lantbrukarhustrus götomål. Hon blev tidigt ensam med barn och lantbruk men kämpade fram till pensionsåldern då hon kunde överlämna gården till en son. Sedan ett tiotal år vistas hon på långvården i Filipstad men är pigg, läser mycket och följer med i det som händer i tiden. Många vänliga tankar går till henne på högtidsdagen från vänner i hembygden.

50 ÅR fyller tisdagen den 13 mars lantbrukaren **Roland Karlsson**, Fageråsen, Pl. 1171, Molkom. Jubilaren är född i Nyed och äger och brukar föräldragården i Fageråsen. Roland Karlsson är sedan flera år ordförande för Nyeds LRF-avdelningen och sedan ett 25-tal år ledare för Fageråsens jaktvårdsområde.



Tisdagen den 8 maj fyller **Daniel Johansson**, Fageråsen i Molkom tre år. Han firas av mamma, pappa, farmor och farfar.

Johan har fått en **LILLASYSTER** **Eva-Lena Kristoffersson** och **Hans Larsson** Karlstads BB den 5/6 1984

All ev. uppvakting på min födelsedag undanbedes för bondmora ja ja så då ä svårt ä hinne ma! Respektera min önskan. **Marianne Karlsson, Fageråsen**

50 ÅR fyller tisdagen den 19 juni fru **Karin Elvira Marianne Karlsson**, Fageråsen Pl. 1171, Molkom. Jubilaren är född i Östra Ämtervik församling och kom därifrån till Nyed år 1966.

50 ÅR fyller på midsommardagen, lördagen den 23 juni, lantbrukaren **Sven Lander**, Sutterhöjden Pl 1350, Molkom. Jubilaren är född i Nyed där han övertog föräldragården i Sutterhöjden. Han är sedan många år styrelseledamot i Nyeds Centgeravdelning och tar för övrigt intresserad del i lantbrukarnas föreningsverksamhet.



Vår kära
GERDA GRANLUND
* 25/11 1903

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 9/3 1984
PETER och MONA Charlott, Petra

Du kämpat har en kamp så hård
Med sjukdom svår att bära
Vi sökte och Du fick den vård
Som mänskligt sett man kan begära
Men ändå fick Du från oss gå
Till evig ro och vila
Där ingen, ingen sjukdom kan Dig nå
Och dit våra tankar lå

Jordfästningen äger rum i kretsen av de närmaste.



Söndagen den 1 juli fyller **Monica Larsson** tre år. Hon bor vid Sandtorp, Lindfors. Gratulerar henne gör mormor, morfar, farmor och farfar.

ALL UPpvaktning på födelsedagen undanbedes bestämt. Bortrest. **Elsa Aronsson Säljebacka**

Henry Larsson. Hemmansägare Henry Larsson, Lungstorp, Värmlands Brattfors, har avlidit i en ålder av 70 år. Han var född i Nyed och kom i tidiga år till Lungstorp där han bebott och drivit fädernegården som varit i släkten sedan 1600-talet. Närmast sörjande är makan Hellen och sonen Christer samt syskon med familjer.

Före renhållningsentreprenören **Helmer Tågmark**, Färnsjövägen 18, Filipstad, avled på torsdagen i en ålder av 81 år. Den bortgångne var född i Fageråsen men har bott största delen av sitt liv i Filipstad. I många år var han ordförande i Filipstads MHP och medlem i IOGT. Närmast sörjande är son, sonhustru, barnbarn samt syskon med familjer.



Vår käre Far,
Svårfar och Farfar
Helmer Tågmark
* 20/12 1902

lämnade oss idag.
I vår sorg deltagar syskon, svägerskor och svågrar, övrig släkt och vänner.

Filipstad 5/4 1984
BENGT-OVE och ULLA Anders

Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen

Jordfästningen äger rum i stillhet.



Min älskade Make
min käre Far
HENRY LARSSON
* 8/6 1913

lämnade oss idag. I ljust och tacksamt minne bevarad.
Lungstorp Värml. Brattfors den 18/4 1984

HELLEN Christer Syskon
Övrig släkt och vänner

Tack Make och Far för allt vad Du varit
Tack för den glädje i hemmet Du var
Tack för de lyckliga åren som varit
Tack för de minnen Du lämnade kvar

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Per Lander, Sutterhöjden, Molkom, har hastigt avlidit i en ålder av 61 år. Han var född i Nyed och arbetade i ungdomen hemma på föräldragården och var sedan anställd som chaufför vid GDG. I många år var han sedan anställd vid Cementvarufabriken i Sutterhöjden. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.



Vår käre Broder och Svåger
PER LANDER
* 21/2 1923

har idag hastigt lämnat oss, syskonbarn övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Sutterhöjden den 9/5 1984
NILS och ASLAUG INGEGERD och HENRY INGER och BENGT SVEN och GUNNEL

Så ärligt och troget Du kämpat
Du aldrig för mödorna vek
Din blick var så ärlig och trofast
Ditt hjärta det kände ej svek
Vi tackar för allt vad i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg, vad vackert Du tänkt

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 18/5 kl. 14. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Grånige vårdshus.



Två år fyller idag lördagen den 5:junde juli Robin Karlsson, Vadmansvägen 11 i Molkom. Många grattiskramar från farfar, Laila, Annelie, Stefan, Peter, Annica och Lena. Naturligtvis får Robin även många kramar från lillasyster Elinor, mamma och pappa.



Alvar Frykstam. Före kyrkoherden i Nyed Alvar Frykstam har efter en kort tids sjukdom avlidit 68 år gammal. Han var son till kyrkoherde Carl Frykstam i Arvika och hans maka, född Melander. Efter studentexamen i Strängnäs provade han olika utbildningsvägar. Han engagerade sig djupt i Finlands sak och deltog som frivillig i finska vinterkriget och även i fortsättningskriget. Efter teologiska studier i Uppsala prästvigdes han för Karlstads stift och kom efter förordnande i olika församlingar till Älvsbacka som komminister och utnämndes 1976 till kyrkoherde i Nyeds pastorat, där han tjänstgjorde fram till pensioneringen 1981. Under sin tid som präst fortsatte han sina studier i hebreiska språket och vistades en termin som stipendiat vid Teologiska Institutet i Jerusalem. Han deltog som språklig medgranskare av den nya översättningen av Gamla Testamentet. Inom kyrklig samling var han starkt engagerad. Närmaste anhöriga sedan hustrun avlidit 1983 är barnen Martin och Sophia samt syskon.



Vår Käre
ALVAR FRYKSTAM
* 23/3 1916

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner.

Gråsmark den 21/5 1984
MARTIN SOFHIA GUNHILD

Si, Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all vår nöd vår säkra hamn.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Gråsmarks kyrka lördagen den 2 juni kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till Församlingshemmet.

Gravsättning på Nyeds kyrkogård måndagen den 4 juni kl 14.00. Istället för blommar tänk på Svenska Kyrkans Mission pg. 90 74 38-6

Hugo Larsson. Före montören Hugo Larsson, Värmlandsgatan 57, Kristinehamn, har avlidit i en ålder av 73 år. Han var född i Kristinehamn. Under många år har han varit anställd på Albin Motor. Han var aktiv medlem i DHR. På fritiden ägnade han sig gärna åt att tillverka och reparera möbler. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn med familjer.



Vår käre
HUGO LARSSON
* 7/1 1911

har hastigt lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Kristinehamn den 13/5 1984
KARIN och HOLGER ERIK och SONJA GÖSTA och KARIN Syskonbarnen med familjer

Vi hann ej säga Dig farväl ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt tack vid evighetens port

De som önskar övervara begravningsgudstjänsten samlas i Krematoriekapellet lördagen den 26 maj kl 10.35. Efter aktens inbjudes till Församlingshemmet. Tänk på D.H.R.

Hugo Larsson. I Kristinehamns krematoriekapell har Hugo Larsson jordfäst. Komminister Lena Dour förrättade jordfästningen. En vacker blomstergård från släkt, vänner, grannar och kamraterna i MIK Varman samt från Albin Motor AB, Metalls av 111 och Albin Motors Verkstadsklubb hedrade den bortgångnes minne. Flera tal hölls vid bären. För de närmaste talade svågern Holger Söderberg. Kondoleanser hade ingått till olika minnesfonder.

Erik Larsson. Sjutiofem år fyller i morgon, torsdag, platslagare Erik Larsson, Brinken 10, Kristinehamn.

All ev. uppvakning på födelsedagen såväl före som efter undanbedes vänligt men bestämt. Bortrest.

KERSTIN KARLSSON

75 ÅR fyller den 3 september fru **Anna Maria Bengtsson**, Kramaregatan 9, Molkom. Hon är född i Väse och bodde länge i Fageråshöjd innan hon flyttade till Molkom.

Före nämndeman **Gunnar Olsson**, Sandtorp, Molkom, avled på tisdagen på Åsbackahemmet i en ålder av närmare 90 år. Den bortgångne var född i Sköns församling i Västernorrlands län. Han kom som barn med familjen till Nyed. År 1919 övertog han föräldragården i Sandtorp, som han sedermera överlät till en son. I sin krafts dagar var han aktiv inom lantbrukarnas föreningsverksamhet och i många år nämndeman. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarns barn.



Vår käre Far,
Farfar och Svårfar
Gunnar Olsson
* 16/6 1894

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Sandtorp den 12/6 1984
STEN och ELLEN ARNE och MÄRTA Barnbarn
Barnbarnsbarn

Ärlig och strävsam var Din vandring
Stilla och fridsamt gick Du bort

Jordfästningen äger rum i stillhet.

För allt vänligt deltagande vid vår Käre Far

Gunnar Olssons

bortgång, för alla vackra blommor vid hans bår samt gåvor till olika minnesfonder vill vi till släkt, grannar och vänner samt personalen på Åsbackahemmet framföra vårt varma tack.

Molkom den 29/6 1984
BARNEN med FAMILJER

Om jag fyller år snart? Jo då, det är väl så. Men gör mig en tjänst!
GLÖM DET!!!
Bror Nederberg, Filipstad



Fil Dr
OLOF ÅNGEBY
* 28/10 1910
† 17/6 1984

GOCKAN
Kristina och Hans-Ingemar
Amilie
Stefan
Gisela och Thomas
Ellsabet
Jakob
Trygve med familj
Syster

Tack min älskade Olle för 33 lyckliga och innehållsrika år och 5 underbara barn

Begravningshögtid i Hammarö kyrka torsdagen den 21 juni kl. 17.00.



Min älskade Make
vår kära Mor
MARGARETA SANDELIN
* 17/8 1902

har idag lämnat oss och flyttat till en bättre värld. I djup sorg och saknad, men i ljus och vackert minne bevarad av oss, föräldrar, svärföräldrar, syskon och svägerska med familjer, övrig släkt och många vänner.

Sörgården den 5/8 1984.
BERTIL Daniel, Johanna

Det finns djup i Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det finns värme i hans dörrslut
mer än någon frihet ger.
Det finns underbar förlösning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädje botten gravens
och en framtid full av sång!

De som önska övervara begravningsgudstjänsten samlas i

LATSER • BUSS LI

Fru **Anna-Lisa Fredriksson**, Marknadsgatan 19, Molkom, avled på onsdagen i en ålder av 55 år. Hon var född i Nyed. I många år arbetade hon som butiksbiträde i Molkom. Inom Tidafors I.F. var hon likaså en lång tid en aktiv och drivande styrelseledamot. Närmast sörjande är make, barn och barnbarn samt moder.

Trojännarinnan **Betty Eriksson**, Arvidsundsgratan 5, Karlstad, avled på tisdagen i sitt hem i en ålder av 87 år. Den bortgångna var född i Saxån, Torna Färnebo. Hon bodde många år i Nyed där hon arbetade som husföreståndarinnan. I Nyeds kyrka fick hon Patriotiska guldmedaljen för lång och trogen tjänst. De senaste 20-åren har hon bott i Karlstad. Hon sörjes närmast av syskon och syskonbarn.



Hugo Larsson. I en ålder av nära 76 år avled på tisdagen förra målarern och hemmansägaren Hugo Larsson, Sutterhöjden, Molkom. Han var född i Väse och bosatt i Nyed sedan 1930. Vid sidan av lanbruket drev han under många år en målerirörelse. Sedan 1943 var Hugo Larsson medlem av Nyeds missionsförsamling. Hans stora intresse, och särskilt sedan han blivit pensionär, var målning och motiven var ofta djur och natur. Som närmast sörjande efterlämnar han barn och barnbarn, sammanboende och syskon.

Simon och Ellas har fått en SYSTER
Gunilla Larsson och Lars-Erik Rydberg
Västerås BB den 6/9 1984



Fem år fyller i morgon, fredagen den 31 augusti **Immanuel Winbergh**, Geijersdals gård, Sutterhöjden. Många grattiskramar kommer från mamma, pappa och hela tjocka släkten.

Monica har fått en LILLASISTER
Ann-Sofie Dahlberg Kjell Larsson
Karlstads BB den 9/10 1984

Fru **Sigrid (Siri) Johansson**, född Edholm, Bäckelid, Molkom, avled på lördagen på Centralsjukhuset i Karlstad i en ålder av 84 år. Hon var född i Hackvard, Örebro län, och kom som barn med föräldrarna till Nyed. Närmast sörjande är barn, barnbarn och syskon.

Vår älskade
HUGO LARSSON
* 23/9 1908

har idag hastigt lämnat oss. Övrig släkt och många vänner samt Nyeds Missionsförsamling i stor sorg och saknad.

Sutterhöjden den 4/9 1984

ESTER
GUNVOR och LASSE Annika, Maria, Kristina BÖRJE och INGRID Carina, Patrik GUNILLA och LARS-ERIK Simon, Ellas

Herren är min Herde mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro.

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 21/9 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Tänk på Missionsförsamlingens blomsterfond.

Vår kära Mor, Farmor och Svärmor
SIGRID (SIRI) JOHANSSON
* 17/11 1899

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Bäckelid den 4 aug. 1984
STEN-ERIK och ERNA BJÖRN BO och KERSTIN Barnbarnen

Slumra gott Du kära hav tack för allt Du gjort Vi skall i hjärtat bära Ditt minne ljust och stort

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fred. den 10 aug. kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

HANNA HEDQVIST
vår kära
* 27/3 1904

har lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner samt Väse missionsförsamling i sorg och saknad.

Väse den 10/9 1984
KARIN Barnbarnen

Begravningen har ägt rum i stillhet.

Elin Larsson. Fru Elin Larsson, Fageråshöjd, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 81 år. Hon var född i Nyed och hade tjänstgjort som småskollärare på olika orter och även i hembygden, sista åren fram till pensioneringen vid Lindfors skola. Sedan ungdomen tillhörde hon Filadelfiaförsamlingen. Närmast sörjande är maken Gunnar och sonen Magnus med familj.

Min älskade Maka
vår kära Mor
Farmor och Svärmor
ELIN LARSSON
* 14/3 1903

har idag lämnat oss samt övriga släktingar och vänner i djup sorg och saknad.

Fageråshöjd, Molkom den 4 nov. 1984.

GUNNAR Magnus och Barbro Robert, Karin, Eva

I Din hand befäller jag min Ande;
Du förlöstar mig, Herre, Du trofaste Guds
Ps. 31:6

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lörd. den 10/11 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. I stället för blommar kom ihåg Erikshjälpen pg 90 09 28-3.

Erik Öst död
STOCKHOLM (TT)
Riksspelmannen Erik Öst, 78 år, avled på lördagen under en resa i Rhenlandet. Han hörde till en av Sveriges mest kända spelmannsläkter och framträdde inte bara i Norden utan också i USA och Japan.



Erik Öst.
För bara tre veckor sedan gjorde Sundsvalls TV en inspelning med honom. 22-7-84

Erik Öst var son till riksspelmannen Jon-Erik och började själv spela fiol som 12-åring. Han fick snart följa med fadern på turnéer och deltog i sin första spelmannsstämman innan han hade fyllt 13.

Släkten Öst har sina rötter i gränstrakterna mellan Hälsingland och Dalarna. Men Erik Öst kom större delen av sitt liv att bo i Stockholm. Han deltog i många spelmannsstämor under åren och medverkade också i flera TV-program.

Förre banarbetaren **Ivar Carlsson**, Fageråshöjd, Molkom, avled på lördagen på Filipstads sjukhus i ålder av 84 år. Den bortgångne var född i Nyed och tjänstgjorde några år i ungdomen som kontrollassistent och var sedan fram till pensioneringen anställd vid SJ. Närmast sörjande är broder och brorsbarn med familjer.

Vår käre
Broder och Svåger
IVAR H. CARLSSON
* 6/11 1900

har efter en kort tids sjukdom stilla insomnat. Sörjd av oss, släktingar och vänner.

Fageråshöjd den 1 dec. 1984
EINAR och THYRA Brorsbarn med familjer

Ack huru litet veta vi när ödets timma slår Och ännu mindre anar vi vem kallelsen då får.

Jordfästning äger rum i Nyeds kyrka lörd. den 8 dec. kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes till minnesstund på Graninge Vårdshus.

För allt vänligt deltagande vid vår käre
Ivar H. Carlssons
bortgång, för vackra blommar samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack.

Fageråshöjd den 19/12 1984
EINAR och THYRA Brorsbarnen

Vår käre
CARL CARLSTRAND
* 17/5 1903

har lämnat oss.

Karlstad den 18/12 1984
INGEGERD och BOO Barbro MARGARETA och SVEN Wincent Barnbarnsbarn

Nu livets strid jag kämpat ut
Nu har jag målet hunnit
De Kära, som gått hem förut
Dem har jag åter funnit
De älskade, som äro kvar
Dem lämnar jag i Guds förvar.

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmast anhöriga.

Fru **Anna Larsson**, Fageråshöjd, Molkom, avled på måndagen i en ålder av 75 år. Hon var född i Brattfors och kom som ung till Nyed och var där först med familjen bosatt i Sutterjärn, senare Fageråshöjd. Hemmet och familjen var hennes intresse. Närmast sörjande är maken Olof, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.



Min älskade Maka
Vår kära Mor, Mormor,
Farmor och Svärmor
ANNA LARSSON
* 19/4 1909

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Fageråshöjd den 5 nov 1984
OLOF Inga och Karl-Erik Alf och Irene Leif och Inga-Lill Kurt och Maj Bonny och Inger Barnbarn Barnbarnsbarn

Du somnade stilla när farden var slut
Från allt vad Du strävat,
Du nu vilar ut
I ljusaste minne hos oss
skall Du bo
Vi önskar Dig innerlig vila och ro

Jordfästningen äger rum i stillhet.

För allt vänligt deltagande vid vår älskade
Anna Larssons
bortgång, för vackra blommar vid hennes bår samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till Siv Einarsson för den vackra sången.

Fageråshöjd den 21 nov. 1984
OLOF Barn Barnbarn

Martin Carlsson, Sjutlöfem år fyller i morgon, lördag, förra postiljonen Martin Carlsson, Kramaregatan 10, Molkom. Han är född i Lінде, Örebro län, och var länge bosatt i Sundstorp innan han flyttade till Molkom. Martin Carlsson är aktiv inom Nyeds missionsförsamling.

Min älskade Maka, vår kära Mor och Farmor
ANNA-LISA FREDRIKSSON
* 10/9 1928

har idag lämnat oss, mor, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 8/8 1984
HUGO Billy och Gun-Britt Carola, Conny

Tack, Maka och Moder, för allt vad Du varit
Tack för den glädje i hemmet Du var
Tack för de lyckliga åren som farit
Tack för de minnen Du lämnat kvar

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 16/8 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



90-årsdag och guldbryllöp!

I dag lördagen den 30 juni, fyller **Gunnar Larsson**, Fageråshöjd, Molkom, 90 år. Och inte bara det, tillsammans med maken **Elin** kan han också fira guldbryllöp!

En unik högtidsdag således i Fageråshöjd, Makarna Larsson sammanviges den 30 juni 1934, på Gunnars 40-årsdag, av kyrkoherde Hjalmar Elmér. De har sedan under alla år varit bosatta i Fageråshöjd och båda tillhör sedan ungdomen pingstrolsen.

FT ber att få sälla sig till gratulanterna. 30-6-84.



Flaggan-i topp för "busiga" tvillingflickorna *Ulrika* och *Heidi Lundberg*, som fyller 5 år söndagen den 23 september. De bor i Lindfors och firas av mamma, syskonen *Jimmy* och *Carola*. Morfar och farmor vill också hälsa till sin kompis *Fredrik* som fyller 5 år samma dag.



Söndagen den 23 september fyller *Anders Eriksson* 6 år. Och då hissas flaggan i topp för honom. *Anders* bor i Sutterhöjden. Visom vill fira honom på den stora dagen är storasystarna *Agneta* och *Anna*. Mamma och pappa vill också vara med och fira honom. Hurra, hurra, för *Anders*.



I morgon söndagen den 30 september fyller *Therese Hagelin*, *Nils Férilinsväg 21 A* i Filipstad 3 år. Vi som vill gratulera på födselsdagen är bröderna *Stefan* och *Ulf*, mamma, pappa, mormor, morfar och farmor och farfar.



Flaggan i topp för syskonen *Svensson* i Fageråsen i Molkom, som båda fyller år i november. *Emil* fyller två år lördagen den 3:e

70 ÅR fyller i dag, lördagen den 5 januari, *Inga Karin Matilda Viber*, född *Olsson*, Storbrotavägen 20, Filipstad. Jubilarer är infödd Filipstadsbo.

Jimmy har fått en **SYSTEM** *Annelie* och *Hans-Åke* Karlstads BB den 19 febr. 1985



Göte Jern. Sextio år fyller i morgon, söndag, *Göte Jern*, Marknadsgratan 1, Molkom.



Vi vill fira våran tös som heter *Carola Lundberg* och fyller 10 år lördagen den 27 oktober. Hon bor i Lindfors. Vi som vill fira henne är mamma, pappa, syskonen *Jimmy*, *Ulrika*, *Heidi*, morfar och farmor.



Guidbröllop firas idag, lördag, av makarna *Axel* och *Greta Johansson*, Hedås, Molkom. De vigdes den 15 december 1934 i Gåsborns prästgård av kyrkoherde *Nils Noreus*. 15-12-84.

All ev. uppvakning undanbedes vänligen men bestämt. Bortrest. 26-12-84
Gerd Bengtsson Karlstad 50 år

1985.

60 ÅR fyller söndagen den 24 februari lantbrukaren *Arvid Johansson*, Fageråsen, Pl. 1169, Molkom. Han är född i Fageråsen, Nyed, där han driver och äger föräldragården.



Vår käre Broder
SVEN ERIKSSON
* 17/8 1927

har lämnat oss, svägerskor, och svägrar, övrig släkt och vänner, i djup sorg och saknad.

Tågås den 18/12 1984
**SYSKONEN
MED FAMILJER**

Det susar så sakta en sorgesång
I björkarna därhemma
Där Du bott en gång

Begravningsakten äger rum i kretsen av de närmaste.



Min älskade Maka
vår kära Mor och Mormor
MARIANNE LUNDBERG
* 25/10 1928

har idag lämnat oss, syskon, svärmor, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Spelterud, Molkom den 21/12 1984

JOHN
Birgitta och *Bill*
Eva och *Stig*
Barnbarn

Ditt hjärta som klappat så varmt för de *Dina* Och ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du för oss gjort skall aldrig bli glömt

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Fru *Marianne Lundberg*, Späterud, Molkom avled i sitt hem den 21 december efter en lång tids sjukdom. Den bortgångna var bördig från Karlstad och kom i samband med sitt giftemål till Nyed. Närmast sorjande är maken *John*, barn och barnbarn, svärmor och syskon.

Idag, förlovat vi oss
Maria *Andersson*
Thomas *Jansson*
Skoghäll Sutterhöjden
Skoghäll nyårsafton 1984

80 ÅR fyller den 17 mars lantbrukaren *Verner Skoghund*, Smedkullen, Pl. 1507, Molkom. Han är född i Väse men kom år 1939 till Nyed och har sedan drivit jordbruk där.



Fira sin granne och lekkompis *David Ivansson*, som fyller sex år torsdagen den 24 januari, det vill *Anders Eriksson* med flaggan i topp. Båda bor i Sutterhöjden. Grattis *David* och *Hurra*, *Hurra*, Hurra!



Fira *Elinor Karlsson* när hon måndagen den 4 mars fyller 1 år. Hon bor på Utterstigen 36 i Molkom. Vi som sänder många "grattiskramar" är storebror *Robin*, mamma och pappa.

Ev. Uppvakning på födselsdagen undanbedes.
Inger Jansson, Sutterhöjden 60

Daniel har fått en **LILLASYSTER** *Pirjo* och *Anders* Karlstads BB den 5/4 1985



Onsdagen den 8 maj fyller *Daniel Johansson* fyra år. Han bor i Fageråsen, Molkom. Fira *Daniel* gör lillasyster *Diana*, mamma, pappa, farmor och farfar.



BERTIL LUNDBERG
* 12/5 1914

har idag lämnat oss.
Molkom den 18/2 1985

SLÄKT och VÄNNER

Så stilla kom döden
Den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem.

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka onsdagen den 27/2 kl. 13.00. Processionen upplöses i kyrkan.

Gerda Gräsberg, Fru *Gerda Gräsberg*, Lindfors, avled på torsdagen i en ålder av 80 år. Hon var född i Nyed och kom till Lindfors i samband med giftemål. Hemmet, handarbete, blommor och trädgården var hennes intressen. Hon tillhörde Nyeds pensionärsförening. Närmast sorjande är maken *Yngve* samt syskon och syskonbarn.



Min älskade Maka
GERDA GRÄSBERG
* 17/5 1904

har i dag lämnat mig, syskon, syskonbarn, svägerskor och svägar, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 28/2 1985
YNGVE

Ditt hem som Du älskat
Där blommor har spirat
Det lämnar Du nu för en skönare värld

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 16 mars kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Gränge Vårdshus.

50 ÅR fyller den 24 april *Kent Eriksson*, Tennisvägen 1 A, Molkom. Han är född i Göteborg men kom som barn till Nyed. I tidiga ungdomen arbetade han inom jordbruket men blev på grund av arbetsskada pensionerad.



Erik Eriksson, Lantbrukaren *Erik Eriksson*, Rubbetorp, Brattfors, avled hastigt på torsdagen i en ålder av 65 år. Han var född i Lungsund och kom år 1930 till Brattfors där han drev eget jordbruk. *Erik Eriksson* var politiskt aktiv inom centerpartiet och ordförande i partiets kommunorganisation i Filipstad samt sedan många år sekreterare i Brattfors centeravdelning. Han tillhörde även styrelsen för centerns landskingsvalkrets för Östra Värmland. Kommunalt politiskt var han ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott och hade även haft en del andra kommunala förtroendeuppdrag. Han tillhörde också kyrkofullmäktige i Filipstad, Brattfors och Nordmarks samfundlighet och var vidare nämndeman i Kristinehamns tingsrätt. Inom jordbrukets föreningsrörelse tillhörde han styrelsen för LRF:s länsförbund samt var sekreterare i Värmlandsbergs LRF-avdelning. Vidare var han interrevisor i Föreningsbankens lokalkontor i Filipstad samt revisor för Studieförbundet Vuxenskolas lokalavdelning i Filipstad och tillhörde även styrelsen för Stiftelsen Föreningshuset i Brattfors. Närmast sorjande är syster, svägar, svägerska och syskonbarn.

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
Från jordens oro och strid
En blomma, en människa,
en stjärna
Har sin bestämda tid.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Brattfors kyrka lördag den 23 mars kl. 12.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund i Föreningshuset.



Min älskade Make, vår kära Broder
KARL-AXEL SVENNINGSSON
* 17/4 1926

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 15/3 1985
ANNA-STINA
Birgitta, *Ann-Kristin*
Syskonen med familjer

Ditt hjärta som klappat så varmt för de *Dina* Och ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du för oss gjort skall aldrig bli glömt
En dag möts vi igen

Jordfästningen äger rum i stillhet.

För allt vänligt deltagande vid min kära Makas
Gerda Gräsberg
bortgång, för alla vackra blommor vid hennes bår samt för gåvor till olika minnesstunder, vill jag till släkt, grannar och vänner framföra mitt varma tack. Ett särskilt tack till personalen på IVA, Centralsjukhuset, Karlstad.
Lindfors den 26 mars 1985
YNGVE



Vår käre
ERIK ERIKSSON
* 26/4 1919

har hastigt lämnat oss. I ljus och tackamt minne bevarad.
Rubbetorp, Brattfors den 7/3 1985

ANNA och JOHAN
Ulla och *Bo*
Arne och **Gun-Britt**
INGER och **BENGT**
Dan och *Mona*
Övrig släkt och vänner

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
Från jordens oro och strid
En blomma, en människa,
en stjärna
Har sin bestämda tid.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Brattfors kyrka lördag den 23 mars kl. 12.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund i Föreningshuset.



Min älskade Make, vår kära Broder
KARL-AXEL SVENNINGSSON
* 17/4 1926

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 15/3 1985
ANNA-STINA
Birgitta, *Ann-Kristin*
Syskonen med familjer

Ditt hjärta som klappat så varmt för de *Dina* Och ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du för oss gjort skall aldrig bli glömt
En dag möts vi igen

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Ivan Larsson, Svenserud, Molkom, avled på fredagen i sitt hem i en ålder av 72 år. Han var född i Nyed och förblev i hembygden hela sin levnad. Där har han sysslat med diverse arbeten. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Vår kära Broder
IVAN LARSSON
* 25/1 1913

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Svenserud, Molkom den 22 mars 1985.

EGINAR
ALLAN
EIVOR
VERA

Ljuvt är att vila när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan få somna.

Jordfästningen äger rum i stillhet.



Hjalmar Andersson, Nyedsbygdens äldste invånare hemmansägaren Hjalmar Andersson, Hagen, Södra Rådom, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 100 år. Den bortgångne var född i Småland, men har varit bosatt i Värmland sedan år 1940. Under sin verksamma tid ägnade han sig åt skogs- och jordbruk och drev under ett flertal år eget lantbruk. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

När Börje på Hagen nu 40 ska fylla Sossarnas kvinnor honom vill hylla



Vår Käre
GUSTAF KARLSSON
* 16/10 1916

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Fageråshöjd den 2 maj 1985.

MÄRTA
Jan-Olof
Lars-Göran och Maud
Camilla

Vi hann ej säga Dig farväl ty döden kom så fort. Men nu vi säga Dig vårt tack vid evighetens port

Jordfästningen äger rum i stillhet.

För allt vänligt deltagande vid vår käre

Gustaf Karlssons

bortgång, för alla vackra blommor vid hans här samt gåvor till olika minnesfonder vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack.

Fageråshöjd den 17/5 1985

MÄRTA
Barn
Barnbarn



Vår käre
STEFANUS REUTERDAHL
* 25/12 1898

har idag lämnat oss i sorg och saknad.

Molkom den 17 juni 1985
Släktingarna

Vi hann ej säga Dig farväl ty döden kom så fort. Men nu vi säga Dig vårt tack vid evighetens port

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fred. den 28/6 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjödes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår kära Mor,
Svärmor, Mormor
och Farmor

Karin Aspengren
* 26/11 1912

har idag stilla lämnat oss, broder, sväger och svägerskor, övrig släkt och vänner i sorg och saknad. Lesjöfors den 10/6 1985

MARGARETA och
STEN-ÅKE
LOUISE
STURE och CARINA
MARGARETA
Barnbarn

Vida, vida min dröm mig för bort mot oändligheten Jordens oro ej mer mig stör All dess strid är förgåten Högt över blånande rymders sfär

Aningens vingpar mig sakta bär hän emot evigheten

Begravningsakten äger rum i Rammens kyrka onsdagen den 19/6 kl. 14.00. De som önskar följa vår Kära samlas i kyrkan. Efter aktens inbjudes till en minnesstund på Hotell Rammen. Tänk på Lesjöfors kyrkas orgelfond pg 21 27 86-8 eller Rädda Barnen pg 66 56 56-5.

60 ÅR fyller tisdagen den 23 juli fru *Olga Kristina Nilsson*, Pl. 4924, Molkom.

91 ÅR fyller den 30 juni *Lars Gunnar Larsson*, Fageråshöjd, Molkom.

HURRA
HURRA för *Pia Hagelia* när hon fyller 30 år. Vi kommer ej på onsdag men vi kommer på fredag och gratiar dig. Grattis.



Min älskade Make vår käre Far, Svärfar och Farfar

GUNNAR SUNDSTRÖM
* 8/6 1914

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Gullspång den 13/6 1985

LILLY
John-Åke och Ingegerd
Per-Erik och Karin
Kjell och Lisbeth
Ove och Laila
Barnbarn och
Barnbarnbarn

Vid vår vindens susning Du somnade stilla Ej sjukdom och oro nu mer gör Dej illa I hembygdens kyrka nu bäddas Du ner Skönt är att veta Du lider ej mer

Jordfästningen äger rum i Rudså kyrka onsdagen den 19/6 kl. 14.00. Efter aktens inbjudes till en minnesstund i Församlingshemmet.



Vår kära Mor och Farmor

ELIDA ERIKSSON
* 30/12 1896

har stilla insomnat. I tacksamt minne bevarad av oss, övrig släkt och vänner.

Rudheden, Våse den 20/8 1985

BERTIL
OLOV och MAJ
TURE och GERD
ELON och INGER
INGEGERD
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Leva vi, så leva vi för Herren. Dö vi, så dö vi för Herren. Evad vi leva eller dö Höra vi alltså Herren till

Begravningsakten äger rum i Våse kyrka fredagen den 13/9 kl. 12.30. Därefter inbjudes till minnesstund i Hembygdsgården.



Kjerstin Nederberg och Olof Carelius, Stockholm, har vigts i Brattfors kyrka av pastoratsadjunkt Per-Thore Persson. Musik och sång utfördes av Lars och Ingrid Hilberth. Bruden är brödför från Filipstad. (Foto: Fotoateljén, Filipstad)



Pirjo Kiviniemi och Anders Johansson, Molkom, med Diana och Daniel. (foto: Sven-Eric Hansson, Karlstad)



Marie-Louise Åsberg och Morgan Lindqvist, båda Molkom. (Foto: Sven Erik Hansson)

Axel Johansson, Molkom. Sjutlöfem är fyller i morgon, onsdag, förre trafikblågaren Axel Johansson, Hedås 3165, Molkom. Han är född i Nyeds församling. År 1934 bosatte han sig i Älvsjöhyttan och efter en tid i Norum övertog han 1948 en taxirörelse. Han har även innehaft lastbilsåkeri. Bland en rad förtroendeuppdrag kan nämnas att han varit ledamot av dåvarande Nyeds kommunalfullmäktige, nämndeman och ordförande i Nyeds pensionärsförening.



Vi vill fira vår lilla Marie Nyberg, som fyller tre år i morgon, söndagen den 4 augusti. Hon bor i Sutterhöjden, Molkom. Många grattiskramar kommer från Reine, Henrik, mamma, pappa, farmor, farfar och mormor.

Ove och Laila
Brattfors
Gåsborns Kyrka 17/8 1985

70 ÅR fyller fredagen den 9 augusti förre jordbruksarbetaren *Karl Einar Larsson*, Svenserud, Pl 1647, Molkom. Han är född i Nyeds församling.

Maria har fått en LILLEBROR
Ingvor och Thomas Silvé
Karlstads BB den 19 dec. 1987



Ingvor Näsmur och Thomas Silvé, Molkom. (Foto: Kiwa Foto)

75 ÅR fyller fredagen den 20 september förre fabriksarbetaren *Manfred Rosenberg*, Reparertorp, Pl. 2502, Molkom. Han är född i Nyed och arbetade fram till pensioneringen vid Blombacka bruk. Han är aktiv medlem i MHF och Lindfors Hemträdgårdsförening och har tillhört styrelsen i den senare föreningen.



Anders Eriksson i Sutterhöjden fyller 71 år mandagen den 23 september. Vi som vill fira honom är mamma, pappa, Agneta och Anna. Hurra, hurra, hurra för Anders!

75 ÅR fyller söndagen den 29 september fru *Elsa Persson*, född Malmgren, Björkåsgatan 1 B, Storfors. Hon är född i Nyeds församling, men har under många år varit bosatt och verksam i Storfors.



Det blev en FLICKA
Ingvor och Thomas Silvé
Örebro BB den 26/2 1986

Ulf Larsson
Eva Thorell
Molkom den 1/8 1985



Vi vill gratulera Christina Larsson när hon fyller ett år onsdagen den 9 oktober. Hon bor i Sandtorp, Lindfors, och hurrar för Christina gör: mormor, morfar, farmor, farfar, mamma, pappa och storasyster Monica.

85 ÅR fyller tisdagen den 12 november fru *Hedvig Elisabet Nilsson*, född Andersson, Sundstorp, Pl. 1613, Molkom. Hon är född i Nyed och har förblivit i bygden.

75 ÅR fyller torsdagen den 14 november fru *Emilia (Mia) Andersson*, född Bengtsson, Asbackahemmet, Molkom. Hon är född i Nyed och var med familjen många år boende i Ekshärad. Därifrån återkom hon till Nyed år 1954.

85 ÅR fyller onsdagen den 4 december fru *Hanna Fröding*, Asbackahemmet, Molkom. Hon är född i Nyed och växte upp i Skinnartorp. Hon var i många år bosatt i Sandtorp och senare i Molkom. Några år har hon nu bott på Asbackahemmet.

94 ÅR fyller måndagen den 23 december änkefru *Klara Josefina Wärm*, född Lundqvist, Älvkullen, Filipstad. Hon är född i Nyeds församling och kom år 1922 därifrån till Filipstad, där hon sedan varit bosatt och verksam.

Folke Karlsson, Molkom. Hemmansägaren Folke Karlsson, Bränningarna, Molkom, avled på lördagen i en ålder av 79 år. Han var född i Nyed och har i många år drivit jordbruk i Bränningarna. Närmast sörjande är maken Märta, sonen Ove och systkon.



Vår kära Make och Far

FOLKE KARLSSON

* 29/11 1906

insomnade lugnt och stilla, lämnande oss syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Bränningarna den 21 dec. 1985

MÄRTA

Ove

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig precis
som Du var

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 10/1 kl 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår kära Far
Svårfar och Farfar

VERNER LARSSON

* 24/8 1898

har i dag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Karlstad den 21/10 1985

RUNE och GUNNEL

Arne och Annell
Monica och Lars

I hembygdens kyrka Du kommit i hamn
Där Dig inga sorger skall trycka
Du bäddas i hembygdens soliga fann
Det är hembygdens klockor som ringa
Och frid är den hälsning de bringa

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 26/10 kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår älskade Make,
Far, Morfar och Svårfar

TURE KARLSSON

* 27/5 1908

har idag lämnat oss, bröder, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 25 okt 1985

HANNA

Ella och Clayton
Ilona, Linda
Inger och Kenneth
Jenny, Peter

I höstvindars sus
Du somnat stilla
Ej sjukdom och oro
mer gör Dig illa
Skön är vilan
som graven ger
Gott att veta
Du lder ej mer

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 12/1 kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

Ester Johansson, Molkom. Fru Ester Johansson, Fageråshöjd, Molkom, avled på onsdagen i en ålder av 88 år. Hon var född i Nyeds församling. Hemmet och en jordbrukarhustru sysslar har varit hennes intressen. Hon har tillhört Nyeds östra CKP-avdelning och var även en tid ledamot i dess styrelse. Sedan ungdomen tillhörde hon Missionsförbundet. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Vår kära Mor
Mormor, Farmor och Svärmor

ESTER JOHANSSON

* 17/1 1897

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner samt Nyeds Missionsförsamling i djup sorg och saknad.

Fageråshöjd den 13/11 1985.

MARGIT och VALDE

INGRID

JOHN o ANNE-MARIE

GUNNAR o SIV

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Plötsligt slocknar en låga som varmt givt allt
Ett ljus blåses ut
Och hastigt känns allt så isande kallt
Någonting brister stilla
En röst och en sång dör ut
Och strax förnimmer man tydligt
Att ingenting är som förut
Men skönt skall minnet leva
Som gräs över jord och grus
Och vad som såddes
Skall växa och blomma
I himmelskt ljus.

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 23/11 kl 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

För allt vänligt deltagande vid vår kära Mors

Ester Johansson

bortgång, för alla vackra blommor vid hennes bår samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till Er alla framföra vårt varma tack.

Fageråshöjd den 26/11 1985

BARNEN med FAMILJER

Från Emilia (Mia) Andersson, Molkom, avled på lördagen i en ålder av 75 år. Den bort-

gångna var född i Nyed och var en tid bosatt i Torsby och senare i Ekshärad innan hon tillsammans med familjen år 1954 flyttade tillbaka till Nyed. Hon var medlem i Röda Korset och i PRO samt arbetade flitigt vid terapin på Asbacka med vävning. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt syskon.



Vår Kära

Emelia "Mia" Andersson

* 14/11 1910

insomnade lugnt och stilla idag och lämnade oss i sorg och saknad.

Molkom den 28 dec. 1985

ANBRIT och BROR

Anders, Lars

ANN-GRET och LARS

Marie, Johan

Signe, Gustaf

Far har sträckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 17/1 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

För all omtanke om vår kära Mor

Mia Andersson

under hennes sjukdom och alla bevis på vänskap och varmt deltagande vid hennes bortgång, vill vi till släkt, vänner, grannar, Asbacka och Backa sjukhems personal framföra vårt innerliga tack.

Molkom den 22/1 1986

Anbrit, Ann-Gret



Vår Kära

KARIN TÅGMARK

* 6/3 1901

har idag lämnat oss i familjen och övriga vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 11 dec. 1985

SVEN och EVA

Henrik och Gunilla

Marianne

MÄRTA

Per-Olof och Lilian

Monica och Gunnar

Hans och Charlotte

INGA och STIG

Ann

JOHN och LENA

Marie och Stefan

Catarina

Mats

Barnbarnsbarnen

Astrid Kihlberg

Vi tackar för ett gott hem!

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fred. den 20/12 kl. 13.00 där samling sker. Efter aktens slut inbjudes samtliga till Skolgatan 8.



Min älskade Mor, vår kära Farmor och Svärmor

EMELIA GRÄSBERG

* 29/9 1896

har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad

Lindfors den 5/1 1986

SVEN och INGEBORG

Ingvar och Kristina

Anders och Annelie

Lars

Yngve

Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 24/1 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår kära

ASTRID KIHLEBERG f. Tågmark

* 5/6 1905

har idag lämnat oss i familjen, släkt och övriga vänner i sorg och saknad.

Karlstad den 22/1 1986

SYSTER ELSA och

SVÄGER i STOCKHOLM

Syskonbarn med familjer

i Värmland och Stockholm

Makes barn med familjer

i Värmland, Nynäshamn

och Ryd

Tack för vad Du uppenbarat
Tack för vad jag ej förstär
Tack för bön som Du besvarat

Tack för vad jag icke får
(Astrids önskevers)

Jordfästningen äger rum i Korssets kapell fredagen den 31/1 kl. 12.00 där samling sker. Efter aktens slut inbjudes samtliga till minnesstund på Rosenberg. Stöd gärna Hjärtfonden på 90 03 47-6.

Fru Karin Tågmark, född Larsson, Klövervägen 26, Fagersta har avlidit i en ålder av 82 år. Den bortgångna var bördig från Sutterhöjden — troligtvis Värmlands enda radby — i Nyeds församling. Hon var maka till framlidne socialläraren Arvid Tågmark som arbetade vid dåvarande uppfostringsanstalten i Älvsbacka. Makarna Tågmark var sedan verksamma vid Långanäs-skolan i Eksjö innan de kom till Sundbo yrkesskola utanför Fagersta i Västmanland 1944. Hemmet och familjens skötsel och omvårdnad var Karin Tågmarks främsta livsuppgift. Närmast sörjande är sonen Pelle Tågmark, filmregissör, med maka Marianne och deras barn bosatta i Stockholm samt fosterdottern Lise-Lott, barnsköterska, med make Stig Johansson och deras barn i Hudiksvall.

Fröken Linnéa Johansson, Fageråshöjd, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 79 år. Hon var född i Nyed och har, med undantag för kostare tider i ungdomen, varit bosatt och verkat på föräldragården i Fageråshöjd. Närmast sörjande är bröder, svägerska och syskonbarn.



Vår kära Syster,
Svägerska och Moster

LINNÉA JOHANSSON

* 20 november 1906

har i dag stilla insomnat. I ljusst och tacksamt minne berättad av oss.

Fageråshöjd den 23/1 1986

BERTIL

HENRY och BIRGIT

Syskonbarnen

Ärlig och strävsam var Din vandring
Stilla och fridsamt gick Du bort

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 7 februari kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

För allt vänligt deltagande vid vår Kära

Linnéa Johanssons

bortgång, för alla vackra blommor vid hennes bår samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till Er alla som hedrat hennes minne framföra vårt varma tack.

Fageråshöjd den 10/2 1986

SLÄKTINGARNA

Naemi Eriksson, Molkom. Naemi (Nanny) Eriksson, Storgatan 1, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 81 år. Hon var född i Älvsbacka och växte upp i Gälsrud. Hon var sedan bosatt i Göteborg och Leskerud innan hon med familjen flyttade till Molkom år 1957. Närmast sörjande är två söner och en syster.



Min älskade Make,
vår kära Far
och Morfar

ALBIN FLODMAN

* 17 febr. 1915

har lämnat oss i vår djupa sorg deltagare syskon, övriga släktingar och vänner.

Sundstorp, Molkom den 30 april 1986

INGRID

Aina och Per-Inge

Ida, Aron

Aste och Reet

Kärl gamla kyrkogård, i min hembygds fagra nejder
Slut mig i Din vård, efter livets fejder

Under gröna kullars tack,
mina fäder vilar
I det lysta sovgemak, låt mig fridfullt vila

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyeds kyrka, onsdagen den 14 maj kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes till minnesstund på Graninge Vårdshus.



Vår kära Mor

Naemi (Nanny) Eriksson

* 27/6 1904

har idag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Molkom den 11/5 1986

KENT

VALTER

—Det ska bli skojigt att vara distriktsläkare under åren som kommer!

Det säger Mats Bergström, distriktsläkare i Molkom, och en av dem som berörs av den nya hälso- och sjukvårdsplan som NWT berättade om igår.

En ökad satsning på primärvården: det är exakt vad vårdvärmland behöver idag, tycker Mats Bergström, som själv har återinfört hembesöken för flera år sedan.

Hembesök har vi infört redan på vårdcentralen i Molkom, säger Mats Bergström. Båda de ordinarie läkarna gör hembesök under varsin eftermiddag i månaden. Det gäller framför allt äldre patienter.

—Och jag måste säga att det är utomordentligt värdefullt att se patienten i hans hemmiljö.



Mats Bergström, distriktsläkare och en av dem som berörs av hälso- och sjukvårdsplanen: —Nu blir det skojigt att vara distriktsläkare!
7-9-83

—Strykpojkar som får örfilar

—Vi reagerar väldigt starkt på livsmedelsutredningens delbetänkande. Vi vill inte rubricera det som en utredning. Det här är extra örfilar vid sidan om besparingspropositionen.

—Det här blir som en snara, en strypsna. Bönderna förses med dubbla svängremmar. Vi belastas med 15 procent i spareffekter mot genomsnittssvenskens 1,5 procent.

Det säger ordföranden i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Sven Tågmark, Molkom, på en presskonferens i Stockholm på onsdagen.



3-11-88 Sven Tågmark.



Nu ligger den där, nymålade och fin, den nya fritidsgården. Många ville komma och titta på invigningen.
18-9-83,



Jag har alltid försökt skoja på ett snällt sätt. Inte vara elak och plump... Alvar Anil syn på det här med att skriva revy.

På måndag fyller en institution i Karlstad 75 år. Han bor i en gul tegelvilla på Karlslundsgatan 8 på Färjestad, där han gillar att pyssla med trädgården, måla i olja och hoppa in ibland i sitt kära gamla jobb som journalist.

Fast det är klart - inte är det för trädgårdens skull som var och varannan Karlstadsbo leende kommer fram och ska prata med honom och hustrun Britta på gatan.

Snarare för de där 43 nyårsvakorna som de två tillbringat med så många av oss på teatern i Karlstad.

Jo, han fyller faktiskt 75 år nu, Alvar Anil! 12-5-84

Det ser bra ut för Värmlands Skogsägare i Nyeds SBO med andra ord. Efter sitt första verksamhetsår kan man blicka tillbaka på ett gott resultat och en verksamhet som kommit igång över förväntan bra.

— Vi tror det ska bli ett gott virkesår i år, säger skogsinspektorn Gösta Green i Nyeds SBO. Därför vill vi komma igång tidigt. Vi vill hinna röja så mycket som möjligt. Den torra sommaren gynnar skogsbruket.

I tisdags var det möte på Tidafors Handel. Det var den berömda väg 240 som åter var på tapeten. Den här gången var det fint besök av självaste generaldirektören Per-Anders Örtendahl i Statens Vägverk och direktören för alla Värmlands vägar Hans Ottenfalk. Stor anslutning av traktens befolkning var det också.



Gunn Andersson driver lanthandel i Tidafors. Med den planerade nya vägsträckningen, förbi det lilla samhället norr om Molkom befarar han vikande kundunderlag och nedslagslag. Här förklarar han situationen för vägverkets generaldirektör Per-Anders Örtendahl vid hans besök under tisdagen.

Imants Sinka hör inte till de konstnärer som ställer ut ofta, i varje fall inte så ofta en med åren allt större och alltmera förtjust publik skulle önska. Nu på lördag är det emellertid dags igen, denna gång ateljéutställning hemma i Lindfors, och då bjuds besökarna dessutom ett dubbelevenemang: de får uppleva den skönt mognade Imants Sinka i samarrangemang med dottern Silvija, ung konstnär vi säkert kommer att höra åtskilligt om framdeles. Nu är Sijvijas dyraste verk i samma prisområde som faderns allra billigaste, men tro oss, den flickan kommer snart att vandra uppför pristrappan. Dock, under denna utställning kan man köpa en äkta Sinka för allt mellan 200 kr och 12.000 kr.



Silvija Sinka i ett hörn av sin utställning, ett 50-tal verk, fästmåda och med mjuk kolorit. 22-7-83.



Ut ur skogen kommer Kjell Larsson med sista laset timmer för dagen. Nära tusen (!) stockar har han kört på en dag. 3-9-83.

I Molkom har affärslivet förvandlats som på så många andra håll i landet. Förr var det väl försedd med småaffärer. Nu är inte så många kvar. Några som inte låter sig utannonseras än bankerna. Dem får vi ha kvar. En av dem — Wermlandsbanken — strar sina



Jubilande bankpersonalen tar emot en välkommen kund. Gösta Björkström. 24-9-83.

80 år i Molkom under kommande vecka. Gösta Björkström var med, om inte för 80 år sedan, så väl för 50. — Bankarbetet har förändrats, berättar han. Det har också blivit mer jämställt. Förr var nästan bara manliga tjänstemän.



F.r.v. Heilvig Breckhoff, Grums, Eiv Nordensson, Forsbaga, Sten Arne Persson Örebro, Ake Johansson, Molkom och Anna Greta Ekström, Kil, familjeföretagarnas föreningspresidium i Värmland. 25-10-83.

FAGERÅS (NWT) Familjeföretagarnas förening i Värmland samlades hela söndagskvällen i Fagerås för att "Rädda Familjen". Det pågår i dag en orättvisa vad gäller barnfamiljerna och de hemarbetande husmödrarna, menar föreningen. Ake Johansson, Molkom, är ordförande och han välkomnade expertis i form av Sten Arne Persson, Örebro, som företräder "Familjekampanjen".

Nävrötskalas bjöd Molkomsektionen av DHR till på fredag kväll i Lindfors Folkets hus. Ett 40-tal medlemmar från Nyed och Karlstad hade hörsammat inbjudan och fick sätta sig till bords i des. Kock var Bertil Gotfridsson och för fläsksteket svarade Siv Wahlsten. Båda hade lyckats bra och alla lit sig väl smaka.



Bertil Gotfridsson och Siv Wahlsten stod för tillagningen av nävröten och fläsket. Bertil för grötkoket, som är ganska arbetsamt och Siv för fläsksteket. 25-10-83.



Vid Stationsgatan har ju gångtrafiken ökat sedan man byggt de nya servicehusen. För att göra det säkrare för dem som skall ta sig fram till posten, affärerna, bankerna har man nu börjat anlägga en trottoar (bilden) för att skydda de gående från den rullande trafiken. Arbetet hinner nog inte bli färdigt i år. Man kan bara hålla på till tjålen kommer och det kanske inte dröjer så länge även om hösten ännu är varm. Men till våren fortsätter man. 18-10-83.

Hur mycket glasrutor går det sönder i Molkom? Ricker det till för en glasmästare att leva på? Ja, det gör det. I varje fall på somrarna. Då är det folk varje dag. Svaren har vi fått av Sten-Ake Sandberg, som äger och sköter det nyöppnade glasmästeriet i Molkom. Det gör han hemma i sitt garage där han alltså har sitt enmansföretag.



På sommaren är det många fönster att glasa, säger glasmästaren Sten-Ake Sandberg. Här det går på sinteren vet jag inte. 23-9-83.



Vackert och hållbart är det smäländska virke av vilka man gjort de spån som skall skydda Nyeds kyrkas tak. 18-10-83.

—Det var väl ingenting speciellt, tyckte Nils Nord 83, från Molkom när han på onsdagskvällen kom hem igen efter att ha varit försvunnen i ett dygn. Det var på tisdagskvällen som han gick ut på middagen som han gick ut på en av sina vanliga långpromenader. När han inte kom hem vid fyra-tiden blev hans fru Ellen orolig och larmade polisen som sökte efter honom fram till midnatt. På onsdagsmorgonen återupptogs sökandet men det var först vid två-tiden som hans måg och dotterson hittade honom, och då var han på väg tillbaka hem.



Drottning Silvia och kung Carl Gustaf när de anlände till det "nygamla" riksdagshuset. Foto: HAKAN ROSEN.

Kunglig invigning av riksdagen

Med pompa och ståt, med kungligheter och fullsatta åhörarläktare invigdes det nygamla riksdagshuset på tisdagen. Samtidigt öppnades riksmötet, och statsministern gav en regeringsförklaring där han utlovade förslag till löntagarfonder. Han sade också att nedskärningar i statsbudgeten är att vänta. 4-10-83.



Det går inte att ta miste på lyckan över att ha fått hem Nils välbehållen till Ellen. — Jag trodde inte mina ögon när han kom hem, säger hon. (Foto: Bo Nilsson) 7-11-83.

25-åriga SK Örnens firades

Det rådde feststämning i Fagerårens bygdegård under lördagskvällen. SK Örnens 25-åriga tillvaro celebrerades då med en jubileumsfest för medlemmar och inbjudna. En fest som arjade sig till en uppvaktningsskavalkad av stora mästa. Bl.a. var Kerstin »PA bergets» Svensson mamma till en historik som hon prälat mer vändorn och föredrag. Kvällen avslutades med en liten lösa!

En som kanske gav den mest täckande historiken över SK Örnens 25-åriga verksamhetstid var festkommitténs ordförande Kerstin »PA bergets» Svensson. I alla fall var det den roligaste! Och varför själv skriva Örnenshistorik när Kerstin gör det så bra. Så här kommer nu delar av hennes jubileumsvers om SK Örnens 25-åriga historia.

Di satt i Slänsrudskogen — en liten bete bortom logen. Sju-åtta små pojkar må idrottsintresse. Di bilde en förening. — Di va i sitt esse.

Oxhöjdas IF — så hette klubben då bestämde pojkerne på stubben Ingen trodde felle att då skulle bli så långvarig art.

Då som feck en så blygsam start. Då ha faktiskt gått 25 år fast vi som ä gamle minns'tet som igår.

Te döpe om klubben tycker ja kunne ha kvette. Men rätt va då va — va då Örnens då hette.

Sören va 13 år, bare en liten knutt men han ha vise att han var kar for sin hatt.

Han tog ordförandeskapet på sig Å då ha han senna aldri släppt ifrån sig.

Må organiseringa va då nog inte så gott. Så te börje må ble då måst blannad kompot.

Di hade sinne möte ömsom hos Edit o Tore Å även hos Ake Å Stina, som allti ha vore e gästfri more.

Di tävle i alla befintlie grener Å höll te på laggårdsbacker i dikesrenner.

Fotboll spelte di då o då Å Akes kor stog breve Å imte Å såg på.

En vacker da så hände då att ongera tog slut. Skolan skulle rymmes ut. Så bar då såj te att vi feck lokal må både stor Å liten sal.

Då geck gobbera ihop Å stifte lagger. Ja, ja tror di höll på ett par dagar Resultate spike di opp på vägga senna

Å då dröjde länge inna då kom denna Vi feck varken svåre, snuse eller spele kort Å för all del inte dra in lort

Medlemsantale då öke for vart år som geck När vi feck lokal så ble ökinga kveck

Då ha bare gått framot unna for unna Å medlemmer har vi bå i norr Å i sunna I Bäckelidsområde ha vi fäll kanske for tefälle tappe örken Men i Sutterhöjden, där ha vi hatt go hjälp Å storken.

Ja, vi ha brett ut oss ovver möa mill vi har te Å må en medlem som bor i Kil.

Ja — Tin den sätter sinne spår Moe ha hänt på alle disse år Store, gamle graner i skogen ha blett stobber

Å en del pojker ha blett gobber För Å holle mej inom arthetens ramer vell ja inte såje va då ha blett Å klubbens damer.

Där då ha hänt mest då å-nog i lokalen utom då i store salen Där ha vi bare bytt en sprocken kamin Å fått en utta askrum, men annars väldigt fin

Annars ha vi unna for unna koste på Noe nytt ha då ble då och då Vi ha fått dursch Å toalätt Å kök där vi kan vare må vårt kaffestök Durschen, ska ni vete — då å toppen

Nu kan vi få vatten övver hele kroppen Å alla vet fäll att då inte va så lätt när vi va utta toalätt.

Vi har kört må aktiviteter uttå alle slag då ha bare vore te välje åter behag Vi ha hatt bå föreläsningar Å kurser Å gjort så gott vi ha kunne må vare begränsade resurser

... Ja, då å då bare te fortsatte som förut te ett förhoppningsvis lökligt slut Nu sluter ja didde värsera måt te gratulere Å hoppes att Åra blir moa flere.

Så hoppas Kerstin och så hoppas väl alla vi andra också. Sören Johansson trodde att till 50-årsjubileumet skulle nog finnas



Styrelsen i samlad trupp. Fr.v. Margareta Nilsson, Sören Johansson, Lars Wahlsten, Aste Flodman och Lars-Göran Sundström. 27-10-83

Med »Ett tack är ett tack och jag kan inte säga mer» avslutade en något överväldigad SK Örnens-ordförande Sören Johansson den kavalkad av uppvaktande som på klubbens 25-årsfiradag ville ge klubben sin hyllning. Och de var många.

Från såväl kommunens fritidsnämnd som grannföreningar och förbund och representanter inom den egna klubben. Presenter och standar överlämnades. Förtjänsttecken till förtjänsta delades ut. Det var fest. Och applåderna blev många.

Lennartsfors (NWT) Stående ovationer och olympianfanfaren mötte guldmannen Thomas Wassberg då han på söndagskvällen, i ett fullsatt Folkets hus i Lennartsfors, hyllades för sina insatser i OS i Sarajevo. Hela bygden hade gått man ur huse för att gratulera bygdens egen son, då han gjorde en fransysk vilt i hembygden och hos föräldrarna, mamma Maj och pappa Olle.



Thomas Wassberg flankerad av fastmön Uli och mamma Maj vid guldfeften i Lennartsfors Folkets hus. 11-3-84

Enligt kommunallagen ska varje år de motioner redovisas som väckts för längre tid än ett år tillbaka och som inte behandlats så att beslut kunnat fattas. En sådan motion har väckts av Maj-Lis Falck och Märta Tågmark i Molkom. Den gäller vägen fram till Backa Sjukhem och gårdsplanen framför sjukhemmet. 20-10-83



Sko gårdsplanen och vägen fram till Backa bit arfiterad!

Det leder till ruin

12-10-83

Det är otänkbart för LRF att acceptera en prispress som ruinerar enskilda bönder och kvaddar ett av världens effektivast jordbruk, säger LRF:s ordförande Sven Tågmark i en kommentar till kommitténs kompensationsförslag.

LRF dömer helt och hållet ut de förslag som kommittén fört fram som alternativ till den nuvarande kompensationsmodellen.

— I fråga om inkomsterna måste vi, bönderna acceptera samma återhållsamhet som jämförbara grupper. Däremot är det orimligt att begära att vi skall avstå från att få våra kostnader täckta. Det är det samma som att påtvinga oss en särskild svängrem, säger Tågmark.

Tågmarks uppfattning delas helt av ordföranden i Värmlands LRF Mats Hveem och ombudsman Georg Sandbu.



LRF-ordförande Sven Tågmark

— Jag har gått och tittat på den här »skräpskogen» i 20 år och inte vetat vad jag skulle göra med den. Nu kan vi få ordning på det här området.

Det säger Ivan Ohlsson, skogsägare i Sutterhöjden. På hans mark har en s.k. flistugg under några dagar stått och tuggat »skräpskogen» till energigivande filis. Skog som inte duger till massaved eller annat industriellt ändamål kommer nu till användning ändå. Och det är förstås Ivan Ohlsson nöjd med. J HANSSON



Ivan Ohlsson tittar ut och tycker det är skönt att få området upprättat. J HANSSON



När Blombäckatvätten slog igen för en del månader sedan var vi på besök hos Folke Larsson i det centrala Molkom. Han är en av de pensionärer som fick så fin hjälp av Blombäckatvätten och dess omtyckte tvättmästare Sverker Forsberg.

Hur går det med tvätten nu?, frågade vi för ett par dagar sedan Folke.

— Jaa, svarar Folke eftertänksamt, jag vet det knappt själv. Svårt är det. Vår snälla hemsamarit Inge-Gerd Sundholm, som kommer till oss två timmar i veckan, har tagit hem lakan och handdukar till sin egen tvättmaskin och tvättat åt oss. Underkläder och skjortor tvättar jag själv. Fast det är svårt att klara. Min fru Svea har besvär med synen och hörseln. 20-10-83

Vi frågar Lennart Frödén, som vet det mesta om allt som handlar om fönster, om det är en bra metod att använda papperssnören.
—Ja, nöden har ingen lag, skrattar Lennart. Men fönstertätning är en hel vetenskap. Det krävs kunskap för att klara ut det här med luftväxling och kondens. Lennart plockar fram ett tiotal olika typer av tätningslistor.



Markiser, persiener, solfilm och fönstertätning. Det är Lennart Frödéns i Molkom kompetensområde. Fönstertätning är en hel vetenskap. Man måste kunna klara ut det där med luftväxling och kondens, säger han. 7-3-84.

Det var Nyeds Östra CKF-avdelning som arrangerat denna söndag. Som började i kyrkan. Dit man gick gemensamt tillsammans med familjen och firade gudstjänst. Efter mässan samlades alla i församlingshemmet för att träffas, ha trevligt, äta lite och hålla kontakten med varandra.



Oj, vad många som får rum i en soffan om man bara trivs och har roligt tillsammans. 21-2-84.

Massor av tårter, hemlagade bullar och kakor, kaffe eller te, blev det när kvinnorna bjöd till fest efter högmässan i söndags. Och prat och trivsel hann det också bli en hel del av. Innan Siv Ejnarssons barnkör drog i för fulla halsar och sjöng så att publiken nästan tappade andan.

ALLA HJÄLPER TILL

— Det är så roligt att vara ordförande i den här föreningen. Roligt och lätt, säger en nöjd Gunnel Lander som lett föreningen i nästan 10 år nu. Alla är så villiga att hjälpa till. Ibland hinner jag knappt mer än fästa på papper att något behöver göras förrän någon säger: »Det kan jag göra». Därför blir det så trevligt att göra sådana här saker, fortsätter Gunnel med värme i rösten.

FREJDIG BARNKÖR

Efter en stund annonseras sånguppträdande. Det är Siv Ejnarssons barnkör från Lindfors skolan som ska sjunga. Några ackord på pianot, en liten flicka kliver fram och river i med ett kraftfullt och frimodigt solo. Och de är i gång. Kören backar upp i refrängerna. Vi som lyssnar blir fångade direkt. Här är det inte fråga om någon blyg förlägenhet precis. Nej, tvärtom. Barn och sångledarinnorna satsar för fullt i rytmer och toner och frejdighet. Lyssnaren blir på gott humör och kan inte undgå att ryckas med i deras sångglädje. En sångglädje som stundom kunde vara nog så nyanserad och finstämd. Ett omväxlande program bjöd de på.

Nioårige Ulf "hoppade in" nya backen!

7-3-84.

Ett 60-tal barn och föräldrar deltog vid SMUUS i Molkom traditionella friluftsdag. Den arrangerades i lördags i Sutterhögden och grunades med både vackert väder samt rikligt med snö.
Under dagen fanns ett antal olika aktiviteter att välja på. Bl.a. pulk- och skidåkning. Ett populärt mål var kaffeserveringen i Sutterhögdens Missionshus, där församlingen från bygden tog väl hand om gästerna. Det fanns även möjlighet att delta i den skidåkning som arrangerades, ett tillfälle som många av de yngre tog vara på.
Klassegrare i skidåvlingen blev följande: 0-6 år: Anders Eriksson, 7-8 år: Tomas Svensson, 9-10 år: Anna Eriksson, 11-12 år: Mattias Björklund, 13-14 år: Jens Johansson. 8-3-84.



Anna Nilsson och Erika Sundkvist på besök i lantgården.

— Vi vill visa hur lantbrukaren arbetar och hur arbetsförhållandena är och söka öka förståelsen för varandra, sade Sibylla Nyström, Vuxenskolan.
Man hade vall Essy och Rune Badhs gård i Nergården — ett ganska typiskt familjefjordbruk på 85 ha åker, 32 ha skog — där man odlar 25 spannmål, 60 ha vall till beten och hö. Gården har 60 kor, 92 kalvar och ungdjur och producerar 400.000 kg mjölk och 6.500 kg kött. 3-3-84.

Det var världspremiär för Öppen lantgård i den speciella form som Nyeds RLF-avdelning och Vuxenskolan i Väse-Nyed på lördagen presenterade på Nergården i Hedås strax söder om Molkom. Hela dagen var det en jämn ström av besökande — många unga barnfamiljer.



Rune Badh hade mycket att visa besökarna vid »öppen lantgård» i Hedås.



Korvgrillning pågår.

Uppskattningsvis mellan 35 000 och 50 000 människor trängdes i Karlstads centrum för att vara med i jubileumsfirandet i går. Aldrig förr lär så många ha varit på stadens gator samtidigt. Det betyder att många blev utan förtäring; på Stora Torget serverades 17 000 semlor, 5 000 liter ärtsoppa och 2 500 liter kaffe. Men sola i Kalsta' sken förstås över alla. Sällan har den här årstiden bjudit på ett sånt här väder!

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia vid ankomsten till Karlstad. Här tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Birgit Andersson och kommunalrådet Berit Persson. Också födelsedagsbarnet Mikael Larsson som gav kungaparet blommor.



Vilken trängsel! Det var inte lätt att röra sig på Stora Torget i Karlstad den 5 mars 1984. Jubileumsgeneralen Ulf Karlsson anser att 50 000 människor trängdes i stan. 5-3-84.

»Hon skulle vara fin som Lucia» skrev för några veckor sedan Viveka Malmqvist till oss av sin dotter Anneli. Och det var många som höll med henne om det. Så många att Anneli blev vald till 1983 års Lucia i Nyed och Molkom.

Men det var minsann ingen lättköpt seger för kampen var hård. Hela 399 hade röstat. Alla de andra Luciakandidaterna låg henne fört i hälsarna. Men som ute på tävlingsbanan med sina hästar där Anneli ofta lyckas vinna vann hon också det här loppet.



Anneli och hennes hästar är de bästa vinnare inte bara i hela Fageråsen utan i hela Värmland och en bra bit till.

När Anneli är i furten i vardagslag skulle Lucia-kronan slocka för det går undan förstär NI.



I fallande skymning kom ljusets drottning till Hemvärnsgården för att där lysa upp i det kalla vintriga, som de senaste dagarna gjort oss huttrande småfrusna.
Hon kom med sina tärnor och sjöng alla de sånger som hör Lucia till. Och spred den värme och det vackra ljus som bara Lucia kan göra då mörkret är som tätast och det närmar sig jul. Så blev Lucia och tärnorna krönta och hurrade för. Och deras mammor bjöd på hem-bakt bröd som hundratalet församlade tack-samt förtärde. 11-12-83

Nyeds Lucia Anneli Malmqvist tillsammans med sina tärnor spred ljus på många håll i hemorten Molkom under söndagen.

Köpmännen i Molkom har träffats i vänskaplig anda för att samordna gemensamma frågor. Det är länssparbanken som tagit detta lovvärda initiativ. Öppethållande under julhandeln, sammansättning och skyltsöndag var aktuella frågor på programmet.



Molkoms köpmän samalas för att ge varandra stöd. 15-11-83.



Herrbygdslöreningens Hillie Berglund läser i "Skivor till kaffet" upp ett blomstertelegram från besättningen på Alandsbåten "Prinsessan". I bakgrunden skrivprataren själv — Bertil Perroll. 19-11-83.

—Tack, Stockholm. Jag befinner mig nu i ett soligt Värmland. Närmare bestämt i den mycket vackert belägna Kvarnen i Borgvik, några mil utanför Karlstad.
Rätt gissat. Det är Bertil Perroll som talar. Tisdagens omgång av "Skivor till kaffet" sändes nämligen från Borgviks hembygdslörening.

En härjande eldsvåda totalförstörde på tisdagskvällen Ransätters träkyrka från 1600-talet. Kyrkan var en av Sveriges mest kända och besökta landsortskyrkor. Av de värdefulla inventarierna räddades enligt uppgift på tisdagskvällen endast ett bokbord från kyrkans vapenhus samt en äldre målning. 6-12-83.



Kyrkan i Ransäter före branden: en anrik byggnad som uppfördes 1672, en omistlig tillgång i bygden.

Värmland har på senare år varit svårt drabbat av kyrkbränder. Så sent som för några veckor sedan ifrågasattes om inte ett nytt änkande måste komma till, där man ser över brandförsäkringarna på kyrkorna. Det har visat sig att försäkringarna inte tillräckligt räcker för ett ny bygge.



Ostervalls kyrka



Branskögs kyrka



Norra Flinsköga kyrka

För precis 50 år sedan bildades i Östra Nyed (byarna Fageråsen och Sutterhöjden med omnejd) en lokalavdelning av Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF).
 I dag är många av dåvarande jordbrukarungdomarna gamla — en del finns inte längre i livet — men vad som finns kvar är JUF:s bygdegård från 1930-talet. Under årens lopp har den tjänat bygden i Östra Nyed och varit samlingsplats för föreningsliv i olika former. 1-12-83.



Fageråsens bygdegård i adventstid.

Luciafest i Fageråshöjd blev en succé
 2-12-83.

Den med spänning emottagna luciafesten i Bydegården i Fageråshöjd gick av stapeln på fredagen. Att bygdegården ej är bortglömd visade alla förväntansfulla människor som strömmade dit. Det bjöds på ett oviklat och bra program under kvällen.

Nils Lander framförde en historik om bygdegården och Björn Einarsson spelade fint på elorgel.

Ett vackert och välsjungande luciatåg med ungdomar från bygdena häromkring gav en fin stämning för kvällen. Några ungdomar visade också prov på olika sånglekar.

Levi Angebrandt berättade historier och läste dikt med bravur och tillsammans med Siv Einarsson framfördes skön sång och musik.

Kaffe och hembakat bröd fick en strykande åtgång. Lotter såldes med många fina och välgjorda handarbeten som vinster.

Tack vare alla givnillda människor som skänkt vinster och köpt lotter fick kvällen ett fint netto på ca. 3000 kr.

Man vill från bygdegårds-kommittén framföra ett tack till alla som kom och alla som hjälpte till att ge festen ett så fint resultat.

En lyckad kväll med varm och glad samvaro för både gamla och unga gav hopp om fler samman-komster i bygdegården.

Strax före klockan ett på tisdagseftermiddagen lamslogs Sverige. Ett fel i en transformatorstation utanför Enköping ledde till att nästan hela landet blev utan ström. Först vid 18,30-tiden var strömmen tillbaka överallt.

Tågen stannade, bostäder blev utan värme och butiker utan ljus och larmsystem. Post- och bankkontor fick stänga och många butiker slog igen, mitt i mellandagsrean.

— Det är ytterst allvarligt att ett så litet fel kan få så omfattande följder, sade energiminister Birgitta Dahl till TT.

Hon lovade att tillsätta en särskild kommission för att undersöka tisdagens svåra strömavbrott. 26-12-83.

Att handla mat vet vi alla hur det är. Att sälja mat vet däremot inte alla hur det är. Men vi har pratat med en som vet. Stig Nils Johan Larsson, ägare till Matboden i Molkom och lystrande till namnet Stig vet hur det är att sälja mat. För det har han varit sysselsatt med sen han var 14 år.

Då — på 40-talet — var det på Landers Livs, som väl många Molkoms-bor minns. Det låg där Filadelfia ligger idag. Då var det inte som nu. 19-1-84.

"Nyedsölven"
 5-1-84.



— Stig på, säger Stig Larsson som gärna välkomnar vid dörren.

Unge Ulf Hagelin svarade för säsongens premiärhopp i lilla backen i Hastaberget. Därmed är backsäsongen i full gång i Fällstad. 3-1-84.



I Molkom finns en affär för hushållsmaskiner och elektriska verktyg. Bygden är liten och det är nära till Karlstad och Fällstad. Hur kan en sådan affär gå ihop. Köper folk här i Molkom verkligen sina maskiner här?
 — Javisst, det är därför vi är kvar, kommer det snabba rappra svaret från affärsinnehavaren Stig Johansson i Molkom.



— Omsorgen om kunden blir viktigare i en liten butik, säger Stig Johansson som säljer hushållsmaskiner i Molkom. 12-1-84.



Läkarstation med tidsbeställning i foajéns telefon

Det krävde på onsdagen de värmländska bönderna, när de med traktorer och plakat demonstrerade mot regeringspolitiken på torget i Karlstad.

Bönderna vill att allmänheten skall känna till kostnaderna för jordbruket och vad bonden egentligen har i lön. Göran Jansson, Molkom, hävdade att bönderna har mellan 5 och 15 kronor i timmen. Alltså tre-fyra gånger lägre lön än en verkstadsarbetare.

Det går inte att promenera in på läkarstationen i Molkom och beställa tid. Då blir man hänvisad till telefonen i entrén. Därifrån får man ringa till stationen och beställa tid. Det framkom vid ett informationsmöte i Molkom om bl.a. den nya hälso- och sjukvårdsplanen. — SE SIDAN 8 —

Ulf Larsson, 24 år och Nyedsbo har varit ute och rest. Men inte på vilken resa som helst. Det har varit en ovanlig och en lång resa fylld av äventyr.

Ulf har bott på ett skepp i två år och två månader. Skeppet var fyllt med 300 glada ungdomar mellan 18 och 25 år. Doulos var skeppets namn. Ett före italienskt passagerarskepp som numera ägs av missionsorganisationen OM. (Operation mobilisering). 7-1-84. HENGE BÄCK.



Ulf Larsson är hemma igen från en lång, spännande resa runt Syd-A. utika. Hemma i föräldrarnas fridsamma lantbrukarhem.

Helmer MHF-are i femtio år!



MHF-veteranen Helmer Tågmark fick dels ta emot förbundets hedersutmärkelse för 50-årigt medlemskap, dels blommor av avdelningsordf. Ella Svensson. 19-2-84.

I en rödmålad villa i Sutterhöjden har sju kvinnor i varierande åldrar träffats för att under glada samtal arbeta med rotslöjd. Den fjonde gången var FT där på besök. Anna, Aslög, Ljubeth, Agneta, Annelie och Lena jobbade intensivt med olika arbeten. Den här kvällen, som var den sista, hade rötterna tagit slut för flera av dem, så många arbetade med näver.



Koncentrerat och intresserat har det arbetats på rotslöjds-kursen hemma hos Anna Eriksson. Vackra korgar skapas fram av björkens rötter. Det är så roligt, säger de alla. 16-2-84.

Svensk Bilprovning. Det är dit man åker med ungefär samma känsla som till ett tandläkarbesök. Bara man slipper rottyllning (=körforbud).

Väl inne i besiktningshallen vill man vända sig bort och håla för öronen när besiktningsgubbarna går lös på »den kära ägodelen» med sina spetsiga yxklubbor...! 20-2-84.

Nej, fullt så farligt får man inte tycka det är att åka till besiktningen. Den är ju till för trafiksäkerheten och naturligtvis måste besiktningmännen gå noggrant tillväga.

Bilprovningen i Filipstad startade sin verksamhet för 19 år sedan. Redan då fanns Eivind Mandfloen med och är idag chef för bilprovningen.



Hur går det här? En något orolig Gunnar Fridlund (i.h.) kollar Eivind Mandfloen när han skriver i besiktningssprotokollet. Gunnars kompis Leif-Inge Tronblom avvaktar i bakgrunden.



1984. Guldgossen Tomas. 5.000.

...med sin fantastiska medaljskörd från Sarajevo-OS! Thomas Wassberg och Gunde Svans sagolika tvekamp på 5-milen var Spelens höjdpunkt, tycker NWT:s utsände sportchef Håkan Larsson!

Två stora vinnare...

Det var Thomas Wassberg som organiserade stafettguld och det var i det loppet han fann sig själv igen. Och som världsmästare på femmilen var det rätt att han fick gå ut sist av svenskarna. Den lille godmodige Ake Jönsson har på sätt och vis spelat ett högt spel, men förmodligen haft känslan i kroppen och varit säker på sina åkares kapacitet. Annars var det ju kanske anmärkningsvärt när han ställde över Thomas på 15 km. Men ingen enda kan med facit i hand säga emot Jönsson-ligans ledare: två guld, ett silver och ett brons. Inför femmilen fanns det annars fler som säkrade medaljerna några dagar i förväg, även om det varit magstarkt att nämna ordet guld och silver...



HÄR ÄR DEN officiella guldbilden — av herrar Svan, Ottosson, Kohlberg och Wassberg.



1984. Guldgossen Gunde 15 km

1984.



STAFFETT - 4 x 10 km.

Sveriges väg mot - guld!

- 1) Sverige 1.55.06,30 (Thomas Wassberg, Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Gunde Svan)
- 2) Sovjet 1.55.16,50 (Alexander Batjuk, Alexander Savjalov, Vladimir Nikitin, Nikolaj Simjatov)
- 3) Finland 1.56.31,40 (Kari Ristinen, Juha Mieto, Harri Kirvesniemi, Aki Karvonen) 16-2-84.

I samband med lördagskvällen årsmöte firade Logen Lindfors av IOGT-NTO sitt 50-års jubileum. Egentligen var det något i efterskott då logen faktiskt redan i fjol kunde notera en aktiv verksamhetsperiod på totalt 50 år.

En trevlig kväll i Folkets Hus blev det med ett 20-tal personer närvarande, bl.a. en rad gäster. Förutom mötesförhandlingar med omval över hela linjen bjöd kvällen också på underhållning, kaffe, film och utdelning av förtjänsttecken. 27-3-84.



Fyra medlemmar i Logen Lindfors fick motta hedersutmärkelser för 50-årigt medlemskap. Det var fr. Evert och Lännea Jernberg, Eric Ericson samt Leri Angebrant. Distriktsordföranden Nils Almgren var utdelare.

I söndags firades Vårfrudagen eller Maria Bebdelsedag som det från början hette. På hembygdsgården i Molkom firades dagen, som sig bör, med att bl.a. äta väfflor. Och varför äter man väfflor på Vårfrudagen egentligen! En förklaring skulle vara den att ordet "vårfru" så småningom förvrängts till "väffel"! 25-3-84.



Karin Forsberg till vänster och Ella Karlsson hade fullt upp i köket med att gradda väfflor.



Leur Jansson och Luga M. Ahlback fick motta silvernålen och diplom för 25-årigt medlemskap.

Näktergal i Molkom

Nu sjunger Näktergalen i Molkom. I fjol såg sina karaktäristiska lockrop har han hört sjunga bortåt Asvalla-skolan. Det är en sånglad berre med många liten på sin lyra. Och man kan höra honom klockmeters över nejden. Egentligen sjunger han helst på natten, men det gråkalla dimmiga har fått honom att sjunga också på dagen. Att näktergalen är så här högt upp som i Värmland torde inte vara så vanligt. — Det är osäkert om det blir någon häckning, säger Eivind Falck, som har hört den fänsatiska fågeln. Och att den fortfarande sjunger så intensivt tyder ju på att han inte hittar någon bon. 5-6-84.



"Hon är en liten kulla med mandelblommans by" läste Gun Björk. En annan liten kulla med mandelblommans by lysnade - Anna Eriksson. 6-6-84.

Vårofferfest i Sutterhöjden

I söndagens vårofferfest i Sutterhöjdens Missionshus medverkade ett team ungdomar från Smålandsstenar i vilket bland annat Ulf Larsson Ångeback för närvarande ingår. Mötet leddes av pastor Hans Claesson, och Missionsförsamlingens sångare sjöng. Efter kaffeservering meddelades vilka som vunnit i det lotteri som Sutterhöjds-kretsen anordnat i vår.

Följande är vinnarna: 1:a vinst Linnea Johansson, Fageråshöjd, 2:a Birger Jansson, Ångeback, 3:a Anne Wikner, Molkom, 4:a Thomas Svensson, Mossby, 5:a Gunnel Lander, Sutterhöjden, 6:a Ulf Larsson, Ångeback, 7:a Gösta Eriksson, Nylund, 8:a Solveig Engström Kil, 9:a Gustav Jansson, Bäckelid, 10:a Helmer Samuelsson, Slängserud, 11:a Anne-Mari Johansson, Fageråshöjd. 6-6-84.

Mjölken stiger med 21 öre per liter från 1 maj. Det är ett resultat av det nya ettåriga jordbruksavtal som träffades på tisdagen i Stockholm. Maten höjs med ca 500 kr per år för en tvåbarnsfamilj. På ett år höjs maten i butiken med sex proc på gund av att bönderna har träffat ett ovanligt bra avtal. Uppgörelsen underlättar inte regeringens mål att nå fyra procents inflation i år.



Ett nytt jordbruksavtal blev klart på tisdagen. Avtalet har kommit till efter segdragna förhandlingar som till slut blir 1,5 procent dyrare livsmedel. Här ses LRF:s ordförande Sven Tagmark skaka hand med riksdagsman Ulf Lönnqvist, som representerar regeringen. 28-3-84.

I år går startskottet vid Missionshuset i Sutterhöjden med start mellan 13-14.30. Eftersom snön fortfarande ligger och trycker i skogarna har arrangörerna valt att premiärbington skall gå på väg. Dryga fyra kilometer runt Sutterjärn är det uppstakat vilket naturligtvis kommer att ge en massa frisk luft.

— Men vi hoppas snön är borta till nästa vecka och då blir det skogsbingo i den rätta bemärkelsen, framhåller Aste Flodman från SK Örnén.

Fyra söndagar i rad pågår alltså

den här aktiviteten och till nästa söndag kan det bli aktuellt för endera Bäckelid eller Fageråsen, som det brukar.

Skogsbingon har blivit populär för hela familjen och i fjol kunde man notera rekordsiffror uppemot 120-talet deltagare. Men för det mesta är det dryga 70-talet som "vägar sig ut". Det råder naturligtvis inget tvivel om att årets premiärbingo kommer att locka lika många. Som vanligt är det presentkort som delas ut som priser.

Det blev en verklig rivstart för SK Örnéns populära och traditionella skogsbingo som premiärhölls det här året på söndagen.

Pangväder bjöd man på vilket naturligtvis resulterade i att många tog tillfället tillvara att avnjuta söndagspromenaden samtidigt som man kunde vinna en slant.



Solen lockade ut många skogsbingoentusiaster där den här "Sutterhöjdsmafian" verkade ha en trevlig promenad. 8-4-84.

När vi kommer hem till Bergliot öppnar hon dörren med penseln i hand. Hon håller på att måla. För så fort Bergliot får en liten stund för sig själv hamnar hon vid staffliet. Antingen hon vill det eller inte.

— Jag målar så gott som varje dag, säger Bergliot. Ibland tänker jag: Idag ska jag inte måla. Inte ett dugg. Men rätt vad det är står jag där vid staffliet i alla fall. Då blir jag så full i skrat.



"En aning vär i luften". Tac lanmed trädet, ännu inte torr, som Bergliot visar upp fick sitt namn medan fotografieringen pågick. 26-4-84.

HAGFORS (NWT)

Var det fler vargar i Molkomstrakten på lördagsmorgonen? I gårdagens NWT kunde man läsa om Michael Svidéns och Oskar Svenssons observationer från väg 63 strax söder om Molkom.

Nu ringer Roland Skogfeldt från Hagfors, och berättar att han tillsammans med Solveig Bengtsson såg en varg invid Grösmången på lördagsmorgonen! 15-5-84.

STOCKHOLM (TT)

Skådespelaren Sigge Fürst är död.



Sigge Fürst avled på måndagen. Han blev 78 år gammal. 12-6-84.

Han avled på sjukhus i Stockholm på måndagen, 78 år gammal. Först blev en av landets mest folkära artister främst genom underhållningspro-

grammet Frukostklubben, som direktsändes på lördagsmorgnarna i radion i över 30 år. Andra parnummer var Sigges Cirkus i TV:s barndom och skivinspelningarna Samling vid pumpen och Den skrattande polisen.

Lindfors pensionärsförening höll i onsdags kväll möte i Lindfors Folkets hus. Det blev en trevlig kväll med påsksupé, underhållning och mötesförhandlingar.

Kaffekommittén hade ordnat mycket fint med festligt dukade bord och mötet inleddes med att samtliga bjöds till bords. Ägg och smörgås med tillbehör fanns i riklig mängd och det blev gemytlig stämning kring borden.



Vid årsmötet som hölls för en tid sedan fick föreningen ny ordförande och nya sekreterare. Eric Ericson valdes till ordförande och Gösta Carlsson till sekreterare. 18-4-84.

Gårdsplanen utanför Backa sjukhem ska nu få den asfaltbeläggning som de båda motionärerna Maj-Lis Falck och Märta Tågmark så länge efterlyst. Första gången de tog upp ärendet och krävde en utredning var redan 1978.

Den sista motionen, som nu vandrat genom alla de kommunala instanserna, är daterad den 14 september 1982. Och 1984 anser sig då kommunfullmäktige moget att ta beslutet. 17-5-84.

Förhållandena på Backa ska förbättras. 102.000 kr har anslagits för detta. För dom pengarna blir det både asfalterad gårdsplan och belysning ända fram.

Bakgrunden till motionen var att anhöriga till pensionärer på Backa och personalen där haft problem med den stora grusplanen framför hemmet. Det är tungt att skjuta en rullstol på grusunderlag och det är också besvärligt för de gamla själva att ta sig fram på gruset. Detta för-

hållande har onödigtvis försvärat möjligheterna att vistas ute för pensionärerna.

Också att vägen fram till Backa saknar belysning har setts som en onödig isolering från Molkom och

skapar en känsla av avstånd som inte behöver vara. Det är viktigt att såväl patienter som anhöriga som personal känner att Backa är en del av Molkom har motionärerna menat. Och nu kommer det alltså att bli så.

Vi i 5:an:

ARVIKA (NWT)

Arvika laget från Styckåsskolan vann suveränt tredje pris på 10 000 kronor i "Vi i 5:an" i TV på pingstaften. När den sista frågan återstod hade arvika laget klarat av samtliga frågor och hade 25 poäng. Det är ju helt fantastiskt, noterade programledaren Berndt Friberg och fick instämmande av envärdige domare Lennart Edberg. 12-6-84.

»Dra åt skogen med Örnen» — under mottot kör SK Örnen även i år en orienteringsdrive i skog och mark i Bäckelid med omnejd. Träningsstävlingar, poängtävlingar, trimorientering, nybörjarkurs m.m. mär inslagen i vår- och höstsäsongens program. Det verkliga elddopet kommer så någon gång på senhösten, augusti eller september, då Bäckelidklubben står som värdar för finalen i Lilla VM som avgörs med start vid Fritidsgården i Bäckelid. Men nu tar orienterings-örnarna semester en månad framöver. På söndagen avrundades nämligen en relativt intensiv vårsäsong med den tredje av fyra grenar i Fyrklövern. Ett 30-tal deltagare lockade söndagens motionsorientering på fyra olika banor.



Gunilla Barse och Ingrid Lander har fått klartecken till start och överlägger hur de ska tackla kontrollerna längs banan. 20-5-84.



Elisabeth Lander klar för start på den långa banan.



Eva Johansson går igenom kontrollerna före start tillsammans med John Johansson.

Folkhögskolans gymnastikal var fullsatt och stämningen förväntansfull när ljusen släcktes och de tre musikanterna trädde in i strålkastarnas sken: pianisten Anders Göransson, Basisten Sandy Wallgren och blådvandaren Tomas Bergström. De drog igång en introduktion, och när vi börjat undra var sångarna skulle komma in hördes sång bakom våra ryggar. De fyra sångarna — Mats Bergström, Siv Einarsson, Sven Ohlsson och Siv Kjellgren-Göransson — marscherade trallande upp genom mittgången och brast ut i full sång när de kommit upp på scenen. 22-5-84.

Om ni visste vilken skön känsla det är att gå fram så här och känna suset från er, sade Mats till publiken när applåderna lagt sig. Det här ska bli vår melodi kommande år också.

I Nyedshov spelade mittfältarna Anna-Karin Einarsson och Ann-Marie Marttussa huvudrollerna och båda var mycket duktiga.



Anna-Karin Einarsson var tongivande när "Hovet" startade serieledningen. 9-6-84.

Med värme från berggrunden sparas olja och därmed stora pengar i ett stort hyreshus i centrala Filipstad — Hansarhuset i hörnet Hertig Filipsgatan — Hertig Karlsgatan.

Fastighetsägaren Bror Nederberg har installerat en värmesystem. Det kompletteras med el-kassetter som tar vid när det blir lite kallare.

Under det första driftåret sparades 66.000 kr. Av det gick 44.000 kr till de 27 hyresgästerna i form av minskade hyreshöjningar.

—Jag tycker att hyresgästerna ska ha del av de här besparingarna, säger han.



Sedan Bror Nederberg installerat värmesystemet i pannrummet har han tjänat 66.000 kr under det första driftåret. En stor del av pengarna kom hyresgästerna till del i form av minskade hyreshöjningar. 12-5-84.

En olycka kommer sällan ensam. Det är makarna Gun och Filip Andersson, ägare till Tidafors Handel, bittert fått erfara. För ett år sedan byggde de om butiken för 800 000 kronor. En kort tid därefter kom beskedet att vägen förbi lanthandeln skulle dras om. Nu är butiken nedläggningsnotad på grund av sviktande kundunderlag. Och på pingstaften i år blev de bestutna på 60 000 kronor. Mitt på blanka dag.

—Det värsta är att vi måste betala moms och skatt på pengarna, hävdar Filip Andersson. Och lokala skattemyndigheterna bekräftar. Enligt gällande praxis är nämligen stödet av detta slag ej en undragssäll kostnad. Följaktligen måste pengarna skattas. 13-6-84.

TV:s Ulf Schenkmanis fyller 50 i början av juli. Redan igår uppvaktades han av kollegerna på Riksrådion och Sveriges Television i Karlstad. Uppvaktingen blev Arets Practical Joke!

Det här utnämner vi till Arets Practical Joke! Radio- och TV-folkets för tidiga 50-årsuppvaktning av Ulf Schenkmanis, TV-veteran, producent och känd från bl a radioprogrammet "Trädgårdsdags".



—Hallå, det är Ulf Schenkmanis! För femtielfte gången svarar TV-veteranen i Karlstad i sin nyinstallerade trädgårdstelefon. Hans skämtsamma kolleger hade naturligtvis sett till att m å n g a vinnare från hela Sverige hörde av sig under torsdagskvällen. 15-6-84.

Anna Jansson i Bäckelid



Den planerade urlunden på den nybyggda kyrkogården söder om Nyeds kyrka i Molkom är nu klar i en första etapp. Anläggningen kommer att öppnas för sitt ändamål den 1 september. Kostnaden för anläggningen uppgår till dryga 50.000 kronor. Däri ingår en komplett bevattningsanläggning med stationära spridare.

Urnunden är förlagd till den nya kyrkogårdens mittparti efter ett förslag som upprättas av landskapsarkitekt Eric Darfelt.

Anläggningsarbetet har utförts under våren och lunden är pryddigt planterad med träd, buskar och växter av olika arter.

Slutbesiktningen ägde nyligen rum och som redan nämnts kommer invigning att ske under sensommaren och urnunden öppnas den 1 september.



14-6-84.

Kyrkvård Enar Bergman i Nyed blickar här ut över den nyanlagda urnunden på nybyggda kyrkogården vid Nyeds kyrka. Den 1 september kommer urnunden att öppnas för sitt ändamål.

Urnlund invigd i Nyed

Den nyanlagda urnunden intill Nyeds kyrka invigdes programenligt i söndags i samband med högmässan och barnöpp.

Omkring 100 personer deltog vid invigningen som inleddes med procession ut ur kyrkan till urnunden.

Kyrkoherde Anne Wikner höll invigningstalet.

Hon erinrade bl.a. om vad en kyrkogård har att berätta om livet.

— När ni går på en kyrkogård får ni en glimt av det eviga livet. Inte bara genom de bibelord som finns på gravstenarna utan även genom den stillhet, ro och skönhet som finns. Så vill också denna urnlund på Nyeds kyrkogård få vittna om människors liv och det eviga livet, när den från och med denna högtid tas i bruk, sade Anne Wikner. 2-9-84.

— Det kommer så småningom att bli en lummig urnlund när träd-kronorna kommer att breda ut sig. Vi har många lägre växter också, där det vintergröna kommer att dominera, säger Darfelt.

Man har även lagt ner stort jobb på att få en fin gräsmatta. Man har förbättrat jorden och har konstbevattning på området.

I den färdiga urnunden finns plats för 100 urnor, men på hela området finns det plats för dubbelt så många. Andra delen är inte klar när det gäller växtligheten.

8-8-84

I tre veckor har bönderna varit oroliga. Regn, regn, regn och ingen höskörd. Men nu har den äntligen börjat. Balvagnarna går i skytteltrafik mellan fälten och ladorna.

Roland Karlsson, lantbrukare från Fageråsen, ska ta in över 70 ton löspressat hö, så snabbt det någonsin är möjligt. Men det aldrig — det kan ju börja regna igen. Till sin hjälp har han sonen Ulrik, 17 år. Han började jobba i familj jordbruket förra våren.



Nu gäller det att passa på så länge det är uppehållsleder. Här ska det bärgas 70 ton hö. 7-7-84.

Äntligen! Uppehåll i två dar i sträck — och i går sol till och med! Nu åker slättermaskiner och slätterhackar fram ur gömmorna ty nu ska höet bärgas! Nu ska vi åter få se hässjorna stå i prydliga rader på vallarna och... Nej visst det var sant, det är ju slut på den pittoreska synen nästan.



Har man det rätta handlaget tar det en halvtimme till trekvart för en man att få upp en hässa på fyra stänger. Men då behöver man pusta ut mellan varje. Ingemar Johansson och pappa Ake tar en paus. 5-7-84.

Ake Johansson hässjar inte allt hö, utan lägger ut en del på marken.

— Då har man nåt att göra i väntan på det fina vädret. Men det finns nackdelar med metoden. Jag måste låta höet ligga torrt i tre dagars fint väder. Regnar det får jag börja om från början och vända alltihop igen.

Den som har kraftiga torkagregat behöver bara förtorka grödan i 1,5 dag och då är det förstas mindre chansartat.

Så det dröjer nog inte länge förrän hässjorna är utrotade...

Resultat, 300 meter flickor, följande deltog: Ida Bergh SK Örnén, Veronica Sundström SISU, Karin Reis Molkom, Anna Falk Molkom.

Pojkar: Adam Pettersson, Mikael

Wahlsten, Anders Eriksson, Fredrik Johansson, Aron Bergh, Pontus Pettersson (samtliga SK Örnén), Adam Sundström SISU, Fredrik Reis Molkom.

— Hoppas jag inte ramlar i år, det gjorde jag förra året! Det sade Anna 4 år till FT:s utsände innan hon med mamma Birgitta i hälarerna fortsatte »memoreringen» av den 300 meter långa banan. Anna Falk var en av deltagarna i »Lillunken», SK Örnéns terränglöpning för den yngre generationen. Hon hade erfarenhet från den här tävlingen då hon deltog ifjol. Men det var det här med att inte ramla... Nu gick det bra för Anna. Hon tog sig runt tryggt och säkert med mellanborsan Karl-Henrik vid sin sida. 12-8-84.

Folkhögskolan i Molkom — det är skolan som eleverna kommer tillbaka till med glädje. I söndags gjorde de det med besked. Då hölls nämligen den traditionella elevträffen och forna elever från när och fjärran strålade samman vid sin f.d. läroanstalt. Närmare 250 personer blev det och bland dem fanns i runt tal 150



Från vänster: Stina Nilsson, Kristinehamn, Eva Karlsson, Deje, Timon Neiman, Forshaga och Bror Sandelin, Karlkoga, som har något att tala om med varandra. 1-7-84.

Skar halsen av Molkomskalv

Nidingslåd. Makabert djurplågeri. 53-7-88. Så betecknas en kalvstöld som inträffade i Hågestad, Molkom på måndagen. Någon tog sig in i lantbrukare Börje Paulssons ladugård och skar halsen av en kalv — förmodligen utan att först ha klubbat den. Kalven fördes sedan med bil till Skoghäll där den slängdes i ett diken. Kalven var två månader gammal och betingat ett värde av ca 1.300 kr.

Översvämmade vägar och villatomter, vattenfyllda källare, strömlöst och utslagna telefoner. Det blev följden för stora delar av Molkom med kringbygd efter ett våldsamt åskväder med åtföljande skyfall under lördagen. Vid Björketorp, några kilometer från samhället kom 130 mm regn inom loppet av ett par timmar. Mellan Bäckelid och Hedås svämmade en bäck över och skar av vägen. 21-7-84.



Under måndagen tinnas i Hågestad lantbrukare sig rikvassa 68 intill Molkomskassjön bantre för brobygging av tillåtnings. Ett par bilister "toppade höft" vägbanan under vattenmassornas och hånade vid så dan om.



Under några minuter blev Gertie Jansson huvudperson när låg- och mellanstadieeleverna i Nyedsbygden firade sin avslutning i Nyeds kyrka. Gertie avtackades nämligen för mer än 30 års tjänstgöring som lärare inom skolans område i Molkom, sedan 1956 som mellanstadie lärare på Graningens skola. Det var skoldirektör Astrid Nyström, Karlstad, som höll ett avtackningstal, överlämnade blommor och läste en dikt. På så sätt visade skolförvaltningen sin uppskattning för Gerties arbete och eleverna, ja de visade sin uppskattning och sitt tack genom en spontan och varm applåd. 8-6-84.

En fungerande brandspruta från 1828 kommer publiken på Brandförsvarets dag i Molkom den nionde september att få uppleva!

Den gamla tingesten har legat i ett gammalt spruthus intill den nuvarande brandstationen. Under måndagen tog man fram den och provade. Den fungerade.

Molkoms Brandförsvår står i år som värd för Brandförsvarets dag inom Karlstads kommun. De kommer att visa prov hur det går till vid olika bränder och bilräddningar. Dessutom kommer stationens bihall att bli omvandlad till en utställningshall under temat brandförsvaret förr och nu. 16-8-84.



Den här gamla sprutan, som stått vid Nyeds kyrka, gick inte att använda. Den var trasig och sönderrostad i botten konstaterade Knut Klingström och Gunde Larsson.

KLÄMTA I KYRKKLOCKA

Att tiderna har förändrats sedan början av seklet framgår klart om man tar en titt i brandförordningen från 1915. I paragraf sju kan man läsa: »Person, som upptäcker att våld utbrutit, skall, sedan folket i det hus där elden yppats, om faran blivit underrättad, strax gifva order om brandsignaler: 1) Klämtning från Nyeds kyrkklockor. 2) Ringning med järnvägsstationens ringklocka. 3) Klämtning å gongongen vid spruthuset vid arrestlokalen».

Paragraf 8: »Hvarje medlem af brandkåren bör, då eldsvåda utbryter, efter gifven signal genast infinna sig å sitt sprutlags eller sin afdel-

Duktiga simmare i Mangenbaden

70 ungdomar har varit på simskola i Mangenbaden den senaste månaden och tagit en hel del krävande magistermärken trots det dåliga och kalla vädret. Tretton nybörjare har också hållit ut så länge att de har lärt sig simma, meddelar simläraren Carl-Gustav Johansson. 2-8-84.

— Beundransvärda prestationer med tanke på det kyliga vädret, säger han.

Anne-Lie Sjögren från Molkom lyckades genomföra alla krävande proven som krävs för en guldmagister, Lena Johansson — också hon från Molkom tog en bronsmagister och det lyckades också Roland Cronstad, Hedås och Kristina Fornell, Molkom, med.

Fyra ungdomar tog kandidatmärke — Andreas Ivansson, Sutterhöjden, Daniel Ivansson, Sutterhöjden, Johan Andersson, Bäckelid och Pierre Danielsson, Fageråsen.

Nyedsbygdens Hembygdsförening håller sin hembygdsgård öppen under hela juli och halva augusti på lördagar och söndagar.

— Vi försöker hålla sådana här program varje helg, säger Per Eriksson, föreningens ordförande. Nyedsbygdens samlingsplats, försedd med sitt tjänstemärke och de redskap som af honom förvaras».



Had gillar du den här fiolen? Per Eriksson låter Hans Bryntesson prövspeja en fiol tillverkad af Helge Högge, Molkom. Fint, mjukt ljud tycker Hans. 12-8-84.

12-8-84. Myrta Karlsson stekade till musk av Hans Bryntesson och Folke Johansson.

Akvarier, hyvelbänkar, stolar, skrivmaskiner, diverse uråldriga kontormaskiner m.m. m.m. — det var en hel del prylar som »gick under klubban» på lördagens skolauktion vid Spångbergsgymnasiet i Filipstad. 18-8-84.



Siv Holmström, välkänd vävprofil i Filipstad, kom över en bandtrestol. Här är hon tillsammans med Mia Lena och Mario som fick följa med på auktion.

Ann och Ingemars gifta

Ingemar Stenmark och Ann Urvhagen har gift sig. Det skedde i fredags i Djursjöms kapell. Endast ett fåtal personer bevitnade viggen, bland dem Ingemars advokat Björn Wagnsson och brudens bror. Viggelöfträttare var kyrkoherde Gösta Appelblitt. Han döpte på lördagen också paret fem månader gamla dotter.

Siv började som dansbandsolist uppe i fjällen. Hon jobbade med ungdomar och hade turen att skickas till en kurs i Karlstad. Hon träffade en storbonde från Molkom, gifte sig, fick sju barn. Stefan 23 och Roger 19 och nigen tid för sång och granarna, säger Siv, som är skild sedan 11 år. Min debut i folkparkerna gjorde jag faktiskt redan 1988 med Bosse Parnevik, säger Siv. Det var hans första turné också.

Karlstads trubaduren Siv Reinestrand är tillfälligtvis hemma i sin trea vid Östra bron i Karlstad. Hon är fullbokad till våren med spelningar. Hennes tid i Karlstad ricker inte till mycket mer än att packa upp, tvätta kläder, packa ner och svara i telefon. Siv Reinestrand har svårt att fatta att hennes karriär går så bra. Det var inte länge sedan hon började. Nästa år sjunger hon i USA, Island och Sovjet! Hon är född i den lappländska byn Blåtnecke. Blåtnecke har musstradskässor och andra djur i Molkom. Förutom Siv har både Siv Reinestrand all täcksjalar som Jeja Sundaroin, var energikrävt på alltid i Backlund och Tore Svaneud rötter däruppe. 1975.

På söndagen var det final för söndagsöppet i hembygdsgården i Nyed. Ända sedan början av juni och till den gångna helgen har hembygdsgården haft öppet med program av olika slag.



Siv och hembygdsgården ska till Bergslagen. Här ses moder Anna-Sina Mattsson och Anna Eriksson sitt intresse till Per Eriksson. 18-8-84.



Karlstads-trubaduren Siv Reinestrand är så fullbokad över hela Sverige att hon inte hinner med Vårdnad här gärna hon än vil sjunga här. Jag får verser varje dag från amatörtycker, som ber mig skriva musik till deras texter, säger Siv Reinestrand. Många abiter är kända och vackra. 17-9-84.

Det är de snabba rycken som gäller på långvården vid sjukhuset i Filipstad. På fredagsförmiddagen fick Birgitta Lindberg, som jobbar på avdelningen en idé. Varför inte ställa till med kräftska för patienterna? Sagt och gjort; hon hörde sig för med patienter och personal. Alla var positiva till förslaget. Klockan 12.30 stod kräftbordet dukat och klart utanför avdelningen och festen kunde börja!



Tea som åt med friak apit var Anna Johansson och Karl Viktor Eriksson. De får här hjälp av "servitören" Birgitta Lindberg. 10-8-84.

Varje torsdagskväll träffas ett 25-tal badmintonintresserade killar och tjejer i Äsvallaskolans gymnastiksal för att utöva sin favoritsport under trevliga förhållanden. Trångt och trivsamt blir det onekligen när så många skall samsas om de fyra banor som står till förfogande.

I fem år har SK Örnens bedrivit badmintonträning i Äsvallaskolans gymnastiksal och tillslutningen har varit god. Förra året fick klubben tyvärr en se'n träningstid och det resulterade omedelbart i sjunkande aktivitet.



Ledare för SK Örnens badmintonspel är Lennart Scensson och Sven Eriksson. 27-10-84.

Medan Molkombsborna i allmänhet fortfarande slumrar i törnrosasömn på söndagsmorgnarna är några unga invånare uppe med tuppen och bokstavligen bakar sig till Frankrike och Paris.

Ja, just bakar, och det handlar om eleverna i franskgruppen årskurs nio vid Äsvallaskolan. Varje söndagsmorgon samlas de i hemkunskapslinjens lokaler på skolan och bakar "fralla" som de sedan ger sig ut och säljer till hugade köpare. Att deras "frallor" har en strykande åtgång behöver kanske inte tilläggas, för vem skulle väl säga nej till köp av purfärska småfranska när morgonkaffet vinkar?



Har knadar Cecilia Runfeldt deg för glatta livet. 9-10-84.

En 19-årig karlstadsyngling rånade Wermlandsbankens lokalkontor i Molkom på tisdagsförmiddagen.

Rånet skedde vid elvatiden. Ynglingen, hade en luva över huvudet, och en plastpistol i handen då han gick in i banklokalen.

— Det här är ett rån. Rör inte larmknappen. Det är inget farligt om ni gör som jag säger, sade ynglingen till de fyra banktjänstemännen.

Han sade till banktjänstemännen att lägga sig på golvet, länsade kassorna på 60.000 kronor och sprang ut ur banken och försvann med bil.

Säkerhetschefen för banken, Bertil Andersson, uppger att rånet gick otroligt snabbt.

Efter en vild framfart och en kraschad bil kunde rånaren efter en dryg timma gripas då polisen satt upp en smart vägspärr; två långträdare i bredd på vägen!

"Karlstad 1984" — fotoutställning



Fyra utställare på Bibliotekshuset. Fr v Ilgonis Prieditis, Katarina Sandgren, Rune Ohlén, Ingvar Bengtsson. 17-11-84.

Den 19-åriga karlstadsborn som i november rånade Wermlandsbankens kontor i Molkom trodde att han skulle kunna komma över en miljon kronor! Det sa han i vart fall till den två år äldre man som hjälpte honom att förbereda rånet. 19-åringen säger att han var tvungen att råna banken för att få pengar till att betala spel- och drogskulder i Tyskland. Han säger att han hade fått fjortion dagars frist med att betala. Han hade också en skuld till ett rederi på 35.000 kr.

Ove Hahn tar Inger Nordström i försvar. Och han tar sin gamle vän Allan Schulman ordentligt i örat! Tycker att TV-producenten Schulman uttrycker sig grymt och visar prov på dåligt omdöme...

230 Fredagen den 28 september 1984 Vecka 39 Värmland

Allan Schulman JO-omåls för "Klarälvssommar" i TV:

Nu skiter jag i Värmland..!

Artiklerna av den skickliga TV-programledaren "Klarälvssommar" från Karlstad är 20-åriga.

Karlstad TV har skickat ut en kassett med en intervju av Inger Nordström till tre olika personer och fått till svar tre olika svar. Alla svarade positivt.

Det blir ett av flera svar. Det är så här till exempel, svarar Allan Schulman, programledare på Karlstad TV.

De skiter jag i Värmland, säger Inger Nordström. Intervjuen var 20 minuter lång och var tillräckligt tydlig för att kunna förstå.

Sida 13



Med gåvor och blommor avtackades kantorparet Anders och Siv Goranzon i Nyeds kyrka på söndagen. Här ses de båda tillsammans med kyrkorådets ordförande Sven Persson och kyrkoterle Anne Wikner. 14-10-84.

Två stora ljuskronor i mässing från 1700-talet och två temljussakar, till ett sammanlagt värde av 70 000 kronor, stals vid ett inbrott i kyrkan i Älvsbacka under natten till torsdagen.

De båda takkronorna hakades ner från tre meters höjd. Den ena är åttanmånad och den andra har sex armar. De värderas till ca 30 000 kr styck.

Den ena skänktes till kyrkan av brukspatron Henrik Kolthoif under tidigare delen av 1700-talet. Takkronorna har en diameter på ca 70 centimeter.

Det var två enpiga temljussakar från slutet av 1700-talet som stals. Slabarna har kvadratisk fot med rånade kullfält i hornen.

Tjuvarna tog sig in i kyrkan med hjälp av en stegre som de tog vid klöckstapelns. Med hjälp av den bröt de sig in genom ett fönster på kyrkans norra långsida och kom in i kyrksalen.

I vapenhuset tog de en städ-slede och med hjälp av den kunde de kroka av två av de tre takkronorna. De bar ut stöldgodset samma väg som de tog sig in i kyrkan. 27-11-84.

Kent Rohm, Nora MK — men Kil som bostadsort numera — har två VM-titlar, lika många EM, fyra NM och sex SM.

Mycken grannlät, och den mesta erövrad i racerbåtsporsens egen formel 1-klass, SE.

Så nu sitter han därhemma i lyan och filosoferar över alla minnen — det finns ju inte så mycket mer att vinna.

Trodde ni, ja.

Nix, i detta nu befinner sig i stället Kent uppe i förberedelserna inför vad han värdesätter minst lika högt som en VM-seger. 4-10-84.



Nyeds hembygdsförening är — till skillnad från så många andra — en levande hembygdsförening. Man samlar inte bara på föremål och miljöer från förr. Föreningen försöker också skapa liv i miljöerna.

Ett exempel är de traditionella bak-dagarna i hembygdsgrändens bakstuga. Ett dussin damer i föreningen

har i dagarna två bakat tunnbröd i den gamla ugnen — på samma sätt som brödet har bakats genom århundraden, kanske ända från medeltiden.

Brödet ska som vanligt säljas vid den årliga julmarknaden i hembygdsgränden på söndag, med början kl. 14. 7-12-84.



Brödet gräddas bara någon minut i ugnen och här är det Anna Eriksson, Suterhöjden, som sköter bakspaden.



Brödet måste torkas först innan det paketeras. Här är det Gunnell Eriksson, Molkom, som svarar för den detaljen.

TREDJE UTMÄRKESEN
Per Eriksson har tidigare (1981) erhållit Nyedsmedaljen som då utdelades för första gången. 1982 fick han Värmlands Hembygdsförbunds förtjänstmedalj.
Vid torsdagens fullmäktige sammanträde erhöll Gunhild Blomkvist Karlstads kommuns förtjänstmedalj, efter att ha varit anställd som lågstadielärare i Lindfors sedan 1957. 22-12-84.

På tisdagen kom ett annat gäng, bestående av Gunni Olsson, Arviken, Karin Forsberg, Molkom, Anna Eriksson, Suterhöjden, Irma Johansson, Skogslund, Gunnell Eriksson, Molkom och Anna-Lisa Gustavsson.

FULL FART
När FT var på besök var det full fart på de glada damerna i bakstugan. Var och en hade sin uppgift. En satte deg och gjorde "ämnen" som sattes på jäsnings. Ett par kavlade ut dem och gjorde de typiska hålen i kakan och så skulle de förstås in i ugnen.

— Det räcker med en eller ett par minuter, sa Anna Eriksson, när det var hennes tur att sköta den långa bakspaden.

Sedan hängdes kackorna upp på en torkställning i ett angränsande rum för svalning.

— Annars blir de sega om de packas med deisamma, fick vi veta.

Varje kakpaket innehåller sju kakor och ska säljas för tolv kronor styck på söndagens julmarknad.

Det var för en fyra-fem år sedan som det här julmarknadsbakandet började och de bakande damerna intygat att brödet går åt som smör i solsken.

MÄTTEN I NÄVEN
Det här med recept är ju lite känsligt ibland, men vi fick veta att man blandar fint och grovt rågmjöl med graham. Men hur mycket av varje?
— Vi har mätten i näven, förklarade Anna Eriksson.

Och de här damerna är inga nybörjare precis. De var med om sådana här bak redan som unga. Fast då skulle ju brödet räcka längre tid förstås. Och lagras ordentligt.

— Vi bakade höst och vår och så förvarade vid det i vishusbo, berättar Gunni Olsson från Arviken.

Men det är inte bara bröd som ska säljas på julmarknaden. Hembygdsföreningen säljer då också handarbeten, julkärlvar och hembakat mjukt bröd och dörrmattor och kvastar av björkis.

En 300-400 räknar man med ska komma till marknaden i hembygdsgränden och till kaffet i hembygdsgränd.

På torsdagen tilldelades Per Eriksson i Molkom Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustav Frödings minne, i samband med kommunfullmäktiges decembermöte.

"För sin kulturellt värdefulla gärning inom hembygdsarbetet i egenskap av ledare för Nyeds hembygdsförening. Och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet", som stipendiekommitténs motivering för stipendiet lyder.



Helena Hedqvist, plugg ättföräring i Väse, porträtteras i TV på nyårsdagen. (Foto: Egon Johansson SVT) 31-12-84.

På nyårsdagen klockan 18.35 sänder TV 1 ett filmporträtt med Helena Hedqvist, bosatt i Väse. Hon är för Väseborna en välkänd ättföräring gammal dam, som blivit orten trogen sen hon föddes i den gamla grå limmerstugan i Mossbacken.
Redan i unga år så började hon skriva med sina tankar och funderingar i diktförm, och detta har hon sen fortsatt med i alla år på lediga stunder vid sidan av sitt arbete som hemvårdslära. Från början hade hon hela bygden som arbetsfält, men senare kom hon av vissa orsaker att stanna kvar på en enda gård.
I programmet berättar hon om detta, och läser också egna dikter.

Eivind i pension efter 20 år och 50.000 bilprov!

Nu får AB Svensk bilprovning i Filipstad en ny stationschef. Efter 20 år och cirka 50.000 besiktningar går nu Eivind Mandfloen i pension, och efterträds av Ove Näsström på chefsposten.

— Ett trevligt jobb där jag har fått träffa många människor. Och dessutom nästan alltid trevligt folk, sammanfattar Eivind sina dryga 20 år i branschen.

Eivinds efterträdare blir alltså Ove Näsström, som närmast kommer från Ludvika, där han har jobbat i 15 år inom bilprovningens område.



— Nu tar du över, och lycka till, säger Eivind Mandfloen (Lh.) till nye stationschefen på bilprovningen i Filipstad, Ove Näsström. 3-1-85.

Det var en kraftigt förkyld och hes LRF-ordförande som tog till orda inför ca 200 värmländska lantbrukare som samlats i Folkets hus.

Trots sin förkylnings var Tågmark i högform och drog sig inte för ett och annat. Till exempel detta om generaldirektörer:

— Jag har ingen respekt för generaldirektörer. Jag skiter fullständigt i generaldirektörer!



Maten är inte för dyr i Sverige trots att vi har världens högsta matskatt, menade LRF-basen Sven Tågmark. 4-1-85.
Jordbruk ger mat och jobb

Oleumgasen är livsfarlig om man vistas i den en längre tid och den är väldigt koncentrerad, fortsätter han.
Personal från lasaret utplaceras också på Brittenstokan där ett 70-tal personer samfund.
Vid 22-tiden på kvällen läckte gasen fortfarande ut från Nohelvisken. Tunnan innan lär dock molpet inte ha rört sig något, och strax efter 22 kom den första rapporten om att gasmolnet höll på att läta något.
Overläkare Lef Weimer vill uppmärksamma alla människor att följa de rekommendationer som gäver ut via radio och TV.
— Håll er inne, släng fönster och stäng frän fäktar i såväl hus som bil.
Han hade sent i går kvällen inga större bekymmer med de gashetier som inkommit till lasarettet. Någon fara för deras liv var det, de uttröt inte. Några av dem hade behandlats med or-dison.
— Om inte luckan kan tätas kan det dock uppstå verkliga problem, varnar Lef Weimer.

Gasmolnets koncentration blev över Rosendal - E 18 med stopp vid Stacksfallsvägen. Den andra naturliga grän-sen lag vid Carleby. 11-1-85



Gasmolnet syntes över stora delar av Karlstads län.

Lindfors PRO hade på tisdagskvällen möte i Lindfors Folkets Hus. Temat för kvällen var tandprofylax. Tandhygienist Inger Nilsson var inbjuden att föreläsa över ämnet. Inger Nilsson arbetar som tandhygienist vid folktandvården i Molkom.



Ett 30-tal Lindfors-pensionärer hade mött upp till mötet och informationen. Här studerar några av dem broschyren "Friskt tandköt". 15-1-85.



När tankbilen varit i Filipstad och levererat olja, återvände den för att pumpa över kvarvarande olja i den upp och nedvända släpvagnen. 2-2-85.

Ca nio kubikmeter lätt eldningsolja rann ut i diket och ner i grundvattnet när en tankbil körde av väg 63 strax söder om Sutterhöjdskorset vid Brattfors på lördagsförmiddagen.

Tankbilen kom körande från Karlstad och kom för nära väggkanten så att höger framhjul skar ner i diket. Släpvagnen med ca 25 kbm olja slog runt och släpades i diket ca 60 meter innan ekipaget stannade. Chauffören lyckades dock hålla själva tankbilen kvar på vägen.

Räddningsarbetet blev krävande. Brandkåren rekvirerade kranbil, grävmaskiner och lastbilar för att kunna bärga släpvagnen och sanera oljan. Trafiken på avsnittet dirigerades under ca fem timmar via Sutterhöjden och Lindfors.

Olyckan inträffade vid 9.30-tiden.

När släpet skar ner i diket hade jag fullt sja att hålla själva bilen kvar på vägen, berättar chauffören Henry Svensson.

Släpvagnen kanade ner i diket och slog till en kraftig tall så hårt, att talltoppen slogs av. Samtidigt slog vagnen runt så att den släpades upp och ner ett 60-tal meter, innan ekipaget stannade.

Lindfors-kiosk fick ny regim

Nu har kiosken vid väg 63 i Lindfors öppnat igen. Den har varit stängd sedan mitten av oktober. Det är OK Värmland som köpt in den och arrenderat ut den till lindfors-tjejen Anna-Lena Jansson. Anna-Lena tänker driva rörelsen i samma format som tidigare. Hon har skaffat sig erfarenhet i branschen genom att senaste året förestå en Ica-kiosk i Sollentuna. 5-1-85.

Poliserna avtackade Ann-Louise

Karlstads-polisen förlorade dragkampen om sprinterstjärnan Ann-Louise Skoglund, som på onsdagen gjorde sin sista arbetsdag i polishuset. Hon har tackat ja till ett fint erbjudande från Länsförsäkringar och ska börja jobba på kontoret i Karlstad.

Vi är uppriktigt ledsna för att Ann-Louise slutar hos oss. Hon har varit en fantastisk arbetskamrat, säger polisinspektör Lennart Wallin, chef hos Karlstads-polisens tillståndsenhet.

Ann-Louise Skoglund har jobbat tre år i polishusets reception och på hittegodset. Hon har arbetat halvtid för att få tid att träna.

På onsdagen avtackades hon av polismästare Gunnar Lingbrant och sina närmaste arbetskamrater. Hon reser nu innan hon börjar sitt nya jobb till Australien för att träna och tävla.

Kyrkogård vandaliserad

Nyeds kyrkogård vandaliserades under helgen. Ett tiotal gravstenar vräktes omkull. En sten gick av helt och några andra skadades i hörn och kanter.

Skadegörelsen skedde troligen under natten till söndagen. Den upptäcktes på söndagen och polisanmälades då.

Förutom att vandalerna vräkte omkull gravstenar skadade de ett antal gravlykter. Skadegörelsen rubriceras som brott mot griftnitt.

Karlstad-polisens våldrotel, tel 054/18 04 00, söker eventuella vittnen. 6-3-85.

Bore har lagt ett grått dok över Väsebygdens gästbelforiändskap. Snölandet har upphört, endast någon enstaka frusen fluga dansar ner. Kölden har tagit över, termometerns pejlare står på minus 15.

Grått och fruset. De enda färggläckarna i snöhavet är de röda bondgårdarna och den brändgula skolbussen som rusar fram i moln av virvlande snö på de krokiga byvägarna, som omgärdas av gåskontorets färgglänsande plaskäppar. De lungerar på samma sätt som prickarna i Millesviks skärgård.

Skolbussen tycks idka rallykörning och sprider ut skolbarnen från Öna skola i gardarna utmed vägen. Vi baxar oss förbi Karl-Erik Larssons gård i Söre och hamnar framför Helena Hedqvists kökstrappa.

Genom fönstret till hennes färdiga kökstrappa ser vi över köksbordet, och när vi klunker till vedspisen och kattan, som heter Missa Kissinger (trots att Helena är en mycket fredlig kvinna), hoppar ner från hennes knä och stryker oss kring benen.

Det är byråkvedsvärmt i stugan. På bordet ligger psalmboken uppslagen och några av de diskblånen Helena gav ut för några år sedan. En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.

En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.

En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.

En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.

En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.

En samling dikter från 20-talet fram till slutet av 1970. I hemmet och begravd betar den lilla diktboken. Det är enkla dikter som handlar om livet på jorden och längtan efter himmelen och fröjder, det är dikter om kärlek, men för henne, bevisligen fulla ting, det är dikter om kärlek med stämning och stäkt och dikter där humorn blåser.



21-1-85 Här bor TV:s senaste stjärnskott - Helena Hedqvist, 81 år, i Söre, Väse. (Foto: Hans Karlsson)



Lindfors PRO hade på tisdagskvällen ett välbesökt årsmöte trots den stränga kylan. Förutom årsmötesförhandlingar var det musikunderhållning, bingo och kaffe.

Årsmötet hölls i Lindfors Folkets Hus. Vid årsskiftet var 49 pensionärer anslutna, hemmahörande i Borsrud, Blombacka, Lindfors, Fageråsen och Sutterhöjden. Lindfors PRO bildades 1970. En ganska ung förening som alltså fyller 15 år i år. 19-2-85.



Nyvalda styrelsen i Lindfors PRO-förening. Stående fr. Edvard Jansson, Harald Carlsson, Inez Larsson och Bele Ivarsson. Sittande fr. Eric Ericson, Gösta Carlsson och Marta Carlsson.

Ett militärt Dagab håller på att växa fram i skogarna norr om Brattforshedens flygfält.

Den livsmedelsdepå på 47 personer som ska försörja 15.000 hungriga krigare runt om i Värmlandsskogarna!

Det räddade febril verksamhet när FT hälsade på under onsdagsförmiddagen. Förseningar hade gjort att det var lite rörigt med alla distributionsbilar från Scan, KF-bageriet och Fruktcentralen som packades av vid den här livsmedelscentralen.

Det tog längre tid än beräknat för bataljonen (T3) att ta sig de 36 mil från Gävle där man utgick. Drygt 13 timmar. Den förseningen har gjort att de olika byggnaderna där maten ska förvaras inte har hunnit bli iordningställda. Men det skulle bli klart under dagen. 90-2-85



Här lastas det av grytbilar (grä), Drygt fyra ton går åt under kriget i Värmland!



Chef för flygfältskåpet är kompaniövern och likaren Roger Lahn.

Låtsaskriget har brutit ut i Värmlandsskogarna och fältsjukhuset i Bäverland, Älvsbacka, har börjat ta emot "krigsskadade".

Men det utförs även realistiska operationer på grisar i plasttält.

Grisarna sövs ner och får en skottskada, man skjuter dem helt enkelt. Sedan förs de till fältsjukhuset.

Där utför man alla rutiner som ska förekomma även på riktiga patienter. Grisarna röntgas, för att bedöma skadan. Sedan läggs de på operationsbordet för kirurgiska ingrepp. Efter det att grisen blivit nedsövd vaknar den inte mer till det här jordelivet.

— Grisar liknar människan anatomiskt i sin uppbyggnad. Därför använder vi oss av dem. Engelsmännen använder får, säger läkaren Staffan Kinman.

Den förvirring som uppstod efter gasarmet är lättare att förstå om man vet att gasen fick stor spridning och spred sig snabbt. I själva verket drabbades hela bataljonsstaben. I det läget valde räddningspatrollen att förflytta sig mot vindriktningen — verp på man hamnade i Sutterhöjdens grustag. Och där upprättades saneringsstationen. Men det var det inte så många som visste till en början.

Sent omsider anländer dock de skadade — i det här fallet skademarkörerna Tony och Mats. Först är det Mats tur att kllas av liggande på båren, av två "räddare" väl inpackade i handskar, skyddsmask och gummikläder.

DUSCH I KYLAN

Och det är här duschen kommer in i bilden. Det är fråga om en vanlig handdusch, upphängd i ett tält, ursprungligen avsett för sanering av uniformer. Framför tältet har räddningsgruppen riggat upp vanliga pall lastare som bärrarna med de skadade ska placeras på. En "station" för avklädning, en för pudring med saneringspulver och så in i duschen.

Ann-Louise Skoglund har tilldelats Riksidrottsförbundets och Svenska Sportjournalistförbundets Fair play-trofé för 1984. Konkurrensen om denna eftertraktade utmärkelse var hård. En lång rad framsittande idrottsmän och flickor liksom några meriterade ledare hade nominerats.

Jury som bestod av Karl Frithiofson, Arne Argus och Uno Grönkvist från RF samt Cars Stenfeldt och Nje-Åslund från SSF, ansåg sig till förläggare från Svenska Friidrottsförbundets Statistikkommitté. "Sior såväl i framgång som i nedlag, obrottsligt lojal, ett föredöme på tävlingsbanan" lyder juryns motivering. Tidigare har det varit någon speciell händelse under det gångna året som uppmärksammas. Men nu har bedömningsramen vidgats och även aktiva och ledare som kunder lång tid framsätt som goda fö-

redömen kan komma ifråga. Det var detta som juryn hade tagit fasta på. Ann-Louise Skoglund har gjort sig känd både bland sina tävlingskamrater och bland ledare och journalister för ett exemplariskt uppträdande och gott kamratskap. Tidigare mottagare av RF:s och SSF:s fair play-trofé är Hans Lundgren, Järva, Ingemar Semmark, Fjällvinden, Björn Nordqvist, IFK Göteborg, Stellan Bengtsson, Falkenberg, Sven-Ake Lundback, Bergnäset, Stefan Branth, Almbj, Gert Pettersson, Mälårhöjden, IFK Göteborg och Mats Wilander, Växjö.

Molkoms i särklass största arkitektoniska missfoster — men samtidigt ortens kanske viktigaste byggnad — Molkoms vattentorn har med åren fått många skiftande beskrivningar. FT bestämde sig för att utröna vad som i själva verket dölde sig bakom den något intetsägande fasaden på Molkoms högsta byggnad — vattentornet.

— Det är inga märkvärdigheter. Faktiskt rör det sig om en mycket enkel konstruktion, förklarar Tommy Karlsson, maskinist på reningsverket i Molkom och en av dem som underhåller vattentornet.



Toppenjobbet, eller hur? Tommy Karlsson skottar snö uppe på Molkoms vattentorn. 9-3-85

Molkom tar sitt dricksvatten från en källa på Brattforsheden, och därifrån leds det via vattverket, och ibland också genom tornet, vidare till hushållen. Men Molkomsborna behöver väl inte vara oroliga för att bli utan dricksvatten om något skulle hända?

— Vi på reningsverket finns dag och natt i beredskap om felet skulle dyka upp, tryggar Tommy Karlsson.

En av Brattfors äldsta byggnader brann ned till grunden natten till onsdagen. Det var den gamla kvarnen, belägen på mark som tillhör Brattfors gård, som totalförstördes. Ågaren till Brattfors gård är Gunde Helmersson och det var hans fru som upptäckte branden.

— Vi höll på med renoveringsarbete i mangårdsbyggnaden och var uppe sent när min fru upptäckte ett starkt sken utanför fönstret. Det var den gamla kvarnen som stod i full låga, säger Gunde Helmersson.

— Det var stora eldslogor och det gamla torra timret gjorde att det brann utan rök och gnistregnet var förfärligt. Jag blev rädd att de andra byggnaderna här skulle antändas. Gamla kvarnen är ju ett dött ting i och för sig, men i en annan byggnad i närheten har jag 240 grisar.

Större aktivitet än någonsin — men också de i särklass högsta utgifterna i klubbens historia. Detta var kvinnans av Filipstad Tennisklubb, årsmöte som hölls på lördagskvällen i Spångbergsgymnasiet. FTK gick nämligen hela 18.000 kronor i förlust under 1984, men den ovanvalde ordföranden Sten-Ake Einarsson anser att detta är väl användbara pengar. — Vi kommer inte att skära ner något i vår verksamhet kommande säsong, utan istället försöka driva in mer pengar, fastslår Sten-Ake.

BYGGNADSMINNE

Den gamla kvarnen i Brattfors var byggd på 1700-talet och var klassad som ett synnerligt beaktansvärt objekt, i den inventering som utfördes av Värmlands museum för några år sedan. Bl.a. var hembygdsföreningen i Brattfors intresserad av byggnaden.

Polisen kommer nu att göra en brandteknisk utredning redan på torsdag, vilket är obligatoriskt när det gäller byggnader med kulturhistoriskt värde. Eftersom kvarnen är nedbrunnen till grunden blir det svårt att få fram själva brandorsaken, hävdar man hos polisen. En teori som man inte kan bortse från är att de gamla elledningarna, som fortfarande var i bruk, kan ha orsakat branden.



En pyrande askhöj och diverse utbrända maskiner var allt som återstod av den gamla kvarnbyggnaden i Brattfors efter onsdagsnattens brand.



FTK:s ovanvalda styrelse: kusser Håkan Lundberg, ordförande Sten-Ake Einarsson och sekreterare Lena Benander-Johansson.

I Filipstads distrikt av Värmlandsenergi, som omfattar Filipstads kommun och hela Molkomsregionen, arbetar normalt tretton man fördelat på två arbetslag — ett i Molkom och ett i Filipstad. Under snöovädret onsdagen och torsdag råkade ett nybyggarlag på tio man befinna sig i distriktet och fick då rycka in i hjälparbetet. Även den helikopter som är på tillfälligt besök hos Värmlandsenergi i Filipstad togs i anspråk för spaningsarbete.

När FT kom ut till Värmlandsenergis kontor vid Storbron på torsdagseftermiddagen vräkte snön fortfarande ned.

Det första vi får se är helikopterföraren Per Lindberg från Borlänge Aero som skrapar is från helikopterns rotorblad.

— Jag jobbar i hela landet med att inspektera elledningar, dessutom utför jag många jobb åt olika skogsbolag. Men idag skall jag försöka gå upp och hjälpa till att få ordning på den besvärliga situation som har uppstått här i Filipstad. Blir det minsta uppehåll går jag upp.

Snöovädret mellan onsdag och torsdag ställde stora delar av Filipstads kommun strömlösa. Linjen Hennieckhammar—Persberg—Långban upp mot Lesjöfors blev under förnatten till torsdag utan ström. Avbrottet varade till torsdag förmiddag. Samma öde drabbade linjen som går från Finnshtytan upp genom Nordmark. Ett stort område runt Molkom ända upp mot Filipstad blev strömlöst tidigt på onsdagsnatten. Sjalva Molkom, som får ström från Molkoms bruk, klarade sig, liksom Filipstad som har kommunal elförsörjning.

Den blöta snön lade sig på ledningarna. Av tryggen kom de åt varandra och orsakade kortslutningar. Inte heller träden klarade den tunga snön utan lade sig i ett stort antal över ledningarna och orsakade strömbrott. 27-28/3-85

I Brattfors, Forshyttan och Pardis kom strömmen tillbaka under förmiddagen, medan ett område från Molkom, Lindfors upp mot Sutterhöjden fick klara sig utan ström till torsdag eftermiddag. Vid Värmlands Hedäs och Norum var situationen betydligt värre. Där hade ledningarna bränts av på ett ställe och fallit till marken.



De senaste åren har vi kunnat återuppliva ångtåg på Inlandsbanan. Det var vanligare förr...

Bergslagsbanan eller Bergslagens Järnvägar — andra namn se nedan — erhöll koncession 1871 för sträckan Göteborg-Falun och 1873 för oibanan Daglösen-Filipstad V, 8 km. För trafik öppnades 1876 delen Kil-Daglösen-Filipstad V och delen Daglösen-Ludvika 1877.

I Herrhult korsade BJ och ÖWJ varandra, vilket utnyttjades för den omläggning som genomfördes 1964 då bandelen Daglösen-Filipstad V blev en del av Mora-Vänerns Järnväg. Denna och BJ fick gemensamt spår mellan Hornkullen (Nykroppa) och Daglösen. BJ anlades med normal spårvidd 1.435 mm redan från början

och sträckan Kil-Daglösen elektrifierades 1941, följt av delen Daglösen-Ludvika 1946. Från 1909 ingick BJ i Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle (GSG) som 1918/19 ersattes av Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG), varefter SLS övertagande skedde 1948.

Denna som också kallades Lindfors-Bosjö-Banan, därav LBB, fick sin ursprungliga koncession 1911 för godstrafik och 1917 för persontrafik. Den öppnades för godstrafik 1913 och för provisorisk personbefordran redan 1914. Banan, som hade en spårvidd av 600 mm och en längd av 28 km, gick mellan Lindfors stn på BJ och bruket Bosjön.

Banans första ägare, Lindfors-Bosjöns Järnvägs AB, gick i likvidation 1921 och den ägdes därefter ett halvår av Staten, men övertogs samma år av det nybildade Trafik AB Bosjöbanan. Efter flera driftavbrott upphörde den allmänna trafiken 1930 och året därpå började en successiv rivning. De södra delarna användes i slutfasen av Uddeholms AB för virkestransporter, men

1947 upphörde även denna trafik och den sista delen av spåret revs upp 1948.

Bidragande orsak till de ekonomiska svårigheterna var bl a en kollision med en personbil vid plankorsningen av vägen mellan Molkom och Filipstad 1926. Ansvaret härför och kostnaderna fick banan bära trots att korsningen försetts med varningstexten "AKTNING FÖR TAGET"!!!

Geijersdal — Brattfors järnväg

Banan som också kallats Brattfors Bruks Järnväg förband Uddeholms masugn i Brattfors, nedlagd 1918, med BJ i Geijersdal, 9 km. Denna industri- och sedermera virkesbana hade en spårvidd av 750 mm och öppnades för trafik 1901. Nedläggning skedde 1930 eller 1932 och spåren revs upp på 1930-talet.

30-3-85

Ett stort rasbråk med ett tiotal individer inblandade inträffade i söndags eftermiddag på Södra industriområdet i Filipstad. Åtskilla hugg delades ut, innan bråket i ett nafs kunde stoppas av de ansvariga, som i detta fall var hundägarna.

Filipstads brukshundsklubb hade nämligen "Öppet hus" vid sin anläggning på Hoppets väg söder om Filipstad, vilket var årets första sammankomst mellan klubbens medlemmar.



— Hur står det till här då, frågar Christer Moberg hunden Kessi. Agarinnan Gulli Danielsson och Sören Lundin övervakar. 21-4-85



Tre glada vinstpararcinnare i Molkom. Fr. är det Barbro Johansson, Bränningarna, Märta Larsson, Rådom och Signa Nilsson, Hedäs. 20-4-85

Moped—traktor-krock i Väse

En 35-årig mopedist kolliderade med en traktor på en mindre grusväg i Väse-aktien på onsdagskvällen. Mopedisten höll sig på högerkanten när traktorföraren först applåsterade honom men gjorde raket mot traktorn strax före målet. Han blev lig-garne medvetlös bredvid traktorn men kvickade till innan ambulansen anlände.

Vid sjukhuset konstaterade man att han fått ett stort huvudvet men inga allvariga skador. Blodprovstagningen kan dock betyda till att mannen får andra typer av ällervärkningar av olyckan. Enligt polisen finns det anledning att misstänka mopedist/bert.



190 "Vägen" Ericson talar vid kransnedläggelsen vid Fridolf Rhudins minnessten på kyrkogården. Fridolf Rhudins änka Anna-Greta, 85 år, ångar fram i 8 med klipp.

Så klipptes då det blågula bandet av. Solen sken och folkmassan applåderade. 85-åriga Anna-Greta Rhudin, en gång gift med Fridolf Rhudin, log där hon stod, liten och sprödd, lutad mot två ledsagarinnors starka armar medan folket tryckte på bakifrån.

Värmland hade fått en turistbegivenhet — Fridolf Rhudin-museet i Munkfors!

Märta Larsson i Rådom utanför Molkom är en verklig turdam i vinstsparandet. Vid senaste vinstutlottningen i förra veckan kammade hon hem en vinst på 10.000 kronor för andra gången. Men ännu mera tursam var en yngre molkombo som kan kvittera ut en vinst på hela 100.000 kronor i samma sparande. Vederbörande vill vara anonym, men det kan avslöjas att han liksom Märta Larsson och ytterligare fyra nyblivna vinnare i Molkomstrakten vinstsparat i Föreningsbanken på orten.



Martin Carlsson gillar att skriva. Nu har han två utgåvor bakom sig, sedan han utkommit med sina memoarer. 2-4-85.

Martin Carlsson är en flitig skribent. Han har tidigare varit presenterad här i tidningen. Då hade han skrivit om trakterna runt Sundstorp där han bott och verkat som lantbrevbärare. Nu har han skrivit sina memoarer som han kallar Livsglimtar. Molkom genom 60 år skrev han i samband med att han gick Molkom maraton.

— Man ska väl hedra sitt land och flaggan är symbolen för ett land, tycker Sonja Bark, en av de lottor som var initiativtagare till det återupplivade nationaldagsfirandet på Svenska flaggans dag.
— Vi tyckte det var tomt förra året när vi inte hade någonting, säger Sonja.



Margareta Einarsson, Sonja Jageberg och Sonja Bark är tre av de lottor som var initiativtagare till att man åter skulle fira svenska flaggans dag och nationaldagen. 1-6-85.



Det bästa med Karisänglunken är matkontrollen, tycker många av motionärerna, och här njuter några av dem av kaffe, saft och bullar. 3-5-85. FÅRÅ 3ER 119104



An-Brit Whedin var mycket nöjd med sina två hjälpredor från Molkoms folkhögskola. Tilläggs bör att bilden lygjer lite, ju An-Brit satt inte ofta i soffan under tisdagen, för det pågick grundlig värstädning i huset. 8-9-85.

Inför fullsatta bänkar i Molkoms folkhögskola bjöd "Molkoms operettgång" under helgen på två operettaföreläsningar. Sedan flera år tillbaka har dessa operettkvällar varit något av en tradition i Molkom, och arrangeras alltid i Röda Korset, som också oavkortat tilldelats överskottet från föreställningarna.

I fredags och lördags drog man alltså fulla hus i folkhögskolan, vilket innebär 250 personer. De närvarande fick ta del av en trevlig föreställning, som innehöll kända nummer från operettens värld. 26-26-85.

FÖNSTERPUTS

Hemma hos An-Brit och Bror Whedin är värstädningen i full gång. I deras villa på Storgatan är det mesta upp och ner när FT kommer på besök. Borden är belånade med krukväxter, för sedan ett antal timmar är folkhögskoleeleverna Val Williamsson och Boel Hoffman i gång med att putsa fönstren.
— De är verkligen duktiga och det här är ett billigt sätt att få hjälp med värstädningen, säger An-Brit Whedin som har anlitat Operation dagsverke i Molkom i sju år.

— Jag är glad att jag får hjälp med just fönstren, för jag har besvär med både nacke och arm och det gör att det är svårt för mig att hålla på med fönsterputsning.

Få bo i egen lägenhet även när man blir äldre och kanske behöver hjälp är vad alla människor önskar och detsamma gäller naturligtvis handikappade i alla åldrar. Servicehus med personal som ger all hjälp de boende behöver tycks vara modellen för detta.
Centerfolk från Nyed besökt i veckan servicehuset på Växnäs för att på ort och ställe få veta hur allt fungerar. 27-4-85.



Marta Karlsson och Majken Paulsson beundrar en vackert vävd väv.



Marta Tågmark berättar om Växnäs servicehus för besökarna från Nyed.



Mats Bergström, Siv Göransson, Siv Einarsson och Sven Ohlsson har just intagit scenen för inledningsnumret i fredagens operettaföreläsning i Molkom. Programmet varade i halvtimmen, och innehöll klassiker från olika operor och operetter.

Det är nu för sjätte året som "Molkoms operettgång" spelar ihop. Ensemblen består av sex personer, nämligen Siv Göransson, Siv Einarsson, Sven Ohlsson och Mats Bergström. Dessa fyra sjunger, Anders Göransson spelar piano, medan Sandy Wallgren svarar för basinstrumentet.

En renovering av taket på klockstapeln på Nyeds kyrka håller på att genomföras.

Taket, som är av spån, har angripits av tidens tand och nya spån behöver sättas på. Men hela taket behöver inte bytas.

Klockstapeln är ungefär lika gammal som kyrkan och den byggdes 1721.

Det var när kyrkans tak renoverades förra året som man även tittade på klockstapeln och såg att det behövdes åtgärder även där.

30.000 kronor kostar det att byta ut cirka 50 kvadratmeter.

Det börjar bli färdigrustat, för den här gången, vid Nyeds kyrka.

kyrka.

Nu är det bara bårhusets tak som ska få en del skifferplattor utbytt.

Täkrenoveringarna har på grund av den sena våren blivit försenad. Men inom den närmaste tiden ska allt takarbete vara klart.



Bo Holmström och Lennart Magnusson, Karlstad, har vanan vanan att lägga om spåntak. Här tar man en paus i arbetet och förklarar för kyrkoherde Anne Wikner varför just spåntak är så bra. 1-2-85.



Ove Nordanstedt och Per Eriksson från Nyeds hembygdsgårdens förening demonstrerar linberedning, något som också går att ta del av vid hembygdsgården i Molkom på söndag. Textillärare Siv Nordgren från Lidäng visar hur man bereder lin, något som hon i vanliga fall gör på Skansen. Arrangemanget i hembygdsgården börjar klockan 15 och pågår tre timmar framöver. Musikunderhållning av Lena Kästel, Årsbacka, bjuds det också på, jämte traditionellt kaffe med dopp. 1-7-85

Ung trubadur hos hjärt- och lungsjuka

Uppraktismöte har hållits för höstens och vinterns verksamhet hos Föreningen VIKO (De hjärt- och lungsjukas förening) i Kristinehamn. Ordföranden John Persson, Björneborg, kunde hälsa ett stort antal medlemmar välkomna. Föreningen fick sex nya medlemmar vid sammankomsten.

Helmer Andersson omvaldes till lötföreståndare. Margareta Ericsson rapporterade om studiecirkelverksamheten. Bl a planeras en cirkel om Dalsland, varvid man kommande sommar ska företa en resa på Dalslands kanal.

Torpariddarna inbjuder till missionskyrkan den 19 oktober för traditionsenlig underhållning med kaffe. En debattkväll i månaden planeras med bl a kommunrepresentant som gäst och svarande.

13-åriga Björn Andersson från Väse svarade för underhållningen med sång till gitarr och cittra. Han håller nu också på att



Foto: FOLKE BJÖRNBERG

13-åriga Björn Andersson från Väse svarade för ett uppskattat underhållningsprogram.

lära sig spela elorgel och dragspel. Av fem sysskon är det bara Björn som sysslar med sång och musik. Ett påbrå från mamma, kanske... Vad månade bli av denne unge trubadur? (fbg) 6-7-85.



Som första vinnare i SM-tävlingar i gammaldansmusik, tillsammans med Lill-Nickes från Halmstad, poserar Ransåterspojker glatt. Fr v Conny Axelsson, Roine Ohlsson, Gert Ohlsson och Gunnar Johansson. 2-2-7-85.



Här ses deltagarna i sommarens simskola vid Mungenbadet efter provavläggnings och upptäring på avslutningsdagen. T.h. simläraren Karl-Gustaf Johansson. 1-8-85.



Carl-Jan Granquist, en av många gratulanter



Foto: CHRISTER HÖGLUND
Dottern Lisette, gift med TV-producenten Allan Schulman, kom till pappas 80-årsdag. I sällskap med make. 1-8-85.

— Vilka vänner jag har! utbrast Sven Stolpe, nästan överväldigad av uppvaktningarna under lördagens firande av litteraturoktorns 80-årsdag.

Ja, vilka vänner han har! Till Sven och Karin Stolpes vita hus vid Allégatan i Filipstad kom de i stor mängd. Många bar flaskor med ädelt innehåll, andra uppvaktade Sven Stolpe med böcker.



Det här är inte lutande tornet i Väse. Inte ens lutande tornet i Lindfors. Som de flesta av er ser är det en lutande telefonkiosk och den står vid kiosken i Lindfors. Det går biljudspår rakt mot kiosken vilket tyder på att någon har kört på den. Men vem som gjort det och i vilket tillstånd är inte klarlagt. Polisen i Karlstad har tälta fullt i en anmälan (från Televerket). 7-8-85.

Lindfors PRO gjorde i onsdags en fin resa. Starten gick från Sutterhöjden och efter att ha hämtat upp resenärer i Lindfors, Borsrud och Molkom gick färden genom jordbruksbygd över Råum — Mölnbacka mot Sunne, fortsatte efter sjön Röttne med vacker natur mot Gräsmark. 12/6-85.

På Ritzmans servering togs första rast för kaffe och varp konsthandverkare Jan Sjöjåre fick besök. Mycket vackra arbeten fanns att se där i både smide och trä, ljuskronor, amplar, skålar, ljusstakar m.m., allt svart.

Genom härlig natur med omväxlande skogar och sjöar fortsatte man mot Torsby, åkte genom en stugby, såg Torsby kyrka och kvarn. Över Vågsjöfors kom man så till Hovjället. En regnskar kom just vid upphället där, så den underbara utsikten över berg, sjöar och dalar fick studeras genom bussfönstren.

Lunchen ätts på Vitsands

Hotell och man åkte åter till Torsby och gjorde nu en halvtimmars rast för att få se på omgivningarna.

Från Torsby fortsatte resan på västra sidan om Fryken mot Sunne. Över sjön sågs på andra stranden Lysvik, förbi Frykenstrand, som är under ombyggnad, kom så till den tjugusåglaggen "Selma Lagerlöf" med ståtlig springbrunn i trädgården. Här dracks kvällskaffet och över Sunnemo — Ålvsbacka gick så resan hem.

Edvard Jansson tackades resekommittén för den fint ordnade dagen och likaså tackade han chauffören för fint rattande.

Jordgubbssäsongen är här. Och i år blir jordgubbs-skörden ovanligt stor. Lantbrukare Gunde Nilsson i Acksjön utanför Molkom tror rentav på rekord.

— Vädret har varit perfekt under våren och sommaren. Den sena våren bidrog till att snön låg kvar och skyddade plantorna, berättar Gunde.

Gunde Nilsson har tillsammans med hustru Olga

och dottern Inga-Lill ett familjejordbruk, där huvudsakligen jordgubbar odlas. Under hela veckan och två veckor framöver har man också ordnat med själv-plockning, något som är mycket väderberoende. När FT var på besök på fredagseftermiddagen stod regnet som spön i backen, och Gunde Nilsson var i stort sett ensam på sin jordgubbsplantage.



— Nu får vi se vad det blir... Gunde Nilsson, jordgubbsodlare i Acksjön utanför Molkom, ordnar varje sommar självplockning för allmänheten av bären. I år ligger kilopriset på 9:50. 20-7-80

Förutom tillkomsten av Värmlands första lasarets-byggnad i Filipstad 1773, var året även på annat sätt ett märkesår för värmländsk sjukvård. Då fanns i Värmland endast en provinsialläkartjänst, men nu ansågs det vara motiverat att ha två provinsialläkare i Värmland. En placerades i Karlstad och en i Filipstad.

Dessa två provinsialläkare var dessutom samtidigt läkare vid Karlstads och Filipstads sjukhus, men omkring 1800 fick båda lasareten en egen läkare. I Filipstad var hans namn Peter Dröös.

I dag har landstinget i Värmland omkring 130 läkartjänster i öppen vård, huvudsakligen som distriktsläkare (provinsialläkartjänst) här ut-gått samt fler än 400 läkartjänster vid länets sjukhus.

1774 fick Filipstad även rätt att inrätta en tjänst för legitimerad apotekare.

Efter Uppsala Akademiska sjukhus och Serafimerlasarettet i Stockholm tillkom under tiden 1762-68 i landet lasarett i Växjö, Gävle och Lund men på delad 6:e plats med Nyköping kom Filipstad 1773. En god prestation av lilla Filipstad även om vi ej av lokalpatriotiska skal får tillskriva oss en andraplacering!

OLOF LJUNG

SE SIDAN 4



Filipstads lasarett bara delad sexa i den svenska lasarettsligan. Det väste vi inte. Här den äldsta de-len som stod färdig år 1773! 10-5-80

Filipstads lasarett, eller sjukhus som det numera heter, är inte alls landets näst äldsta som många av oss gått och trott. Det avslöjar f d filipstadsbon Olof Ljung, Karlstad, tidigare överläkare vid därvarande medicinska klinik.

Olof Ljung har forskat i den svenska lasarettshistorien och kommit fram till att Filipstad kommer först på delad sjätte plats med sitt lasarett.

— Men det är ju vackert så avlilla Filipstad, tycker han.



Så här har det sett ut under en längre tid — bussresenärernas regnskydd i Lindfors. Någon eller några har uppenbarligen sparkat, slagit och ryckt upp busskuren, vilket har medfört att den idag ser ut på detta tragiska sätt. För knappast kan val kuren ha regnat sönder, och skulle en bil ha rammat byggnationen skulle den nog inte vara i såpass god vigör som på bilden. Det är bara att hoppas på att Lindfors-borna får ett nytt regnskydd av Karlstads kommun. 24-8-85.



Anna Karin Johansson, känd i racerbåtssammanhang och dessutom kemingenjör som jobbar på Nords i Molkom. 21-9-85

Lappmarksdoktorn har avlidit

ARLEPLOG (TT)
Förre provinsialläkaren, förtätlaren och badersdoktorn Einar Wallquist, Arjeplog, har avlidit. Han skulle ha fyllt 90 år den 5 januari.

Einar Wallquist blev för svenska folket känd som "lappmarksdoktorn". Han gav under sin livstid ut ett 25-tal böcker och skapade bl a sjuvetimmeset i Arjeplog.

Wallquist föddes i Steneby i Åreborgs län, 26 år gammal



Dr Wallquist som skulle fyllt 90 år den 5 januari var född i Steneby i Åreborgs län.

Den unika samling av uppstoppade fåglar som finns på Åsvallaskolan kommer nu att räddas åt framtiden. Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att anslå 15 000 kr för att samlingen ska få en ordentlig översyn. 31-7-86.



Drygt 80 molksbor hörsammade Nyeds Hembygdsförenings inbjudan till rå-
raketkallas på fredagskvällen. Åtgången på rårakor, flåsk och lingsonsylt var rekord-
artad och när bordet bröts stod alla karotter tomma. Efter måltiden bjöd Göran
Håkansson, Rottneros, och Per Thomas Eriksson, Hagfors, på en uppskattad
folkmusikshow. 18-10-83.



Messor av rårakor gick av på Hembygdsförenings rårakstället. Bland dem som kallade med g od
apit var Uno Eriksson tv och Thure Blomqvist.

En del människor är födda till att bli inbitna samlare. De
kan till slut inte förmå sig själva att sluta med sitt samlarin-
tresse, trots att de kanske känner sig trötta på det.
Gösta Carlsson i Sutterhöjden är ett skolexempel på den ty-
piske samlaren. I två olika omgångar har gjort sig "ren" och
sålt rubb och stubb. Men i båda fallen har han återupptagit
sitt samlande efter en tid.



- Bortsett från stöldmärkning och läsbara vapenstall har jag
även ett väl fungerande tjurlarn som skydd för mina vapen.
ärskräcker Gösta Carlsson. 12-11-85.

Anne Wikner - kyrkoherde i Nyeds församling - är inte
de många ordens kvinna, varken som präst eller privat-
människa. Men det budskap hon predikar går fram - kan-
ske just därför.



Anne Wikner fungerar både som Maria och Martha. Hon är kyrko-
herde med allt vad det innebär. Men hon har ingen som sköter
"marktvästen". Brödet som syföreningens damer bjuds har kyrko-
herden bakat själv. Och till jul har hon lejat som vilken husmor som
helst. Här putsar hon kopparen som ska bli "helgblank". 24-12-82.

Foto: ORJAN SÖDERLUND

Tovning är roligt det, men ack så jobbigt tycker de fem damer, i Molkom, som
just nu går på kurs för Essy Badh. Kursen håller till i fritidsgårdens lokaler och det
är Vuxenskolan som står för arrangemanget.
Kursdelagarna har förberett sig noga genom att sitta hemma och karda ullen.



Hattar gör man förstås på tovningskursen. Hattmannekång
är Gunil Hjalmarsson. 23-11-83.

Bachhoppbarbasen Stig Johansson myser förnöjt när unge Ulf Hagelin prothoppar lilla backen i
Hastaberget. Det handlar om en rekordtidig premiär i Hastaberget. 20-11-85.



Helmer Hagelin, trogen fiskare vid Skribofjärn, konstaterar
att det var oväntligt sällan som det ryckte i roven. 26-12-85.



Vid centerns kyrkopolitiska konferens för Östra Värmland i Kristinehamn ses här från vänster
Eivy Örtlund, Filipstad i samtal med komminister Sven Kragh, Östra Amterrik, mötesordföranden
Lars-Olof Einarsson, Nyed samt Per-Ake Söderström, Kristinehamn.



**Gösta Bernhard
död**

Skådespelaren Gösta Bern-
hard, Stockholm, avled på lör-
dagen. Han var 75 år.
Gösta Bernhard arbetade un-
der drygt 50 år som skådespe-
lare, filmregissör, revyförfa-
tare och teaterchef i svensk
nöjesliv.
Gösta Bernhard, den svenska
crazyns pappa, skrev sin första
revy som spottning för en
idrottsförening hemma i Väs-
tervik. Fem år senare, 1932, bör-
jade han samarbeta med Stig
Bergendorff och tillsammans
introducerade de crazystilen i
svensk revy i början av 40-talet.
Gösta Bernhard har förutom
revyer även skrivit och regisse-
rat ett antal filmer och gjort
översättningar och bearbet-
ningar av operetter, komedier
m m. 4-1-86.

LADUGÅRD BRANN NED I FAGERÅSEN



Ladugården var snabbt övertänd och brandkåren fick inriktas sig på att försöka rädda den östra delen av stenkallbyggnaden.

Massor av jordbruksmaskiner förstördes vid en häftig ladugårdsbrand i Fageråsen på onsdagsförmiddagen. Några djur fanns inte i byggnaden för tillfället.

När Karlstads brandkår kom till platsen var vinkelbyggnaden nästan helt övertänd och man fick försöka rädda den västra delen där bland annat ett spannmålmagasin fanns.

Men en skördetröska, en traktor och en buntmaskin för hö förstördes av branden. De stod i den nord-sydliga delen av ladugården och den brann ner till grunden.

Brandorsaken är ännu så länge okänd. Det kan tänkas att det har blivit fel på någon elledning i byggnaden. En brandutredning ska om möjligt klarlägga orsaken så fort branden är helt under kontroll och släckt.

Innan brandkåren gav sig av från Karlstad till brandplatsen i Fageråsen fick de uppgift om att ladugården innehöll får. Men så var inte fallet. Några veckor tidigare hade fåren flyttats till en annan ladugård. Ågarna till byggnaden var inte hemma när branden började.

Branden upptäcktes av Allan Aronsson, nästgårds granne med ladugården.

— Jag funderade på vad det var som smäll och när jag tittade ut såg jag att ladugården var övertänd. Smållarna kom från de upphettade tegelpannorna som spräck och ramlade av taket, säger Allan.

— Jag trodde det var min panna som höll på att explodera!

— Men det var det inte, så jag ringde brandkåren och de var här på nolltid. 12-2-86.

Gång efter annan har Ann Skoglund, 23, fått den här frågan i vinter: "Har du slutat...?"

— Många tror att jag har lagt av bara för att jag sagt att jag har trampet ner, säger Ann Louise. Sanningen är istället den att "Lisa" har roligare, och är mer avspänd, i sin träning än på många år.

— Nu kan jag umma mig själv att avstå från ett träningspass då det tar emot, berättar hon. Men det har inte hänt speciellt många gånger i vinter. Det lär konkurrerarna i det inomhus-SM som avgörs under helgen i nya Solna-hallen få erfara... 30-1-86



Grass Plåtslageri och Isolering har köpt gamla mejeriet i Molkom. Hantverkarna som ett antal är uthyrda i byggnaden, kommer att finnas kvar där även i framtiden. 14-1-86.



Åsbacka servicehus i Molkom firade i dagarna femårsjubileum. Här finns vårdcentral, apotek, försäkringskassa, bank och socialkontor. 16-1-86.



Efter vissa mindre problem i början fungerar nu vårdcentralen utmärkt här i Molkom, konstaterar en nöjd vårdcentralchef Mats Bergström.

Tandläkare, försäkringskassa, läkarmottagning, apotek, socialkontor och bank — allt detta finns i Åsbacka servicehus i centrala Molkom, som i dagarna firar femårsjubileum.

När Åsbacka servicehus stod klart i slutet av 1980 var många institutioner i Molkom i skirande behov av nya lokaler, och idag är samtliga hyresgäster i huset mycket nöjda med de moderna och fräscha lokalerna.

— Vi skulle knappast kunna ha det bättre, var den gängse kommentaren hos den övervägande delen av de arbetande i servicehuset när FT företog en rundvandring i veckan.

Vad som inryms i Åsbacka servicehus är försäkringskassa, bank, socialkontor, apotek och en väl utbyggd vårdcentral med flera läkare och en tandklinik.

Många av dessa institutioner hör på något sätt ihop, exempelvis har apoteket ett nära samarbete med vårdcentralen.

— Ja, det fungerar mycket bra, och jag vågar säga att vi också har ett ganska väl sorterat apotek, säger apotekschef Karin Bloom, som i stort är nöjd med lokalerna i servicehuset.

— Det enda som skulle kunna bli bättre är utrymme för handskopsprodukter, dvs varor som inte kräver recept. Dessa har vi i kundtrymmet utanför disken, och här skall vi troligtvis installera lite fler lagerhyllor.

Stor vårdcentral
I direkt anslutning till apoteket ligger den mycket väl utbyggda vårdcentralen, som innefattar både tandklinik och distriktsläkarmottagning. Mats Bergström är en av de två distriktsläkarna, och tillika chef för vårdcentralen.

— Efter vissa problem i början fungerar nu vårdcentralen mycket bra. Vi är cirka 30 personer som arbetar här, och med tiden har vi blivit ett väl sammanväst team.

Mats Bergström satt också med i den ledningsgrupp som i slutet av 70-talet organiserade och placerade den nya vårdcentralen. 17 miljoner kostade hela kalaset, men då är det också en av Värmlands absolut mest moderna vårdinrättningar.

— Vi hade ju fördeilen att få en ny vårdcentral här i Molkom när det var som mest ekonomiskt gynnsamt. Idag skulle det aldrig ha byggts en så påkostad anläggning på en såpass liten ort som Molkom, säger Bergström.

Berättigad
Ändå anser naturligtvis Mats Bergström vårdcentralen klart berättigad, eftersom upptagningsområdet är såpass stort: man räknar med runt 5.500 personer.

— Det är också ovanligt att en vårdcentral av den här storleken har både arbetsterapeut och sjukgymnast, och därför kan vi också ge våra patienter tillräckligt bra service i exempelvis hemsjukvården, som bara tenderar att bli större och större för varje år.

Äntligen!
Efter ett drygt år har Nyeds församling åter fått en kantor.
Anna-Karin Högberg heter hon som nu ska se till att det åter ljuder mer regelbundet ur orgeln i Nyeds kyrka.

Hon kommer från Kolmården, samhället utanför Norrköping. Anna-Karin har nyligen avslutat sin kyrkomusikerutbildning vid Sköndalsinstitutet och är nu ute på sitt första jobb som kyrkomusiker.

— Jag har blivit väl omhändertagen och trivs riktigt bra i Molkom, säger Anna-Karin som för första gången bosatt sig någon annan stans än i Kolmården.

Hon kommer även att ha hand om de olika körer som finns i Nyed och barnkören kommer åter att tas upp.



Hon vill lära sig mer inom sitt yrke och letar just nu lärare som hon kan ta lektioner hos vid sidan av sitt arbete. 7-1-86.

Nu är julen utslängd i Sutterhöjden både bokstavligt och handgripligt.

Julgranen slängdes ut i vinterkylan efter att ha gjort sitt i Fageråshöjds bygdegård. Nu är det "bara" att invänta snödroppar, tussilago... och sommar.

Nej, vi ska inte ila händelserna i förväg även om det känns fres-tande när kvicksilvret nästan trillar ur botten på termometern och dygnet består mer av mörker än av ljus.

Det var Nyedscenters Kvinnoförening som såg till att julen dansades ut och att granen slängdes ut. Varje år vid den här tiden sam-las bygdebarna med barnen för att leka, dricka saft och plundra julgran. Det har blivit tradition berättar Gunnel Lander i KKF.

Här är ditt liv i TV



Gunde Johansson omgiven av tv Nils Ferlins syster Rut Hladisch och t h Dan Anderssons dot-ter Monika Sedell. 7-2-86.

Foto: ROONY JOHANSSON

Det var Värmland för nästan hela slanten i Lasse Holmqvists TV-program "Här är ditt liv" på lördagskvällen!

Gunde Johansson, ditradad för att berätta om Allan Schulmann, var i högforn: sjöng, spelade gitarr och berättade värmlandshistorier i känd stil. Och sade där- emellan några allvarsord om Dan Andersson och Nils Ferlin och om egna grubberier, re- ligion och meditation.

Dan Anderssons diktning hjälpte också Gunde över de svåra åren. Och det är ju Dans dikter, som gjort Gunde känd för en stor allmänhet. Själv för-skar Gunde om Dan Anderssons liv och gärning, skriver på en bok om honom och är primus motor i Dan Andersson Sällska-pet och vid minneshögtiderna i Skattlösberg i början av augu-sti varje år.

Dan Anderssons dotter Mo-nika Sedell finns med i publiken under kvällen och vid den tradi-tionella supén efteråt då Gunde höll ännu varre låda än under TV-programmet.

Gäst i programmet var bla Nils Ferlins syster Rut Hladisch, 84 år och i TV för första gången. Hon berättade om bro-dern och Gunde samt läste egna opublicerade dikter.

Nyeds prästgård kommer inte att förklaras som byggnadsmin-ne. Det har länsstyrelsen nyligen beslutat. Visserligen anser man att prästgården har ett inte obetydligt värde, men att den under årens lopp har genomgått sådana förändringar, att den inte längre kan förklaras som byggnadsminne.



Prästgården i Nyed är kulturhistoriskt intressant tycker länsstyrelsen, men inte tillräckligt för att klassas den som byggnadsminne.

Nyeds prästgård uppfördes någon gång i början på 1700-talet. Från samma tid finns en tiondebod och ett magasin som än idag är bevarade. Gården finns dokumenterad i flera byggnadsinventeringar som Värmlands museum har gjort. Idag ägs prästgården av en privatperson.

70 ÅR fyller tisdagen den 16 september lantbrukaren Bertil Johansson, Fageråshöjd, Pl. 1178, Molkom. Han är född i Nyed och innehar föräldragården i Fageråshöjd som han drivit i många år.

Andreas har fått en BROR. Kerstin och Kjell Karlstads BB den 4/4 1986

Gunnar Larsson, Molkom. Nitiotvå år fyller på måndag Gunnar Larsson, Fageråshöjd 1167, Molkom. Han är född i Alster och bosatt i Nyed sedan ungdomen. Han tillhör Filadelfiaförsamlingen i Molkom.



Vigsel ägde rum på lördagen i Nyeds kyrka mellan Kerstin Andersson och Kjell Larsson, båda från Filipstad. Vid samma tillfälle döptes sonen Kristoffer. 7-8-86.



Bullonger är nästan det bästa som finns att leka med när man är i den här åldern. PIRSO-DIANK



Kärlor och på inslag. Det är bäst att hålla ihop några barn som ska bete sig så man inte gör jof. ELLIJA

**Eva Thorell
Ulf Larsson**
Välkomna att dela vår glädje när vi gifter oss lördagen den 28 juni kl 16.00 i Vavds Missionskyrka. Efter vigseln inbjudes släkt och vänner till bröllopsfest i Folkets Hus, Lövsta Bruk. Anmälan senast 15 juni 0294-301 97, 0553-210 11, 0521-641 05



Eva Thorell, Hålnäs, och Ulf Larsson, Molkom, har vigts i Vavds missionskyrka. Vigselförrättare var Bengt Sandqvist, Piteå. (Foto: Gimlins)



Helene Larsson och Anders Warefors, Uppsala. (Foto: Kiwa-Foto, Karlstad)



Diana Johansson i Fagerås, en firas på ettirsdagen idag, lördag. Mamma och pappa samt storebror Daniel gratulerar.



Hurra, hurra, hurra för **Anders Eriksson** som fyller åtta år i dag, tisdagen den 3 september. Han bor i Sutterhöjden, Molkom. Hurrar och skickar med många grattiskramar gör storasysterarna Agneta och Anna samt mamma och pappa.



Flaggan i topp idag. **Dr Aron Bergh** som bor på Marknadsgatan i Molkom och fyller fyra år. Hälsningar och grattis från Reet, Aste och mormor.



I dag tisdagen den 30 september fyller **Therese Hagelin** Nils Ferlins väg 21A i Filipstad fem år. Vi som gratulerar på födelsedagen är mamma, pappa, bröderna Stefan och Ulf, mormor, morfar, farmor och farfar.



70 ÅR fyller fredagen den 19 september förre kommunalingenjören **Gunnar Sundell**, Reparetorp, Pl. 2528, Molkom. Han är född i Brattfors men som barn med föräldrarna till Nyed. Efter utbildning hade han i tio år tjänst som byggnadsingenjör vid Brattfors revir i Uddeholmsbolaget och kom sedan till dåvarande Nyeds kommun, senare Karlstad, som kommunalingenjör, en tjänst han innehade till pensioneringen.

I går gifte vi oss **Eva-Lena Kristoffersson** Hans Larsson Molkom

Karlstads Rådhus 19/12 1986



Hans Larsson och **Eva-Lena Kristoffersson**, båda från Molkom, har sammanvigs borgerligt i Karlstads tingshus. Vigselförrättare var lagmän Jan-Erik Nordahl.

Foto: Ole Fjelde AB, Karlstad.

50 ÅR fyller måndagen den 15 december fru **Gulli Danielson**, född Grandler, Fageråsen, Pl. 1168, Molkom. Hon är född i Stockholm och kom år 1972 till Nyed från Karlstad. Ett tiotal år har hon tjänstgjort vid Posten.



Cristina Larsson Sandtorp, fyller två år 9 oktober. Hon gratuleras av storasyster Monica. Mamma o pappa, mormor o morfar, farmor o farfar.

1987

Caroline och **Jimmy** har fått en **LILLEBROR** **Hans-Ake** och **Annelie** Karlstads BB den 5 jan. 1987

Henry Bergman, Acksjön, Molkom, avled på måndagen i en ålder av 63 år. Den bortgångne var född i Västana, Molkom, och har länge varit bosatt i Acksjön. Under många år har han drivit lastbilsåkeri. Närmast sörjande är barn och syskon.



Vår käre Far
HENRY BERGMAN
* 21/3 1923

har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Acksjön, Molkom den 12/1 1987

BARNEN

Tack för allt Du oss har skänkt
För oss Du strävat, på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta, Ditt ljusa simme
Hos oss skall leva i tack-samt minne.

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka fredagen den 23/1 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

Lantbrukaren **Birger Eriksson**, Suttertjärn, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 73 år. Den bortgångne var född i Nyed och innehade länge jordbruk i Suttertjärn, som han nu överlätit till sin son. Närmast sörjande är makan **Eivor**, barn och barnbarn samt syskon.



Min älskade Make
vår käre Far
Morfar, Farfar och
Svårfar

Birger Eriksson

* 14/7 1913

har idag lämnat oss, syskon övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad

Suttertjärn, Molkom
den 19/2 1987

EIVOR

Bill och **Birgitta**
Elisabeth, Anders
Ulla-Britt och **Olle**
Camilla, Martin

Ditt hjärta som klappat så varmt för de Dina Och ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort skall aldrig bli glömt
Saliga äro De renhjärtade ty De skola se Gud

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 28/2 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnestund på Graninge Vårdshus. Tank på Cancerfonden pg 90 19 51-4.

För allt vänligt deltagande vid vår Käre

Birger Erikssons

bortgång, för alla vackra blommor vid hans bår samt gåvor till olika minnesfonder, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till läkare och personal på avd 46 centralsjukhuset Karlstad för omtänksam vård.

Suttertjärn, Molkom
den 4/3 1987

EIVOR

Barnen med familjer



Elsa Juliana Aronsson, Västra Ämtervik. I en ålder av 87 år avled på torsdagen änkefru **Elsa Juliana Aronsson**, Säljebacka, Västra Ämtervik. Hon var född och uppväxt på orten. 1924 flyttade hon till Nyed i samband med giftermål. Tillsammans med maken drev hon under många år jordbruk och ägnade gärna fritiden åt vävning och matlagning. En tid var hon medlem i Sveriges Lantbrukarekvinnors förening. 1958 flyttade hon tillbaka till Västra Ämtervik. Närmast sörjande är barn, barnbarn, barnbarnsbarn och syster.

ELSA JULIANA ARONSSON

Född Lundström
* 13/7 1899

har idag stilla insomnat i tron på sin frälsare djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss samt övrig släkt och många vänner.

Säljebacka V:a Ämtervik
den 30/4 1987

ALLAN och **ASTA**
Kjell och **Birgit**
Lars

EIVOR och **TURE**
Göran och **Guðrun**
Anders och **Anette**
MARGITH och **BENGT**
Olle

Pär och **Maria**
GUNNEL och **DAVID**
Gunnar
Bosse
Barnbarnsbarn
Astrid

Ni Kära vänner som på jorden stanna
Nu är jag fri från alla sorgens ljud
Men läs de orden på min bleka panna
Jag vill Er alla alla se hos Gud

Begravningsgudstjänsten äger rum i V:a Ämterviks Kyrka lördagen den 9 maj kl. 13.00. De som önskar deltaga inbjudes efter aktens slut till Hotell Sunne. Meddelas endast på detta sätt.



Vår kära
ELLEN NYHLÉN
* 27/4 1913

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Välberg den 19/6 1987

GÖSTA

Bo och **Maj-Britt**
Ulla och **Göte**
Britta
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Skönt är att vila när krafterna domna
Trött efter världens oro och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Vi önska Dig alla, vila i frid

Begravningsakten äger rum i Nors kyrka fredagen den 26/6 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes till minnesstund i Sockenstugan.

70 ÅR fyller lördagen den 11 april **Gunnar Myhr**, Sutterhöjden, Pl. 1345, Molkom. Han är född i Nordmark och kom till Nyed från Filipstad år 1951. Han har i många år drivit egen verkstadsrörelse i Sutterhöjden.

En legendar i svensk motorsport och värmländsk idrott har gått bort. Gamle TT-stjärnan **Sven "Furtan" Andersson** avled på söndagen strax efter klockan 13 efter en lång tids sjukdom sedan han tidigare på dagen förts i ambulansplan från sin Villa Furtebo i Vallauris i Cannes på den franska Rivieran.

Där var "Furtan" bosatt sedan 1972. Tjänade kända som prins Bertil "monagaskerna" Ingemar Stenmark, Björn Borg, operasångaren Ingvar Wixell, Stig Järrel, primadonnan Git Gay, Tore Wretman och en gång motorstjärnan Ronnie Pettersson - bland åtskilliga andra - med servicen av deras fordon.

Sven Andersson född i Perserud utanför Arvika. Pappan hette Carl-Johan, mamman Elm, född Elofsson - känd släkt i Perserud, Rackstad och Stålsberga. 2-8-87.



Min älskade Make,
vår käre Pappa

VALDE LARSSON
* 28/12 1921

har idag stilla insomnat, lämnande oss, syskon med familjer, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Mönsterås den 12 september 1987.

YVONNE
Christer och **Ulrika**
Lena

Hela vägen går Han med mig
Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
Ger Han mig i himmelrik
När jag där får fri, förklarad,
Inför Honom falla ned.
Skall med glädje jag det minnas
Hela vägen gick Han med.

Jordfästningen äger rum i stället. Tank gärna på Cancerfonden pg 901961-4.

80 ÅR fyller lördagen den 18 april (påskafton) fröken **Maria Eriksson**, Lindfors, Pl. 2590, Molkom. Hon är född i Nyed och har varit bosatt på flera platser, bl.a. Karlstad, Nor, Grava, Fors Haga och Kilman. Hon återkom till hembygden.



På tävlingsbanan var han möjligen en våghals. Han tog chanser som ingen annan. Möjligheten var det också därför han blev publikfavorit. Alla älskar ju en fighter.

Fru *Siv Wahlsten*, Krämargatan 14, Molkom, avled på måndagen i en ålder av 70 år. Den bortgångna var född i Nyed. Tillsammans med sin framlidne make drev hon i många år föräldragården i Sångserud. Hon var politiskt engagerad och tillhörde centerpartiet och var ledamot i gamla Nyeds kommunalfullmäktige. Hon var ordf. i dåvarande Nyeds södra CKF-avdelning, ordf. i Blåbandsföreningen i Bäckelid och senare styrelseledamot av Molkoms-sekt. av DHR. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt syskon.

Förre lädbrevbäraren *Arne Mühlbach*, Lindfors, avled på söndagen i en ålder av 74 år. Den bortgångne var född i Gåsborn och kom i ungdomen till Nyed. År 1939 blev han lindforsbo och var i många år fram till pensioneringen anställd vid postverket. Sedan ungdomen tillhörde Arne Mühlbach IOGT-NTO och var en lång tid aktiv medlem i Lindfors Folkets Hus-förening. Närmast sörjande är maken Inga, barn och barnbarn samt syster.

60 ÅR fyller måndagen den 4 maj fru *Gerd Flodman*, Sundstorp, Pl. 1614, Molkom. Hon är född i Sunne och kom till Nyed från Karlstad år 1965.

93 ÅR fyller tisdagen den 30 juni *Gunnar Larsson*, Fageråshöjd, Pl. 1167, Molkom. Han är född i Alster men kom till Nyed i ungdomen. Han tillhör Filadelfiaförsamlingen i Molkom.



Lena Holm och Lars-Erik Svensson, Molkom. (Foto: Kiwa-Foto, Karlstad).

60 ÅR fyller tisdagen den 4 augusti fru *Gudrun Jansson*, född Sondell, Vadmansvägen 1, Molkom. Hon är född i Falun och kom till Nyed närmast från Filipstad år 1956. Hon har sedan dess arbetat vid skolorna i Molkom som hushållslärare. Jubilaren är kyrkligt engagerad som kyrkvård och ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige.



I dag, tisdagen den 7 juli fyller *Robin Karlsson* i Molkom fem år. Grattad på födelsedagen blir han av mamma, pappa och lillasyster Elinor.



Berit Hemmingsson och Jan-Erik Kessler, Molkom, med tjänan Eva-Marie Kessler. (Foto: Studio PÅN, Karlstad)

En SON *Siv Kjellgren-Göranzon Anders Göranzon*
Karlstad 26/7
Ett innerligt TACK till all personal på förlossningen samt avd. 10 och 11.

Asta Aronsson, Molkom. Sextio år fyller i morgon, onsdag, fru Asta Aronsson, Fageråsen 1174, Molkom. Hon är född i Njurunda, Västernorrlands län och växte upp i Deje. Till Nyed kom Asta Aronsson 1986, då från Norberg.



Vi vill gratulera *Aron Bergh*, Marknadsgatan 6, Molkom som den 26 augusti fyller fem år. Hälsningar kommer från mamma, pappa, Ida och mormor.



Bengt Wadensjö, Karlstad. Femtio år fyller i morgon, torsdag, biskop Bengt Wadensjö, Västra Torrgatan 23, Karlstad. Han är född i Sjötofta, Älvsborgs län. År 1964 prästvigdes han i Göteborg, blev teol. lic. 1968, teol. doktor och docent 1971 och blev 1974 kyrkoherde i Gottsunda församling i Uppsala. År 1978 blev Bengt Wadensjö direktör vid Ersta diakonialsällskap och blev 1986 biskop i Karlstad stift.



Fira vår goa tös *Marie Nyberg*, som fyller fem år i dag, den 4 augusti. Hon bor i Sutterhöjden, Molkom. Många grattiskramar kommer från mamma, pappa, Reine, Henrik, mormor och farmor.



Ida Bergh i Molkom fyller åtta år den 17 augusti. Mamma, pappa samt mormor hälsar och gratulerar.

50 ÅR fyller den 29 augusti fru *Ritva Bergström*, Gylleniusgatan 9, Karlstad. Hon är född i Finland. I många år har hon med familjen varit bosatt i Nyed. Där tillhörde hon kyrkokören.



Solveig Engström och Bengt Albinsson, Kil. (Foto: Ateljé H. Asperén, Stockholm) H.F.E.N.

Dags att fira vår lille kille *Immanuel Winbergh*, som fyller åtta år nu på måndag den 31 augusti. Immanuel bor på Gejersdals Gärd i Sutterhöjden. Det är mamma och pappa som vill passa på att fira genom F:s Flaggan i Topp. Hela tjocka släkten hänger också med.

80 ÅR fyller måndagen den 7 september fru *Elsa Olsson*, Laskerud, Pl. 3165, Molkom. Hon är född i Nyed. En lantbrukarhustrus syslor har varit hennes göromål liksom omvårdning om familjen och hemmet.

70 ÅR fyller söndagen den 13 september byggnadsnickaren *Birger Forsberg*, Svenserud, Pl. 1640, Molkom. Han är född i Nyed och har sedan ungdomen arbetat inom sitt yrke i bygden.



Hissa Flaggan i Topp onsdagen den 30 september. För då fyller våran tjej *Therese Haggelin* sex år. Hon bor på Engelbrektsgränd 8 C i Filipstad och vi som gratulerar är mamma, pappa, bröderna Stefan och Ulf, samt mormor, morfar, farmor och farfar.

Elin Maria Nyberg, Väse. Sjutio år fyller i morgon, torsdag, fru Elin Maria Nyberg, Östra Ås, Pl. 2198, Väse.



Solveig Engström och Bengt Albinsson, Kil. (Foto: Ateljé H. Asperén, Stockholm) H.F.E.N.

75 ÅR fyller måndagen den 12 oktober *Ellen (Ella) Kristofferson*, Stationsgatan 14 H, Molkom. Hon är född i Filipstad men nyedsbo sedan ungdomen. Hon är aktiv medlem i Nyeds PRO.

Valkommen hem! **HENRIK och ANDREAS** f. 6/9 1987
Anna-Karin och Ingemar
Tusen tack och kram till alla på avd. 10! 21-10-87

En DOTTER *Ann-Catrin Andersson Tommy Grundin*
Karlstads BB 12/11 1987



Grattis *Monica Larsson*, som fyller sex år onsdagen den 1 juli. Hon bor i Sandtorp, Lindfors, och det är lillasyster Christina som gratar tillsammans med många andra.



Bror Berglund, Kristinehamn, Anna Jansson, Molkom och Britta Olsson, Karlskoga. Sjutiofem år fyller i morgon, lördag, trillingarna Bror Berglund, Grönalundsgången 2, Kristinehamn, Anna Jansson, Bäckelid 1429, Molkom och Britta Olsson, Sandängsvägen 14, Karlskoga. De är födda i Visnum och uppväxta i Sorkedalen, Väse. Bror Berglund blev 1960 anställd vid Svenska Esso AB i Kroksvik, där han varit förman. Anna Jansson har varit anställd vid Boforsverken och bodde även under åtta år i Vingåker innan hon för 25 år sedan flyttade till Molkom, där hon har varit hemmafru och ägnat sig åt familjen och hemmet. Britta Olsson har också arbetat på Boforsverken, från 1962 tills hon gick i pension. 2-12-87.

75 ÅR fyller den 4 december fru *Kristina Fryk*, Fageråshöjd, Pl. 1180, Molkom. Hon är född i Väse och kom till Nyed närmast från Brattfors år 1959.

80 år fyller måndagen den 4 januari fru *Signe Nilsson*, född Jakobsson, Svenserud, Pl. 1515, Molkom. Hon är född i Djura, Kopparbergs län, och kom till Nyed från Ed år 1965. Hemmet och familjen är hennes intressen. 1988.



Axel Johansson, Molkom. I en ålder av 77 år avled på fredagen i åkeriägare Axel Johansson, Hedås, Molkom. Han var född i Nyed. Under 10 år i ungdomen bodde han i Alvsjöhyttan där han arbetade som skogs- och jordbruksarbetare. Därefter arbetade han som lantarbetare på Norums gård i Nyed. 1948 startade han taxirörelse i Hedås och som han senare 1978 överlet. Under sin tid på Norums gård var han ombudsman för lantarbetarna i Värmland. Axel Johansson tillhörde Taxiföreningen i Karlstad. Han var i många år ledamot i kommunfullmäktige i gamla Nyeds kommun och även nämndeman. Som pensionär var han aktiv inom PRO-rörelsen och han var länge ordförande i Nyeds PRO. Närmast sörjande är maken Greta, barn, barnbarn och syskon.



Min älskade Make, vår kära Far, Farfar och Svärfar
AXEL JOHANSSON
* 24/7 1910
har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.
Hedås, Molkom den 20/11 1987
GRETA Åke och Rose-Marie Per-Anders

Låt oss minnas de soliga dagar
Då sorg och smärta oss fjärran var
Låt oss minnas de glädjedagar
Då vi alla tillsammans var

Jordfästningen äger rum i Nyeds kyrka lördagen den 28/11 kl. 11.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus.

96 ÅR fyller onsdagen den 23 december fru *Klara Josefina Warm*, Jonstorpavägen 5, Filipstad. Hon är född i Nyeds församling, och kom år 1922 till Filipstad där hon sedan varit bosatt och verksam. Under sin yrkesverksamma tid var hon kommunalt anställd vid Filipstads stad. Omvårdnaden om hemmet har varit hennes främsta intresse.



Vår kära Mor,
Farmor och Svärmor
SIV WAHLSTEN
* 29/7 1917

har idag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Molkom den 14/9 1987
LARS och EVA Mikael, Martin GÖRAN och ELISABETH Markus

Du unnade Dig så litet
Så bråd var Din arbetsdag
Men själva vardagsslittet fick helgens behag
Kärlek hette Din vilja
Osjälvisk gärning Din värld
Renhetens vita lilja bugade sig på Din färd

Jordfästningen äger rum i Nyeds Kyrka onsdag den 23/9 kl. 13.00. Efter aktens slut inbjudes samtliga till en minnesstund på Graninge Vårdshus. Tänk på Cancerfonden Pg 901951-4. Valfri klädsel.

25 år minsann
Det är Slättåsens
Susanne, är hon inte fin, med sitt vackra flin. Gänget



Vår käre
ARNE MÜHLBACH
* 7/2 1913

har idag lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Lindfors den 11/10 1987.
INGA Per-Arne och Kerstin Henrik

Ditt hjärta som klappat så varmt för de dina
Och ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort skall aldrig bli glömt.

Jordfästningen äger rum i kretsen av de närmaste.

Maria har fått en **LILLASYSTER** *Eva* och *Bo Fredriksen*
Karlstads BB den 15/4 1987



Vi vill fira *Anders Eriksson* på hans nioårsdag med Flaggan i Topp. Anders bor i Sutterhöjden. Mamma, pappa plus syskonen Agneta och Anna hurrar för dig. 21-9-87

Olaf Larsson, Molkom. Ålito år fyller i morgon, onsdag, *Olaf Larsson*, Fageråshöjd, Pl. 1390, Molkom.

70 ÅR fyller tisdagen den 21 april fru *Maria Jansson* född Svensson, Hulleby, Pl. 4872, Molkom. Hon är född i Nyed och har förblivit i hembygden.

70 ÅR fyller lördagen den 9 januari fru **Marta Carlsson**, Fagersåshöjd, Pl. 1305, Molkom. Hon är född i Norra Ny och har länge varit nyedsbo. Hon är mångårig medlem i Nyeds kyrkokör.

91 år fyller lördagen den 16 januari fru **Tekla Amalia Fallgren**, f. Henriksson Asbackahemmet, Molkom. Hon är född i Västerud, Brattfors men har länge varit nyedsbo. Till sammans med maken drev hon i många år affärsrörelse i Nyed.



Oskar Persson, Molkom. Sextio år fyller i morgon, söndag, Oskar Persson, Pl. 2438, Molkom. Han är född i Ostmark och arbetade i skogen där. År 1960 flyttade han till Skoghäll och arbetade i sju år på sågverket. Därefter kom han till Molkom med anställning på Molkoms Bruk. Sedan några år är Oskar Persson bosatt i Lindfors.

80 ÅR fyller söndagen den 31 januari **Ivar Bengtsson**, Krämaregatan 9, Molkom. Han är född i Brattfors. Innan han flyttade till Molkom var han länge bosatt i Björnsålfallet, Fageråsen.



Lördagen den 30 januari fyller **Anders** och **Johan Nilsson** i Slängserud sex år. De gratuleras av mamma, pappa och lillasyster Caroline.

91 ÅR fyller onsdagen den 10 februari **Wilhelm Pettersson**, Åsbacka, Molkom. Han är född i Färnebo. I många år var han bosatt i Repartorp och arbetade då på Tegelbruket i Lindfors, senare med diverse byggnadsarbeten. Han har varit aktiv inom den kooperativa rörelsen, i Folkets Hus. Föreningen i Lindfors och var ledamot i gamla Nyeds kommun kommunalfullmäktige. En tid drev han serveringen vid Mangelbadet.

Det blev en **FLICKA** som fått namnet **Malin Anne Kolvisto** och **Patric Malmqvist** Molkom den 20 febr. 1988

All ev. uppvakning på min födelsedag undanbedes. **Erik Nilsson, Stättåsen**

75 ÅR fyller fredagen den 26 februari fru **Ingrid Carlsson**, Fageråshöjd, Pl. 1303, Molkom. Hon är född i Nyed och växte upp i Angebäck. I och med giftermålet kom hon till Fageråshöjd. Hemmet och familjen har alltid varit hennes intressen.

90 ÅR fyller söndagen den 28 februari f.d. hemmansägaren **Helmer Jonsson**, Stationsgatan 2, Molkom. Han är född i Nyed. Innan han flyttade till Åsbacka drev han länge föräldragården i Skinnartorp.

Vi har fått en **DOTTER** **Gunilla "Myran"** Mandfloren och **Henrik Balogi** Karlstads BB 9/3 1988



Sara Thernström, Molkom. Sjuåringarna fyller i morgon, torsdag, fru Sara Thernström, Såneby 2649, Molkom. Hon är född i Frykerud. I Nyed har hon bott sedan länge och har sina främsta intressen inom hem och familj.

Förra lärarinnan **Elsa Andersson**, Filipstad, avled på torsdagen i en ålder av 85 år. Den bortgångna var född i Geijersdahl, Nyeds församling, och maka till framlidne nämndemannen **Bror Andersson**. Hon kom i unga år till Filipstad och arbetade som lärare vid Filipstads folkskola fram till sin pensionering. Elsa Andersson gjorde sig känd som en skicklig pedagog, omtyckt av elever, föräldrar och kolleger. Närmast sörjande är vänner.

+

Vår Kära
Elsa Andersson
* 10/4 1902
† 24/3 1988
Filipstad
den 24 mars 1988
VÄNNERNA

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O Gud, till Dig

Begravningsgudstjänsten äger rum i Filipstads kyrka torsdagen den 7 april kl. 14.00. Anmälan om deltagande göres till Filipstads Begravningskonsult tel. 0590-101 32.



85 ÅR fyller måndagen den 25 april **Karin Ingeborg Larsson**, Färnebogatan 17 A, Filipstad. Jubilaren är född i Filipstad och bosatte sig 1927 i Persberg. Där var hon bosatt till 1968 då hon med maken åter flyttade till Filipstad.

60 ÅR fyller tisdagen den 10 maj hemmansägaren **Börje Larsson**, Angebäck, Pl. 1520 Molkom. Han är född i Vase men kom med föräldrarna till Nyed år 1942. Nu driver han föräldragården i Angebäck. Sedan ungdomen tillhör han missionsförbundet och är sedan några år ordförande i Nyeds missionsförsamling.

60 ÅR fyller måndagen den 7 mars **Astrid Persson**, Högåsen, Pl. 2350, Molkom. Hon är född i Grängesberg och var åren 1967-79 bosatt i Nyed. Efter en tid i Karlstad återkom hon år 1987. Hon arbetar som hemvärdarinna.



Helena Hedqvist, Väse. På måndagen avled Helena Hedqvist, Väse, efter en kort tids sjukdom. Hon var vid sin bortgång 83 år gammal, och hade hela sitt liv bott i Väse. I mitten av 30-talet började hon tjäna som hemsyster hos vänner och bekanta, och senare blev det anställning i kommunal och privat regi. Helena Hedqvist fick en guldkant på sitt livs höst. Hon uppmärksammades av radio, TV och tidningar för sina vackra dikter. År 1978 debuterade hon med diktsamlingen "I hem och helgedom". Den tog snabbt slut och kom 1985 ut i en andra upplaga. Hennes dikter kommer att leva länge. Hon sörjes närmast av broder, syskonbarn med familjer samt Väse Missionsförsamling.

85 ÅR fyller måndagen den 25 april **Karin Ingeborg Larsson**, Färnebogatan 17 A, Filipstad. Jubilaren är född i Filipstad och bosatte sig 1927 i Persberg. Där var hon bosatt till 1968 då hon med maken åter flyttade till Filipstad.

60 ÅR fyller tisdagen den 10 maj hemmansägaren **Börje Larsson**, Angebäck, Pl. 1520 Molkom. Han är född i Vase men kom med föräldrarna till Nyed år 1942. Nu driver han föräldragården i Angebäck. Sedan ungdomen tillhör han missionsförbundet och är sedan några år ordförande i Nyeds missionsförsamling.

94 ÅR fyller torsdagen den 30 juni **Gunnar Larsson**, Åsbackahemmet, Molkom. Han är född i Alster och kom i ungdomen till Nyed. I många år har han bott i Fageråshöjd. Han tillhör Filadelfiaföreningen i Molkom.

Pernilla Jansson
Dan Eriksson
Molkom, Påskatton



Så här minns många **Aif Kjellin** från hans tidiga filmår i Sverige.

Vår mycket älskade
Aif
* 28/2 1920
† 6/4 1988
OLE MADELEINE MIKAEL, MÅNS MIN, MARIA KJELLIN MED FAMILJER
Syskon
Övrig släkt och många vänner

Gravsättning sker senare i Filipstad. Tänk på I.M.



Bitte Larsson och Torbjörn Swanberg. Karlstad. (Foto: Forshaga Foto & Ateljé, Forshaga) (ANGEBÄCK)

Anna Maria Hildegard Rydberg, Filipstad. Attio år fyller i morgon, lördag, fru Anna Maria Hildegard Rydberg, Jonstorpssvägen 27 A, Filipstad. Hon är född i Nedre Ulleruds församling och flyttade 1961 från Nyed till Filipstad.



Guldbröllop firas i dag, lördag, av **Erik Verner** och **Anna Elvira Larsson**, Björksåsvägen 7, Molkom. De gifte sig den 16 april 1938. (TRÖLKOMSBERG)



I Hammarö kyrka har vigts **Christur Valdestad**, Uppsala, son till framlidne **Valde Larsson** och hans efterlevande maka **Yvonne, Mönsterås**, och **Ulrika Bergström**, Uppsala, dotter till **Björn** och **Marianne Bergström**, Hammarö. Vigselföräntare var **Christina Schenning**.



Ingrid Carlsson och **Tommy Haffling**, Molkom, har vigts i Nyeds kyrka. Samtidigt döptes sonen **Victor**. (Foto: Fotoateljén, Filipstad)

50 ÅR fyller lördagen den 3 september återlidigaren **Ewert Johansson**, Bränningarna, Pl. 1510, Molkom. Han är född i

80 ÅR fyller lördagen den 8 oktober fru **Letty Johansen**, född Forsberg, Svenserud, Pl. 1650, Molkom. Hon är född i Brattfors och växte upp i Nyed. Efter några år i Gillberga kom hon åter till Nyed år 1953.



Erik Larsson, Molkom. F.d. förvaltaren **Erik Larsson**, Molkomsbergs Gård, Molkom avled på lördagen i en ålder av 81 år. Den avlidne var född på Granbäck i Gillberga. I unga år genomgick han Molkoms lantbruksskola och under en tid därefter arbetade han som mjölkassistent för att sedan praktisera lantbruk på ett gods i Ost-Preussen, nuvarande Tyskland. Efter denna tid återkom han till hembygd och arrenderade under några år Ströms silteri i Kila socken. Genom sitt giftermål kom han sedan att arrendera sin hustrus fädermegård i Kila. Efter ytterligare några år blev det åter Gillberga tur, då han anställdes som inspektör på Odenstads gård. Efter fem år fick han så erbjudandet att bli förvaltare på det dåvarande stuteriet Norenberg i Väse. År 1956 köptes gården Molkomsberg. Under sitt verksamma liv hade Erik Larsson en mängd förtroendeuppdrag. Sälunda var han under en följd av år moderaternas ordförande i Nyed, ordförande för jaktförbundet i Nyed, kyrkvård och kyrkofullmäktige, boställsvård, nämndeman m.m. Under de sista 15 åren var makarna vintertid bosatta på Teneriffa. Där tjänstgjorde han ofta som kyrkvård på Casa Sweca. Närmast sörjande är maken **Anna**, broder och svägerskor samt syskonbarnen och många vänner i Sverige och Spanien.



Fira vår goa tös **Marie Nyberg** som fyller sex år idag den 4:e augusti. Hon bor i Sutterhöjden, Molkom. Många grattiskramar kommer från mamma, pappa, Reine, Henrik, farmor och mormor.

Min älskade
ERIK
* 28/1 1907

har idag gått ifrån mig, övrig släkt och vänner i djupaste sorg och saknad men i oändligt ljus och tacksamt minne bevarad.

ANNA LARSSON

Ett verksamt liv har slöcknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämna tystnat
Men vackert står Ditt minne kvar

Begravningsakten äger rum i Nyeds kyrka torsdagen den 16/8 kl 13.00. Efter akten inbjudes till minnesstund på Gränninge Vårdshus. Svar om deltagande önskas till Widens Begr.byrå tel. 054/10 28 00 senast fredagen den 12/8. Stöd gärna Lutherhjälpen pg. 90 02 56-9.

Fru **Elsa Olsson**, Laskerud, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 80 år. Den bortgångna var född i Nyed. Hemmet och familjen var hennes intresse. Närmast sörjande är son, sonhustru och barnbarn samt en syster.

Fru **Tekla Fallgren**, Mejerivägen 20, Molkom, avled på torsdagen i en ålder av 91 år. Den bortgångna var född i Brattfors och kom i slutet av 1920-talet till Nyed. I många år drev hon tillsammans med maken affärsrörelse i Molkom. Närmast sörjande är dotter, barnbarn och barnbarnsbarn.



Min älskade Mamma
vår kära Mormor och
Farmorsmor

**Tekla
Fallgren**

* 16/1 1897

har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Molkom den 18/8 1988

GUNNEL

Kurt och Harriet

Linn, Björn

Leif och Birgitta

Lennart

Ett verksamt liv har
slocknat ut
En flitig hand har
domnat
Din arbetsdag har nått
sitt slut
Och i Guds hand Du
sommnat
Din kära stämma tystnat
har
Men vackert står Ditt
minne kvar

Jordfästningen äger rum i
Nyeds kyrka lördagen
den 27/8 kl. 10.00. Efter
aktens slut inbjudes samt-
liga till en minnesstund i
hemmet.



Grattis syskonen **Bergh** i Molkom som båda fyller år i augusti. **Ida** fyller nio år onsdagen den 17/8 och **Aron** fyl-

Artur Fryk, Fageråshöjd, Molkom, avled på söndagen i en ålder av 81 år. Den bortgångna var bördig från Persberg och bl a bosatt i Geijersdal innan han flyttade till Fageråshöjd. Under sin yrkesverksamma tid sysslade han med skogs- och jordbruksarbete. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn med familjer.



Mats Bergström, Karlstad. Femtio år fyller på måndag distriktsläkare **Mats Bergström**, Gylleniusgatan 9, Karlstad. Han är född i Arvika och upp vuxen i Karlstad. Efter studentexamen 1957 och studier i Uppsala blev han 1967 med. lic. Han var underläkare på Centralsjukhuset i Karlstad fram till 1971 och därefter provinsialläkare i Molkom. Mats Bergström innehar dubbelspecialiteten invärtes medicin och allmänmedicin. Han har nyligen flyttat tillbaka till Karlstad och tjänstgör som distriktsläkare på vårdcentralen Gripen. I sitt läkaryrke har han intresserat sig mycket för hälsoupplysning och han har varit en flitig föreläsare. I många år har han varit aktiv inom Röda korset, bland annat som ordförande i Molkomens Rk-krets. Sång är det dominerande fritidsintresset. Mats Bergström har sjungit i bland annat Allmänna Sängen, OD, Nyeds kyrkokör och för närvarande Norrstrands kyrkokör och Karlstads motettsällskap. Han är en ofta anlitad bassolist i Karlstads musikliv. Sedan några år innehar han biskopens venia. 18-4-88.

Min älskade Make
vår käre Far, Farfar
Morfar och Svärfar

**ARTUR
FRYK**

* 18/3 1907

har i dag lämnat oss, övrig
släkt och vänner i
sorg och saknad.

Fageråshöjd, Molkom
den 18 sept. 1988

KRISTINA

Hildegard

John och Monica

Sven och Lisen

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Nu käre Far Du från oss
farit
upp till en annan bättre
värld
Vi tacka Dig för vad Du
varit
vid hemmets lugna var-
ma hård
De vackra minnena av
Dig
skall ständigt lysa på vår
stig

Jordfästningen äger rum i
stillet.



Sten Ronnemark, Karlstad. Sjuttiofem år fyller i morgon, lördag, före ekonomichefen civilekonom **Sten Ronnemark**, Långgatan 7, Karlstad. Han är född i Nyeds församling och har under 20 år varit anställd hos AB Anders Löfberg, fram till pensioneringen för tio år sedan. Födelsedagen firas på annan ort.

ler sex år fredagen den 26/8. Hurrar gör mormor, Reet och Aste.

1987.
Gertrud Karolina Holmström, Filipstad. Åttio år fyller i morgon, tisdag, fru **Gertrud Karolina Holmström**, Asphytlegatan 4, Filipstad. Hon är född i Brattfors församling, där makarna Holmström under många år inne hade lantegendom och bedrev lantbruk i Forshyttan och senare Mossesrud, som de numera överlät till sonen. Under några år var makarna bosatta i Brattforshyttan, innan de för åtta år sedan blev Filipstadsbor. 27-1-87.

Erik Larsson, Molkom. Åttio år fyller i morgon, onsdag, förre förvaltaren **Erik Verner Larsson**, Björkåsvägen 7, Molkom. Han är född i Gillberga och har tidigare varit bosatt i Brattfors. Sedan 1957 har han varit nyedsbo. Erik Larsson har arbetat inom jordbruket i ungdomen som kontrollassistent och senare som förvaltare.

90 ÅR fyller tisdagen den 10 februari **Vilhelm Pettersson**, Åsbackahemmet, Molkom. Han är född i Farnebo. I många år var han anställd vid Tegelbruket i Lindfors och hade sedan det lades ner arbetat vid byggen m.m. Pettersson har varit aktiv inom den kooperativa rörelsen, varit fullmäktigeledamot i gamla Nyeds kommun och en av initiativtagarna till Lindfors Folkets Hus. En tid drev han tillsammans med hustrun servering vid Mangenbaden.



Grattis charmtrollet **Elinor Karlsson** som fyller 3 år på onsdag. Hon bor på Usterstigen 36 i Molkom och gratuleras av mamma, pappa och storebror Robin.

80 ÅR fyller den 18 mars **Artur Fryk**, Fageråshöjd, Pl. 1180, Molkom. Han är född i Farnebo och kom till Nyed från Brattfors år 1959. Under sitt yrkesverksamma liv har han sysslat med diverse arbeten.

91 ÅR fyller torsdagen den 26 mars **Hilding Oltorp**, Åsbacka, Molkom. Han är född i Våse och hade länge jordbruk i Svensrud, som han överlät på sin son. Oltorp har varit en bygdens förtroendemän och var länge nämndeman.

Grattis storasyster **Therese Larsson**, Graningsvägen 16 i Molkom. På måndag fyller hon 8 år och får många gratulationer från lullebror **Fredrik**, mamma och pappa.

1986.

STOCKHOLM (TT)
Statsminister **Olof Palme** är död. Han avled sedan han skjutits ner i korsningen Tunnelgatan—Sveavägen i centrala Stockholm. **Palme** fördes till Sabbatsbergs sjukhus där han senare avled. 28-2-86.



Man blir förbaskad när man ser hur eggeredningen har behandlat träden. De har beskurit dem på helt fel sätt, säger **Sten Olsson** i Fageråshöjd, där han står vid den beskurna björkullen. 24-4-86 SAMANTARA

Lägenheter ska byggas, trafikmiljön ska förbättras och villaområden avsättas i Molkom. Det kan man utläsa av de förslag till stadsplaneförändringar som nu är på väg till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i Karlstad.

Det gäller främst områdena runt Storgatan (kv Krämare) och Norra Krakerud.



I det här området ska 50 nya lägenheter byggas. Storgatan 9 som idag ägs av HSB, kommer att rivas så småningom. Hyresgästerna är uppsagda från och med oktober i år. 3-6-86.

När det drar ihop sig för marknad i Molkom, drar det också ihop sig till tunnbrodsbak i den gamla bakugnen i hembygdsgården vid Upperud. Där ställde medlemmar i föreningen traditionellt till med ett två-dagarsbak nyligen. På ugnshällen som hämtades från hyttan i Brattfors i mitten av 1800-talet. Det blev åtskilliga kakor ut och in i ugnen under de båda dagarna. Totalt 200 paket som man nu gör kommers på vid Molkoms marknad på lördag. Tunnbrödet från Upperud brukar ha en strykande åtgång. 6-5-86.



Här bakar Lutz Larsson (tornmast) och Anna-Lisa Gustafsson tunnbröd för marknadsköpare. 7-8-86.

Sven Tågmark, Molkom, lämnar posten som ledare för Sveriges bönder.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har han besvärats av en krånglande hals.

– Min röst räcker bara halva dagen. Efter tillsägelse från min läkare har jag därför bestämt att låta hälsan gå före uppdraget, kommenterar Sven Tågmark.

Till ny ordförande väntas valberedningen föreslå Bo Dockered, nuvarande 1:e vice ordförande. 22-4-86.



Han har suttit i LRF:s förbundsstyrelse sedan 25 år tillbaka. – Jag kan med ålderns rätt (63 år) dra mig tillbaka. Det är tid för yngre krafter att ta vid, menar Sven Tågmark.

Du ska veta att den unga molkomstjejen slog sina konkurrenter med hjälpad i Nottingham i söndags. Åke som sagt skjortan av, men köppet killar från fyra nationer. Fotboll. Skulle 22 förare upp i klassen. Standardracer 100.

Hon kommer från Molkom och kör racerbåt snabbast i världen.

– Vi tjejer t-ä-n-k-e-r mer och bättre. Killarna "bösar" för det mesta bara på. .!

Där har du Anna Karin Johanssons, 22, förklaring till varför hon körde skjortan av alla killarna i världsliten i söndags.

Igår kom världsmästarinna hem till gården igen.

isa om det blev livat i skogen en mil utanför Molkom. Jela tjocka släkten ville krama om och "gratta". Inte ist pappa Bengt och brorsan Mats – paret som konterade guldracern. LRF. Anna Karins "present" till sig själv: – Nu kan jag sluta med gott samvete! Har ju vunnit finaste som går att vinna. .! 7-8-86.



HÄR SITTER MÄSTARINNA Anna Karin Johansson upplugen på sin segrarbåt. Det är broder Mats Johansson och sambo Ingemar Jansson som lyfter den och henne, de båda som var med i Nottingham.

Därmed kunde Anna-Karin Johansson från Ångebäck, mellan Fageråsen och Bäckelid stiga upp på prispallen och ta emot sin valförtjänta belöning, en "guldmedalj", en lagerkrans, en verktygslåda och en silverbricka.

FÖRGYLNING

– Fast det var ingen riktig guldmedalj, bara en förgyllning, säger Anna-Karin lite besviket.

VM-tävlingen kördes på en konstgjord kanotbana i engelska Nottingham och man tillämpade Le Mans-start, d.v.s. start från stillastående.

– Det var spännande, säger Anna-Karin. Tänk om man inte får igång motorn i startögonblicket.

MARDRÖM

Den mardrömmen fick Anna-Karin uppleva i första heatet. Konkurrenterna försvann i fjärran och Anna-Karin satt kvar i sin dödstysta båt.

– Det blev en masskrock i första kurvan och loppet blåstes av. Där hade jag tur, säger Anna-Karin.

VISNINGAR
Brattforsheden söndag kl. 13-14 (BAST)

Fritidshus byggt -72, pentry, storstuga, 2 sovalkover, veranda under tak. Uthus med bodar. El, kallt och varmt vatten, telefon. Arrendet betalt i 35 år (skyltar visar mellan Sutterhöjden och Fageråsen). Pris: 60.000:-. 31-5-86.

Med TV-auktionisten och riksdagsmannen Karl-Erik Eriksson från Arvika som utropare gick tisdagseftermiddagens auktion vid DHM-gården i Brattforshyttan som smort.

Dryga 200 hugade spekulanter kom tillstädes och när evenemanget var över hade Karl-Erik varvat utrop med fyndiga historier och klubbade auktionsgods för dryga 35 000 kronor till förmån för DHM-föreningen.



Vad får jag för rivjärnet och decilermätet? Karl-Erik Eriksson var på bästa utroparkamör i Brattforshyttan. Här assisterad av Axel Bengtsson, Kristinehamn. 22-7-86.



I sju års tid har Anna-Karin Johansson, stöttad av pappa Ulf, sålsat härt på sitt bättelärlande. I helgen kom belöningen. VM-seger i engelska Nottingham.



Världsmästaren Anna-Karin Johansson uppskattades på torsdagen av chefer och arbetkamrater på Nards Mekaniska i Molkom. Här hissas hon av Per-Ivar Lund, Börje Nyström och Enar Johansson. 7-8-86.

Loppmarknaden för Flykting -86 som hölls i Missionskyrkan Molkom blev mycket välbesökt. Och det var med glädje som Mats Bergström och Sverker Forsberg meddelade att den inbringat 6 050 kr. 7-8-86.



Huvudansvariga för loppmarknaden var denna kvartett samlad vid bordet. Lisbeth Blmqvist, Ritva och Mats Bergström och Berit Hed.



Det är snickaren Martin Flodman som ser till att ombyggnaden av centralförrådet blir riktigt utfört. 18-9-86.



Nu ska hela rasket rivras... Det handlar om det hus där Cykel-Karlsson har sin affär och verkstad i Molkom. Om några veckor finns inte det huset längre. Grävskoppan kommer att sätta sina käftar i fasaden och tugga ner byggnaden till intet.

På den tomten ska nämligen trevåningsbostäder byggas. Cykel-Karlsson har fått se sig om efter nya lokaler. Och det har de funnit bara ett stenkast från förra inkvarteringen, i f.d. Centralföreningens lokaler på samma väg som tidigare.

Om cirka en månad slår de upp portarna på den "nya" affären.

Även gränshuset med det rivningsaktiva Cykel-Karlsson, där blomsterhandeln håller till, är rivningshotat. Men blomsterhandeln har

kontrakt fram till och med 1987 och innan dess kan ingen grävsropa operera på huset.

Stomme från lada
Vilken historia följer sig bakom huset som nu ska rivras? Vilka har verkat där?

Det finns många frågor att ställa om ett gammalt hus som snart lämnar jordelivet.

För att få en del frågor besvarade åkte FT:s utsände till ort och plats och fick ett samtal med Lennart Svensson vid Cykel-Karlsson.

Nu har Cykel-Karlssons i Molkom flyttat. Under hela veckan pågår "inflyttningspremiären" och folk har strömmat till för att bekanta sig med de nya lokalerna.

— Vi har fått trevsnammare lokaler och värmen är betydligt bättre, säger Kjell Henriksson. 30-10-86.



Lennart Svensson, i Cykel-Karlssons nya affär/verkstad. Den ligger bara ett stenkast från den forna. Den nya adressen är Storgatan 16.

— Nu börjar vi känna oss hemma. Det var lite ovanligt i början. Men det mer lättarbetat här och mindre spring i trappor, säger Kjell.

Natten till onsdag försökte någon eller några bryta sig in i de nya lokalerna. De började bryta upp ytterdören men blev bortskrämda då Lennart Svensson och hans fru sov över i den nya affärslokalen. De räknade kallt med att tjuvar kanske "testar" och gör ett inbrott innan larmet är på plats.

Men det har de ingenting för. Lennarts fru vaknade, och gick ut i butiken. När tjuvarna såg henne sprang de från platsen.

Nu är larmet på plats så tjuvar; gör er icke besvär!

I en pryvlig hög ligger ett 40-tal laxar. Men det är ingen fackman som filéat dem, massor av läckert laxkött sitter kvar på benen.



När Anders Borg från Molkom rastade sina hundar på Brattforsheden gjorde han en märklig upptäckt. Vid foten av en tall låg ett 40-tal laxar och en bit därifrån en död get!



Matt i skogen på Brattforsheden finns Anders Borg den här geten, som troligen är stulen. En bit därifrån ligger ett 40-tal filéade laxar.

Makabert fynd på naturvårdsområde:

15-11-86 (Fortis, på sidan 10)

Nyeds kyrka får ingen ny skylt

Nyeds församling har länge krävt att en vägskylt till Nyeds kyrka skall sättas upp i korsningen länsväg 240-riksväg 63 i Molkom.

Arne Huldén, ordförande i kyrkorådet, har sedan i somras bearbetat berörda instanser inom Vägverket och Trafiksäkerhetsverket, dock utan resultat. Man vägrar bestämt att låta molkomborna få en skylt i det aktuella korset.

— Skylten skulle hjälpa till att hålla sockennamnet Nyed vid liv eftersom det inte nämns på annat håll längs riksvägen. Dessutom är inte kyrkan helt synlig från vägen, säger Arne Huldén. 12-1-87.

Nyeds församling får vägskylt som visar var kyrkan är belägen!

För en vecka sedan fick Arne Huldén, ordförande i kyrkorådet, besked från Vägverket att det ska komma upp en skylt. Vägverket hade då, på mindre än två veckor gjort en helomvändning i ärendet.

Då hävdade man i en skrivelse till kyrkorådet att skylten var obefogad och att för många skyltar även yrar trafiksäkerheten. 17-2-87.

Församlingshemmet i Molkom fyller i år tio år och i söndags firade Nyeds församling detta med pompa och ståt.

Först hölls högmässa i kyrkan under ledning av kontraktsprost Lars-Erik Ohlson och därefter vankades det kaffe och kaka. Församlingshemmet, där man också avtackade vaktmästarparet Maj-Britt och Gösta Eriksson för tio års trogen tjänst. De nya vaktmästarna Rosita och Roy Seltön välkomnades. 16-11-86.

Det var den nionde mars 1976 som Församlingshemmet invigdes och under alla dessa tio år har många arrangemang hållits där, och församlingen har haft mycket nytta av "sitt hus".

Historiken bakom tillkomsten av Församlingshemmet är lång och krokig och började redan i början av 1940-talet. Då försökte några entusiaster med hjälp av lotterier och insamlingar få ihop så mycket pengar att man kunde bygga ett församlingshem.

Svagt intresse
Allmänheten visade emellertid knappt något intresse alls och det var inte tal om att bygga något församlingshem. I början av 60-talet blev det dock annat ljud i skällan, ef-

tersom Tingshuset, där Nyeds församling brukade hålla sina möten och sammankomster, då revs.

— Vi blev både hus- och rådvilla i och med detta, berättar Lars-Olov Einarsson.

Från början tänkte man sig att lägga Församlingshemmet i anslutning till kyrkan men i sista stund ändrade man sig och köpte in området, där hemmet nu ligger av en folkskollärare Alm.

— Och det var tur det, tycker Einarsson, för annars kunde vi varken ha byggt parkeringsplatser eller utökat kyrkogården.

Drivande kraften

Folk föresatte sig att samla ihop pengar och nu ville alla valdige garna ha ett eget hus, så tillför-

fick man ibland in upp till 75.000 kronor om året, vilka sattes in i en särskild fond.

En av de starkt drivande krafterna bakom församlingshembygget var Gustaf Rinér och 1975, då ritningarna presenterades, hade man samlat ihop 680.000 kronor.

Samfälligheten gick därefter in och lånade de återstående 200.000 kronorna och i mars året därpå kunde detta kyrkans hus stå färdigt.

— Vi som sitter här varje dag känner att vi har en plats att vara tillsammans på och byggnationen av Församlingshemmet är något av det allra bästa jag har upplevt inom pastoratet, avslutade Lars-Olov Einarsson.

Anders Edström

En 19-års ungling påkördes vid 02-tiden på söndagsmorgonen på Storgatan i Molkom och fördes i medvetslöst tillstånd till centralsjukhuset i Karlstad där man konstaterar att 19-åringen ådragit sig svåra skallskador och lårbensbrott.

Bilisten avvek från platsen och söks av polisen. Sent på söndagskvällen meddelade jourhavande läkare att 19-åringen fortfarande är medvetslös. 7-2-87.

Nu till sommaren är det meningen att Nyeds hembygdspark i Upperud i Molkom skall leva upp ordentligt. Just nu håller man nämligen som bäst på med att bygga upp ett såghus i ursprungligt skick med tillhörande klingågsbänk och tändkulemotor från mitten av 50-talet.

— Vi kommer att göra demonstrationssågningar för allmänheten och det kommer säkerligen att bli populärt, tror Per "i Upperud" Eriksson, Johnny Sundell, Lars Littorin och Arne Lilja i hembygdsgården.

— Dels gör vi detta för att det är roligt och dels för att vi vill rädda den gamla teknologin. Om vi inte förmedlar den till den yngre generationen, kommer den här tusepokken snart att vara en vit fläck.

Nyeds kyrkokör och Molkoms Musikensembles adventskonsert i Nyeds kyrka på söndagskvällen, som även var jubileumskonsert då kyrkokören fyller 35 år i år, blev en verkligt förnämlig sång- och musikupplevelse. Som vanligt vid sådana här sammanhang var kyrkan välfylld med upp emot 200 åhörare samlade.

I anslutning till konserten firade kyrkokören jubileet med ett efterföljande samkväm i församlingshemmet där tre av körmedlemmarna erhöll Musica Sacra medaljen, nämligen Lilian Davidsson, Hugo Jansson och Hubert Shutrick.



Vid Nyeds kyrkoköras 35-årsjubileum i söndags erhöll fr v Hugo Jansson, Lilian Davidsson och Hubert Shutrick Musica Sacra medaljen för sina mångåriga kör-insatser. 7-12-86.

Kyrkokören leddes med säker hand av kantor Anna-Karin Högberg och dirigent för musikensembeln var Gösta Holmström. De framförde olika verk av kända tonsättare dels var för sig, dels tillsammans i tre avdelningar. Sångsolister var Mats Bergström och Siv Einarsson. Den senare ackompanjerade även på piano liksom Anna-Karin Högberg samt hennes företrädare på kantortjänsten i Nyed Anders Göranson, som nu gjorde ett uppskattat gästspel i sin gamla församling.

Efter processionshymnen "Gloria en exelsis deo" framförde kören och musikensembeln "Lovsång" av Edw. Rendahl. Därefter följde "Jubilato deo" av Mozart samt Hovlands "Den kung vi väntar" och Wennerbergs "Görer portarna höga" med Siv Einarsson respektive Mats Bergström som sångsolister.



Johnny Sundell är den motoransvarige och skall se till att den här gamla tändkulemotorn på 35 hästkrafter får sågen att gå. 12-2-87.



Fageråsens bygdegård kommer att rustas för cirka 100.000 kronor.

— Ombyggnaden är nödvändig. I dag saknar gården bland annat toaletter, säger bygdegårdsföreningens ordförande Roland Karlsson.

— Vi räknar med ett betydande handikappbidrag och då vi gör det mesta av arbetet själva ska vi inte behöva dra på oss några skulder, fortsätter Karlsson.

Inom föreningen finns flera snickarkunniga och yrkesmän som kan hjälpa till att hålla nere kostnaderna. Dessutom har traktens skogsägare lovat att skänka timmer. Timmer som kan säljas eller bytas bort mot byggmaterial. 18-12-86.

— Etapp ett räknar vi med att köra igång så fort våren kommer, berättar Roland Karlsson.

Att JUF-gården skänktes och gjordes om till hembygdsgård berodde på att ägarna ansåg att alla boende i trakten skulle ha nytta av gården. Det har också visat sig att gården utnyttjas mera än tidigare.

Roland Karlsson framför Fageråsens hembygdsgård som skall byggas om i vår. Blå blir det en utbyggnad vid entrén.

Bombhot mot Gästgiveriet i Grythyttan

Grythyttans Gästgiveriegård bombhotades vid 19-tiden på söndagskvällen. En man ringde och varnade att 50 kilo dynam skulle spränga anläggningen i luften inom några minuter.

Polis larmades, men några ytterligare åtgärder vidtog inte. Den anställda som tog emot samtalet ansåg sig nämligen känna igen rösterna på personen som inte var obehärd. Hotet togs därför med en nypa salt. Lyckligtvis kom heller aldrig någon smäll.

Visst är det skönt att vara hemma hos familjen efter sju månaders kryssningar i Medelhavet och Karibiska farvatten, tycker filipstadstjejen Lena Hallén. Nu umgås hon med syster Maria och hunden Frida så mycket det går. 24-1-87.



Lena fortsätter och berättar. Om San Francisco med sin Golden Gate-bro och sin fängelse Alcatraz. Om hur hon suttit på hästryggen och ridit ut efter den enorma beachen i Acapulco. Om hur hon blivit bestulen i Brasilien. Och så New York förstås.

— Jag kan mycket väl förstå hur de svenska emigranterna kände sig när de fick se frihetsgudinnan i inloppet till New Yorks hamn. Men den största tilldragelsen inträffade i november i höstas, när fartyget gjorde en Europatur. För i Madeira fick Lena kärt besök.

— Det var när pappa Sigge och mamma Signe kom ombord. Det var det bästa som hände under de här månaderna, när jag fick visa dem runt på fartyget och de fick träffa mina kamrater.

Vinter, kyla och frostiga vindar är något som vi vanliga filipstadbor börjar att tröttna på, men det finns personer som tycker tvärtom. Fråga bara Lena Hallén på Sparbanksgatan i Filipstad: — Jag har fått nog av sol och värme, det är något som jag vill slippa undan för tillfället. Tacka vet jag riktig svensk vinter med klar och kylig luft.



Thomas Wassberg är årskad överallt, i Värmland, Jämtland, Norge och Västtyskland...! Här hyllas han av tusentals tyskar, österrikare, schweizare, några norrmän och möjligen ännu något fler svenskar efter VM-guldet i går. 13-2-87



Nu verkar SJ ha bestämt sig för att riva stationshuset i Molkom.

Det sade Stig-Börje Asp i Molkoms Företagsgrupp vid dess lunchmöte i fördags. Anledningen var att SJ beslutat sig för att hyra på fastigheten skall bli hela 400 000 kronor per år (!).

Det har länge varit diskussioner om det gamla Stationshuset i Molkom och SJ har tillfälligt inte visat någon vilja att bevara byggnaden, något som många nyedsbor vill.

— Det finns många företag på orten som skulle vilja hyra byggnaden men förut har SJ inte fått några svar från SJ om vad de skall göra med huset, säger Stig-Börje Asp.

— Nu säger de att de är villiga att hyra ut men hyran de begär är orimlig och dessutom vill de att reparationer för 1,5 miljoner skall utföras av en eventuell hyrestagare. Detta visar att SJ inte har några som helst planer på att bevara stationsbyggnaden.

— På andra ställen har man hyrt ut liknande fastigheter för bara 4.000 kronor i månaden. Molkoms Företagsgrupp tänker dock inte ge upp utan tänker fortsätta "bräka" om den gamla stationen. 2-3-87

Värmlandsbergs LRF-avdelning har haft årsmöte under ledning av ordföranden Levi Ångebrant, Stensta, Filipstad, som i närmare 20 år innehaft detta uppdrag men nu på egen begäran avgick. Han efterträddes av Carl-Gustaf Hjalmarsson, Perjans-torp, Brattfors, tidigare vice ordförande.

Från länsförbundet av LRF deltog dess ordförande Lars Larsson, Kil. "Vad händer med lantbruket i Värmland" och "Vad innebär fortsatt spannmålsöverskott" var några frågeställningar som diskuterades i anslutning till årsmötet.



Avgående LRF-ordföranden Levi Ångebrant, Filipstad, blev avtackad med blommor vid årsmötet och överlämnar till ordförandeklubban till nyvalde ordf. Carl-Gustaf Hjalmarsson, Perjans-torp. 21-2-87.

Avtackning
Efter anförandet blev avgående ordf. Levi Ångebrant avtackad för sitt 20-åriga ordförandeskap med blommor av nye ordföranden Carl-Gustaf Hjalmarsson, och från länsförbundet överlämnades ett bordstandar av ordföranden Lars Larsson. Vid årsmötet blev också avgående sekreteraren Folke Mattsson, Nordmarkshyttan, avtackad och fick motta blommor.

Nyeds MHF-avdelning har haft ett välbesökt årsmöte på Solhälla i Molkom. Det inleddes med parentation över under årets bortgångna medlemmar. Under kvällen utdelades även veterantecken för 25-årigt medlemskap till Sven Lander, Sutterhöjden, och vidare visade Enar Bergman diabilder samt berättade från en resa till USA som han genomfört.

MHF-distriktet representerades av CG Aslund, som lämnade information om den riksomfattande 0,0-kampanjen, som MHF tillsammans med ett flertal andra organisationer går ut med. Verksamheten inom avdelningen rapporterades ha varit god under det gångna året med medlemsträffar, utflykter och arrangerat familjerally bl a. Det senare räknar man med att kunna återupprepa med sam-

ma goda deltagande detta år. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Nils Lander som ordförande, Alf Thudin sekreterare, Edvin Pettersson kassör samt Arne Olsson och Leif Molteberg. Suppleanter är Helena Thudin, Martin Flodman och Urban Holmstrand. Revisorer Ivan Jansson och Uno Eriksson. Årsmötet avslutades med kaffe och dopp under gemytlig samvaro. 28-2-87.

Den före detta riksledaren kom, när det var dags att stänga apoteket för dagen. När alla kunder fått ut på sina recept, när personalen var på väg hem. När bara apotekaren själv fanns kvar. Då kom den före detta riksledaren. Förra distriktsveterinären Birger Furugård. Mannen som ville bli Sveriges "führer". Mannen som känt Hitler och som brevväxlat med Himmler. Men nu var han en åldrad, skröplig man, som sällan talade om åren då han var landets nazistledare och for fram och tillbaka mellan Sverige och Tyskland.



Idag är apoteket i Molkom förvandlat till fritidsgård. Det var hit, till den vackra trävillan, som den f.d. riksledaren Birger Furugård gick för att få en pratstund. Och Ambjörn Heden lyssnade. 4-3-87.

"Klackarna i grannens golv" var en form av underhållning som slog i en uträp på fullsatt bygdegård i Fageråsen. Saffletaterns professionalism gjorde sig ständigt påmind, även om materialet kanske är i mästigare laget för blott två skådespelare. Över 60 Ferlin-dikter i ett tempofullt och komprimerat program.

Lördagskvällen Ferlin-program i Fageråsen var ett samarrangemang mellan Vuxenskolan och Nyeds östra CKE-avdelning, och samtidigt ett led i Vuxenskolas litterära projekt. Värmländska författare.

I Molkom är sammanhållningen och solidariteten mellan företagar-kollegerna mer än god. Ett talande bevis på detta gavs under tisdagen. I samband med det sedvanliga lunchsammanträdet som Molkoms Företagsgrupp gått i bräsken för, beslöt nämligen spontant om en insamling för att täcka böterna som den nyligen åtalade mackägaren i Molkom dömdes till av tingsrätten för den allmänfarliga vårdslöshet han ansågs ha varit vållande till då han med ett bostskott skrämd iväg ett par inbrottsjuvar från bensinmacken. I går överlämnades det insamlade beloppet för vidare befordran till statskassan.



Ferlin-tänkon häntat sig hemman i Fageråsen bygdegård i fördags kväll, då Sonja Sködequist och Enar Bergb från Saffletaterns bygd på Ferlin-kabaren "Klackarna i grannens golv".

Molkoms Röda Kors-krets firade 70 år i lördags i samband med årsmötet i närvaro av ett stort antal medlemmar. Med sponsorer stöd hade en förmålig jubileumsskrift sammanställts och presenterades av kretsens ordförande Mats Bergström, som f.ö. lämnade uppdraget i samband med årsmötet på grund av att han inom kort även lämnar Molkom för Karlstad.

Mats Bergström avtackades med blommor och gavs. Han efterträds som kretsordförande av Nils Brodin som nyvaldes i styrelsen. Röda Kors-distriktet representerades av sekreteraren Helene Larsson-Westman, som delade ut förtjänstecken, -märken och blommor till fem förtjänta medlemmar.



Avgående RK-ordföranden i Molkom Mats Bergström och distriktssekreterare Helene Larsson-Westman flankerar en av RK-kretsens veterana Ingrid Graner som erhållit förtjänstecken och blommor för de tjänster hon gjort och get. 12-3-87.



Sj vill riva det kulturhistoriskt värdefulla stationshuset i Molkom. Men sedan centerpartiet i Nyed slagit larm, ska kommunstyrelsens ordförande Lennart Pettersson försöka förmå SJ att istället skänka huset till företagarna i Molkom.

Sj vill riva det kulturhistoriskt värdefulla stationshuset i Molkom. Nu ska kommunstyrelsen i Molkom. 10-3-87.



Vårdagjämning...

Vårdagjämningen bjöd minnsann på blandat väder och frågan är om inte våren är väldigt långt borta. Birger Viklund i Ekshärad har väl spått att det skulle bli en väldigt lång vinter i år.

Fram till i maj skulle vi få behålla vintern. Det torde stämma om man närmare begrundar NWT-fotografen Stephen Hurfords bild tagen under helgen i Mangskog.

Hos Ann-Maj Hagström i Mangskog var det snö nästan ända upp till taknocken med svårigheter att ta sig ut genom dörren (bilden). Aldrig har vi väl längtat så efter våren som i år.

STOCKHOLM (TT)
 Filmaren Jan Lindblad avled på söndagskvällen på ett sjukhus i Sri Lanka. Han blev 54 år.
 Han lades in på sjukhuset för några dagar sedan för njurbesvär. Lindblad led sedan länge av diabetes.
 Han befann sig i Sri Lanka för att för TV:s räkning spela in en natur- och djurfilm. 5-4-87.



Jan Lindblad blev 54 år gammal.

dessutom göras om och användas för vanliga bussfärden. Landstinget i Värmland utnyttjar bussen bland annat för att transportera rehabiliteringspatienter från Karlstad till Filipstad eller Hagfors och för att köra nyfödda som ligger i kuvs till Göteborg, där de kan opereras.



Peter Sundqvist brukar ofta köra bussen och ambulanssjukvårdaren Lars-Olof Lövenhamn följer ofta med på "uppdragen". Lars-Olof var dessutom en av de som var med och utformade bussambulansen. 17-3-87.

I Molkom bor Göran Sundqvist och han äger ett mycket ovanligt men samtidigt väldigt nyttigt fordon som dessutom är det äldsta och kanske enda i sitt slag i Sverige. Fordonet Göran äger är en ambulansbuss med plats för hela fem sängbundna eller tolv rullstolsbundna patienter samt intensivvårdsutrustning och sjukvårdspersonal. Bussen kan



Hitills har samarbetet fungerat mycket bra, anser Göran Sundqvist i Molkom som äger bussambulansen. 17-3-87.

Våren firas i Molkom
 Våren hälsas välkommen på Valborgsmässoafton i Molkom. Det sker i Bruksparken klockan 20.30. Där blir det värtal av Siv Einarsson, en brasa kommer att tändas och så blir det fyrverkeri! Nyeds kyrkokör håller i träderna för valborgsaftonens värfirande. 28-4-87.

Okänd talare i Molkom
 Det blev ett fel insmugit torsdagens tidning. Det gäller en notis om valborgsmässofirandet i Molkom. Vem som håller värtalet är hemligt. Det är det ingen som som vet i förväg, utom möjligen värtalaren själv och kanske arrangören. Det är i alla fall inte Siv Einarsson som värtalar, vilket härmed dementeras. 30-4-87.



Leden av värfirare var täta i Bruksparken i Molkom på Valborgsmäs.

Kyrkokören som både stod för det trivsamma arrangemanget och vacker sång, framförde under ledning av kantor Anna-Karin Högberg ett flertal av de välkända värvisorna samt avslutade reperetoaren med Värmlandsvisan, alltmellan brasan flammade mot skyn i bakgrunden, påpassad och ompysslad av brandmän på vakt.



Sibylla Nyström värtalade i Bruksparken i Molkom.

Vårtalet hölls av Sibylla Nyström, lärare tillika studieledare inom Vuxenskolans Nyeds-avdelning. Hennes tal kom nu inte att handla värst mycket om själva våren utan desto mera om nödvändigheten att bättre värna om de framtida mänskliga livsbestingelserna på vår planet. Om att slå vakt om miljön och ingjuta framtidstro hos de unga.

Vandringspriset var tänkt att stå sig i minst tio år. Men se det tyckte unge backhopparen Ulf Hagelin var allt för lång tid. Så efter fyra år knep han det för alltid den här säsongen.



Efter bara fyra år la Ulf Hagelin beslag på Stig Johanssons poängpris som egentligen skulle ha hållit sig i tio år. Ulf Hagelin har varit den flitigaste poängplockaren under tre år och därmed utföll vandringspriset enligt stadgarna. 7-4-87.

Islossning i Molkom?

Nu stiger spänningen bland de 170 tippare som gissat på när islossningen i Molkom ska äga rum. Det är nämligen en middag för två som hälgar som förstapris.

Den rådande värmebøljan som för tillfället går hårt åt den porösa isen tycks ställa de flesta tips på huvudet. För när Lennart Svensson i Marknads-kommittén, som anordnar tävlingen, räknat och sorterat alla svar visar det sig att ett stort antal tippare antagligen är för sent ute.

En majoritet har gissat på förra årets islossningsdatum som var den sjunde maj. Nästan lika många har lagt sin röst på 11 maj och andra datum som är populära är 4 och 6 maj. 30-4-87.

Vårfrudagen 1857 tillträdde Gästgivaregårdsbyggnads-skyldige i Nyeds härad snickaren Jonas Vadmans fastighet i Upperud. Det var början till det som i dag heter Nyeds Hemmansägares Förening.

Det är en intresseförening där alla som har i mantal satt jord i Nyeds socken är medlemmar. Föreningen äger skogsmark och en del andra tillgångar. En del av den årliga avkastningen delas ut till ändamål som är av gemensamt intresse för bygden.



Hembygdsgården i Upperud (bilden) är en av de fastigheter som Nyeds Hemmansägares förening skänkt för gemensamma ändamål i bygden. Hemvärdsgården med logen är andra gåvor under åren och nu fyller den unika föreningen 130 år. 26-3-87.

Eftersom det var Marie bebådelse dag hade hembygdsgården bakat våfflor till alla åhörarna som var över 30 st.

Efter att alla hade ätit sig mätta hälsade Per Eriksson, hembygdsgården, välkommen (Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör) och började med att berätta lite om hembygdsgårdens historia.

När hon står på toppen lägger hon av!
Molkomtjejen Anna-Karin Johansson, världsmästare i båtracing Standard 400 cc, har efter sju års tävlande beslutat sig för att lägga av med båtåkandet.

— Jag har inte tid. Mittens lantbruk kommer att ta mycket tid i anspråk. Han har ställt upp på mig och mitt tävlande. Nu är det jag som ska ställa upp för honom, säger Anna-Karin.



Inget tävlande den här säsongen säger Anna-Karin här, vid sin arbetsplats på Nords Mekaniska. 28-3-87

Började tidigt
Redan som 14-åring, för sju år sedan, började hon tävla. Och det har varit både roliga och jobbiga år. Det jobbiga är resorna till och från tävlingar.
— Som exempel till en tävling i Västervik. Dit är det cirka 40 mil.
— Då får man börja packa dagen före, åka 40 mil, vara två dagar på tävlingen och åka hem på söndagskvällen, sedan upp och jobba på måndagen, säger Anna-Karin.

Inte tröttnat
— De helger det är tävling kan man lugnt glömma att göra något annat...
Det är baksidan av tävlandet. Själva "racet" är det som väger upp alla besvär.
— Jag har ju inte tröttnat på att åka båt. Det finns inget roligare. Men det är först när man kommer ut på sjön som det är roligt.

I år blir det inget racerbåtsåka av för Anna-Karin som har sitt dagliga arbete på Nords Mekaniska i Molkom. Men helt har hon inte släppt tanken på att tävla igen.
— Vi får se hur det blir nästa år, säger hon.



Karin Forsberg bakar våfflor. 29-3-87.

Kinaafton bjöds det på i Fageråsens hembygdsgård på tisdagskvällen.

Torsten Svensson, till vardags kommunalråd i Karlstad kommun berättade och visade diabilder från en resa han hade gjort i österled till Kina.

Ett 30-tal personer kom för att höra honom berätta om sina upplevelser och iakttagelser i det ännu, som turistland, unga Kina.

— Jag var imponerad av att folk såg välmående ut. Det är helt klart att Kina har ingen svält bland sin befolkning trots att de är så många, ansåg Torsten Svensson.

— De har lyckats med att klara ut den biten i varje fall vad jag kunde se.

— Visserligen har de ingen hög standard men å andra sidan lever de ganska väl i alla fall.

Statustänkandet har tydligen inte nått Kina i någon större utsträckning, än.

Fler kanaler

— Men de har i alla fall fler teve-kanaler än vi och trots enkla bostäder hade de ofta teve och var stolta över detta.

— Hur de kunde ha råd med en sådan är en gåta för mig. Genomsnittskinesen tjänade 240 kronor och en cykel kostade 600 får man förmoda att en teve inte kostade mindre, säger Torsten.

— Det är ett imponerande land för de har ju så mycket av den gamla kulturen bevarad.



Gunnel Lander såg till att kaffet var varmt för de 30-talet som kom till kinaaftonen. 27-4-87.

Fredagen den första maj är det dags för den fjortonde upplagan av Karisänglunken — gå-lunka-löpp-loppet för såväl gamla som unga, vilket årligen hålls i Bäckelid, elva kilometer sydöst om Molkom.

Vanligtvis brukar det åtta kilometer långa loppet gå i skogsterräng men i år är snötäcket för djupt, något som betyder att man får ta till "reservbanan" längs vägarna mot Viberg och Slängserud.

Det är Sportklubben Örnen i Molkom som står som arrangör till Karisänglunken som gick för första gången 1974, eftersom vintern det året var snöfattig och det var svårt att åka skidor. Örnen bestämde sig då för att ordna ett motionslopp till fots som kompensation.

Jogging började bli på modet i samma veva och därför blev Karisänglunken väldigt populärt. Det var många nyedsbor som sprang eller gick den knappa milen. Deltagarantalet blev högt också därför att loppet ingår i Örnen's motionsklassiker Fyrlövern.



Aven om Aste Flodman, banansvarig för Karisänglunken, ger sig ut i skogen med snöskysffel har han inte fö undan all snö till den första maj. Detta betyder att loppet även i år går längs "reservbanan". 16-4-87.

Karlstad kommun satsar 92 000 kr på att främst campingstugorna som färdigt är här redan pågått en tid.

Planerna på en tennisbana oerförd i kommunens femårsplan.



Campingstugorna vid Mangerbodens rensrens just nu. De har varit mycket nedgångna inredning och har sedan länge varit i behov av upprättning. 25-5-87.

— Våren är ett under som öppnar våra ögon för Årets, och därmed livets, eviga cirkel!

Så lyriskt beskrev Dramachefen och Ekshärads-sonen Lars Löfgren den rådande årstiden, då han höll talet till denna i samband med valborgsmässofestligheterna på Ekshärads Hembygdsgård.



Väderspåman Birger Wiklund och Dramachef Lars Löfgren — två Ekshäradskindisar som stötte ihop under hembygdsgårdens valborgsmässofirande. 2-5-87.

Uthyrning av tandemcyklar, cykelkarror och tält — är detta rätta sättet att hålla turisterna kvar i Molkom?
 Detta tror Lennart Svensson, välkänd köpman i Molkom. Lennart skall i sommar satsa på att marknadsföra cykelsemester som ett vettigt alternativ för turisterna.
 — Vi får se hur det går i sommar. Slår det väl ut fortsätter vi även nästa år, säger Lennart Svensson. 25-6-87.



20.000 besökare på två dagar — årets Molkoms marknad blev ett alltigenom lyckat evenemang.

Fredagens lovande markandsupptakt följdes av en oväntat bra fortsättning under lördagen, då det var i stort sett lika mycket besökare.

Lördagens program bjöd på attraktioner som Filipstads Accordeon Club, Larzans Svänggång, Team Frihet, hundsporten Agility samt logdans i Upperud.

De arrangerande föreningarna i Molkom fick ett rejält ekonomiskt tillskott från årets marknad. Enligt Anders Borg i marknadsledningen var det nu det bästa året någonsin.

— Vi är väldigt nöjda. Organisationen flöt perfekt, publiken ställde upp bägge dagarna.

Kommer Molkoms marknad att utökas ytterligare till nästa år?

— Vi får väl se. Nu har vi utnyttjat vårt utrymme på Stationsgatan maximalt och det

verkar vara en lagom stor marknad för Molkoms del. 150 försäljare mot fjolårets 80 är riktigt bra, konstaterar Anders Borg.

Fortsatt folkfest
 Molkoms marknad blev en folkfest även under lördagen, mycket tack vare att vädrets makter var på arrangörernas sida.

Programmet var rikhaltigt. Hundsporten Agility demonstrerades som under fredagen, musikunderhållningen utgjor-

des av Filipstads Accordeon club, den duktiga molkomsgruppen Larzans Svänggång samt Team Frihet.

Själva marknaden med tivolli och försäljning slog igen vid 18-tiden.

Traditionell logdans i Upperud bjöds det på mellan 21 och 01 till musik av Engmarks orkester. En mycket välbesökt dans, som alltid under Molkoms marknad.

Dessutom hade ett musik-evenemang i Asvallakolan anordnats för den yngre publiken, även detta blev ett uppskattat inslag.

29-30-31-7-87

För 20 år sedan

Tio i fem på morgonen den 3 september 1967 stannade samtliga bilar i hela landet. Det var i och för sig inte många som var i rörelse; inte så dags på en söndag.

Just den här söndagen var det dessutom ännu färre än vanligt. Det var bara fordon med tillstånd som över huvudtaget fick vara ute på vägarna: taxi, polis, ambulanser, ett fåtal privatbilar. 2-9-87



Jubilerande Nyeds-konfirmander tillsammans med söndagens jourhavande präst, komminister Göran Mellander, Älvsbacka. 10-20-30-40-50-60-år. (Spålar 60 år) 14-6-87

Nyeds kyrkokör höll i söndags kväll sin traditionella vårkonsert i kyrkan. Den inleddes med att Anna-Karin Högberg spelade von Kochs Vårpastoral för orgel och sedan sjöng kören till orgel från orgelläktaren Lovsång av Rendahl och Över land och sjö, Din sol, folkmelodi från Älvdalen.

Hela programmet blev en lovsång till våren och vår vackra natur.

Efter processionshymnen Alta Trinita Beata sjöng kören från koret i denna ljuva sommartid av Ohrwall där Karin Wallgren medverkade med flöjt och Anna-Karin Högberg på piano. Så följde "Lövsång" av Elmehed, "All världen nu sig gläder" av J. Steuerlein och en engelsk folkmelodi, O, lär mig Gud.

Till pianoackordemang av Anna-Karin spelade så Karin Wallgren på flöjt Rachmanninovs Vocalise, en underbar upplevelse.

Vad vore en vårkonsert utan Waldemar Ahlens ljuvliga Sommarpsalm, Den och G. Wennerbergs "Det ären kostelig ting" avslutade konserten. Mats Bergström sjöng solo i det sista numret och Siv

Einarsson ackompanjerade till på piano.

Som avslutning sjöngs unisont Den blomstertid nu kommer.

Men före slutspalten blev det en extra högtidlighet. Makarna Ritva och Mats Bergström har flyttat från Molkom. De tog nu farväl av församlingen. Mats tackade för tiden i Nyed, för gemenskapen i kyrkokören och alla fina stunder i kyrkan. Som tack överlämnade de ett "uppståndelsekors" i gåva.

Ordföranden i kyrkorådet Arne Huldén, kyrkoherde Anne Wikner och kyrkvårdarna överlämnade blommor och en bild av kyrkan som minne till makarna Bergström, Huldén framförde församlingens stora tacksamhet för allt vad de varit för församlingen. 24-5-87.

Hans Adolfsson, Filipstad talade vid Centerns torgmöte i Filipstad på miljödagen. Maj-Britt Hugelén och Ingeborg Andersson närmast till.



På Centerns miljödag den 5 juni, som är ett riksomfattande arrangemang, svarade Centern i Filipstads kommun för två offentliga torgmöten, dels i Nykroppa samt på Lilltorget i Filipstad.

Talare var vid båda platserna C-ordf. Hans Adolfsson, Filipstad. Dessutom inlämnade fullmäktigedamoten Leif Kjellgren, Lesjöfors, till Filipstads kommunfullmäktige en motion men förslög om instiftande av ett miljöstipendium.

Nyeds kyrka i Molkom har alltid spelat en stor roll för människor på orten, inte minst förr i tiden, då det kyrkliga medvetandet var mer utbrett än i våra dagar.

De allra flesta tycker att Nyeds kyrka ligger väldigt vackert på den smala landtungan mellan Molkomsjön och Borsjön och faktum är att detta har man ansett ända sedan slutet av 1500-talet. Det var nämligen då den första kyrkan på Ed, som området kallades, uppfördes.

Den kyrka som nu ligger på Ed är den tredje i ordningen och den har tack vare åskledare inte råkat ut för samma öde som de båda tidigare kyrkorna: dessa träffades nämligen av blixten och brann ner.



— Den här gamla kororgeln från 1700-talet är bland det finaste vi har här i kyrkan, tycker kyrkoraktmästaren i Nyeds kyrka, Roy Bergling. 9-7-87.

UNIKA SPÅN

Kyrkan är en korskyrka helt byggd i trä. Kyrkan saknar torn men på koranittens prydliga spån är kladdad med rödfärgade spån och trots att kyrkan är över 280 år gammal finns många av de gamla, ursprungliga spånen kvar. Detta gör kyrkan unik i trakten.

Interiört är Nyeds kyrka synnerligen vacker och präglas av de frilagda kränfurustockarna som väggar är byggda av. Altartavlan är något av det ståtligaste i kyrkan och den uppfördes troligen redan 1717 av Borje Löfman från Märrestad, vilken bland annat smidat altartavlan i Märrestads domkyrka samt byggt predikstolen i Skara domkyrka.

KORORGEL

Mest soift är församlingen dock över den gamla kororgeln som tillverkades av Elias Wittig i Schiesten år 1707. Den kom till Nyeds kyrka 1725 och användes ända fram till 1881, då Molkoms Folkhögskola köpte den och använde den i ytterligare några år.

Nordiska museet tog dokumenter hand om orgeln och där låg den nerpackad i 60 år, innan den renoverades av två bröder från Sandviken, Norbergs, och återinvigdes 1959. Så sent som i lördags arrangerades en konsert med kororgeln i kyrkan.

I kyrkan finns det naturligtvis många fler föremål än altartavlan och kororgeln och tack vare Per Erikssons och Stig Normans arbete är det lätt att få reda på mer om bruk, normer, korklockan, dopfonten, predikstolen och allt det andra.

Det är bara att åka till kyrkan och hämta ett häfte...

ANDERS EDSTRÖM

Som på många andra håll ställde det idoga regnandet till problem med midsommarfirandet vid Upperuds hembygdsgård i Molkom. Där skulle bli dans kring midsommarstång på gräsplanen var det tänkt. Precis som under de senaste 22 åren hittills. Men se det ville inte gräsmatten som var nära nog vattendränkt. 83-6-87.

Men i Upperud har man resurser att klara av det mesta, som hembydsföreningens ordf. Per Eriksson mycket riktigt också påpekade när han hälsade de cirka 200 midsommarfirare som mött upp välkomna till dansen, lekarna m.m.

Så det dansades sedan. Gammal och ung virvlade omkring till tonerna från dagspel och gitarr när musikanterna spelade upp den ena gamla välkända dansleken efter den andra.

— Men aldrig hade vi velat annat att vi skulle få spela upp till midsommardans inomhus här på Upperud, kommenterade de två Bjällerudsflickorna.

Mellan "småskurarna" på gick lotförsäljning utanför logen och för den som kände sig hägad fanns kaffeservering och annat gott att fresta magen med under eftermiddagen.

Så kunde Bjällerudsflickorna spela upp till dans kring stängen i dunkla skenet från taklamporna och dagsljuset som strömmade in genom de öppna logdörrarna.

Molkom

En okänd mängd mediciner stals under den gångna veckohelgen vid ett inbrott i vårdcentralen i Molkom. Bl. a. lugnande och kramplösande medel.

Någon hade tagit sig in på vårdcentralen genom att krossa en fönsterruta. Samtliga utrymmen var genomsökta och tjuven eller tjuvarna hade kommit åt medicinskåpet samt en s.k. akutväska, där man tillgripit en okänd kvantitet av läkemedlen Stesolid, Fortalgisic och Spasmatofosen. 16-7-87.

Villainbrott i Molkom

Genom att krossa fönster har tjuvar hämsökt tre villor i Molkom. Inbrotten skedde under helgen.

I en villa på Skolgatan kom tjuvarna över bankböcker, kontanter och utrustning till kamera.

Tjuvarna har också tagit sig in i en villa på Ringvägen och plöckat med sig nycklarna till villan, en bankfäcksnyckel, smycken och en videoutrustning.

Slutligen bröt sig de objudna gästerna in i en villa på Granstigen där man stal smycken, klockor, en myntsamlings och frimärksamling. 6-9-87.

En gammal "stenmangel" kom till heders när Nyeds hembygdsförening hade sitt andra "söndags-öppet-hus" vid gården i Upperud.

Demonstration av mangling när seklet var ungt, sångunderhållning och uppläsning av lokal biografi, hörde till huvudattraktionerna och det blev ett nytt lyckat arrangemang.



Gerda Forsberg (närmast) och Gunni Hjalmarsson med den gamla stenmangeln bakom sig. 12-7-87.



— Tre kräftor i samma häst, inte dåligt... Kräftpremiären igår började onekligen bra för Stefan Hagelin och Anna Göransson, som fiskade i Snobbrannan i centrala Filipstad.



Skillerälvens först upptagna kräftor. Vem vet, åtminstone inte Ulf Hagelin. Strax efter klockan fem var eftermiddag hade han redan fiskat upp tre skapliga exemplar.

Stenmangel

På turet kunde den som så önskade vandra runt och bese utställningen av steket i "Lillstugan" eller besöka mangelboden där Gunni Hjalmarsson och Gerda Forsberg demonstrerade den gamla stenmangelns funktion.

— Så här mangel har jag dragit åskulliga gånger i min ungdom. Det var ett fäsligt jobb, förklarade en äldre gentleman bland besökarna. Men Gunni Hjalmarsson, som för dagen skötte den med stenbultingar väl belastade "mangeldragvagnen", tyckte inte att det var speciellt påfrestande. Så här har hon också tekniken väl inövad, vilket är ett måste om manglingen ska ge effektivt och smidigt tillväga.

"Tjuvfiske..."

På vissa håll var det uppenbara tjuvstarter på kräftpremiären. Men vad gör det när egentligen den första lagliga dagen var idag...

Ulf Hagelin hade redan ett par minuter över fem fått tre kräftor, Tjuvfiske, eller?

— Nej, det tror jag inte. Dessutom har jag redan kastat tillbaka ett par som var för små.

I fjol fiskade inte Ulf Hagelin i Skillerälven. Dessförinnan har han tillbringat kräftpremiären här ett par år, dock inte med någon större fångst.

Men, för att återvända till det olagliga fisket.

Filipstadspolisens för dagen speciella "kräftpatrull" gjorde sina rundor vid Skillerälven även under eftermiddagen.

Skoghalls- läkare till Molkom 15-8-87

SKOGHALL Företagsläkare Bo Nyström, Skoghallsverken slutar troligen sin tjänst vid årsskiftet för att tillträda som distriktsläkare i Molkom. Där efterträder han Mats Bergström.

Bo Nyström, född i Umeå och bosatt i Värmland sedan 1971, har arbetat inom Skoghallsverkens företagshälsövård i sju år. Dessförinnan har han bl.a. tjänstgjort som distriktsläkare på Kronoparken.

Nu tycker jag att jag för min personliga utveckling vill byta arbete. Det är inga motsättningar eller liknande som ligger bakom, understryker Bo Nyström. Tvärtom, jag trivs väldigt bra på mitt nuvarande arbete. Har fina kontakter både med enskilda, facket o.s.v.

Mats Bergström, som varit distriktsläkare i Molkom i 16 år, har sökt en tjänst på vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Det är av rent praktiska skäl som jag återvänder till hemstaden, säger Mats Bergström.

Enligt vad VF erfarit kommer landstinget av två sökande till tjänsten i Molkom att föredra Bo Nyström. Tjänsten i Molkom var utannonserad i juni. Den andra sökande är Lena Millner, Vällingby. Ärendet ligger nu hos sakkunniga på socialstyrelsen.

Husflytt med problem blev det på tisdagen i Molkom.

Den gamla f.d. tvättstugan, vid Molkoms station, skulle flyttas. Lastbil med kran kom för att lyfta upp den på släp och köra den till hembygdsgården där den ska få sin nya hemvist.

Men det visade sig att kranbilen var för klen och orkade inte lyfta.

Ny kran beställdes och den lyckades bättre. Tvättstugan står nu på plats vid hembygdsgården.

— Vi har, eventuellt, tänkt att inrymma ett plåtslagerimuseum i byggnaden, säger Per Eriksson, ordförande i Nyeds hembygdsförening.

Och där nu tvättstugan står där fanns den första plåtindustrin i Molkom.

Det var omkring 1905 som plåtslagarmästare Clas Sandén kom till Molkom och hade sin verkstad i "hällstugan" invid gamla gästgivaregården först.

Smideshärd
När han måste ha tillgång till en smideshärd använde han den smedja på vars plats tvättstugan nu ska stå på, berättar Per vidare.

En hel del gamla "plåtslagarapparater" finns i hembygdsföreningens ägo som nu kanske får en permanent utställningsplats.

Det är grejor, dels från Sandéns, och dels från Karlsson och Larsson, nuvarande Calamo, säger Eriksson.

Slutet av 1800
Men det är inte säkert att den här plåtslageridejen blir klar till nästa turistssommar vid hembygdsgården.

Huvudsyftet var att rädda tvättstugan och det har gjorts. Sedan får framtiden utvisa hur mycket vi hinner till nästa sommar.

Tvättstugan är från slutet av 1800-talet och den byggdes någon tid efter det att järnvägen drogs förbi Molkom.

Jag skulle tippa någon gång på 1880-talet. Det finns inristat ett namn och året 1894 på en vägg plus en massa årtal efter.

Stått tom
Stugan har stått tom de senaste 20 åren och det sista den användes till var förråd.

Som tvättstuga har den inte varit använd på många år, säger Per.

Han har i flera år hållit ett vakande öga på byggnaden för att ha första tjing på den samma om den skulle bort.

Vi vet ju inte vad som händer här vid stationsområdet. Den här byggnaden är kanske den enda som blir bevarad...

Byggnaden skulle jämnas med marken för att ge plats åt en bussvändplats. Per och entusiasterna i hembygdsföreningen fick två veckor på sig att föra bort tvättstugan.



"Per i Uppered" Eriksson, såg till att det gamla tvätteriet räddades åt eftervärlden. 3-9-87.

I strålände sol avgjordes SM i blåbärslockning i jämmtländska Åsarne. Bertil Johansson från Hagfors tog sin andra inteckning i vandringspriset, en stilig mjölkkruka. Han höjde fjolårsrekordet med två kg och lyckades få ihop hela 28.05 kg på tävlings tiden 90 minuter.



Två mästare i blåbärslockningen: SM-vinnaren Bertil Johansson från Hagfors som plockade 28.05 kg på sina 7.6 kg, Åsarne, som kammade hem en 40:e plats på 20-8-87.

Diskussionen om det infekterade dricksvattnet i Molkom har blivit en infekterad historia. Det framgick med all tydlighet vid den informationskvällen som Karlstaads kommun anordnade i Åsvallaskolan i Molkom. Gunnar Settergren från tekniska verket blev hårt ansatt och var påtagligt irriterad av den kritiken, åskådarna hävdade bl.a. att vattnet både luktar och smakar grävling!

SMAKAR GRÄVLING
— En dag var jag ute och jagade. Då såg jag en grävling inne på området. När jag kom blev grävlingen skrämd och sprang genom näret, berättade Evert Jernberg.
— Jag tycker att vattnet smakar grävling, sa Evert, och fick kvällens starkaste applåd.

Molkombsborna har tvingats leva med dåligt dricksvattnet i många år, ja problemen började redan när ledningarna drogs från "Tjuvvalen" 1968. I dag hävdar många att Sandtorp aldrig skulle använt av det anläggandet av grundvattenaktien var ett stort misstag. 22-8-87



Det centrala Molkom har blivit en profil fattigare. Den gamla linden framför stationshuset har sågats ned. Den stod i vägen nu när Stationsgatan piffas upp från grunden. Nya ledningar läggs ned, nya parkeringsplatser anläggs, asfalt ska på och trottoarer byggas. Det funns ingen plats över för ett gammalt träd när allt skulle förändras och trafiken slappas fram.
Men molkomborna har tagit det hela med ro. Något "almbråk" som det blev i Stockholm för ett antal år sedan har det aldrig varit tal om.
En gammal lind som dessutom höll på att torka är inte mycket att bry sig om var kommentaren från en av de boende på Stationsgatan när FT frågade. 18-8-87.

Bara tretton cyklade årets Örrunder

Örrunder på cykel i Nyedsbygdens är färdigkörd för i år. Det var i år bara 13 som löst startkort för de tre rundorna i Molkom med omnejd: Cykelkommitén i SK Ömen summerade arrangemanget härom dagen, och det framkom då att 11 hade lämnat in startkortet för att delta i utloftningen av priser.
Flitigast för året var Gunnar Flodman och Birgit Melin, som båda hade fyllt ett helt startkort, dvs hade kört 20 stycken rundor. Sex hade cyklat ihop till en plakettt vilket innebär att de cyklat 10 rundor eller mer. De åtta som fick plaketter var förutom de ovan nämnda: Maj Sundström, Rut Thörn, Patrik Johansson, Jan-Erik Karlsson, Håkan Edvinsson och Jan Hammarström.
Sex penningpriser utlätades också och vinnare blev: Maj Sundström, Rut Thörn, Sune Rosenberg, Karl-Gustav Johansson, Håkan Edvinsson och Gunnar Flodman. 3-9-87

Fageråsen i H.C.
I mil NO Molkom finns i lantlig miljö 1pl.villa m. hel källare byggd 1948. 3 rok ca 65 kvm. Dubbelkomb. panna. Tomt 1.120 kvm. Fulltr. omg. Pris 130.000:-
MÅKLARE 7-10-87
CURT LINDER
0590-700 90 sakr. kväll

Nu är det klart. Det blir plåtslagerimuseum i den tvättstuga som flyttades från stationen i Molkom till hembygdsgården i Uppered.

Det beslutade hembygdsföreningen vid sitt höstmöte.

Tvättstugan står nu invid Upperedsvägen strax norr om hemvärdsgården.

Redan har flitiga föreningsaktiva lagt nytt tak

Dessutom har man satt in fönster som man hade stående och det passade, ovanligt nog, perfekt.

Wadman-fönster?
— Fönstret tog vi vara på när Harald Wadmans Snickeriverkstad revs (det låg upp vid folkhögskolan). Måtten är ovanliga, höga och smala fönster, och vi har den teorin att Harald Wadman kan ha gjort fönstren i sin verkstad, säger Per.
— Tidsmässigt är det helt möjligt.
Plåtslagare sökes
Nu gäller det för föreningen att spåra upp personer som arbetar eller har arbetat med plåtslageri.
— Och det finns personer kvar av den "gamla stammen"

på byggnaden så att den står säker för höstregnet som kommer.

— Vi har använt gammalt Östanå-tegel som vi har sparat på, säger Per Eriksson, ordförande i Nyeds hembygdsförening.

— Så det är kultur i taket också och snyggt. Teglet har fått ålderns patina på sig och skiftar fint.

plåtslagare som vi ska höra oss för med om de kan hjälpa till med att bygga upp och planera museet.
För övrigt planerade styrelsen höstens och vinterns aktiviteter för föreningen.

Höstsupptakt
Redan nu på lördag är det höstsupptakt. Värmlands Läns Landstings kulturavdelning kommer på besök för att titta över vad som finns av slöjdföremål vid hembygdsgården. Man vill titta på funktionsdugliga föremål som träslöjderna i Värmland kan ta upp i egen tillverkning.
För övrigt blir det rårikekallas i hemvärdsgården den 23 oktober. Sedan avslöser aktiviteterna varandra fram till julmarknaden den andra advent. 17-9-87. Rune Lund

Inget händer när det gäller Molkoms station. Många vill hyra huset men SJ ger inga konkreta svar.
En del lokala politiker i Molkom är av den uppfattningen att SJ medvetet struntar i stationsbyggnaden för att den ska förfalla och därmed riva sig självt!
Molkoms Bildelar är det senaste företaget som vill in i station för att kunna utöka sin verksamhet.
— Vill vi flytta över däckservicen dit så att vi kommer närmare den lokalt där vi nu har huvuddelen av vår verksamhet, säger Lennart Johansson vid Molkoms Bildelar.

— Jag har sökt våra riksdagsmän för att höra med dem om inte det här med hur SJ sköter sina relationer är en fråga för riskdagen!

Elving Falck hos centerpartiet i Molkom är rejält trött på Statens Järnvägars handlingsförlamning när det gäller stationsbyggnaden i Molkom.

Många företagare, studieförbund med flera har skrivit till SJ för att höra om de inte kan få hyra byggnaden. Men de får inga svar.

— Nu låter de huset förfalla. Medvetet eller ej är svårt att säga, säger Elving Falck. 17-9-87.



Gunhild Johansson och Gustav Luthman, båda från Molkom, var i år äldste dam respektive herre, som var närvarande. De fick motta blommor. Här tillsammans med kyrkoherde Anne Wikner.

”Det är högtid och fest på ett särskilt sätt, när vi i dag firar hemkyrkans dag här i Nyed. Kyrkan är hemmet, så skall det kännas varje gång vi går hit” yttrade kyrkoherde Anne Wikner bl.a. i sin predikan över dagens text i söndags.

Många hade samlats till gudstjänsten, som inleddes av kyrkokören, och som första psalm följde Eklunds ”Fader- nas kyrka”. Vilken psalm kunde passa bättre denna dag, övriga psalmer som sjöngs var gamla välkända nummer 354, 396, 237, 198 och 425. Nat- turgång firades under guds- tjänsten. Kören återkom med flera sånger. Episteltexten läs- tes av Ingrid Ericson.

Samkväm
Efteråt följde samkväm i församlingshemmet. Där



Siv Einarsson, Sven Ohlsson och Anne-Sofie Lindgren under höll med fin sång och musik i församlingshemmet. 13-9-87.

Ett myller av folk, strålände väder och lätt mellan knallesånden. Det är Storfors marknad av den femte upplagan i ett nötskal.
Barnen titta efter att årets Storforsmarken dragit igång i lördags hade folkmängden i samhället nära nog fördubblats. Betyder att så där runt 10.000 personer besökte mark- naden.
Rekordpublik eller inte låter vi vara ossagt. Rekord var det i varje fall när det gällde antalet marknadsstånd. Ett 100-tal platser var utlyrda.



När regnet kom gällde det för marknadsbesökarna att snabbt finna tak över huvudet. Här har några intagit ett marknadsstånd som försäljaren övergett. 19-9-87.

— Från NWT-Sports utsände —
Rom — Det blev en så underbar avslutning på detta VM, med 70 000 människor på läktarna, och alla ögon koncentrerade på höjdhoppstävlingen, det enda som återstod i VM och med en svensk i huvudrollen. Patrik Sjöberg, 22 år men redan veteran, visade att han nu vuxit både som idrottsman och människa. Han var inte bara den bästa hopparen — han hade också de starkaste nerverna. Därför fick vill idrotts- historien som en av de mest rafflande, och den kvali- tativt bästa höjdhoppstävling som någonsin genomförts med fyra man hoppt de på 240 — tre som tog 238. 6-9-87.

På hembygdsgårdens öppet hus vid Upperud under söndagen fanns det möjlighet att dricka kaffe i gästgiveristugan, titta på en stickutställ- ning i lillstugan och beundra Christian Juhls handlag med splitsningen av stälvararna i smed- jän. Barnen kunde lära sig tovnig.

I smedjan satt Christian Juhl och utförde det gamla hantverket splitsning. Han gjorde öglor på stälvarer på ett mycket komplicerat sätt. Christian berättade att på sex- itotalet satte det sex man på Blombacka Bruk och split- sade. Numera utförs det på ett mycket enklare sätt med hjälp av maskiner, men det tids- odande arbetet förekommer fortfarande i en del samman- hang. På frågan hur lång tid det tar att lära sig, säger han att principen lär man sig på en timma men i praktiken tar det kanske flera månader innan man har lärt sig det ordentligt.

De kaffesugna drog sig gan- ska snart till den stora bygga- den, Gästgiveriet, för att få sig en kopp kaffe med tilluäg. Men även för att titta på alla de gamla och välbevarade saker- na som huset är inrett med.

Underhållningen denna dag stod Mölbacka spelmanslag för och de spelade Irländsk folkmusik och andra visor.

Tova
I lillstugan visade Anna- Lisa Mattsson en stickutställ-

Korreakta föl

Värmlänningarna har alltid varit hästfolk, men hästarna har tidigare varit av andra raser än svenskt halvblod, säger örebros- ren Stig Nordqvist, riksdomare för svensk halvblodshäst, efter premieren vid Färjestads travbana på söndagen. Det här var andra helgen i rad som Stig Blomqvist bedömde halvblod — och det är tredje bedömningen som Wermlands halvblodsfore- ning är med och arrangerar. På själva premierringarna i våras och nu har 90-talet hästar visats.

Klar etta var Kreation, 25 poäng fördelade: 8 för huvud, hals och bål — 8 för extremitet- er — 9 för rörelser. Hon är efter Krevad undan diplomstoet Jou- Jou som nu stambokförds. Ägare och uppfödare till såväl för dagen B-premierade Jou-Jou som Kreation är Monica Cassel, Karlstad. God tvåå, med 24 poäng. 8—8—8, kom också en Krevadavkomma, Arac, född hos Pirjo och Anders Johansson, Molkom, som även fick Arracs sexårige moder Aray stam- bokford. 13-9-87.

Nu är Värmland på väg att bli ett riktigt varmblodsdistrikt, po- angtar Nordqvist.

Kulturavdelningen på Värmlands läns landsting genomför just nu en skattjakt på hembygdsgårdarna runt om i Värmland.

Man letar helt enkelt efter gamla träföremål som kan tas upp i nytillverkning.

Under lördagen befann sig länsbemyndigad konsult Elisabeth Jacks-Svantesson och härdsbemyndigad konsult Hans Bergendahl på Nyeds hembygdsgård för att inventera vad som fanns där.

Båda anser att det finns många vackra och funktionsdugliga föremål att ta upp igen inom härdräslöjden.

— Det saknas idéer för slöjderna och det hoppas vi få fram genom vår resa i Värmland, säger Jacks-Svantesson.



— Det här är en mycket fin snoddgaffel, säger Elisabeth. 22-9-87.

Två köpmannaprofiler försvinner inom kort från Storgatan i Molkom. Det är syskonen Eric och Carin Andersson innehavare av Molkoms Blomsterhandel som packar ihop efter 33-årig affärsverksamhet på Storgatan.

Men Molkom blir inte utan blommor för det, för Carin och Eric flyttar in i nya lokaler, ett sten- kast därifrån i f d Runes Konditori på andra si- dan järnvägen.

— Det är ju så att Molkom har koncentrerats alltmer på den sidan järnvägen, så jag ser fram emot att flytta dit, framhåller Eric.

— Fast det är vemodigt att bryta upp från Storgatan efter alla dessa år, jag hade helst stannat kvar om det hade gått, säger Carin.



Efter 33 år på Storgatan flyttar Molkoms enda blomsterhandlare Eric och Carin Andersson till ny lokal. 26-9-87.

Men att sälja blommor på Storgatan går inte längre. HSB ska riva fastigheterna Storgatan 7 och 9 för att bygga nytt och därmed är blomsteaffärens öde beseglat. HSB har fått skaffa fram och rusta upp en ny lokal åt Carin och Eric.

— Det finns ju inte så många affärslokaler att välja mellan här på orten. Den gamla konditorilokalen var den enda som fanns egentligen och den blir säkert bra även om utrym- mena är lite mindre än på Storgatan, tror Eric.

VÄSTGÖTAR

Syskonen Andersson har vuxit upp med växter och blommor. De var inte mer än små barn när de flyttade till Molkom från Skövde år 1939. Eric var tre år och Carin fem.

Pappa Nils arrenderade en handelsträdgård av Molkoms Bruk och barnen fick hjälpa till i arbetet från början.

— Vi har aldrig gjort något annat än sysslat med blommor.

Det var pappa som tog steg- get och öppnade blomsteraffä- riar år 1954. Den enda blom- steraffär som funnits i Molkom sedan dess.

på att kopa blommor.
— Alla kategorier näm- skor handlar blommor. Det är ingen särskild grupp som kö- per mer än andra, säger Carin.
— En skillnad är nog att ung- domarna skaffar mer blom- mor än föräldrarna på att de sätter bo så tidigt, anser Eric.

BLOMÄTGÅNG I NYED
Men syskonen tänker fort- sätta att driva sin affärsverk- samhet precis som förr. Blom- mornas krukväxter går alltid åt, för Nyedsborna är duktiga

Två pistolbevapnade män rånade länssparbanken i Molkom på tisdagseftermiddagen. Bytet blev 40.000 kronor.

Banken ligger rakt under polisens lokaler i Molkom men de används bara sporadiskt. Det måste rånarna haft kännedom om då de utförde rånet precis efter stängningsdags.

Klockan 15.00 låste en av kassörskorna dörren så att inte kunder skulle komma in efter stängningsdags. Då fanns det två män kvar i lokalen. De stod vid varsin pulpet och låtsades fylla i blanketter. 73-10-87.

En och en halv timme efter det väpnade rånet i länssparbanken i Molkom är dörrarna helt igenbommade för obehöriga.

Innanför håller polisens tekniska personal på att säkra eventuella spår medan poliser från våldsroteln förhör de tre tjänstemännen som utsattes för själva rånet.

FT lyckas så småningom få en pratstund med länssparbankens säkerhetschef Bengt Hansson och våldsrotelns Karl-Arne Hjalmarsson.

MUNKAVLE

Inga-Naj Åberg och hennes arbetskamrater på sparbanken hade under tisdagskvällen belagits med munkavle och vågrade därifrån att uttala sig om händelsen.

Rånarna hade vilket fall av lägsnat sig från platsen och det är oklart om de tagit sig ut genom utgången mot Stationsgatan eller använt sig av källardörren på baksidan. Ett vittne lär ha sett två män springa från platsen över den intilliggande fjärvägen. Kriminalinspektör Hjalmarsson vill inte heller medge att polisen har kännedom om någon bil av speciellt märke figurerat i närheten av banken.

De båda män som rånade Sparbankens kontor i Molkom i tisdags och under pistolhot kom över närmare 48 000 kronor, blev fotograferade inne i banken. Här ses en av de bilder som bankens kamera tog. Karlstads-polisen hoppas på allmänhetens hjälp med att identifiera rånarna. 17-10-87



Det var en av kassörskorna som utlöste kameran sedan rånarna tagit pengarna ur två av kassorna och var klara att lämna banken.

På bilden ovan försöker de ta sig ut genom entrédörren, men upptäcker att den är låst.

De män som polisen söker för rånet är 20-30 år gamla och ca 180 cm långa. Den som hotade med pistol och tog pengarna är normalt byggd och smärt. Han har kort mellanblont hår, möjligen blondérad. Han var klädd i en vitt jacka i ett nylonliknande material med ett cerice- eller mörkrosafärgat fält i brösthöjd. Det är också en cericefärgad huvu på jackan som han drog över huvudet vid rånet. Mannen talade med värmländsk dialekt.

Kyrkoherde Anne Wikner ser ut att trivas bra i värmländska Nyed. I fem år har hon varit dess kyrkoherde och bostaden har hon i en vanlig villa bland alla andra nybyggda villor från 70-talets byggboom.

En Stockholmstjej med ett värmländskt skratt i mungipan som verkar ta det mesta med ro och inte gnäller för onödigheter. Den bilden fick FT:s reporter av den 42-åriga kvinnliga kyrkoherden, en av fyra kvinnliga kyrkoherdar i Karlstad stift.

Här följer ett personligt samtal över en kaffekopp och en fettisdagsbulle, semla i dagligt tal, trots att det var askonsdag och fastan egentligen hade börjat. För även om hon är konservativ, som hon själv sa, så är hon inte mer traditionsbunden än att hon kan göra avsteg från semleätande i fastan.

Hur är det att vara kvinna och präst?

— Jag är människa, tänker inte på att jag är kvinna. I prästjobbet finns det inget som vi inte kan göra. Däremot gör jag en del saker som präster inte brukar göra. Jag ser vissa saker mer praktiskt. Det kan vara att hjälpa till och duka och servera eller att tvätta alban, den vita "klänningen" prästen har på sig i kyrkan, även om det inte är min uppgift egentligen.

Vad gör du på fritiden?

— Jag hinner inte med så mycket. Men jag tycker om att laga mat, läsa böcker och resa, till Danmark och ut i Europa t.ex.

— Men jag har ingen längtan till Israel. Det kunde kanske vara intressant, men det är för bråkigt där!

Minnesgudstjänst

31-10-87.

med stor tillslutning hölls i Nyeds kyrka i lördagskväll. Presentation hölls över de sedan förra allhelgonadagen avlidna varvid kyrkoherde Anne Wikner läste namnen och ett ljus tändes på altarringen för var och en. Sextio ljus tändes i år. Kyrkokören medverkade med stämmingsfull sång under ledning av Gösta Holmström.

Ekumenisk gudstjänst i Molkom

1-11-87.

hölls i söndags i Nyeds kyrka. Missionsförsamlingens sångare inledde med sången "De komma från syd och nord" och sjöng sedan under gudstjänsten flera kända lärsånger.

Kyrkoherde Anne Wikner förrättade altartjänsten, kyrkvård Ingrid Ericson läste den gammaltestamentliga texten för söndagen efter allhelgonadagen. Gösta Holmström spelade till psalmerna. Det var stor samling till denna ekumeniska gudstjänst, som blivit tradition och är uppskattad. Efter gudstjänsten foljde samkväm i Församlingshemmet.

Ann-Louise Skoglund häckar slitigt på Tingvalla idrottsplats i Karlstad. Det är OS i Söul som hägrar.

Efter ett helt tävlingsfritt år är Ann-Louise Skoglund sugen på att börja tävla igen. Målet är OS i Söul. 23-10-87.



Två bevapnade män kom då undan med cirka 47.000 kronor. Och ännu idag har inte polisen några säkra spår att gå efter.

— Så här i efterhand kan vi också konstatera att personalen skötte sig mycket bra i samband med rånet, berömmar Per-Olof Bäckström. 7-11-87.

— Vårt bankkontor har full säkerhetsutrustning. Jag tror att vi kan skydda oss bättre mot rån än vad som är fallet idag. Per-Olof Bäckström på Sparbanken Alfa i Molkom har dragit vissa lärdomar av rånet mot banken för drygt tre veckor sedan.

Centerns avdelning i Filipstad fyller 40 år och det celebrerade man med en jubileumsfestlighet på Trastgården i lördags. Ett 40-tal personer hade samlats för en återblick på de 40 åren, underhållas, uppvakta och uppvakts samt äta gott.

Bland de närvarande fanns veteranen Eivy Örtlund, som tillsammans med maken Bertil (frånvarande på grund av sjukdom) stått i spetsen för centerns verksamhet i Filipstad alltsedan paret kom till bygden 1955.



Med veteranen Eivy Örtlund i centrum firade centern i Filipstad 40-årsjubileum i lördags. Här omges hon av fr. avd.-ordf. Hans Adolfsson, kassören Maj-Britt Hagelin, sekr. Ingeborg Andersson och riskdagsman Bertil Jonasson, Ekshärad. 27-10-87.

Arne Borg död

STOCKHOLM (TT)

Simmaren Arne Borg, en av Sveriges största idrottsmän genom tiderna, har avlidit.

Arne Borg avled natten till fredagen efter en kort tids sjukdom i en ålder av 86 år. Arne Borg var inte bara en av Sveriges främsta idrottsmän. Han var också en mycket färgstark person och blev Sveriges förste "sportambasador" ute i världen.

Arne Borg gjorde två jorden-runt-turnéer och satte rekord och erövrade en imponerande rad medaljer.

Mest berömd blev Arne för sin EM-bragd i Bologna, Italien den 2. september 1927 då världsrekordet på 1500 meter blev hans. Tiden 19.07.2 stod sig som världsrekord ända till 1938. Och som svenskt rekord till 1958. 6-11-87.

En seger för molkombsborna

Problemet med Molkoms dåliga dricksvatten går mot sin lösning.

I tisdags beviljades 129 molkomfamiljer ersättning för det undermåliga vattnet under sommaren.

Karlstads kommun betalar 200 kronor till de 129 hus-hällen, en sammanlagd kostnad på drygt 25.000 kronor.

Desto dyrare för kommunen blir det att byta ut hela råvattenledningen mellan Molkom och väntentäkten i Sandtorp.

Första etappen skall när som helst påbörjas: 3,7 kilometer ledning till en kostnad av 2,4 miljoner kronor.

Hela den milslånga ledningen skall förhoppningsvis vara utbytt inom ett år. Totalkostnaden väntas ligga runt sex miljoner kronor. 12-11-87.

Nu ska samarbetet mellan Värmlands museum och hembygdsgårdarna runt om i länet förbättras.

Den förhoppningen har både Värmlands Hembygdsförbund och nye museichefen Agne Furingsten.

Och viljan att intensifiera en mer jordnära kontakt uttrycktes på hembygdskonferensens årliga ordförandekonferens i Molkom under lördagen.

— Jag har, under den korta tid jag arbetat som museichef, fått den uppfattningen att samarbetet inte varit så bra tidigare, sade Furingsten. 21-11-87.



Per Eriksson, ordförande i Nyeds Hembygdsförening och värd för konferensen fick många lovord för "sin" hembygdsgård.

Lovord
Nyeds hembygdsförening svarade för värdskapet för hembygdskonferensens konferens och de fick fina lovord både för sitt sätt att arrangera den här dagen och för sin fina hembygdsgård som ansågs som ett mönster för hur en hembygdsgård ska se ut. En stor del av den äran får Per "Per i Upperud" Eriksson, ordförande i Nyeds hembygdskonferens ta åt sig.

Många deltagare uttryckte sitt spontana beröm via FT:s utsände för hur fint det var ordnat vid Nyeds hembygdsgård.

Nu ska samarbetet mellan Värmlands museum och hembygdskonferens bli bättre. Den förhoppningen uttryckte museichefen Agne Furingsten vid Värmlands Hembygdskonferens i Molkom.



Nu har Eric och Carin Andersson tagit steget över järnvägen i Molkom och installerat sig och sin blomsterhandel i nya lokaler.

Efter en 33-årig köpmannagärning på Storgatan har man flyttat över till f.d. konditorilokalerna på Bäckgatan.



Carin Andersson trivs bra i de nya affärslokalerna och längtar inte tillbaka till Storgatan där hon sålt blommor i över 30 år. 10-12-87.

Stationshuset

Nyeds Centeravdelning kräver nu att den segslitna frågan om Molkoms stationshus får en lösning. I ett brev till SJ i Örebro daterat den 12:e november framhåller man att det är ytterst viktigt att en uppgörelse kommer till stånd. Annars förfaller fastigheten ytterligare. 21-11-87.

Varsel i Molkom

32 anställda vid Molkoms Bruk har varslat för uppsägning. Ett tiotal anställda blir kvar efter rekonstruktionen av företaget hos de nya ägarna, Norsåvens sågverk.

Ett dussin anställda kommer att få sysselsättning med utlastning och liknande under en del av nästa år, meddelar Radio Värmland. 30-12-87.

Lättare hitta Folkhögskolan

Nu blir det lättare för dem som är obekanta med Molkom att hitta till därvarande Folkhögskolan. Efter hemställan från skolläroveringen har nämligen kommunens tekniska nämnd gått med att komplettera befintlig vägvisning till skolan med ytterligare vägskyltar i korsningen Tennisvägen/Kärleksstigen samt i anslutningen av Mejerivägen mot Stationsgatan. 21-11-87.

En fin luciatablå inledde kvällen. Lucia i år var Viola Gillstedt, som uppvaktades av en lång rad tärnor och stjärngossar. Alla var från bygden och gick eller hade gått i Lindfors skola och det borgade ju för, att det skulle bli en skönsjungande skara ungdomar, som uppträdde. Siv Einarsson och Ingegerd Carlsson hade tränat ungdomarna och de hade all heder av dem.

Nyeds Östra CKF arrangerade även i år julfest med lucia, något som blivit en tradition. I år var det extra festligt, när firandet fick hållas i den "nya" bygdegården. Ny på så sätt att en tillbyggnad skett, så att ett kapprum och toaletter nu finns.



Lucia med tärnor och stjärngossar står klara för intåg i stora salen. Det är spanande och pirrar litet men allt gick fint. 11-12-87.

Karlstadsbor anhållna

Två karlstadsbor i 20-års åldern sitter anhållna i Mariestad, misstänkta för stöld och narkotikainnehav.

De båda männen greps av Mariestadspolisen på måndagskvällen och när en av dem kroppsvisiterades fann polisen att mannen stoppat kalsongerna fulla med pengar.

Polisen misstänker att pengarna härrör från ett inbrott hos SJ i Mariestad.

Det var en butiksinnehavare som fattade misstankar mot de två männen och polis tillkallades. En man greps och någon timme senare greps även den andre mannen i en bil.

I bilen fanns en påls som stulits från ett hotell i Mariestad och tabletter som klassas som narkotika. Vid förhör har mannen erkänt att han stulit tabletterna vid ett inbrott i Molkoms apotek. 9-12-87.

Dragspel stals

Vid ett villabrott i Mångstorp, Molkom, stals tre dragspel och en kassettradio till ett värde av 50 000 kronor. Villabrottet uppläcktes under helgen. 21-11-87.

Stämningfullt och högtidligt. Så kan man sammanfatta luciahögtiden i Nyeds kyrka när Petra Lindqvist kröntes till julets drottning; lucia.

Kyrkan var välfylld och de levande ljusen och sången gjorde ett varmt intryck.

Petra och hennes tärnor lyste med sin närvaro upp i vintermörkret och fick de närvarande att glömma den råkalla kylan utanför kyrkans väggar.

Dessutom sjöng de mycket vackert och Anna-Clara Eriksson, en av tärnorna både sjöng solo och spelade fiol. Det framträdandet skedde utanför det ordinarie lucia-programmet.



Kommunalrådet Torsten Seansson assisterad av köpmän Lennart Seansson kröner Nyeds lucia Petra Lindqvist. 13-12-87.



Apoteksinbrott i Molkom nu uppklat

Apoteksinbrottet i Molkom den 3 december är nu uppklat. Bakom inbrottet låg två karlstadsynglingar, 18 och 19 år gamla. De båda greps i Mariestad i måndags sedan de försökt stjäla varor i en sportaffär men ertappades.

I den bil som de båda färdats i till Mariestad fann polisen diverse stöldgods. Bl.a. en päls värd 14.500 kronor samt fem burkar med lugnade medel, klassade som narkotika. Burkarna kom från inbrottet vid apoteket i Molkom.

De båda ynglingarna släpptes sedan de erkänt stölderna. 12-12-87.

Foto: ANDERS HANSON
— Låt godsföretagen köpa SJ:s godsvagnar. Då blir det tusen färre långträdare på vägarna, säger Edgar Johansson, ordförande i Svenska Åkeriförbundet.

Låt de stora speditörsföretagen köpa SJ:s godsvagnar och sedan själva samordna all godstransport i landet.

Då minskar antalet långträdare på landsvägarna med tusen, och SJ blir ett företag som äntligen går ihop.

Förslaget kommer från Edgar Johansson, välkänd åkare i Karlstad och ordförande i Svenska Åkeriförbundet sedan tio år. 7-12-87.

Polisen har fortfarande inga spår efter den man som för en vecka sedan rånade och misshandlade en 89-åring pensionär på Åsbacka ålderdomshem i Molkom.

89-åringen har inte kunnat ge polisen något signalement och de enda spåren som finns efter honom är fotavtryck som visar att han flydde genom en entrédörr på hemmets baksida.

Hur stor summa rånaren kom över är också oklart, men det kan röra sig om flera tusen kronor.

Rånet ägde rum vid halv sju-tiden på kvällen förra tisdagen. Den 89-åriga mannen blev överraskad på sitt rum av den ökande rånaren som överföll honom. 89-åringen blev slagen i ansiktet och hans öra sargades också svårt.

Efter misshandeln stappade 89-åringen omtumlad ut på en annan avdelning på ålderdomshemmet och berättade för en annan pensionär att han blivit nerslagen och rånad. Personalen larmade då polisen.

När polispatrullen kom till platsen kunde de bara konstatera att kassaskåpet var öppet och att cirka 2.000 kronor i sedlar och växelmynt

fanns kvar. Rånaren hade öppnat kassaskåpet med en nyckel som har stulit från 89-åringen. Att så mycket pengar som 2.000 kronor fanns kvar kan bero på att rånaren blev skrämmd av någonting.

Tusentals kronor

Det är svårt att avgöra hur mycket pengar som stals, men det kan röra sig om flera tusen kronor. Personalen på Åsbackahemmet uppger för NWT att den känner till att 89-åringen sparat åtskilliga tusenlappar som förvarades i kassaskåpet. Det kan dock vara så att rånaren inte hann ta någonting ur skåpet innan han flydde. 29-12-87.

□ Monica Wivtorp, lärare i Kristinehamn, startade på onsdagen sin 39:e resa till Polen med hjälpsändningar. Denna gång är det två lastbilar med bland annat rullstolar, respiratorer och narkosapparatur.

Med på färden är hennes medhjälpare Ingrid Jansson, Bengt Wiman, Sjötorp och Per-Inge Carlstrand, Sutterhöjden.



Monica Wivtorp trea från vänster gör i jul sin 39:e Polenresan 28-12-87

Polisen i Karlskoga har nu gripit de två män som rånade länssparbankens kontor i Molkom oktober i år, då de båda kom över nära 50.000 kronor.

De två gripna kommer från Kristinehamn och är 30 respektive 24 år gamla.

Männen kunde gripas i sina hem i onsdags förra veckan efter det att de tidigare rånat ytterligare en bank — Wermlandsbanken i Degerfors.

Sammanlagt har de båda männen rånat fyra banker i år och kommit över närmare 800 000 kronor i kontanter. 29-12-87.



Lisa Skoglund in action. Har hon mannen OS-finalen i Soul i sikte? 1988?

89-åringen själv kan inte bringa någon klarhet i detta eftersom han har väldigt dåligt minne. Han mindes över huvudtaget ingenting av händelsen när polisen hörde honom dagen efter. Hur mycket pengar han hade i skåpet, kunde han heller inte säga.

Rånaren smet troligen in genom den olästa entrédörren, när personalen drack kaffe och höll sig sedan gömd i hemmets lokaler.

Vid klockan sex rittade en vårdare till 89-åringen som då låg på sin säng. Någon gång under den följande halvtimmen har så rånaren smugit sig in till 89-åringen, slagit ner och rånat honom.

I går gjorde Mats Bergström sin sista arbetsdag på Molkoms vårdcentral. I dag lämnar han officiellt sin post som distriktsläkare på orten. I morgon tillträder han sin nya tjänst på Tingvallamottagningen i Karlstad.

Mats Bergström kan blika tillbaka på 16 år som nyedsbornas "egen" läkare, när han nu lämnar över rodret till Bo Nyström från Karlstad. 16 år som enligt honom själv varit en fantastisk tid som lärt honom väldigt mycket om både människor och läkekonsten.

— Det blir tragiskt att lämna Molkom helt efter alla dessa år, men samtidigt ska det bli roligt att pröva någonting nytt, säger han.

— Min fru och jag byggde en sommarstuga i södra änden på Molkomsjön. En dag när vi var där kom en sjuksköterska och bad mig följa med till vårdcentralen i Molkom för att se hur det såg ut. Vikarier hade vandrat in och ut och landstinget sökte en fast doktor. — När jag kom till vårdcentralen följ jag direkt. Jag visste att dit ville jag. — Det var en stor utmaning, försätter han. Jag var ensam läkare med stora förväntningar och krav på mig, men jag tvekade aldrig. Jag har alltid varit pig på att ta på mig nya uppgifter.

"LIVETS YNNEST"

Under de senaste åren har kyrkbesökare inte bara kunnat höra Bergströms röst i kören utan också från predikatorens. Han har nämligen fått bi-sköpens venia, det vill säga han har fått förtroendet att predika röst åt han inte är prästvigd. Ett underbart uppdrag, tycker han, vilket han gärna vill fortsätta med. — I stort sett kommer jag annars att trappa ner rent socialt. Jag tycker ju 50 år nästa år och då anger jag att jag har rätt att ta de lite lugnare. Han anger dock inte att han haft så många frutidsysselsättningar utan framhåller "att det är livets ynnest" att han har sådana intressen att

TRAGISKT MEN SPÄNNANDE

— Det är tragiskt att lämna Molkom helt efter alla dessa år, säger Bergström. Varje dag den sista tiden har jag fått ta avsked från folk jag lärt känna. Men samtidigt ska det bli spännande att komma till en ny avdelning med nya människor.

— Egentligen är det nog bra att flytta — man behöver se nya saker efter så många år på samma ställe.

— Dessutom tror jag att det är bra för kliniken här i Molkom att det kommer nya krafter och tar vid. Folk som har nya idéer och som kan vidareutveckla vårdcentralen, sluttar han.

VÄLOLJAT LAG

Han berättar vidare: — Två av anledningarna till att jag haft så våldsamt roligt under min tid här är att det hänt så mycket med primärvården samt att vårdcentralen är så liten. Primärvården har utvecklats enormt mycket och jag har fått vara med om rubbet. Den lilla värdenheten har gjort att vi fått en otroligt bra stämning bland personalen. Vi har fått fin kontakt med varandra, umgåtts på fritiden och blivit ett väloljat lag som kunnat jobba smidigt och bra.

— Jag tror att patienterna också känt den här positiva stämningen, tillägger han.

Britta Bengtsson och Aud Nord, distriktsköterskor som båda varit med under hela Bergströms tid i Molkom, håller med sin överordnade. De säger:

utveckla vården för diabetes och införa akupunktur som smärtstillande medel.

MÅNGSIDIG

Sin läkarlegitimation fick Bergström 1967 efter att ha studerat i Uppsala i sex och ett halvt år. Han har alltid varit en inbiten värmilänning och det var naturligt för honom att flytta tillbaka till Karlstad, där han är född och uppvuxen. Han började på Karlstads lasarett som kirurg, gick över till röntgen och blev sedan speciallist på invärtesmedicin. Numera har han inte längre någon specialitet utan som andra distriktsläkare är han mångsidig.



— Det har varit en fantastisk tid under alla år här på vårdcentralen, säger Mats Bergström. Vi har haft en underbar stämning bland personalen och det har varit oerhört roligt att jobba. 31-12-87.



I 16 år har Mats Bergström arbetat som distriktsläkare i Molkom, men i går tog han emot sitt sista telefonsamtal på sitt rum på vårdcentralen. I morgon börjar han sin nya tjänst på Tingvallamottagningen vid vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Fageråsens bygdeförening har färdigställt upprustningen av bygdegården och på lördagskvällen var det invigningsfest. Drygt 100.000 kronor har renoveringen och nybyggnaden kostat och då har man bland annat installerat toalett (handkappvänlig) inomhus.

Allt arbete har skett på frivillig väg och det är ett imponerande jobb som föreningens medlemmar har utfört för att få bygdegården i topp-topp.

Fageråsens bygdeförening har rustat sin bygdegård för 120.000 kronor.

Allt har skett på frivillig väg där medlemmarna ställt upp mangrant och sett till att gården nu är i toppskick.

Bland annat slipper man frysa när man ska besöka toaletten. Den fanns tidigare utomhus och det är som bekant inte så roligt att göra sina behov i 20 minusgrader....

Nu finns en nybyggd handikapptoalett, inomhus. Dessutom har bygdegården försetts med en handikappvänlig entré som gör att rullstolsbundna med lätthet kan ta sig in själva.

Nyeds hemmansägareförening och skogsägare runt Fageråsen har bidragit ekonomiskt och med virke för att bygdeföreningen skulle kunna genomföra renoveringen. Även den numer nedlagda skytteföreningen i Fageråsen har bidragit ekonomiskt.

Toa inne
Den främsta orsaken till att bygdegårdsföreningen rustades var att det inte fanns toalett inomhus och att det inte fanns någon ramp så att rullstolsbundna kunde ta sig in i lokalerna. Och om man byggde om handikappvänligt fick man även statsbidrag med 90 procent. Totalt har det kostat 120.000 kronor och av de pengarna har man fått 97.000 kronor av staten.

HÖRSELSLINGA
I de här pengarna ingår även hörseleslingor, bandspelare och högtalaranläggning, säger Börje Larsson, en av de aktiva i bygdegårdsföreningen.

För pengarna fick man även nytt vatten och avloppsnät indraget i byggnaden.

Skönsång
Nypremiärkvällen bjöds det på mat och underhållning och drygt 100-talet kom för att vara med på kalaset och beundra de fräscha lokalerna.

Skönsjungande Lena Svensson, bygdens egen sångfågel, bjöd på smekande toner och hon kompades av Björn Einarsson. Dessutom underhöll Stig Asplund.

Motionärer vill att skador ska jämnställas med ålg-skador.
— Men det finns ingen fond där pengarna kan tas ut. Ålgskadefond finns och ingen vildjurfond men ingen fond för tranor, säger Huldén.

Hundratals tranor har under flera år orsakat stora skador i kornåkrar i Fageråsen. Nu har man en tröttnat på de här problemen och i en motion vid LRF:s lokalförbunds årsmöte i Nyed kräver Roland Karlsson i en motion att kostnadsräntning ska utgå för de skador som tranorna orsakat.
— De här treitiga stora fötterna som de trampar ner rågen med, säger Arne Huldén i LRF.
6-2-88



Lisbeth Svensson fixade dressing i en diskbalja! 5-1-88



Lena Svensson och Björn Einarsson svarade för underhållning.



Birgit Eriksson kom till festen och kunde nöjt konstatera att rampen gjorde det lättare för henne att ta sig in i bygdegården. Vid sin sida har hon Hildur Larsson.



God mat i mässor såg den här kökspersonalen till att det blev Ingrid Larsson, Börje Larsson och Henry Scensson.



Ont om nöjen var det gott om i Molkom på nyårsafton. Men finns det inga tillställningar att gå på för att fira in det nya året får man arrangera själv. Det gjorde några bilburna ungdomar i Molkom. De hyrde Astallaskolan och bjöd in 100-talet kompisar.

Mat och dans bjöds det på och allt gick städigt tillväga. Det var främst det här gänget som såg till att det här nyåret inte behövedes firas in på 63:an. Något som Bengt Lennartsson berättade att han brukar göra.

Grabbarna och tjejerna på bilden är Gina Mossberg, Stefan Ericsson, Jan-Erik Melin, Torbjörn Sundström, Peter Marcus, Annelie Malmqvist, Ann Hjelm, Anki Lennartsson och Bengt Lennartsson. 5-1-88.

Turesson i julcaféet

I kvällens Café Norrköping i TV 2 är prinsessan Christina hedersgäst. Men medverkar gör också Hammarörs världsberömda trubadur — Gunnar Turesson.

— Visst känner man sig lite utvald när man får vara med i TV på självaste julafton, skrockar Gunnar Turesson när vi ringer upp honom.

— Och det är ett mycket stämningsfullt och fint julprogram jag medverkar i, tillägger han.

I julcaféet berättar Gunnar Turesson gamla minnen och sjunger ett par av sina mest berömda visor.

Just nu läddar den 81-åriga Gunnar Turesson upp inför nästa år som är ett viktigt jubileumsår. Då är det nämligen 100 år sedan skalden Dan Andersson föddes.

— Det blir säkert ett intensivt



Ikväll sjunger Gunnar Turesson "Flicka från Backafall" i TV.

är. Redan den 2 januari gör jag det första Dan Andersson-tramträdandet, på Sollebrunn i Västergötland, berättar Gunnar Turesson. 2-1-88

500 sprutor, drygt 1.000 spetsar och en akutväska som bland annat innehöll adrenalin-ampuller stals vid ett inbrott vid distriktssköterskemottagningen i Molkom natten mot torsdag. Det var femte inbrottet på två år.

Vägg i vägg ligger vårdcentralen. Där har tjuvarna slagit sönder en dörr till arkivet där alla journaler finns.

— Där är inget stulet men det är olustigt när alla journaler finns där, säger Aud Nordh, avdelningsföreståndare på läkarstation. 14-1-88

Åldring rånad

17-1-88. GUSTAV VÄRLUND. En 80-årig man har under helgen troligtvis utsatts för ett rån i sin bostad i Asplunden strax utanför Molkom.

Under söndagen fann grannar den 80-åriga mannen misshandlad och förvirrad i sitt hus. Ambulans och polis tillkallades.

Hittills har inte karlstadspolisens kunnat få några upplysningar av 80-åringen, som vårdas på centralsjukhuset i Karlstad.

Mannen är förvirrad och har inte kunnat ge någon redogörelse för händelseförloppet. Inte heller vet han om något är stulet.

— Vi utgår från att det har skett ett rån någon gång under natten mot söndag. Mer vet vi inte.

Blev han rånad? 19-1-88

Utsattes den 82-åriga Molkomborn för ett rån eller fick han de svåra ansiktsskadorna på annat sätt? Mannen, som vårdas på centralsjukhuset, bördes på måndagen på nytt av polisen, men kunde inte heller då säga vad han råkat ut för. Han vidhöll dock att han saknar sin plånbok med en okänd summa pengar.

ENSLIGT
82-åringen bor ensligt i ett hus utanför Molkom. På grund av det avskilda läget brukar han normalt inte släppa in främmande personer. Närmaste grannen har han däremot haft god kontakt med och grannen blev därför orolig när mannen inte öppnade för honom i söndags. Han larmade i den situationen polisen. När polispatrullen anlände till huset i Asplunden gick det fortfarande inte att få någon kontakt med mannen. Polis-männen kände sig då tvingade att bryta sig in för att ta reda på vad som hänt. Genom att slå upp dörren på dörren kunde poliserna komma in i huset, där de möttes av 82-åringen, som var nedblodad och igen-svullen i ansiktet. 23-1-88



Professor Göran William-Olsson.

GÖTEBORG (NWT) 14-1-88

Tidigt på torsdagsmorgonen genomfördes den första hjärttransplantationen med ett svenskt givarhjärta. Operationen gick bra och patientens tillstånd beskrevs som "tillfredsställande".

På eftermiddagen vaknade patienten ur medvetlösheten och respiratorn kunde tas bort.

— Det nya hjärtat tog över cirkulationen mycket bra, kommenterar professor Göran William-Olsson, som ledde operationen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Operationen blev möjlig tack vare det nya hjärndödsbegreppet, som gäller från årsskiftet.

INGET LARM

Någon larmanordning finns inte vare sig hos distriktssköterskorna eller vid läkarstation. Det kostar för mycket att installera en sådan anser man på HSB, som äger byggnaden och hos landstinget som hyr. Tjuvarna har med all tydlighet letat efter sprutor och pengar. Men det senare fick de inte tag på.

Strålande come back av Lisa

Efter ett års frånvaro från tävlingsarenan gjorde Ann-Louise Skoglund come back i nya Växnhallen i lördags.

Hon gav ett härligt besked!

Vann 200 m på 24.07 — exakt 12 hundra delar från personliga rekordet.

Två år för fosterpappa

DANIELSSON, FILLERÖSEN
En 55-årig fosterpappa har dömts till två års fängelse av Karlstads tingsrätt för grovt sexuellt utnyttjande av en tolvårig flicka. Hon placerades i fosterhemmet på våren 1986 sedan hon lämnat uppgifter om att hennes biologiske far ut-

24-1-88. SIDAN 10

— Först säger flickan att hon utnyttjades sexuellt av sin biologiske far. Och när hon pg a det placerades i ett fosterhem i Karlstadstrakten blev hon sexuellt utnyttjad av fosterpappan. Denne, en 55-årig man, dömdes i onsdags av Karlstads tingsrätt till två års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av den nu tolvåriga flickan. Mannen ska vara kvar i häktet tills domen vinner laga kraft.

Det var i fjol höstas som det kom fram att fosterpappan utnyttjade flickan sexuellt. Hon trodde då att hon var gravid

och gick till skolsköterskan. Denna larmade de sociala myndigheterna som gjorde polisanmälan.

Flickan var då mycket orolig för att inte blir trodd av polisen eftersom uppgifterna hon lämnat mot sin riktige far inte lett till åtal.

55-åringen greps och anhölls den 20 oktober i fjol.

Han nekade till en början till anklagelserna, men erkände snart. Under ett och ett halvt år hade han haft fullbordade samlag med flickan minst en gång varannan vecka. Det skedde i fosterhemmet i Karlstadstrakten, i skogen i trakten där omkring och i en husvagn under en resa till Norrland.

Det var på våren 1986 som

den då elvaåriga flickan kom till fosterhemmet. Där fanns ytterligare ett fosterbarn. Efter någon månad hade mannen samlag med flickan och sedan fortsatte det.

Mannen erkände och berättade om den sexuella samvaron med fosterdottern vid rättegången, som hölls bakom stängda dörrar.

Igår kväll fyrades startskottet för kampanjen "Hela Sverige ska leva" av. På Sandgrund i Karlstad varvades dansmusiken med uppträdanden och information kring kampanjen. Högpunkterna stod de speciella "glesbygdsambassadörerna" Håkan Hagegård och Lill-Babs för.



Lill-Babs och Håkan Hagegård, Sveriges ambassadörer för kampanjen "Hela Sverige ska leva", tog sig en sväng om på Sandgrunds dansgolv igår kväll. 25-1-88.



Karl Erik Eriksson är fortfarande en mycket populär person, åtminstone bland folkpartisterna i Värmland. Samma dag som det blev känt att han kandiderar till riksdagen framträdde han i TV med Olof Buckard 25-1-88.

Kan bli slutet

Det var i slutet av maj i fjol som Arvika tingsrätt dömde honom till villkorlig dom och 50 dagsböter för bokföringsbrott och försvärande av skattekontroll.

Fålls Karl Erik Eriksson i hovrätten kan det mycket väl innebära slutet på hans politiska karriär. Men är nomineringen klar innan domen kommer sitter han troligen säkert ytterligare en mandatperiod även om han blir fälld. Det han i så fall riskerar är att få lämna uppdraget som riksdagens andre vice talman.

Det är alltså mycket som står på spel i hovrätten för Karl Erik

Tjuven knallade rakt in genom den öppna huvudentrén, gömde sig för personal och de inneboende, slog till i ett oöversiktligt ögonblick, bröt upp ett medicinskåp och stal narkotiska preparat och försvann från hemmet. Det låter som en sämre deckare men är en alldeles sann historia.

Åsbackahemmet i Molkom besöktes av en tjuv på tisdags-eftermiddagen. Han kunde gå in genom stora ingången då den är öppen till klockan 19.00. Väl inne höll han sig undan samtidigt som han letade efter, och fann vad han sökte.

Ingen såg
Ingen personal och ingen av

de som bor på hemmet såg mannen inne i byggnaden! Men polisen i Karlstad har gript en man som är misstänkt för inbrottet i Åsbackahemmet. Mannen har avvikit från anstalten Orretorp.

Läsa tidigare
Ingen som bor på Åsbackahemmet har blivit underrättad

om inbrottet och stölden.

— Vi ville inte oroa de gamla i onödan, säger Signe Blomkvist, föreståndare på hemmet.

— Jag vet inte vad vi skulle kunna göra för att förhindra sådant här. Kanske skulle vi låsa tidigare, säger hon.

9-2-88. Rune Lund

Bo Nyström, Karlstad, är sedan årsskiftet chefsläkare på vårdcentralen i Molkom. Han efterträder Mats Bergström som tjänstgjorde hela 16 år som distriktsläkare på orten. När Bo Nyström övertog rodret för några veckor sedan var han inte helt obekant för molkomborna.



Ett spännande distrikt, säger den nye chefsläkaren, om Molkom. 21-1-88.

Vid 17-tiden på tisdagskvällen rymde en 20-åring från Orretorpsanstalten. Någon timme senare länsade han fyra medicinskåp på Åsvallehemmet, Molkom. Sedan återvände han till Orretorp.

På Åsvallehemmet bröt 20-åringen upp medicinskåpen och plockade åt sig patientkator med olika lugnande och smärtstillande mediciner som Sobril

och Maloral. De andra medicinerna lämnade han.

Innan 20-åringen hann fly från vårdhemmet taktogs han. När han återvände till Orretorp fördes han till häktet i Karlstad och vid ett förhör på onsdagsmorgonen erkände han att han stulit medicinerna.

I slutet av januari dömdes 20-åringen till tre månaders fängelse för bland annat inbrott i Molkomspåset.

TEAM-WORK

En annan orsak till att den nye chefsläkaren valt just Molkom till arbetsfält är att orten är utrustad med en väl utbyggd vårdcentral som har erforderliga resurser. Här finns förutom läkare även distriktssköterskor, sjukgymnast, rådgivningscentraler m.fl.

— Samarbetet mellan personalen fungerar bra sedan gammalt och det är en fördel, framhåller Nyström.

Och det är precis så han vill ha det. Han menar att på en vårdcentral måste det handla om team-work, där inte enbart läkaren står i centrum hela tiden.

— Faktum är att distriktssköterskor och annan personal, även de, kan ge kvalificerad hjälp. På det sättet måste det kunna fungera.

SK Örnen inledde sitt klubbmästerskap i bordtennis på onsdagskvällen. Spelplats var idrottshallen i Lindfors och två mästare korades, Lars Johansson i äldre pojkklassen och Daniel Ivansson bland yngre pojkar. Seniorernas mästerskap kommer att avgöras senare.



Klubbmästare i bordtennis blev Lars Johansson och Daniel Ivansson. 29-2-88

50-årsdagen

7-3-88.



Foto: GÖRAN TONSTRÖM
...som kom att bli Lill-Babs med hela svenska folket.

Ungdoms-SM i backhoppning i Hede blev en stor framgång för Hastabergets hoppare. Ulf Hagelin glädde med en tredjeplats i H 14, där han bara var två poäng från silverplatsen. Nu blev det ändå silver för Hastaberget, klubben blev tvåa i lagtävlingen.



Här är grabbarna som tog silver vid svenska ungdomsmästerskapen i backhoppning som gjordes i Hede: Fredrik Jansson, Ulf Hagelin och Tommy Nilsson. 1-3-88.

AB Calamo i Molkom har köpt Huskvarna Elektrolytpoler AB. Genom förvärvet ökar Calamo marknadsandelen på legopoleringsmarknaden till 50 procent.
Samtidigt säljer Calamo produktgruppen stora värmeväxlare till Zetterströms Rostfria i Molkom, som därmed nyanställer minst fyra personer.
— Syftet med dessa båda affärer är att koncentrera produktionen ytterligare, säger Anders Larsson, VD på Calamo i Molkom. 2-3-88.



stätt tomt och övergivet sedan drygt två år tillbaka med bl a sönderfuset vattenledningsystem. Inneserad hyresgäst finns men några besök av SJ med hyresvärd har inte kunnat erhållas. Samtliga bryggor aldras ännu månader gammalt, är ännu obesvarade, framhåller Hyttring i sammanhang. 17-5-88

FYRA SVENSKA GULD i Calgary - lika med den bästa guldutdelning vi någonsin har haft. Skrinaren Tomas Gustafsson svarade själv för halva skörden, när han åkte hem både 5 000 och 10 000 meter, och skidkungen Gunde Svahn var delaktig i de två andra: stafettguld tillsammans med Torgny Mogren, Thomas Wassberg och Jan Ottosson och så lördagens individuella triumf på femmilen, som han gratuleras till av en annan dubbelvinnare: Alberto Tomba. 29-2-88.

IFörd vit cowboyhatt och till synes oförskämt fräsch efter den långa flygresan klev han in i VIP-rummet på Arlanda - Tomas Gustafson, som blivit kelgrisen nummer ett i svensk idrott efter sina två skridskoguld i Calgary-OS.



GRATT
TOMAS

Samtliga
svenska
skridskoklu



HATTEN av för Tomas. Herr guldmedaljören "firar sig själv". Mamma Anita var lika glad som Tomas när han äntligen kom hem till Sverige och Arlanda igår. 1-3-88.



30-årsjubilerandet

En av SK Örnens många eldsjalar Ake Johansson lämnade ett mångårigt uppdrag inom byggnadskommittén och avtackades med en blomma av sonen och ordf. Sören Johansson. 3-3-88

Stationshuset i Molkom nu en riksdagsfråga!

— En anmärkningsvärd nonchalans och bristande serviceanda från S:s sida!
Så betecknar centerns riksdagsman Jan Hyttring det faktum att SJ inte ens besvarat skrivelser rörande stationshuset i Molkom. Därför frågar han nu kommunikationsrådet Sven Hultström vilka initiativ han är beredd att ta för att SJ skall uppträda med en för ett affärsdrivande företag normal serviceanda?
— Stationshuset har nu

Vem var den 25:e mannen som i början av seklet drog till Västergötland för att jobba i skogen?

Det vill Evert Jernberg i Spetterud gärna ha reda på. Han har lagt ner ett stort arbete på att forska fram de personer som från molkomstrakten drog till västra Götaland för att arbeta.

Och resan finns skildrad i en visa som skrivits av en annan skogsarbetare, Samuel Sjökvist.

Det är från den Evert har utgått när han forskat fram de personer som med häst och släde i januari 1902 eller 1903 åkte söderut.

Och han har själv skrivit de tre sista verserna i visan. Den var nämligen inte fullbordad. Samuel Sjökvist tappade av någon anledning intresset för att skriva färdigt.

12-4-88

— SE SIDAN 8 —

Ett par träskor var upprinnelsen till att Evert Jernberg började bli mer nyfiken på "Västgötarenan".



Hör av er!

— Sonja Hemmingsson (född Nilsson) var den som satt inne med de mesta uppgifterna. Hennes far sjöng ofta och gärna "Västgötarenan" i hemmet. Men det som nu är väsentligt för Everts fortsatta forskning om resan är att få fram namnet på den 25:e och sista medlemmen och han vill gärna att de som känner till något om Västgötarenan ringer eller skriver till honom.

— Det måste finnas kort eller brev från skogshuggarna som de skickade till de olika hemmen. Hör av er om ni har något liggande, uppmanar Evert.

Här är de 24 namn som Evert forskade fram: Johan Tudin (Karlsberg), Fridolf Nilsson (Soneby), Jan Johansson (Gällserud), Fredrik Delang (Valserudshöjden), Nils Hjort (Rådetorp), Karl Flodman (Sundstorp), Karl Lundberg (Molkom), Emil Karlsson (Stenviken), Karl Hemmingsson (Karlsberg), Johan Bergman (Acksjön), Karl Eriksson (Östergården), Adolf Hemmingsson (Spetterud), Vilhelm Hallin (Gällserud), Gustav Hallin (Gällserud), Viktor Carlsson (Angeback), Johan Larsson (Fageråsen), Samuel Sjökvist (Pardishyttan), Magnus Pettersson (Valserudshöjden), Karl Eriksson (Fageråsen), Petter Bergman (Västana), August Johansson

(Gullbergstorp), Albin Johansson (Gullbergstorp), Nils och Otto Forsberg.

Höjdservice AB från Stugun i Jämtland har återupplivat det nästan utdöda hantverket tjärbränning.

Den gammaldags tjäran, som utvinns ur stubbar genom dalbränning, har provats ut under seklernas lopp. Och mycket tyder på att den fort-



Högst upp på taket på Nyeds kyrka — utan skyddsnät... Dock räcker repon gott och väl till för att dämpa ett fall. Mikael Larsson har hittills inte varit särskilt illa ute någon gång.

farande är bättre än den fabrikstillverkade tjäran.

— Det är en hel vetenskap att bränna tjära, säger Mikael Larsson, som tillsammans med brodern Peder den här veckan har tjärat taket på Nyeds kyrka i Molkom. 14-5-88.



Uppskattningsvis 500 beundrare av Dan Andersson och hans diktning trängdes i kyrkparken i Ludvika vid elvaslaget på onsdagen. Olof Hjorts byst av skalden avtäcktes då högtidligen av landshövding Lilly Hansson och skaldens dotter Monika Sedell. 6-4-88.



Karin Forsberg visade smörtilverkning på gammalt vis fick besökarna vid Nyeds hembygdsgränd i Upperud ta del av under söndagens "öppet hus". 10-7-88.



Kärnmjölken måste vi ta vara på, säger Karin Forsberg. Hembygdsföreningen ordf. Per Eriksson assisterar.

Hembygdsföreningens ordförande Per Eriksson hade införskaffat fyra liter prima tjock gräddde för ändamålet och Karin Forsberg, som karvat smör i mängder i unga år var inte sen med att dra igång den gamla 1800-talskärnan som kom i hembygdsföreningens ägo för så där 30 år sedan.

Praktisk smörklimp Inom loppet av 20 minuter hade Karin skilit fett och tunnsmjölken åt i kärnan och fått till en ordenlig klump smör som hon riskade upp och vidarearbetade till en härligt gul klimp åka lamsmör på nästan två kilo. Efter tillsättningen av exakt salt var det klart för provsmakning och Karins produkt fick allas munnar att vattnas och idel overbyte.

— För i tiden var ju smörtilverkning vanlig i så gott som alla länthushåll som hade tillgång till mjölk och gräddde. Smörkärnor tillverkades i var och varannan by och var ett av de vanligaste brok föremålen, berättar Per Eriksson som för övrigt själv var med och kärnade åtskilligt med smör i ungdomen.

Sirax efter fyra på tisdagseftermiddagen gick en epok i graven i Molkom.

Sågerverket sågade sin sjätte timmerstock och 25 man blir utan arbete vid Molkomms Bruk.



Disponent Rolf Wigler följer sista stocken på väg in till barkmaskin. 31-5-88.

Ljuvliga dofter spred sig runt hembygdsgården i Nyed här om dagen. Det traditionella tunnbrödsbaket inför marknaden ägde rum.

Försäljningen av tunnbröd ger föreningen ett fint tillskott i kassan. 80 paket har man under en hektisk dag bakat och de brukar säljas slut på "stubinen" under marknadens första timmar!

Six personer brukar hjälpas åt med baket och det är småmysigt när man sitter i köket på hembygdsgården och ser hur brödet sätts in och sedan tas ut färdigräddade.

Men annat var det för. Då var det allvar bakom baket. Helst enkelt brödbak för hungriga magar.

Nu är det mer en kuriositet som smakar utmärkt. På bilden syns tre av de trogna som varje år brukar vara med och baka; Karin Gevert, Anna Eriksson och Enar Bergman. 10-5-98.

Varg gick på kattjakt i Ölme

— Jag förstod med en gång att det var en varg. Han var stor och grann och stod med halva huvudet inne i kattgluggen till tvättstugan, där katten höll till.

Det är Martin Bengtsson i Nore, Ölme som berättar om vargen han kunde studera i fyra, fem minuter i onsdagsmorse vid 7-tiden.

— Hunden stod och gnällde och var rädd. Och katten fick jag ta in i stugan sen. När vargen försvann sprang han mot Ölme och han tog med sig maten vi lagt ut till råvarna, berättar Martin. 85-5-88.

De musikaliska "Värkvällarna" i Molkoms folkhögskola har en 10-årig tradition och kvällarna är högtidsstunder för Molkoms musikälskare. Fredagskvällens konsert samlade många åhörare, aulan var praktiskt taget fullsatt när konferencieren Mats Bergström hälsade välkommen.

Mats Bergström gillar att sjunga solo, för kvällen bjöd han på gluntsång tillsammans med kompiserna Sven Olsson från Väse.

Konserten avslutades med allsång och mäktigt klingande Edwar Elgars "Pomp and Circumstance".

Dirigenter under kvällen var Anna Karin Högberg och Gösta Holmström och pianoackompanjör Anders Göranson. Gösta Holmström är mannen bakom de populära "Värkvällarna" i Molkom, musikkvällar som många molkombor ser fram emot med stor förväntan.

nya toaletter och tambur. Dessutom anlades en rullstolsramp och vidare handikappanpassades parkeringen.

Totalt investerade för 150 000 kronor, som dels finansierades med statligt handikappsbidrag på 97 000 kronor. Nu planerar föreningen fortsatt renovering av gården med modernisering av kök, stora salen samt scen och sammanhängande utrymmen. Kostnaden är beräknad till 180 000 kronor.

Kulturnämnden har yttrat sig över föreningens bidragsansökan och framhåller att man saknar medel för ändamålet.

Däremot ställer sig kulturnämnden positiv till en motion från Lars-Inge Nyström (fp) och Torsten Svensson (c) om utökat stöd i form av driftsbidrag till samlingslokaler på landsbygden.

Kulturnämnden konstaterar i yttrandet att det finns uppbyggda behov av medel för investeringsbidrag till hembygdsgården och hemställen i sammanhanget hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 100 000 kronor på delprogram 488 hembygds- och Bygdegårdsföreningar för 1988.

Kommunstyrelsen hänsköt ärendet till budgetberedningen.



Manskören sjöng sju sånger, bäst lyckades man med Taubes "Maj på Malö".



Mats Bergström och Sven Olsson svarade för gluntsång. 85-5-88.



Den 81-åriga folkhögskolans trubaduren Gunnar Turesson hann precis drämma slaggan i stället och förklarade 1988 års Klar-Hälja invigd innan himlens alla slussar öppnade sig! Regnet förmögen vräkte ner över bonnröllöpspar med följe och en tapper och tålmodig publik under de färgglada paraplyernas mångfald. Något liknande har man aldrig varit med om i Häljas 18-åriga historia.

Folkhälsö trubaduren Gunnar Turesson invigde årets Klar-Hälja på Kärrnåsen med ett kraftigt hammarslag på smidesstället! 16-7-88.

Hedås by en vacker sommar dag i juli. Solen tittar plötsligt fram mellan två molntappar — och leder våra steg längs den gamla bygatan. De röda husen trycker sig tätt samman.

Från ett fönster hörs känsliga fingrar leta fram en melodi på piano — som blandar sig med fågelkvitter och fyller luften med förväntan. På avstånd hörs några barn skratta. I byn Hedås tycks tiden vid en första anblick ha stått stilla.

Det var i mitten av 1800-talet som man i Sverige började splittra upp byarna. Anledningen var att jordbruket skulle göras effektivare. Men byn Hedås, några kilometer öster om Molkom, klarade sig. Och där har nu en ny generation slagit ner sina bopålar.

Tiderna förändras

Vi knackar på dörren till en av de röda pittoreska stugorna. Och får en historielektion av Elvy Haffling — som jobbat 33 år i byns numera nedlagda affär.

— Förr hade vi allt som var nödvändigt för att överleva inom byns gränser, berättar Elvy. Vi hade skola och post. Vi hade telegrafstation och affär. Det fanns många små jordbruk och mycket människor.

Elvy berättar också att man hade dansbana i byn. Och där levde man upp när arbetsveckan var över. På vintern var det Ordenshuset som fick överta dansbanans roll.

Men tiderna förändras. Och så gör även Hedås by, enligt Elvy.

— Ja, det är andra tider nu. Många stadsbor har flyttat hit. Men jag är inte bekant med många av dem. Förr kände jag alla. Och de kom in på en kopp kaffe, och kunde sitta i timmar och prata. Men vi hade tid då — det har vi inte längre avslutar hon. Och ser riktigt besviken ut.

Den gamla telegrafstationen, som är ett kulturklassat hus, får inte förändras utseendemässigt. Men för övrigt så har Evert gjort i ordning allt från grunden. Som besökare frapperas man över den snillrika konstruktionen av värmeanläggningen. Från en stor öppen spis i ett av bottenvåningens rum — leds värmen via kanaler till de övriga rummen. Och som komplement sitter en vedspis i köket. Men det ska bli modernt.

— Ja, en vanlig spis och en microvågsugn — ska också installeras, säger Evert.

Byns jordbrukare

En by som räddades från att splittras på 1800-talet, borde väl ha ett väl fungerande jordbruk, tänkte vi. Och sökte upp en lantbrukare.

— Nej, säger Ingvar Andersson, den enda som har ett självägande jordbruk. Det är rena natten. Lönsamheten är dålig till följd av en usel jordbrukspolitik. Och arbetstiden är ofta mycket lång.

Att framtidsutsikterna för jordbruket ser en aning dystert ut förstär man vid blick in i Ingvars moderna ladugård. Två kvigor står ensamma och trycker. Medan de övriga bäsen gapar tomma.

— Jag hoppas att min son vill ta över, men jag vet inte hur det går.

Men byns öde tycks inte vara beslagat. Unga stadsbor har upptäckt denna lilla oas. En representant för den yngre generationen påträffades utanför den nedlagda affären. Det är Marita Lund som nu är mammaledig och ägnar sin tid åt lilla Ann-Louise. Vad anser då hon om byn Hedås?

— Den ligger underbart. När vi fick möjlighet att flytta hit tvekade vi inte. Det är dessutom nära till jobbet för min man.

På frågan om det var svårt att komma in i byns gemenskap svarar hon:

— Nej... inte på något sätt. Vi har en aktiv bygdegård. Vi har sill- och salladsfester. Här känner vi varandra.

Vi reste hem övertygade om att byn kommer att fortleva. Men är den problemfri...?



Foto: HELENA CARLSSON
Jag blev bende och det är grur jag inte. Men nu stundar härligare tider för bönderna, säger Ingvar Andersson. 20-7-88.

— Det är inte fråga om någon skada. "Lisa" klarade helt enkelt inte den oerhörda resultatångest hon känner. Nu är det tveksamt om hon kommer att åka till OS i Seoul, sade tränaren Ulf Karlsson efter den dramatiska händelsen.

Ann-Louises Skoglunds genomklappning kastade mörka moln över Tunavallen efter en annars bra avslutningsdag i friidrotts-SM. "Lisa" orkade inte ta emot pressen, men tränaren Ulf Karlsson hade bara väntat på att något liknande skulle inträffa.

"Lisa" har oerhörda krav på sig själv. Det är inte jag eller pressen eller någon annan som är skyldig till det här.



Foto: ROLLE RYGVIN
Tränaren Ulf Karlsson tog hand om Ann-Louise Skoglund efter kollapsen. "Lisa", gråt hejdlöst. 14-8-88.

Det blir budgetberedningen som avgör om Fagerörens Bygdegårdsförening kommer att få något kommunalt bidrag för fortsatt upprustning av bygdegården. Föreningen har ansökt om bidrag hos Karlstads kommun och vid måndagens sammanträde med kommunstyrelsen gick bidragsärendet vidare till budgetberedningen. 21-7-88.

Under förra året genomförde föreningen en tillbyggnad av bygdegården inrymmande



Han var världens bästa racerförare åren 1976 till 84.

Men ett fästingbett förändrade hela tillvaron för Kent Rohm, värmelänning från Kil.

— Fästingbettet resulterade i att jag tappade tal- och minnesförmågan! Jag var sjukskriven i ett år. Först ifjol somras, efter tre fruktansvärda år, var jag helt återställd.

Berättar Kent Rohm, idag fyllda 42.

Mot alla tips har han nu gjort come back i sitt vattenburna fartmonster. Och i augusti väntar VM.

Den fasansfulla historien börjar 1984. Kent hade just vunnit prestigefyllda sextimmarloppet i Paris. Sen 1976 hade värmelänningen vunnit två VM, två EM, fyra NM och 6 SM.

— Jag kom hem från England efter kontraktsförhandlingar med Mercury-fabriken. Drabbades plötsligt av ständigt återkommande yrsel.

TAPPADE TAL OCH MINNE

Läkarna ställde först diagnosen överansträngning. —... trodde inte mina öron. Jag var absolut inte överansträngd.

Efter en tid drabbades Kent även av svåra ledbesvär.

— Och sen det värsta av allt. Jag tappade tal- och minnesförmågan. Det tog liksom bara stopp i meningarna. Även minnesförmågan försvann.

Först misstänkte läkarna att sjukdomen kunde hänga samman med Kents arbete som skiffreparatör på Skoghäll.



Klappat och klart för semesterresan. Lantbrukarfamiljen Svensson i Mossby har packat husvagnen för några dagars sommarledighet från bondelivet. 11-8-88.

— Vi har försökt att ta en veckas sammanhängande sommarsemester under de fem år som vi drivit lantbruket här, men när vi nu även satsat på mjölkproduktion hade det varit en omöjlighet om inte avbytartjänsten funnits.

Det säger Johnny och Inger Svensson vid gården Mossby i norra Väse, på gränsen till Filipstads kommun.

Härom dagen kunde de tillsammans med de tre barnen lasta i husvagnen för årets semestertripp — med västerhavet i mellersta Norge som slutmål.

Gården och djurskötseln lämnade de över till avbytaren Gun Wennström från Bjurbäcken. Och då vet de att den är i goda händer.

Modern gård

— Här vid Mossby är allt modernt och lättarbetat, berömmar Gun Wennström. Ladugården med mjölkkrum och övriga anordningar är ju så nytt och fint.



Så här ser han ut. Klas-Johan Liljedahl, missionskyrkans nye pastor. 27-8-88.

Nu har nye pastorn vid missionskyrkan i Molkom installerat sig.

Han heter Klas-Johan Liljedahl och är 29 år. Jobbet i Molkom är hans första som pastor.

Han har som målsättning att vara till för bygden och få reta tankarna på människor så att kristendom och religion ska bli spännande.

— Och det är så jag vill framställa det kristna budskapet. Det ska inte bara vara de enkla givna svaren,

Ung pastor

Det är en ung pastor som slagit ner bopälarna i Molkom, bara 29 år. Att det blev just Molkom har bland annat sin förklaring i Molkom ligger nära Karlstad och där studerar hans fru 2,5 år framåt. Och så länge, minst, kan molkomborna räkna med att få behålla Klas-Johan.

Följande deltog i skolträffen: (Årsklass 1924) Astrid Jansson, Molkom, Svea Holmgren, Grava, Sonja Hemmingsson, Karlstad, Sigrid Persson, Hammarö. (1925) Folke Flodman, Molkom, Uno Hjalmarsson dito. (1926) Herbert Sundström dito, Hanna Karlsson dito, Hellävi Norström, Filipstad. (1927) Marta Råberg, Väse, Vivi Ortqvist, Karlstad, Majdi Filipsson, Åtorp. (1928) Rut Thörn, Molkom, Solvig Karlsson, Kristinehamn, Gunhild Johansson, Molkom, Ingrid Bureström, Kristinehamn, Åke Johans-

son, Molkom, Magnus Helinder, Karlstad, Arne Melin, Grums, Ture Eriksson, Deje, Henning Karlsson, Åmål. (1929) Eivor Wester, Väse, Ines Fors, Filipstad, Maj Lundqvist, Molkom. (1930) Inger Persson, Karlstad, Gunvor Johansson, dito, John Remåker, dito, Arne Karlsson, Molkom. (1931) Märta Olsson, dito, Birgit Lind, Karlstad, Maj-Britt Hagelin, Filipstad, Marianne Grundin, Molkom, Elsa Carlsson, Väse. (1932) Birgitta Andersson, Kil, Karl-Gösta Lind, Karlstad. (1933) Åke Bengtsson, Ljusdal, Maj Eriksson, Nås. 17-9-83.



Centrumman Kjell Eriksson, kommunalråd i Arjunga, räddade på tilltrogen i Filipstad under fredagsförmiddagen. 12-8-88.

— Efter omständigheterna är jag nöjd. Det var ju mer eller mindre ett prov för min del. Nu siktar jag in mej på SM i Falun till helgen och hoppas då få en smula bättre snurr på båten.

Så summerar Mats Johansson i Molkom som come-back i båttracing-branschen i samband med nordiska mästerskapen i Västerвик under det gångna veckoslutet.

Mats placerade sig som sexa i sammandraget i sin klass efter två femteplaceringar i de båda heat — tredje och fjärde — som han kunde följföra. — I de två första heaten krånglade det till sig för mej, då v att jag fick trubbel med båten och tvingades kasta in handduken. — Först lossnade en bult i svänghjuliet och därmed var det förkyllt i heat 1. I andra heatet tappade jag avgasröret, berättar Mats. Men han är ingalunda ledsen för det.

— Nej, jag lyckades ju få ordning på grejerna till de båda återstående heaten och tog mej då runt, säger han. — Och faktiskt "tog" jag starten i samtliga fyra heaten, men min motorsvagare båt räckte naturligtvis inte till i längden utan underhand kom den ene efter den andre av konkurrenterna och blåste förbi. — Nu ska jag försöka trimma upp motorn ytterligare något till Falu-SM:et och sedan satsa ordentligt på nästa år, förhoppningsvis med en ny och konkurrenskraftigare motor i båten, säger Mats Johansson. 13-8-88

Det var ett ovanligt kraftigt blixtnedslag som förorsakade måndagskvällen ödeläggande villabrand i Svenserd mellan Molkom och Bäckelid.

Blixten slog i en tall på en höjd ett 40-tal meter från huset och gick därefter rätt in i fastighetens elskåp. Dess bättre var inte husets ägarpar hemma vid tillfället.

— Annars vet man aldrig hur det här hade slutat, säger Nils Andersson, chef för räddningstjänsten i Molkom.

göra något. Huset var övertant när vi kom fram. — Eftersom det är en relativt gammal byggnad var elden mycket svårsläckt, berättar Nils Andersson, som med sina mannar fick eftersläcka långt in på tisdagsförmiddagen. Från tallen ned till huset plöjde blixten upp djupa fåror i marken. Stenblock krossades och rötter rycktes upp. Kraften sökte sig in i husets elskåp där branden tros ha börjat.

Det var vid 18.30-tiden på måndagskvällen som en mycket kraftig blixtnedslag slog ned i en tall på en höjd i Svenserd i närheten av Bäckelid. ter förekom också. Såg blixten Husets ägarpar såg blixtnedslaget när de var på väg hem. När de kom fram såg de att det brann i huset. Eftersom telefonförbindelserna var brutna tog det förhållandevis lång tid att larma räddningstjänsten i Molkom. — Tyvärr gick det inte att



Deltagarna i skolträffen samlade framför sin gamla skola i Bäckelid, numera fritidsgård.

Kungen inviger Branäs?

Invigningen av Branäs-anläggningen, verkar bli en guldkantad historia. Allt pekar nämligen på att den förrättas av kungen och drottningen. Det bekräftar vd Per Kärrman, som fört diskussioner med hovet.

— Jag har fått ett preliminärt klarcykten, men jag väntar fortfarande på det slutliga, säger han.

Invigningen planeras till den 17 december. Riktigt vad som kommer att hända är inte klart än, men Per Kärrman har lite handningar. 26-10-88.



Rolf Wigler bekräftar utanför brukskontoret att han köpt sågverksområdet och de arriena byggnaderna.
— Men köpesumman är inte offentlig. Mer säger jag inte, sa Wigler och skyndade vidare. 22-10-88.

Förbundet i Stockholm fick aldrig veta att Molkoms Bruk AB såldes "under en enda natt" och att samtliga anställda sades upp.

— Vi har inte fått några rapporter om varken uppsägningarna eller om själva försäljningen, säger förste förbundsordförande Bertil Jonsson inom Träindustriarbetareförbundet i Stockholm.



Här är den kvarvarande arbetstyrkan av 30 anställda. Den 1 december är sista arbetsdagen. Från vänster: Lennart Berglund, Ingemar Jansson, Ingemar Karlsson, Keijo Villianen och Jonny Andersson.

— Facket har inte gjort något för att hjälpa oss och facket har heller inte försökt inleda några förhandlingar om vår svåra belägenhet, säger chaufför Rolf Linder som arbetat inom sågverket i drygt 20 år.

— Jag känner mej förföljd av myndigheterna. De stora vågar de sej inte på hur de än bär sig åt. Men oss småföretagare försöker de med alla medel ta livet av!

Det säger Molkoms-krögern Bengt Carlsson som driver Graninge Vårdshus och nu återigen råkat ut för ett skyltbråk med myndigheterna. Först polisen, sedan länsstyrelsens naturvårds- och juridiska enhet, tingsrätten och nu även kronofogden. 27-10-88.

Bakgrunden är den att Bengt Carlsson satte upp några skyltar om sin vårdshusverksamhet i Molkom. Skyltar som han trodde sig ha rätt till att sätta upp 150 meter från vägen på ett hus som han arrenderade.

Men se det gick inte alls för sig. När inte trafiksäkerhetsriskerna med skyltning längre kunde åberopas kopplades naturvårdsenheten vid länsstyrelsen in. Och med hänvisning till naturvårdslagen anmodades Bengt Carlsson omgående plocka bort skyltningen. De

ansågs vara en sanitär naturvårdsolägenhet om man så får uttrycka saken.

Och Bengt Carlsson plockade snabbt och lydigt ner sina skyltar. Döm därför om hans förvåning när han halvannan månad senare från tingsrätten fick ett papper om stämning och samtidigt kronofogden på halsen.

Länsstyrelsens folk hade två månader på sig att kontrollera att skyltarna var nertagna, men uppenbarligen brydde sig ingen om det utan lät ärendet rulla vidare, säger Bengt

Den 1 december är sista arbetsdagen för de sju kvarvarande anställda som arbetar med att iordningställa sågverksområdet för verkstadstablering.

— Vi har inte fått några rapporter om varken uppsägningarna eller nedläggningen av Molkoms Bruk AB, säger förbundsordförande Bertil Jonsson, Träindustriarbetareförbundet, Stockholm.

I söndags kväll hade hembygdsgården i Upperud besök av arkeolog Susanne Pettersson. Hon pratade om fornminnesinventeringen som pågick i Nyed under våren och sommaren. Ett tjugotal personer hade slutit upp för att lyssna.

Susanne arbetar för Riksantikvarieämbetet. Inventeringen i Nyed har inneburit att en del lämningar har R-markerats. Det vill säga de är fasta forn lämningar och får inte flyttas eller röras. De är också skyddade av fornminneslagen. R-markeringarna skall sedan komma med på en ny ekonomisk karta.

Susanne berättade om en del fynd som gjorts i Nyed. Och vid sjön Mängen har ett flertal intressanta fynd gjorts.

— Boplatser är svåra att hitta, berättar Susanne. Men vid sjön Mängen lokaliserades tre boplatser från stenåldern. Två av dem med fina föremål i flinta. En pilspets och två små rakor.

Susanne berättar också att flinta inte finns i dessa trakter utan har blivit hitfört av människan.

— Och det är väldig variation i flintan som har hittats,

säger Susanne. Ofta är den i halvdåligt material och har utnyttjats till bristningsgränsen.

Andra lämningar som blivit r-markerade vid inventeringen är bland annat vägvisningsstenar, fundament från milstolpar och vaghållningsstenar.

— Vi registrerade tre nya vaghållningsstenar som inte var kända förut.

Ett antal fångstropor för varg, räv och alg hittades också vid inventeringen. Bland annat söder om Finnhöjden.

30-10-88 SA ERIKSSON



Med skor i taket och skrädmjöl på disken visade Henrik Svanberg från Olme diversehandel hur det gick till på den gamla goda tiden. 28-10-88.

Foto: PATRICK JONANSSON

I lördags kom globetrottern Anders Hallberg från Borlänge till Bäckelids fritidsgård för att berätta om sina äventyr ute i världen. Det var sportklubben Ornen som hade bjudit in honom. Och ett 30-tal personer hade slutit upp för att lyssna.



Globetrottern Anders Hallberg var i Bäckelids fritidsgård i lördags och delade med sig av sina äventyr ute i världen. 23-10-88.

Anders Hallberg har gjort en mängd resor och han berättade bland annat om sin resa med transibiriska järnvägen till Kina.

Han har också följt Sidenvägen som går från Pakistan till Kina. Man kan säga att han har rest i Marco Polos fotspår. Och åhörarna fick inte bara lyssna till Anders Hallbergs äventyr utan också se bilder från dem. Bland annat av hallristningar från Marco Polos tid och Kinesiska muren.

Han berättade också om när

han gick över Tibet och bergstrakterna i Indien.

Kan mycket — Det var väldigt intressant att lyssna på Anders, säger Lennart Svensson. Han kan så mycket och vet vad han pratar om.

Sammanlagt har Anders Hallberg material för tio timmar. I lördags föreläste han i tre timmar. Och publiken verkade mer än nöjd och passade på att ställa många frågor som Anders villigt svarade på.

Bankboxsprängarna

De två finländska männen som försökte spränga en bankbox vid Wermlandsbanken i Molkom blev åtalade i fredags.

De åtalas för försök till grov stöld. Den ena av dem dessutom för att ha vistats olovligt i Sverige.

På torsdag skall de upp för huvudförhandlingar.

Det var på kvällen den 9 oktober som en person larmade polis. Han hade problem att lägga ned sina saker i serviceboxen.

När polis kom till platsen hittade de en sprängladdning apterad till boxen och färdig

att utlösas.

De två finlandarna satt i en falskskyttad bil i närheten av banken och greps av polis.

De nekade till att ha något med sprängladdningen att göra och den ene uppgav falsk identitet. Polisen fann

dock batterier i bilen som var ihopfejade med samma tejp som fanns i serviceboxen.

De båda männen är välkända hos den finska polisen och för några år sedan sprängde den bankbox i Finland. 9-11-88.



Svensktoppsångaren Stefan Borsch, 41, Hagfors står vid ett nytt vägskäl. 27-10-88.

S

Nu står han åter vid ett vägskäl, svensktoppsångaren och hagforsgrabben Stefan Borsch, 41. Har siktet inställt på en egen orkester. Premiär nästa år på Berts Sommarland nere i Skara! Stefan och Anders Engmans orkester går skilda vägar i all vänskaplighet, är den populära sångaren noga med att påpeka.

- Vi har haft fina år tillsammans, nu är det dags att komma med något nytt. Beslutet har mognat fram efter hand. Och när det har gått så bra för mig vore det nog dumt att inte utnyttja de framgångar jag haft.



Hon är snart 97 år, och har levt så länge att det egentligen är helt omöjligt att sätta sig in i hur hennes världsbild måste ha förändrats. Flera gånger till och med. Nu bor Ester Stockhaus i en pensionärs lägenhet i Lindfors strax utanför Molkom. Hon sitter i rullstol. Polion ansatte hennes kropp redan som nioåring. Men hon trivs i sin lägenhet och vill inte flytta till Backa sjukhem.

- Backa. Det är nutidens ättestupa, säger Ester med kraftfull stämma.

Nils Jansson, 93 år, bor på ålderdomshemmet Asbacka i Molkom. Det gör även hans fru, fast på en annan avdelning. Det är lite trist tycker han, för han skulle gärna vilja ha någon att diskutera med.

Det blir en aning ensamt på hemmet, men aldrig ledsamt, tycker Nils som alltid har något att göra. Och det är på ålderdomshem han vill bo, inte i servicelägenhet. Det har han gjort klart för både politikerna i Karlstads kommun och för statsministern...

Det ligger allt ett litet leende på lur i mungiporna på Nils Jansson, 93 år, när vi pratar om hans liv förr och nu. Men flams och kallprat ligger inte för honom. Det ska helst vara seriöst samtal, för att Nils ska trivas. Han bor på ålderdomshemmet Asbacka i Molkom sedan 1981. Han umgås inte direkt med någon mer än sin fru som också bor där, fast på en annan avdelning. Det tycker han är tråkigt, för han längtar efter någon som han kan diskutera med.

Sextio år på scenen. Det kan Anna Öst, Edsbyn, bokföra. Och inte har hon slagit av på takten, heller: - Nej då, jag håller på till dess jag "stälper" som vi säger här i Hälsingland. Det verkar inte vara någon fara ännu.



- Jag har stått på scenen i 60 år nu, men håller på till dess jag "stälper", säger Anna Öst, 78. 8-11-88.



- Visst blir det ensamt ibland, säger Nils Jansson på Asbacka, där han bor sedan sju år tillbaka. Men det är inte ledsamt och det är så här jag vill bo. 93-åringen fnyser åt politikerna som inte fattar det.



Fira barnbarnet Viktor Häffling, Fageråshöjd, Molkom, som fyller ett år söndagen den 16 oktober, det vill mormor och morfar i Filipstad med många grattis och kramar.

70 ÅR fyller måndagen den 17 oktober hemmansägaren Herbert Ingvar Jansson, Böckelstjärn, Värmlands Brattfors, Filipstad. Han är född i Nyeds församling och driver jordbruket på hemstället Böckelstjärn. Herbert Janssons stora inresse är skytte och han har under årens lopp hemfört åtskilliga mästerskap och pokaler i såväl banskytte som fältskytte. Inom Filipstads skyttekrets har han under en lång period varit den borse kungen och har fortfarande få övermän.

70 ÅR fyller söndagen den 23 oktober elektriker Gunnar Flodman, Utterstigen 1, Molkom. Han är född i Nyed och har arbetat inom sitt yrke i bygden.

Damian har fått en Lillebror Vår SON Grazyna och Jan Ystmark Polen den 19/9 1988



Min kjære mann vår kjære omsorgsfulle far min bror KÅRE SØRLIE døde fra oss i natt. Bærum 23. oktober 1988 EDITH (f. Hunsbedt) Ellen Trygve Marianne Eva Etter avdødes ønske har høytidligheten funnet sted i stilhet. Vennligst send ikke blomster

Søndagen den 9 oktober fyller Christina Larsson fyra år. Hon bor i Sandtorp och firas med många grattiskramar från mamma, pappa, storasyster Monica och hela släkten.

97 ÅR fyller onsdagen den 16 november Ester Stockhaus, Pensionärshemmet, Lindfors, Pl. 2380, Molkom. Hon är född i Nyed. Sängen och musiken har alltid varit hennes in-tressen.

70 ÅR fyller lördagen den 22 oktober förra järnvägstjänsteman Holger Andersson, Östra Asplund, Pl. 1618, Molkom. Han är född i Nyed. Från ungdomen och fram till pensioneringen var han anställd vid järnvägen.

Fru Märtha Johansson, Bäckelid, Molkom, avled på lördagen i en ålder av 87 år. Den bortgångna var född i Bäckelid, där hon förblev bosatt under hela sin levnad. En lantbrukarhustru sysslade hon varit hennes livsuppgift. Hemmet och familjen var i övrigt hennes främsta intresse. Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Vår kära Mamma Svärmor, Mormor och Farmor MÄRTHA JOHANSSON *25/2 1901 har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. Bäckelid, Molkom den 5/11 1988 GERD och KJELL STIG HANS och BARBRO Barnbarn Barnbarnsbarn Tack, älskade Mamma för allt vad Du varit Tack för den trygghet i hemmet Du var Tack kära Mamma, för allt Du oss skänkte Tack för all strövan, omsorg och tro Tack, snälla Mamma för tankar du tänkte Tankar som byggt mot vår framtid en bro Tack kära Mormor och Farmor, för allt vad Du gav Vi önskar Dig vila och ro i Din grav Begravningsakten sker i kretsens av de närmaste.

85 ÅR fyller onsdagen den 21 december fru Gertrud Löwbäck, Fageråshöjd, Pl. 1316, Molkom. Hon är född i Nordmark men har länge varit nyedsbo. Hemmet och familjen har alltid varit hennes in-tressen.

97 ÅR fyller fredagen den 23 december fru Klara Josefina Wärn, Jonstorsvägen 5, Filipstad. Hon är född i Nyeda församling och flyttade 1922 till Filipstad, där hon sedan förblivit bosatt. Under sin yrkesverksamma tid hade hon anställning vid Filipstads stad.

Karl Ivar Larsson, Molkom. Karl Ivar Larsson, Västra Hult, Molkom, avled på lördagen i en ålder av 80 år. Han var född i Väse församling. Som barn kom han med föräldrarna till Nyed. Han hade sysslat med diverse arbeten och bl.a hjälpt många med trädgårdsarbete. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn med familjer.

Vår käre Broder KARL IVAR LARSSON *26/8 1908 har i dag lämnat oss, övrig släkt, grannar och många vänner i djup sorg och saknad men i tacksamt minne bevarad. Västra Hult, Molkom den 12/11 1988 THURE och ELSA OLLE EDITH Syskonbarnen med familjer Vid höstvindens susning Du somnade stilla Ej sjukdom och oro nu mer gör Dig illa Skön blir vilan som natten ger Gott är att veta Du lider ej mer Jordfästningen äger rum i kretsens av de närmaste.



Sjuttio år fyller i morgon, lördag, Edvard Jansson, Asdalen 2430, Molkom. Han är född i Jönköping och kom som barn till Forshyttan, Brattfors. Efter att ha arbetat med skog och flötning innehade han 1948-55 ett jordbruk i Spätterud. Han var sedan chaufför hos Vägförvaltningen i Molkom till pensioneringen.

SRÖKNING PARKEN



Vår käre Bror
Morbror och Farbror

MARTIN ANDERSSON

* 27/10 1923

har hastigt lämnat oss,
övrig släkt och vänner i
sorg och saknad.

Åmål den 6/12 1988

KARIN och NILS

GUSTAF

GEORG

Syskonbarnen

Ärlig och strävsam var
Din vandring

Vi hann ej säga Dig far-

väl

ty döden kom så fort

Men nu vi säga Dig vårt

tack

vid evighetens port

Begravningsgudstjänsten

äger rum i kretsen av de

närmaste.

Lantbrukaren **Einar Carlsson**, Fageråshöjd, Molkom, avled på onsdagen i en ålder av 84 år. Den bortgångne var född i Fageråshöjd där han i många år drev föräldragården innan han överlämnade den till en son. Han tillhörde centerpartiet och jordbrukarnas olika intresseföreningar. Inom det kyrkliga har han varit engagerad som ledamot i pastorskyrkorådet och pastoratsdelegerade. Närmast sörjande är maken Thyra, barn och barnbarn.



Vår Käre

Einar Carlsson

* 26/7 1904

har idag stilla insomnat.
I ljus och tacksamt minne
bevarad av oss, släkt
och vänner.

Fageråshöjd, Molkom
den 4 jan. 1989

THYRA

Sten-Ake och Margareta

Lars Olov och Siv

Kerstin och Sten

Barnbarnen

Jag vet en hälsning mera
kär

än värld, vad Du kan ge.

Den heter frid,

Guds frid det är

och darom vill jag be

Kom då, o frid, dröj i mitt

tjäll

bliv bästa, bästa gästen

min

Ty dagen skriker, det blir

kväll

och natten bryter in.

Begravningsgudstjänsten

äger rum lördagen den 14

jan. kl. 14.00 i Nyeds kyrka.

Efter akten inbjudes

till minnesstund på Graninge

Vårdshus. Stöd gärna

någon minnesfond.

För allt vänligt deltagande
vid vår käre

Einar Carlssons

bortgång, för all hedersbevisning vid hans bår samt gåvor till olika minnesfonder och för den vackra sången vid högtiden, vill vi till släkt, grannar och vänner framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till kyrkoherde Anne Wikner för de varma orden, som gjorde högtiden i kyrkan så vacker och minnesrik. Ett varmt tack till den vänliga personalen på Asbacka



Astrid och Bror Johansson, Pensionärshemmet, Lindfors, Molkom, firar guldbryllöp. De gifte sig den 10 december 1938 i Väse prästgård. Vigselförrättare var kyrkoherde Karl Sundell. - 88.



Min älskade Pappa,
vår käre Son,
Broder och Svåger

BENGT GUSTAVSSON

* 2/10 1947

har hastigt lämnat oss alla.
Älskad och Saknad.

Filipstad och Storfors
den 12/1 1989.

MALIN

MAMMA OCH PAPPA

Birgitta och Yngve

Barbro och Urban

Syskonbarnen

Övrig släkt och vänner

Säll är den själ
som i Herren funnit
förlösning och frid.
Varför?

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Trons kapell,
Filipstad torsdagen den
19 jan. kl. 12.00. Valfri
klädsel.



Vår Käre

IVAR BENGTSSON

* 31/1 1908

har i dag lämnat oss,
släkt och vänner i sorg
och saknad efter ett långt
lidande.

Molkom den 24/1 1989

ANNIE

Ingvar o Gerd

Carina

Anette o Roger

Tungt var Ditt slit i skog
o mark

Du gav allt Du hade och

Du var stark

Din vilja, Din iver att för

Dina kära

Göra Ditt bästa och bör-

dorna bära

Tack för all omsorg och

en underbar tid

Nu käre Ivar Du får vila

i frid

Begravningen äger rum i
Nyeds kyrka lördagen
den 4/2 kl. 11.00. Efter
aktens slut inbjudes sam-
liga till en minnesstund
på Graninge Vårdshus.



INGA-MAJ OLTORP

* 12/4 1917

† 25/12 1988

med saknad.

HILDING

Nils-Arne och Inger

Osmo

Anders Bengt

Anna-Karin

Släkt och Vänner

Så fort blir löven gula
som gläder vår vandring
i parken

Att dö, är att falla en

smula

från grenen till fasta

marken

Begravningsgudstjänsten
sker i kretsen av de när-
maste

Sigrid Eriksson, Molkom,
Sjusstiftelsen är fyller i morgon,
torsdag, fru Sigrid Eriksson,
Kramregatan 1, Molkom.

För all omtanke och vänligt deltagande vid vår käre

Ivar

Bengtssons

sjukdom och bortgång, för de vackra blommorna vid hans bår och för gåvor till olika minnesfonder ber vi att till syskon, släkt, grannar och vänner få framföra vårt varma tack. Ett särskilt tack till avd. 4 Centralstadskyrkan, Karlstad samt kyrkoherde Anne Wikner och för vacker sång av Siv Einarrsson.

Molkom den 10/2 1989

ANNIE

Ingvar och Gerd

Carina

Anette och Roger