

SKUTBERGET blir sommarens paradiset

Karlstads sommarparadis Skutberget blev populärt redan förra året, men till sommaren är det meningen att det skall slå igenom på allvar. De sista veckorna har man arbetat flitigt för att göra Skutberget just sådant som friluftsfolket vill ha det. Flera hundra skolpojkar har bränt ris, brutit upp stubbar, jämnat ut marken, spitt ut flera billass med sand och samtidigt har stadens anslag använts till vatten och avloppsledningar.

Skjutbergsintendenten Anders Forsell och läroverkets gymnastikdirektör kapten Gunnar Karlsson visste vad de gjorde då de tog dit läroverkets skolpojkar under friluftsdagarna, när studentexamen pågick. Grabbarna fick beting på uppdragsarbetet, gymnastikpojkarna var arbetsledare, och någon maskin förekom inte. På tre dagar hann de göra mycken nytta till glädje både för dem själva och andra badgäster i sommar.

Men kapten Karlsson och Intendent Forsell hade även andra uträkningar med skolpojkarbetet. De vill göra Skutberget till hela Karlstads fritidsreservat och bättre kan de aldrig få ungdomarna att förstå hur härligt det är där ute än om de locka dit dem, låt vara på arbete under skoltiden.

Många har redan börjat bada vid Skutberget i år. Sommarvärmen förra veckan lockade karlstadsborna dit ut, men den verkliga invasionen kommer inte förrän längre fram. De som tar sig ut till Skutberget då skall inte undgå att märka vilken nytta läroverksskolkarna gjorde på några dagar. De skall också bli angenämt överraskade av andra skutbergsnyheter,

som ökar trivseln och gör berget populärt.

I sommar skall Skutberget ha sin egen servering där badgästerna kan få sig något till livs efter doppen i vänerböljorna. Ute i sjön skall det bli fristående pontoner och f. n. håller man också på att bygga en stenbrygga, som görs så bastant att den kommer att motstå isskruvningen på våren.

Man har också diskuterat eventuell båtuthyrning och det är möjligt att kanoter och båtar kan anskaffas för detta ändamål. Klart är det däremot att telegrafverket drar in automattelefon och att tätta bussturer skall gå till Skutberget sommaren igenom.

Inne i skogen något hundratals meter från strandlinjen har Intendent Forsell byggt en "riktig" lappkäta, som han gärna lånar ut till pojkgäng om de bara säger till någon dag i förväg att de vill komma. Scouterna har redan provat kätan och idrottsfolket tycker också om att träffas där efter träningen i skutbergsterrängen. Lappkätan har bänkar runt om efter väggarna och en stor stenhäll mitt på golvet. Där kan man göra eld och steka väfflor på ett gammalt väffeljärn. Skolpojkarna brukar ha högtidsstunder då Intendent Forsell samlar dem i kätan och berättar om lapparnas liv.

Ytterligare ett par kåtor står på det framtida byggnadsprogrammet, som också upptar en fotbolls- och handbollsplan där idrottsföreningarna kan träna. Ett hopptorn skall det även bli så småningom och bara förhållandena på byggnadsmarkna-



En bastant brygga håller på att byggas vid Skutberget. Här jobbar fr. v. Karl Erik Lundqvist, Jens Lövgren och Erik Svensson med stenarna.

den lättar kommer Bergviks gamla skola att flyttas över till Skutberget. Den skall bli fritidsreservatets storstuga med samlingslokaler, servering m. m. Vägen fram till storstugan har pojkarna börjat bygga. Skutberget har dessutom en av karlstadstraktens finaste bastuanläggningar. Skolbarn och militär badar fritt där när de har idrottsdagar och övningar. Många tusen privatpersoner har även provat på lappkätan och funnit att den är alla tiders.



Gruskärrorna är tunga, men om man är tre om jobbet går det bra. Sune Sörlin och Bo Adestam drar och Per Hermansson skjuter på.



Finnbastun på Skutberget är alla tiders tycker de här pojkarna och många andra karlstadsbor.



En hel del pengar i kioskkassan, konstaterar kapten Gunnar Karlsson. Försäljare är Pelle Berglund och Bengt Göran Nilsson.



Storstädning på Skutberget

Jan Nordin t. v. svänger gran som den värsta skogsarbetare och Bengt Zingmark jämnar till marken. Skolpojarna på mittbilden sprider ut sand på stranden och Ture Persson, Karl Erik Lundqvist och Kjell Gustavsson bär ned en stor sten till bryggan. Lundqvist är brottare och han försäkrar att skutbergsterrängen är alldeles utmärkt att träna i.

PL

NWT-foto: Rosén — Text: Beng



Välkommen

till Skutberget, säger entusiasten Anders Forssell på övre bilden och ser ut som om han ville ta hela Karlstad i famnen. På vänstra bilden är han i jarten i lappkäta och berättar om nomadliv för pojkar. På högra bilden har ett av årets första skolpojksdopp vid Skutberget förevigats.



Friluftskarlstad trivs

vid Skutberget

Man har kallat Skutberget, friluftreservatet några kilometer väster om Karlstad, omväxlande för Värmlands Bosön och Värmlands Vålådal. Än så länge är det väl en bra bit kvar innan Skutberget tål en jämförelse med dessa berömda anläggningar och dit är det väl heller ingen som direkt syftar.

Meningen är ju bara att i första hand Karlstad, och kanske också kringliggande bygder, skall få en samlingsplats där idrottsintresserade kan träna sport av olika slag i härlig natur, och där även vanliga, lite mer makliga medborgare, skall kunna få avkoppling från vardagslivet bland gatstenarna. Mycket har gjorts därute på de få år som anläggningen har varit under arbete. Det som från början var en oländig vildmark, som många ansåg det vara ett huvudlöst företag att försöka få någon ordning på, har nu börjat få konturer som säger att här kan bli ett verkligt fritidsparadis. Anders Forsell, friluftare av stora mått och intendent på Skutberget har genom eget arbete gjort enormt mycket för platsen och myndigheterna har heller inte varit alltför njugga.

Skall man börja med vad som finns därute, så kan man nämna bastun i första hand, vidare finns en sandstrand som börjar bli förnämlig, en träningsplan som ännu fordrar mycket arbete, en lappkäta där Anders Forsell undervisar Karlstads skolungar i konsten att steka korv på pinnar och andra lägerlivets mysterier. Det finns härliga solklippor, det finns en servering, det finns brottarmatta och boxarring. De olika klubbarna i stan har mer och mer förlagt sitt träningsarbete till Skutberget och där myllrar av folk från morgon till sena



Intendenten vid Skutberget, ANDERS FORSELL i instruktions-tagen.

kvällen. På dagarna är det ungar från Karlstads alla skolor som dominerar bilden och på kvällarna den något äldre idrottsungdomen. Alla friluftsdagar som man har vid Karlstads skolor tillbringas vid Skutberget och där håller intendenten grundliga lektioner i naturvård, i orientering och allt vad som hör till friluftsliv. På vintern får de lära sig att klara sig på isarna och att dra sig upp ur en vak och sedan som sagt att steka korv på pinnar i kåtan.

Skutberget är inte i första hand menat som badplats, men det hindrar inte att det är på väg att bli den populäraste i stan. I år hade

man tusen personer redan den sjunde maj, och under den nuvarande värmeböljan har också stränderna varit väl utnyttjade vilket torde framgå av bilderna på den här sidan. Så småningom skall man också få ett par pontonbryggor ute i sjön och med tiden kanske det blir både trampoliner och hopp-torn.

Det som står allra högst på önskelistan just nu är dock en storstuga, där man kunde samla idrottsungdomen till kurser och samkväm. Staden har skänkt Bergviks skola till Skutberget och denna kommer så småningom att monteras upp på platsen och en gång medel blir lösa och byggnationerna fria kommer Skutberget säkert att fylla de krav man kan ha rätt att ställa på ett fritidsområde för ungdomen.

På bilderna syns överst till vänster ett par Malmö-pågar, Sigvard Larsson och Ove Andersson, som storrivdes på Skutberget. I mitten leker små skolbarn "katt och rätta" på sandstranden och till höger provar Inga Nilsson från Lysvik solens brynande egenskaper. Till vänster på sidan syns lappkåtan. Anders Forsell är som bäst i färd med att undervisa Herrhagsskolans sjätte klass i orientering, och på bilden därunder rusar glada flickor från Vidöns skola upp ur det inte alltför varma vattnet. De båda som "lagt av" nederst till vänster är kommunalarbetarna Sven Stenberg och Håkan Jonsson, som utnyttjar middagsrasten till anläggandet av en klädsam solbränna. Samma syfte har förmodligen flickbarnen på mittbilden nederst, även de från Vidöskolan. Svante Hägg, Nils Tyberg, Lennart Jonsson och Karl Göran Eklund som ses underst till höger har tagit en av de många klipporna på den kilometerlånga stranden i anspråk. Härintill till höger, försöker Mona Lund med kompassen i hand omsätta något av Forsells lärdomar i praktiken, och på bilden därunder har Martin Ekholm fått ett par fagra fruar om halsen.

Text: ESSÅ

Foto: ALMGREN







NWT 25-4-1917

Skutbergsgården håller redan på att uppföras



Skutbergsgården byggs i två våningar med altan och direktförbindelse från övervåningen ut på berget.

Byggmästare C. G. Nicklasson, Karlstad, har utsetts till huvudentreprenör för friluftsgården på Skutberget och bygget har redan igångsatts. Till ordförande i Skutbergs-kommittén har valts direktör Mats Ronge och till sekreterare poliskommissarie C. G. Åslund. Skutbergsgården, som kostnadsberäknats till omkring 180,000 kr., skall vara klar i maj nästa år.

Till entreprenör för värme och sanitet i Skutbergsgården har utsetts AB Dhejne & C:o och till elektrisk entreprenör Bäcklunds elektriska installationsbyrå, Karlstad. Kontrollant för bygget är ingenjör O. Wennö. I Skutbergs-kommittén ingår som bekant direktör Mats Ronge och fastighetschefen Hadar Grude som representanter för drätselkammaren, advokat Fritz Helmer och poliskommissarie C. G. Åslund för idrottsstyrelsen och förre länsjägmästare E. Darle och major I. Scheffer för Skid- och friluftsförbundet. Till bygget har staden beviljat ett anslag på 85,000 kr. och vidare har statsbidrag med 50,000 kr. utlovats. Medel finns dessutom reserverade från tidigare statsanslag.

— Gården kommer att smita in i terrängen och får ett vackert läge med utsikt över Kattfjorden, framhåller direktör Ronge för Wernlands-Tidningen. Den blir av stort värde speciellt för stadens skolor, vilket också lärarna understrukt. Dessutom kommer gården att få stor betydelse för idrotts ungdom, friluftsfolk och stadsborna i gemen, inte minst som utflyktsmål. Det redan nu omfattande campinglivet på Skutberget



Direktör Mats Ronges skiss visar var Skutbergsgården håller på att uppföras på bergsknallen nordost om bastubyggnaden.

väntas också öka kraftigt. Gården blir öppen året runt och utom samlings-salar, specialrum m. m. skall den innehålla kök, serveringsrum och barservering. Från övervåningens altan blir det direktförbindelse ut på berget.

En naturlig följd av gårdens tillkomst är kravet på goda bussförbindelser till Skutberget. Den saken var inte ordnad i somras. Skall emellertid gården och hela Skutbergs-området kunna utnyttjas till fullo i framtiden krävs det bra bussförbindelser dit, slutar direktör Ronge.

Aven läroverksungdom får gård vid Skutberget

Skutberget artar sig alltså att mer och mer bli karlstadsbornas speciella bad- och friluftsparadis. Än är dock inte alla möjligheter på långt när utnyttjade. Norr om området finns det en vik, som utan alltför stora kostnader kan renas upp och göras till ett badområde

för barn och skolor. Det har också diskuterats att förlägga den gård, som framlidne teckningsläraren Eric Boije samlade ihop medel till och bildade en fond för, till denna vik norr om egentliga Skutbergs-området. Boijes tanke var att pengarna skulle gå till en fritidsgård för läroverksungdom vid Västskusten, men det har visat sig svårt att realisera idén och det anses vara lämpligare att uppföra gården i närheten av Karlstad.



Så här kan det se ut på en del områden ute på Skutberget. Allt mellan himmel och jord lämnas vind för väg och på sina ställen är papperspellarna kemiskt rena från allt vad skräp heter. Det ligger bredvid.

Skräpa ned i naturen *NWT. 19/2 1955* svenskt nationallyte?

"Envar skall tillse att han ej skräpar ned i naturen med glas, papper, avfall och annat så att därav kan uppkomma otrevnad och skada för annan." Så lyder 26 § i naturskyddslagen. NWT gjorde på måndagen en liten inspektionstur i stadens omgivningar för att se om denna paragraf efterlevs. Glädjande nog tycks det ha gått in i allmänhetens medvetande, att man varken skall eller får skräpa ned i naturen. På de platser som vi besökte hade papperspellarna noggrant använts och, om det till äventyrs låg något papper och skräpa, kunde det inte anses vara representativt för stället. Men naturligtvis finns det undantag...

Intendent Anders Forsell ute på Skutberget är alldeles förtvivlad över att folk kan grisa ner så till den milda grad, som man gjort därute under den innevarande säsongen. Ett otal gånger har han tvingats gå upp tidigt på morgonen för att städa undan det värsta innan nästa omgång besökare kommer — och skräpar ner likadant. Vid NWT:s besök hade han just varit nere på stranden och tagit reda på ett par sönderslagna läskedrycksflaskor. De hade legat i sanden och då deras kanter nästan är lika skarpa som en skalpell, behövs det inte mer än att någon trampar på dem så är olyckan framme.

— Här var någon, säger Intendent Forsell, som såg hur en dam tappade en flaska mot berget. Den gick naturligtvis i tusen smärbitar men ingen skall tro att vederbörande stannade och plucka-

(Forts. å sid. 10)

Skräpa ned...

(Forts. fr. sid. 3)

de upp den krossade flaskan. Nej då, hon marscherade raskt vidare.

Det är inte camparna som skräpar ner här ute. De är i regel friluftsfolk som vet hur fult det är när skräp ligger i naturen. Därför använder de också papperskorgarna. Nej, soldyrkarna, eller vad jag skall kalla dem, är syndarna. De tycks vara så vana vid betjäning, att de anser att de kan kasta sina papper och buteljer var som helst, alltid kommer det väl någon som tar reda på det. Om det fortsätter på det här viset kan det bli tal om inträdesavgift så att vi kan täcka utgifterna för städning. Egentligen skulle man rekommendera Kalholmstippen till dem som inte förstår bättre, slutar intendent Forsell.

Detta var på Skutberget. Hur förhåller det sig på Bomstad och Borgmästarholmen? Ett snabbt besök ute vid Bomstad avslöjade inga missförhållanden. Där tycks alla ha gått in för att hålla rent och snyggt. Inte heller på Borgmästarholmen var det farligt med nedskräpningen. Där ligger ju bara campare, och det verkar som om Forsell fick rätt i sitt påstående att dessa inte tål skräp i naturen. Göran Arvidsson, som sköter om städningen på platsen tycker inte



Lars Gustavsson och Anders Forsell tar sig en titt på den krossade flaskan som den senare hittat nere på badstranden. De behövs bara att man trampar på glasbitarnas skalpellvassa kanter så är olyckan framme.

att han på något sätt kan vara nissnöjd.

Det finns emellertid en plats till itanförläggningen, Frödingsdungen, här man börjar undra om nedskräpningen är ett av svenskarnas nationallyten. Vid Frödingsstenen parkerar många turister för att vila sig ett slag och få lite i krävan. Nu finns det ganska många pappersbollar vid parkeringsplatsen, men vid vårt besök var de flesta av dessa kemiskt rena från allt vad ivskräde heter. Detta låg i stället en bit från korgarna. Konservburkar, papper, tömda cigarettkoppar, allt mellan himmel och jord hade slängts och lämnats vind

våg. Och denna plats är ägnad åt en av våra nationalsiktare...

För att alla skall förstå hur allvarligt det är att skräpa ner ute i naturen skall vi citera 27 § i naturskyddslagen. "Har på viss plats i naturen skräpats ner eller eljest osnyggats och har därav för närboende eller andra uppkommit obehag av betydelse eller uppenbar fara för skada till person eller egendom, äger länsstyrelsen, i den mån det kan ske utan oskäligt betungande, vid vite åläggas den som vållat eller eljest är ansvarig för nedskräpningen eller osnyggandet att iordningsställa platsen samt vidtagna erforderliga förebyggande åtgärder för framtiden."

Patrik.



Den här bilden illustrerar mer än vad hur en liten idyll förstörs av några kringlangda papper. Bilden är tagen i Frödingsdungen, där rastande bilturister får lastas för osnyggandet.

Plakettskörd fördelad vid *1917-12-5 - 1917* Skutbergsgårdens invigning

I går middag fick Karlstad stad officiellt sin friluftsgård — Skutbergsgården. Den överlämnades då av kommitténs ordförande Mats Ronge och den som officiellt tog emot den var stadsfullmäktiges ordförande, herr Arvid Johansson, som också efter ett kort anförande förklarade den invigd och färdig att tas i bruk av stadens befolkning, unga och gamla. Sammanlagt bevitnades den enkla men ändock värdiga ceremonin av 300-talet karlstadsbor och gäster från olika hörn av landet.

Under tiden som Värmlands regementes musikkår gav en konsert under ledning av musikdirektör E. Bergdahl samlades menigheten framför Skutbergsgårdens huvudbyggnad, där man för ändamålet placerat ut några bänkrader. På slaget kl. 13 höjde musikdirektör Bergdahl taktpinnen för marschen "Under blågul fana" och då den förtonat ut över Vänerns för dagen krusiga böljor tog ordföranden i byggnadskommittén, hr Mats Ronge,

till orda och hälsade välkommen. Han vände sig helt naturligt speciellt till gästerna från andra orter. I sitt anförande betonade han, att här har de karlstadsbor som själva inte har någon sommarstuga eller egen badplats nu fått en plats att fördriva vackra dagar och kvällar. Han gav också en historisk återblick på den mark man nu med stadens och många frivilliga krafters hjälp förvandlat till ett trivsamt,

(Forts. å sid. 13)

Plakettskörd...

(Forts. fr. sid. 3)

rt och ändamålsenligt friluftsliv. Han redogjorde också för och när Karlstad stad förvärvat området, om de svårigheter man att kämpa emot under byggnadsarbeten och om de planer som innerst inne gömmer beträffande gårdens vidare utveckling. I anslutning betonade han att Skutbergsgården långt ifrån är färdig.

Strängt taget har man inte uttill till mer än ett etappmål avslutning redogjorde han för gårdens gång och erinrade härvid om insats i gårdens tillblivelse för tillskrivna intendenten Anders Forssell. Han tackade honom, och dess byggnadsavdelning, miljö- och skolorna och han bad om att överlämna gården till staden.

Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten.

Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten. Ställande direktören i Skid- och friluftsförbundet, Svante Wood tog sedan till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten. Han bidragit till att man nu har fått en så betydelsefull i det halsband av 175 friluftsliv som för närvarande finns i Karlstad. Han erinrade i ett välformat uttalande om idrottens fostrande betydelse, om idrotten som folkets och det sätt på vilket den utvecklas igenom i landet. — Men man får inte hela livet. Man lägger ner idrotten på hyllan vid 30-årsåldern och det är sedan man skall friluftsliva och det är då "friluftsliv" skall sätta in sin stöt. Geddenna gårds tillkomst har vid ett och stark utpost i Karlstad. Han erinrade om att man nu har fått ett område för Skutberget åt allmänheten.

Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten. Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten.

Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten. Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten.

Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten. Stadsfullmäktiges ordförande, hr Arvid Johansson, tackade och tog till ord och sade sig vara glad över att stadens ämnen fått ett område för Skutberget åt allmänheten.



Fyra av huvudfigurerna vid invigningsfesten: Skutbergskommitténs ordf. Mats Ronge, friluftsförbundet representant Sigurd Fleetwood, stadsfullmäktiges ordförande Arvid Johansson och idrottsstyrelsens ordförande Bertil Österberg i samspråk framför huvudbyggnaden.

fick sedan tillfälle bekika gården, som ingående demonstrerades av kommitténs ledamöter. Sone.

Skutbergsgården klar

12-9-1955



FYRA INVIGNINGSTALARE var i farten då Skutbergsgården invigdes på söndagen. De var från vänster Mats Ronge, Svante Flettwood, Arvid Johansson och Bertil Österberg. Se vidare sista sidan!

VF 12-9-1955

Skutbergsgården invigdes med musik och medaljer

Skutbergsgården blev på söndagen under enkla men värdiga former invigd. Väderleksförhållandena var på söndagsmorgonen inte de bästa, men alldeles lagom till invigningen fittade solen fram och med den kom också värmen.

De 100-tal inbjudna kunde alltså gona sej i det vackra sensommarvädret och Ahöra en avdelning ur Kungl. Värmlands regemente under ledning av musikdirektör Bertil Bergdahl spela Värmlands regementes paradmarsch och Under blågul fana. Ordföranden i Skutbergskommittén Mats Ronge hälsade välkommen och redogjorde i korta drag för Skutbergets tillblivelse och framför allt Skutbergsgårdens utveckling fram till dagens invigning.

Karlstads stadsfullmäktiges ordförande Arvid Johansson framförde stadens tack för det arbete som nedlagts till Skutbergsgårdens fullbordan och uttalade en förhoppning att den skall bli till gagn och glädje för stora folkgrupper. Nästa talare var Skid- och Friluftsrådets direktör Svante Flettwood, Stockholm, som lyckönskade alla friluftsvänner till den utsökt vackra gården och det underbara läge den har vid en vik av Väneren. Han framhöll hur nödvändigt det är att alla kategorier människor ägnar sig åt friluftsliv i någon form, som en motvikt mot all nutida hets och jäkt. Främjandedirektören hade också en rad förtjänstplaketter att utdela. Följande blev belönade: Hrr E. Darle, Mats Ronge,

Harald Grude, C. G. Ahslund, C. E. Ahlstrand och Anders Forsell. Den sistnämnde harangerades särskilt för sin outtröttliga insats för Skutbergsområdets och gårdens tillblivelse.

Så var det dags för Bertil Österberg, som ordförande i Karlstads Idrottsstyrelse att framhålla det goda samarbete som alltid rått mellan Idrottsstyrelsen och Skid- och Friluftsrådet, ett samarbete som han hoppades skall bestå även i fortsättningen. Han framförde även ett speciellt tack till Mats Ronge för hans outtröttliga arbete som ordförande i den speciella kommitté som handhaft byggandet av Skutbergsgården.

De olika talen avslutades med flagghissning och levan. Sedan var det dags för de inbjudna att bese gården och området i sin helhet. Samtliga inbjudna bjöds även på kaffe i gårdens stora samlingshall, där lottorna välvilligt ställt sig till förfogande som tjänande andur. Därmed har Skutbergsområdet tagit ett nytt steg mot sin slutliga utformning, men mycket återstår att utföra. Skutbergsgården har för övrigt redan tagits i anspråk för kuraverkksamhet, ty på söndagen var ett stort antal idrottsmän och ledare samlade till kurs i Riksförbundets och Värmlands idrottsförbunds regi.

Geon.



Får vi presentera det nya Skutberget ^{NWT} 31-1-1968

FÅR VI PRESENTERA
 Utformningen av Karlstads populära fritidsområde Skutberget har vid det här laget kommit fram till ett mera konkret förslag. Det är arkitekt SAR Lars H. Forsby, Stockholm, som i dagarna har lagt fram den

överbearbetning som idrotts- och friluftsnämndens utredning presenterat. Denna utredning har i slutskedet bestått av herrar Fritz Helmer, Erik Löwed och Jan Lilja.
 Planskissen pekar ut fyra centrala punkter på området. Den

första är själva sommarcentrum (reception) där en byggnad uppföres innehållande expedition, kiosk/butik, tele/post, sjukrum, barnhage m.m. I omedelbar närhet av receptionen kommer det framtida tempererade badet att ligga. Den nya bastun, som tor-

de komma redan nästa år, blir som tidigare nämnts placerad vid den s.k. båthamnen bakom serveringen. Här är också en motionshall tänkt.
 Hur själva campingområdet är planerat framgår av uppdelningen så att husvagnarna ska

få sin del av det stora området som breder ut sig västerut, medan tältarna disponerar sin del. Något campande i kvarter blir det inte, utan området kommer att hållas öppet, men området kommer att bli planerat med lämpliga prydnadsbuskar.
 Inplockade i sassen är också

diverse boll- och tennisbanor m.m. förutom tummelytor för barn och ungdom. En grundidé i hela planeringen har dock varit att försöka bibehålla den spontana miljön så mycket som möjligt. Frilagda är också alla stränder så att det ska vara fritt fram för badning.



Får vi presentera det nya Skutberget

NWT
21-5-
1968

FÅR VI PRESENTERA
Utferningen av Karlstads populära fritidsområde Skutberget har vid det här laget kommit fram till ett mera konkret förslag. Det är arkitekt SAR Lars H. Forsby, Stockholm, som i dagarna har lagt fram den

överarbetning som idrotts- och friluftsnämndens utredning presterat. Denna utredning har i slutskedet bestått av herrar Fritz Helmer, Erik Löwed och Jan Lilja.
Planskissen pekar ut fyra centrala punkter på området. Den

första är själva sommarcentrum (reception) där en byggnad uppföres innehållande expedition, kiosk, butik, telepost, sjukrum, barnhage m.m. I omedelbar närhet av receptionen kommer det framtida tempererade badet att ligga. Den nya bastun, som tor-

de komma redan nästa år, blir som tidigare namnts placerad vid den s.k. båthamnen bakom serveringen. Här är också en motionshall tänkt.
Hur själva campingområdet är planerat framgår av uppdelningen så att husvagnarna ska

få sin del av det stora området som breder ut sig västerut, medan tältarna disponerar sin del. Något campande i kvarter blir det inte, utan området kommer att hållas öppet, men området kommer att bli planterat med lämpliga prydnadsbuskar.
Inplockade i skissen är också

diverse boll- och tennishanor m.m. förutom tummelytor för barn och ungdom. En grundidé i hela planeringen har dock varit att försöka bibehålla den spontana miljön så mycket som möjligt. Frilagda är också alla stränder så att det ska vara fritt fram för badning.